

Mine slægtshistorier Bind 2



Inger med gammel bog

Udarbejdet af
Arne Bjørn Jørgensen
30. marts 2019
e-mail:
kirse26@gmail.com

Indholdsfortegnelse for bind 2 til Mine slægthistorier

Nr.	Person / emne	Beskrivelse	Slægtsgren					
			In-ger	Ar-ne	Char-lotte	Tor-ben	Lis	Erik
162p	Forside til bind 2							
162r	Indholdsfortegnelse til bind 2							
162s	Johanne og Claus Clausen	Sviger mors og -fars liv og levned	x					
163	Christen Clausen	Gårdejer på Johannesminde - Ingers farfar	x					
164	Claus Poulsen	Ingers oldefar 1838-1903	x					
165	Claus Pedersen	Ingers 2 x tip - en bonde rykker frem!	x					
166	Anders Christensen Heede	Ingers 3 x tip og Mesterurmager	x					
167	4 x Vestergaard	Gårdmandsfamilien Vestergaard	x					
169	Gården Dybdals historie	Dybdal ligger ved Sejerslev på Mors	x					
170	Nørregårds historie	Godsejere, gårdejere og fæstere	x					
170A	Christen Jensen Staunstrup Riis	Ingers 3 x tipoldefar og godsejer	x					
170B	Riis Knudsen familien	Godsejere på Mors og levemænd i Kbh.	x					
171	Mikkel Svejgaard	Mikkels voldsomme død	x					
172	Zehra Tugayogly Akay	Den tyrkiske forbindelse	x					
174	Gregers Eskildsen	Den ældste slægt er en præstefamilie	x					
175	Marcus Pedersen	Tipoldefars vej fra plejebarn til gårdejer	x					
176	Mads Marcussen	Oldefar var gårdejer i Karby på Mors	x					
177	Karl Nielsen	Ingers morfar var gårdejer 1878-1952	x					
178	Anernerne fra Knud	Aner fra Knud ved Spøttrup borgen	x					
179	Anton Andersen	Barsk historie om fattigt liv i København	x					
180	Jens Christian Nielsen	Ingers oldefar døde af druk i fængslet	x					
181	Ane & Niels Peter Madsen	Oldeforældrene fra Oddense i Salling	x					
182	Hopp forfædrene	Sidste herredsfoged + hekseafbrænding	x					
183	Mogens Knudsen Hopp	Degn i Jebjerg og falskmøntner	x					
183A	Farstrup grenen	Præster fra Farstrup ved Limfjorden	x					
184	Lutmann & Alexander Danmark	Ankers tipoldeforældre fra Polen						x
184A	Axel & Henning Johnsen	Driftige handelsfolk + lystgården Urbanslyst						x
184B	Kobbøl familien	Alexander Danmarks jødiske forfædre						x
184C	Ernst Kirschner	Anker & Axelines oldefar						x
184D	Herholdt slægten	Velstående patricierfamilie						x
184E	Kirschner slægten	Fra Tyskland og i familie med Stauning						x
184F	Anker i familie med Stauning	Slægtsforholdet i diagramform	x	x			x	x
185	Albert Jensen	Præstefamilie blandt Lis aner					x	
185A	Dagny Vester & Henning Petersen	Axeline & Ankers oldeforældre					x	
186	Mette Marie & Ole Marinus Petersen	Lis oldeforældre fra Ebeltoft					x	
186A	Vester familien fra Mors	Lis morfar og hans forfædre					x	
187D	Grethe Nielsen & Knud Jacobsen	Juliane & Hans oldeforældres historie				x		
187E	Fabricius slægten	Kan føres tilbage til guldsmed i Verona				x		
187F	Vilhelm Knudsen	Krigshelt fra 1. verdenskrig				x		
188	Maren og Hans Svarts Nielsen	Torbens morfar og hans forfædre				x		
188A	Hans Holger Galbo	Charlottes far og hans forfædre			x			
189	Charlotte Amalie Bernard	103-årig slavinde og sambo fra Vestindien			x			
190	Philip Julius Knudsen	Prokurator, skønånd og patriot			x			
191	Dronning Anna Sophie	Slægtsforbindelse til Frederik d. 4.s dronning			x			
192	Christian Hansen Garde	Kongelige faddere til hans børns dåb			x			

Indholdsfortegnelse for bind 2 til Mine slægts historier

Nr.	Person / emne	Beskrivelse	Slægtsgren					
			In-ger	Ar-ne	Char-lotte	Tor-ben	Lis	Erik
193A	Hans Georg Garde	Charlottes morfar og hans forfædre			x			
196	Henrik Krummedige	22 x tip til Charlotte og ridder for 1.000 år siden			x			
197	Reventlow	Fra Galbo til Reventlow igennem 800 år			x			
198	Lucas Uytendale	Forfædrene fra De Vestindiske øer			x			
199	Ellen Garde og Georg Haensell	Mail fra Samoa i Stillehavet			x			
199A	Juliane Christiane Knudsen	Charlottes mormors mor og familie			x			
200	Indledning til statistik afsnittet							
201	Statistik på hele slægtsdatabasen med 53.801 personer		x	x	x	x	x	x
202	Hvor mange lande kommer den nærmeste familie fra?		x	x	x	x	x	x
203	Hvor kommer anerne fra?		x	x	x	x	x	x
204	Hvilke lande kommer anerne fra?	25. generationer tilbage i tiden	x	x	x	x	x	x
205	Hvor mange forfædre var gravide ved brylluppet?		x	x				
206	Hvilke stillinger havde vores aner?		x	x	x	x		
207	Danmarkskort med de direkte aner	Viser, hvor anerner kom fra	x	x				
208	Hvor gamle blev de gamle aner?	Se aners alder gennem 20 generationer	x	x				
209	Liste med fornavne og efternavne på de direkte aner		x	x				
210	De 100-årige	Portræt af slægtens 7 ældste	x	x	x	x	x	x
211	Familien på havefliserne	Slægtstræ malet på havefliserne	x	x				
212	Historier fra 2. verdenskrig		x	x				
213	Slægtens deltagelse i krigen i 1864		x		x			
214	De islandske slægtninge		x	x	x			
310	Afrunding							

162s Johanne og Claus Clausen - Ingers forældres historie

1. generation

1. Claus Clausen, søn af **Christen Clausen** og **Mariane Martine Marie Marcussen**, blev født den 9 Jul. 1899 i Johannesminde, Vejerslev, Morsø Sønder, Thisted, DNK, døde den 13 Okt. 1985 i Jebjerg i en alder af 86 år, og blev begravet den 18 Okt. 1985 i Jebjerg kirkegård, Nørre, Viborg. Andre navne for Claus var Claus Poulsen Clausen, Klaus Klausen, Claus Poulsen, og Klaus Poulsen.

Fødselsnotater: Kirkebog for Vejerslev, Morsø Sønder, Thisted. AO opslag 24.
Født i Vils by.

Dåbsnotater: Sognepræsten foretog dåben i Vigerslev kirke,

Faddere: gårdmand Claus Povlsen i Vils og gårdmand Mads Markussen i Karby

Dødsnotater: Han døde på sit barnebarn Anne Katrines 8 års fødselsdag. Da døden indtraf var alle børn og børnebørn og svigerbørn samlet.



Claus Clausen 1979

Om Claus:

- Bopæl: bor hos morfar og mormor, 1906, Karby, Morsø Sønder, Thisted, DNK. FT 1906 for Karby, Morsø Sønder, Thisted, AO opslag 32.
- Han blev uddannet ved Vils skole 1906 i Vils skole, Mors, Thisted.
- Bopæl: hjemmeboende, 1911, Johannesminde, Vejerslev, Morsø Sønder, Thisted, DNK.
- Han blev uddannet ved landbruget hjemme 1913 i Johannesminde, Vejerslev, Morsø Sønder, Thisted, DNK. Claus var ikke, som så mange andre, ude at tjene andre steder. Han blev oplært af sin far på Johannesminde.

På gården havde de 2 tjenestekarle, en kokkepige og en lillepige. En dag havde den gæve lillepige lavet cremesuppe med æg og tvekakker til alle, men en af karlene kunde ikke lide det og kaldte det hundede. Så tog hun det med ud i køkkenet og serverede det igen. Nu syntes da, at det smagte godt, og de spurgte om, hvad hun havde gjort ved suppen. "Åh jo" svarede lillepigen "jeg rørte bare godt rundt i det med fingrene!"

- Han blev konfirmeret den 5 Okt. 1913 i Ljørslev kirke, Morsø Sønder, Thisted. Lykønskningsbrevkort fra morbror Poul Markussen og hustru haves. Det er med billede af deres gård.

Sognepræst Nielsen stod for konfirmationen

- Bopæl: Hjemmeboende, 1916-1930, Vils, Vejerslev, Morsø Sønder, Thisted, DNK. Indtægt i 1930: 1.600 kr.
- Militær: Lægdsrulle, 1917.



Stil fra Vils Skole
(Omkr 1910)



Kort fra Poul Markussen
(1913)



Lægdsrulle

5. udskrivningskreds Thisted, lægdsrulle 268 Vejerslev.
Han fik et udygtighedspas, dvs. at skulle ikke være soldat.
Han blev optaget i lægdsrullen i 1917, og blev kasseret i 1920
(1917)

Claus Clausens aner

- Begivenhed: Kong Christian X på besøg, 19 Okt. 1917, Johannesminde, Vejerslev, Morso Sønder, Thisted, DNK. Claus har fortalt, at kong Christian X kom forbi gården under 1. verdenskrig, og kongen opstaldede sine heste på Johannesminde. Den stolte søn Claus passede på kongens heste, mens kongen og hans følge var på besøg på Mors.

Christian X er født den 2. september 1870, og han var konge i perioden 14. maj 1912 til sin død den 20. april 1947. Han blev også kendt som hestekongen, både ved genforeningen i 1920, hvor han red over grænsen på en hvid hest, og under 2. verdenskrig, hvor han hver dag red en rundtur i København.

- Militær: Tjenesteudygtig, 1 Maj 1919, Skive, , Viborg Amt, DNK. Tjenesteudygtighedspas. Claus Poulsen af Lægdsrullen for 5. udskrivningskreds 268 Lægd anses for stedse uskikket til al krigstjeneste, og er udslettet af rullen.

Der står ikke noget om årsagen til hans tjenesteudygtighed.

- Begivenhed: Nær ven med Erik Eriksen, 1920-1939. Claus blev via højskolen og sit aktive politiske virke i ungdomsårene nær ven med Erik Eriksen. De brevvekslede flittigt gennem en række år frem til slutningen af 30'erne, hvor forbindelsen gled ud.

Der er mange breve i perioden 1937 - 1938 hvor de bl.a. skriver meget om en tyr, som Claus har købt, og som ikke vil bedække køerne, og hvem skal så betale hvad? Erik Eriksen skriver også i 1938 om, at der er udbrudt mund- og klovsyge.

wikipedia:

Erik Eriksen (20. november 1902 i Brangstrup, Ringe, sogn på Midtfyn - 7. oktober 1972 i Esbjerg.) var dansk statsminister fra 30. oktober 1950 til 30. september 1953. Han var MF Folketinget valgt for Venstre.

Erik Eriksen var født på en gård i Ringe på Fyn i et miljø, som var præget af grundtvigianisme og højskolebevægelse, søn af gårdmand Povl Eriksen og hustru Sofie Hedeveg Kirstine Jensen. Han blev formand for Venstres Ungdom i 1929 og blev medlem af Folketinget i 1935, et medlemskab han bevarede til 1968.

I befrielsesregeringen i 1945 blev han landbrugsminister og fortsatte som sådan i Knud Kristensens regering fra 1945-47. Da Hedtoft i 1950 måtte gå, dannede Erik Eriksen en borgerlig regering sammen med De Konservative, den såkaldte VK-regering. Erik Eriksens politiske mesterstykke var den nye grundlov i 1953, som det lykkedes ham at få gennemført trods forbitret modstand fra nogle i egne rækker, f.eks. den tidligere statsminister Knud Kristensen.

På trods af en valgsejr i 1953 lykkedes det ikke for Erik Eriksen at bevare regeringsmagten. Han fastholdt det snævre samarbejde med De Konservative, og det var ikke alle hans partifæller enige i. Den tidligere og højt ansete finansminister Thorkil Kristensen forlod partiet, og da Erik Eriksen i slutningen af maj 1965 kom i mindretal i folketingsgruppen på et spørgsmål om en sammenslutning med Det Konservative Folkeparti valgte han at gå som formand d. 24. maj s. å. og genopstillede ikke ved folketingsvalget i 1968.

I to omgange (1956 og 1961) var han præsident for Nordisk Råd. Erik Eriksen fortsatte sit arbejde for nordisk samarbejde som formand for Foreningen NORDEN i perioden 1964-1971.

Erik Eriksen var i Bo Bojesens tegninger af Venstre-vikinger, *Erik fra Ringe*.

Han er begravet på Ringe Kirkegård på Fyn.



Kongeskibet i Nykøbing Mors havn
Kong Christian X og dronning
Alexandrine sammen med de 2 prinser
Frederik og Knud
(19 okt. 1917)



Tjenesteudygtighedspas
(1 maj 1919)



Erik Eriksen
(1953)

Claus Clausens aner

- Han arbejdede som Gårdejer på 47 tdr. Land 1936-1977 i Gråsten, Jebjerg, Nørre, Viborg. Gråstenvej



Gråsten i Jebjerg

- Begivenhed: Nabo til Jenle, 1937, Jenle, Grinderslev, Nørre Salling, Viborg. Som gårdejer til Gråsten blev han nabo til den kendte gård Jenle, hvor digteren Jeppe Aakjær levede og skrev sine berømte fortællinger og sange, bl.a. den om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær levede fra 1866-1930.

Hans datter Solvej f. 1908 blev gift med Hans Bjerre, der er i slægt med Claus, og de kende naturligvis også barnebarnet Nanna, der blev født i 1936.



Jeppe Aakjær
(Omrk 1920)

- Begivenhed: Søster Thora arbejder som husholderske for storebror, 1937, Gråsten, Jebjerg, Nørre, Viborg. I en lang periode arbejdede den ugifte lillesøster Thora som husholderske for sin storebror Claus på Gråsten.

De var enige om, at det ikke gik i længden, og derfor kom Thora i huset i Charlottenlund og Gentofte området, og Claus søgte en husholderske.

Den 8. marts 1937 inviterer broder Frede sine 2 ugifte søskende med til grisegilde, og han lokker med, at der er mange pæne piger og pæne karle.

- Begivenhed: husbestyrerinder, 1938-1939, Gråsten, Jebjerg, Nørre, Viborg. Claus søgte husbestyrerinder til gården i den lange periode, hvor han sad som ugift på Gråsten. Han fik utallige ansøgninger på sin billetmærke annonce i Jyllandsposten

I 1938 var Maria Krestensen ansat som husbestyrerinde.



Claus Clausen som ungarl
(Omrk 1940)

- Begivenhed: Får udstedt jagttegn, 1 Apr. 1938, Tustrup, Jebjerg, Skive. Det gælder for et areal på 100 ha ved Grønning og Tustrup



Jagttegn
(14 okt. 1938)

- Begivenhed: Olga Kaastrup var husbestyrerinde på gården, 1943, Gråsten, Jebjerg, Nørre, Viborg. I 1943 havde han en husbestyrerinde ved navn Olga Kaastrup. Det var hendes sidste plads inden hun blev gift. Hun blev gift den 3. november 1943, så hun har sikkert arbejdet for Claus helt frem til skiftedag den 1. november 1943. Olga blev gift med Thorvald Nielsen, som er fætter til Claus kone Johanne.



Olga Kaastrup

Claus Clausens aner

- Begivenhed: Passerseddel, 30 Aug. 1943, Skive, , Viborg Amt, DNK. Claus Clausen får tilladelse Standortältefter ved Hauptmann Melturmeister at køre med hestevogn fra Skive til Jebjerg



Passerseddel
(30 aug. 1943)

- Begivenhed: Brev fra frihedskæmperne til Sallingboerne, 1945, Salling. Frihedskæmperne indskærper, at sallingboerne intet må have med tyskerne at gøre.

I et andet brev kort før krigens afslutning advarer de meget mod "snakkepatrioterne", som uforvaret får talt over sig.

- Begivenhed: Katrine var husholderske, 1945-1946, Gråsten, Jebjerg, Nørre, Viborg. Claus næste husbestyrerinde var Katrine. Hun sagde ligeud, at hun regnede med at blive på gården, dvs. at blive gift med Claus, der var et godt parti, men sådan gik det ikke. Katrine havde en veninde som hed Johanne, og hun kom også tit på gården, og det blev hende, som løb af med gårdmanden, som også efterhånden var blevet 47 år.

Katrine kom senere til en anden gård, hvor hun blev gift med gårdmanden, som hed Bjerrum, og de fik også børn.

- Begivenhed: Tjenestefolk, 1946-1957, Gråsten, Jebjerg, Nørre, Viborg. Efter giftemålet havde Johanne og Claus normalt 2 tjenestekarle og 1 ung pige i huset. Af unge piger kan nævnes Stine og den livlige og friske pige Maya fra Varde.

Da deres egne piger blev omkring 11-12 år, så overtog de en del af tjenestepigens opgaver.



Brev fra Frihedskæmperne
(1945)

- Bryllup: 14 Jul. 1946, Silkeborg, , Århus Amt, DNK.
- Begivenhed: husassistent, Omkr 1947-1949, Gråsten, Jebjerg, Nørre, Viborg. Magnhild Olivia Land fra Norge var i en tid husassistent hos Johanne og Claus. Hun skrev breve til dem flere år efter sin ansættelse.



Claus med hestevogn på Gråsten
(Omkr 1950)

- Begivenhed: Torskegilde, 28 Feb. 1947, Jebjerg. Han får mange bleve fra Jebjerg kommunekontor, hvor de beder ham møde op for at forklare sit skatteregnskab. Det er også meget omfattende for en så stor gård som Gråsten.

Den 22 feb 1947 fik han en skattebøde på kr. 1900 pga. for lavt sat skattepligtig formue.

Igen i 1956 får han forhøjet sin skattepligtige indkomst.

Efter at have fået ændringerne, så betaler har straks.

Claus var også selv træt af de næsten årlige møder med skattevæsenet, for han havde en konsulent til at udarbejde sine regnskaber - i mange år var det konsulent Svendsen - og så burde det jo være i orden.



Johanne og Claus bryllupsbillede
(17 jul. 1946)



Brev fra skattevæsenet
(1956)

Claus Clausens aner

- Begivenhed: Datter og hesten Lise, Omkr 1951, Gråsten, Jebjerg, Nørre, Viborg. Claus havde mange dyr på gården. Heste, grise, køer, høns og katte m.m.

Johanne og Claus havde naturligvis også hund både på gården og senere i aftægts huset. Det var gerne en lille gårdhund, og alle de hunde de havde, hed altid Smut for så var der ikke så meget at tage fejl af.



Inger og hesten Lise
(Omkr 1951)

- Begivenhed: Købte en ny folkevogn, 31 Jul. 1952, Skive, , Viborg Amt, DNK. Den blev købt hos A. Høy Jørgensen i Skive for kr. 15.000. Vognen blev leveret indregistreret med askebæger i begge sider, overtræk på begge forsæder og sidespejl!

Slutsedlen blev skrevet den 4. august 1952, og beløbet lød på kr. 15.975

- Begivenhed: Medlem af Sønderjysk Forening, 6 Dec. 1952. Afdeling Jebjerg-Lyby. Årskontingentet var kr. 3,00

Forening stiftet i 1879 af udvandrede sønderjyder, men den fik hurtigt medlemsskaren udvidet til andre med interesse for at støtte og især oplyse om den danske folkegruppe i Nordslesvig.

Foreningen oplevede i 1887 en krise og delte sig i en ren selskabelig Sønderjysk Forening og i Sønderjysk Centralforening, som blev et af udgangspunkterne for de mange sønderjyske foreninger, der i disse år blev oprettet ud over hele Danmark. Splittelsen skyldtes den spændte indenrigspolitiske situation i provisorieårene (1885-1894), da Estrup trodsede Folketinget og befæstede København for midler, der ikke var givet bevilling til.



Folkevogn
En bil magen til den Claus købte
(1952)

- Begivenhed: Familien Clausen samlet, 1953, Gråsten, Jebjerg, Nørre, Viborg. Fra venstre er børnene Mariane, Kirsten på skødet af Claus og Inger.
- Begivenhed: Fik nyt tandsæt, 5 Feb. 1953, Sct. Mathiasgade 37, Nykøbing Mors. Købt hos Signe Christensen, der havde en klinik for kunstige tænder. Sandsættet kostede kr. 195.



Familien Clausen
(1953)

- Begivenhed: Købte en Opel Olympia Record, 23 Jul. 1953-1970, Skive, , Viborg Amt, DNK. Prisen var 13.250 kr, og der blev udstedt en vekselsel i forbindelse med handelen på kr. 7.295, og den skulle først indløses den 15. februar 1975.

Den var bl.a. udstyret med dobbelt horn.

I 1970 kunne den ikke mere, for den var rustet op. Den blev hentet af Falck nær ved Hancock bryggeriet i Skive, og de klippede straks pladerne af.

- Begivenhed: Indmeldelse i Arbejdsgiverforeningen for Landbruget i Jylland, 12 Aug. 1953, Aarhus, , Århus Amt, DNK. Indmeldelsen skete via rejsesekretær Gerhard Østergaard
- Begivenhed: Godkendelsesattest af traktor, 27 Aug. 1954, Jebjerg. Claus får godkendt brugen af en Harry Ferguson traktor fra England model L20, og der var også tegnet en ansvarsforsikring på den.

Slutsedlen blev underskrevet den 2. august 1954, og prisen var kr. 12.000 heraf blev de 5.000 betalt pr. 1. september 1954 og de resterende kr. 7.000 med en vekselsel.

- Begivenhed: Vurdering af ejendommen, 1 Okt. 1954, Jebjerg. Vurderingssum til ejendomsskyld for Gråsten: 67.000 kr.

Grundværdi 34.600 kr.

- Begivenhed: Jubilæumsmiddag for Venstre på Mors, Omkr 1959. Johanne og Claus deltog i en stor jubilæumsmiddag for Venstre
- Begivenhed: Medlem af FDM, 1962-1964. Medlemsnr. Y 222696. Motorkøretøjnr. 14790



Claus Clausens Opel Olympia Record
(1953)



Lot 466 - 1954 FERGUSON TE-L20
4cylinder petrol/paraffin TRACTOR Reg No:
SKL 122 Serial No: TEL328794

Ferguson TE L20
Magen til Claus køb
(1954)

Claus Clausens aner

- Begivenhed: fik udarbejdet en slægtsbog, 1962. I 1962 fik hans søster Anna med støtte fra Claus udarbejdet en slægtsbog ved Dansk Slægtsforskning i Fredericia. Den tog udgangspunkt i hans 2 bedstefædre Claus Poulsen og Mads Markussen, som også var hans faddere. Den er grundstammen i mine oplysninger om Claus forfædre.

De mere detaljerede oplysninger om Claus har jeg dels fra hans 3 døtre, og dels fra en stor flyttekasse med efterladte papirer.



Claus med tyr
(Omkr 1965)

- Begivenhed: kontroverser om handler, 1963, Gråsten, Jebbjerg, Nørre, Viborg. Claus var en fair og dygtig landmand, og han passede på pengene. Han var også stædig og nøjeregnene, og havde en del kontroverser om både handler og tjenestefolks aflønninger, fordi tingene skulle være i orden, og hvis de ikke var det, og der var uenighed om forholdene, så blev der af og til blandet advokater ind i sagen.

Når sagen så var afgjort via en advokat, så betalte Claus også, hvis han ikke fik medhold.

Her er et eksempel fra 1963



Brev fra advokat Schrön
(5 jan. 1963)

- Begivenhed: Datteren Kirstens konfirmation, 19 Apr. 1966, Balling Hotel, Rødding, Viborg. Claus betaler for 72 middage, samt drikkevarer og cigaretter ialt kr. 1.534,20

Festen anledning var datteren Kirstens konfirmation. Hun blev konfirmeret 2 dage før, men da var Claus indlagt, så festen blev udskudt 2 dage.

Selv om det var langt henne i april, så kom der meget sne, og arrangementet var tæt på aflysning, men de blev gennemført og kun nogle enkle af gæsterne nåede ikke frem.



Kirstens konfirmation
(19 apr. 1966)

- Begivenhed: Advokat Pagter opgiver at gennemfører skifte af Johannesminde, 9 Dec. 1966, Skive, , Viborg Amt, DNK. I brev til Claus Clausen opgiver advokaten at opnå forlig mellem tilbageværende søskende om Johannesminde. Sagen overgives derfor til Skifteretten i Nykøbing Mors
- Der blev foretaget skifte efter ham Opgørelse og repartition 21 Mar. 1967. Efter en lang proces, mange breve og megen forhandling, så afsluttede Skifteretten i Skive endelig dødsboet efter Mariane Martine Marie Clausen - Claus mor -, der døde den 1. december 1964, samt hans far Kristen Clausen, der døde den 31. maj 1938.

Værdien af Johannesminde forhøjedes fra 380.000 kr. til 450.000 kr. Løsøret blev sat til 167.000 kr.

De samlede aktiver blev sat til 714.781,34 kr. og samlede passiver til 241.802,49 kr.

Fordelingen blev, at de 4 hjemmeboende søskende Valdemar, Kristian. Thora og Martin hver fik 59.699,2 kr, mens de øvrige 8 søskende fik kr. 25.860,83 kr.

- Claus fik et Social Security Number 090799-5801 den 28 Sep. 1968. Modtaget fra ATP
- Begivenhed: Købte en blå Volvo model 142, 1970, Skive, , Viborg Amt, DNK. Da den gamle bil var rustet op, så købte Claus en brugt Volvo model 142, som holdt resten af livet.

Registerringsnummeret var BK 45 805

Svigersønnen Børge overtog bilen efter Claus død



Volvo 142 modet 1971
Det var noget i den stil. Er der nogen, som har et billede af den rigtige bil?

Claus Clausens aner

- Begivenhed: 75 års fødselsdag, 10 Jul. 1974, Dingle, Junget, Roslev. Claus fejrede sin 75-års fødselsdag på Pension Dingle sammen med 60 familiemedlemmer og venner.

Med til festen er også hans 2 første børnebørn Lene, der blev født i 1968 og Ivan fra 1973. Der er Mariane og Børge Johnsens 2 ældste børn.

Samtidig fejredes Kirsten og Johns bryllup. De blev gift den 10. juli 1974

- Begivenhed: Medlem af Salling Landbiforening, 1977-1979, Salling. Incl. landsbladet kostede medlemskabet i 1977 kr. 168



Kirsten og John Graversens bryllup
(10 jul. 1974)

- Han ejede Afhændede gården Gråsten og købte hus i Jebjerg 7 Mar. 1977 i Rønneallé 3, Jebjerg. Alle 3 hold børn og svigerbørn hjalp til med oprydningen på gården og flytningen til Jebjerg, dvs. Mariane og Børge, Kirsten og John samt Inger og Arne, der kort forinden var indtrådt i familien.



Huset i Jebjerg
(1977)

- Begivenhed: Besøg hos svigerforældre, 1 Jul. 1977, Rønneallé 3, Jebjerg. Jeg havde mande dejlige besøg hos svigermor og svigerfar først på Gråsten og siden i deres store hus i Jebjerg. Her står svigermor og -far sammen med Inger, som er højgravid med Anne Katrine, og hunden smut er naturligvis også med.
- Begivenhed: Fornyelse af kørekort, 13 Jun. 1980, Skive, , Viborg Amt, DNK. Hans kørekort fra 7 jan 1963 skulle fornyes, da han blev 80 år.

I hans sidste år fik han ikke fornyet kørekortet, men han kørte alligevel nogle småture fra Rønne Allé og nogle hundrede meter ned til Brugsen for at købe ind, så der ikke skulle bæres alt for meget hjem!



Rønneallé 3
(sommeren 1977)

- Begivenhed: Til barnebarn Anne Dorthes dåb, 5 Jul. 1981, Holstebro kirke.



Barnebarn Anne Dorthes dåb
(5 jul. 1987)

- Begivenhed: Bror Kristians fødselsdag, 31 Mar. 1984, Vils, Vejerslev, Morso Sonder, Thisted, DNK. Hele familien var samlet til Kristians 80 års fødselsdag, og der blev taget mange billeder.

Bagerst fra venstre mod højre: frede, Ida, Valdemar og Olga.
Forrest fra venstre mod højre: Claus, Kristian, Anna og Albert.



Clausen søskende
(1984)

- Begivenhed: Kristians fødselsdag, 31 Mar. 1984, Vils, Vejerslev, Morso Sonder, Thisted, DNK. Bagerst fra venstre mod højre: John og Kirsten, Inger og Arne, Lene og Ivan, Mariane og Børge

Forrest fra venstre mod højre: Inger Marie og Anne Dorthe, Claus senior, Claus junior - ja naturligvis opkaldt efter sin bedstefar - , Anne Katrine og Jakob.

- Bopæl: 1985, i Jebjerg Plejehjem. Efter Johannes død sad han alene tilbage i det store hus i Jebjerg. Han var jo betydelig ældre end Johanne, så han havde aldrig tænkt på, at han skulle blive den længstlevende. Hans datter Mariane og svigersøn Børge, der også boede i Jebjerg hjalp ham meget, men han var ikke så rask, og han flyttede derfor til plejehjemmet i Jebjerg, hvor han tilbragte sin sidste tid.



Claus Clausens børn, svigerbørn og børnebørn
(1984)

Claus Clausens aner

Claus blev gift med **Johanne Nielsen**, datter af **Karl Nielsen** og **Inger Marie Sophie Madsen**, den 17. Jul. 1946 i Silkeborg kirke. Johanne blev født den 30. Jan. 1917 i Skive, Viborg Amt, DNK, døde den 4. Sep. 1982 i Jebjerg i en alder af 65 år, og blev begravet den 7. Sep. 1982 i Jebjerg kirkegård, Nørre, Viborg. Et andet navn for Johanne var Johanne Clausen.

Om Claus og Johanne:

- Bopæl: 1936-1977, i Gråsten, Jebjerg, Nørre, Viborg. (Claus og Johanne, Gråsten, Jebjerg.)
- Begivenhed: Ægteskabsattest af Skive Borgmesterkontor, 29. Jun. 1946, Skive, Viborg Amt, DNK.
- Der blev lyst til ægteskab for dem den 30. Jun. 1946 i Skive kirke.

- Bopæl: Afhændede gården og købte hus i Jebjerg, 7. Mar. 1977, Rønneallé 3, Jebjerg. Han har skrevet et notat herom i sin lommebog.

Fødselsnotater: Kirkebog for Skive, Hindborg, Viborg. AO opslag 136.

Dåbsnotater: Provst Westergaard stod for dåben.

Faddere var brolægger Mads Madsen, Murermester Oluf Christensen og hustru Else Mortensen.

Original dåbsattest haves.

Dødsnotater: Johanne døde pludseligt i hjemmet uden forudgående alvorlig sygdom. Hun blev kun 65 år gammel.

Begravelsesnotater: Begravelsen foregik kl. 13:30 i Jebjerg Kirke, hvor hele familien var samlet.

Efter begravelsen var der kaffe og brød samt tobak til de fremmødte i Jebjerg-Lyby Hallen. Det kostede kr. 1.353.

Skive Folkeblad skrev følgende mindeord om Johanne: "Så gik hun bort, den stille kvinde. hun efterlod sig gode minder. hun satte spor i jeres hjem, skal nok i slægten vise sig frem. en tom plads i hjemmet nu I får, men hendes minde blandt jer bliver i mange år.

Ære være hendes minde.

E.G."

Notater: Johanne var rigtig god til at lave mad og til at benytte afgrøderne fra have. Hun fik syltet æbler og blommer, og fik lavet saft på det lokale mosteri af nedfalds æbler og blommer.

Der blev altid købt stort ind, f.eks. blev mel og sukker købt i 25 kg. sække.

Om Johanne:

- Begivenhed: 2 søskende, 1921. De 2 søskende voksede op sammen med deres far, da moderen døde allerede i 1918 af den frygtelige spanske syge. Forskellige husbestyrerinder hjalp faderen med at passe hus og børn.

- Hun blev uddannet ved skolerne Navtrup, Durup, Harre, Jebjerg, Lyby 1924-1931. Hun måtte skifte skole mange gange, da faderen flyttede meget rundt.



Johanne & barnebarn Anne Katrine
Johanne læser sammen med sit
barnebarn Anne Katrine i huset på
Rønnebær Allé
(1979)



Aftægtshuset i Jebjerg
(1977)



Johanne og Peder Nielsen
(1921)



Lyby Skole
Fra Arkiv.dk
(1935)

Claus Clausens aner

- Hun blev konfirmeret den 29. Mar. 1931 i Jebjerg kirke, Nørre, Viborg, Danmark. Konstitueret sognepræst Bernsteen forestod konfirmationen i Jebjerg kirke.

På det tidspunkt boede familien i Lyby, men konfirmationen foregik i den nærliggende Jebjerg kirke.

- Hun arbejdede som Lyby Brugsforening 1932 i Lyby, Oddense, Hindborg, Viborg Amt, DNK. Efter endt skolegang, så fik Johanne arbejde i den lokale Lyby Brugsforening



Jebjerg Kirke

- Bopæl: 1934, i Søndergård, Retterup, Skive. Det fremgår af et julekort til familien.



Johanne og broder Peder
(Omkr 1935)

- Hun blev uddannet Omkr 1934 i Krabbesholm Højskole, Skive. Fra Wikipedia:

Den ældste historie

Gårdens historie går tilbage til den sene middelalder. Oprindeligt skal den have bestået af to gårde, Nørre- og Sønder-Skovshoved, som lensmanden Niels Høeg på Skivehus vistnok fik overdraget af Kong Hans, hvorefter han sammenlagde dem til en hovedgård. Via Høegs hustru gik gården da i arv i Banner-slægten i et par generationer, hvorefter Magdalene Banner bragte den til sin mand Iver Krabbe til Østergaard, efter hvem gården nu fik navn.

Hovedbygningen opføres

Iver Krabbe påbegyndte opførelsen af en hovedbygning på Krabbesholm, men byggearbejderne blev dog nok først færdige under Magdalene Banners enkestand. Bygningen er opført i 2 stokværk over kælderen. Forneden er murene kvaderklædte, længere oppe i munkesten. Over vinduerne er der rundbuer og de takkede gavle med blændingerne er i sengotisk stil. På gårdsiden findes en firkantet udbygning, bygget sammen med et rundt hjørnetårn. På nordsiden ses desuden et manglekantet hjørnetårn.

Senere tider

Gården skiftede hyppigt ejer gennem 1600-tallet. Blandt besidderne sås medlemmer af slægterne Lykke, Friis, Kaas, Juul og Sehested. I 1743 kom gården i Werner Rosenkrantz' besiddelse. Han lod hovedbygningens indre modernisere, hvor man navnlig skal fremhæve riddersalens tapetmalerier udført af kunstneren Olaus Carolus Wassmann. Rosenkrantz opførte desuden de to lave sidefløje i bindingsværk. Igennem 1800-tallet var der ligeledes en del ejerskifter, men i 1907 blev hovedbygningen af ejeren, Skive Købstad, afstået til brug for højskole.

Krabbesholm Højskole

Krabbesholm er nu hjemsted for Krabbesholm Højskole, der er en højskole, der har specialiseret sig i områderne kunst, design, fotografi, grafisk design og arkitektur. Skolen har 108 elevpladser.



Krabbesholm
forsiden af brevblok, som Johanne
brugte på Krabbesholm
(1934)

- Bopæl: 20 Dec. 1939, i Overlund, Navr, Hjerm, Ringkøbing Amt, DNK. Fremgår af julekort fra Ely og Frode Madsen,
- Hun arbejdede som Opholdt sig mest hjemme indtil giftemålet 1940-1946. Boede sammen med sin far og sin bror på skiftende adresser, og arbejdede som husassistent
- Hun arbejdede som husbestyrerinde for sin far og broder 1940 i Norre Felding, Ulfborg, Ringkøbing Amt, DNK.
- Bopæl: 23 Dec. 1940-1941, i Holmgård, Nørre Felding. Fremgår af julekort fra Ebba Kollerup samt af kort fra hendes veninde Sine Kudsk, som var deres husbestyrerinde gennem mange år. Hun var døbt Nielsine Kudsk og hendes søster med samme navn fik en datter, som blev gift ind i Riis familien, der har stærk sammenhæng med Clausen familien.
- Bopæl: 1942-1943, i Henamersvej 2, Skive. Julekort fra Astrid Kjærgaard "det kolde bord" og fra hendes veninde Else Damgaard.
- Begivenhed: Inviteres til dyreskue og danse-gilde, Jun. 1943, Volling, Hindborg, Viborg Amt, DNK. Hendes veninde Else Damgaard skriver brev og inviterer hende.



Hemmersvej 2, skive
Fra Google Earth
(2016)

Claus Clausens aner

- Begivenhed: Ungdomstævne, 3 Jan. 1944, Holstebro, , Ringkøbing Amt, DNK. Hun blev inviteret af sin veninde Astrid Kjærsgaard
- Begivenhed: Besøg på Gråsten, 1945-1946, Gråsten, Jebjerg, Nørre, Viborg. Hendes veninde Katrine var husholderske hos Claus, og Johanne kom på besøg hos dem. Katrine havde håbet at blive frue på gården, men det blev i stedet Johanne.

Senere fik Katrine plads på en anden gård, og efterfølgende blev hun gift med og fik børn med ham.



Johanne Nielsen
(Omr 1944)

- Bopæl: 20 Dec. 1945, i Nørre allé 7, Skive. Julekort fra Bertha Kjærgaard
- Hun arbejdede som Husmoder 1946 i Gråsten, Jebjerg, Nørre, Viborg. Hun er en dygtig husmoder på gården Gråsten



Nørre Allé 7, Skive
(2016)

- Begivenhed: Johanne får sin første datter, 2 Aug. 1947, Skive, , Viborg Amt, DNK.
- Johanne fik et Social Security Number 300117-1576 den 28 Sep. 1968. Modtaget fra ATP
- Hun fik pension 1977 i Rønneallé 3, Jebjerg. Ægteparret flytter til et stort hus i Jebjerg centrum og nyder deres otion sammen med familie og venner.



Johanne og Inger Clausen
(1948)

163 Mariane Martine Marie Marcussen & Christen Clausen

20. februar 2013

Denne artikel handler om min kone Inger Clausens farmor Mariane Martine Marie Marcussen og hendes farfar Christen Clausen.

Christen Clausens fødsel og ungdom

Christen blev født den 18. januar 1868 på Nørregård i Vejerslev på Mors. Hans forældre var tjenestekarl i Vils Claus Poulsen og hustru Ane Kirstine Bertelsdatter. Christen var deres 3. barn, og de fik i alt 6 børn. Faderen Claus Poulsen blev i 1884 gårdejer af Johannesminde i Vils og Claus Poulsen blev sognerådsformand samme sted. Christen blev hjemmedøbt den 29. januar 1868, og døbt i Vejerslev kirke den 9. april 1868. Faddere var Poul Clausen (farfar) og Ungkarl Søren Poulsen (farbror), begge af Vils og Ane Kirstine Poulsen (moderen) bar barnet. Ved dåben fik han navnet Christen Clausen Poulsen.

Familien så i 1870 således ud:

Thisted, Morsø Sønder, Vejerslev, Vils By, Gaard, 85, FT-1870, C6293

Navn:	Alder:	Civilstand:	Stilling	Erhverv:	Fødested	
Poul Christian Clausen	60	Enke	Husfars far	Arbejdsmand	Tøving	
Claus Poulsen	31	Gift	Huusfader	Jordbruger	Vils	
Bærtel Christian Clausen Poulsen	4	Ugift	Børn	Hos Forældrene		Vils
Christen Clausen Poulsen	2	Ugift	Børn	Hos Forældrene		Vils
Ane Kirstine Bærtelsen	32	Gift	Huusmoder	Huusbestyrerinde	Ørding	
Petrine Karoline Poulsen	16	Ugift	Slægtning	Med hjælper	Vils	
Peter Bigum	26	Ugift	Tjenestetyende	Arbejdsmand	Nykjøbing	
Thomas Christensen	16	Ugift	Tjenestetyende		Røgter	Flade

Christen gik i skole på Vejerslev skole, og han blev konfirmeret den 16. april 1882 i Vejerslev kirke. Han var en dygtig elev, så han fik karakteren Godt for sine kundskaber, og karakteren mg (meget godt) for sin opførsel. Christen lærte landbruget hjemme på faderens gård Johannesminde ved Vils. I 1889 – 1890 blev han indkaldt til militærtjeneste med tjenestedsted i København.

Marianes Martine Marie Marcussens fødsel og ungdom

Mariane blev født den 2. september 1877 på Bakkegården i Karby på Mors. Hendes forældre var gårdejer på Bakkegården Mads Marcussen og hustru Kirsten Andersen. Mariane var fuldstændig ligesom sin mand nr. 3 barn ud en søskendeflok på 6 børn. Hun blev døbt den 9. september 1877 i Karby kirke. Pigen Ane Poulsen bar hende, og Faddere var Ungkarl Jens Christian Marcussen (farbror) og Svenning Andersen (morbror), begge af Øster Assels. Hun blev konfirmeret i Karby kirke den 4. oktober 1891. Hendes karakterer var helt i top: Hun var den dygtigste på sit konfirmationshold. Karakteren for opførsel var ug!, og karakter for kundskaber var ligeledes ug! Fra konfirmationen og frem til sit tidlige giftemål lærte Mariane sig husgerning, og hun opholdt sig i hjemmet hos sine forældre.

Gift og fik mange børn

Mariane og Christen blev gift i Karby kirke den 14. august 1897. Deres forlovere var deres fædre, dvs. gårdfæster Klaus Poulsen og gårdejer på Karby Mark Mads Markussen. Vielsen blev foretaget af residerende kapellan Gade i Redsted. Mariane var kun knapt 20 år, da hun blev gift og blev gårdmandskone, og flere fra hendes omgangskreds synes, at det var synd for hende, at hun i så en ung alder skulle til at passe både mand og gård, men hun klarede det flot. Parret stiftede en stor familie. De fik hele 12 børn, nemlig 8 drenge og 4 piger.



Parrets 8 drengebørn: Clausen brødrene I 1922. Fra

familiens fotoalbum

Den først fødte af børnene var Claus Clausen, der blev født den 9. juli 1899, og han er far til Inger Clausen. Derefter fik de et barn ca. hvert andet år frem til den 1. januar 1920, hvor den yngste søn Martin blev født. Lidt usædvanligt for den tid, så fik alle børnene et langt liv.

Børnene var:

- Claus Clausen 9. juni 1899 – 13. oktober 1985
- Mads Markussen Clausen 1. juni 1901 – omk. 1985
- Anna Kirstine Clausen 2. september 1902 – 4. september 1991
- Frederik Kristian Clausen 31. marts 1904 – 1992
- Aksel Clausen 3. januar 1906 – omk. 1990
- Valdemar Clausen 17. august 1907 – 1992
- Olga Villadsen 20. august 1909 – 11. november 2002
- Albert Clausen 21. september 1911 – 14. september 1999
- Thora Elfrida Clausen 26. juni 1913 – 1981
- Frede Clausen 10. oktober 1915 – 28. juli 1991
- Ida Martine Nørgård 18. marts 1918 – omk. 2000
- Martin Clausen 1. jan 1920 – omk. 1980



Parrets 4 pigebørn i 1922. Fra familiens fotoalbum

Gårdejer og medlem af sognerådet



Kort over området lige nord

for Vils med Johannesminde og Nørregård.

Kort før brylluppet, nemlig den 1. maj 1896 overtog Christen gården Johannesminde efter sin far. Johannesminde er en pæn stor gård på 54 ha, og den drev han frem til sin død.

Skødet ved overdragelsen fra far til søn lød således:

"Underskrevne gårdejer Claus Poulsen i Vils, skøder og overdrager hermed til min søn Christen Clausen Poulsen ligeledes af Vils den mig, ifølge skøde af 23. august 1884 læst 6. december 1884, tilhørende ejendom "Johannesminde" med påstående bygninger og tilliggende jorder (se specifikation i slægtsbog) for den mellem os akkorderede købesum 20.000 kr.

Da køberen nu har berigtiget købesummen derved, at han overtager og tilsvare den på ejendommen, til kreditforeningen i Viborg hvilende pantegæld, oprindelig stor 14.000 kr. og i øvrigt har fyldestgjort mig for købesummen, så skal den solgte ejendom herefter tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder, byrder og forpligtigelser, hvormed jeg selv har ejet samme, og indestår jeg for vanhjemmel."

Johannesminde, Vejerslev Sogn. Postforb. og St.: Nykøbing M., hvortil c. 9½ Km. Ejer: *Christen Clausen Poulsen*, som overtog Gaarden 1. Maj 1896, er født paa Nørgaard 18. Jan. 1868 og gift med *Mariane Marie Markussen*, født paa Markusgaard i Karby 2. Septbr. 1877.

Matr.-Nr. 1b m. fl. af Vilsgaard. Hartkorn 4 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdkr. ½ Alb. Ejendomsskyld 29,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne 18,000 Kr. Areal 98 Tdr. Ld., deraf Ager 96½, Have og Gaardsplads 1½. Agermarken drives i en 8 Marksdrift: ½ Havre ½ Græs, ½ Helbrak ½ Roer, ½ Rug ½ Havre, ½ Bland-sæd ½ Byg, Havre og 3aars Græs. Jordens Bonitet er let Muld paa blandet Underlag. Der holdes 4 Køer, 40 Stkr. Ungkvæg og Kalve af blandet Korthorns-race, 5 Heste, 3 Plage og 4 Faar. Sidste Aar solgtes 12 Fedesvin og c. 30 Maanedsgriise.

Johannesminde ligger paa samme Plads, c. ½ Km. Ø. for Møllerup By, hvor den blev opført 1843, da den blev udskilt fra Vilsgaard. Nuv. Ejer har faaet den efter sin Fader.

Fra

opslagsværket "Danske Gårde" af J.C.B. La Cour 1914.

Omkring 1908 blev Christen medlem af sognerådet i Vejerslev for partiet Venstre. Det gik godt med gården og bedriften, og i 1916 havde han en indtægt på 4.500 kr. og en pæn formue på 40.000 kr. Af denne indkomst skulle han betale en statskat på 121,30 kr. samt en kommuneskat på 232,80 kr.

Sønnen Claus har fortalt, at kongen kom forbi gården under 1. verdenskrig, og kongen opstaldede sine heste på Johannesminde. Den stolte søn Claus passede på kongens heste, mens kongen og hans følge var på besøg på Mors. Kongen må være Kong Christian d. 10. Han er født den 26. september 1870, og var konge i perioden 14. maj 1912 til 20. april 1947. Han blev også kendt som hestekongen, både ved genforeningen i 1920, hvor han red over grænsen på en hvid hest, og under 2. verdenskrig, hvor han hver dag red en rundtur i København. I 1930 har Christen en indtægt på 10.500 kr., og de har 12 levende og 0 døde børn!



Fra slægtsbog for Claus Poulsen og Mads Marcussen

Ved kongelig bevilling af 28. juni 1932 ændrer han officielt navn fra Christen Clausen Poulsen til Christen Clausen. Christen staves også af og til som Kristen. Navneændringen sker dels fordi, at familien af alle kaldes Clausen, og selve anledningen til navneændringen var, at broderen Mads tog til USA, og derfor fik rettet navnet til Clausen. Mads vendte i øvrigt kort efter tilbage til Danmark, hvor han blev resten af sit liv.

Sygdom

Omkring 1935 bliver Christen alvorligt syg, og han når aldrig at blive rigtig rask. Hans ældste søn Claus hjælper ham flere gange med den lange biltur til Viborg til behandling på sygehuset, og han må støtte sin far undervejs.

Christens død

Christen døde på sygehuset i Nykøbing Mors den 31. maj 1938. Det var en ondartet lungebetændelse, som var dødsårsagen. Han blev begravet den 5. juni 1938 på Vejerslev kirkegård. Allerede den 31. maj blev der udfærdiget en skifteattest.

Nekrolog i Morsø Folkeblad

Ved Christen Clausens død skrev Morsø Folkeblad følgende:

" Gaardejer Kr. Klausen, Vils, er i Morges død paa Sygehuset i Nykøbing, hvor han sidste Tirsdag blev indlagt. Han havde for nogle Aar siden haft en haard Sygdom og blev siden aldrig rigtig rask. Nu gjorde en Lungebetændelse Ende paa hans liv. Kr. Klausen, der tilhørte den kendte Klausen'ske Slægt, var en Hjemmets Mand, der først og fremmest passede sin Bedrift og var en meget dygtig Landmand, men han havde ogsaa i Tidens løb adskillige offentlige Hverv. Han var en meget tiltalende Mand, som var afholdt af

alle, der kendte ham. Den afdøde, der blev godt 70 Aar gammel, efterlader sig Hustru og tolv Børn, otte Sønner og fire Døtre."

Mariane driver gården videre

Mariane var 50 år, da manden døde, og hun besluttede, at drive gården videre med hjælp af de hjemmeboende børn, og det klarede de flot. Besætningen var oprindelig på 2 heste, 18 køer samt nogle svin og høns. Ved hendes drift kom den op på 70-80 kreaturer samt 2 heste og en del svineopdræt. Inger Clausen fortæller, at lige til det sidste ville hun selv lave kaffe når der kom gæster, selv om den hjemmeboende datter Thora gerne ville stå for det. Inger fik en fin armbånd af hende på sin 16. års fødselsdag i 1963.

Men hensyn til bilmærke, så havde de først en stor statelig Opel Kaptajn. Det var gårdens bil, som Mariane eller hendes hjemmeboende børn kørte i. Senere fik Mariane en Volvo Amazon, og så var datteren Thora eller sønnen Christian chauffør for hende, mens den anden hjemmeboende søn Valdemar kørte i en Volvo 544.

Marianes død

Mariane døde den 1. december 1964 i en alder af 87 år, og hun blev begravet på Vejerslev kirkegård sammen med sin mand Christen (Kristen).



Ægteparrets gravsten på Vejerslev kirkegård. Fra DK-gravsten

Ved bodelingen var Johannesminde vurderet ret lavt, men den yngste søn Martin forlangte sin fulde andel i forhold til gården reelle værdi, og så måtte de øvrige søskende udrede dette betragtelige beløb til ham.

Børnene drev gården videre

Tre af Marianes og Christens børn blev aldrig gift, det var Kristian, Valdemar og Thora, og de blev boende på Johannesminde, og de drev den i fællesskab videre helt frem til 1992, hvor både Kristian og Valdemar døde. Thora døde i 1981. Efter Kristian og Valdemars død, så er Johannesminde overgået til sønnen Fredes søn Ejnar Clausen, og dennes søn Jesper Clausen. De ejer også den nærliggende slægtsgård Dybdal ved Sejerslev.

Arne Bjørn Jørgensen

Om Inger Clausens oldefar i lige mandlig linje

1. generation

1. Claus Poulsen, søn af **Poul Christian Clausen** og **Elisabeth Sørensdatter**, blev født den 5. juni 1838 i Vils ved Vejerslev og blev døbt den 17. juni 1838 i Vejerslev kirke og døde den 26. april 1903 i Vils i en alder af 64 år, og blev begravet den 3. maj 1903 på Vejerslev kirkegård. Sognepræst Krarup forestod begravelsen.

Han motto var: 'Vær ærlige, hvordan det end går!'

Mindeord om Gårdejer Claus Poulsen:

"En Hædersmand! Som bekendt er Gaardejer Claus Poulsen, Vils, for nyligt afgået ved Døden - skriver Morsø Avis. Med Poulsen Poulsen har den mistet en af sine dygtigste Foregangsmænd på Landvæsenets Omraade. Dygtig og djærv i al sin færd, kyndig og indsigtfuld i sin Virken og altid den jævne, ligefremme Mand, der ikke gjorde Forskel på Mennesker han kom i Berøring med, er det naturligt, at han hædredes med adskillige Tillidshverv i sit lange liv. I 25 år har han saaledes fungeret som Dommer ved Dyrskuerne, og Pladsen som Sogneraadsformand har han med Ære beklædt en Tid.



Claus Poulsen og Hustru

Jævn og bramfri som han var i al sin Færden, en hædersmand til Fingerspidserne var også det sidste han indprentede sine efterlevende Børn: "Vær ærlige, hvordan den end gaar." - Storhed og Pragt var han en hader af. Og da han skulle bringes fra sit hjem til Sygehuset i Viborg sagde han til sin Søn: " Ja, du kommer nok til at hente mig som død, men hent mig med den gamle Kørehest, og frem for alt ingen Stads!" - Den Kørehest har været i hans eje over 12 år. Om hans store hjælpsomhed gaar der mange Frasagn, for hvis Paalidelighed vederhæftige Mænd indestaar. Han efterlader sig 5 Børn. De 4 er gifte, og den femte bestyrer Fædrene gaarden. Velsignet være hans Minde!"

Thisted, Morsø Sønder, Vejerslev, Vils By, Gaard, 85, FT-1870, C6293

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Poul Christian Clausen 60 Enke Slægtning Arbeidsmand Tøving Thisted Amt

Claus Poulsen 31 Gift Huusfader Jordbruger Vils Thisted Amt

Bærtel Christian Clausen Poulsen 4 Ugift Børn Hos Forældrene Vils Thisted Amt

Christen Clausen Poulsen 2 Ugift Børn Hos Forældrene Vils Thisted Amt

Ane Kirstine Bærtelsen 32 Gift Huusmoder Huusbestyrerinde Ørding Thisted Amt

Petrine Karoline Poulsen 16 Ugift Slægtning Med hjælper Vils Thisted Amt

Peter Bigum 26 Ugift Tjenestetyende Arbeidekarl Nykjøbing Thisted Amt

Thomas Christensen 16 Ugift Tjenestetyende Røgter Flade Thisted Amt

Claus Poulsens oldebarn Inger Clausen fortæller følgende historie om sin oldefar:

Claus havde 4 sønner, hvoraf den ældste havde fået sin gård. Han havde sine 3 øvrige sønner sammen og viste dem sine marker. De skulle nu hver pløje 1/3 op af jordene, og det skulle så fremover være deres jord, og de fik således hver sin gård. Berthel fik Fredsø i Vils, Christen fik Johannesminde og Martin fik Nørregård.

Han blev vaccineret af Nyrup den 19. juli 1852

- Claus blev konfirmeret i 1854 i Vejerslev kirke. Kundskaber: God, Opførsel: Meget god.

Claus Poulsens efterslægt

- Han var hjemmeboende i årene 1855-1860 i Vejerslev.
- Han arbejdede som tjenestekarl 1868 i Vils ved Vejerslev.
- Han var jordbruger 1870 i Vils.
- Han var dommer ved dyrskuerne i årene 1875-1900.
- Han var gårdmand på Johannesminde og Nørregård fra den 6. december 1884 til den 1. maj 1896 på Johannesminde i Vejerslev. Johannesminde blev opført i 1843 ifølge Danske Gårde af J.C.B. La Cour
- Han var sognerådsformand i 1890.
- Han afstod en gård i Fredsø til sønnen Berthel i 1897. Gården var på 60 Tdr. land.
- Han overdrog Johannesminde til sønnen Kristen den 18. januar 1897. Claus Poulsen overtog i 1884 gården Johannesminde i Vejerslev. I 1897 overdrog han den til sønnen Christen jf. nedenstående skøde: "Underskrevne gårdejer Claus Poulsen i Vils, skøder og overdrager hermed til min søn Christen Clausen Poulsen ligeledes af Vils den mig, ifølge skøde af 23. august 1884 læst 6. december 1884, tilhørende ejendom "Johannesminde" med påstående bygninger og tilliggende jorder (se specifikation i slægtsbog) for den mellem os akkorderede købesum 20.000 kr. Da køberen nu har berigtiget købesummen derved, at han overtager og tilsvare den på ejendommen, til kreditforeningen i Viborg hvilende pantegæld, oprindelig stor 14.000 kr. og i øvrigt har fyldstgjort mig for købesummen, så skal den solgte ejendom herefter tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder, byrder og forpligtigelser, hvormed jeg selv har ejet samme, og indestår jeg for vanhjemmel.
- Han ejede købte Nørregård som han havde fæstet efter faderen 1899. Se fyldig beskrivelse af Nørregård i "Danske Gårde"

Matrikeloplysninger: Vils By, Vejerslev (741354) Matr.nr. 1a, Areal 737460 m², Vejareal 0 m²,
Noteringstype Landbrugsejendom

Jordforureningsforhold efter jordforureningsloven ikke oplyst, Journalnr. U2010-50500, Ændringsdato
06-maj-2010, SagsID 100024880

- Han var husfader og drev landbrug 1901 i Vils

Claus blev gift med **Ane Kirstine Bertelsdatter**, datter af **Bertel Christoffersen** og **Maren Jensdatter**, den 20. maj 1864 i Vejerslev kirke. Ane blev født den 15. september 1837 i Ørding, Morsø Sønder og blev døbt den 26. december 1837 i Ørding kirke, Morsø Sønder, døde den 25. april 1927 i Vils i en alder af 89 år, og blev begravet den 1. maj 1927 på Vejerslev kirkegård.

Forlovere ved vielsen var gårdmand Poul Christian Clausen i Vils og gårdmand Bertel Christoffersen i Ørding.

Hun blev 89 år og sognepræst Madsen stod for begravelsen.

Vaccineret af Nyrup Dato:17. juli 1840 og vaccineret Dato:19. juli 1852

- Ane blev hjemmedøbt den 15 september 1837.
- Hun blev konfirmeret i 1852 i Ørding kirke, Morsø Sønder.
Kundskaber: god, Opførsel: Meget god.
- Hun arbejdede som tjener hos gårdmand Mikkel Kudsk i Vils 1864.
Fremgår af kirkebog for Vejerslev ved vielsen.
- Hun var husmoder og husbestyrerinde 1870-1884 på Johannesminde i Vejerslev.
- Hun drev Nørregård videre efter mandens død i 1903, og overdrog den i 1905 til sønnen Martin.
- Hun boede i en aftægtsbolig ved Nørregård. Aftægtsboligen er opført til hende i 1905, da sønnen Martin overtog Nørregård.
- Begivenhed: Indtægt kr. 400, Formue 3.500 kr., 1916. Kommuneskat kr. 7,60
- Hun var aftægtskone i 1916, hvor hun boede hos sønnen Mads, og det gjorde hun stadigvæk i 1921.



Ane Kirstine Bertelsen

Claus Poulsens efterslægt

- Hun nød aftægt hos børnebørnene 1927 i Vils.

Deres børn:

M i. **Poul Christian Clausen Poulsen** er født den 7. september 1864 på Nørregård og døde den 7. februar 1937 i Odderup. Ådum, Nørre Horne, Ringkøbing i en alder af 72 år.

Poul blev gift med **Severine Marie Christensen**, datter af **Rasmus Christensen** og **Ane Marie Jensen** den 29. marts 1892 i Todbjerg kirke, Øster Lisbjerg ved Randers. Severine er født den 3. november 1872 i Todbjerg og hun døde den 7. september 1934 i Odderup. Ådum, Nørre Horne, Ringkøbing i en alder af 61 år.



Mii. **Berthel Christian Clausen Poulsen** blev født den 4. oktober 1865 på Nørregård og han døde den 1. december 1938 i Vejerslev i en alder af 73 år, og blev begravet den 7. december 1938 i Vejerslev.

Berthel blev gift med **Karen Marie Clemmensen**, datter af **Clemmen Andersen Brogaard** og **Johanne Marie Sørensdatter** den 3. juli 1886 i Lødderup. Karen er født den 19. september Kårup, Lødderup, Morsø Sønder og døde den 14. december 1941 på Nykøbing Mors Sygehus i en alder af 73 år.

- De boede i Fredsø, Lødderup, Morsø Sønder, Thisted.

- Karen blev døbt den 11. oktober i Lødderup kirke.

M iii. **Christen Clausen** blev født den 18. januar 1868 på Nørregård i Vils, blev døbt den 9. april 1868 i Vejerslev kirke og døde den 31. maj 1938 på Nykøbing Mors Sygehus i en alder af 70 år, og blev begravet den 5. juni 1938 på Vejerslev kirkegård. Årsagen til hans død var Lungebetændelse.

Christen blev gift med **Mariane Martine Marie Marcussen**, datter af **Mads Marcussen** og **Kirsten Andersen** den 14. august 1897 i Karby kirke. Mariane blev født den 2. september på Bakkegården i Karby og blev døbt den 9. september 1877 i Karby kirke, og døde den 1. december 1964 i Vils i en alder af 87 år.



- De boede på Skovparken 209, 7900 Nykøbing Mors.

Forlovere: Gårdfæster Klaus Poulsen og Gårdejer på Karby Mark Karby Sogn Mads Markussen. Vielsen blev foretaget af residerende kapellan Gade i Redsted.

- Mariane gik i 1884 på Karby Privatskole.
- Hun lærte husgerning og opholdt sig hjemme 1891-1896.
- Hun blev konfirmeret den 4. oktober 1891 i Karby kirke. Hun var den dygtigste på sit konfirmationshold. Karakter for opførsel: ug!, Karakter for kundskaber: ug!.
- Hun var husmoder i årene 1901-1930. Hun er i 1901 som den eneste af de 6 søskende blevet gift og flyttet hjemmefra.
- Hun drev gården Johannesminde efter mandens død i 1938. Besætningen var oprindelig på 2 heste, 18 køer samt nogle svin og høns. Ved hendes drift kom den op på 70-80 kreaturer samt 2 heste og en del svineopdræt. Hun sad i uskiftet bo frem til sin død.
- Der blev foretaget skifte efter hende. Opgørelse af nettoformue 18. januar 1966 i Johannesminde. Advokatfirmaet Pagter og Andsager stod for bo behandlingen. De har opgjort formuen til kr. 449.625,48



Claus Poulsens efterslægt

kr, men der var store udfordringer med at få arvingerne til at blive enige om værdiansættelse og fordeling af boet

- Opgørelse og repartition, den 21. marts 1967. Efter en lang proces og megen forhandling, så forhøjedes gårdens værdi fra 380.000 kr. til 450.000 kr. Løsøret blev sat til 167.000 kr. Samlede aktiver blev sat til 714.781,34 kr. og samlede passiver til 216.857,04 kr. Fordelingen blev, at de hjemmeboende søskende Valdemar, Kristian, Thora og Martin hver fik 59.699,2 kr., mens de øvrige 8 søskende fik kr. 25.860,83 kr.

Kiv. **Elisabeth Poulsen** er født den 21. april 1870 på Nørregård i Vils og hun døde den 14. april 1945 i Karby i en alder af 74 år.

Elisabeth blev gift med **Kristen Jensen**, søn af **Jens Christian Christensen** og **Else Christensdatter** den 3. juli 1891 i Vejerslev kirke. Kristen er født den 13. september 1861 i Andrup, Frøslev, Morsø Sønder og døde den 16. marts på Nørgård i Karby i en alder af 57 år.

- De boede på Nørgård, Torp, Karby, Mors.
- Kristen gjorde militærtjeneste ved Livgarden.
- Han var gårdejer på Nørgård på 65 tdr. Land 1891.

K v. **Maren Poulsen** er født den 18. december 1872 på Nørregård i Vils og døde den 20. oktober 1873 på Nørregård.

M vi. **Martin Clausen Poulsen** blev født den 19. august 1876 på Nørregård i Vils og han døde den 10. marts 1918 på år, og blev begravet den 17. kirkegård.

Nørregård, Vejerslev Sogn. Postforb. og St.: Nykøbing, hvortil c. 9 Km. Nærværende Ejer: **Martin Clausen Poulsen**, som overtog Gaarden 11. Juni 1905, er født paa Ejendommen 19. Aug. 1876 og gift med **Svendida Marcussen**, født i Karby 6. Jan. 1885.
Matri.-Nr. 1a og B. af Vils. Hartkorn 8 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr. 2½ Alb. Ejendomsyd 30.000 Kr. Brandassurance for Hovedb. 4.300 Kr. for Avlsb. 9.000 Kr. dannede en Aftægtsbølg 2.000 Kr. Gaardens samlede Areal 128 Tdr. Ld., deraf Ager 120, Hede 6, Høve og Græstplads 1, to Dæmme 1. Agermarken drives i en 8 Markeddrift: ½ Helbrak ½ Halvbrak, ½ Rug ½ Roer, ½ Roer og Blandsod ½ Havre, ½ Byg, Havre og Jaars Oms. Jordens Bonitet er overvejende god, sandbestaat af 8 Mulkøkker foruden 15 Sitr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 30 Fede-kvættver, 6 Heste, 1 Flæg samt 9 Føer. Sidste Aar solgtes c. 35 Fedesvin. Kvægbesætningen, der er af blandet Race, vedligeholdes hovedsagelig ved Indkøb.
Nørregård var i sin Tid Fæstet under Hovedgaarden Bilsrup, men blev i 1809 købt af den nærværende Ejer, Fader, **Claus Poulsen**, der havde taget Gaarden i Fæste efter sin Fader, **Poul Poulsen**. **Claus Poulsen** stier ved Døden i 1903, efterfulgt af sin Hustru, **Anna Kristina Clausen**, som døde med Ejendommen, til hun i 1908 overtog den af sin Sø, den nærværende Ejer.
Gaarden ligger c. 1 Km. N. for Vils Kæde. Alle Bygningerne er af Grundmur, udkædet med Sten og Udmønstet af en Aftægtsbølg, der er opført i 1905 af den nærværende Gaardens Ejer. Paa Løden er opførte Kjøkkenstue og Drenge af den gamle Gaardens Udmarksleder. Den skal i sin Tid have været Bolig for Kapellanen i Vejerslev Sogn.
Løden strækker sig væsentligt mod Ø. og har en regelbundet, lidt aflang Form med vest Jern Overflade. Heden er frugtbar med S.; c. 1½ Td. L. af den er opdyrket.
Nørregård nævnes ellers at være oprettet, da Vils By blev udklædet, af de nævnte Gaardens Udmarksleder. Den skal i sin Tid have været Bolig for Kapellanen i Vejerslev Sogn.

Martin blev gift med **Svendida Marcussen**, datter af **Mads Marcussen** og **Kirsten Andersen**, den 30. maj 1905 i Karby kirke. Svendida blev født den 3. januar 1885 på Bakkegården i Karby og døde den 11. december 1914 på Skive Sygehus i en alder af 29 år, og blev begravet den 19. december 1914 på Vejerslev kirkegård.

- De boede på Nørregård i Vils, Vejerslev.
- Hun var hjemmeboende hos forældrene i 1901 i Karby.
- Hun var husmoder og levede af sin formue i 1906.
- Hun var husmoder i 1911 i Vejerslev.



Nørregård i en alder af 41 marts 1918 på Vejerslev



165 En bonde rykker frem

8. juli 2007

Historien om 3 x tipoldefar Claus Pedersen

Dette er historien om Claus Pedersen, som er mine børns 3 x tipoldefar. Han starter som en almindelig bondedreng nordenfjors fra, men så flytter han til Mors, bliver fæster på en pæn stor gård i Tøving under Ullerup Gods, og bliver sognefoged i byen. Da han dør viser skiftet, at han har en del på kistebunden, og der bliver en pæn sum til enken og de 9 efterladte børn, som han har i 2 kuld.

Familierelationen

3 x tipoldefar: Claus Pedersen er født 21. oktober 1759, død 26. januar 1816

2 x tipoldefar: Poul Christian Clausen er født i 1809, død 9. marts 1892

Tipoldefar: Claus Poulsen er født 5. juni 1838, død 26. april 1903

Oldefar: Christen Clausen er født 18. januar 1868, død 31. maj 1938

Bedstefar: Claus Clausen er født 9. juli 1899, død 13. oktober 1985

Mor: Inger Clausen er født 2. august 1947

Claus Bjørn Jørgensen født 29. maj 1980

Som det ses, er det ingen tilfældighed, med navnet Claus. Hver anden hedder Claus til fornavn, og de øvrige Clausen til efternavn, og Bedstefar hed endda Claus Clausen.

Forældre og barndom

I slægtsbogen for Claus Clausen kunne slægtsforskeren ikke finde frem til Claus Pedersen forældre, for som han skrev "han er ikke født i de 10 nærmeste sogne". Og det er også rigtigt, for slægtsforskeren ledte på Mors, hvor det meste af slægten stammer fra, men Claus Poulsen er født i Sønderhå, der ligger nordenfjords i Hassing herred. Det fandt jeg frem til med hjælp fra slægtsforsker Allan Øer Gøttrup, hvis slægt stammer fra samme område, og som har Claus Pedersen som 2 x tipoldefar.

Claus Poulsen er født den 21. oktober 1759 i Sønderhå, Hassing, Thisted, og døbt i Sønderhå kirke den 18. november 1759. Margrethe Kayesdatter bar barnet. Faddere var Christen Østergaard, Jens Østergaard, Peder Nørgaard og Mette Leegaard. Hans far var Peder Christen Østergaard, der var fæster af et hus i Sønderhå, og moderen var Else Keyesdatter fra Bedsted, Hassing, Thisted.

Claus arver

Moderen Else Kayesdatter dør den 14. marts 1773, og som eneste barn falder der en arv af til ham. Af Kovstrup Gods skifter 1772 – 1824 fremgår følgende: "Claus Pedersen Østergaard, født i Sønderhaa nu i Skjoldborg Sogn kvitterer for arv efter Sal Moder Else Kiersdatter. Desuden underskriver faderen Peder Christensen Østergaard. 24 dec 1776."

Som det var skik og brug den gang – og nødvendigt for gårdens fortsatte drift – så gifter faderen sig straks igen med Johanne Christensdatter, og de får allerede i 1774 en datter Else Pedersdatter.

Som det fremgår ovenfor så bor Claus i sin ungdomstid i Skjoldborg, Hundborg Herred, Thisted.

Gifter sig med Mette og flytter til Øster Hørdum

Den 15. august 1786 gifter Claus sig med Mette Pedersdatter fra Kallerup. De bliver også gift i Kallerup kirke. Mette er jævnaldrene med Claus, og de får i de kommende 14 år 7 børn sammen – ca. 1 barn hvert andet år, som det var almindeligt den gang.

Fæste gård under Ullerup Gods i Tøving

Allerede året efter flytter ægteparret til Tøving, hvor Claus får fæstebrev på en gård under Ullerup gods. Fæstebrevet er udstedt af Jens Stadel til Ullerup Gods på en gård i Tøving By. Gården stod til Hartkorn 6 Tdr. 6 Skp., 2 Fjdk., og Claus Pedersen skulle deraf svare alle kongelige og påbudte skatter til rette forfaldstid uden testance. Desuden skulle han i årligt landgilde levere 4 tdr. byg hver Mortensdag, i tærskpenge skulle han betale 4 Mk. 8 Sk., og han skulle forrette hoveri af en halv plov i lighed med de øvrige hoveribønder under Ullerup Gods. Desuden fremgår det af Fæstebrevet, at han ikke skulle betale Indfæstning (dvs. betale et indskud ved indgåelse af fæstet), og at han slap for hoveri det første år, mod at han inden næste pinse sørgede for at supplere gårdens besætning og redskaber, hvilket den foregående fæster øjensynligt havde forsømt. (Ullerup Gods Fæsteprotokol 1695-1882).

Claus bliver en agtet mand i Tøving

Det går godt for Claus og Mette, og Claus bliver i en tid sognefoged i Tøving. Ved folketællingen i 1801 fremgår det, at han foruden at være bonde også er lægdsmand, dvs. den person som fører lægdsrullen, som er en fortegnelse over potentielle soldater i området. På landet er det normalt sognefogeden, som fører lægdsrullen. På gården bor de 5 ældste børn, samt en afskediget soldat, og 2 tjenestefolk. De 2 yngste børn dør begge som helt spæde.

Mette dør, og Claus gifter sig straks igen

Mette dør den 26. juli 1803, og bliver begravet den 2. august 1803 i Galtrup kirke. Den 11. oktober 1803 bliver der skrevet et skiftebrev i forbindelse med hendes død. Skiftet foretages til enkemanden og de 5 mindreårige, nulevende børn.

Claus må finde sig en ny kone, og det bliver Anne Marie Christensdatter, som er fra Hørdum i Hassing. Hun er 12 år yngre end sin mand, og de bliver trolovet den 25. oktober 1803 og gift den 27. november samme år. I øvrigt er oktober og november langt de hyppigste måneder at blive gift i blandt landbefolkningen på den tid. Måske hænger det sammen med høstfesterne i august / september, hvor landbefolkningen mødtes i festligt lag.



Galtrup kirke juli 1994, Hans Engmark

Uægte barn

Den nye kone Anne Marie Christensdatter, som er 3 x tipoldemor til Claus og Anne Katrine, er et uægte barn, dvs. født udenfor ægteskab. Hendes far er gårdmanden Christen Lauritsen Vestergaard fra den kendte Vestergaard slægt, og han var godt gift med Anne Christensdatter Bach, med hvem han fik 9 børn i perioden 1761 til 1783. I 1771 foretog han imidlertid et sidespring med Jens Smeds kones søster (navnet er p.t. ubekendt), og det forhold kom der en pige ud af, og hun fik navnet Anne Marie. Hun blev døbt den 20. oktober 1771, og af kirkebogen fremgår det, at Jens Smeds hustru bar hende, og faddere var Jens Smed, Jens Drejer, Jens Michelsen, Ole Dreyers datter samt Christen Andersens datter.

Ægte børn

I løbet af de kommende år fik Claus og Anne Marie 4 børn, hvoraf nr. 3 er Poul Christian Clausen er Claus og Anne Katrines 2 x tipoldefar.

Claus Pedersen dør og der skal skiftes

Claus dør den 26. januar 1816, og bliver således kun bliver kun 56 år. Han bliver begravet i Galtrup kirke den 6. februar 1816.

Når en person med ejendom eller andre besiddelser dør, så skal der foretages et skifte, og på den tid skulle det indledes 30 dage efter dødsfaldet. I dette tilfælde findes der fra Skifteprotokollen for Ullerup Gods 1802-1850 en omfattende beskrivelse af skifter efter Claus Pedersen. Alt gøres op, og på den måde giver det eftertiden et enestående indblik i levevilkår og levevis fra den tid. Vi kan se præcis hvilke bygningsdele gården består af, hvad der var i hver bygningsdel, og også hvilket tøj den afdøde havde.

Ordet "Sterfbo" betyder dødsbo.

Det første skiftemøde

Det fastslås, hvem der er arvinger, og boet gøres op.

"Mandag den 26. Februar 1816 indfandt sig Kammerraad Stadel til Ullerslev udi Tøving for der i Dag den 30. Dag efter Dødsfaldet, at tage skifte under behandling efter Ullerup afdøde fæste gaardmand Claus Pedersen til Skifte og Deling imellem Sterfboets Arvinger, som var følgende: I. Den afdødes Enke Anna Maria Christens Daatter, II. Hans efterlevende børn af 2de kuld.

a. Af første kuld.

En søn Peder, fuldmyndig, bor i Solberg.

En søn Anders, 24 Aar, hjemme i Sterfbostrædet

En daatter Else, 29 Aar, tjener i Faartofth

En daatter Anna, 22 Aar, tjener paa Mølhav.

En daater Maren Kristina, 20 Aar, hjemme i Sterfbostædet.

b. Af andet kuld.

En søn Peder Christian, 11 Aar, hjemme i Sterfbostædet

En daatter Mette, 9 Aar, " " "

En søn Christian, 3 Aar, " " "

En søn Paul Christian, 5 Aar, opholder sig i Tindstrup i Thise.

Enken var nærværende tilligemed hendes Lavværge Niels Søndergaard af Tøving. Mads Nielsen i Schioldborg, som har haft den afdødes søster til Ægte, blev indsat til Curator for sønnen Anders Hansen, Christen Pedersen i Kollerup som Morbroder til formynder for den ældste Daater Else, Sønnen Peder til formynder for hans 2de yngste søstre Anna og Maren Kristina og Degnen Sr. Lyndrup her i Tøving, til formynder for de 3 hjemmeværende børn af andet kuld Peder Christian, Mette og Christen, alle disse formyndere var mødt paa Mads Nielsen i Schoildborg nær. Videre var overværende som Wurdering og Witterlighedsmand Sognefoged Jens Øer her af Tøving og Christen Balle af Gastrup. Forinden begyndte Wurderingsforretningen blev Wurderingsmændene af skifteforvalteren formodet at vurdere enhver ting til sit fulde værd, at ingen derpaa kan have noget at anke, i tilfælde at noget overladt enken efter vurderingen høifornøden afbetjening ved Gaardens drift og huusholdning, herpaa blev Wurderingsforretningen begyndt og fortfaeret, som følger:

I dagligstuen:	Rdlr.	Mk.	Sk.
1 fürbord	3	0	0
1 Skammel	1	0	0
1 Klokkeviser	6	0	0
1 Jernkakkelovn	50	0	0
1 liden fürbord og 1 skammel	2	0	0
1 haspetræ og en liden blaa malet skab	2	0	0
1 flødebøtte	0	4	0
3 Træstole, der var med hynder	3	0	0
2 par lange Trætallerkener	0	3	0
1 blaa og hvid olmerdugsdyne	8	0	0
1 sort og hvid Vadmeldsdyne	10	0	0
2 Vadmels Vaar	6	0	0
1 rød og hvid overtruffen hovedpude	4	0	0
2 blaae og hvide olmerdugs puder	3	0	0
1 hvid vadmels lang pude uden overtræk	2	0	0
1 blaae og hvid olmerdugs overdyne	12	0	0
1 hvid vadmels dyne	6	0	0
1 sort og hvid vadmels pude	4	0	0
1 rød og hvid olmerdugs pude	5	0	0
2 Vadmels vaar	5	0	0

I Skænken:	Rdlr.	Mk.	Sk.
3 Ølglas	2	4	0
3 Brændevinsglas	1	3	0
2 hvide saltkar	0	4	0
4 Brændevinsflasker	1	3	0
1 4 lispund Bismar	8	0	0
1 Ridepisk	0	4	0
1 Stentepotte	0	2	0
1 Børste	0	1	0

I Spisekammeret:	Rdlr.	Mk.	Sk.
1½ Dosin hvide Steen tallerkener	8	0	0
2 Stenfade	2	0	0
2 røde potter i kows	1	4	0

1 Terinfad	3	0	0
1 Mæssing Morter	4	0	0
1 Dosin horn skeer	4	0	0
2 Termin	1	0	0
2 Abrahams	2	4	0
3 uld saxe	2	0	0
I Kjøkkenet:	Rdlr.	Mk.	Sk.
1 Dragkiste	3	0	0
1 Kobberkedel	6	0	0
2 røde fade	1	2	0
1 Jern pande	2	0	0
2 røde krukker	1	0	0
8 sorte gryder	1	2	0
2 do. Kander	1	0	0
4 røde pottes	0	2	0
1 Ildklemme	2	0	0
1 Rist	2	0	0
1 Trefod	3	0	0
I Brøgerset:	Rdlr.	Mk.	Sk.
8 Spande	12	0	0
2 Dragtønder	2	0	0
4 für kar	24	0	0
1 für ballie	3	0	0
1 grubekjeddel	70	0	0
2 Løngleer	1	0	0
7 Fjelde	8	3	0
2 Stænger 4 Lispund 12 Pund á			
3 Rdlr. 2 Mk i alt	15	5	0
1 par Qværne	6	0	0
8 Solde	16	0	0
2 Sælder	4	0	0
6 Løbe	7	0	0
2 Maltønder	2	0	0
1 Skorstens plade	3	0	0
2 Timser	2	0	0
1 Deig Trug	0	3	0
1 Stir	0	2	0
Owertømmer	0	2	0
I Mælkekammeret:	Rdlr.	Mk.	Sk.
1 Kobbe kjedel	18	0	0
1 Mæssing Kjedel	12	0	0
1 Ølltønde	14	0	0
1 Salttrug	4	0	0
6 Træbøtter	4	0	0
1 Smørtrug	1	0	0
12 røde fade	6	0	0
12 Lerkar	2	0	0

1 fjerding	1	2	0
1 liden ballie	1	0	0
1 kjærne	2	3	0
1 Tract	2	0	0
I Karlens kammer:	Rdlr.	Mk.	Sk.
2 sorte og hvide Vadmels dyner	40	0	0
4 waar	8	0	0
1 hvid Wadmelsdyne	4	0	0
1 Rødstribet olmersdyne	4	0	0
3 puder	13	0	0
I pigernes kammer:	Rdlr.	Mk.	Sk.
1 fyr Buffe	8	0	0
4 par knive	4	0	0
1 Brand Sax	1	4	0
1 Mæsing fad	1	0	0
1 kaaber Tract	3	0	0
1 Mæsing Strygejern	4	0	0
1 Rokke	3	0	0
1 træ stol	2	0	0
1 rød og hvid Olmerdugs dyne	10	0	0
1 blaa og hvid Bolster do.	5	0	0
2 Wadmels Waar	3	3	0
3 blaastribede olmerdugs puder	11	0	0
I Øster Stuen:	Rdlr.	Mk.	Sk.
4 træ stole	8	0	0
2 blaa für bord	11	0	0
1 rød og hvid Olmerdunsdyne	12	0	0
1 blaae og hvid Bolster do.	10	0	0
2 lagner	6	0	0
3 Blaae, hvid og rød pude	10	0	0
1 Søvlåget krus	20	0	0
1 Mæsing kaffekande	4	0	0
1 Lysesax	3	0	0
½ dosin trækopper	4	0	0
2 steen Spølskaale	1	2	0
1 Tepotte	1	0	0
1 Taburet	2	0	0
1 Blæk form	0	0	8
Paa loftet:	Rdlr.	Mk.	Sk.
8 halm sække	14	4	0
4 ulden sække	10	0	0
3 Seillærred sække	3	0	0
1 gl. kiste	2	0	0
1 Ridesaddel og 3 Bidsler	8	0	0
3 Rødstribet Dækken	2	0	0
Læder Drættestøyt til 2 bæster	20	0	0

1 saddeL gjør 3 grimer	4	0	0
1 blaae Wadmels Ride kappe	2	0	0
Blaae Wadmels overtræk til 2 Pudehønder	1	0	0
1 Garnvinde	0	2	0
1 Skagfod	0	1	0
2 hørbryder	2	0	0
1 Lyse skrin	1	0	0
1 Sæde løb med gl. Jern	2	3	0
2 Anker	8	0	0
½ Anker	2	0	0
1 korn skieppe	1	3	0
1 gl. Rokke	0	2	0
1 grynkube	0	1	0
2 huul skoule	1	2	0
Noget adskellig Reb	8	0	0
4 River	1	0	0
12 fods fjeld	1	1	0
I gaarden og Udhusene:	Rdlr.	Mk.	Sk.
2 Løgter	1	4	0
5 Jern grebe	10	0	0
5 skovle	2	0	0
1 Slibesten	6	0	0
3 Stir	9	0	0
10 stykker 12 fods fjeld	13	0	0
2 River, 2 Plejl	4	0	0
1 kaste skaul	0	0	8
2 Skærkiste med knive	12	0	0
3 Truge	2	0	0
2 do.	1	2	0
1 blaa malet kane	90	0	0
1 Tromle	10	0	0
2 beslagen vogne med langværk	160	0	0
2 fladtørv spade	3	4	0
1 Skudtørv do.	1	2	0
2 kalk koller, 1 jernstang	6	0	0
2 Øxe	2	0	0
2 Sauge	3	0	0
1 hammer, 1 knibtang	3	0	0
1 Spigerbor	1	0	0
1 hugjern	0	3	0
1 Træ anker	0	3	0
1 Trækande	0	1	0
2 høvle	0	3	0
1 Nager	0	3	0
26 hjuls Eger, 2 stk. eget til samme brug,			
Fæl til et par hjul	12	0	0
3 Høleer med Drag og 3 kroge	30	0	0
2 bunke tyrn	16	0	0

1 beslagen vogn afsæt og fjeld			
til 2 møgvogne	32	0	0
1 beslagen vogn med grebafsæt	80	0	0
Dræt til 8 Bæster	34	0	0
Træ til en Halmvogn	8	0	0
1 Ploug med alt tilbehør	10	0	0
2 kratte	3	0	0
1 Bagploug	10	0	0
1 Træ skamle	3	0	0
5 par hamler	8	0	0
1 nye ploughjul	0	4	0
1 nye Vognstang, ubeslaed	2	0	0
3 harver med Jerntænder og øvrige tilbehør	42	0	0
1 Ølltønde	11	0	0
1 salt kar, 1 salt fjerding	54	0	0
7 skp. Kull, 1 Vandtrug	2	0	0
Fækreaturer:	Rdlr.	Mk.	Sk.
1 rød føllhoppe	300	0	0
1 do. Hoppe	300	0	0
1 sort hoppe	233	2	0
1 Bruun hest	150	0	0
1 bruun hoppe føll	100	0	0
1 gl. hest	80	0	0
6 stude	450	0	0
1 kou	50	0	0
1 stud	50	0	0
2 do.	50	0	0
1 sort kou, 4 aar	50	0	0
1 graa do.	65	0	0
1 do. Do.	35	0	0
1 Rød do.	60	0	0
1 sort broget do.	45	0	0
2 do. Kalve	14	0	0
20 stykker faar	83	2	0
1 Soe svin	32	0	0
2 smaa Truge, 4 Ærtpige	0	4	0
2 smaa skamler	0	2	0
1 fyrbord	1	0	0
2 par Mæssing Lysestager samt			
1 mæssing Lysesax	10	0	0
1 Ride dækken	2	0	0
Den afgangne mands klæder:	Rdlr.	Mk.	Sk.
1 par sorte Manchætters bukser	5	0	0
1 blaa kjole og West of hjemmegjort Tøyr	16	0	0
1 graa over kjole	10	0	0
1 Blaa Wadmels trøie	6	0	0
1 do. Overlæste Nattrøie	6	0	0

1 grønstribet nattrøje	2	4	0
1 Lædder Nattrøje	4	0	0
1 blaae Kjole og West af klædegjort Tøyr	8	0	0
1 par sorte Skind bukser	3	0	0
1 par hvide do	1	0	0
1 par blaae Vadmels do.	1	4	0
1 Bunden Nattrøje	1	2	0
1 skind Brøstdug	1	4	0
1 hatte slag	0	4	0
1 par strømper	1	0	0
1 silke tørklæde	0	4	0
Summa	3702 Rdlr.	3 Mk.	0 Sk.

Mere

end nu anført blev ei forefundet eller anmeldt til Wurering, og det antegnede blev overleveret til Enken til sikker Opbevaring indtil videre. Stærfoets Documenters eftersyn venter indtil næste Skiftesamling, som bestemmes at holdes her i Stærfbogaarden næstkommende 23. Marts, hvilket blev alle nærværende vedkommende bekendtgjort, at de samme tid ville møde, og er det mueligt, lover Skifteforvalteren at faae Synsmændene for Nørre Herred udmeldt til bemeldte tid at syne og Taxere Sterfbogaardens Bygfæld tilligemed hvad som ved garden blev afleveret efter allernaadigst forordning af 8. Juni 1787. Saaledes henhviler Skiftet til videre foretagelse indtil førnævnte Tid.

Datum Stærfoen ut supra: Stadel.

Enken Ane Marie Christensen

Peder Clausen Anders Clausen

Som Lavværge: Niels Søndergaard.

Som formynder for datteren Else: C. Pedersen

Formynder for sønnen Christian: Poul Christoffersen af Tinstrup.

Formynder for de tre hjemmевærende mindste børn: Lyndrup.

Wurerings- og Witterligheds mænd: Christen Balle. Jens Øer."



Ullerup Gods

Næste møde finder sted i marts 1816

Der redegøres for øvrige aktiver og passiver, f.eks. en ubetalt købmandsregning, som dog er delvist betalt med en sæk korn.

”Løverdagen d. 23. Marti 1816 blev skiftet efter afdøde Claus Pedersen i Tøving foretaget i Sterfbostedet af Skifteforvalteren, kammerraad Stadel til Ullerup i Overværse af Underskrefnes vedkommende. Ved forrige Skiftesamling blev det bestemt. At Taxationsforretning over Sterfbogaardens bygfæld samt dens besætning og Inventarium skulle i Dag om mueligt haver fundet sted og til den ende havde Skifteforvalteren besørget de anordnede Syns- og Taxationsmænd af Retten udmeldte, men fra disse mænd er i aftes indløbet den bekjendgørelse, at de umuligt kunde møde til den forretning, som før var beskikket, hvilket nu bliver tilkjendegivet, paa det da derefter ved bemeldte forretning kunde give møde. Hvorefter blev Sterfboets papirer taget under eftersyn og der befunden:

1. En Obligation af 24. Juni sidst fra hr. Procurator Waetmann paa Kildholm for 1000 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk.
2. En Obligation af 28. Juni 1810 fra Niels Jensen Mostrup i Tøving, omskrevet d. 14. Juni 1813 til 90 Rdlr. Sølv Værdi.
3. Et afkald fra Peder Clausen i Tøving af 24. Juni 1813 for 100 Rdlr. Dansk kurant.
4. Et afkald fra do. For 133 Rdlr. Som fædrene arv.
5. En Obligation fra Christen Jensen i Hundborg af 20. Juni 1812 udstædt til Christen Balle i Galtrup for 2000 Dansk Kourant, og omskrevet d. 4. Juni 1813 til 500 Sølv Værdi, hvori har Stærboet part af ½ del efter Chr. Balles og Sterfboets arvingers Tilskyndelse og oplysning.
6. Et brev af 9. Januar sidst fra Niels Jespersen i Wester Lyngs, hvorved han tilstaar at være dette Sterfboe skyldig paa Stude-Regning 200 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk.
7. En Regning af 19. Februar sidst fra hrr. Købmand Sepstrup i Nyekiøbing, hvorefter han fordrer 102 Rdlr. 2 Mk. 0 Sk., men derhos tilstaar at have paa denne regning bekommet 12 Tdr. hviid havre, for hvilket Prisen nærmere skal bestemmes.
8. En regning fra hr. købmand Krog i Nyekiøbing af 19. Februar sidst, hvorefter fordres 8 Rdlr. 2 Mk.
9. Blev forevist et Skiftsbrev af 11. Oktober 1803 efter Claus Pedersens afd. Første kone Mette Pedersdatter.

Hvorefter endnu her i Sterfboet indestaar følgende Arve-poster i Dansk kurant:

Til Anders Clausen	100 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk
Datteren Else Clausdatter	50 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk.
do Anna do.	50 Rdlr. 0Mk. 0 Sk.
Do. Maren Kristine do.	50 Rdlr. 0Mk. 0 Sk.

Hvilke Arve-poster omskrives til Rigsbanksedler Sølv Værdi efter Forordningen om Pengevæsenets forandring. Enken anmeldte at have til gode hos hr. Lars Handborg paa Følbyegaard 6. Rdlr. 0 Mk. 0 Sk.; i Optegningsbogen fandtes antaget at Søren Bundgaard i Bierbye skylder til Sterfboet 10 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk. Efter bemeldte bog skal Niels Søndergaard i Tøving skyldte 300 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk., hvis Rigtighed han som selv her ved skiftet er nærværende, tilstod. Mere blev ei denne gang til Indtægt anmeldt, men til udgift blev nu at anføre:

1. Christine Balle i Galtrup fordre 24 Rdlr. 4 Mk. 0 Sk.
2. Anders Clausen i Tøving 22 Rdlr. 0 0
3. Niels Søndergaard ibid. 4 4 0
4. Christen Christensen ibid. 4 0 0
5. Smeden ibid. 1 2 0
6. Niels Lasse 3 3 0

Mere kan ei denne gang dette Skifte forrettes, men samme udsættes til videre behandling indtil 27. Maj førstkommende.

Datum Sterfboet ut supra. Stadel
Enken efter Lavværge: Niels Søndergaard
For de 3 yngste børn af første kuld: N.G. Lyndrup

Formynder for Sønnen Poul Christian: Poul Agerbo
 For Daateren Else: C. Pedersen
 For Døtrene Anna og Maren Kirstine og paa egne Vegne: Peder Clausen, Anders Clausen
 Som Curator: Mads Nielsen”

Skiftet genoptages i juli 1816

Det næste møde blev ikke som planlagt i maj, men først flere måneder senere. Denne gang foregår mødet ikke på fæstegården, men i retten i Nykøbing Mors. Indtægter og udgifter er nu gjort op.

”Mandag d. 29. Juli 1816 blev Skiftet efter afdøde fæste gaardmand Claus Pedersen i Tøving, paa hosbondens S.T. hr. kammerraad Stadels vegne taget under behandling i Nykøbing af Undertegnede i Overværelse af underskrevnes Vedkommende, da Sterfboets Indtægt og Udgift blev beregnes saaledes:

A. Indtægt			
1. Wurderingssummen	3702 Rdlr.	3 Mk.	0 Sk
2. Hr. Prokurator Woetmann til Widholm	1050	0	0
3. Efter Obligation for Niels Jensen Mostrup i Tøving	168	4	8
Renterne hvoraf fra 1811-1812-1813-1814-1815 og 1816	21	0	9
4. Efter Obligation fra Christen Jensen i Hundborg	234	2	4
Renterne hvoraf for 20. Juni 1812 til 1816 incl.	19	5	8
5. Tilgode for Niels Jespersen i Wester Lybye	200	0	0
6. Do. For Niels Søndergaard i Tøving	300	0	0
7. Do. For Søren Bundgaard i Bjergbye	10	0	0
8. Skylder hr. L. Wandborg til Jølbygaard for 6 Tdr. Byg			
9. Hr. Købmand Sepstrup i Nykøbing for 12 Tdr. havre	48	0	0
10. Har Stærfboen til gode hos Hosbonde for Bygfæld	3	0	0
11. Rede Penge fandtes i Sterfboen	121	0	0
	<hr/>		
Summa Indtægt	5878 Rdlr.	3 MK	13 Sk.
B. Udgift			
1. Børnenes Mødrene arv	164 Rdlr.	0 Mk.	6 Sk
Renterne hvoraf fra 20. Juni 1811 til 1816 incl.	17	1	6
2. Efter Regning fra Hr. Købmand Sepstrup i Nykøbing	102	2	0
3. Efter Regning fra Hr. Købmand Krog ibid.	8	2	0
4. Fordrer Anders Clausen I Tøving	22	0	0
5. Do Niels Sørensen ibid.	4	4	0
6. Do Smeden sammesteds	1	2	0
7. Do Niels Loch	3	3	0
8. Do Christen Balle i Galtrup	24	0	0
9. Efter Regning fra Hr. Doctor Willemoes i Viborg	50	0	0
10. Fordrer hosbonden for Besætning og Inventarium	1030	2	0
	<hr/>		
Summa Udgift	1427 Rdlr.	4 Mk.	12 Sk.

Efter Taxationsforretning af 26. Marty sidst og afhjemlet ved Retten 1 April næstfølgende, efter Sterfboens bygfæld, Besætning og Inventarium, er samme udtaget i Natura og Summen derfor beregnet Wurderingen paa Gaardens besætning og Effekter, men da Bygfæld er mindre nu end da den afdøde tiltraadte Gården, nemlig 3 Rigsbankdaler, saa godtgjorde Stærfboen disse 3 Rigsbankdaler navneværdi ved Afregning med hosbonden, og saaledes indstilles hosbondens fordring til Respektive rets behagelige kiendelse.

Dommeren tiltraadte skiftet, eskede den tilstedeværende Enkes Erklæring om hun vedbliver til fæste. Hun svarede, at hun agtede for det første at vedblive samme – dernæst forelæste Dommeren de tilstedeværende Arvinger i Boet den over Sterfbogaardens bygninger, og den til Gaarden hørende besætning og Inventarium under 26. Marts sidst afholdte Syns- og Taxationsforretning og fordrer disses Erklæring om de har noget imod at dette tillægges Enken forlods af Boet. De erklærede, at hvad Besætning angaar, da havde de intet derimod, men forsvadit Bygfælden angar, da efterdi at samme er ansat til Rigsdaler navnværdi 69 Rbd. Og Bygfælden ved gaardens tiltrædelse efter Synsforretningen af 11. August 1790 var 66 Rbd. 1 Mk., 4 Sk., saa forventede de at Bygfælden med den afdøde fæsters tiltrædelse maatte overgaa til Rigsbankpenge Sølvværdi, og at de altsaa med hensyn til Gaardens nuværende bedre forfatning paa Bygninger kunde tilkomme erstatning. Dommeren agtede, at da Arvingerne og Enken ikke er enige om Bygfælden, saa forbeholdes enhver især med hensynet dertil sin lovlige Ret, og afsiges altsaa derom ingen kiendelse, men foreslaar, hvad Besætningen angaar, da til kiendes Enken samme forlods af Boet, efterdi hun vedbliver til fæste, og altsaa sin tid er pligtig at tilsvare hosbonden samme. Skiftets videre fremme udsættes til i morgen formiddag kl. 11, saa vedkommende maa tage møde.”

(Underskrevet med samtlige navne igen.)

Endelig afgørelse af boet

Efter ovenstående grundige behandling var skifteretten endelig klar til bodelingen med hvem der skulle have hvor meget. Der skal også betales omkostninger i forbindelse med skiftet, samt skatter til staten, og det er en ikke ubetydelig post.

”Tiirsdagen d. 30. Juli 1816 blev skiftet efter afdøde Claus Pedersen i Tøving foretaget til endelig slutning i Stærfbostedet af Skifteforvæter, kammerraad Stadel i Overværelse af underskrevne vedkommende. Indtægten og Udgiften blev da begyndt som følger.”

(Her følger så i skiftet endnu en gang den samme opremsning over boets indtægter og udgifter, hvorefter skiftet fortsættes:)

”Førend videre med Skiftet blev foretaget, blev imellem Enken med Lavværge samt Børnenes formyndere aftalt, at Indtægten i det huus i Stærfbogaarden, som den afdøde fæster selv har bygt og er tilhørende Stærfboet, da hosbonden vil tilforhandle sig samme, skulle ansættes til en pris af i alt 300 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk., og for de Umyndige vilde formynderen enhver for sin myndling være ansvarlig til den bestemte Priis, dog at hvis huuset ved Ildebrand skulle tage skade, Formynderne da bliver fri for tab derved, forsaavidt der ingen godvilligen viulle erstatte noget. Hosbonden tillader at bemeldte huus blive staaende paa sit bygte plads indtil 10 Maaneder fra Dato, men inden denne tid maa huuset bortsælges og kjøbesummen lovfordes imellem Enken og Arvingerne. Skifteforvalteren fandt dette forslag billigt og derpaa approberede samme paa det skifte i dag, kunde uden videre vidtløftighed vordre sluttet.

Enken erklærede at have modtaget udi Stærfboet rede penge 121 Rbd. Og fra Niels Jensen i Lybye 200 Rbd., i alt 321 Rbd.

Derimod skal hun have udgivet til kongl. Skatter 79 Rbd. Og til Begravelse 9 Rbd. Til Maren Clausdatter i Tøving 12 Rbd. Til Jens Filtenborg i Erslev et husholdningsfornødenhed m.m. 119 Rbd., i alt 221 Rbd.; hun haver altsaa paa sig 100 Rbd.

Skiftets bekostning

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Til Skifteforvalteren 1% af Indtægtssummen | 58 Rdlr. 4 Mk. 11½ Sk. |
| 2. 1/3 til kongl. Skatter | 19 3 9 1/6 |

3. Skiftebrevets beskrivning paa 8 ark à 50 Rdlr. S.V. er for alle 8 ark N.V. 7 Rdlr., 4 MK 4 Sk. I alt	85	1	2 2/3
4. Deraf 20 % til Justitsfonden	17	1	7
5. Stemplet papir til Skiftebrevet	34	3	9
6. Slet papir til samme og dets indbind	2	0	0
7. Til skifteforvalterens fuldmægtig	1	0	0
8. Wurderingsmændene 2 hele dage à 27 S.V. til hver er for Begge i N.V.	2	0	11
9. Skovfogedens Doceur	1	0	0
<hr/> Tilsammen Udgivt			1792 Rdl 5 Mk. 10 Sk.
Naar sammenlignes med Indtægten			5878 Rdlr. 3 Mk. 14 Sk.
Bliver til Deling imellem Enken og Børnene			<u>4085 Rdlr. 4 Mk. 4 Sk.</u>
Enken, som ingen broderlod fordre, faar			2042 Rdlr. 5 Mk. 2 Sk
Hertil for huset tilkommer Enken			<u>200 Rdlr. 3 Mk. 11 Sk.</u>
I alt			2243 Rdlr. 4 Mk. 13 Sk.
Og Børnene faar det øvrige, hvorfra afgaar ½ % til kongl. Skatter, nemlig 10 Rdlr. 1 Mk. 5 Sk., bliver igen			2032 Rdlr. 3 Mk. 7 Sk.
Som Børnene skal dele tilligemed andre			<u>200 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk.</u>
I alt			2232 Rdlr. 3 Mk. 7 Sk.
Sønnen Anders en broderlod			372 Rdlr. 0 Mk. 20 Sk.
" Peder Christian			372 0 20
" Christian			372 0 20
" Poul Christian			372 0 20
Datteren Else en Søsterlod			186 0 10
" Anna			186 0 10
" Maren Kirstine			186 0 10
" Mette			186 0 10

Til Slutning anmærkes, at Enken wedbliver Gaarden efter hendes sal. Mands fæste, gjøre sig betalt her hendes for tilfalden arvepart, udi det foran vurderede, som og tilkommer hosbonden; Børnene af andet kuld vedbliver hos Moderen og nyder phold op Pleie, samt opdragelse i alle Maader for swarligt, indtil enhver for sig opnaar sin 18. Aar; imidlertid nyder Moderen Rente af Arveparten, der er tilfalden de umyndige. De øvrige Umyndiges Arv, det vil Overformynderiet sørge for, blive pa bedste maade paa Rente udsat.

Stærfoet paahæftede giæld udbetales af Stærfoets Indtægt, og det vurderede blev Enken til lovlige Raadighed overleveret. Saaledes dette skifte sluttet.

Datum Ullerup ut supra. Stadel

Endeligt blev aftalt, at hver af de 3 ældste Døtre tillægges forlods 1 Olmerdugs Dyne med fjær, 1 lang hovedpude med fjær og 1 Lagen.

Enken Anna Marie Christensdatter. Nils Søndergaard. Stadel

Peder Clausen . Anders Clausen Mads Nielsen

C. Pedersen Poul Ageboe Michel Jensen.

Dobbelt saa mange sengeklæder, som hver af de ældste Dødre er tillagt, nyder den yngste Datter Mette Clausdatter forlods af Stærfoet.

Stadel.

Michel Jensen.

Enken Anna Marie Christensdatter

Som Lavværge: Niels Søndergaard.”

Ikke ligelig fordeling

Der er mange interessante detaljer i ovenstående, bl.a. falder det i øjnene, at sønnerne får en dobbelt så stor lod som døtrene. De får til gengæld en del sengeklæder, som på det tidspunkt vurderedes ret højt, og den yngste datter får endda dobbelt så meget sengetøj som de øvrige.

Enken Anne Marie gifter sig igen

Anne Marie lovede jo i ovenstående skifte at blive på gården, så hun gifter sig hurtigt igen. Den 27. oktober 1816, altså kort efter afslutningen af boet, gifter hun sig med Christen Christensen. Han er en ung mand på 29 år og fra Nautrup, Harre, Viborg.

Christen og Anne Marie får 2 døtre, og desuden 2 plejebørn. I 1834 er Christen ud over at drive gården, også fattigforstander.

Anne Marie bliver meget gammel – hele 87 år. Hun dør den 13. november 1858. De sidste år lever hun og Christen som aftægtsfolk hos hendes datter Mette af 1. ægteskab og Mettes mand Knud Jensen Hedegaard.

Navnet Tøving

Af August F. Schmidt

NAVNET TØVING. Alle Stednavneforskere er enige om, at Ing-Navnene hører til de ældste Stednavne, sandsynligvis ældre end vor Tidsregnings Begyndelse. Disse er da ogsaa ofte dunkle og svære at tolke. Rimeligvis foreligger der ogsaa oprindelig flere Typer, der nu er lydligt sammenfaldet i Endelsen ing(e). En Del af Navnene har I-Omlyd: Helsing (af Hals), Grevinge (af Grav), Hørning (af Horn), Tørning (af Torn), Tøfting (af Toft), medens andre ikke har det: Torning, Tofting, Kolding, Balling. En hel Del har en ganske anden

Oprindelse, som Fjaltring (af Fjalter-Vang), Alling (af Aalænde), Sjørring og Dissing (af Ende: Søens og Digets Ende).

Landsbynavnet Tøving i Galtrup Sogn (Morsø Nørre Herred) er antagelig et ing-Navn med I-Omlyd, hvorfor det vil være rimeligt at tolke det af Toft. Tøving (1371 Thøwing) betyder efter denne Forklaring ”Toftbyen” eller et Omraade, der har været henlagt til Toft. Den samme Tolkning passer ogsaa til Navnet Tøfting. Den foreslaaede Tolkning af Tøving kan sikkert forsvares sprogligt, og andre Grunde taler heller ikke imod

den. Byen har sin Plads mellem unge Byer: Galtrup og Ullerup, medens den ældre Bebyggelse Bjærgby findes tæt Nord herfor. Paa det højtliggende, frodige Land er her i Oldtiden blevet grundlagt en Landsby paa en Toftemark.

Denne By fik en Endelse, som den blev ene om i Morsø Nørre Herred. Tøving hører uden Tvivl til det yngste Lag indenfor ing-Byerne, men Byen er dog ældre end Dissing ved Dragstrup Vig; thi denne lille Landsby er ikke en ægte ing-By, men har Navn efter sin Beliggenhed ved Enden af et Dige (1433 Digisænde). De øvrige Byer af den gamle Type paa Mors er Tæbring, Ørding og Tissinghuse. Forledet i Ørding er muligvis det gamle Ord: "Ør", der betyder Grus. Tæbring og Tissing har ogsaa Naturord i Forledet; deres Tolkning har man endnu ikke kunnet give, men det kommer nok, ligesom Tøving nu forhaabentlig er forklaret.

Arne Bjørn Jørgensen

166 Mesterurmageren Anders Christensen Heede

20. juli 2010

For kort tid siden fik jeg endnu en spændende mail fra en slægtsforsker, som havde fundet min web-side på Internettet. Det var Ole Bertelsen, som gjorde mig opmærksom på, at han havde fælles forfædre med Anne Katrine og Claus, samt at han havde nogle spændende oplysninger herom.

Det drejede sig om Anders Christensen Heede, som jeg indtil da kun havde få oplysninger på fra Claus Clausens slægtsbog og fra kirkebøgerne. Der foreligger faktisk mange og spændende oplysninger om ham og hans familie. Foruden Ole Bertelsens glimrende webside, så er følgende kilder er fundet:

- 1) "Uret i Vester Vandet kirke 1754 – 1954" af G. Krogh-Jensen. Det drejer sig om en tale, der blev afholdt i Vester Vandet kirke den 20. juni 1954 i anledning af urets 200 års jubilæumsdag.
- 2) "Bidrag til urmageriets historie i Thy og på Mors" af Jens Lampe og Holger Hertzum. Her er nævnt mange fra slægten. Mange i Heede slægten blev urmagere, og der er også andre fra slægten, som er omtalt.

Anne Katrine var netop på dette tidspunkt på sommerhusferie i det nærliggende Thorup, så hun kørte en tur til Vester Vandet, hvor hun tog en række billeder af kirken og af uret.



Vester Vandet kirke. Foto: Anne Katrine Jørgensen

Slægtsforhold

Anders Christensen Heede *født 8 jun 1724 død 9 dec 1784*

Else Marie Andersdatter *født 19 apr 1754 død 1805*

Bertel Christoffersen *født 4 feb 1800 død 23 apr 1873*

Ane Kirstine Bertelsdatter *født 15 sep 1837 død 25 apr 1929*

Christen Clausen *født 18 jan 1868 død 31 maj 1938*

Claus Clausen *født 9 jul 1899 død 13 okt 1985*

Inger Clausen *født 2 aug 1947*

Anne Katrine og Claus Bjørn Jørgensen

Anders Christensen Heede er altså 4 x tipoldefar til Anne Katrine og Claus

Anders Christensen Heede

Han blev født den 8. juni 1724 i Skårhede i Vang, der ligger i Hundborg herred i Thisted Amt. Han var søn af Christen Pedersen og Maren Andersdatter. Christen er født helt tilbage i 1670 og er 5 x tipoldefar, og han var gårdmand i Skårhede. Maren er født i 1698 i Vigsø.

Anders blev forlovet med Anne Jensdatter, som det fremgår af kirkebogen for Øster Vandet kirke i 1753: "d. 23de Maÿ trolovede Anders Christensön Heede og Anne Jensdaatter i Øster-Wandet; Forlovere vare Jens Jenssön af Korsøe og Povel Christensön paa Schaarheede. æviede d. 29de Junii."

De flyttede ind på Anneksgården i Øster Vandet, og her virkede han som gårdmand og urmager.

I denne Annexgaard, som hørte under pastor Ribers embede, og som lå lige vest for Øster Vandet skole, fik Anders Christensen Heede sit hjem og sit værksted, og her må kirkeuret være blevet til. Ung og nygift har han arbejdet paa denne ærefulde opgave, som vel sagtens blev hans livs største, og prægtigt blev uret, da det endelig blev færdigt og stillet op i kirken. De fik 2 børn, nemlig 3 x tipoldemor Else Marie Andersdatter i 1754 og lillesøster Anne Cathrine Anders-datter i 1755. Anne døde i 1757. I kirkebogen i Øster Vandet står der:

"d. 8de Maartii ved Middags tiid döde Anders Christensöns Hustrue Anne Jensdaatter i Øster-Wandet, i Sin alders 34 Aar 2 Maaneder og 3 Dage. Begraven d. 12te Dito."

Få måneder senere giftede Anders sig igen, og det var med Anne Christensdatter. I kirkebogen i Sjørring står der:

"d. 8de Julÿ havde EnkeManden Anders Christensen Heede af Østerwandet og Anne Christensdaatter i Dollerup udi hands Broders Morten Christensens Huus med hverandre Trolovelse. d: 30te Augusti Ejusdem Anni bleve de i Siöring Kirke ecte. Copulerede - Forloverne Peder Bang i Siöring og Morten Christensen i Dollerup"

De fik i alt 11 børn i perioden fra 1758 til 1773. Adskillige af sønnerne blev også urmagere, og en af dem – Conrad – flyttede til Arendal i Norge, og startede urmageriet der. En efterkommer af denne gren af familien har jeg også haft kontakt med!

Anders døde den 9. december 1784 60 år gammel i Øster Vandet, og han blev begravet på Øster Vandet kirkegård den 17. december 1784. Det må anses for sandsynligt, at navnet 'Heede', som Anders Christensen livet igennem kaldes, er et tilnavn efter stednavnet 'Skaarhede', hvor han fødtes og voksede op.

Bebyggelsen Skaarhede ligger få km øst for Vang.

Uret i Vester Vandet kirke

(frit efter "Uret i Vester Vandet kirke")

Fra gammel tid har kirkerne gjort brug af ure. Vi kender alle sammen uret, der sidder højt oppe på kirketårnet, hvorfra det kan ses viden om, undertiden også høres. Sådanne kirkeure findes jo både i by og på land, og de er ikke alene dekorative, men også meget nyttige, især var de det i gamle dage, da ure var sjældne og kostbare.



Uret set op mod alteret. Foto Anne Katrine Jørgensen

Men ligeså almindelige disse udvendige kirkeure er, ligeså usædvanlige og sjældne er ure anbragt inde i kirkerummet. Vester Vandet kirke er en af de meget få kirker her i landet, som har et sådant ur, og magen til kirkeur findes, så vidt vides, ikke nogetsteds. Det er bemærkelsesværdigt, ikke alene på grund af sit imponerende og karakteristiske ydre, men også fordi det står i denne kirke som et monument over et ejendommeligt og betydningsfuldt afsnit af sognets historie, skudehandelens tid, som for længst er afsluttet og aldrig vil gentage sig, men som heller aldrig vil blive glemt. Og bemærkelsesværdigt er det, at dette ur har været så fortræffeligt, at det har kunnet gå i samfulde 200 år.

Denne gamle og tro tjener har en stemme, hvis dæmpede rytme danner en egen hjemlig baggrund for alt, hvad, der foregår i dette kirkerum. Generation efter generation har jo, med uret som vidne, været ført til døbefonden, til brudeskamlen og til graven, og søndag efter søndag har uret kunnet gøre studier over ansigterne i kirkestolene, medens præsten prædikede.



Urskiven med navn og skude. Foto Anne Katrine Jørgensen.

Mærkeligt nok har man ikke kunnet finde samtidige beretninger, hverken om urets tilblivelse eller om dets indvielse, men på selve urskiven læses årstallet 1754, og ovenover findes følgende inskription malet på en dannebrogspane: "Til Guds Ære og Menighedens Anvendelse bekostet af de Vel Fornemme Schippere og Schude Eiere ved Klitmøller og her i Sognet Anno 1754. Dagen for mindefesten er altså vilkårligt valgt, men

vi har lov at forestille os, at uret er blevet indviet netop en sommersøndag i 1754, antagelig ved selve gudstjenesten og sikkert under festlige former. Vi kan også forestille os, hvorledes den daværende sognepræst, den myndige Peder Knudsen Riber, fra prædikestolen har takket giverne i smukke og hjertelige ord, og at kirken på denne sommersøndag har været fyldt til sidste plads af en feststemt menighed med de sikkert meget stolte og glade givere i spidsen.

Fra selve uret ved vi altså også, at uret var en gave til kirken. I gammel tid fik kirken jævnligt gaver fra sognets beboere, men som oftest var det pengegaver, mest småbeløb, som indgik mere eller mindre frivilligt. Dog kunne det også dreje sig om større og kostbare ting. F. eks. skænkede herremanden Niels Krabbe til Nebel i året 1577 kirken de to skønne alterstager, som den dag i dag pryder alteret, og i 1690 skænkede de to gode mænd, Poul Olufsen Dragsbech i Klitmøller og Peder Bendixen i Vandetgaard den prædikestol, som stadig bruges. Men den slags gaver var der jo tradition for, hvorimod et ur til opstilling inde i kirken i højeste grad var noget nyt og overraskende.



Mindetavle med givernes navne. Foto Anne Katrine Jørgensen

Hvordan gik det mon til, at disse skippere og skudeejere fandt på at skænke kirken sådan et ur? Man skulle synes, at f. eks. et kirkeskib til ophængning under kirkens loft havde været en mere nærliggende idé for disse søens folk, så meget mere, som kirken dengang vistnok ikke havde noget kirkeskib. Men måske har skudeejerne ikke syntes, at en sådan gave var præsentabel nok. Havde Vester Vandet kirke haft et tårn, ville et tårnur naturligvis have været en storartet gave, men kirken havde jo ikke noget tårn. Man må så have fundet ud af, at et kirkeur også kunne anbringes inde i kirken, hvor det kunne pryde kirkerummet og være præst og menighed til glæde og nytte. Og mon ikke det usædvanlige, for ikke at sige dristige ved denne idé har tiltalt de gode skudeejere? Meget tyder på, at idéen har været pastor Ribers. Han havde få år forinden sat sig i spidsen for en indsamling til en flot lysekrone til Øster Vandet kirke og har ganske givet også her haft en finger med i spillet. Lysekroner var Vester Vandet kirke imidlertid godt forsynet med, så man måtte finde på noget andet. Og hvorfor ikke et ur? Tanken var ikke grebet ud af luften, for pastor Riber havde nemlig forbindelse med en mand i nabosognet, som kunne lave sådan et ur, og denne mand var urmageren Anders Christensen Heede i Øster Vandet. Til ham gik man og bestilte uret. Han lavede det, og det er hans navn, der læses på urskiven.

Uret er et pendulur, der i det ydre kan minde om det, man kalder en "bornholmer", men i kæmpestørrelse, ca. 4 m i højden og med blylodder så tunge, at en mand knap kan løfte dem. Uret er forsynet med slagværk, men dette blev for mange år siden sat ud af funktion. Siden er det blylod, der hørte til slagværket, blevet stjålet, så uret kommer nok aldrig til at slå mere. Men gå har det altså kunnet gennem alle de 200 år, og så vidt vides endda uden nævneværdige reparationer, og det må jo kaldes en virkelig imponerende

præstation, så meget mere, som det gamle ur ikke synes at være trykket af den høje alder, men tvært imod ser ud til at ville kunne arbejde veloplagt endnu i mange år. Et enestående godt og solidt urværk har det været. Den gamle, i sit ydre så enkle og hjemstavnsprægede urkasse står antagelig også i alt væsentligt, som da uret blev stillet op i 1754, men træværket er dog med lange mellemrum blevet restaureret og malet op.

Andre ure

Ud over hans ovennævnte hovedværk, så er standure med Anders Christensen Heedes signatur i privateje i Thisted, Torsted og i Kristiansand i Norge. Et 8-døgns standur med kvarters- og timeslag samt klokkespil, dateret 1775 er i privat eje i Hurup. Endvidere findes der standure udført af ham på Køge Museum og i privat eje i Vestervig.

I 1751 reparerede han Thisted kirkes tårnur.



Uret set fra alteret. Foto Anne Katrine Jørgensen

Arne Bjørn Jørgensen

167 Vestergaard familien

2. januar 2016

Denne historie handler om de 4 ældste kendte generationer af Vestergaard familien fra Nors, der ligger lidt nord for Thisted. De er alle min kones aner i lige linje.

Familiesammenhæng:

8 x tipoldefar: **Christen Andersen** 1570-1628

7 x tipoldefar: **Christen Christensen** 1590-1657

6 x tipoldefar: **Thomas Christensen Vestergaard** 1615-1383

5 x tipoldefar: **Anders Thomsen Vestergaard** 1649-1704

4 x tipoldefar: Laurids Andersen Vestergaard 1681-1736

3 x tipoldefar: Christen Clausen Vestergaard 1731-1805

2 x tipoldemor: Anne Marie Christensen 1771-1858

Tipoldefar: Poul Christensen Clausen 1810-1892

Oldefar: Christen Poulsen 1838-1903

Farfar: Christen Clausen 1868-1938

Far: Claus Clausen 1899-1985

Inger Clausen 1947

Christen Andersen ca. 1570-1628

Han blev født ca. 1570 i Nors sogn, hvor han tog gården Vestergård i fæste. Han ses opført i ekstra skattemandtallene for Nors sogn i tiden 1606 – 1627. Han var også kirkevæрге sammen med Niels Madsen, og han optræder derefter jævnlige i Nors Kirkes regnskabsbøger indtil 1626, da han blev afløst af Poul Andersen, der sikkert er hans broder.



Nors og omegn. Fra Geodatastyrelsen

Christen Christensen ca. 1590- ca.1657

Han er søn af Christen Andersen og blev født ca. 1590. I 1614 fik han gård i fæste i Hinding i Nors sogn. Gården ejedes af herren til Søgaard, først af Hans senere Jørgen Lykke. Den betegnedes i 1657 som en halvgård.

I 1625 overtog han ved siden af sin gård et hus i Hinding, som hørte under Thisted Bispegårds gods, og som før havde været beboet af Christen Jespersen, og året efter overtog han yderligere samme sted et bo, som Christen Yde forhen havde til brug. I ekstraskatter svarede han gennem næsten hele sin levetid årlig alt 2 rigsdaler eller nu og da en mindre naturalieafgift på ½ skæppe rug og 1 skæppe byg. Af bispegodsets hus betalte han 4 skilling i skat.

Ved enkelte lejligheder var han mellem de 8 "trofaste Dannemænd", der udtoges i Nors og omliggende sogne for at syne øde gårde eller skønne om bønderes manglende skatteevne. Således er det dokumenteret, at han i 1632 tillige med de øvrige udmeldte mænd ved tingsvidne at erklære 10 gårdmænd, inderster og boelsmænd i Nors for at være så forarmede, at de ikke kan "formaa at udgive Kgl. Majestæts Pengeskat i dette Aar."

I 1637 erklærede han efter syn og skøn Niels Nielsens og Jens Jensens gårde i Nors for øde, og i 1638 mente han det samme om Christen Nielsens gård. Af disse få oplysninger kan vi imidlertid slutte, at han i gammel dansk lovs forstand må have været en retskaffen og troværdig mand. Han levede endnu 1657, men han er sandsynligvis død kort herefter.

Generelt om forholdene i Nors på Christen Christensens tid

Skolegangen på den tid var ikke særlig omfattende. I 1662 fandtes i Nors et lille skolehus "paa Kirkens Fortog" på det "belejligste Sted i Sognet", men med lærerkræfterne var det op og ned. 1720 kom Christen Nors ved Dronningens Livregiment til sin fødeby og slog sig ned som skoleholder efter i 21 år at have været i Hans Majestæts tjeneste.

Da han imidlertid kun virkede i skolen om vinteren fra jul til påske og kun kunne "skrive nogenledes", har semesteret på dette stedlige universitet næppe givet megen valuta for de 2 skilling pr. barn, som han fik om ugen for at undervise børnene. Men han var "en god Regnemester", så har han sandsynligvis ikke haft større vanskelighed ved at beregne sin indtægt som skoleholder.

For sognebørnenes videre åndelige udvikling sørgede degnen og præsten. Omkring 1740 underviste degnen Lars Hundborg i byen om aftenen "med megen Flid". Men det har åbenbart ikke båret meget frugt, for biskop Brodersen betegner efter sit kontrolbesøg menigheden som værende kun "maadelig undervist". Ved næste bispebesøg var resultatet bedre, for "da svarede Ungdommen helt vel for sig", og i 1754 var der overhovedet ingen anledning til klage.

Sognepræsten Hans Christian Begtrup (1733-59), der var "en aarvaagen Vogter paa Zions hellige Bjærg" og fór til sogns med fire heste for, da han var "saa ualmindelig svær og der i Tved fandtes dybe Moradser", synes at have haft en heldigere hånd end degnen, og dog - ved kontrollen i 1757 var han så uheldig "at have saare faa Tilhørere baade af unge og gamle, fordi det just var Markedsdag i Thisted. De, som var til Stede, vidste noget af deres Christendom, men der blev foregivet, at de bedste var borte".

Menighedens medlemmer var i øvrigt efter præstens mening "skikkelige og lod sig gerne rette ved sagtmodig og kærlig Undervisning"; de var tilmed "andægtige og lydige mod Guds Ord - mestendels da". Helt for døve øren kan han nu ikke have prædiket, thi i hans tid skete der en stor forandring med helligdagsarbejdet, som 1762 helt ophørte.

Det ville være interessant at vide, i hvor stor udstrækning det 17. århundredes krige berørte slægten. Men der vides intet om dette forhold, da fjenden i "Kejserkrigen" og de følgende svenskekrige trængte op i Thy over Aggertangen. Man kan kun gætte på, at enkelte medlemmer har været i landeværnet og deltaget i forsøget på at spærre Aggertangen med skanser i 1657 og muligvis har været til stede, da thyboerne den 3. oktober samme år i kampen ved Nabe, en lille by ved Agger, som havet for længst har opslugt, bukkede under i en ulige kamp med svenskekongens krigsvante folk.

Men der er ingen tvivl om, at befolkningen har lidt både under den svenske besættelse af landsdelen og efter krigene, hvor dyrtiden trykkede både by og land, selv om 1 tønne byg kunne sælges i Thisted for 20-21 mark. Markens produkter, fedevarer og andre varer solgte bønderne fortrinsvis til de såkaldte skudehandlere.

Til købmændene i Thisted solgte de i det 18. århundrede kun lidt, da byen dengang kun havde få muligheder. Aggertangen og sandgrundene ved Løgstør spærrede nemlig for skibsfart i større stil og begrænsede købmændenes afsætningsområde og mindskede derved deres betalingsevne. Over Vesterhavet kunne skudehandlerne derimod efter en forholdsvis kort sejlads komme ind på et godt marked i Sydnorge og sælge næsten alle de produkter, som bønderne kunne frembringe, og tilbage

medtage flere af de varer, som disse havde brug for. Og samtidig slap bønderne for at betale den forhadte toldafgift. Det faldt derfor ganske naturligt, at bønderne i Thy hellere søgte til havet end til købstaden, og at folk i Nors helst vendte sig til Klitmøller, der var skudehandelens hovedsæde.

I økonomisk henseende blev de to parter i tidens løb stærkt afhængige af hinanden, og familiebånd bandt dem ofte snævert sammen. Vi har også en stor familiegren med basis i Klitmøller.

Thomas Christensen Vestergaard 1615-1683

Han er søn af Christen Christensen, og blev født ca. 1615 på Vestergård i Nors



Nors kirke. Fra Nors sogns webside

Han havde ligesom faderen et bijob som kirkeværge ifølge Nors Kirkes regnskabsbog. I 1661 fæstede han 2 gårde i Nors. Den ene gård er en såkaldt fjerdinggård, tilhørte Jens Bjerring i Viborg. En fjerdinggård er en lille gård, som kun betalte $\frac{1}{4}$ af den fulde skat for en gård. Den havde god jord, da dens hartkorn både i matriklen i 1661 og i 1664 sattes til 7 td. 2 skpr. Den landgilde, han årlig måtte svare deraf var 6 td. byg, 1 td. havre, 1 pund smør, 1 svin og 1 daler i gæsteri. Udsæden sattes til 3 td. byg og 3 td. havre. Helgården ejedes af Mogens Høeg til Todbøl, men efter hans død i slaget ved Nyborg i december 1659 solgtes den til Jørgen Lykke til Søgård, og den benævnes allerede i år 1600 som Westergaardt. Den gav dens beboere og dermed slægten navnet Vestergaard.

Vestergård lå ca. 1 km nordvest for kirken i Nors og ligger endnu den dag i dag på sin gamle plads. I 1736 omfattede bygningerne foruden stuehus i et såkaldt Øster Hus samt en lade- og staldbygning og i 1787 fem bygninger, hvoraf de fire lå i firkant uden at være sammenbyggede. Det er derfor muligt, at gården allerede i Thomas tid har have været en firlænget gård. Nu er gården ombygget, og med haven spænder den over et areal på 1 td. land. Den nuværende hovedbygning stammer fra ca. år 1800.

På Thomas tid så terrænforholdene i gårdens nære omegn anderledes ud end i dag. Nors Sø rakte godt en 2 km lang og 200-600 m bred arm ud i østlig retning helt ind til kirkegårdens vestre dige, og fra denne arm skød en 800 m lang udløber, kaldet Søhale, sig ud mod nord tæt vest om Vestergård. Ca. 400 m nord for Vestergaard lå bymændenes fælles grusgrav, gennem hvilken den nuværende vej fra Nors til Hinding blev ført.

Ifølge matriklen var gården vurderet til $6\frac{1}{2}$ td. hartkorn og i udsæd ansat til 20 td. rug, 5 td. byg og 2 td. havre; i landgilde svarede han årlig 6 td. byg og 1 svin, men da gården omvurderedes til hartkorn til brug for amtsstuematriklen af 1664, sattes gårdens hartkorn væsentligt i vejret, nemlig til $12\frac{1}{2}$ td., og dens udsæd blev beregnet til for byg og havres 5 td. af hver sort. Hans landgilde var desuden forhøjet til 12 td. byg og 1 svin.

Grunden til den kraftige forhøjelse var, at Thomas foruden sin egen gård drev yderligere et stykke jord, som tilhørte Jørgen Lykke. Det var nemlig en hævdvunden og nøje overholdt regel, som i øvrigt senere optoges i Chr. V's Danske Lov, at der ikke kunne fordres højere landgilde af en fæster end den, der fra gammel tid var svaret af den pågældende ejendom med mindre vedkommende fik et passende, øget jordtilliggende eller ret til at hugge i hovedgårdens skove. Den ekstra dyrkede jor gjorde Thomas til den største jordbruger blandt sognets bønder.

I Thomas tid tog sandflugten rigtig fat, og Vestergårds jorder fik også sin del heraf. Store dele af gårdens senere 36 td. hedeland er opstået oven på sand, der er fløjet ind over den gamle agerjord, hvis underlag i øvrigt nu overalt er rødler oven på kalk. Det vides ikke, hvornår Thomas blev gift eller hvad hans kone hed, men kun at hun blev begravet i 1681 i Nors, 75 år gammel. På dette tidspunkt Thomas havde overdraget brugen af bedriften til sønnen Anders, der allerede i 1677 står som bruger af gården. Vi ved ikke hvor han har tilbragt sine sidste leveår, men sandsynligvis blev han boende på gården til konens død, og derefter tilbragte han sine to sidste år i Hinding hos en datter.

Han døde 1683 og blev begravet i Nors under navnet Thomas Vestergaard af Hinding. Der findes et minde om ham på egnen, nemlig i stednavnet Thomasbakke. Det er en bakke, som ligger på en af Vestergaards agre, ca. 1 km nord for gården.

Thomas er nævnt flere gange i Herredstingets dokumenter

Hillerslev herredsting 19. marts 1667: Christen Christensen Høj i Nors for velb. Jørgen Lyche har ladet stævne følgende for resterende skyld og landgilde: Thomas Christensen i Vestergaard, Niels Christensen i Døvholl, Peder Vestergård, Christen Lauritsen i Nors, Poul Smed i Døvholl, Wiell Christensen i Hinding, Christen Smed, Peder Klou i Skinderup, Offer Jensen i Kåstrup. Da ingen af de indstævnede er mødt opsættes sagen 1 måned.

26. marts 1667.

Laurits Christensen i Nors får arveafkald fra Christen Poulsen i Venbierre mølle i Nors sogn på sin hustru Maren Christensdatters vegne og fra Christen Christensen i Nors på sine egne vegne for arv efter deres sal. fader Christen (forsvundet), som boede og døde i Nors, og efter deres to brødre Thomas og Niels Christensen, som boede og døde i Nors.

18. juni 1667.

Thommis Christensen opsiger for tredje gang sin fæstegård overfor Jørgen Lyche til Søgård. Stævningsmænd er begge fra Nors. Michel Pedersen Tanderup i Østerild har ladet stævne Michel Nielsen i Skinderup for gæld 9 sldl. efter skadesløsbrev, dateret Skinderup d. 12/11 1647. Christen Christensen Høj i Nors begærer opsættelse på Michel Nielsens vegne, idet han vil føre vidner. Sagen opsat 1 måned. (16/7). Christen Christensen Høj i Nors på hr. Anders Kielsen, sognepræst i Nors, hans vegne, forbød Tveds og Nors sognemænd at føre deres korn af agrene, før der er tiendet.

Hillerslev herreds tingbog 1671:

Niels Jensen Østergård i Vorring fremfører en person, Niels Pallesen af Tingstrup, som havde med sig et levende får, et fåreskind og en brun hest og et jerngreb. Han bekendte, at han havde stjålet greben og det får, som skindet var af, hos Mads Pedersen i Vorring og bar det øster i marken til en hest, som han selv havde sat i tøjlr ved et dige. Desuden bekendte han, at han gik tilbage til byen igen og stjal et får fra Niels Jensen i Østergård i Vorring, hvorved han blev grebet af Tomas Christensen i Vestergård i Nors og vedkendte sig hesten, som tyven tilstod selv at have lagt tøjret på. Tyvens husbond er Jacob Sparre til Råstrup. Herredsfogeden befalede de tre bestjålne at hjemføre tyven og holde ham i forvaring. (15/10).

15. oktober 1671:

Tomas Vestergård i Nors og Niels Jensen i Vorring fremlægger tingsvidne af 8/10 angående tyven Niels Pallesen eller Andersen af Tingstrup, som også nu er til stede i retten og tilstår mange flere tyverier. Herredsfogeden spurgte, om nogen var til stede, som kunne befri tyven fra galgen med forordninger eller anden kgl. befaling, men ingen svarede. Så tog herredsfogeden til sig otte domsmænd, og dømte med dem, at da tyven stod ledig og løs her for retten og bekendte sine tyverier med koster ved hånden, tilmed overflødige tyverier havde vedgået, kan vi ikke rettere deri kende, end tyven at lide til galgen og bonden sine koster.

28. november 1671

Studiosus Christen Øland på hr. Oluf Jacobsen i Hunstrup hans vegne fremlægger Jørgen Lykkes skøde til hr. Oluf på en gård i Nors, Vestergård, som Tomas Christensen ibor.

Hillerslev herreds tingbog, 16. juli 1672:

Søren Nielsen af Thisted på hr. Mikkel Nielsen, sognepræst til Tæbring, hans vegne har ladet stævne Jørgen Lykke for Gudum Klosters port og for Søgårds port. Desuden er stævnet Christen Tomsen og Anders Tomsen, som bruger Øster Vestergård i Nors, og stævningsmændene talte med deres fader. Desuden er stævnet Peder Madsen, Christen Nielsen og Niels Andersen, som bruger halvparten af den gård i Nors, som Christen Laursen boede i år 1664. Irettelagt en obligation fra Jørgen Lykke til hr. Mikkel Nielsen på 260 rdl. af 1664 med pant i efternævnte bøndergårde i Nors, en gård, som Peder Madsen påbor, skylder 12 td. og 1 svin, og Christen Laursen, skylder 4 td. byg, 2 td. havre. Da gælden ikke er betalt, sætter Søren Nielsen i rette, at gårdene bør følge hr. Mikkel Nielsen til brugelighed. Dom: Gårdene bør følge hr. Mikkel Nielsen og svare til ham, til de bliver lovligt indløst. (Sagen fortsætter). Søren Nielsen forbyder ovennævnte bønder at bortgive, bortflytte eller andetsteds lade fortære noget af dette års avl, og byder dem herefter at svare til hr. Mikkel Nielsen.

Hillerslev herreds tingbog, 30. september 16???:

Unge Christen Christensen i Nors på hr. Mikkel Nielsens vegne i Tæbring, har ladet mænd syne Øster Vestergård i Nors. Indstævnet er Christen Tomsen og Anders Tomsen, Tomas Vestergårds sønner.

Anders Thomsen Vestergaard 1649-1704

Anders overtog inden faderens død Vestergaard og kan derfor ligesom denne have været fæster under Søgård; men da denne herregård ret hyppigt skiftede ejer - 1683 tilhørte den assessor Henrik Jørgensen til Visborggård (død 1686) - og der skete bortsalg af dens bøndergods, gik også Vestergård fra hånd til hånd.

Uvist hvornår, men før 1677 solgtes Vestergård til præsten i Hunstrup, velærværdige Hr. Christen Pedersen Agerholm eller Øland, som den 7. august 1686 videresolgte den til ejeren af herregården Nørtorp, Hans August von Pagelsen (d. 1723); men dens tilliggende var da mindsket så meget, at hartkornet ved salget kun regnedes til 5 td. 4 skp.

Ved opmålingen til brug for matriklen 1688 fandtes dens agerjords areal at være ca. 321.000 kvadratalen. Heraf var 1/3 middelmådig og 2/3 skarp jord. Foruden agerjorden havde han en lille eng og mosestrækning, som årlig gennemsnitlig kunne give 1 1/8 læs høg og græs til 3 høveder. På hvilende jord og "paa fælles Uddrift" kunne fås græsning til henholdsvis 2 og 3 høveder. Hartkornet sattes derefter til 4 td. 5 skp. og 1 fjdk.

Som følge af landbrugets daværende driftsform lå hans agre på flere forskellige af sognets åse. Anders agre lå 10 forskellige steder, men på den tid var bøndernes agre ofte spredt ud på 20-30 forskellige steder.

Agrene var som hos de andre bymænd af højst forskellig størrelse, men næsten alle var lange og smalle med længder varierende fra 43 til 540 alen og bredder fra 12 til 175 alen.

Som de øvrige bymænd drev Anders sine agre på højst forskellig vis. Var det "god Jord af mere Muld end Sand", som på Søfald nord for byen og til dels på Søagerfald syd for byen, holdtes de i drift 3 på hinanden følgende år, besåedes med korn, skiftende fra byg over rug til havre, hvorefter de hvilede et år.

På "middelmådig Jord af mere Sand end Muld", veksledes på tilsvarende måde som ved den gode jord 3 år i træk mellem de samme kornsorter, men med en påfølgende 3-årig hvileperiode. Jo ringere agrenes godhed var, des længere blev hviletiden.



Vestergård i Nors sogn

Kreaturerne græssede om sommeren på den hvilende jord, i udmarken eller på gårdens eng. Om vinteren blev de, der slap levende gennem den store nedslagtning i november sat på sultekost, fordi der var mangel på foder. En del af hestene gik ofte ude om vinteren og de måtte klare dagen og vejen på egen hånd. En bonde, der sørgede godt for sine dyr, gav dog hver hest 2 td. havre årlig. Køerne måtte nøjes med rughalm, og fik sine steder et tilskud på $\frac{1}{2}$ fjdk. havre pr. mund. Deres ydeevne var derfor også ringe, måske 6 pottes mælk daglig i den bedste græstid og 20-25 kg smør samt 11-20 kg ost årlig. Fårene gik ligesom hestene ude det meste af vinteren, men fik i øvrigt det bedste høg og fin lyngtop. Et får gav med sine to årlige klipninger i alt kun ca. 2 kg uld og i slagtet stand næppe over 25 kg. kød. Svin holdtes fortrinsvis som friluftsdyr og levede af mere eller mindre tilfældig føde, men fik dog nu og da korn eller ærter. De blev forkrøblede i væksten, var ofte 2-4 år om at blive slagtefærdige og præsterede derefter kun 15-25 kg flæsk. Da opfodringen for de fleste bønder var forholdsvis dyr, holdtes svin kun til husbehov, hvor kravet om flæsk var stort. Gæs holdtes der almindeligvis en del af i fælles ud drift.

Efter amtsregnskaberne og ekstraskattemandtallerne for 1682, -84, -86, -87, -90, -91, -99 at dømme drev Anders gården alene kun hjulpet af konen og en tjenestepige. I halvfemserne havde han en dreng på gården, muligvis var det sønnen Christen Andersen. I følge samme regnskaber for 1677, -78, -82, -84, -86 og 87 talte hans besætning 1 hoppe og 1-2 plage, 1-2 køer og 1 ungnød, 1 so og 2-8 får. Desuden havde han en bistok.

Målt med vore øjne synes denne besætning at være meget lille, med det var dog ganske normal i forhold til, hvad der fandtes hos sognets øvrige bønder, som med deres 70 husstande i år 1677 tilsammen kun rådede over "101 Bæster" og 96 køer.

Medens Anders sad på Vestergaard, væltede den ene ekstraskat efter den anden ned over ham og hans standsfællers hoveder. I 1677 kom ildsted- og kvægskatten, hvortil han måtte betale i alt 4 mark for sine to ildsteder, 3 mark for heste og 8 skilling for 1 ko. I 1678, -82, -84, -86 og 87 måtte han i kop- og kvægskat rykke ud med fra 3 mark til 1 rdl.. For besætningens vedkommende skiftedes fra følgende beløb i 1682 og -84 til det dobbelte i 1678, -86 og -87, nemlig: 1 pige 12 skilling, 1 hoppe 8 skilling, 2 plage 8 skilling, 2 køer 1 mark, 1 ungnød 3 skilling, 5 får og 1 svin 6 skilling og 1 bistok 4 skilling. I 1688 krævede en kop- og ildstedskat på 1 rdl. tilsammen for mand og hustru og 4 mark for deres ildsteder. Året efter dukkede samme

skat op, men denne gang betaltes kun for 1 ildsted. Sådan blev det ved med små variationer. I 1690 slap han med 1 rdl og 3 mark, men så måtte han også i kopskat betale 2 mark for 1 dreng over 10 år; og 1699 krævede tjenestekarle- og drengeskatten 2 rdl. af ham.

Vestergårds økonomi

Der kan opstilles et rimeligt gæt på Vestergårds økonomi i på Anders tid. Indtægten afhang mest af korn- og høavlens udbytte, kvægholdet og landbrugsprodukternes markedspris. Udgiften bestemtes så godt som udelukkende af landgildens, tiendens, ekstra-skaternes og folkelønnens størrelse, af foder- og fødevaremængden til henholdsvis dyr og mennesker samt af udgiften til såsæd.

En beregning af indtægten hviler på et skøn over foldudbyttet, der gennemsnitlig kan sættes til: Rug 3, byg 4 og havre 5 fold. Med en udsæd på 20 td. rug, 5 td. byg og 2 td. havre giver en gennemsnitshøst følgende: 60 td. rug, 20 td. byg og 10 td. havre. Omregnet i kroner, men uden hensyn til pengenes nuværende værdi, efter en gennemsnitskapitalstakst for den sidste tredje del af århundredet til 8,05 for rug, 6,03 for byg og 3,60 for havre udgør

Indtægter

Kornhøsten	645,60 kr.
1-2 køer i mælk, smør og ost	36,00
1 hest á 24 kr. solgt hver 3-4 år	6,00
1 ungnød á 20 kr. solgt hvert 3-4 år	5,00
30 grise á 2,56	76,80
8 får og lam (1 får á 0,80)	4,80
Uld: 10-16 kg (á1 rdl 4 skl Lpd)	1,70
Gæs og høns	3,24
Hø: 1 1/8 læs, 360 kg Halm Ærter	
Fiskeri, heraf 48 snese ål á 22 øre	10,56
Bier, ca. 4 kander honning á 16 skl	1,28

I alt 790,98 kr.

Udgifterne:

Landgilden	24,00 kr.
Tiende	78,80
Ekstraskat	3,20
Indfæstningsafgift	1,00
Tabt arbejdsfortjeneste ved hoveri: 3 dage 8 sk.	0,48
Folkeløn til 1 pige og 1 dreng	12,48
Såsæd: 20 td rug, 5 td byg, 2 td havre	198,35
Foder til 2-3 heste á 2 td havre	18,00
Foder til 1-2 køer á ½ fjdk havre	0,15
Foder til svin, ca. 4 td byg	24,00
Foder til gæs og høns	

Husholdning:

Brødkorn (6 personer pr. dag: 8 td. rug)	64,40
Korn til øl, 2 kg byg pr. dag: 730 kg: 8 td byg)	48,24
Byggryn (6 personer kg gryn: 3 td 4 skp byg)	11,10
Flæsk 400 kg	20,20
Fårekød 150 kg	5,00
Ærter, høns, gæs	10,56
Honning	1,28

Vedligeholdelse og afskrivning på 6% af følgende værdier:

Inventar i stuerne	23,28 kr.
Inventar i "Buret"	12,36
Inventar i bryggers	31,86
Inventar på loftet	9,40
Landbrugsredskaber, vogne m.v.	57,16

Fiskeredskaber	24,32

	kr. 158,38
minus 6%	9,50
Reparation af bygninger	2,00

	532,54 kr.

Det skal bemærkes, at beregningen er opstillet på basis af de givne statistiske oplysninger og på grundlag af et skifte på gården i 1736. Forbruget i husholdningen er en skønssag. Flæskeforbruget er opført under hensyn til det antal kg (360-400), som man ved, en gårdmandsfamilie på øerne gennemsnitlig årligt brugte. Ål i fersk og saltet form var en nødvendighedsartikel for alle i Thy og på Mors i langt højere grad end i senere tider, og så sent som i begyndelsen af det 19. århundrede på en almindelig præstegård på Mors brugte man 1000 ål årlig. Hovedparten af den forbrugte fiskemængde blev hentet i Nors Sø.

Regnskabet viser et overskud på kr. 258,44. Der er ikke taget hensyn til indkøb af forskellige ting, som ikke fremstilledes på gården: brændsel (10-12 læs tørv), sko, træsko, salt, humle. Al handel på den tid for bønder vedkommende skete med naturalier, meget let til under 200 kr. Indtægten var imidlertid ikke jævnt flydende, men underkastet kraftigere udsving end almindeligt nu om stunder. Anders sad på gården i ca. 35 år, han oplevede misvækst i 1670, -75, -84, -93 -95 og -99, ja i 1693 så udtalt, at man i Jylland måtte plukke de tynde aks med hånden og lade leen blive hjemme. Misvæksten i 1675 og 1684-85 ramte ham hårdt, og hans kreaturhold var i de nærmeste år væsentligt mindre end i tiden 1678-84. Men i betragtning af, at kornprisen i hele hans levetid lå ganske godt, må hans økonomiske forhold alt i alt have været meget tilfredsstillende.

Henimod århundredeskiftet må Anders have følt sig svagelig og mærket, at han ikke kunne klare gårdens drift alene. Vi ser derfor i ekstrakt af Nørtope Jordebog 1683-1702 (Rigsarkivet), at han i fællesskab med sønnen Laurits står som bruger af gården. Han levede kun få år endnu og døde 55 år gammel. Hans begravelse fandt sted på Nors kirkegård den 30/5 1704.

Anders blev nævnt adskillige gange i Hillerslev Herreds tingbog:

Hillerslev herreds tingbog, 5. august 1672: Søren Nielsen af Thisted på hr. Mikkels vegne, sognepræst til Tæbring, hans vegne har ladet stævne Jørgen Lykke for Gudum Klosters port og for Søgårds port. Desuden er stævnet Christen Tomsen og Anders Tomsen, som bruger Øster Vestergård i Nors, og stævningsmændene talte med deres fader. Desuden er stævnet Peder Madsen, Christen Nielsen og Niels Andersen, som bruger halvparten af den gård i Nors, som Christen Laursen boede i år 1664. Irettelagt en obligation fra Jørgen Lykke til hr. Mikkels vegne på 260 rdl. af 1664 med pant i efternævnte bøndergårde i Nors, en gård, som Peder Madsen påbor, skylder 12 td. og 1 svin, og Christen Laursen, skylder 4 td. byg, 2 td. havre.

Da gælden ikke er betalt, sætter Søren Nielsen i rette, at gårdene bør følge hr. Mikkels vegne til brugelighed. Dom: Gårdene bør følge hr. Mikkels vegne og svare til ham, til de bliver lovligt indløst. Søren Nielsen forbyder ovennævnte bønder at bortgive, bortflytte eller andetsteds lade fortære noget af dette års avl, og byder dem herefter at svare til hr. Mikkels vegne.

30. september 1672:

Unge Christen Christensen i Nors på hr. Mikkels vegne i Tæbring, har ladet mænd syne Øster Vestergård i Nors. Indstævnet er Christen Tomsen og Anders Tomsen, Tomas Vestergårds sønner.

1688:

Anders Tomsen Vestergård i Nors på samtlige 8 mænds vegne, som 1687 har betjent retten begærer tingsvidne om, at de flittig har betjent retten, som de burde gøre.

Arne Bjørn Jørgensen

169 Gården Dybdals historie

7. januar 2011

Gården ligger i Sejerslev på den nordlige del af Mors, og den ejes af min kone Ingers fætter Ejnar Clausen. Ejnars mor Inger Marie Dybdal Søndergaard var også slægtsforsker, og hovedparten af de efterfølgende oplysninger har jeg fra hende. Desuden er der hentet oplysninger fra Internettet bl.a. fra "Dybdal slægter i Danmark", Folketællinger og Wikipedia.



Det nordlige Mors med Sejerslev og Dybdal.

Kilde: Googles Map

Gården kaldes også Dybdall, Dybdahl, Dybdalgård og Dybedalsgård. Mange af de familier, som har boet på gården har taget gårdsnavnet med som deres efternavn, men de er af flere forskellige familier. Der findes også andre gårde i Danmark, som hedder Dybdal, bl.a. en i Skyum i Hassing herred, og her er gårdsnavnet også blevet til et familieefternavn.



Luftfoto af Dybdal. Billedet burde være taget

uden blitz. Foto: Arne Bjørn Jørgensen

Årstal	Ejer	Bemærkninger
1614 - 1616	Niels Christensen Dybdal	Fæster af gården Dybdal. Senere var han selvejer i Skjelsgård i Holme
?	Sø Hovedgård, der ejedes af adelsslægten Dyre.	Dybdal har været fæstet under Sø Hovedgård. Det er en gammel hovedgård, som nævnes første gang i 1433 og menes at have tilhørt Poul Matthissen, der i 1433 blev adlet

		med Slægten Dyre`s Våben. Sø Hovedgård ligger i Sejerslev sogn på Mors.
Før 1664	Dueholms Kloster i Nykøbing Mors. Klosteret ejedes af kongen frem til 1664	Bruger: Michell Christensen
1664	Dueholms Kloster, der ejedes af Poul von Klingenberg den ældre	Bruger: Michell Christensens enke. Hartkorn sat til 6 Tdr. 3 Skp.
13. august 1672	Dueholm Kloster, der ejedes af Poul von Klingenberg den ældre	www.Wos.dk: Peder Pedersen Søndergaard (Inger Søndergaards 5 x tipoldefar) og Peder Laursen, begge i Sejerslev, den 8. juli havde været i gården Dybdal i Sejerslev for at syne Bertel Christensen "på hans blotte og bare legeme" efter et slagsmål.
1688	Dueholm kloster, der ejedes af Joachim Brockdorff	Bruger: Bertel Christensen Hartkorn gl. 6 Tdr. 3 Skp, ny: 4 Tdr. 2 Skp 1 Alb
1693	Dueholm kloster, der ejedes af Joachim Brockdorff	Bruger: Bertel Christensen Hartkorn 6-3-0-0, ny 4-2-0-1. Besætning: 4 heste, 2 stude, 2 køer, 1 ungnød og 16 får.
1701	Dueholm kloster, der ejedes af Joachim Brockdorff	Hovedlægdsrulle. Bruger Christen Laursen
1714	Dueholm kloster, der ejedes af Joachim Brockdorff	Landeværnmandtal. Rytterbonde Christen Lassen. 51 år – 1 kårde.
1766 - 1773	Jens Stjernholm, Ørndrup gods	Han er major af kavaleriet. Ørndrup Gods ligger i Karby på Mors. Jens Stjernholm døde i 1774. Svenning Jensen Dybdal fæstede gården.
9. marts 1773	Svenning Jensen Dybdal og moder Maren Svenningsdatter	Gården sælges til bondekarlen Svenning for 340 Rdl. De havde arvet 18.000 Rdl. fra en slægtning i København, der var mirakeldoktor
FT 1787	Svenning Dybdal	Selvejer af gård
1788	Svenning Dybdahl	Hartkornspecifikation 4 Tdr. 2 Skp. 1 Alb.
1793 - 1794	Svenning Dybdal	Nævnes som ejer ved Sejerslev bys udskiftninger
FT 1801	Svenning Jensen Dybdal	Har selvejergården Dybdal. Han dør den 14. august 1803
5 sep 1803	Mette Nielsdatter Krogh	Svennings enke får bevilling til at sidde i uskiftet bo. Hun dør 19. april 1820
1820	Niels Svenningsen	Sønnen Niels arver gården. Godsejer Jens Stadel fra Sø Hovedgård skriver breve herom
23. januar 1822	Niels Svenningsen	Brandtaksation: Stuehus forbedret, Nordre hus forbedre, Østre hus ombygget. Brandsum forhøjer fra 570 Rbd. til 1.200 Rbd.
FT 1834	Niels Dybdahl	Det kaldes han i FT 1834
1849	Niels Svenningsen	Sønnen Niels overtager gården
20 jul 1849	Niels Svenningsen	Gården brandforsikres. Flere mindre forbedringer. Summen forhøjes fra 1.200 Rbd til 1.500 Rbd.
15. december 1852	Lars Nielsen	Niels sælger gården til sønnen Lars. Købesum 1.500 Rbd. Sønnen Niels Svenning Nielsen Dybdal og Christen Nielsen Dybdal skal have et antal får fra gården
18. december		Præsteattest. Niels Svenningsen er eneste arving efter forældrene Svenning og Mette. Så han har fuldt adkomst til

1852		Dybdal, der er vurderet til 3.000 Rbd.
18. december 1852	Lars Nielsen	Lars indgår aftægtskontrakt med forældrene Niels og Ane Andersdatter. Aftægtsbolig bygges nær gården.
20 sep 1855	Lars Nielsen	Gården er forsikret for 1.500 Rbd. Der er foretaget betydelige forbedringer af stuehus, venstre hus, nordre hus og øster hus. Forsikringssum forhøjet til 2.500 Rbd.
FT 1855	Lars Nielsen	Han er gift med Mariane Andersdatter
FT 1860	Lars Nielsen	Lars dør 16. oktober 1861 af lungesygge
19. september 1863	Anders Christian Pedersen	Gifter sig med enken efter Lars Nielsen Mariane Andersdatter 31. marts 1863, og de overtager herefter gården.
FT 1870	Anders Christian Pedersen	
7. marts 1877	Christen Madsen	Anders sælger gården til Christen. De er ikke i familie, så hermed skifter gården familie efter 4 generationer med efterkommere til Svenning Dybdal. Der medfølger 1 hest, 4 stude, 10 får og 1 jernplov. Anders får gården Kallehave. Christen betaler kr. 12.000 i bytte. Niels Svenningsen Dybdal får stadig aftægt fra gården.
14. juni 1877	Christen Madsen Dybdal	Skødeoverdragelse.
FT 1880	Christen Madsen	
7 apr 1883	Mads Peter Kristensen	Christen sælger Dybdal til sin søn Mads. 2 søstre Ane Kirstine og Sigbrith får pantebrev. Niels Svenningsen Dybdal får stadig aftægt fra gården – han dør i 1886. Ejendomsværdi kr. 28.000
18. juni 1887	Mads Peter Kristensen	Skøde på Dybdal
1888		Brandpolice. Den står stadig i Christen Madsens navn.
29. juni 1889	Ane Kirstine Kristensen	Skøde. Ane køber gården af bror Mads for et vederlag på kr. 2.000. Deres forældre Christen Madsen og Else Pedersdatter får aftægt på gården, bl.a. skal de have kr. 300 pr. kvartal.
FT 1890	Mads Peter Kristensen	
1898		Stuehuset er opført og gennemrestaureret senere. Der sker udbygninger i 1895, 1905 og 1935.
1903	Ane Kirstine Kristensen	Brandpolice på gården. Der skal betales kr. 3.100
1904	Mads Peter Kristensen	Køber jordlodder på tvangsauktion efter Steffen Mikkelsen Steffensen i Sejerslev klit
1923	Ejnar Larsen Søndergård	Else Kristensen Dybdal er datter af Mads. Hun gifter sig med Ejnar i 1923, og sammen overtager de gården. Han ejer i forvejen Søndergård i Sejerslev.
1923 -1949	Ejnar Larsen Søndergård	Ejer gården. Han jævner og dræner engen og holder præmierede korthornskvæg. Der er 62 Tdr. land
1949	Frede Clausen og Inger Dybdal	Inger Dybdal er datter af Ejnar. Frede og Inger overtager hendes fødegård 1 år efter deres giftermål i 1948. De effektiviserede og moderniserede landbruget.
1953		Brand på gården. Stalde er genopført efter branden
1. april 1976	Ejnar Clausen	Sønnen overtager gården. Han er 5. generation på gården
1987	Ejnar Clausen	Fra "Danske Gaarde". Ejendomsskyld er kr. 4.050.000 og grundskyld 530.500 kr, og areal 45 ha + tilforpagtet 60 ha.

		Gården drives med kvægbesætning på 80 køer og 60 søer
2005	Ejnar Clausen	Nu dyrkes der bl.a. majs.



Familien Clausen 1985: De voksne bagerst

fra venstre mod højre: Ove Svenningsen og Bodil Clausen Frede Clausen og Inger Marie Dybdal Søndergaard, Helga Hald og Ejnar Clausen, Bent Foldager og Elsebeth Clausen.

Her følger en afskrift af skødet fra 1773:

"Morsø Herreders Skøde og Panteprotokol.Skiøde

Jeg Jens Stiernholm til Ørndrup o Morsøe, Deres Kongl. Maytts. bestalte Major af Kavalleriet gjør hermed vitterligt, at jeg haver solgt, skiødt og afhændet, ligesom jeg og hermed sælger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arvinger til min Bondekarl Svenning Jensen Dybdall i Seierslev Sogn, den mig i bemeldte Seierslev Sogn tilhørende Gaard Dybdall kaldet, staaende for Agger og og Engs Hartkorn efter nye Landmaalings Matricul 4 Tdr. 2 Skp. 1 Alb., skriver Fiire Tønder Tou Skiepper Een Album efter nye Landmaalings Matricul Agger og Engs Hartkorn.

Hvilken Gaard med sin paastaaende Bygning, Grund og Eiendom inden og uden Markskiel, som af Arrilds Tid samme tilligger og ikke paaanket samme tillagt haver, med Besætning, Ind og Udboe, Fæedrft og Fæellig, vaadt og tørt, Lyngslet og Tørveskær og Videre med hvad Navn nævnes kan, her efter denne Dags Dato skal tilhøre bemeldte Svenning Jensen Dybdall og hans Arvinger som et frit og uigenkaldelig Kiøbskift og Eiendom, eftersom han denne Dags Dato til Fornøyelse og efter Accord har betalt mig derfor denne Summa 340 Rd., skriver Tre Hundrede og Fyrretyve Rixdaler Dansk Courant. Thi kiendes jeg og mine Arvinger ingen ydermere Lod, Del, Ret eller Rettighed at have enten til bemeldte Svenning Jensen Dybdall og Moder Maren Svenningsdatter eller forbenævnte Gaards Grund og Eiendom, saaledes som anført er, men herefter skal samme Gaard og være fri for mig og Arvinger eller Efterkommende Eiere af Ørndrup for nogen Prætention, Ret eller Rettighed som Hosbonde eller Eier o nogen optænkelig Maade, allerhelst bemeldte Svenning Jensen og hans Moder Maren Svenningsdatter, i den tid jeg har eiet samme Gaard, til sine rette Forfaldstider har betalt mig eller Ordre i alle Maader, hvad de efter Fæste-Pligt var Hans Kongl. Maytt og mig pligtig at svare. Og da stemplet Papir ikke vare ved Haanden, saa, naar Kjøberens Svenning Jensen Dybdall bielægger det med sin forordnede Papir efter Allernaadigste Fororedninger af 23 Januar 1719 med Nr. 3 Halvanden Rixdalers Papir, skal denne Skiøde staa i sin lovlige Kraft, - hvilket jeg med Haand og Segl bekræfter, -

Ørndrup den 9 Marts 1773 / J. Stierholm (LS) - læst for Morsø Herreders Ret Mandagen d. 23 Marts 1773 / test. J.P. Woydemann"

Arne Bjørn Jørgensen

170 Nørregård i Vils på Mors

1. juli 2013

Familien Clausen har i en periode på over 150 år været enten fæster eller ejer af gården Nørregård ved Vils på Mors. I denne historie har jeg samlet sammen, hvad jeg har af viden herom.



Fra Kort- og Matrikelstyrelsen.

Nørregård ligger nord for landsbyen Vils i Vejerslev sogn på Mors. Nærmeste postforbindelse og station er Nykøbing Mors, hvortil der er 9 km. Gården ligger ca. 1 km nord for Vils kro.

- Matrikel 1a m.fl. af Vils. Hartkorn 6 tdr. 3 skpr. 1 fdkr 2½ alb. Adresse: Nørreallé 32, 7980 Vils

I 1914 beskrives gården således: alle bygninger er af grundmur, tækkede med strå. Gårdens samlede areal er 128 tdr. land, deraf agre 120, hede 6, have og gårdsplads 1 og damme 1. Jordens bonitet er overvejende god, sandmuldet jord, hvoraf ca. 25 tdr. land hviler på meget magert ler underlag. Jorderne strækker sig væsentligt mod øst, og har en regelmæssig, lidt aflang form med en ret jævn overflade. Heden er fraliggende mod syd.



Fra Kort- og

Matrikelstyrelsen

Udskiftning i Vils by

Nørregård var i sin tid fæste under hovedgården Blistrup, som i mange år var ejet af en anden gren af familien.



Blidstrup gods med Inger Clausen i forgrunden. Det var mange år i familiens eje. Foto Arne Bjørn Jørgensen

Nørregård menes at være oprettet, da Vils by blev udskiftet af de andre gårdes udmarkslodder.



Vilsgårdes jorde fra 1814 før udstykningen. Kort- og

Matrikelstyrelsen

1804 – 1824 Ane Pedersdatter Nørgaard – ejer af Blidstrup Gods

Ved hendes mand Jens Christensen Staunstrup Riis død i 1804 blev hun ejer af Blidstrup herregård og de omliggende jorde og gårde, herunder Nørregård. Hun blev født den 25. juli 1767, og døde den 16. august 1824. Hendes mand Jens var bror til Inger Clausens 2 x tipoldefar Christen Christensen Staunstrup Riis. Det var i hendes ejertid, at Vilsgårde i 1814 blev udstykket, og Nørregård blev bygget. Måske er gården endda opkaldt efter hende?

1824 – 1873 Christen Riis Godsejer af Blidstrup Gods og ejer af Nørregård

Christen Riis blev født i 1793, og den 15. oktober 1824 overtog han Blidstrup Gods med tilhørende jorder for 14.000 rigsdaler sølv. Nørregård hørte med til godset. Christen Riis er fætter til min kone Inger Clausens 2 x tipoldemor Maren Riis.

1814 – omkring 1816 Bolig for kapellanen

Ifølge Danske Gårde, så har gården oprindeligt været bolig for kapellanen i Vejerslev sogn.

Omk. 1816 - 1825 Knud Hansen – fæster af Nørregård

Poul Hansen indgik en fæstekontrakt med Blidstrup Gods. Den 29. december 1825 blev der indgået en ny fæstekontrakt med Christen Christensen, Outrup, hvoraf det fremgår, at Knud Poulsen fik en aftægtsbolig ved Nørregård, og fik krav på forskellige goder fra gårdens nye fæster.

1825 – 1837 Christen Christensen Outrup – fæster af Nørregård

Han fæstede Nørregård af Christen Riis fra Blidstrup Gods i 1825. Han er født i 1786, og han blev gift med den forrige fæsters datter Johanne. Da han overtager fæstet på gården i 1825, bliver det aftalt, at svigerfaderen får en aftægtsbolig ved Nørregård. I 1837 frasagde han sig frivilligt fæstemålet af Nørregård.

Thisted, Morsø Sønder, Vejerslev, Vils Bye, En gård, 67, FT-1834, B6271

<i>Navn:</i>	<i>Alder:</i>	<i>Civilstand:</i>	<i>Stilling i husstanden:</i>	<i>Erhverv:</i>	<i>Fødested:</i>
<i>Christen Christensen</i>	<i>39</i>	<i>Gift</i>		<i>Gårdmand</i>	
<i>Johanne Knudsdatter</i>	<i>39</i>	<i>Gift</i>		<i>Hans kone [Christen Christensen]</i>	
<i>Christen Christensen</i>	<i>15</i>	<i>Ugift</i>		<i>Deres børn [Christen Christensen, Johanne Knudsdatter]</i>	
<i>Knud Christensen</i>	<i>12</i>	<i>Ugift</i>		<i>Deres børn [Christen Christensen, Johanne Knudsdatter]</i>	
<i>Hans Peter Christensen</i>	<i>11</i>	<i>Ugift</i>		<i>Deres børn [Christen Christensen, Johanne Knudsdatter]</i>	
<i>Karen Maria Christensdatter</i>	<i>5</i>	<i>Ugift</i>		<i>Deres børn [Christen Christensen, Johanne Knudsdatter]</i>	
<i>Mette Catrine Christensdatter</i>	<i>3</i>	<i>Ugift</i>		<i>Deres børn [Christen Christensen, Johanne Knudsdatter]</i>	
<i>Knud Hansen</i>	<i>71</i>	<i>Enke(mand)</i>		<i>Aftægtsmand</i>	

1837 – 1884 Poul Christian Clausen – fæster af Nørregård

Min kone Inger Clausens tipoldefar Poul Christian er født den 16. september 1810 i Tøving ved Galtrup på Mors. Han er søn af Claus Pedersen og Anne Marie Christensdatter. Han var i 1834 tjenestekarl hos sin storebror, der var forpagter af Vejerslevgård.

I 1837 bliver han fæstegårdsmand på Nørregård i Vils under Blidstrup Gods.

Det omfattende fæstebrev på gården Nørregård følger her:

"Underskrevne Christen Riis til Blidstrup Gjør vitterligt: som Ejer af Blidstrup Hovedgaard og Gods et ham stedet og fæstet, ligesom jeg og herved stæder og fæster til Poul Christian Clausen den mig tilhørende og i Veyersløv Sogn, Vils Bye under Blidstrup Gods beliggende Gaard, staaende for Hartkorn, Ager og Eng 5 Tdr. 1 Skp. /: og som sidst havdes i Fæste af Christen Christensen Outrup, men som denne frievillig under

Morsø Herreders Ret har frasagt sig, og som er det samme Hartkorn og Tilliggende som den forrige Fæster havde efter sit Fæstebrev:/ paa følgende Vilkaar:

1. Gaardens Bygninger, Besætning og Inventarium som er nærværende Fæster Poul Christian Clausen med Gaarden overleveret efter vedhæftede under Rettten endelig afhiemlede Syns- og Taxationsforretning, skal han altid holde i lige saa god Stand, som han dem hermed modtaget, og ei forringe, men forbedre samme, da eller ham, hans Stervboe eller Arvinger ved hans Fratrædelse eller Dødsfald skal erstatte Manglerne.

2. Gaardens Eiendomme skal Fæsteren flittig drive, gjøde og dyrke, ikke bruge sammer til Upligt, og ei heller giore Fremlaan eller Fremleie, lige saa lidet som af Bygningerne eller de tilfæstede Ting, samt ei heller lade noget af Foeringen, Gjødningen, eller Ildebrændselet komme fra Gaarden enten til Salg, Gave eller Omvexling med andre Producter.

3. De kongelige Skatter og Contributioner (hvorunder er indbefattet Renten af Bankhæftelsen, og efter Fo. 15de April 1818 §5 hele Landskatten) ordinære og extraordinære Brandpenge, samt andre offentlige Afgifter og Byrder, sædvanlige og usædvanlige, de paabuden og de som herefter paabydes, hvad enten de ham paaligge eller paalægges Eieren eller Brugeren af denne Gaard, dens Hartkorn, Bygninger og Eiendomme Fæsteren selv og Fmilie, skal han til rette Forfaldstider og Steder promte erlægge og betale alt uden noget Afdrag eller nogen Godtgjørelse i Jordebogsindtægterne.

4. Han betaler og leverer i aarlig Landgilde til hvert Aars 1ste November 12 Rbd. rede Sølv, skriver Tolv Rigsbanksdaler rede Sølv, og 4re Tdr. Byg med sædvanlig Opmaal og hvormed han gjør Befordring efter Anordningerne; dog er Bygget modereret til 2 Tdr. Byg aarligt, saalænge han svarer Aftægt til Aftægtsmanden Knud Hansen, og det uden nogen Godtgjørelse eller Afdrag i Jordebogsindtægterne; han vedbliver ligesom den forrige Fæster at slaae, viere, bjerge i Land og sætte i Stakke Høet af 1/4 Deel Engskifte, og eftersee samme til det er tjenligt at hjemkjøre, hvorfor han fritages dog, dersom han hellere vil betale 1 Rbd. rede Sølv aarligt, fritages han for at præstere bemeldte Hoverie, alt uden noget Afdrag eller Godtghørelse i Jordebogsindtægterne.

5. Den mellem den fratrædende Fæster Christen Christensen og Aftægtsmanden Knud Hansen under 29. December 1825 oprettede og tinglæste Aftægtscontract forpligter den nye Fæster Poul Christian Clausen til at efterkomme og opfylde alle Deelee under mit Ansvar i mindste Henseende.

6. Af Kridegraven paa Gaardens Mark forbeholder jeg mig uden Betaling eller Vederlag indtil 100 forsvarlige Læs Kridte aarlig samt derved forefindende Bleer eller Kalksteene.

7. Den fratrædende Fæster af Gaarden Chr. Christensen tillades at maae paa hans og Kones Livstid, afbenytte et Stk. Jord, beliggende paa den nordøstlige Hjørne paa Gaardens Mark østen for Øxendahl Veien og gaar øster til Joseph Gades Skudtørve ..., er 285 Alen breed i vester Ende og forresten af den Størrelse, som Kortet over Gaardens Mark udviser samt efter den imellem dem stedfundne Aftale. Desuden udviser han Grøvt til 2de Læs Fladtørve aarligt; indviedere overlades han Vognhuuset til Beboelse.

8. Fæsteren betaler alle af dette Fæste-brev flydende Omkostninger og Afgivter. - Fæsteren maae ikke tage Indsiddere til huuse.

9. Fæsteren skal være forpligtet til paa Grund af Lovens 3-13-18 i Gaardens tilliggende Jord paa passende Steder, at plante et vist Antal Træer arligt og passe at samme kan voxte og komme i Grøde. Forøvrigt rettter

Fæsteren sig efter Hans kongelige Meistæts allernaadigste Love og Anordninger, være mig som Husbonde og mine Ordre hørig og lydige, alt under dette Fæstebrev Fortabelse og anden vilkaarlig Straf efter Loven

Til bekræftigelse under min Haand og Sejl. Blidstrup den 20de November 1837 C. Riis (L.S.)

At det i nærværende Fæstebrev bestemte Hoverie er overensstemmende med det i Fæstebrevet til forrige Fæster udstædte attesteres.

Nyekjøbing den 9. December 1837.

Rummelhoff."

Poul Christian bliver enkemand, da hans kone Elisabeth Sørensdatter dør den 31. juli 1856. Han driver Nørregård videre sammen med de hjemmeboende børn.

I 1870 er han arbejdsmand for sønnen Claus Poulsen, som nu var husfader og jordbruger på Nørregård. I 1880 er han aftægtsmand og bor på Nørregård hos sønnen Claus. I 1890 er han aftægtsmand og gårdbestyrer på Johannesminde, der også ejes af hans søn Claus Poulsen. Han døde den 9 marts 1892 i Vils.

1884 – 1903 Claus Poulsen fæster og køber Nørregård

Claus Poulsen blev født den 5. juni 1838 i Vils. Han blev gift med Ane Kirstine Bertelsdatter den 20. maj 1864.

Den 6. december 1884 fæster han Johannesminde og Nørregård efter sin far.



Claus Poulsen og Hustru

Claus Poulsen og hustru

Den 18. januar 1897 overdrog han Johannesminde til Sønnen Berthel. I 1899 købte han Nørregård fri for fæste. På det tidspunkt var Poul Knudsen ejer af Blidstrup gods. Han var gift med Ane Jensine Riis, der er Inger Clausens tipoldemor Elisabeth Sørensdatters halvkusine.

Blidstrup gods også i begyndende økonomisk krise. Ejeren Poul Knudsen, der var etatsråd og godsejer var ret velhavende. Han var barnløs og de 2 umiddelbare arvinger var hans afdøde bror Jacobs 2 sønner Christen Riis-Knudsen og Johan Christian Severin Knudsen. De 2 brødre var begge draget til København, hvor Christen investerede mange penge i Dagmar Teateret, hvor han blev direktør, og Johan investerede i avisen København, hvor han var medejer og medredaktør. Begge investeringer slog fejl, og til sidst måtte

familien sælge Blidstrup Gods, der blev til et kursussted. Claus Poulsen døde den 26. april 1903, og han blev begravet på Villerslev kirkegård den 3. maj 1903.

1903 – 1905 Enken Ane Kirstine Clausen født Poulsen driver gården videre



Ane Kirstine Bertelsen

Enken driver gården videre 1903 – 1905, og overdrog den derefter til sin søn Martin.

1905 – 1918 Martin Clausen Poulsen var gårdejer

Martin blev født på Nørregård den 19. august 1876. Han blev gift med Svendida Markussen, der blev født i Karby den 6. januar 1885.



*Martin Clausen Poulsen
Svendida Marcussen
(VI)*

I 1914 er ejendomsskylden 39.000 kr., og hovedbygningen er forsikret for 4.300 kr., avlsbygningerne er forsikret for 9.600 kr., og aftægtsboligen for kr. 2.000. Agermarken drives i en 8 marksdrift: 1/3 helbrak, 2/3 halvbrak, 1/3 rug, 2/3 roer, 1/3 roer og blandsæd 2/3 havre, byg, havre og 3 års græs. Ca. 1½ td. Land af heden er opdyrket. Besætningen består af 8 malkekøer foruden 15 stk. ungvæg og kalve, 1 tyr, 30 fedekreaturer, 6 heste, 1 plag samt 8 får. I 1913 solgtes 35 fedesvin. Kvægbesætningen, der er af blandet race, vedligeholdes hovedsagelig ved indkøb.

Der blev bygget en aftægtsbolig til moderen Ane Kirstine Clausen i 1905 øst for den egentlige gårdplan. Den blev bygget med grundmur og med fast tag. På laden blev der opstillet en klapsejlsmotor til drift af de faste maskiner. Svendida og Martin får 9 børn i perioden fra 1905 til 1914 (1 barn om året – ingen tvillinger). Svendida døde kort efter det sidste barn fødsel i 1914, og Martin døde den 10. marts 1918.

1918 – 1939 Markus Markussen – svogeren driver gården til videre børnene er blevet voksne

Da begge forældre i 1918 er døde, er ingen af børnene gamle nok til at drive Nørregård videre. Det bliver derfor Svendidas storebror Markus Markussen, der bliver gårdbestyrer og samtidig værger for børnene. Han blev født den 8. april 1880 på Bakkegården i Karby, og han var ugift i de første mange år han drev Nørregård. De 5 ældste af Svendida og Martins børn blev på Nørregård. Alle de 4 yngste Svendida og Martins af børnene døde som helt små. I en alder af 56 år blev han gift med Parmona Karoline Steffensen den 26. august 1936. Parmona og Markus fik ikke selv nogen børn.

Markus drev gården helt frem til 1939, hvor han var blevet 59 år gammel, og overlod den derefter til nevøerne Mads og Svend, der begge havde hjulpet til på gården.

1939 – 1940 Martins sønner Mads & Svend i fællesskab

Mads Markussen Clausen Poulsen blev født den 13. juni 1907, og lillebror Svend blev født den 15. juni 1909. De 2 brødre overtager i fællesskab fødegården Nørregård.

Mads havde dels uddannet sig ved at hjælpe til på Nørregård, og derudover havde han i 1930 været på højskole. I 1929 var han ved militæret i Viborg, og i 1931-32 på Grundtvigs højskole i Lyngby.



Mads blev den 8. november 1942 gift med Ingeborg Marie Andersen, og samtidig overtog han Søndergård i 1942. Den er på 55 tdr. land.

1940 – 1985 Svend Vitus Clausen Poulsen enejer af Nørregård



Svend blev født den 15. juni 1909 på Nørregård, og han er søn af Svendida Marcussen og Martin Clausen Poulsen. I 1931 – 32 gik han på Kerteminde Højskole. Han blev den 3. november 1940 gift med Karen Marie Jørgensen Riis. Ægteparret var 4. slægtled tilbage i familie via den fælles stamfader Christen Staunstrup Riis (Ingers 3 x tipoldefar). Han er i øvrigt også stamfader til ejerne af Blidstrup Gods. Mariane Johnsen fortæller, at ægteparret var et rigtigt flot par, når de kom på besøg hos dem på Gråsten, eller de besøgte dem på Nørregård.

Svend døde den 15. februar 1985, og blev begravet på Vejerslev kirkegård. Konen Karen døde den 10. januar 1995, og hun blev også begravet på Vejerslev kirkegård. Ægteparret fik 2 børn, nemlig Ida Riis Clausen Poulsen, født den 13. december 1946 og Hanne Lisbeth Riis Clausen Poulsen, født den 20. oktober 1952.

1985 – nu Christen Nygaard Riis

Den nuværende ejer er Christen Nygaard Riis. Han er født den 30. april 1955, og han er nevø til ovennævnte Karen Riis. Hans 2 x tipoldefar Christen Christensen Staunstrup Riis var bror til den første ejer af Blidstrup Gods Jens Christensen Staunstrup Riis, så gården er blevet i familien.

Han købte gården for 2,3 mill. Kr. ved Svends død i 1985.

Han ejer Interessentselskabet Riis I/S, der har svineavl.

Arne Bjørn Jørgensen



170A Christen Jensen Staunstrup Riis - Ingers 3 x tipoldefar

1. Christen Jensen Staunstrup Riis, søn af **Jens Christensen Staunstrup** og **Johanne Larsdatter Sandbech**, blev født den 21. juni 1709 i Staunstrupgård, Flynder, Skodborg, Ringkøbing, blev døbt den 25. august 1709 i Flynder kirke, døde i 1782 på Blistrup Hovedgård i en alder af 73 år, og blev begravet den 26. Feb. 1782 i Blistrup Hovedgård.

Som voksen boede han først på Flyndergård i Flynder sogn fra 1737 til 1750, idet han 21. august 1750 købte Helleriis i Søndbjerg sogn på Thyholm, hvortil han samme år flyttede med fripas fra Bækmarks gods. Helleriis var på 9 tdr. 4 skp. 3 fjdk., 1 album hartkorn og havde en besætning af 8 heste, 6 køer, 4 stude, 4 ungfæ og 50 får.

Han blev en stor jorddrot, idet han ejede flere gårde i Søndbjerg og Odby sogne samt enkelte gårde i det øvrige Thy; således købte han bl.a. Østergård i Serup af hr. Knud Hee 27. april 1761. Han må have været en driftig mand; thi 1757 indsendte han ansøgning og fik samme år bevilling af kong Frederik d. 4. til at bygge en vejrmølle ved Helleriis mod at svare alle skatter og påbud af 2 tdr. 1 skp. mølleskyld hartkorn. Her kunne så bønderne få deres korn malet.

Den 14. maj 1756 fik han og hans hustru, Maren Christensdatter, bevilling for den længstlevende til at "sidde i uskiftet bo". Han boede endnu på Helleriis den 26. april 1762, da han solgte vejrmøllen, og samme år solgte han Helleriis, efter hvilken gård han antog navnet RIIS. Han købte efterhånden følgende gårde på Mors: Ejstrup, Vilsgård, Blidstrup (med bøndergårde, 119 tdr. hartkorn, for 13871 rigsdaler), Hvidbjerggård og Vejerslevgård. 1766 bosatte han sig på Blidstrup.

I nyere tid, så kommer Århus tidligere borgmester Louise Gade fra Helleriis. Hendes forældre bor der stadig (år 2009).

Christen Jensen Staunstrup var tilsyneladende ikke den eneste der tog navnet Riis efter gården Helleriis. Ifølge Peder Riis: "Slægtsforskning fra ca. 1650 til 1964" kan man få den tanke at en af efterfølgerne på gården også tog navnet Riis efter Helleriis, således at der er mindst to slægter Riis på Mors. Der er intet i Peder Riis' Slægtsforskning der tyder på slægtskab mellem de to der har taget navnet Riis fra gården, tværtimod. Der står:

"Ane Mikkelsdatter, f. 22.-8. 1802 i Jordsby, gift med Chr. Jensen (Riis), f. 7.-8. 1801, d. 3.-5. 1885 på Helleriis, Thyholm, hans fader var gdr. og sognefoged Jens Nielsen, f. 1742, d. 18.-2. 1816 i Tøving, gift med Inger Dinesdatter, f. 24.-6 1768, d. 15.-9. 1850. - Chr. Jensen købte ved sit giftermål den gamle gård Helleriis i Søndbjerg sogn på Thyholm. Gården havde været ejet af hans farbroder, Chr. Nielsen, f. i Tøving 1743, d. i Helleriis 1798, og hvis ældste søn Niels Christensen Riis fik gården efter ham, men solgte den 1828 til sin unge fætter for 1750 rigsbankdaler, rede sølv, plus 500 rbd. sedler". Christen Jensen Staunstrup Riis solgte Helleriis i 1762.

I øvrigt er der endnu en slægt Riis på Mors, idet en Niels Christensen Riis kom udefra til Mors og blev forpagter af Ulstrup Mølle og Sø Mølle. Der er talrige efterkommere efter ham, heriblandt senere ejere af gården Sø som tidligere havde været ejet af Jens Stadel.

- Christen havde skøde på gården Helleris i Søndbjerg sogn 21. august 1750. Christen Jensen Staunstrup boede først i Flynder Sogn, hvorefter han af Kaptajn Joachim Henrik Marsvin 1750 fik Skøde paa Gaarden Helleris i Sønd-bjerg Sogn, der stod til Hartkorn 9 Tdr. 4 Skp. 3 Fjdk. 1 Alb.
- Han solgte hus i Jestrup. I 1755 ses Christen Jensen Staunstrup at have udstedt følgende Skøde paa 1/3 Hus i Jestrup, som han indtil da havde ejet:

Christen Jensen Staunstrup Riiss efterslægt

"Kiendes Jeg underskrevne Christen Jensen Staunstrup, boendes i Helliis i Syndberg Sogn paa Thyholms Land og Hermed vitterlig gjør, at ieg med fri Villie og velberaad Hue haver Soldt Skiødet og afhændet, Saasom ieg og her-med selger, skiøder og aldeles afhænder fra mig og mine Arfvinger til agtbare og Velfornemme Kiøb- og Handelsmand Sr. Christen Nielsen Ørsnes i Aal-borg og hans Arfvinger den mig tilhørige en tredie part, som ieg er Eyer af i det Huus, beliggende i Refs Herred Paa Thyholms Land, Løngs Sogn, Jestrup Bye, beboes og bruges af Niels Christensen, hvilket fornemft Heele Huus er ansat i ny Landmaalings Matricul for 1 Skp. Hartkorn af forberørte ST. Chri-sten Nielsen Ørsnes er de tvende parter tilhørende, Hvilcke foranførte 1/3 part Sara Ellers Daatter i Kiøbenhavn forhen i Eye Havde, og ieg af Mogens Christian, Boende paa Høyberg i Gudom Sogn i Harsyssel Hændes Sviger Broder mig til forhandlet haver og af ham derpaa rigtig skiøde bekommet haver af foranførte 1/3 part er aarlig givet til Eyene Penge en Rdlr., Hvilken meer bemelte 1/3 part Sr. Christen Nielsen Ørsnes og hans arfvinger til evinde-lig Eyendomb skal have, nyde, bruge og beholde med ald den ræt og rættighed, som de dertil nu Ligger og af alders tiid tillagt haver, I Hvad navn Haver kand, Tørve Grøft og løng Slet, fisker Vand og fægang, inden og uden Marke Skiel, og som forbemelte Christen Nielsen Ørsnes haver givet og gjort mig Betaling og fornøyelse for samme meer bemelte den een tredie deel part med Reede penge 2o Rdlr., skriver tyve Rixdaler, saa ieg tacker Bemelte Sr. Christen Nielsen Ørsnes godt for Rigtig Betaling i alle maader og Kiendes ieg mig eller mine Arfvinger ingen Ydermeere Lod, dee1, ræt eller hættighed at havet i1 eller udi forbemelte Huus efter denne Dag i nogen Maade. I Øfrigt Lover ieg for mig og mine Arfvinger at Holde Sr. Christen Nielsen Ørsnes og hans arfvinger~ dette Skadesløs i alle Maader. Til Bekræftelse haver ieg dette med egen Haand underskrevet og mit Zignete hostrykt Venlig ombedet Niels Jensen af Hellig Kielde og Peder Jensen af Feilberg med mig til Vitterlighed vilde underskrive og forseigle. Hilleris d. 29. January 1755. C.J. Staunstrup. Til Vitterlighed: Peder Jensen. Niels Jensen."

- Han solgte Helliis i 1762.
- Han ejede Vilsgård i 1770-1783 i Vejerslev, Morsø Sønder, Thisted. Han købte den af Peder Espersen fra Ballegård

Vilsgård nævnes Gammelvoild, Efter Tegn. af Prof. Magn. Petersen, 1487 og tilhørte da en Christen Andersen. 1770 solgte Peder Espersen fra Ballegård sin Gaard V. (14 Td. Høst.) til Chr. Staunstrup til Blidstrup, hvis Søns Jens Riis 1783 solgte den for 200 Rdl. til Morten Jensen.

————— Klip tra Trap Danmark —————

- Han var godsejer og ejede herregården Blidstrup 1771-1780. Christen Jensen Staunstrup købte derpå i 1771 ifølge nedenstående Skøde Herregården Blidstrup:
"Kiendes ieg underskrevne Thomas Thomasen Lund, Hans Kongl. Mai.ts bestal-tede Cancellie Raad, og hermed vitterlig gjør at have Solgt, skjødte og af-hændet, Ligesom jeg hermed Sælger, skjøder og afhænder til Sr. Christen Jen-sen staunstrup og hans Arvinger min udj Aalborg stift, Dueholm Amt, Synder Herred, Blidstrup Sogn udj Mors Land liggende Hovedgaard Blidstrup kaldet, hvilken Hovedgaard er efter nye Landmaal. Matricul 25 Tdr. 4 Skp. 3 Fjdk. 2 A1b. af samme Blidstrup Hovedgaard skal Præsten i Veierslef aarlig have 2 Læs Høe og 6 Tdr. Byg samt til Viin og Brøds Vedligeholdelse til Blidstrup Kirke 3 Tdr. Byg. Dernæst Blidstrup Sogns Konge-Kirke-Korntiende Samt Kir-kens Qvægtiende anslagen i Hartkorn for 20 Tdr., Veierslefs Sogns Konge-Korn-tiende af Hartkorn 13 Tdr. samt følgende specificerede Bøndergods udi bem.te stift, Dueholm Amt, Sønder Herred i MorsLand, Blidstrup Sogn, Emb Bye: Jens Sørensen 4 Tdr. 1 Skp. 3 Fjdk. 2 A1b. Hartkorn, dito Mand 3 Tdr. 4 Skp. 1 Fjdk. 1 Alb., gjør Hoverie efter hans Fæstebrev og giver aarlig i Landgilde: 2 Tdr. Byg. Peder Sørensen 5 Tdr. 5 Skp. o Fjdk. 2 A1b. Hartkorn, do Mand 1 Td. 1 Skp. 1 Fjdk. 1 Alb., gjør ligeledes Hoverie og giver Landgilde 3 Tdr. Byg.

Christen Sørensen Hartkorn 3 Tdr. 7 Skp . 2 Fjdk., do Mand 4 Tdr. 7 Skp. Hartkorn, gjør ligeledes Hoverie og giver Landgilde 2 Tdr. Byg. Villads Jen-sen Hartkorn 7 Tdr. 3 Skp. 3 Fjdk. 2 A1b., Svarer aarlig i Landgilde 8 Rd1r. Søren Christensen, Villads Jensen og Niels Beth Hartkorn 4 Tdr. 2 Skp. 3 Fjdk. 2 Alb., betaler aarlig i Landgilde 2 Rd1r. Peder Bodsen Hartkorn 5 Tdr. 4 Skp. 2 Fjdk. 1 A1b., Svarer aarlig Landgilde 4 Rd1r. Niels Beth 3 Tdr. 6 Skp. 3 Fjdk. 2 A1b. Hartkorn, aarlig Landgilde 4 Rd1r. samt Høv (vist Hoveri) efter hans Fæstebrevs Formældning. Jens Laursen Hartkorn 7 Skp.,aarlig

Christen Jensen Staunstrup Riiss efterslæggt

Landgilde 2 Rd1r. 4 Mk. Huse: Christen Boelsen Svarer intet. Gamme1gaard, Knud Mikkelsens Enke Hart-korn: 6 Tdr. 6 Skp. 1 Fjdk. 2 Alb., aarlig Landgilde 9 Rdlr. og noget Fisk efter hendes Fæstebrevs Formaldning. Weierslef Sogn og Bye: Enevold Rasmussen o Tdr. 7 Skp. 1 Fjdk. 1 Alb., det halve til Ørndrup nok 2 Tdr. 1 SKp. Hartkorn, gjør ligeledes Hoverie og giver Landgilde 2Tdr. Byg. Niels Nielsen Kallundborg 3 Tdr. 1 Skp. 1 Fjdk. 1½Alb. Hartkorn, gjør Ligeledes Hoverie og aarlig Landgilde 2 Rdlr. Nok Smerhauge o Tdr. 4 Skp. 3 Fjdk. 1 Alb. Hartkorn, deraf svarer bem.te Mand Skatterne. Mikkel Pind 1 Td. 3 SKp. 3 Fjdk., gjør 1 Ugedag til Blid-strup , giver Landgilde 1 Rdlr. 2 MK. Huse: Morten Mikkelsens Enke o Tdr. 1 Skp. 3 Fjdk. 2 Alb. Hartkorn, gjør 1 Ugedag til Blidstrup. Christen Nielsens Enke 3 Fjdk. 1 Alb. Hartkorn, gjør aarlig 1 Ugedag. Niels Fiskers Kone af 1 Fjdk. 1 Alb. Hartkorn, gjør 1 Ugedag, og af 2 Alb. Hartkorn, giver aarlig 2 Rdlr. Mette Laursdatter giver aarlig Huuspenge 1 Rdlr.

Vejerslef Sogn, Vils Bye: Peder Laursen 9 Tdr. 5 Skp. 2 Fjdk. 1 Alb. Hart-korn, aarlig Landgilde 10 Rdlr. samt Hovning efter hans Fæstebrevs Formæl-ding. Søren smed Hartkorn 2 Tdr. 5 Skp. 2 Fjdk. 1 Alb., aarlig Landgilde: 2 Rdlr. 5 Mk. 4 Sk. Huse: Bierregaard aarlig Huuspenge 1 Rdlr., Christen Svane Huuspenge: 1 Rdlr., Poul Sergeants Enke aarlig Huuspenge: 1 Rdlr., Niels Jørgensen af Jens Bierregaards Huus Svarer intet. Soelberg Sogn og Bye:Bashehauge Chri-sten Jensen, 7 Tdr. 1 Skp. 2 Fjdk. 1 Alb. Hartkorn, aarlig Landgilde 8 Rdlr., Mollerup Sogn og Bye:Jaoob Bertelsen Hartkorn 9 Tdr. 2 Skp. 3 Fjdk. 1 Alb., Svarer aarlig Landgilde 9 Rdlr. 2 Mk., Rested Sogn og Bye:Jens Jensen Hart-korn 5 Tdr. o Skp. 2 Fjdk. 2 Alb., Svarer aarlig Landgilde 4 Rd1r. 3 Mk. og desuden gjør Hoverie efter hans Fæstebrevs Formældtng. Jens Mikkelsen Hart-korn 4 Tdr. 5 Skp. 2 Fjdk. 2½ Alb., gjør aarlig arbeide af 1/4 Plov. Niels Pe-dersen og Poul Pedersen 10 Tdr. 7 Skp. o Fjdk. 2½ Alb. Hartkorn, aarlig Land-gilde 10 Rdlr. og gjør Arbeide af i Plov. Mads Thomsen Hartkorn 1 Td. o Skp. 1 Fjdk. 2½ Alb., aarlig Landgilde 2 Rdlr. 2 Mk. og forretter det Sædvanlige Arbeide efter hans Fæstebrevs Formælding. Anders Andersen 1 Td. Hartkorn, Svarer aarlig Landgilde 2 Rdlr. samt forretter Hoverie efter Hans Fæstebrevs Formælding. Morten Pedersen o Tdr. 7 Skp. 2 Fjdk. 2½ Alb. Hartkorn, aarlig Landgilde 1 Rdlr. 4 Mk samt Arbeide efter hans Fæstebrevs Formælding. Sindberg Bye: Poul Jensen Hartkorn 3 Tdr. 2 Skp. 3 Fjdk. 2 Alb., giver aarlig Landgilde og arbeidspenge 7 Rdlr. Søren Christensen Hartkorn 1 Td. o Skp. 3 Fjdk. 2 Alb., giver aarlig til Landgilde og arbeidspenge 2 Rdlr. 4 Mk. Poul Jensens Enke Hartkorn o Tdr. 1 Skp. 2 Fjdk. 1 Alb., giver til Landgilde og Arbeidspenge 2 Rdlr. 4 MK. Maren Sørensdatter Hartkorn 1 Fjdk., Huuspenge aarlig 1 Rdlr. 4 Mk. S'umma Bøndergods: 118 Tdr. 3 Skp. 2 Fjdk. ½ Alb., Hovedgaards 'l'axt 25 Tdr. 4 Skp. 3 Fjdk.. 2 Alb., Blidstrup Sogns Konge -Kirke-Korn-Samt Kirkens Qvægtiende 20 Tdr. Veierslefs Sogns Konge-Korntiende 13 Tdr. tilsammen Hovedgaards

Taxien og derunder sorterende Konge- og Kirketiender saavel som Bøndergodsets Hartkorn er: 177 Tdr. o Skp. 1 Fjdk.. 2½ Alb., skriver Eet Hundrede Syv og Halvfjerdendesindstyre Tønder 1 Fjdk. 2½ - Alb., hvilken bemelte Hovedgaard Blidstrup med paastaaende Bygninger samt Muur- og Nagelfast, Saa og Konge-Kirke-Korn- Samt Kirkens Qvægtiende, Kir-ken med sine Patronatus, Bøndergodset af Bygninger, Byer, Gaarde, stæder, Gadehuuse med Beboerne og det unge Mandskab efter den Sr. Staunstrup over-leverede Specification, Hvormed for i Tiiden at forekomme Disputer, Eieren til Blidstrup med Same unge Mandskab skal være fornøiet samt Grund og Eien-dom, Sæd og Besætning, Indkomster og Herligheder indtet undtagen, der er mig af samme tilhørende i nogen optænkelige Maader, Som dertil nu ligger og med rette ligge Bør, være sig Agger og Eng, Kjær, Heede, Kratt, Moeser, Tørvegrøft, Lyngslætt, Fiskevand og Fæegang, Vaadt og Tørt, Foert og Fællig, inden og uden Markeskjæller, velbem.te 5r. Christen Jensen Staunstrup og Arvinger maae bruge, Sælge eller Beholde til evindelg Arv og Eiendom Som et fuldkommen og uigjenkaldelig kjøbt Kjøb i alle optænkelige Maader, saasom han mig til Fornøielse haver betalt 13870 Rdlr. 4 MK. 10 Sk., skri-ver Tretten Tuusinde, otte Hundrede og Halvfjerdendesindstyre Rigsdaler 4 MK. 10 Sk. Af bem.te Capital lader ieg mig Hans Kongl. Mai.ts bestaltede Cancellie Raad Thomas Lund deoourtere 100 Rdlr., skriver Eet

Christen Jensen Staunstrup Riiss efterslægt

Hundrede Rigsda-ler, Som stedse hos Blidstrup Eiere blive staaende for deraf at anvende Interessen af Samme til Sal. Hr. Obriste (Oberst) von Samitz med Sine værende udi Begravelsen i Blidstrup Kirke Taarn, hvilken Begravelse bliver reserveret i alle optænkelige Maader at være og blive urørt i itzigeeller tilkommen-de Eiers Tiid, Samt ved en stedseværende fuldkommen Reparation af denne Capitals Revenuer standig og stedse skal holde ved Liige og i fuldkommen stand af nuværende og efterkommende Eiere, Bekjendende for mig og mine Arvinge~ udi forbem.te Eiendom ingen ydermeere Lod, Rett eller Rettighed at have, men fri e og frelser, hjemler og tilstaaer Sr. Christen Jensen Staunstrup det for hver Mands Tiltale i alle Maader, Saa dersom noget deraf skulle blive hannem eller Arvinger formedels min Vanhjemmels Brøst skyld fravunden, skal jeg eller mine Arvinger efter Bekjendtgjørelsen være bepligtet samme at erstatte. Dets til Bekræftelse haver jeg ikke aleeneste denne min udgivne Skjøde selv egenhændig underskrevet og forseiglet, men endog Som overværende min Foged 5r. Jens Steenholt og min Præceptor Sr. Alexander Gorbu Ladet med mig til Vitterlighed samme underskrive og forseigle. Lund d. /36. April 1771: Lund (L.S.). Efter Begjæring til Vitterlighed underskrives og forseigles af Steenhalt (L.S.) Gorbu (L.S.)" (Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokol Nr. 46, Folio 551)

I 1780 sælger han herregården Blidstrup til sønnen Jens for 13.990 Rdlr.

- Begivenhed: Ejendomshandler, 1776. I 1776 udstedte Jens Stadel og Peder A. Toft følgende Attester angående Christen Jensen Staunstrups rette Navn og nogle handler, de havde indgået med ham: "Efter begjæring tilstaaes herved, det Blidstrups nuværende Eier paa Mor-søe Christen Staunstrup i almindelig tale undertiden kaldes Christen Riis og undertiden Christen Staunstrup, hvortil Aarsagen skal være, saavidt mig er fortalt, at hand, neml. Christen Riis eller Christen staunstrup, i nogle Aar har beboet en Gaard paa Thyholm, kaldet Helle-Riis og derfor undertiden kal-des Christen Riis, item at denne Christen Staunstrup er den selv samme Chri-sten Riis, nuværende Eyer af Blidstrup og ingen anden, til hvilken jeg under-skrevne Peder Andersen Torp paa Thyholm den 3die May 1771 har udgivet Skiøde paa 10 Tdr, Hartkorn af Hvidberggaard, som Jens Thomasen da havde i fæste. Det bliver herved under min Haand og Segl med god Skiæl og Sandhed atteste-ret. Torp den 2den October 1776. Peder Andersen Torp.

Det bliver og herved efter Begiering tilstaaet, at Blidstrups nuværende Eier paa Morsøe Sr. Christen Staunstrup i almindelig tale snart kaldes Chri-sten Riis og snart Christen staunstrup, hvortil aarsagen skal være denne: at form.te Christen Riis eller Christen staunstrup har Beboet en Gaard paa Thyholm, kaldet Helliis og derfor kaldes Christen Riis, item at denne Chri-sten Staunstrup er den selv samme Christen Riis, nuværende Eyer af Blidstrup og ingen anden, til hvilken ieg underskrevne den 5te April 1774 har udgivet Skøde paa en mig forhen tilhørende Gaard i Veyerslef Sogn, Vils Bye, der har været Beboet af Mads Redsted og er anført i den nye Landmaalings Matricul for Hartkorn 5 S'kp. 3 Fjdh., det bliver hermed af mig under Haand og Segl sandferdig attesteret. Søe den 2. October 1776. Stadel. "

Christen Jensen Staunstrup Riiss efterslægt

Johanne blev derefter gift med **Anders Christensen Sønderkov** den 6 Maj 1788. Anders er født omkring 1759 og døde den 1 Jan. 1830 i en alder af ca. 71 år.

M iv. **Christen Christensen Staunstrup Riis** blev født den 24. juni 1748 i Flynder og døde den 14. marts 1821 i Nygård, Vejerslev i en alder af 72 år, og blev begravet den 23. marts 1821 på Vejerslev kirkegård, Morsø Sønder, Thisted.



Christen blev gift med **Elisabeth Pedersdatter Leed**, datter af **Peder Christensen Leed** og **Karen Jensdatter** den 9. marts. 1780. Elisabeth blev født den 1. december 1750 i Serup, Odby, Refs, Thisted, døde den 9. oktober 1830 i Nygård, Vejerslev i en alder af 79 år, og blev begravet den 18. oktober på Vejerslev kirkegård.

Forlovere var Jens Riis og Peder Seed.

Trolovelser kendtes allerede i Middelalderen og var en ægteskabsstiftende Handling.

Efterhånden fik den kirkelige Vielse dog større og større Betydning, og ved Ordinans af 19. Juni 1582 bestemtes det, at et Ægteskab skulde fuldbyrdes af Præsten. Før den kirkelige Vielse blev foretaget, skulde der dog finde Trolovelse Sted i Overværelse af Præsten og 5 andre Personer. En sådan Trolovelse var forpligtende for begge Parter og kunde kun ophæves efter kongelig Bevilling. Efter Loven skulde Præsterne "alvorligen forbyde de trolovede Personer at søge Seng sammen, før end de i Kirken retteligen blivende samlede", men blandt Almuen overholdt man ikke denne Lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle Opfattelse af Trolovelsen som den egentlig ægteskabsstiftende Handling. I året 1799 blev Trolovelser helt afskaffet ved kongeligt Reskript af 4. januar, men Trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore Dage afløst af Forlovelsen.

- Elisabeth blev hjemmedøbt den 2. december 1750. "For stor svaghed, hvilket Jordemoderen, barselskonens moder foruden forældrene selv så vidt de af dødstejn og fagter kunne se, med ed ville være gestædige."
- Hun blev døbt den 6. december 1750 I Serup kirke. Chr. Knudsens hustru af Søndbjerg bar hende, og Faddere var Christen Knudsen, Niels Jensen i Helligkilde samt Villads Knudsen og dennes hustru Giertrud Christensens datter af Søndbjerg.
- Hun var madmoder i 1787.
- Skrev aftægtskontrakt med sønnen Peder Christensen Riis, 1825, Nygård, Vejerslev Efter Christen Christensen Riis' Død videredrev Enken Elisabeth Pedersdatter Nygaard, indtil hun i 1825 overdrager den til Sønnen Peder Christensen Riis. Samtidig oprettes følgende Aftægtskontrakt, der er indført i Morsø Sønder og Nørre Herreders Skøde- og Panteprotokol 1825-1827, Fol. 120, og lyder således: "Jeg underskrevne Peder Christian Riis i Nyegaard tilstaaer herved at have lovet og indgaaet at levere og præstere til min Moder Elisabeth Peders-datter i Nyegaard følgende Aftægt, som leveres hende aarlig og hvorfor hun, saalænge hun lever, nyder følgende Sikkerhed. - Anden Prioritet af min eien-de Gaard, Nyegaard kaldet, af Hartkorn, Ager og Eng 4 Tdr. 1 Skp. 1½ Alb., næst efter den Kopskat 480 Rdlr. Sølv, som er laant paa lste Prioritet og hvis dette Pant ikke skulde være tilstrækkelig, hvortil hun dog først er forpligtet til at forholde sig, da giver hende ligeledes herved lste Prio-ritet i Gaardens eiende Kirketiende, de på Marken beliggende 2de Huse, hvis Hartkorn er indlemmet Gårdens og ad min elende Inde og udbore af hvad Navn nævnes kan. Aftægten er, der anslaaes til Penge: 3 Tdr. Rug - 4 Rdlr. 2 Mk., 3 Tdr. Byg, 3 Rdlr., 3 Potter Mælk om Sommeren, 2 Potter om Vinteren, alt nymalket daglig, 1 Rdlr. 4 Faar fodres og græsses med deres Yngel, 1 Rdlr. 3 Mk., 4 Gjæs giver Føde, 1 Rdlr., 1 Lispund Flæsk, 1 Rdlr. 2 Mk., 4 Snese Aal, 3 Mk., 2 Old Sild, 1 Mk., 1 Snese Helt, 2 Mk. 8 Sk., 1 Pund Humle, 4 Sk., 1 Lispund Ost, 1 Rdlr. 1 Skp. Salt, 3 Mk., 2 Ol Æg, 4 Sk., 8 Pund Smør, 4 Mk., 1 Lis-pund godt skaget Hør, 3 Rdlr. 10 Sk. Sølv, 10 Læs Skudtørsvat i Huus uden mindste ulejlighed for hende, 2 Rdlr., 2de Læs Hedetørsvat som ovenfor meldt i Huus, 2

Christen Jensen Staunstrup Riiss efterslægt

Mk., 1 Læs Lyng ligesaa leveret, 1 Rdlr., Fri Husværelse i østre Ende af Stuehuset og af Haven et Stykke Jord på østere Ende af samme til Dagligstuevinduerne, NB. til Brug saa længe hun lever, 2 Rdlr. - og endelig efter Døden en hæderlig og anstændig Begravelse, 4 Rdlr. Summa 39 Rdlr. 1 Mk. 8 Sk. Imod at hun af mig erhoder alt anførte, samt fornøden Opvartning, og om hun skulde blive syg og sengeliggende og vil have det, da forpligter jeg mig til at holde hende en Pige og lønne og føde samme til hendes Opvartning, erhoder jeg ved hendes Død alt, hvad hun maatte efterlade sig uden mindste Afkortning i nogen Maade. - Det Indboe, hun nu eier, skal hun være forplig-tet til hverken at sælge eller give bort uden min Villie."

Underskrevet af Peder Christian Nyegaard og Elisabeth Pedersdatter, samt hendes Laugværge Michel Gammelgaard.

- Hun var på aftægt i Nygård, Vejerslev hos sønnen Peder 1830.

K v. **Anne Christensdatter Riis** er født i 1750 i Flynder og døde den 16. maj 1837 i Moustrup, Blidstrup i en alder af 87 år.

Anne blev gift med **Knud Pedersen Nørgaard** den 29 Maj 1778 i Blidstrup kirke. Knud er født den 20. september 1744 i Skarum, Alsted, Thisted og blev begravet den 17. oktober 1812 i Moustrup, Blidstrup.

- Knud var præstegårdsforpagter i Sejerslev 1779-1783.
- Han var godsejer på Moustrup Gods 11. april 1784.

M vi. **Christen Christensen Staunstrup** blev født i 1754 i Søndbjerg, Refs, Thisted, døde den 12. februar 1824 i Ljørslev i en alder af 70 år, og blev begravet den 23. februar 1824 på Ljørslev kirkegård.

Christen blev gift med **Dorothea Kirstine Søltøft**, datter af **Peder Bang Søltøft** og **Johanne Jacobsdatter** i 1782 i Brørup, Malt, Ribe. Dorothea blev født i 1765 i Tuesbøl, Brørup, Malt, Ribe, blev døbt den 3. oktober 1765 i Brørup kirke og døde den 14 januar 1839 i Ljørslev i en alder af 74 år, og blev begravet den 25. januar 1839 på Ljørslev kirkegård.

Om Dorothea:

- Hun var madmoder 1787 i Ljørslev.
- Hun var enke og aftægtskone 1834 i Ljørslev og boede hos sønnen Peder Christian

K vii. **Kirsten Christensen Riis** blev født i 1755 i Helleris, Struer.

170B Riis Knudsen familien Godsejere på Mors og levemænd i København

1. Jacob Septrup Knudsen, søn af **Johan Christian Knudsen** og **Severine Jakobsdatter Sepstrup**, blev født den 14. november 1816 i Moutrup, Blidstrup, Morsø Sønder, Thisted, døde den 16. april 1869 i Aldershvile, Blidstrup, Morsø Sønder, Thisted i en alder af 52 år, og blev begravet den 21. Apr. 1869 i Blidstrup kirkegård, Morsø Sønder, Thisted. Han døde af tyfus.

Notater: Jacob: Fader til Christen Riis Knudsen og Johan Knudsen. Efter hans død blev de adopteret af broderen Poul Knudsen der giftede sig med hans enke.

Jacob Septrup Knudsen, der var opkaldt efter sin morfar, havde overtaget Moutrup i 1847, men havde også evner og lyst til at tage del i det politiske liv, som begyndte i 1840'erne. Han var medlem af Vejerslev-Blidstrup sogneråd 1848-61 og 1865-69 og var formand i to perioder. Han sad også i to perioder i Thisted amtsråd og fik andre tillidshverv. Da landspolitikken nåede til Mors i 1848, var Jacob S. Knudsen straks i første række. Ved valget til den grundlovgivende forsamling i 1848, var han den ene af fire kandidater men opnåede ikke valg. Ved det første folketingsvalg på Mors i 1849 blev han en sikker vinder med 392 stemmer mod byfoged Rummelhoffs 277 stemmer. Valgdeltagelsen i Nykøbing-kredsen, som da var Thisted amts 4. kreds, var på 38,3 %. Ved det næste valg i 1852 valgtes Knudsen ved kåring, der var altså ikke andre kandidater, og i 1853 valgtes han igen efter afstemning. Endnu en periode var han i Folketinget, da han i 1858 blev kåret i Skive- kredsen - uden selv at være til stede. Men det havde en særlig grund.

Hjemme på Moutrup gik det godt. 1850'erne var en god tid for Jacob S. Knudsen. Gården blev udbygget og forbedret flere gange fra 1853 til 1857. Forsikringssummen for stuehuset hævedes i 1855 fra 1700 til 3000 rdl. og i 1857 til 5000 rdl. I 1855 var et nyt stuehus på 27 fag blevet bygget, opført med grundmur og med tegltag. Foruden de normale rum var der kontor, havestue, to gæsteværelser og et jomfruværelse. Formodentlig til en husjomfru, for ejeren var endnu ugift. I 1857 udvidedes stuehuset med 5 fag, der også rummede kælder. Da de andre dele af gården ligeledes blev forbedret, øgedes forsikringssummen fra 7900 til 12000 rdl. Moutrup kunne nu hævde sig med Blidstrup. Den kommende frue på Moutrup har utvivlsomt fulgt dette byggeri.

Hovedgården Blidstrup ejedes på denne tid af Christen Riis (1793-1873). I ægteskabet med Maren Tøttrup Nielsen var der to piger: Ane Jensine, født i 1827, og Ane Kirstine født året efter. Allerede tidligere havde der været slægtsforbindelse mellem Moutrup og Blidstrup, nu knyttedes de to gårde igen sammen, idet Jacob S. Knudsen i 1857 ægtede den yngste af døtrene på Blidstrup. Hun døde dog allerede det følgende år kun 30 år gammel, det var derfor Knudsen ikke kunne være til stede ved det førnævnte valg i Skive. Da folketingsperioden var afsluttet i 1851, giftede han sig med sin svigerinde Ane Jensine Riis. I dette ægteskab fødtes sønnerne Christen Riis Knudsen i 1863 og Johan Christian Severin Knudsen i 1865. Det var, som det var almindeligt, tydelige navneopkald. Imidlertid døde Jacob S. Knudsen i 1869 af tyfus, og da Christen Riis døde i 1873, forenedes de to store gårde med Ane Jensine Knudsen som enearving. En stor opgave for en kvinde med to børn pæa 4 og 6 år.

Forskningsnotater: Både Jacob og hans kone Ane er i familie med Inger. De er begge hendes 4 x tipoldefars oldebørn!

- Jacob var folketingsmedlem fra 1849 til 1869.

Jacob blev gift med **Ane Kirstine Marie Riis**, datter af **Christen Riis** og **Maren Tøttrup Nielsen**, i 1857. Ane er født den 18. februar 1829 i Blidstrup og døde den 20. Maj 1858 i Moutrup, Blidstrup i en alder af 29 år.

Jacob blev derefter gift med **Ane Jensine Riis**, datter af **Christen Riis** og **Maren Tøttrup Nielsen** den 23. oktober 1861 i Blidstrup kirke. Ane blev født den 31. Maj 1827 i Blidstrup, blev døbt den 12. Okt. 1827 i Blidstrup kirke, og døde den 21. Jul. 1892 i Blidstrup i en alder af 65 år. Han gifter sig med den 2 år ældre storesøster til sin 1. kone.

- Ane blev hjemmedøbt: 31. Maj 1827, Blidstrup.
- Hun var enearving til både Blidstrup og Moutrup gods i 1873
- Hun var husmoder i 1880.

Jacob Septrup Knudsens efterslægt

Deres børn:

Mi. **Christen Riis-Knudsen** blev født den 22. juni 1863 i Moutrup, Blidstrup, blev døbt den 11. oktober 1863 på Blidstrup Gods og døde den 13. april 1932 i en alder af 68 år, og blev begravet i 1932 på Frederiksberg Kirkegård.



Christen Riis-Knudsen

Alt for teaterkunsten

Christen Riis Knudsen havde tidligt en hel anden interesse, nemlig at læse bøger. Han kom i den nærliggende præstegård i Øster Assels, hvor sognepræst Rambusch havde flere børn, der var jævnaldrende med Blidstrup-drengene. Her fik Christen interesse for dansk litteratur, og han kom derfor på realskolen i Thisted, hvor han tog præliminæreksamen.

Derefter læste han privat hos skoleinspektør Gandrup og kapellan Vilhelm Hansen i Nykøbing. Således velforberedt tog han studentereksamen på kursus i København i 1882 og filosofikum i 1884, hvorved han erhvervede titlen cand.phil.

Der var ikke tvivl om, at han ville studere litteratur, men studierne blev aldrig afsluttet, for Riis Knudsen kastede sig hurtigt ud i den litterære debat, hvor han gik imod de toneangivende kredse omkring Georg Brandes. Da han nu var myndig og havde rådighed over sin fædrene arv, udgav han endog i 1889-90 et litterært tidsskrift, der naturligvis gav underskud.

I 1889 skete der noget i den københavnske teaterverden, som fik helt afgørende betydning for Riis-Knudsens liv. (Han skrev nu sit navn med bindestreg.) Af største betydning var et gæstespil af skuespiltruppen "Meiningerne", som arbejdede hos den tyske hertug Georg af Meiningen i Sachsen. Deres klassiske repertoire begejstrede Riis Knudsen i den grad, at han selv ønskede en scene, hvor han kunne virkeliggøre sine ideer om teaterkunst.

Dagmar-teatret var hovedstadens nye flotte teater, opkaldt efter Christian d. IX's datter Dagmar. Teatrets første år fra 1883 til 1889 (mesterligt skildret af Herman Bang i "Stuk") havde været kendetegnet af store økonomiske vanskeligheder trods et "let" repertoire: Operetter og folkekomedier. I 1889 var teatret ledigt, og Riis-Knudsen greb chancen og blev direktør, for han havde pengene til det. En anden grund til, at Riis-Knudsen blev teaterdirektør, var en ny teaterlov fra april 1889, som ophævede Det kgl. Teaters hidtidige monopol på det klassiske repertoire. Nu var det slut med de letbenede skuespil på Dagmar, hvor publikum under den nye ledelse kunne se opførelse af værker af Shakespeare, Goethe, Schiller og Molière. Digteren Helge Rode har kaldt Riis-Knudsen "Det store Dramas ridderlige Elsker".

Riis-Knudsen blev ofte kritiseret for følgende udtalelse: "Det er bedre at se et godt Stykke mindre godt udført end at se et slet Stykke udmærket spillet". I Riis-Knudsens storhedstid (til 1897) opførtes 15-20 skuespil pr. sæson, hvad der stillede store krav til personalet, som ikke altid slog til. Samtiden hånede ham for hans overdrevne brug af harnisk og våben på scenen, men eftertiden, især teaterhistorikeren Robert Neidendam, har fremhævet det positive: Det var Riis-Knudsen, der gav plads for nye skuespillere og nye dramatikere, selv om disse var blevet afvist på Det kgl. Teater. Her skal blot nævnes navne som Emma Gad, Helge Rode, Edvard Brandes, Gustav Wied og Karl Gjellerup. Skønt konservativ af livsholdning kunne han også vise frisind og åbenhed. Det bedste bevis herfor er, at tre skuespil af den tyske naturalismes førstemand Gerhart Hauptmann havde premiere på Dagmar. I 1896 opførtes f.eks. "Væverne", der skildrede den berømte væveropstand i 1844 med en sympati, der absolut ikke havde behaget det tyske borgerskab.

To instruktører på Dagmar må nævnes: Først magister P. A. Rosenberg, som satte Riis-Knudsen umådelig højt. Ved Dagmar-teatrets 50-års jubilæum i 1933 skrev han bl.a.: "Vi havde en Verden mod os, Dagspressen i København var os ikke venligt sindet. Vi havde en Fører i vor nu afdøde ven Riis-Knudsen, som var fuldkommen immun over for Pressekritik. Jeg har aldrig kendt hans Lige paa det Punkt". Den anden betydelige instruktør var Bjørn Bjørnson, søn af Bjørnstjerne Bjørnson, som var på Dagmar 1894-96, efter at han havde studeret teater i Meiningen. Disse år var højdepunktet for Riis-Knudsen. Ja, efter år med

Jacob Septrup Knudsens efterslægt

konstant underskud gav teatret i 1895 overskud for første gang! Formelt var Riis-Knudsen direktør til 1905, men reelt var han fra 1897 skubbet til side, utvivlsomt fordi han nu ikke mere kunne betale teatrets drift. Når det overhovedet var gået så længe, skyldtes det, at Riis-Knudsen satte teatret over alt andet. Først brugte han sin fædrene arv, men mon ikke han også fik udbetalt betydelige arveforskud? Det antages, at han ofrede over en halv million kroner på Dagmar-teatret - en svimlende sum i 1890'erne. Det hjalp ikke på økonomien, at Riis-Knudsen i 1892 var blevet udnævnt til professor, for det var kun en titel uden indhold og penge, som Christian den IX havde skænket ham.

Uddrag af "Den sidste godsejer", artikel af Børge Jensen i "Jul på Mors", Lokalhistorisk Årsskrift - 1995

Som sin arvedel fik Riis-Knudsen et pantebrev på 55.000 kr. med 2. prioritet i Blidstrup og Moutrup og til en fast rente på 4 %. Det er interessant, at begge brødre fik deres arv som "Særeje og uden Formuefællesskab med deres nuværende eller tilkommende Ægtefælle". Det skyldtes måske, at Johan Knudsen var blevet skilt i 1906. Hustruerne blev dog betænkt således, at Johan Knudsens fik 3.000 kr. årligt, og Riis-Knudsens hustru ville få renten af pantebrevet, hvis hun ikke indgik nyt ægteskab. Selve kapitalen skulle derimod ved Riis-Knudsens død tilfalde hans søn Sigmund. Bemærk for resten det karakteristiske navn. Riis-Knudsens pantebrev gav en årlig indtægt på 2.236 kr., og det var ikke nok til at rette hans økonomi op. Johan Knudsen fik utvivlsomt meget mere ud af jorderne på Mors. Hertil kom, at han i perioder også havde indtægt fra politisk arbejde.

Christen Riis-Knudsen levede mere beskedent og tilbagetrukket. Opmuntringer var der dog. Således fik han i 1911 fra Kulturministeriet 500 kr. til en rejse i videnskabeligt og kunstnerisk øjemed. En særlig glæde oplevede han på sin 50-års fødselsdag i 1913, da han fra en kreds af skuespillere og forfattere med fru Betty Hennings i spidsen fik overrakt en hædersgave på 5.000 kr. Han huskedes stadig for sit arbejde på og for Dagmar-teatret.

1914 var en stilling som filmcensor ledig. Regeringsbladet Politiken foreslog "en erfaren og kyndig Æstetiker, hvem mangeårig virksomhed i Litteraturens Tjeneste har gjort mild og overbærende". Der var flere kandidater, men den antiradikale professor Riis-Knudsen blev udnævnt til censor af den radikale regering Zahle. Film var næppe Riis-Knudsens livret, men nu fik han dog en fast indtægt

- Christen blev hjemmedøbt: 29. juni 1863, Blidstrup, Morsø Sønder.
- Han blev student i 1882 og han tog filosofikum i 1884.
- Han var teaterdirektør for Dagmar teateret 1889-1905 på Frederiksberg Allé, Frederiksberg.
- Han fik professortitlen tildelt af Christian den IX 1892.
- Han arbejdede som filmcensor i 1914.

Christen blev gift med **Julie Kirstine Bredstrup**, datter af **Anders Bredstrup** og **Marie Elisabeth Dichmann** den 26. juli 1889 i Frederiksberg kirke. Julie er født den 13 april 1864 i Randers og døde den 27. maj 1914 på Frederiksberg i en alder af 50 år.



Jacob Septrup Knudsens efterslægt

M

ii. **Johan Christian Severin Knudsen** blev født den 10. december 1865 i Moutrup, Blidstrup, blev døbt den 3 Jun. 1866 i Blidstrup kirke, og døde den 22 Dec. 1942 på Frederiksberg i en alder af 77 år, og blev begravet den 28 Dec. 1942 på Blidstrup kirkegård.

Dødsnotater: Fra "Bangsbokredsen": Han flyttede til et hotel i München og blev begejstret for Hitler. I sin kiste fik han Hitlers flag, fotografi m.m. med mere. Således gik det denne højtbegavede og rige mand. Begravelsesnotater: Ligbrænding 1942, 28 dec. i Søndermark Krematorium. Urnenedsættelse med jordpåkastelse 1943, 9. nov. på Blidstrup kirkegård.



Johan Knudsen og Gustav Wied
Fra 1922 og frem til sin død i 1942 deltog Johan Knudsen ikke længere i det politiske liv, som han nu følte sig utilpasset.

Johan Knudsen og Gustav Wied
Fra bogen Bangsbo
(1905)

Levemænd og redaktør

Johan Knudsen gik som broderen på realskolen i Thisted, blev student på kursus i 1889 og tog filosofikum i 1890. Også han interesserede sig levende for litteratur og teater. Vi må ikke forestille os de to Blidstrup-brødre som flittige studenter, der gik til forelæsninger. De havde råd til at få privat undervisning, og begge havde ovennævnte P. A. Rosenberg som manuduktør. En del lighedspunkter er der altså mellem de to, men i København var der stor forskel på deres levemåde, hvad der nok også skyldtes deres vidt forskellige karakterer. Hurtigt kastede Johan Knudsen sig ud i et liv, der må have undret forældrene. Kun enkelte, men væsentlige træk skal fremdrages her fra hans stormfulde år omkring 1890-91.

I Tivoli mødte Johan Knudsen en anden rigmand Ove Rode, som i 1889 havde startet en ny avis "København". Ambitionerne var dog større end indtægterne, men da Johan Knudsen havde både penge og lyst til at skrive, blev han fra 1. marts 1890 medejer og medredaktør af "København", som efter de to ejeres mening skulle være et både litterært og kritisk dagblad. Hvor mange penge Johan Knudsen brugte på "København" vides ikke, men hans første indskud var på 14.000 kr. Omkring redaktionen og dens stamcafé "Bernina" udfoldedes nu et hektisk liv. Bøder måtte betales af Johan Knudsen, og Ove Rode måtte et par måneder i fængsel. Bladet bragte adskillige bidrag af Herman Bang, Gustav Wied og Carl Ewald, som også var med i redaktionen. Agnes Henningsen debuterede i 1891 med en novelle, men da hun var gift med en gymnasielærer, skrev hun under pseudonym. I sine erindringer skriver hun om sit første møde med Johan Knudsen: "Ham jeg skulle stedes for, var den Johan, som hele byen kendte, godsejersønnen fra Mors". Fru Henningsen havde håbet på honorar på 12 kr.:

"Hvorfor kunne han så ikke tage de 12 kroner op af sin lomme, han, som havde sat en formue i bladet, han, hvis bror havde sat en formue i Dagmar-teatret, han, hvis rigdom der blev snakket om helt ud til Charlottenlund?". Her boede Agnes Henningsen, idet hendes mand Mads Henningsen var lærer på Ordrup Latinskole. Debutanten gik fra mødet 10 kr. rigere!

Johan Knudsen skrev om teater og var meget kritisk over for broderen. Han boede i en flot lejlighed på Frederiksberggade, Strøget nærmest den nuværende Rådhusplads. Nu var han blevet myndig, havde en jysk tjener og førte en omfattende selskabelighed. Da der hurtigt opstod en stærk sympati mellem ham og Agnes Henningsen, blev ægteparret selvskrevne gæster. Især følte fru Agnes sig tiltrukket af Johan Knudsen, hvorimod han holdt en vis distance, da han var stærkt forelsket i Ove Rodes forlovede Line. Da hun i sommeren 1891 ægtede Ove Rode, reagerede Johan Knudsen på en for ham karakteristisk måde. Han rejste til Ægypten sammen med vennen overretssagfører Jens Petersen! Hvor mange forsmåede friere kunne tillade sig det for 100 år siden?

Johan Knudsens hjemkomst fra Ægypten fejredes med en stor fest hos vennerne Carl Ewald og frue. Agnes Henningsen satsede denne aften åbenlyst på "den høje overlegne rige lyse yngling Johan Knudsen". Hen på aftenen, da stemningen var meget opløftet, ville Knudsen vise, hvad han formåede: "Jeg skal have den ære at deklamere Drachmann for dem". Hun lyttede, for hendes mand elskede også at deklamere Drachmann: "Men hvor lød det forskelligt. Johan Knudsen beholdt sin let ironiske tone. Man skulle tro, at han ville tage afstand fra poesien, og at poesien til gengæld ville flygte for ham. Poesien blev, hvor den var, versene fik al deres sødme og styrke".

Jacob Septrup Knudsens efterslægt

Tilbage til Jylland

Etatsråd Knudsen og hustru kunne ikke undgå at høre om sønnens eskapader og enorme pengeforbrug. Og nu blev der talt med store ord. De truede ganske enkelt med at indrette Blidstrup til frøkenkloster og at oprette velgørende legater af den øvrige formue. Johan Knudsen beklagede sig i et brev til Ove Rode: "Der opstod da en Scene, hvis lige jeg endnu ikke har kendt. Vi slog i Bordet for hinanden, vi tordnede løs. Jeg bestemte at rejse til København i Dag og ikke komme mere - hverken til Blidstrup eller Bangsbo. Jeg græd af Raseri. Og nu har jeg bøjet mig".

Poul Knudsen var da 72 år gammel, og det var vigtigt for ham at få sønnen væk fra det radikale og letlevende miljø. Det citerede brev er udateret, men nok fra efteråret 1891, i hvert fald havde Johan Knudsen i oktober efter forældrenes ønske købt herregården Bangsbo. "København" skulle afvikles, det skete ved, at Johan Knudsen dækkede bladets underskud til 1. april 1892. Ved salget samme år fik han dog 5000 kr. for sin del i bladet.

Bangsbo var ikke et tilfældigt køb. Fæstegodset havde Poul Knudsen købt i 1884, nu samledes ejendommen igen, idet Johan Knudsen købte hovedgården for 135.000 kr. og af faderen fæstegodset på 22 tdr. hrtk. for 72.000 kr. Hertil kom store udgifter til en omfattende restaurering af hovedbygningen, hvor arkitekten Thorvald Bindesbøll, som havde indrettet lejligheden i København, kom til at præge interiørerne.

Uddrag af "Den sidste godsejer", artikel af Børge Jensen i "Jul på Mors", Lokalhistorisk Årsskrift - 1995 Johan Knudsen blev i 1907 også godsejer på Mors, idet han overtog Blidstrup på 26 tdr, hartkorn, Moutrup på godt 14 og Nygård i Vejerslev sogn med knap 8 tdr. og med en samlet hovedstol på 310.000 kr. Hertil kom en lang række tiender fra 7 sogne på Mors.

Politikeren

Som omtalt i Jul på Mors i 1994 havde Johan Knudsen i sine unge dage befundet sig godt blandt radikale frisindede i København. Som godsejer, og ud fra hele hans sociale og økonomiske baggrund, ville en konservativ holdning have været mere naturlig. Både hans far og stedfar havde desuden været konservative politikere. I 1897 begyndte Johan Knudsen på en mere aktiv politisk karriere, idet han blev valgt til sognerådet i Flade-Gærum kommune, hvor Bangsbo var beliggende. Fra 1902 var han formand og nød også andre tillidshverv på egnen. En konservativ godsejer som sognerådsformand på en tid, hvor Venstres magt toppede, var et særsyn i datidens Danmark. Og Johan Knudsen var nu erklæret højremand.

Ved folketingsvalget i 1898 opstilledes han som Højres kandidat men uden at blive valgt. Valgsystemet var således, at den, der fik flest stemmer i kredsen, blev valgt. Johan Knudsen vedkendte sig sin tidligere politiske holdning, men "Tiden, Forholdene har gjort mig til Højremand. Dér stod jeg for 7 Aar siden, hér staar jeg nu". På flere punkter distancerede han sig fra Venstre og liberalismen. Hvis industrien mistede sin beskyttelse, ville det skade både arbejdsgivere og arbejdere. I 1906 blev han valgt til Folketinget i Fredensborg kredsen, som også gav genvalg i 1909 og 1910. Derimod faldt han ved valget i 1913. Det var svært for Højre at hævde sig, dels fordi mange betragtede partiet som et godsejerparti, dels - og ikke mindst - fordi valgsystemet begunstigede de to Venstrepartier. I 1910 fik f.eks. Det radikale Venstre 20 mandater for 66.000 stemmer, mens Højres 65.000 stemmer kun gav 13 mandater. Helt galt gik det i 1913, og nu udtrykte Johan Knudsen i Nationaltidende synspunkter, som skabte røre blandt partiets tilhængere og i dagspressen.

I flere år havde den politiske diskussion drejet sig om en ny grundlov. Johan Knudsen var ikke i tvivl om, at Højre skulle have indflydelse, og det kunne kun ske ved at opgive det store hartkorns magt i landstinget: "Noget egentlig ideelt ligger der ikke i den Betragtning: Fordi jeg har flere Penge end Du, eller fordi jeg har en større Gaard end Du, derfor skal jeg ogsaa have mere Valgret end Du". Han så dog én god ting ved 1913-valget: "Det har virket som en mægtig Anbefaling af Forholdstalsvalgmaaden. Det, at der på Højres kandidater stemte 83.000

Jacob Septrup Knudsens efterslægt

Vælgere, paa de Radikale 68.000, men Højre kun fik 7 Mand valgt, de Radikale 31... det er det soleklarest Bevis for, at den nuværende Valgmaade forfusker og forfalsker de sande Resultater". Og det store indlæg, skrevet på Blidstrup den 24. december 1913, præciserer til slut, at forholdstalsvalgmåden må være Højres absolutte krav: "Dens Begreb er klart, overbevisende, uomstødeligt. Og den bæres af en lysende Ide: Retfærdigheden".

I 1915 og 1916 kom to vigtige reformer, der passede Johan Knudsen. Den nye grundlov, der bl.a. indførte forholdstalsvalg, og Højres omdannelse til Det konservative Folkeparti bragte ham tilbage i Folketinget. Først gennem et tillægsmandat i Hjørring amt i 1918 og derefter på et kredsmandat i april 1920. Disse to år blev højdepunktet af Johan Knudsens politiske karriere, idet han var formand for partiets folketingsgruppe, hvad der gav ham et par meget travle år. Hans karriere standsede dog brat i 1920, da han slet ikke kunne følge den nationalistiske Flensborgbevægelse i partiet. Ved julivalget i 1920 opstillede han ikke, og han nedlagde alle sine politiske poster.

To skønånder

Forfatteren Herman Bang elskede Bangsbo og havde svært ved at tilgive, at Johan Knudsen solgte denne herregård, hvor han så ofte var søgt hen i sine sjælelige og økonomiske kriser. Under en af disse i juni 1907 tyede Bang igen til Bangsbo. Humøret var "Det rene Grønland". Formentlig hjalp Knudsen endnu en gang, så Bang kunne rejse til Berlin. Der bestod mellem de to et varmt venskab, som strakte sig over mere end 20 år til trods for, at damevennen Knudsen ikke kunne lide Bangs "unaturlige" tilbøjeligheder.

Teatret forblev dog nok hans hovedinteresse, men alsidig var han. I 1900 blev han valgt til ledende senior i studenterforeningen, der var de konservative studenter højborg. Samme år var han ansøger til stillingen som direktør for Det kongelige Teater. Mange støttede ham, bl.a. det radikale Politiken, men skuespilleren Karl Mantzius blev foretrukket. Endnu tre gange, i 1913, 1919 og 1926, var der fortalere for Johan Knudsen som leder af Nationalscenen.

Brand og oprud

Den 22. november 1922 legede fodermesterens to børn på tre og fire år med tændstikker. Da det foregik i en af laderne, opstod kl. 14 en brand, som på bare en time lagde alle avlsbygningerne i aske, indbefattet det ny tærskede korn. Det lykkedes at redde hele besætningen, som bestod af 200 kreaturer, 20 heste og ca. 100 svin. Da vinteren stod for døren, blev besætningen få dage efter solgt på to auktioner. Gården bestod nu af hovedbygningen, og Johan Knudsen fik tid til at overveje fremtiden. Han var uden livsarvinger og vidste, at udviklingen gik det store landbrug imod. Også på Mors var flere store ejendomme blevet udstykket i de senere år. Mon ikke ægteparret Knudsen indviede Betty Nansen i deres overvejelser, da denne i januar 1923 var på Blidstrup, som det skulle vise sig for sidste gang.

Allerede i februar blev der truffet beslutninger, som afgørende ændrede Blidstrup sogns århundredgamle struktur. Jorderne blev solgt til Statens Jordlovsudvalg for 335.000 kr. og hurtigt udstykket til 23 husmandsbrug. Hovedbygningen blev solgt til Niels Stockholm, Sindbjerg, for 62.000 kr., og de hidtidige ejere rejste til udlandet. Efter et år vendte de dog tilbage til Danmark og flyttede ind i en villa i Hasseriskvarteret i Ålborg. De nye ejere ændrede villaens navn til "Salzach", utvivlsomt for at vise deres kærlighed til Østrig. Fru Knudsen var i 1922 blevet hædret af østrigsk Røde Kors for hendes arbejde for Wienerbørnene.

Næste afgørende scene i Olga og Johan Knudsens tilværelse udspillede i 1931, og nu blev det et oprud fra Danmark. Alt blev solgt på en række auktioner, som var rene tilløbsstykker. Johan Knudsen, der havde ejet så meget, forlod Danmark og medbragte kun, hvad han kunne have i en kuffert (udtalelse af direktør Poulsen, Morsø Bank).

Rejsen gik til Italien, senere til Salzburg, Berlin og München, som efter Hitlers mislykkede kupforsøg i 1923 blev den nationalsocialistiske bevægelses hovedstad. Da krigen kom, måtte ægteparret tilbage til Danmark, hvor Johan Knudsen i juni 1942 i et interview i Gads danske

Jacob Septrup Knudsens efterslægt

magazin fik stillet spørgsmålet: "Fik De et stærkt indtryk af det nye Tyskland?". "Ja, jeg kom i München til at beundre Hitler og hans Ide, og den vil jeg være tro saa længe, jeg lever". Intervieweren Holger Jerrild sammenfattede sit indtryk af Johan Knudsen således: "Han har i det nye Tyskland fundet Værdier, der har givet ham tro paa Fremtiden... Han er som i sin tid Karl Gjellerup blevet Germanernes Lærling".

- Han blev hjemmedøbt den 17. december 1865, Blidstrup Gods, Morsø Sønder, Thisted.
- Han blev student ved studenterkursus i 1889.
- Han var medejer og medredaktør af avisen "København" 1890-1891 i København. Wikipedia: København var et dansk dagblad, der udkom i perioden 2. juli 1889–30. april 1928 (videreførtes 1928-31. marts 1931 som Morgenbladet). Det var forfatteren (og den senere indenrigsminister) Ove Rode der grundlagde bladet i 1889. Senere kom forskellige forretningsførere til. Fra 1893 blev det ejet af aktieselskabet A/S Dagbladet København, men aktiemajoriteten tilfaldt snart selskabets forretningsfører Harald Witzansky, der også var forretningsfører for Politiken, og han var enejer til 1918. Bladets politiske linje var oppositionelt og uafhængig af partiinteresser, men var også i perioder tilknyttet Venstrereformpartiet og fra 1922-1931 Venstre. København var i det første årti et litterært og højrøstet oppositionsblad, præget af de mange litterære medarbejdere, der bl.a. inkluderer Herman Bang, Gustav Wied, Thomas Graae, Arthur Aumont, Frejllif Olsen, Knud Bokkenheuser og Gustav Esmann. Men efterhånden udvikledes det, under ledelse af Witzansky til et borgerligt opinionsorgan. En del medarbejdere forlod bladet til fordel for det nyoprettede Ekstra Bladet i 1904 og de to blade forblev stærke konkurrenter til 1906 hvor Witzansky forandrede København til et morgenblad. Det var fremover en stærk kritiker af Socialdemokratiet og især ved 1. verdenskrigs udbrud en stærk fortaler for et brud med neutralitetspolitikken.

- Han tog filosofikum i 1890.
- Han ejede i perioden 1891-1909 Bangsbo Hovedgård Herman Bang skriver således om Johan Knudsen: " Fler og mange fler samledes vi om Johan Knudsen, og sære snørestøvler var vi måske de fleste, men mærkeligst, tror jeg, dog husherren selv. Kommen fra Jyllands vide og stærke mark, selv sund og karsk og blond og - med næseborene opspilede mod alle forfinelser. Uden illusioner og løbende vejret af sig efter hvert et blændværk. En tvivler, som ikke kunne drage ånden undtagen foran et alter. Den stædigste modsiger, som bøjede sig villigst. Interesserer for alt og optaget af intet. På forhånd træt af, hvad der var, og feberagtig pønsende på at udrede det sammenslyngede og nå det uopnåelige. Fuld af stemninger, begyndende hidsigt, ladende falde brat, evnerig, og kundskabsrig og til tider ligegyldig for både kundskab og evne - indtil den dag, hvor han også fandt plads og mål. I ét uforanderlig i sit venskab. Det venskab, der gjorde Bangsbo til vort hjem"



Bangsbo Hovedgård
(1900)



Johan Knudsen
Fra bogen Bangsbo
(1915)



Johan Knudsen
(1907)

- Han var medlem af folketinget for de konservative (Højre) 1906-1913.

Jacob Septrup Knudsens efterslægt

- Han var medlem af folketinget for de konservative (Højre) 1918-1920.
- Han solgte Blidstrup Gods i 1923. Jorden udstykkedes til 24 ejendomme med statslån. Senere bygges 2 ejendomme på jorden privat.



Blidstrup.

Blidstrup Gods

Johan blev gift med **Elisabeth Julie Hanne Christiane Otto Lissner** den 25. januar 1901 i Blidstrup kirke. Ægteskabet endte med skilsmisse i 1906. Elisabeth blev født omkring 1880. Et andet navn for Elisabeth var Elisabeth Riis.

Parnotater: Fra bogen "Bangsbo": Ægteskabet med Elisabeth Riis blev ikke lykkeligt, og mod et beløb på 30.000 kr. fik Johan Knudsen derfor i 1906 ægteskabet opløst."

- Elisabeth var skuespillerinde.



Johan Knudsens første kone,
Elisabeth Riis.

Elisabeth Riis
Fra bogen Bangsbo

Johan blev derefter gift med **Olga Johanne Rebekka Thorsøe** den 11. juli 1911 i Ribe domkirke. Olga blev født den 17. november 1874 i Frederikshavn og blev døbt den 11 Jun. 1874 i Frederikshavn kirke, døde den 14 Jan. 1944 i Diagonissestiftelsen, København i en alder af 69 år, og blev begravet den 17 Jan. 1944 i Søndermarkens kirkegård, Frederiksberg. Et andet navn for Olga var Olga Knudsen.

Parnotater: Bangsbo: Dette ægteskab blev i modsætning til Johans 1. ægteskab meget lykkeligt, trods ægtefællernes ofte diametralt modsatte synspunkter



Olga Knudsen, født Thorsøe. Fotograf 1902.

Olga Knudsen
(1902)

171 Voldsom dødsulykke

29. februar 2012

Mikkel Sveigaard fik en voldsom og dramatisk død. Han er fætter til min kone Inger Clausens tipoldemor Maren Jensdatter, og den dramatiske hændelse fandt sted i 1878 i Skovby ved Gjellerup.

Koner og mange børn

Mikkel Mikkelsen Sveigaard blev født den 14. december 1800 i Nykøbing Mors. Han levede et stille og fredeligt liv som husmand og skomager i Ikast. Han var først gift med Inger Poulsdatter, der blev født i 1801. Parret fik i perioden 1825 til 1842 hele 10 børn, men 6 af dem dør som ganske små. Til gengæld bliver en enkelt af dem, nemlig Mette Kathrine Sveigaard Mikkelsen hele 97 år. Hun emigrerede til New Zealand, og stiftede familie på den anden side af jordkloden. Ved fødslen af det 10. barn gik det galt, og Inger døde i barselsengen den 20. juli 1842.

Kort efter sin første kones død gifter Mikkel sig igen, denne gang med Maren Poulsdatter. De får "kun" 9 børn i perioden 1844 til 1856. Maren er meget frugtbar, og alene i 1846 føder hun hele 3 børn, idet de får sønnen Peder den 22. februar 1846, og den 8. december 1846 føder hun tvillingerne Mauritz og Peder. Ingen af deres 5 første børn bliver dog ret gamle, idet de alle dør inden de bliver 4 år.

Togulykken

Mikkel er en gammel, døv mand, da den forfærdelige ulykke rammer ham. Ulykken er refereret i Herning Folkeblad.

19 aug

1878.

Overtørt paa Jærubanen. Igaar hendtes den beklagelige Ulykke, at, da Middagstoget passerede Banen mellem Skovby og Hammerum i Gjellerup, saa gik en gammel Mand Mikkel Sveigaard (Skomaager) over Banen; det var Togsføreren umuligt at standse Toget itide; den gamle Mand blev overtørt og knust, hvilket øjeblikkelig havde Døden tilfølg.

Angaaende den sorgelige Hændelse paa Silkeborg-Herning Banen i Søndags have vi modtaget yderligere Meddelelse: Da Middagstoget i Søndags d. 18. August kom fra Skast Station igennem Udgravningen ved Skovby i Gjellerup Sogn hvor Banen gør en Kurve, var den gamle, døve Husmand Mikkel Sveigaard, der har et lille Hus nogle faa Hundrede Alen nord for Banen, ifærd med at faa sin Trillebør kørt igennem en privat Overkørsel for at hente noget Lyng, men skøndt Toget standsede hurtigst muligt, gik hele Toget dog over ham og stilleden højre Arm og Hoved fra det øv-

rige Begeme. Manden sad i smaa Skar og efterlod sig Hustru og flere voksne Børn.

11 august 1878

1878:

”Overkørt paa Jærnbanen. Igaar hendtes den beklagelige Ulykke, at, da Middagstoget passerede Banen mellem Skovby og Hammerum i Gjellerup, saa gik en gammel Mand Mikkel Sveigaard (Skomager) over Banen; det var Togføreren umuligt at standse Toget itide; den gamle Mand blev overhørt og knust, hvilket øjeblikkelig havde Døden tilfølge”

Herning Folkeblad den 21. august 1879:

”Angaaende den sørgelige Hændelse paa Silkeborg-Herning Banen i Søndags have vi modtaget yderligere Meddelelse: Da Middagstoget i Søndags d. 18. August kom fra Ikast Station igennem Udgravningen ved Skovby i Gjellerup Sogn hvor Banen gør en kurve, var den gamle, døve Husmand Mikkel Sveigaard, der har et lille Hus nogle faa hundrede Alen nord for Banen i færd med at faa sin Trillebøre kørt igennem en privat Overkørsel for at hente noget Lyng, men skønt Toget standsede hurtigst muligt, gik hele Toget dog over ham og skilte den højre Arm og Hoved fra det øvrige Legeme. Manden sad i små Kaar og efterlod sig Hustru og flere voksne Børn.”

Arne Bjørn Jørgensen

172 En hilsen fra Tyrkiet

16. november 2015

Via min slægtsside på Internettet får jeg mange mails fra nære og fjerne slægtningen, men her forleden, så fik jeg en mail, der var ret udsædvanlig, for den kom fra Istanbul i Tyrkiet.

Det var Zehra Tugayoglu Akay, som skrev om sine slægtsforbindelser til Riis familien, som også er direkte forfædre til min kone Inger Clausen. Slægtshistorien breder sig over mange lande, nemlig Danmark, Sverige, staterne Pennsylvania, Maryland, South Dakota og Illinois i USA, samt Tyrkiet. Så sent som i april i år var Inger og jeg i Istanbul for at se denne verdensstad med en historie, der rækker tusinder af år tilbage. Hvis vi havde fået Zehras mail lidt før kunne vi have aftalt et møde med hende og hendes mand – det kunne have været spændende.

Slægtsforbindelsen ser således ud:

Fælles 3 x tipoldeforældre: Christen Christensen Staunstrup Riis 1748-1821 gift med Elisabeth 1750-1830	
2xTipoldefar: Christen Christensen Riis 1796-1868	2xtipoldemor: Maren Christensdtr Riis 1780-1845
Tipoldefar: Peder Christian Christensen Riis 1848-1920	Tipoldemor: Elisabeth Sørensdatte 1809-1856
Oldefar: Jens Riis 1888-?	Oldefar: Claus Poulsen 1838-1903
Mormor: Alva Reba Riis 1924-2005	Farfar: Christen Clausen 1868-1938
Mor: Janan Zehra Binbir 1959	Far: Claus Clausen 1899-1982
Zehra Tugayogly Akay 1989	Inger Clausen 1947

Zehra Tugayogly Akay

Hun blev født den 3. januar 1989 i Istanbul i Tyrkiet. Den 21. marts i år blev hun gift med Tahir Akay, der blev født den 26. januar 1986 i Istanbul.



Zehra og Tahir. Selfie af

Zehra Tugayogly Akay

Janan Zehra Binbir

Zehras mor Janan blev født den 2. februar 1959 i Tyrkiets hovedstad Ankara. Hun blev gift med Cemal Ali Tugayoglu, der blev født den 13. oktober 1958 i Istanbul. De blev gift den 1. juli 1983 i Ankara, og ud over Zehra fik de også datteren Leyla, der blev født den 20. marts 1986 i Istanbul.

I foråret 1997 boede parret i Silver Springs i staten Maryland i USA.



Inger foran Den Blå Moske i Istanbul forår

2015. Foto: Arne Bjørn Jørgensen

Alva Reba Riis

Janans mor Alva blev født den 16. november 1924 i Mobridge i South Dakota i USA, og hun døde den 2. juni 2005 i Istanbul i en alder af 80 år. Hun blev begravet på kirkegården i Sisli Protestant Cemetery i Istanbul. Hun voksede op hos sine forældre i Landis Store i Pennsylvania i USA.

Den 30. juni 1956 blev hun gift i Ankara i Tyrkiet med Ahmet Binbir, også kaldet Binbircesit. Ahmet blev født den 21. marts 1925 i Trabzon i Tyrkiet. Han er søn af Huseyin Binbircesit, der er født i Tyrkiet, og som var forretningsdrivende og hans hustru Zehra, der også er født i Tyrkiet. I 1962 arbejdede han som administrerende direktør, og i 1983 var han med i Rotary i Istanbul.

I 1991 boede parret på Wisconsin Avenue i Bethesda i Maryland i USA. I 1991 var de flyttet til en adresse på Club House Road i Gaithersburg i Maryland, USA, og i 2002 boede de på Tuckerman Lane i Rockville i Maryland. Jeg har kun kendskab til, at de fik datteren Janan.

Jens Riis

Alvas far Jens Riis blev født den 23. juni 1888 i Vejerslev på Mors, og han døde den 9. maj 1950 i Chicago i staten Illinois i USA i en alder af 61 år. Som 21 årig udvandrede han i 1909 fra den lille ø Mors i Limfjorden til staten South Dakota i USA. Han havde hjemmefra en uddannelse indenfor landbruget, og i USA brugte han det ved at arbejde som mejerist. I 1920 var han flyttet til Hamlin i South Dakota, hvor han også arbejdede som mejerist.

I USA mødte han sin kommende kone **Gerda Gustava Caroline Paulson**, der kom fra nabolandet Sverige. Hun blev født den 9. april 1889 i Malmø. I 1901 drog hendes far Georg Paulson og hendes mor Gustava Caroline Olsson sammen med deres 3 små døtre Varda, Hilma og Gerda fra det fattige Sverige til mulighedsland USA. De kom fra Malmø, og de slog sig ned i Philadelphia i Pennsylvania, hvor faderen arbejdede som maler. I 1904 kom Georges søn Louis fra første ægteskab også til USA, hvor han blev assisterende manager ved Philadelphias orkester, og året efter i 1905 kom endnu en søn fra første

Peders far Christen blev født den 1. november 1796 i Nygård i Vejerslev på Mors som den 7. ud af 8 børn. Hans bror Søren Pedersen Møller (1776-1826 er min kone Inger Clausens 2 x tipoldefar. Han døde på gården Nord Vejerslevgård den 20. juni 1868 i en alder af 71 år.

Han blev gift den 5. maj 1827 med Johanne Larsdatter, der blev født på Nord Vejerslevgård i 1807.



Johanne Larsdatter. Fra Riis slægtsbog

De fik en stor børneflokk på 13, hvor af de 9 blev voksne, og de ses samlet her omkring år 1900.



Peder Christian ses yderst til højre. Fra Riis slægtsbog



Familiens rute fra Malmø og

Mors via flere steder i USA og så til Tyrkiet

Arne Bjørn Jørgensen

174 Den ældste slægtsgren

11. juli 2006

Den hidtil ældste slægtsgren som er fundet går tilbage til 1540 og vedrører Gregers Eskildsen, som er 10 x tipoldefar til Anne Katrine og Claus. Oplysninger om de ældste slægtled er noget usikker, og kun i kraft af, at det drejer sig om præstefamilier finder der få og sparsomme oplysninger om dem. Kilden til disse oplysninger er først og fremmest Slægtsbogen for efterkommere efter Claus Poulsen. Derudover har jeg via korrespondance med en række andre slægtsforskere modtaget værdifulde og spændende oplysninger om personerne, hvilket fremgår af kildehenvisningerne.

Slægtskabet mellem Gregers Eskildsen og Anne Katrine og Claus går over 14 generationer, og et spænd på omkring 440 år mellem fødslerne.

1. Gregers Eskildsen
2. Eskild Gregersen
3. Ane Eskildsdatter
4. Sidsel Nielsdatter
5. Niels Jacobsen
6. Niels Nielsen
7. Anne Nielsdatter
8. Anne Nielsdatter Maagaard
9. Mariane Madsdatter
10. Mads Marcussen
11. Mariane Martine Marie Marcussen
12. Claus Clausen
13. Inger Clausen
14. Anne Katrine Jørgensen og Claus Bjørn Jørgensen

Første Generation

1. **Gregers Eskildsen**, født 1540, stilling Sognepræst i Hove, Vandfuld Herred, død 6. august 1600 i Lomborg, Skodborg, Ringkøbing.

Børn:

2. i. Eskild Gregersen

Anden Generation

2. **Eskild Gregersen**, (Gregers Eskildsen) født i Hove, Vandfuld sogn, Ringkøbing Amt, stilling Sognepræst i Rom Sogn, Skodborg Herred, død 1645 i Lomborg, Skodborg, Ringkøbing.
Han blev gift med **Anna Jørgensdatter**, født omkring 1575 i Lomborg, Skodborg, Ringkøbing, stilling Præstekone.

Børn:

3. i. Ane Eskildsdatter født 1600.
- ii. Anne Eskildsdatter, født omkring 1605.
Hun blev gift med Willads Lauridsen gift 1671, født omk. 1600 i Rom præstegård, (søn af Laurids Andersen) død 1699, begravet 17 jul 1699 i Nørre Lem kirkegård. Willads: En anden datter Anne Eskildsdatter var gift med en spændende mand, der hed Willadz Lauridsen, der stammede ud af den halvadelige slægt.

Villads Lauridsen siges at være født tidlig i 1600 tallet i Rom præstegård som søn af Laurids Andersen, der ifølge tillæg til Wibergs præstehistorie, var sognepræst i Rom ved Lemvig fra 1619. Navnet Villads kan eventuelt skyldes, at faderen efter gammel skik kan have været gift med en datter af eller enke efter forgængerens i embedet, Villads Christensen, som var præst i Rom sogn fra 1584. Villads Lauridsen nævnes i Viborg Landstings Dombog 1647 som boende i gården Sodborg i Rom sogn. Han har formentlig været tilsagt som vidne eller sandemand i

en sag ved Landstinget. Villads Lauridsen har højst sandsynligt været gift mere end en gang, men i 1671 blev han i en høj alder gift med Anne Eskildsdatter, der var datter af Eskild Gregersen, præst i Lomborg fra 1602 - 1645. Der skal have været ni børn i ægteskabet. Villads Lauridsen døde i 1699 og blev den 17. juli begravet ikke i Rom, men på Nørre Lem kirkegård.

NB: I en enkelt slægtsbog anføres det, at Villads er far til den Laurids Villesen, der i 1710 fik fæste på Hauskov i Gudum. Det er forkert. Præstesønner blev ikke indkaldt til hæren og Laurids var kvitteret fra hæren, da han i 1710 ankom til Hauskov.

Tredje Generation

3. **Ane³ Eskildsdatter**, (EskildGregersen, Gregers Eskildsen) født 1600, stilling præstekone i Ringkøbing, død 1651 i Idum, Ulfborg, Ringkøbing. Hans gravsten lå som gulvsten i Idum Kirke. Gravsten i Idum kirke med teksten 'Herunder hviler gudfrygtig Kvinde Ane Eskisdatter, som boede og døde i Idum Præstegaard.

Hun blev gift med (1) **Niels Christensen Ringkjøbing**, født 1560 i Ringkøbing, stilling Måske lærer eller rektor ved latinskole, død 11 jan 1636 i Idum, Ulfborg, Ringkøbing, begravet i Østre side af Våbenhuset i Idum kirke. **Niels**: På hans gravsten står: Herunder hviler hæderlig og vellærde Mand, Niels Christensen Ringkøbing, forud Sognepræst til Idum Kirke'. I midten af gravstenen står: "Gud give hannem en glædelig Opstandelse paa den yderste dag". Der var også billeder af begge i kirken. Billederne fandtes endnu i 1766, men de er nu forsvundet. Da det så vidt vides er det eneste Epitafium, der nogensinde har haft plads i Idum kirke, forekommer det sandsynligt, at Niels Christensen Ringkjøbing og hans hustru enten har været ret velhavende eller også meget afholdte i sognet.

Om hr. Niels Christensen Ringkøbing beretter den gamle Liber Daticus:

"Hr. Niels Ringkøbing Christensen blev Præst i 1624, døde den 11. januar 1636, var Præst her i 12 Aar, ligger begravet paa Kirkegaarden hos sin salig Hustru Ane Eskisdatter - død 1651 - paa den østre Side af Vaabenhuset, hvor begge ligsten endnu findes, såvel som begges Contrafeier i Kirken; han havde været Kapellan 4 a' 5 år hos bemeldte Hr. Jørgen Vandborg."

Med Hensyn til ovennævnte Kapellantid er der nogen Uoverensstemmelse med Hr. Knud Nielsens Herredsindberetning som siger, at Hr. Niels kom 1623 og forestod det både med sin Formand og siden i 13 år. Vibergs Præstehistorie har også 5 Aars Kapellanstid, men tillige den mærkværdighed, at han blev student 21, skønt han efter ovenstående er kommet her som kapellan 1619

Det sandsynligste er antageligt, at 21 er en Trykfejl for 81, så han er Student fra Ribe 1681, hvad der ifølge den Alder - 76 år - som nævnes på hans gravsten, er ret trolig, thi efter denne var han 1681 21 år gammel.

Forklaringen på, at han først kom her til Sognet som Kapellan i en alder af ca. 60 år, er rimeligvis en den Gang ikke sjældent Ting, at han har været Lærer eller Rektor ved en Latinskole et eller andet Sted i ca. 30 år, og at hans Komme til Kaldet her skyldtes, at han skulle have det lettere på sine ældre Dage. Man ser da også i Vibergs Præstehistorie, at han er kaldet hertil som Kapellan med Ret til at blive Kaldet. Hr. Jørgen Pedersen havde da været Præst her i ca. 50 år. Den ene af de omtalte Gravsten (Hustruens) lå i lang Tid som gulvsten i våbenhuset, hvorved Indskriften er blevet omtrent afslidt, men for ca. 65 år siden kunde der om dens Rand læses:

"Herunder hviler gudfrygtig Kvinde Ane Eskisdatter, som boede og døde i Idum Præstegaard." Den anden er ituslået, men dog nogenlunde læselig. Omkring dens Rand står: "Herunder hviler hæderlig og vellærde Mand, Niels Christensen Ringkøbing, forud Sognepræst til Idum Kirke."

I Midten står: "Gud give hannem en glædelig Opstandelse paa den yderste Dag".

De ligger nu begge omtrent på deres oprindelige Plads. De ovennævnte Billeder fandtes endnu i Kirken 1766, men er siden fuldstændig forsvunden. Da det, så vidt vides, er det eneste Epitafium, der nogensinde

har haft sin Plads i Idum Kirke, ser det ud til, at disse Præstefolk enten har været ret velhavende eller meget afholdt i Sognet. ses opført for Idumlund, for de to halvgårde

1. Niels Bertelsen 6 td 4 skp. 3 fdk.1 alb.
2. Peder Rasmussen 8 - 1 - 1 2 -

Børn:

4. i. Sidsel Nielsdatter født 1625.

Hun blev gift med (2) **Niels Christensen Mejrup**, gift i Giftemål med Anne usikkert, født omkring 1597, stilling sognepræst i Idum kirke.

Fjerde Generation

4. **Sidsel Nielsdatter**, (Ane Eskildsdatter, Eskild Gregersen, Gregers Eskildsen) født 1625 i Idum Præstegård, død november 1694 i Idumlund, Idum Sogn, begravet 2. december 1694 Idum, Ulfborg, Ringkøbing. I Idumlund, 6 km vest for Holstebro, lå i 1600-tallet to gårde. På den største boede ved matrikeloptagelsen i 1664 selvejerbonden Jacob Sørensen med sin kone Sidsel Nielsdatter og deres tre små børn; tre år senere døde Jacob. - Dengang som siden var det svært at sidde ene på en gård, så efter godt et årstid giftede Sidsel sig med ungarl Peder Rasmussen, og to år efter, i 1671, fødtes deres eneste barn. Efter tidens navneskik døbttes drengen Jacob efter moderens afdøde mand; på den måde blev navnet bevaret ved gården, selvom den mandlige slægtslinie blev afbrudt.

Hvordan det gik familien i de næste årtier, ved man ikke, fordi skifteretsdokumenterne er gået tabt; man må nøjes med at formode, dels ud fra bøndernes stilling i almindelighed i denne periode, dels ud fra dokumenterne i den retssag, hvor Peder Rasmussen i 1714 mistede sin gård, og hvor han med rette omtalte sig selv som "mig ældgamle, fattige mand".

Det var åbenbart gået stærkt tilbage med økonomien i Peders tid på gården, muligvis satte han sig i gæld allerede ved overtagelsen, og dertil kom de tyngende skatter og afgifter på landbruget. I 1694 døde Sidsel; det har betydet udgifter til begravelse, samt udbetaling af arvelodder til børnene fra hendes første ægteskab. For at nedbringe sin gæld er Peder på et eller andet tidspunkt blevet nødt til at skifte status fra selvejer til fæstebonde. - Hidtil havde kun "herligheden", dvs. ret til jagt og fiskeri på ejendommen, ret til tilsyn med gårdens drift, samt en vis årlig afgift i naturalier (korn, smør og et svin), tilhørt herremanden. Men nu har Peder måttet afstå "bondelodden", dvs. selvejet, til herskabet og er blevet fæstebonde.

Peder indgik nyt ægteskab med Mette Lund, for heller ikke en mand kunne sidde ene på en gård. Om dette ægteskab ved man kun, at det var barnløst. Da Mette døde i foråret 1714, måtte Peder ud at låne penge for at give hende en hæderlig begravelse, og for at klare denne gæld gav han sig til at betale med naturalier fra gården, dvs. dele af besætning, indbo og redskaber. - Har det mon rablet for den gamle mand, så han har glemte, at han ikke længere var selvejer?

Mig ældgamle, fattige mand

Vi ved det ikke. Hvad vi derimod ved, er, at godsejer Frands Linde til Pallesbjerg ved Ulfborg i august 1714 indstævnedes sin bonde Peder Rasmussen fra Idumlund for Herredstinget, for at han der kunne gøre rede for alt det, som han i tiden mellem hustruens begravelse og skiftets påbegyndelse havde bortfjernet fra fæstegården. En yderligere anklage gik på "husenes brøstfældighed og avlens forsinkelse", samt andet han kunne være sin husbond skyldig. - Ved retsmødet den 29. august var hovedvidnet Peder Rasmussens tjenestekarl fra om vinteren; han kunne opregne en alenlang liste over bortfjernede effekter, lige fra "en sortblisset hest i fjerde år med to hvide bagfødder", samt 9 andre dyr fra besætningen, til 10 tønder korn og en del nødvendige avlsredskaber. Desuden noget indbo, bl.a. et jernbeslået skrin og et hængeskab i stuen.

Det er tydeligt, at man her står overfor en ribbet gård. Har Peder handlet i tillid til, at herskabet boede så langt væk, ca. 30 km, at hans fjernelse af løsøre ikke ville spørges? Eller har han haft uvenner, som var ivrige efter at angive ham? - Om det kan vi kun gisne. Hvad der imidlertid har interesse i Bjerre-sammenhæng er, at Peder i retten anførte, at "den sortblissede hest bekom hans søn i Bierre i Sir" til gengæld for penge, faderen skyldte ham. Peders eneste søn Jacob boede altså her i 1714 i gården Bjerre i Sir. I øvrigt anførte Peder til sit forsvar, at han ikke kunne gøre fuldt rede for det bortkomne, da han var så syg, at han ikke kunne gøre rede for sig selv, langt mindre føre noget bort eller anmode andre om at gøre det. - Kanske han har haft svigagtige medhjælpere, der har benyttet sig af en gammel syg mands svaghed?

Ved næste retsmøde fremlagde Peder en svarskrivelse, hvori han påberåbte sig, at alt hvad der var sket, var sket af pur nødvendighed. Han sluttede med en bøn til dommeren, at såfremt "den gode husbond", altså herremanden, ikke vil lade sagen falde, at dommeren da vil "anse min Enfoldighed og være mig ældgamle, fattige mand til Rette behjælpelig, som Gud igen vil belønne, og jeg forbliver hans skyldige Tjener". Peders ydmyge bøn hjalp dog ikke stort. Den høje dommer så sig ikke i stand til "at anse" den gamle fæstebondens enfoldighed som tilstrækkelig grund til benådning. Dommen lød, at Peder Rasmussen havde opført sig formasteligt og efterladt sin husbond en så godt som øde gård. Han dømtes til at skaffe alt det bortfjernede tilbage, samt betale skyldig landgilde sammen med processens omkostninger, og - værst af alt - han havde forbrudt sit fæste.

Hermed forsvinder forfader Peder Rasmussen ud af sagaen. Lige så anonymt som han træder ind, ligeså ubemærket træder han ud. Man har ikke kunnet finde hans fødeår og - sted, men regner med 1640- 45. Og lige så lidt kender man hans skæbne efter dommen. Han blev ikke begravet i Idum sogn - og heller ikke i Sir, hvor man kunne have ventet at finde ham på nådsensbrød hos sønnen Jacob i Bjerre. Den "ældgamle, fattige mand" går bort uden at efterlade sig spor.

Hun blev gift med (1) **Jacob Sørensen**, også kendt som Jacob Idomlund, også kendt som Jacob Sørensen Qvistgaard, gift 1655 Idum, Ulfborg, Ringkøbing, født 1625 i Idumlund, Idum Sogn, (søn af Søren Christensen) stilling Fæstebonde, Idomlund, død 1667 i Idum, begravet 16. september 1667 i Idum. **Jacob:** Nævnes i skattelisterne 1650 og kalder der af og til Jacob Kvistgaard

I marts 1664 ses Jacob Sørensen som gårdmand/selvejer i Idumlund. Af det ansatte 8 Td. 1 skp. 2 fdk. 2 alb. var de 4-2-2-2- hans eget, mens herlighedsværdien 3 td. 7 skp. ejedes af salig Ove Gjeddes arvinger. Der svarede da: 1/2 td. rug, 1 1/2 pund smør, 1 svin, 1 mark vognpenge samt 12 skilling i Ledding.

Børn:

- i. Niels Jacobsen, født 7. marts 1660 i Idumlund, Idum Sogn, døbt 7. marts 1660 i Idum, Ulfborg, Ringkøbing, stilling Asp Præstegård i fæste, død omkring april 1742 i Asp, begravet 15. april 1742 på Asp kirkegård. Mange retssager og kontroverser med den daværende præst for Asp. Ølby og Fousing menigheder Jacob Schive, der var en forhadt mand på egnen. Af en anklage fra 1727 ses bl.a. at han ofte fra prædikestolen skældte folk ud, og sågar slog både kvinder og børn med sin stok. Han drak også, endda på helligdage, så det er forståeligt, at Niels Jacobsen har haft sit besvær med ham.

Modtaget fra Bent Bjerre Bach:

I 1688 var det lykkedes for provsten, Peder Rasmussen, da sognepræsten i Ølby døde, at få sammenlagt Ølby-, Asp- og Vejrum sogne til et stort sogn. Provsten flyttede til Ølby, derved blev Asp præstegård fri og kunne fæstes bort. Niels Jacobsen blev den første fæster. Man får et indtryk af, hvordan gården så ud på hans tid i præstens indberetning fra 1690.

Annexgården udi Aspe: ”Dens Bygninger ere 4 Huuse, 1 Salshuus, 1 Ladehuus, 1 Fæ- og Staldhuus og 1 Faarehuus. Dens Landgilde er 2 Td. Rug, Byg og 1 Td Havre. Sæden er 4 Td, Rug og 1 Td. Byg og 3-4 Td. Havre. af den gives aarlig Gjesteri til Lundenæs Slot 1 Rd.24 Skilling saa og Rentepenge af Bygningerne til Børnehuset i København 6 Rd. aar lig, desligest til Dragonhest, naar paabydes, som af en anden Præstegaard. De tilliggende Agre og Marker: Paa Di agre ligger 2 Steds 5 Agre, Østerby Højjord paa et sted 8 Agre vesten for Østerby Høje til Bækken med Enderne 2 Agre paa Kirkebjerg et Fald 9 Agre og i et andet Fald ibd. 9 Agre, paa Krogagre 7 Agre, paa Glamerhøje Jord 2 Agre, udi Katting 2 Agre, paa Vejager 6 Agre, paa Øtoft 3 Agre, østen for et Fald kaldet Vinger. Alt det andet Jord Gaarden tilhører ligger for sig selv omkring Kirken norden, østen og vesten østen for Laden, sønden og sydøst for Gaarden og haver ingen Navne. Enge til Gaarden er alleneste det, som ligger bag Kaalhaven, og Siden ud mod Bækken ved den østre og nørre Side for Gaardens Agerender; men ved den vester og sønder Side er det alt sammen til Gaarden langs ud med Bækken til Nørby Vej”.

Blandt Aspbønderne var det især Niels Jacobsen, der som præstegårdsforpagter var udsat for den gale præst, Jacob Schives chikanerier. På grund af præstens store udgifter til processer, forlangte amtet, at Niels sendte alle gårdens afgifter direkte til amtstuen - til dækning af bl.a. præstens bøder. Dette fandt præsten sig ikke godvilligt i, Han lod det gå ud over vor stakkels ane, der da også var medunderskriver af den klage til øvrigheden, der senere resulterede i, at Jacob Schive blev afsat. Det var for øvrigt anden gang. Sagen omtales i Hardsyssel Årbog 1924 side 38-62.

Niels Jacobsen omtales af P. Christensen i sognebogen for Ølby, Asp og Fousing sogne: Asp Præstegaard 1689, da Præsten Peder Rasmussen flyttede til Ølby, fik et Par unge Folk fra Idum Asp Præstegaard i Fæste. Mandens Navn var Niels Jacobsen, han var født i Idumlund, Søn af Jacob Sørensen og Sidsel Nielsdatter og Halvbror til Jacob Pedersen i St. Bjerre i Sir. Hans Kone, Maren Sørensdatter, var født i Høgsberg i Idum, hvor hendes Fader Severin Nielsen, der i sine yngre Dage havde været Skriver hos Sysselprovsten, Henrik Lange til Dejbjerglund, og hvis egenhændige Navn findes i mange Kirkeregnskabsbøger. Niels og Maren havde mindst 6 Børn, Antallet kan ikke siges helt bestemt, da kirkebogen fra den Tid ikke er bevaret.

En Søn, Jacob, kom til Kjærsgaard, en kom til Birkild, den yngste, Niels, fik Præstegården efter dem, en af Pigerne kom til Bastrup og en til Skræddergaard, så der er endnu efterkommere af dette ægtepar i Asp Sogn. På deres ældre dage havde de stor fortræd af den så ofte omtalte præst, Jacob Schive, hvis opfindsomhed i chikanerier søger sin lige, og da Niels Jacobsen af øvrigheden havde fået påbud om at levere afgiften af gården på amtstuen til dækning af lidt af Hr. Jacobs mange procesudgifter og bøder, som aldrig var til at få fra præsten selv, så var der jo rig anledning til overfald på Niels, der begribeligvis ikke ville betale begge steder. Først efter Hr. Jacobs død blev han fri for disse plagerier.

Asp Præstegaard opføres i Matriklen fra 1688 med: 4 Tdr. 6 Skp. Hk. Da Maren dør i 1729 gifter Niels sig sikkert igen. I et skifte ses at Mette Nielsdatter salig Niels Jacobsens i Asp Præstegård nu bor i Fabjerg Mølle.

Niels dør i 1742 og begravnes den 15. april på Asp kirkegård. I et notat i tingbogen nævnes: at en Anna Nielsdatter, der er født 1693 måske i Asp, har en bror Niels Nielsen, der er fæster i

Asp Annex præstegård. I et skifte afholdt den 16. oktober 1755 efter Gjertrud Christensdatter gift med Jens Ovesen i Paakier i Hygum ses det at arvingerne var:
Afdød bror, Peder Christensen Sdr. Vinkels børn: Christen, Niels, Mads, Jens, Morten og Mette Kirstine. En søster Anne Christensdatter salig Tollergaard i Frøjkmølle.
Afdød bror, Niels Christensen Overlunds (Naur) børn: Jens Nielsen.

Han blev gift med (1) Maren Sørensdatter, gift 2. april 1689 i Idum kirke, Ulfborg Herred, født 1665 i Hestbjerg, Idum sogn, (datter af Søren Sørensen og Inger Andersdatter) døbt 19. marts 1665 i Idum kirke, Ulfborg Herred, død 1730 i Asp. Han blev gift med (2) NN, gift efter 1730.

Hun blev gift med (2) **Peder Rasmussen**, gift 27. juni 1669 i Idum kirke, Ulfborg Herred, født omkring 1648 i Idum, Ulfborg, Ringkøbing, stilling gårdejer i Idum, død 1714 i Idum, Ulfborg, Ringkøbing, begravet 4. marts 1714 i Idum, Ulfborg, Ringkøbing. **Peder**: Jacob døde 1667, og hans kone Sidsel Nielsdatter sad alene tilbage på gården. Det var dengang ikke muligt at drive en gård uden en ægtefælle. Efter kort tid rykkede altid en ny ind - også hos Sidsel. Det var ungkarlen, Peder Rasmussen. Han blev en kendt mand på egnen. Han var ofte bisidder på herredstinget for sine naboer, og han var kirkevæрге, så det skulle være muligt at finde hans underskrift. Peder var ikke fæstebonde, derfor klarede han sig dårligt i de slette år efter de tre svenskekrige. Landets økonomi var så dårlig, at kongen udskrev ekstra skatter - kopskatter m.fl.

NB. Peder Rasmussen og Sidsel Nielsdatter blev forældre til bl.a. Jacob Pedersen Bjerre fra Bjerre i Sir - Forfar til alle i den talrige Bjerreslægt, hvis historie findes i Slægtsbogen Bjerreslægten, som du kan låne på alle biblioteker.

I Idumlund, 6 km vest for Holstebro, lå i 1600-tallet to gårde. På den største boede ved matrikeloptagelsen i 1664 selvejerbonden Jacob Sørensen med sin kone Sidsel Nielsdatter og deres tre små børn; tre år senere døde Jacob. - Dengang som siden var det svært at sidde ene på en gård, så efter godt et årstid giftede Sidsel sig med ungkarl Peder Rasmussen, og to år efter, i 1671, fødtes deres eneste barn. Efter tidens navneskik døbt drengen Jacob efter moderens afdøde mand; på den måde blev navnet bevaret ved gården, selvom den mandlige slægtslinie blev afbrudt.

Børn:

- ii. Jacob Pedersen, født 15. februar 1671 i Idum, Ulfborg, Ringkøbing, døbt 15. februar 1671 i Idum, stilling fæstegårdsmand, Store Bjerre, Sir, død i april 1737 i Sir, begravet 22. april 1737 i Sir. Peder Rasmussen og Sidsel Nielsdatter blev forældre til bl.a. Jacob Pedersen Bjerre fra Bjerre i Sir - Forfar til alle i den talrige Bjerreslægt, hvis historie findes i Slægtsbogen Bjerreslægten, som du kan låne på alle biblioteker.

Bjerreslægten i Sir Sogn

Med dette ægtepar, Jacob Pedersen og Margrethe Christensdatter, begynder Bjerre-slægten i Sir. Jacob og Margrethe var unge folk, da de giftede sig, og en børneflokk på syv voksede op i Store Bjerre; de kom alle "godt i vej". Ældste søn, Christen, opkaldt efter Margrethes far, den tidligere mand i gården, overtog den vestre halvpart af fødegården, mens den to år yngre Peder, opkaldt efter deres farfar i Idumlund, fik naboejendommen Lille Bjerre i fæste. Tre døtre, Kirsten, Sidsel og Maren, opkaldt efter mormor, farmor og mors stedmor, og de blev alle godt gift.

Den yngre Peder, ja, for her måtte forældrene for at klare navnekabalen med opnævning til begge sider, lade to drenge døbe med samme fornavn, fik den østre halvdel af Store Bjerre i fæste efter forældrene. - Tilbage i 1625 og igen i 1695 fik en søn den halve gård i fæste, begge gange med henblik på senere overtagelse af den anden halvdel; det gav et lempeligt generationsskifte, der tilgodeså såvel den ældre som den yngre generation. Men denne gang er der tale om en regulær deling; og da det er fæstejord, nu under den nærliggende hovedgård Ausumgård, må det betyde, at herremanden har givet tilladelse dertil.

Da Jacob Pedersen lukkede sine øjne i 1737, havde han grund til at være tilfreds med sit livsløb - ikke mindst hvis han en sjælden gang lod tankerne gå tilbage til sin fars triste skæbne. Selv havde han altid været i stand til at svare enhver sit, det var en stor ting; og alle børnene havde de beholdt. Ganske vist var Christens første kone død kun et år efter brylluppet, men det var så livets gang med unge koner, og nu var Christen gift igen. Hos to gifte døtre var der småfolk, og i Lille Bjerre havde de allerede en "Lille-Jacob" foruden to små piger. Det tegnede godt med de tre sønner i Vester, Øster og Lille Bjerre, og den yngste søn, Niels, der endnu kun var omkring de tyve, kom der vel også en udvej for. Jo, Jacob kunne med sindsro takke af.

Han blev gift med Margrethe Christensdatter, gift 1700 i Sir Kirke, født 1672 i Sir, Store Bjerre (datter af Christen Sørensen og Kirsten Pedersdatter) døbt nov. 1672 i Sir, død 1762 i Sir, Store Bjerre, begravet 14 nov. 1762 i Sir.

175 Marcus Pedersen – fra plejebarn til gårdejer

1. januar 2011

Marcus Pedersen må have været en flittig og dygtig mand. Fra meget beskedne vilkår arbejdede han sig op, og endte med at være gårdejer på en pæn stor gård på Mors. Marcus Pedersen er 2 x tipoldefar til Claus og Anne Katrine:

Marcus Pedersen født i december 1775 og død 23. april 1843

Mads Marcussen født 27. juni 1842 og død 29. november 1931

Mariane Martine Marie Marcussen født 2. september 1877 og død efter 1939

Claus Clausen født 9. juli 1899 og død 13. oktober 1985

Inger Clausen født 2. august 1947

Claus Bjørn Jørgensen født 29. maj 1980.

Fødsel

Marcus blev født i december 1775 i den lille landsby Emb nær Blistrup på Mors. Faderen var Peder Christensen Bodsens og moderen Johanne Pedersdatter. I flere tilfælde skrives hans navn også som Marquard.

Han blev hjemmedøbt den 17. december 1775. Ved hjemmedåben var Peder Sørensen, Jens Bodsens (hans 25 år ældre fætter) fra Vester Assels og konens søster fra Mydamgaard faddere.

Den 26. december 1775 blev han fremstillet i Blidstrup Kirke. Ved fremstillingen i kirken var Peder Nissen, Jens Riis, Christian Riis og Chr. Sørensens kone i Emb faddere. Marcus var barn nr. 4 i en søskendeflok på 5. Det yngste barn Christen blev født 9 måneder efter faderens død.



Mors. A peger på Emb. Kilde Google Maps

Plejebarn

Faderen Peder Bodsens var gårdfæster i Emb. Han døde den 1. maj 1883 som 65-årig, og Marcus var da kun 8 år.

Skiftet efter moderen er dokumenteret i Blistrup Skifteprotokol.

63.JOHANNE PEDERSDATTER død 1812 i Emb, Blidstrup sogn.(skifte 11.april).

g.1:Peder Christensen i Emb.

E: Christen Nielsen Leth.

B1: Peder Christian Pedersen i Sindbjerg by.

B2: Marqvard Pedersen i Kalvhøjgård i Øster Assels sogn.

B3: Maren Pedersdatter gift med Mads Sørensen i Vejerslevgård.

B4: Anne Christensdatter.

B5: Maren Christensdatter.

Moderen Johanne Pedersdatter gifter sig snart igen, nemlig den 12. oktober 1784 med Christen Nielsen Leth. De fik 2 døtre Anne født den 16. april 1786 og Maren født 1792.

Børnene fra det første ægteskab bliver sat i pleje. Ved folketællingen i 1787 ses det, at Marcus er sat i pleje i Vester Assels hos Jens Kiergaard og hans kone Mette Jensdatter.

Thisted, Morsø Sønder, Vester Assels, Vester Assels Bye, , 17, FT-1787, B2698

Navn:	Alder:	Civilstand:	Stilling i husstanden:
Jens Kiergaard	49	Gift	hosbonde Bonde og gaardbeoer
Mette Jensdatter	59	Gift	madmoder
Marqvord Pedersen	10		plejebarn fader og moderløs
Bertel Andersen	25	Ugift	tjenestefolk Nationalsoldat
Karen Christensdatter	26	Ugift	tjenestefolk

Tjenestekarl og soldat

Ved folketællingen 1801 fremgår det, at Markus arbejder som tjenestekarl på Lund Hovedgård, der ligger i Øster Assels. Han er desuden indrulleret som soldat med stillingsbetegnelsen National dragon. En dragon er en soldat, der bevæger sig til hest, men kæmper til fods. Landbefolkningens unge mænd skulle på det tidspunkt være med i Landeværnet, og de skulle være til rådighed for hæren i 6 år. De første 2 år var i egentlig militærtjeneste, mens de i de sidste 4 år kun skulle deltage i de årlige våbenøvelser.

Thisted, Morsø Sønder, Øster Assels, Lund Hovedgaard, 1, FT-1801, B5956

Navn:	Alder:	Civilstand:	Stilling i husstanden:
Peder Gimlinge	25	Gift	Huusbonde Forvalter ved Godset
Maria Møller	30	Gift	Hans Kone
Andriette Madsen	1	Ugift	Deres Datter
Niels Nielsen	26	Ugift	Tienestefolk
Marqvord Pedersen	25	Ugift	Tienestefolk National Dragon
Anders Jensen	37	Ugift	Tienestefolk
Christen Madsen	30	Ugift	Tienestefolk National Soldat
Thomas Olesen	24	Ugift	Tienestefolk
Jens Michelsen	15	Ugift	Tienestefolk
Peder Povelsen	13	Ugift	Tienestefolk
Anne Kirstine Nielsdatter	22	Ugift	Tienestefolk

Han gifter sig til gården

I 1801 er Anders Jensen ejer af Kalvhøjgård i Øster Assels. Han er gift med Maren Andersdatter, og de har 4 børn i alderen fra 3 til 12 år, samt en tjenestepige. Anders dør imidlertid den 5. juli 1804, og tilbage står Maren med gården og børnene. Som så ofte før i landsbysamfundene så er løsningen for enken at gifte sig med en yngre mand for at kunne beholde gården, og valget falder på Marcus Pedersen. Marcus og Maren

bliver gift den 18. januar 1806 i Øster Assels kirke. På dette tidspunkt er Marcus altså 31 år, mens Maren er 46 år.

Marcus er nu blevet selvejer gårdmand på Kalvhøjgård, der ligger i Øster Assels på Mors. Efter at have erhvervet gården, så kaldtes han ofte Marcus Kalvhøj, det ses f.eks. i kirkebogen ved børnenes dåb.

Ægteskabet bliver langt, men – naturligvis – barnløst. Maren dør den 6. december 1834 i Øster Assels på Mors i en alder af 76 år.

Thisted, Morsø Sønder, Øster Assels, Østerassels Bye, En gård, 23, FT-1834, B6274

Navn:	Alder:	Civilstand:	Stilling i husstanden:
Marchus Pedersen	60	Gift	Gårdmand
Maren Andersdatter	77	Gift	Hans kone [Marchus Pedersen]
Christen Larsen	24	Ugift	Tjenestefolk
Anders Henrichsen	17	Ugift	Tjenestefolk
Karen Nielsdatter	24	Ugift	Tjenestefolk

Kort efter den første kones død, nemlig den 4. december 1835 gifter han sig igen, og denne gang med Mariane Madsdatter, der er født den 28. juli 1802 i Hygum, Vandfuld, Ringkøbing. Nu er det ham, der er den gamle på 60 år, mens hans nye kone kun er 35 år. De får 3 børn, nemlig Maren den 11. august 1837, Jens Christian den juni 1839 og Mads, der er født den 27. juni 1842. Han er tipoldefar til Claus og Anne Katrine.



Øster Assels kirke

Død

Den 23. april 1843 dør Marcus på Kalvhøjgård, og han bliver begravet den 2. maj 1843 på Øster Assels Kirkegård. Han blev 68 år gammel.

Skifte

Den 22. maj 1843 foretages der et skifte mellem enken og børnene.

Skifte blev afholdt mellem enken og de 3 små børn. Som formyndere for de umyndige børn optrådte gårdmand Jens Chr. Seerup af Vester Assels, da den fødte værge Peder Bjerggaard i Sindbjerg da var gammel og svagelig.

Af boets værdier kan nævnes 1 bord, 1 skammel, 1 Rdlr., 1 Jernbilæggerkakkellovn, 1 stueur, 2 stole, 1 Hængeskab, 1 Egekiste, 1 gammel skab, den afdødes Gangklæder, vurderet til ialt 11 Rdlr., 1 kobberkeddel i

Gruen vurderet til 10 Rdlr, 1 brun hest 3 År, 50 Rdlr., 1 brun hoppe 2 år, 35 Rdlr., 1 Hoppe 1 År 20 Rdlr., 1 Hoppe med Føl, 25 Rdlr., 1 Sort Ko 16 år, 10 Rdlr., 1 sort Ko 10 år 8 Rdlr., 1 sort Ko 7 År 12 Rdlr., 1 sort snippet ko 7 år 12 Rdlr., 1 sort blisset ko 6 år 12 Rdlr., 2 rødbrøgede stude 20 rdlr., 3 sortbrøgede stude, 25 Rdlr., 3 kalve, 16 Får og 2 væddere. Selve Gården, der stod til Hartkorn 6 Tdr., vurderedes til 2300 Rdlr, og dens Løsøre til i alt 413 Rdlr. 1 MK, 8 Sk. (Morsø Herreders Skifteprotokol 1836-1846, side 545-547).

Enken gifter sig igen

Nu gentager historien sig. Enken må hurtigt finde en ny mand. Mariane Madsdatter (2 x tipoldemor) gifter sig endog meget hurtigt igen med en langt yngre mand, nemlig Poul Jensen, også kaldet Poul Horsager. Han er født i 1816 i Øster Assels.

De blev gift den 11. august 1843 i Øster Assels Kirke, og altså kun 4 måneder efter hendes 1. mands død. I 1846 fødes deres fællesbarn Ane. Poul dør den 13. august 1883, mens Mariane bliver rigtig gammel. Hun lever sine sidste år som aftægtskone på Kalvhøjgård, som nu drives af hendes ældste søn Jens Christian Marcussen, og hun dør som 90-årig den 24. maj 1893 i Øster Assels.



Gravsten for Poul Jensen og Mariane Madsdatter. Kilde: DK-Gravsten

Arne Bjørn Jørgensen



Mads Marcussen og Kirsten

Andersen. Kilde: Slægtsbog efter Claus Clausen

Slægtsfobindelsen

Mads Marcussen er født den 27. juni 1842 og døde den 29. november 1931

Mariane Martine Marie Marcussen er født den 2. september 1877 og døde efter 1939

Claus Clausen er født den 9. juli 1899 og døde 13. oktober 1985

Inger Clausen er født den 2. august 1947

Claus Bjørn Jørgensen født den 29. maj 1980

Madses efternavn volder store problemer for folketællere og præster, og det staves i tidens løb på mange forskellige måder, som f.eks. Marcussen, Markussen, Markusen, Markvardsen, Markvorsen.

Fødsel og dåb

Mads blev født på sine forældres gård Kalvhøjgård i Øster Assels på Mors den 27. juni 1842. Forældrene er Marcus Pedersen og Mariane Madsdatter. Han blev døbt i hjemmet dagen efter fødselen, og den 2. oktober 1842 blev dåben bekræftet i Øster Assels Kirke. Faddere: Gårdmand Jacob Breiner af Øster Assels, Peder Colding, Øster Assels, Ole Peiter fra Sillerslev, Ole Gaasevads kone af Øster Assels og Inger Sørensdatter også fra Øster Assels.

Ungdom

Hans far dør allerede den 23. april 1843, da Mads er under 1 år gammel. Moderen gifter sig imidlertid straks efter med Poul Jensen, kaldet Poul Horsager den 11. august 1843, og stedfaderen driver Kalvhøjgård videre sammen med moderen. Den 25. september 1844 blev han vaccineret af distriktslæge Paulsen. Vaccinationen skete for at forebygge kopper. Den 14. marts 1836 blev det obligatorisk i Danmark at vaccinere alle nyfødte børn, og forældrene kunne idømmes en bøde, hvis de ikke var vaccineret. Først i 1976 kunne man erklære, at kopper var udryddet i Danmark.

Den 8. januar 1847 får Mads en halvsøster, idet moderen og stedfaderen får fællesbarnet Ane. Ane bliver aldrig gift, og lever resten af sit liv sammen med halvbroderen Mads. Den 19. april 1857 blev han konfirmeret i Øster Assels Kirke.

Som ung mand bor og arbejder han på sin moders og stedfaders gård Kalvhøjgård i Øster Assels helt frem til 1872. Samtidig sparer han op til selv at få en gård, og til at få råd til at blive gift.

Gift og gårdejer på Bakkegården i Karby

Den 26. marts 1872 bliver han gift med Kirsten Andersen sig i Øster Assels Kirke. Kirsten Andersen er født den 29. september 1853 i Sillerslev på Mors – det er tæt på Øster Assels. Hendes forældre er gårdejer Anders Hansen Colding og Mariane Svenningsdatter. Forlovere ved vielsen var hans stedfader gårdmand Poul Horsager i Øster Assels og brudens far gårdmand Anders Kolding i Sillerslev.

Kort efter brylluppet, nemlig den 9. april 1872 kunne de unge par overtage den 86 Tønder land store Bakkegård i Karby. Gården stod til Hartkorn 7 Tdr. 1 Skp 1/4 Alb., og besætningen var 12 malkekøer samt 37 stk. Ungkvæg og kalve, 2 tyre, 6 heste, 2 plage og føl, samt 10 får. Det var usædvanligt at et ungt par kunne overtage en så stor gård. Det mest almindelige, som i far Marcus tilfælde, var, at en ung mand kunne få en gård ved at gifte sig med enken på gården.

Efter at have haft gården i 25 år, så skete der en større ulykke. Gården nedbrændte i 1897, og jeg kender ikke de nærmere omstændigheder herom. Jeg har p.t. heller ikke viden om gården var forsikret, men Mads havde midlerne til at genopføre gården. Ved et tilsvarende branduheld i en anden gren af familien, så mistede denne familie alt, og fra at have været en velstående gårdmandsfamilie, så endte de kort efter på den nærliggende fattiggård.

Som det ses ved folketællingerne i 1880 og 1890 fik Mads og Kirsten 6 børn, heraf 3 piger og 3 drenge. Alle bosatte sig på Mors. Mariane blev gift med Christen Clausen og de er oldeforældre til Claus og Anne Katrine. En lillebror til Chresten, nemlig Martin Clausen blev gift med en lillesøster til Mariane, nemlig Svendida, også kaldet Ida.

Thisted, Morsø Sønder, Karby, Karby by, En gaard, L.13, nr. 10, FT-1880, C6371

Navn:	Alder:	Civilstand:	Stilling og erhverv:	Fødested:
Mads Markvorsen	37	Gift	Husfader, gaardejer	Ø. Assels, Mors
Kirsten Andersen	26	Gift	Husmoder	Sillerslev
Povl Markvorsen	7	Ugift	Deres børn	Karby, Mors
Anders Markvorsen	5	Ugift	Deres børn	Karby, Mors
Mariane Markvorsen	2	Ugift	Deres børn	Karby, Mors
Sidsel Iversen	20	Ugift	Tjenestefolk	Ø. Assels, Mors
Jens Kristjan Mortensen	18	Ugift	Tjenestefolk	Sillerslev, Mors

Ved folketællingerne i 1916 blev de økonomiske forhold for de enkelte personer også oplyst. Mads havde på dette tidspunkt en indkomst på kr. 4.000, hans formue var på kr. 31.400. Den pålignet skat til staten lød på kr. 117,45 og skat til kommunen var på kr. 283,04. Det er tydeligt, at familien har været dygtige, og har klaret sig godt. Skatteudgifterne var på dette tidspunkt også yderst overkommelige.

Ved folketællingen i 1930 blev hans indkomst også opgjort til kr. 4.000. Det tyder på, at beløbet var en slags standardbeløb for gården.

Død og mindeord

Mads døde den 29. november 1931 i Karby i en alder af 89 år, og han blev begravet den 5. december 1931 på Øster Assels Kirkegård. Mads og Kirsten var kun 4 måneder fra at kunne holde diamantbryllup (60 år).

Ved Mads Marcussens død skrev Morsø Folkeblad følgende nekrolog:

"Gaardejer Mads Marcussen i Karby døde i Søndags. Det er Sognets ældste Jordejer, som der ved er gaet bort, idet han ved sin død besad den Ejendom, han gennem en meget lang Aarrække har drevet. De sidste Aaringer er det dog sket ved hans hjemmeværende Søns, Anders Marcussens, kyndige og solide Støtte. Og Sønnen og Forældrene kom, venlige, fredsæle og let omgængelige, som hele familien er, udmærket ja rosværdigt afsted med at dele Herredømmet og Styret over den store Bondegaards Drift. Forøvrigt var der herom slet ingen bestemt deling. Tilværelsen mellem dem var groet op sundt og naturligt af et godt forhold mellem Forældre og Børn. I de sidste Maaneder har Sønnen været indlagt på Sygehuset her, til stor sagn for Hjemmet, men han er nu i god bedring.

Mads Marcussen er født den 27. juni 1842 i Øster Assels og blev saaledes 89½ Aar gl. I 1872 den 26. Marts blev han og hans efterlevende Hustru gift og kunde altsaa om knap 4 Maaneder holde Diamantbryllup. Ved samme Tid købte de Gaarden på Karby Mark, flyttede hertil den 9. April næstefter og har siden boet der. Efter Almanakken og Forventningen hos de unge folk skulde det være begyndende Foraar, da de flyttede ind, men det blev det ikke. I 1872 havde vi en forrygende Eftervinter med stort Snefald, saa det kan siges at være en noget kold Modtagelse, de fik. Men Tiden derefter har været den i alle henseender god. De har passet deres bedrift og Gerning saavel ind- som udadtil med Flid og Dygtighed, hvorved de har vundet sig en solid og anset Stilling i deres Kreds. Det centrale i deres Tilværelse har været deres gode Hjemmeliv. I deres hyggelige og gæstfrie hjem med den veldrevne og o god orden værende Gaardbedrift var det altid en fornøjelse at komme.

Mads Markussen og Hustru har haft 6 børn, 3 sønner og 3 døtre. Den yngste af Døtrene, der var gift og boede i Vils, er død. De fire foruden nævnte hjemmeværende Søn er alle godt stillede og bor på Mors."

Kirsten Andersens død

Kirsten levede som enke nogle få år mere. Hun døde i Karby den 16. februar 1933 i en alder af 79 år.



Mads Markussens familiegravsted på Øster Assels Kirkegård. Kilde DK-gravsten

Arne Bjørn Jørgensen

177 Inger Marie Sophie Madsen og Karl Nielsen

26. februar 2013

Denne historie handler om min kone Inger Clausens mormor Inger Marie Sophie Madsen og hendes morfar Karl Nielsen.

Inger Maries fødsel og barndom

Inger Marie blev født den 30. oktober 1889 i Dølby, Hindborg Herred, Viborg Amt. Hendes forældre var Ane Cecilie Pedersdatter og Niels Peter Madsen, der var daglejer og husmand i Dølby. Inger Marie var deres 5. barn, og forældrene fik i alt 10 børn i perioden 1882 – 1899. Inger Marie blev hjemmedøbt den 18. november 1889. Hun er ikke døbt i kirken, og der er ikke nævnt nogen faddere.

I 1890-erne var faderen husmand i Trustrup ved Dølby. I 1901 er hun stadig hjemmeboende hos forældrene, som nu bor i Resen ved Skive. I 1902 var faderen indsidder i Resen og i 1906 var han landbruger i Resen.

Karls fødsel og barndom

Karl blev født 11 år før Inger Marie, nemlig den 28. februar 1878 i Næstild ved Oddense i Salling. Han var søn af Johanne Christensen og Jens Christian Nielsen, der var husmand. Karl er barn nr. 5 ud af en børneflokk på 7.

Forældrene bliver for den tid meget usædvanligt skilt omkring 1890. Faderen vagabonderede fra tid til anden. En teori var, at så var der en mund mindre at mætte, og en anden, at han havde behov for at få luft under vingerne af og til.

I 1890 bor Karl sammen med sin fraskilte mor og sin lillesøster i et hus i Lihme. Den yngste bror er død som knap 1-årig. De bor hos en landbrugsfamilie, og hjælper til med forefaldende arbejde. Karl bliver konfirmeret den 24. april 1892 i Lihme kirke. Han får karakteren godt+ for kundskaber og karakteren mg for opførsel. Faderen dør meget tragisk i 1905, hvor han blev fundet døddrukken på Galgebakken i Skive, og efterfølgende døde i Skive Arrest.

Inger Marie og Karl bliver gift og får 2 børn

Den 1. oktober 1916 lyses der i Holstebro kirke for Inger Marie og Karl, og de bliver gift i Skive kirke den 19. oktober samme år. Forlovere var Murmester Olaf Christensen, Skive og Mads Christian Madsen (Inger Maries storebror), der var brolægger i Skive. Vielsen blev foretaget af Provst Westerberg.

Allerede 4 måneder efter vielsen, nemlig den 30. januar 1917 fødes det først barn Johanne, der er Ingers mor. Hun blev døbt i Skive kirke den 18. februar 1917 og fadderne var de samme som forloverene ved brylluppet, nemlig brolægger Mads Madsen, muremester Oluf Christensen og hustru Else Mortensen.

Et år efter - den 5. februar 1918 - får de deres næste barn, der den 24. februar 1918 døbes Peder Christian Nielsen. Provst Westergaard stod for dåben. Faddere: Moderen, Pigen Anna Madsen, Iglsø, murer Olaf Christensen og brolægger Mads Madsen.



III E - Karl Nielsen
Inger Marie Sophie Madsen

Fotografi fra slægtsbog for Claus Poulsen og Mads Marcussen

Familien slår sig ned i Skive, hvor de boede i Kompanistræde i 1917. Senere boede de i Toutrup ved Durup, og ved hendes død boede de på Aagårdsvej 9 i Skive.

Inger Marie dør af den spanske syge

Den unge familie rammes imidlertid hurtigt af en tragedie. Den spanske syge hærger i hele Europa, og Inger Marie smittes også af den, og hun døde den 4. november 1918 i Skive i en alder af kun 29 år.

Hun blev begravet på Skive kirkegård den 11. november 1818, og det var igen provst Westergård der stod for den kirkelige handling.

Faktaboks: Den Spanske Syge var en pandemi der rasede i 1918. Over 50 millioner døde, heraf 14.000 danskere. Epidemien fik navnet "Den Spanske Syge", idet Spanien et af de få lande, der ikke deltog i 1. verdenskrig og derfor ikke havde særlig streng presse-censur. Af den grund blev de første tilfælde af sygdommen rapporteret fra Spanien, på trods af at sygdommen sandsynligvis startede i Kansas i USA.

De tætte troppeopbygninger og massive troppebevægelser under Første Verdenskrig fik pandemien til at sprede sig hurtigere, og den større udbredelse fremmede mutation og kan have øget dødeligheden af virussen.

En stor medvirkende faktor for den verdensomspændende influenzaudbredelse var den større grad af rejseaktivitet; moderne transportsystemer gjorde det nemmere for soldater, søfolk og civile rejsende at sprede smitten hurtigt til samfund over hele verden.

På det tidspunkt havde man ingen vaccination eller lægemidler mod sygdommen, så man forsøgte at begrænse smitten ved at lukke offentlige steder som skoler, teatre og biografteatre. Mange ofre var i alderen 15 til 45 år, hvilket afviger fra det normale mønster ved influenzaepidemier, hvor børn og gamle bukker under.

Den Spanske Syge var luftbåren som alle andre influenzatyper. Den smittede gennem dråber fra nys, hoste etc.

Karl og børnene

Karl blev gårdejer (bolsmand), og familien boede et utal af steder.

Inger Clausen fortæller: "Min morfar Karl var en ivrig handelsmand. Han købte ofte gårde og huse, hvor han så boede en tid, og drev landbruget, for derefter at sælge dem igen. Nogle gange boede familien på en stor gård, og andre gange havde de stort set ikke noget at bo i. Økonomien gik også meget op og ned efter om han havde held med sine handler eller ej.

Han døde, da jeg var 4 år, så jeg husker ikke så meget om ham. I den sidste tid boede han hjemme ved os”

Datteren Johanne opholdt sig mest hjemme indtil hun blev gift med Claus Clausen i 1946. Sønnen Peder fik en læreruddannelse ved Gedved Statsseminarium, og blev efterfølgende lærer bl.a. i Ansager, Haurum og Ulkebøl. I 1951 boede Karl i en lejlighed i Søndergade 28 i Skive. I den allersidste tid boede han hjemme hos datteren Johanne og svigersønnen Claus, der havde erhvervet gården Gråsten ved Jebjerg i Salling.

Karl dør

Karl døde den 3. december 1951 på sygehuset i Skive.



Den fælles gravsten er udført ved Karls død.

Dødsdatoen for Ingers død er forkert. På stenen står dødsdatoen som 4-11-1918. Det rigtige er 5-12-1918.

Arne Bjørn Jørgensen

178 Forfædrene fra Knud

1. Forhistorie

Slægtshjemmesiden på Internettet giver rigtigt mange reaktioner fra familiemedlemmer og andre slægtsforskere, hvis familier hænger sammen med vores. Mellem jul og nytår fik jeg en mail fra Jørn Jeppe Toft Pedersen med medsendte oplysninger om forfædrene fra Knud, som også er hans forfædre. Hans oplysninger stemte fint sammen med det, som jeg allerede havde om denne gren af familien, samtidig med, at det supplerede mine oplysninger på væsentlige punkter.

Med den nye oplysninger er der nu samlet så meget viden, så jeg vil udgive denne særlige artikel om forfædrene fra Knud.

2. Hvor ligger Knud?

Vi skal til den vestlige del af Salling, hvor den smukke og velbevarede middelalderborg Spøttrup ligger. Der har ligget en gravhøj på marken ”Knuds Høj”. Det fortælles, at Gorm Den Gamles søn Knud ligger begravet i denne høj, og at det er derfor byen hedder Knud.



Oversigtsbillede fra Google Maps. Knud

ligger lige nord for den velbevarede middelalderborg Spøttrup.



Sådan ser Knud der ud nu med billede fra Google Maps.

Der er tale om 2 gårde, som familien har fæstet eller ejet:

Borgen 9 Matrikel nr. 22a

Vejen hedder Borgen, fordi den går langs Spøttrup borgen. Det drejer sig om den første gård i Knud. Hele gården har ligget vest for vejen, men udlængerne blev flyttet op øst for vejen.

Omk 1725 Chresten Villadsen (1. fæster) – søn af Willads Jensen
 10/10 1738 Laurits Jensen Skomager (2 fæster) – 5 x tipoldefar
 5/1 1773 Christen Jensen (Villadsen) (3 fæster) – 4 x tipoldefar – Laurits svigersøn (se fæstebrev)
 25/3 1839 Jens Christensen (4 fæster – søn og bror til Laurs Christensen, der er 3 x tipoldefar. Laurs køber Baungård
 1851 Berthel Pedersen (køber til selveje)
 1889 skifteretten til Maren Andersen
 1889 Jens Berthelsen
 1926 Peder Sinding – giftet ind i Baunggaard familien
 1968 Svend Sinding - søn
 ??? Bøjle Nørgaard Nielsen

Nr. 27 Matrikel nr. 26 a 34e 34f Vadumvej nr. 16

Gården er udstykket fra nr. 22 a. I den sydlige del er der en lavning der kaldes ” Gjedkrog”

1688 Christen Jensen – 7 x tipoldefar (usikker oplysning)
 1709 Willads Jensen – svigersøn og 6 x tipoldefar
 18/1 1740 Jens Villadsen, fæstebrev – søn og 5 x tipoldefar
 1/11 1782 Villads Jensen fæstebrev – søn og bror til Christen Jensen, der er 4 x tipoldefar
 11/11 1840 Peder Pedersen Nautrup ,fæstebrev
 12/12 1850 Peder Pedersen køber gården til selveje 1850
 1861 enken Frederikke Louise Pedersen fortsætter driften af gården
 1869 Peder Pedersen Nautrup forrige ejers søn, han dør 1888 og enken Johanne Christensen fortsætter
 1888 Lars Chr. Villadsen dør i 1908 og enken Dorthea fortsætter
 1908 Peder Bertelsen Villadsen (kaldet Peder Larsen) - LCVs søn
 1916 Jens Svenningsen og Johanne Lauersen
 1945 Kresten Svenningsen og Asta
 1989 Flemming Larsen
 ??? Peter Furbo

3. Familierelation til forfædrene fra Knud

Her er de direkte aner nævnt. Anerne, der er fremhævet med fed skift er omtalt i denne historie.

6 x tipoldefar: Willads Jensen født 1680 død 1757

5 x tipoldefar: Jens Willadsen født 1716 død 30 dec 1781

4 x tipoldefar: Christen Jensen født 1747 død 20 feb 1845

3 x tipoldefar: Laurs Christensen født 1774 død 5 mar 1842

2 x tipoldefar: Christen Laursen Baunggaard født 29 okt 1811 død 19 okt 1875

Tipoldemor: Johanne Christensen født 27 feb 1841 død 11 mar 1915

Oldefar: Karl Nielsen født 28 feb 1878 død 1952

Mormor: Johanne Nielsen født 30 jan 1917 død 4 sep 1982

Mor: Inger Clausen født 2 aug 1947

Anne Katrine Jørgensen født 13 okt 1977 & Claus født den 29. maj 1980

4. Willads Jensen og Maren Christensdatter – 6 x tipoldeforældre

Willads Jensen er født i Knud i 1680 og er formentlig søn af Jens Nielsen. Han bliver gift med Maren Christensdatter den 8. september 1709, og samtidig får han fæste på gården i Knud, der er på 3 tønder 1 skæppe og 2 fjd. tønder hartkorn. Han overtager formentlig gården efter sin svigerfader Christen Jensen.

Maren er født i 1678 og er formentlig datter af Christen Jensen. Jeg har kendskab til 4 af deres børn, nemlig Christen født omkring 1704, Maren, født 1712, Anders født ca. 1714 og Jens født ca. 1716. Maren døde i 1739. Hun blev 61 år gammel og Willads døde i 1757 i en alder af 77 år.

30. december 2009

5. Jens Villadsen og Maren Christensdatter – 5 x tipoldeforældre

Jens Villadsen er født i Knud i 1716. Han bliver døbt i Rødding kirke den 12 juli 1716, og han blev båret til dåben af Zidseel Hansdatter i Knud, og faddere var Søren Lauridsen, Jacob Jensen, Laurs Christensen, Bodil Hansdatter og Else Jacobsdatter, alle af Knud.

Han bliver trolovet med Maren Christensdatter den 2. april 1739, og de bliver gift den 7. juli 1739 i Vejby kirke. Maren er født i 1717, og er datter af Christen Bertelsen og Berthe Andersdatter Vendelbo. De får 8 børn: Berthe født 1738, Jens 1739, Maren 1742, Villads 1745 (dør som barn), Christen 1747, Anne 1751, Johanne ca. 1753 og Villads 1755.

Den 18. januar 1740 overtager Jens fæstet på gården efter sin far, da han er for gammel og svagelig til at drive den videre. Jens dør som 65-årig den 30. december 1781. Han blev på tragisk vis kvalt i en tøvrestak, der faldt ned over ham. Ved Jenses død overtager sønnen Villads fæstet på gården, og Maren bliver forsørget af sønnen. Maren dør nogle år senere i 1790 i en alder af 73 år.

6. Christen Jensen og Bodil Laursdatter

Christen blev født i 1747 i Knud, og døbt den 3 december i Rødding kirke. Blandt fadderne nævnes Anne Laursdatter i Rødding og Kirsten Jensdatter. Den 14. april 1774 blev han trolovet med Bodil Laursdatter, og de blev gift i Rødding kirke den 23. maj samme år. Forlovere var Christen Eskesen af Nye Mølle og Niels Svenningsen, Kjærgård.

Bodil er født i 1743, og hun blev døbt den 18. august. Hun blev båret til dåben af Sidsel Mogensdatter fra Ejstrup, og faddere var Anders Thomsen, Anders Jensen og Margrethe Jensdatter af Ejstrup samt Laurits Jensen Kjær, Else Nielsdatter Skjøtt og Søren Lauridsen fra Rødding. Hendes far er Laurs Jensen Skomager og hendes mors navn kender jeg ikke. Christen Jensen (også kaldet Willadsen), overtog fæstet af gården i Knud efter sin svigerfar, og som er hans hustrus fødegård, der hørte under Spøttrup Gods, og hans fæstebrev lyder således:

"Jeg Mogens Rosenkrantz til Spøttrup og Hesthauge, Ridder, Deres kongl. Majestæts betroede Geheime Raad og Kammerherre etc. giver vitterlig og ieg herved stæder og fæster til Christen Jensen en Gaard i Rødding Sogn, Knud Bye beliggende, som Laurs Skomager haver i Fæste og paaboer, skylder af Hartkorn Agger og Eng Nye Matricul 2 Tdr. 6 Skp. 1 Fjdk. 1 Alb. Med derpaa staaende Bygning og tilliggende Aggerland, Engbund. Tørvegrøvt og Liungslet, saaledes og saa vidt at Laurs Skomager det nødt og brugt haver hermed forundes bem.te. Christen Jensen i Fæste efter Laurs Skomagers dødelige afgang eller og naar hand formedelst Alderdom og Svaghed den ej længer kand eller vil forestaae, da Christen Jensen Gaarden tiltræder og nyder samme i Fæste paa Livstiid med de Vilkor: at hand deraf Aarlig og til rette Tiider betaler alle kongl. Skatter og paabudde, som nu ere eller herefter paabydendes vorder, som og sædvanlige Landgilde af Gaarden og dens tilliggende aarlig til st. Hansdag og Martini at betale og levere efter jordebogens formelding med Rug 1 Td., 1 Lam, 1 Gaas, 2 Høns og 6 Pund Smør, forretter sit Hoveri, være sig ægt eller Arbejde upaaklagelig og saaledes som det enten nu er eller herefter vorder befalet, Dørk, Giøde og besaae Jorden forsvarlig efter Lands Skik og brug og intet deraf at bortleje, afhænde eller forøde.

Desuden iagttager Fæsteren at naar hand tiltræder Gaarden skal hand af Laurs Skomager eller Arvinger tage Vederlag for Gaardens befindende Brøstfældighed samt manglende Besætning og Sæd, hvorefter det diden er Fæsteren forbedres, vedligeholdes og tilsvares. Sluttelig haver Christen Jensen som en Fæster hørsommeligt at efterleve Deres kongl. May.sts. Allernaadigst Lov og Forordninger saavidt ham vedkommer, være mig eller ordre hørig og lydlig, alt under dette Fæstes forbrydelse og anden vedbørlig Straf efter Sagens Beskaffenhed.

Til Stadfæstelse under min Haand og Segl. Spøttrup den 5. Januar 1773. M. Rosenkrantz.

Original Fæstebrevet med dette enslydende haver jeg annammet, lover og firbinder mig til herved samme at efterkomme. Datum ut Supta.

Christen Jensen"

Christen og Bodil får 7 børn: Laurs født 1774, Anna 1775, Kirsten 1777, Maren 1779, Jens 1781, Mette 1783 og Anders 1786. Bodil dør som 64-årig i 1807 og bliver begravet den 28. juli.

Som det var skik og brug dengang, og også nødvendigt for gårdens fortsatte drift og pasning af børnene, så gifter Christen sig straks igen. Den 22. september 1807 bliver han i Rødding kirke gift med Dorthe Adersdatter. Hun er født i 1780, og altså 33 år yngre end ham. Hendes forældre er Adser Nielsen og Else Sørensdatter, og de har også fæste i Knud.

Christen og Dorthe får 4 døtre, Bodil født i 1808, Else født 1812, Mette født 1817 og Maren født 1821. Christen er en ældre herre på 74 år, da han får sin yngste datter.

30. december 2009

Den 25. marts 1839 overtager Jens Christensen gården. Jens er Christens søn af 1. ægteskab. Christens ældste søn Laurs erhverver allerede i 1811 gården Baunsgaard i Lihme. Han bliver dermed stamfader til Baunsgaard slægten. Efter afståelse af gården kommer Christen og Dorthe sammen med den nu 19-årige datter Maren på fattighuset Grundvad i Rødding. Christen er på dette tidspunkt 92 år gammel!

Den 21. juni 1842 fæster Christen imidlertid et stykke jord af Jens Dyr i Vejby, og der bor han, konen og den ugifte datter Maren fortsat ved folketællingen i 1845. Den 20. februar 1845 dør Christen, og bliver begravet den 2. marts – se nedenfor



fra kirkebogen fra Vejby, Rødding, Viborg med Christens død den 20. februar 1845.

Ifølge kirkebogen er han blevet 103 år gammel, men sammenholdt med hans dokumenterede fødsel så er han "kun" blevet 97 år og 3 måneder gammel, hvilket gør ham til en af familiens ældste aner. Flere af de øvrige familiemedlemmer blev også ret gamle, så de må have levet godt og sundt i Salling. Enken Dorthe flyttede ind hos datteren Bodil og hendes mand Jens Christian Christensen i Vejby, og her levede hun som aftægtskone frem til sin død den 29. marts 1862. Hun blev 82 år gammel.

Sønnen **Laurs Christensen** var den første husmand i Vadum i Lihme sogn, men omkring 1811 overtog han Baunsgård i Lihme, og den drev han indtil 1840, da han afstod den til sønnen Christen.

Baunsgård står i Brandtaksationsprotokollen 1811 opført således:

- a. Stuehuset norden i Gaarden, 15 Fag, 7 Alen dyb, blandings under- og overtømmer, klinede Vægge, Straatag; med Lovt, Vinduer, og Døre, tvende Iern Bielægger Kakelovne, en indmuret Kaaber Kiedel paa $\frac{3}{4}$ Tønde, samt en Skorsten og Bagerovn af Leer, men Skorstenspipen af brændte Steen, taxeret a Fag 80 Rdlr., er 1200
- b. Det søndre Huus, 14 Fag, 7 $\frac{3}{4}$ Alen dyb, blandings under- og overtømmer, klinede Vægge, Straatag; til Lade, taxeret a Fag 20 Rdlr., er 280
- c. Det vester Huus, 5 Fag, 7 $\frac{3}{4}$ Alen dyb, blandings under- og overtømmer, klinede Vægge, Straatag; til Lade og Stald, taxeret a Fag 30 Rdlr., er 150
- d. Et Huus sønden for Gaarden, 10 Fag, 7 $\frac{1}{2}$ Alen Dyb, blandings under- og overtømmer, klinede Vægge, Straatag; til Vognremisse, Faar og Tørvehuus, Taxeret a Fag 20 Rdlr., er 200
- e. Det østre Huus, 8 Fag, 7 $\frac{1}{2}$ Alen dyb, blandings Under- og overtømmer, klinede Vægge, Straatag; Til Fæehuus, taxeret a Fag 20 Rdlr., er 160 1990 Rdlr. Forsvarlig imod Ildsfare og forhen forsikret for 180 Rdlr. De anordnede brandredskaber ere forefundne."



Baunsgård i Lihme

7. Lidt om Spøttrup borgen

Som det gælder for så mange andre slotte, borge og gårde fra Danmarks middelalder, fortæber Spøttrups ældste historie sig i tågerne. Første gang vi hører om Spøttrup i egen ret er i 1404, hvor ridderen Johan Skarpenberg tilskødede Viborg Bispestol sin gård i Spøttrup – med Spøttrup Sø. Biskopperne lod efter overtagelsen i 1404 deres gods i Vestsalling styre ved hjælp af fogeder, der tog ophold på Spøttrup. Ud over fogedernes navne er det ikke meget, vi hører om Spøttrup i 1400'erne, og det er først da borgen Spøttrup blev bygget, at man kan sige, at jordegodset i Spøttrup blev mere interessant end så meget andet gods, bisperne ejede.

Hvornår blev Spøttrup borg da bygget? Vi ved det ikke præcist, men med den viden vi i dag har om Spøttrup borgs bygningsmæssige detaljer, går det an at sige, at borgen må være færdigbygget senest i midten af 1520'erne. Det vil sige, at det var biskop Jørgen Friis, der gjorde Spøttrup færdig. Spøttrup borg var ved sin opførelse en af rigets mest moderne fæstninger. Voldene og de dobbelte voldgrave var et forsøg på at holde kanoner på afstand af borgen. Kanonen var det nye, stærke våben ved middelalderens udgang. Med sine udenomsværker, de dobbelte voldgrave og den ni meter høje vold, som var kronet med palisader og skansekurve, var Spøttrup borg færdigbygget og stod som en magtfuld fæstning med en pragtboldig til biskoppen. Men netop pragtboldigen holdt ikke længe: Allerede i forbindelse med den begyndende kirkekamp mellem katolikker og protestanter blev de store vinduer i sydfløjens 2. sal erstattet med skydeskår.

Ved 1700-tallets begyndelse var Spøttrup på ingen måde ved fordoms styrke og værdighed. De mange år uden en ejer som residerende på borgen med den pietetsfølelse for stedet, som det giver, havde sat sine spor. Spøttrup gods var på dette tidspunkt på 279 tdr. hartkorn med ladegården Hesthavegård og Nymølle. Det var dette gods, som adelsmanden Axel Rosenkrantz overtog i juni 1702. Den nye ejer tog straks hul på at renovere sin nye bolig. Vi kan se af kilderne, at der blandt andet blev importeret anseelige mængder bygningstømmer. Da Axel Rosenkrantz overtog borgen blev den beskrevet som ”meget forfalden og ruineret.” Da biskop Søren Lintrup tyve år senere, i 1722, kom forbi, betegnede han derimod Spøttrup som ”meget velbyggt.” Axel Rosenkrantz havde således fået opbygget et agtværdigt og passende hjem.

I 1724 døde Axel Rosenkrantz og efterlod borgen til sin søn Mogens. Axel Rosenkrantz havde levet et stille liv i sine 22 år på borgen, og det samme lod det til, at sønnen Mogens agtede at gøre. Først sent tog han en offentlig stilling, da han i 1748 blev assessor i Højesteret og senere ”deputeret for de kongelige finanser.”

Tiden efter Den store Nordiske krigs afslutning i 1720 gav fredelige tider i en uhørt lang periode. Landets økonomi kom i løbet af 1700-tallet på fode igen og skabte velstand til brede lag, blandt andet i dele af bondestanden. Nogle bønder blev endda meget rige. En af disse var Peder Nissen. Han var bonde fra Ribe egnen, havde tjent store penge på stuedrift. I 1784 købte han Spøttrup borg. Han døde dog allerede i 1788 og hans 17-årige søn Nis måtte komme hjem fra Katedralskolen hvor han studerede og overtage bedriften. Det var hårde år for knægten: Nis Nissen måtte virkelig spare for ikke at gå fra hus og hjem. Først omkring 1820 var han økonomisk ovenpå. Men de mange års smalhals var dog ikke gået sporeløst hen over Nissen. Selv da han i 1830'erne hørte til Jyllands rigeste mænd, sad påholdenheden så dybt i ham, at det grænsede til det groteske. Historierne var mange om den mærkelige, nærige rigmand Nis Nissen på Spøttrup; Kongen af Salling eller mindre ærbødig: Studekongen.

Nis Nissen fik ingen børn. Han var gift to gange, hans første hustru døde i 1824 og året efter giftede han sig igen, denne gang med den 33 år yngre Ane Dorothea Hagensen, der, lige som Nissens første hustru, var fra Mors. Hun fødte syv børn, men ingen af dem levede ud over to års alderen. Nis Nissen døde den 29. juli 1848 og da han var barnløs arvede han hustru og hans søskende hans utroligt mange penge. En nylig undersøgelse påviser at formuen efter Studekongen Nis Nissen svarer til 1800 arbejdsmænds årsløn i 1849.

Borgen er nu åbent for offentligheden som museum.

30. december 2009



Søstre Inger Clausen og Mariane Johnsen samt barnebarnet Emil besøger Spøttrup Borgen i 2003. De er alle 3 efterkommere efter bønderne fra Knud.

Arne Bjørn Jørgensen

179 Anton Andersens liv – fortalt af ham selv

9. juli 2009

Flemming Dreslet, som er min kones ½-fætter sendte for nyligt en meget interessant historie til mig. Den drejer sig om hans morfar tømrer Anton Andersen, der har nedskrevet sin livshistorie, og han har sendt den til Nationalmuseet, som det også fremgår af skriftet. Historien giver et meget spændende tidsbillede af perioden fra slutningen af 1800-tallet og til op midt i 1900-tallet.

Familierelation:

Jens Christian Nielsen

Karl Nielsen

Johanne Nielsen

Inger Clausen

Kirstine Nielsen gift med Anton Andersen

Agathe Pouline Andersen

Flemming Dreslet



Gravsten for

Kirstine Nielsen og datteren Johanne Andersen (Foto: Flemming Dreslet)

Anton Andersen var en velestimeret tømrermester i Skjern, og han var gift med Kirstine Nielsen, der er søster til Ingers morfar.

Her følger historien. Det er en affotografering af hans maskinskrevne sider.

SMÅPLUK AF LIVET I SYV TI SYV ÅR

Min far var født i Rønde kro ved Århus og mor i Kålgårdhus i Møjrup ved Hølstebro, de var ikke gift da jeg blev født, far var rejst til København og begyndt en lille forretning da han var udlært ved handel, det var den 29/3 1878 at jeg holdt mit indtog i denne verden hos min gamle mormor, der siges, der ikke var meget liv i mig fra begyndelsen af, hvorfor jormoderen gav mig en endefuld der umiddelbar kvikker lit op, men mormor sagde, å, lad ham dø i guds navn, hvortil jormoderen sagde nej sådan svende skal ikke have lov til at dø i den alder. Jeg blev hos mormor og mor rejste til København og blev gift med far, deres forretning gik ikke særlig godt og de blev nødt til at standse i løbet af et År tid, far gik så over til agentur og rejste på Lolland falster i hele sit liv til han døde i 1915, foruden mig som den ældste var tre brødre og to søstre der alle er født i København, mor kæmpede hele sit liv igennem med fattigdom i en af vesterbros baggårdslejligheder da far ofte glemte at sende penge hjem, det blev derfor nødvendigt at sende to af børnene ud på landet til fars familie en søster og en broder, søsteren blev der og blev gift, men broderen rejste tilbage igen da han var konfirmeret, han vidste ingen adresse på far og mor, kuns at det var på vesterbro, men ved en hændelse går en ældre broder forbi ham i Istedgade og får en anelse om at det var Johannes, går tilbage igen og giver sig tilkende til gensidig glæde, men på trods af at vi nu alle er opfødt under de usleste fattigste forhold er vi fire brødre kommen i gode stillinger, for søstrenes vedkommende knap så godt. Angående mig selv kan jeg sige at jeg aldrig har sultet, jeg blev opfødt hos mormor på kommunen, da ingen vidste hvor mine forældre var, efterretningsvæsenet var dengang ikke på højde med nutiden, jeg fandt dem først da jeg som 19 Årig kom til København for at aftjene min værnepligt ved ingenierrregimentet. Da jeg var 10 år kom jeg ud at tjene som hyrde dreng 1. april 1888, passede en stor flok får der gik løse, om sommeren var de tøjret ligesom køerne, jeg husker som det var idag da jeg gik hjem fra med mine få ejendele i en lille pakke, at jeg græd, men da jeg skulde hjem igen græd jeg også, så det var tegn på, at jeg havde haft det godt. Lønnen var 10 kroner, et pund uld og et par træsko, så det må have fyldt godt i kommunens kasse. Næste sommer var der kommen en anden sogneråd og de satte mig i en anden skole og en anden plads, der var jeg i to somre, men da bedstemor blev blind og var tinget bort kom jeg om vinteren i min første plads igen, her blev jeg den 10 april konfirmeret fra, hvad præsten sagde husker jeg ikke, men han gav mig et lille davissalmebog som jeg har endnu jeg tror nok vi fik en allesammen, derimod er jeg (ved at se på al den stas der bliver gjort ud af konfirmationen nu om dage,) kommen til at tænke på ens egen. Manden var blind og enke så der var husbestyrerinde, som sendagen vilde hun nok helst have en nem middag og da vi om lørdagen fik grønål blev de sidste varmet om sendagen og jeg passede fårene om eftermiddagen som jeg plejede

så var den gilde holdt. Mit konfirmationstøj gav kommunen med besked om, at det var det sidste bidrag fra den kant, så kunne jeg administrere som jeg lystede, men det sidste blev derikke mange ører til. Jeg havde plads et par steder ved landbruget, men mit ideal var at komme i tømrerlære, og trods alt lykkedes det også formedels 33 øre om dagen + kost og logi + 14 dage fri i høst hvor jeg tjente 36 kroner til et sæt tøj, jeg var ellers lykkelig over, at være blevet fri for landbruget og fået et hjem, hvad jeg ikke var forventet med, vi begyndte med at arbejde kl.6 til 8 1 times middag, om vinteren 7,30 i teknisk skole kl.6 så tiden var godt optaget, vi lavede alting med hånd, selv 7" breder skar vi igennem på højkant og 10 alen 4 x 4 til brandstiger, jeg begyndte med at lave girekter og fodlister med hånd, det tog på kræfterne, men dem havde jeg nok af, jeg var mit hoved højere end mester, så når jeg fik en tilrettevisning skulde mester alligevel se op til mig, vores arbejde var mest på landet og noget i Holstebro, jeg var en vinter inde på Svineslagteriet, det var to sorte englændere der ledede arbejdet, de kom såvit tilsidst at de kunde sige # goddag og farvel på dansk, vi havde også arbejde i hjem et par mil borte, det var noget af mesters familie og var der gerne en uge ad gangen, vi tog altid med fem toget om morgenen fra Holstebro, men så skete det en nat, at mesters ur var gået istå, og det var altid maren (mesters kone) der passede tiden om morgenen, hun vognede ved at høre et tog fløjte, løb op og spurgte mig hvad klokken var, den var kuns to og søvning som jeg var svarede at det passede ikke, vi kom alle op i en fart, fik lit mad og mester afsted til banegården for at få billet, jeg kom så bagefter med alt værktøj, men nåede kuns halvvejs da mester kom tilbage med besked om at klokken kuns var to om natten, da vi kom tilbage var alle børn i tøj og klar til at gå i skole, deres møb der skæde på maskine kunde ikke forstå, at det ikke blev lyst, det var hen på efteråret, vi nåede senere med fem toget til Hjern, men en ulykke kommer sjelden alene, da vi havde været der en uge og skulde hjem om aftenen, hørte vi et tog i Struer, vi mente at det var toget vi skulde med fra Hjern hvorfor vi satte i løb, men da jeg havde en knepe fisk i den ene hånd kunde jeg ikke følge mester men satte lige til hvor mester fulgte vejen i vinkel, bønderne der så os træde, at jeg var ude for at fange mester, vi nåede hjem en time før toget gik, det vi havde hørt gik den anden vej, så vi blev afkelet inden toget kom. Jeg husker en aften jeg kom fra Teknisk skole, at jeg kom ifølge med en gammel mand der spurgte hvad jeg vilde være og da han hørte det, sagde han, at det var en god arvsart at tage med sig ud i livet, det har jeg også siden måttet sande, mit håndværk har jeg altid været glad for, efter at have arbejdet forskellige steder som svend, blev jeg indkaldt 15 maj 98 på ingeniærkasernen for at aftjene min værnepligt der varede i 18 måneder, en vinter og tre somre de første 6 måneder var det rekrutskolen efter den tid var vi pionerer med otte timers arbejde til klokken 15 efter den tid arbejdede jeg hos en gartner på lille vennemindevej

III.

hvor jeg tjente 2 kroner om dagen. Min største oplevelse jeg havde i København var da jeg første gang så mine forældre og søskende på 4.sal i en baggård på vesterbro, ads. fik jeg af en ankel der var politibetjent og boede dengang på Sdr.Boulevard, de kom aldrig sammen men han vidste hvor de boede jeg ved ikke hvem af os, mor eller mig, blev mest benøvet, men det var lit underlig første gang, min aldste søster kom også derover mens jeg var der, hun var da 17 år nu og var sendt hjemmefra da hun var fire år, så det var ligeså mærkelig for hende som for mig.

Soldaterlivet var ikke rigtig noget for mig, skent jeg var der i 18 måneder følte jeg mig ikke rigtig hjemme der, der var et årstid før jeg kom i tjenesten sket et åndelig gennembrud i mit liv og det kunde jeg ikke få til at falde sammen med det liv der blev ført på kasernen og når dertil kom, at det millitære øvelser heller ikke havde min interesse, så jeg sige at den bedste dag jeg havde derinde var den 8.oktober da jeg blev permitteret. Mit ovenfor nævnte gennembrud havde flere årsager, min bedste ven og skolekammerat druknede grundlovsdagen 97 i stør-åen i Holstebro, det var den største sorg jeg den gang havde oplevet, men bagefter kan jeg nok se, at Gud igennem det svære drog mig nærmere til sig, der var også en ung pige jeg blev gode venner med og senere gift der virkede i samme retning, og det fortrydes aldrig at man i tiden fik, løbet mod himlen fik rettes, som der står i en sang. Efter at jeg første gang blev permitteret i 99 arbejdede jeg i Holstebro til hen i juni måned 1900 hvor arbejdet slap op, jeg var ked af at jeg skulde ud på vandring, men det var en god tid på året, jeg var også heldig og fik arbejde i Skjern som bygningsmandker, men blev sendt til Ringkøbing ved indstilling af lære i borgerskolen. Jeg skulde ind til manøvre i oktober, så jeg var bange for at komme på landevejen til vinter, men da var der en gammel mester der havde arbejdet på skolen der sagde til mester, at han den lange skulde han se at beholde og sådan blev det også, jeg var der i 11 år, ^{som sendt} bortset fra, at jeg havde begyndt som mester oppe i Tårs mellem Hjerring og Saby, men der var det ligesom i tjenesten det passede mig ikke, da foråret kom, tog jeg tilbage til Skjern og blev der til nytår 1911 jeg har altid følt mig godt hjemme i Skjern og var medlem af K.F.U.M. i hele min ungdom. I 1905 blev vi gift efter at vi havde været forlovet i 6 år, vores behave var ikke stor jeg lavede siden fyraften om vinteren og vi blev gift i maj jeg havde fast arbejde 18 kroner om ugen, deraf fik min kone syv kroner om ugen og 10 kroner i husleje om måneden, så det kunde sagtens gå, men efterhånden som børneflokken forøgedes blev bysjettet strammere, jeg købte så en byggegrund uden penge købesummen skulde gå i anden pant, det var 400 kroner. Snedker og tømrerarbejdet lavede jeg siden fyraften, begyndte 1. januar og to familier flyttede ind den 15.august der var to tøvrørelser lejligheder med et værelse i tagetagen til hver, det hjalp jo lit på økonomien, men vi havde til sidst i min svendetid 6 børn på 18 kroner om ugen, og selv om vi boede billig, kneb det alligevel at få det til at gå rundt, vi passede altid på at vi ingen guld havde, vi fik dog føden og lit tøj, børnene skulde jo først have også kunde vi få resten, vi havde en åben gennemkørsel ved den ene ende af huset

og ved at overbygge det, kunde jeg få et værksted, det var tanken at begynde som tømrermester, men for at kunde det skulde der også penge til, jeg lånte så 800 kr. på otte kautionister, de fik 3die pant i huset, men de to mest velhavende turde dog ikke påtage sig så stor en risiko så jeg fik et par andre, jeg begyndte til nytår 1911 averterede om billige tilbud på tømrer og snedkerarbejdet, cyklede langt ud på landet hvor der var en smule at tjene, det blev også kronet med held idet jeg allerede det første år fik efter forholdene, en del arbejde, så da jeg til nytår fik det opgjort havde jeg 1200 kroner i overskud, og vi havde endda tilladt mere end da jeg arbejdede som svend så det var et smuk resultat. Jeg lønnede også to murmestre den sommer der ikke selv kunde skaffe penge til deres folk, det der især hjalp mig var et års kredit på tømrerhandelen også nogle kontante kunder, 1912 var også et godt år, da købte jeg tre byggegrunde og solgte den ene, byggede på en og den 3die tog jeg til tømrerplads, tretten var også et godt år, men så kom det ulykkelige krigsår 1914 hvor min kone døde efter det niende barn, det var ikke helt let at komme igennem selv om jeg ingen økonomiske sorger havde, først havde jeg en gammel kone på 73 år og en ung pige på femten der løb ude om natten, jeg averterede i kr.dagblad om en husbestyrerinde, men var så naiv at skrive hvor mange børn der var, der kom selvfølgelig ikke et eneste tilbud, neste gang skrev jeg ikke om børnetallet og da var der en dame fra København der søgte pladsen, hun skrev, at hun havde været i huset hos en professor og opdraget et barn fra hun var ganske lille til hun var voksen desuden var hun en meget flink begholder og kunde telefonere, samt spille klaver, jeg havde mest brug for en der kunde lappe og stoppe børnetøj, så hun fik ikke pladsen, derimod en anden ung pige herovre fra, som jeg var glad for, desværre var hun ikke rask så jeg blev nødt til at skifte igen, jeg fik også en kærnepige jeg beholdte et par år og den sidste husbestyrerinde havde jeg i to år. Men en ulykke kommer sjelden alene, den 4. august brød den ulykkekrig ud med masser af indkaldelser af ældre årgange i 15 over 16 årgange indkaldt, og de var inde på at 18 årgang også skulde med, var det sket så er jeg klar over, at alle børnene var kommen på kommunen og hjemmet opleet, men Gud ske tak, fik jeg lov at blive hjemme ved børnene og arbejdet som jeg havde en masse af, blandt andet Skjern kirke der blev udvidet med mere en det dobbelte og helt ombygget, det havde stået på i 10 år inden det gik i orden og 1915 var også sidste år at de ualmindelige dimissioner kunde skaffes frem, der var 28 alen 7" x 7" fuldkantet fyr, 21 alen 10" x 10" fuldkantet fyr 14 alen sammen slags 16 alen 12" x 12" sparens var 6" x 6" 12 alen med dobbelt hanebånd flugtlige fyr som arkitekt Lenke København (der havde arbejdet skrev) jeg havde også et stort mejeri foruden meget andet, det blev færdig til jul og indviet takket være mine dygtige svende som jeg blev venner med for livet. Året 1917 blev et af de betydligste år i mit liv, idet jeg fik en god og trofast ven for livet samt en god mor for mine 8 børn den niende døde i 14 tre måneder efter sin mor, jeg har aldrig været så lykkelig som dengang vi blev enige om, at dele livet i medgang og modgang det er meget vanskelig for en mand at være alene med så stor en flek børn, derfor gav Gud os også den kvinde der vilde påtage sig ansvaret og gå i mere sted. Vi har

V.

en datter sammen der er gift og har to små piger som vi hver dag har glæde af. I 1918 var der lit arbejde herhjemme hvorfor jeg gav tilbud på stationer og remisser ved Varde grindsted banen og fik det, det var et arbejde til 190.000 kr., vi havde adskillige episoder og vanskeligheder i det par krigsår, jeg har altid syntes at det hørte med til livet, for at de skulle overvindes, der var jo vanskeligheder med at få materialer og lange besverlige Cykelture hvor man altid havde modvind m.m. men det blev omsider færdig, og jeg fik det hele gjort op, havde jeg 7000 kr.driftskapital, så nu syntes jeg at være godt kørende økonomisk, men i 1920 kom kreditindskrænkning og lit med arbejde, det var dyrtid, en konfirmation havde vi hvert år, nytår 23 havde jeg ikke en ære, de 7000 var gået med, og min kone lagde på Sygehuset i Herning i 3 måneder. Efter 12 års selvstændig virksomhed et dårligt økonomisk resultat, vi var to kolleger der kom til at tale om, at gå ned i banken og låne 1000 kr. på en veksel og gå uden for at dele dem, men i sandhedens interesse skal det også siges at 23 var god, jeg fik vekselen indløst og havde 3.500 i overskud, det er også det bedste år jeg har haft. Jeg synes altid at jeg har haft nok at gøre med mine egne sager, har derfor ikke tragtet efter offentlige bestillinger, men helt ungt da har jeg da ikke, jeg var således i en årrække formand i Skjern håndverker & industriforening, det var i de år der blev forlangt mesterbeviser af de ældre mestre der ikke havde aflagt svendeprove, dem skaffede jeg en masse af gennem fællesrepresentationen ligesom jeg var stærk medvirkende til, at vi blev medlem af samme, så vores lærlinge kunde aflægge deres svendeprove i Skjern, fremfor at sende dem til andre byer, vi afholdt også en masse fagkursus der altid var god tilslutning til, da jeg så i 36 trak mig ud af bestyrelsen gav Foreningen mig et guldur, jeg har siden sagt at det var før at komme ud med mig. Ved en hændelse blev jeg så formand for svandeprovekommissionen for Ringkøbing amt da loven om faglig bedømmelse blev vedtaget, det var et arbejde der interesserede mig meget, at komme rundt her i amtet og se hvad unge mænd kan præstere af rigtig godt håndværksarbejde efter 4 års læretid, og hvor har jeg mange gange beundret de unge mænd ude fra landsogne der aldrig har set en trap lavet, trækker en trappe til sven- deprøve og klare det både til ros og medalje, jeg har før sagt, at de mestre ude på landet, der ikke kan uddanne deres lærlinge i de opgaver de kommer ud for ved sven- deprøven skulde ikke have liv til, at antage lærlinge, men det er vanskeligt at få gennemført. Jeg gik af da jeg var 73 og min afløser blev tømrermester Poulsen Helstebro men af de tillidsposter jeg har haft er det den mest interessante. Jeg er nu kommen hen på eftermiddagen af mit liv idet jeg er 77 år og kan ikke mere tage det hårde tærn, men har det ualmindelig godt når jeg ikke skal anstrænges, den gamle ejendom og for- retning solgte jeg 1 april 54, vi var i 38 flyttet over på den anden side gaden i en ejendom med 5 lejligheder, som jeg byggede i 36, den står mig idag i 21.000 så der bør vi både billig og godt, har fjernvarme til en 3 værelser med kammer, det gamle hus fik jeg 37.000 for og desuden en hjørnegrund. På sidste generalforsamling i mesterfore- ningen blev jeg udnævnt til æresmedlem, det var jeg selvfølgelig glad for, skent jeg aldrig har gjort mig fortjent til det. Jeg befinder mig godt nu jeg er kommen af med forretningen, det er dejlig når man vågner om morgenen, at der ingen pligter er, er

føret og vejret godt starter jeg og kører ud for at handle jeg har nogle gode artikler at handle med, men til sommer tager vi til Søndervig, hvor vi har et yndig lille stråstøkket sommerhus lige ved vesterhavet. Jeg har aldrig tidligere kunnet få ro til at være der mere end et par dage, nu er der ingen mere der kalder så det benytter vi os af. Min kone der er 10 år yngre (end jeg) er desværre blevet 5 år ringere på grund af en hofteskade der i de senere år er stødt til, hun har gennemgået meget sygdom i vores ægteskab, haft 3 benbrud og flere operationer, vi har søgt ortopedisk hospital i Århus, men der var ingen hjælp at få, vi klarer os så med lit hushjælp og der kan jo ikke være så langt igen, det går nok, bare ikke det bliver værre.

Når jeg så ser tilbage på det lange liv er jeg glad for, at det ikke skal leves om igen, der er så meget der skulle have været anderledes, så mange fejlgreb så meget synd både i tanker ord og gerning så den eneste redning jeg nu ved mit livs afslutning ser og klynger mig til, er en miskædet udrakt gennemberet hånd, og hånden det er min Frelseres hånd på Golgata.

Vedlagt fotografi af min læremester og hustru, samt et af mig selv som 77 årig, og et udklip af et blad.

Nationalmuseet
3. afdeling
Industri-, håndværk-
& arbejderundersøgelserne.

Den 28.5.1955

(1755)
JS/PS.

Hr. tømrermester Anton Andersen,
Nygade,
Skjern.

Modtag hermed museets bedste tak for Deres levnedsskildring, der indkom den 21.4.55., og som vi nu har gennemgået.

Det er en fyldig og indholdsrig beretning om en tømrers liv og arbejde, som vi har læst med stor interesse og godt udbytte.

Det er derfor med glæde, vi nu lader Deres skildring og fotografierne indgå i museets arkiv til opbevaring for eftertiden.

Med venlig hilsen

sign. D.Yde-Andersen

180 Tipoldefar døde af druk

16. december 2011

Dette er fortællingen om 2 af mine børns tipoldeforældre, som havde et hårdt liv, og som for den enes vedkommende fik en dramatisk død.

Hovedpersoner: Jens Christian Nielsen født 30. april 1840, død 19. december 1905 & **Johanne Christensen** født 27. februar 1841, død 11. marts 1915

Søn: Karl Nielsen født 28. februar 1878, død 3. december 1951

Barnebarn: Johanne Nielsen født 30. januar 1917, død 4. september 1982

Oldebarn: Inger Clausen født 2. august 1947

Tipoldebarn: Claus Bjørn Jørgensen født 29. maj 1980

Jens Christians opvækst

Jens Christian blev født den 30. april 1840 i Næstild. Næstild er et lille bebygget område, der ligger mellem Oddense og Jebjerg i Salling. Hans forældre er Niels Jensen og Else Christensdatter. Niels Jensen var daglejer og senere husmand i Næstild, og Jens Christian var den yngste af en børneflokk på 4. Han blev døbt den 10. maj 1849 i Næstild kirke og faddere var: gårdmand Niels Christian Nielsen af Næstild, Anders Jensen, gårdmand Jens Toft og Morten Jakobsen. Den 9. april 1841 blev han vaccineret af lægen Lundholt, og i 1854 blev han konfirmeret i Næstild kirke. I den forbindelse fik han følgende bedømmelse af præsten: God for kundskab, meget god for opførsel. I 1860 er han som 20-årig stadig hjemmeboende i Næstild sammen med sine forældre og storesøsteren Johanne.



Salling kort fra Skive Turistbureau

Johannes opvækst

Johanne er født den 27. februar 1841 på den store slægtsgård Baunsgård, der ligger ved den lille by Lihme på den vestligste del af Salling. Hendes forældre er Christen Laursen Baunsgaard og Christine Christensen. Hun er nummer 3 i en stor søskendeflokk på 9 børn. Hendes lillebroder Laust Christensen Baunsgaard overtog som den ældste af drengene den store fødegård. Johanne blev døbt i Lihme kirke den 7. marts 1841, og faddere var gårdmand J. Andersens kone Johanne Larsdatter, gårdmand J. Bruunsgaards kone Mette Laursdatter, husmand Søren Pedersen, alle af Lihme samt gårdmand Niels Nielsen og Jeppe Nielsen. Moderen fulgte kirkegangen langfredag den 9. april 1841. Den 24. juni 1841 blev hun vaccineret, og i 1855

blev hun konfirmeret i Lihme kirke. Hun fik karakteren Meget God for både kundskaber og for opførsel af præsten.

Den unge familie med børn

De unge mennesker blev den 26. april 1867 gift i Lihme kirke. Forlovere var Christen Jensen Sinding og Johannes far Christen Laursen Baunsgaard. De giftede sig på hendes hjemegn, og de bosatte sig efterfølgende på hans hjemegn i Næstild.



Lihme kirke

I 1980 er den lille familie blevet til hele 7 personer, hvilket ses af folketællingen.

Viborg, Hindborg, Oddense, Næstild, Oddense, Hindborg Thisted, Et Hus, 79, FT-1880, D3497

Navn:	Alder:	Civilstand:	Stilling i husstanden:	Fødested:
Jens Kristian Nielsen	39	Gift	Huufader, driver sin Jordlod	Her i Sognet
Johanne Kristensen	38	Gift	Hans Kone	Lime Sogn, Viborg Amt
Niels Kristian Jensen Nielsen	11	Ugift	Deres Barn	Her i Sognet
Kristen Nielsen	8	Ugift	Deres Barn	Her i Sognet
Anders Dyrberg Nielsen	6	Ugift	Deres Barn	Her i Sognet
Else Nielsen	3	Ugift	Deres Barn	Her i Sognet
Karl Nielsen	1	Ugift	Deres Barn	Her i Sognet

De fik yderligere 2 børn, nemlig Kirstine, som er født den 10. april 1880 og Johannes, som er født den 5. juli 1882. Lille Johannes døde imidlertid allerede den 10. april 1883, mens alle de øvrige blev voksne, og stiftede familie. Jens Christian arbejder i denne periode som arbejdsmand, og de har et lille husmandssted i Næstild med en lille jordlod i Oddense, som kan give mad til den efterhånden store familie.



Billedet er fra Baunsgaard slægtsbog

Skilsmisse

Jens Christian var imidlertid en urolig sjæl, og han vagabonderede fra tid til anden. En teori herom er, at der så var en mund mindre at mætte, en anden at han havde behov for at få luft under vingerne af og til. Han er formentlig også begyndt at drikke på dette tidspunkt. Det gør det vanskeligt for familien at få det hele til at hænge sammen.

Omkring 1886 – 1888 sker der så det usædvanlige, at de bliver skilt. På det tidspunkt, var det meget sjældent, at et ægtepar blev skilt. Der er sikkert nogle papirer, der omhandler skilsmissen, og dem vil jeg ved lejlighed prøve at opsøge, og indtil da kan der kun gisnes om årsagen til skilsmissen.

Jens Christians dramatiske død

Jens Christian bliver efter skilsmissen boende i Næstild, og i 1890 er han indsidder og husmand i Næstild. Ved sønnen Karls (oldefar) konfirmation i april 1892 benævnes han stadig som husmand i Næstild. I den sidste periode før sin død arbejder han som tjenestekarl i Hem.

I 1905 går det helt galt for ham. Den 19. december bliver han fundet døddrukken på Galgebakken i Skive, og han bliver bragt til arresten i Skive. Man får ham åbenbart ikke under lægebehandling og under opsyn, for han dør kort efter i arresten.



Klip fra kirkebogen fra Skive i 1905.

Han bliver begravet den 23. december i Oddense, og det er den lokale sognepræst, som står for begravelsen.

Johannes sidste år

Efter skilsmissen flytter Johanne til sin barndomsegn i Lihme. I 1890 bor hun sammen med 2 af de yngste børn Karl og Kirstine i et husmandssted i Lihme. I 1906 er hun kokekone i sit barndomshjem Baunsgård bl.a. sammen med sin datter Else samt hendes mand Jens Peder Jensen. Ingen af hendes egne børn bor på dette tidspunkt (i 1906) på Baunsgård.

I 1911 betegnes hun som kokekone og alderdomsunderstøttet kone, der bor alene på Baunsgård mark.

Nedenstående billede er formentlig fra den tid.



Johanne foran sit lille husmandssted i Lihme. Foto fra Baunsgaard

slægtsbog

I 1915 – som 74-årig – er hun stadig alderdomsunderstøttet kone på Baunsgård Mark, og hun dør her den 11 marts 1915. Hun bliver begravet den 17. marts 1915 på Lihme kirkegård, og hendes gravsten ses herunder. Ved sin død og efter skilsmissem betegnes hun som Johanne Baunsgaard.



Johannes gravsten på Lihme kirkegård. Foto fra DK-Gravsten

Efterkommere

Johanne og Jens Christian fik som nævnt 7 børn, hvoraf de 6 stiftede familie, og det er der kommet talrige efterkommere ud af. Her er hvor mange efterkommere jeg har registreret i min slægtsdatabase fordelt på generationer.

	Efterkommere	Ægtefæller	Bemærkning
Generation 1	1	1	Johanne & Jens Christian
Generation 2	7	7	Deres børn
Generation 3	54	44	Børnebørn
Generation 4	135	119	Oldebørn
Generation 5	233	98	Tipoldebørn
Generation 6	115	5	2 x tipoldebørn
Generation 7	2	0	3 x tipoldebørn
I alt	547	274	

En ny Johanne

Som et supplement kan jeg tilføje, at parret netop har fået endnu en efterkommer i 6. generation, nemlig Johanne Johnsen, som blev døbt i Glyngøre kirke den 4. december 2011, og som er opkaldt efter sin oldemor Johanne Nielsen, der sikkert er opkaldt efter sin farmor Johanne Christensen.



Tipoldebarn Jakob Johnson & sin kone Maj-Britt, samt deres børn den nydøbte Johanne og Kristian på 2 år i Glyngøre kirke den 4. dec 2011. Foto: ABJ

Arne Bjørn Jørgensen

Ovennævnte ægtepar er Inger Clausens oldeforældre på mormoderens side.

Ane Cecilies fødsel

Ane blev født den 20. oktober 1858 i Lyby i Salling. Hendes forældre var husfader og postgænger i Lyby Peder Christian Poulsen og hustru Sidsel Kirstine Mogensdatter. Ane var deres 6. barn. Hendes forældre fik i alt 8 børn i perioden 1848 – 1866.

Ane blev hjemmedøbt i Lyby kirke den 31. oktober, men hun er ikke fundet fremstillet i kirken, og der er ikke nævnt nogen faddere.

Anes ungdomstid

Ved folketællingen i 1870 er Ane stadig hjemmeboende hos forældrene i Lyby, og hun bliver konfirmeret i Lyby kirke i 1872. Hun får karakteren godt for kundskaber og meget godt for opførsel.

Niels Peder Madsens fødsel

Niels Peder blev født den 6. september 1852 i Oddense i Salling. Han forældre var boelsmand i Oddense Mads Christensen og hans hustru Ane Sophie Jensdatter. Faderen havde tidligere været tjent på Vium Mølle, og blev senere landmand i Næstild. Moderen havde været gift før med Morten Jacobsen, og de fik 7 børn. Morten døde i 1848, og Ane Sophie giftede sig hurtigt igen med Mads, med hvem hun fik 3 børn, heraf var Niels Peter nr. 2.

Niels Peder blev døbt i Oddense kirke den 26. september. Faddere var Jens Christian Christensen af Toulstrup og Niels Christian Nielsen af Næstild, pigen Kirstine Christensdatter af Næstild bar barnet og pigen Karen Marie Christensdatter af Toustrup Jensdatter stod for.

Niels Peders ungdomstid

Han blev vaccineret den 28. juni 1855, og han blev konfirmeret i Oddense kirke den 28. april 1867 med karakteren godt for kundskaber og meget godt for opførsel – præcist som sin hustru.

I 1868 arbejder han som tjenestedreng i Dølby. Af tilgangslisten ses, at han er kommet fra Oddense til Dølby den 8. november 1868.

I 1881 er han daglejer i Dølby.

Ægteskab

Ane og Niels Peder blev gift den 5. august 1881 i Dølby kirke. Forlovere var Niels Peders far Mads Christensen af Næstild og Anes far Peder Christian Poulsen af Bostrup.

Børn

Parret fik 11 børn i perioden 1882 til 1899 – 6 piger og 5 drenge. Den første fik de allerede den 13. juni 1882. Ved folketællingen i 1901 fremgår det, at 9 af børnene er levende, og 2 af dem er døde.

- Marie Kjerstine 13. juni 1882 – 5. oktober 1955 (Erik Lund Jensens farmor)
- Mads Christian 6. juni 1884
- Peter Christian 2. juni 1886
- Thomas Christian 10. maj 1888
- Inger Marie Sophie 30. oktober 1889 – 5. december 1918 (Inger Clausens mormor)
- Jens Kristian 14. december 1891 – efter 1901
- Mourits 26. februar 1893 – 28. februar 1894
- Else Marie 25. maj 1895 – efter 1950 (Hun boede i Vinde i 1950'erne)
- Mette Marie 18. august 1896 – efter 1911
- Ane Petra 15. juni 1899 – efter 1899

Arbejde og bopæl

Ægteparret flyttede en del omkring, alt efter hvor han kunne få arbejde. I 1881 var han daglejer i Dølby, i 1889 var han indsidder i Dølby, i 1890 – 1899 var han husmand og husfader i Trustrup ved Dølby. I 1894 var han husfæster i Trustrup, i 1902 indsidder i Resen og i 1906 landbruger i Resen.

Ved folketællingen i 1890 kaldes han Niels Peder Madsen Lund, og hun kaldes Ane Cecilie Lund.

I 1906 flytter familien lidt syd for Skive til Iglsø i Fly sogn. Niels Peder er husfader og arbejder som landbruger i Iglsø. Ved folketællingen i 1911 er der kun 2 hjemmeboende børn, nemlig de 2 yngste Mette og Ane. I 1918 var han husmand i Iglsø.

Niels Peders død

Niels Peder døde den 15. november 1918 i Iglsø. Han blev 66 år, og han blev begravet på Iglsø kirkegård den 21. november 1918.

Anes alderdom

Ane lever en del år endnu. Her er et billede, som jeg har fra slægtsforsker Erik Lund Jensen, som er oldebarn af Ane og Niels Peter:



Ane Cecilie som ældre

Anes død

Ane døde den 2. april 1934 i Brårup ved Egeris, der ligger i den sydlige udkant af Skive. Hun blev 75 år, og dagen efter den 3. april skrev læge Haarschildt dødsattesten. Samme dag blev der skrevet skifteattest fra Skive Skifteret, og hun blev begravet den 7. april på Iglsø kirkegård, hvor sognepræst P. Jakobsen fra Vroue stod for begravelsen.



Niels Peter og Anes gravsten på Iglshøj kirkegård. Foto:

DK-gravsten

Ægteparret kom på samme gravsted og samme gravsten, men der blev sjusket meget med årstallene. Kun ét at de 4 angivne årstal er korrekt, nemlig Niels Peders dødsår.

Som det ses, så kaldes de også på gravstenen P. Madsen Lund og Cecilie Madsen.

Arne Bjørn Jørgensen

182 Hopp forfædre

10. august 2010

Endnu en gang satte en mail fra en anden slægtsforsker mig i stand til at finde forfædre med spændende historier. Denne gang var det Pernille Lysholdt Holm, som gjorde mig opmærksom på den fælles forfadergren Hopp familien. Hovedkilden til oplysninger om denne familiegren er artiklen "Om den sidste herredsfoged i Salling Nørreherred" af Knud Erik Jakobsen, Risum. Den er offentliggjort i Skiveegnens Jul årgang 1978.

Familieskabet med Hopp'erne

Familienavnet forekommer med forskellig stavemåde, ligesom mange andre gamle navne. Det er set som Hop, Hopp og Hoppe.

Det direkte slægtskab ser således ud:

Hans Hop født 1562 død 1624

Mads Hopp født 1590 død 1650

Daniel Madsen Hopp født omk 1620

Knud Danielsen Hopp født omk 1640 død 1723

Knud Knudsen Hopp født 1687 død 1762

Mogens Knudsen Hopp født omk 1715 død efter 1765

Peder Mogensen Degn født 1753 død efter 1801

Mogens Pedersen født 1785 død 23 jan 1860

Sidsel Kirstine Mogensdatter født 28 feb 1823 død 2 jun 1871

Ane Cecilie Pedersdatter født 20 okt 1858 død efter 1890

Inger Marie Sophie Madsen født 30 okt 1889 død 5 dec 1918

Johanne Nielsen født 30 jan 1917 død 4 sep 1982

Inger Clausen født 2 aug 1947

Claus Bjørn Jørgensen født 29 maj 1980

Dvs. at Hans Hop er 10 x tipoldefar til Anne Katrine og Claus Bjørn Jørgensen. Familieskabet med de 3 ældste generationer af Hop er forbundet med en del usikkerhed. Denne familiegren er en af dem, der rækker længst tilbage i tiden. I de følgende er en beskrivelse af hver af de 6 forfædre. Jeg har mere detaljerede oplysninger om dem inklusiv præcise kildeangivelser i min slægtsdatabase.

Hans Hop

Han er født i Metzingen i Schwartzwald, Wüttemberg, Tyskland i år 1562, og levede af landbrug og som humledyrker. På et senere tidspunkt tog han til Holland. Dette er den første kendte gren af Anne Katrines og Clauses stamtræ på mødrenes side, der ikke kommer fra Danmark, ja, og endda ikke fra Salling og Mors området. På den fædrene side er der kendte udenlandske forfædre fra Sverige og fra Skotland. Han døde i 1624.

Mads Hopp

Sønnen Mads Hopp er født i 1590, og han indvandrede omkring 1625 til Skagen. Han var købmand, og blev senere rådmand. Han døde i 1650. Hans broder Jean Hopp blev stamfader til den nyere adelsslægt Hoppe i Danmark.

Daniel Madsen Hopp

Det angives i bogen om slægten Hopp, at han er født i 1633. Hvis dette er rigtigt, så kan han ikke være far til Knud Danielsen Hopp, der er født i 1640. Årstallet er dog muligvis forkert, og Daniel er eventuelt født før slægten indvandrede til Skagen omkring år 1625.

Knud Danielsen Hopp

Han er født omkring 1640 i Ålborg. *Den følgende beretning er frit efter: Om den sidste herredsfoged i Salling Nørre herred*

Knud Danielsen var ved sin tiltrædelse som herredsfoged ikke uden erfaring i retsplejen. Han kom til Salling fra Ålborg egnen, hvor han fra 1665 nævnes som fuldmægtig for ærlige og velbyrdige Jørgen Marsvin til Abilgård (Øster Hornum sogn, Ålborg amt), der tidligere havde ejet Aunsbjerg og St. Restrup, grundlagt Marsvinslund, samt besiddet øen Egholm ved Ålborg som livsvarigt len til sin død i 1671.

Som fuldmægtig for Jørgen Marsvin fik han nok at se til. Den robuste og livskraftige herremand måtte redde sig ud af mangel på retssag, ikke mindst efter at han i 1662 blev fordrevet fra St. Restrup af svogeren Niels Parsbjerg. Marsvin og hele familien skulle nu leve af, hvad hans resterende 8 bøndergårde under Abilgård og Egholm skulle yde ca. 200 daler. For at hjælpe på økonomien satte han fæsternes afgifter op, og kom derved i bitter strid med Egholmerne.

Af tingbøgerne for Ålborg birk, Hornum og Kjær herreder ses det, at det blev fuldmægtigen Knud Danielsen, der måtte tage smækkene på herremandens vegne. Den 23.7. 1667 var fuldmægtigen på Egholm for at pante for restancer. Denne udpantning fik pga. bøndernes modstand en nærmest komisk udvikling og blev total fiasko for Jørgen Marsvins udsendinge. Om denne historie kan læses i "Fra Himmerland og Kjær Herreder" 1935-37: "Egholmbogen". Striden fortsattes de næste år med retssager, klager fra begge parter til kongen, hvorunder Knud Danielsen Hopp sandsynligvis bl. a. har repræsenteret Marsvin i København.

12.2. 1668: Jørgen Marsvin til Abilgård afregner med sin fuldmægtig, Knud Danielsen Hopp "om alt hvad ieg er hannem skyldig bleffuen paa hans løn for den Kiøbenhafns Reises Omkostning ...udleggelse i Aalborg Amtstue, og de opbaarne penge ieg paa hans Vegne af de Mend i Kierherred har annammet, Som de er tildømt at betalle hannem ..." (Egholm). For disse poster udlægger (skøder) han til Knud Danielsen Hopp en del af de berømte fiskestader i Nibe Fjord (tidligere Sebber Kloster), nemlig følgende: ". som er fra Schurgrunden paa Synder Hofued Banchen paa Schur banchen, det fembte, det tiende, det fembte, det Ellefte det fembte og tredelte fra grunden, vest dybet paa Samme banche, det Otte og Tiufuende Banche halparten af det tredie Stade og Sietteparten af det sextende, Et stadee paa lille MunchedragsBanche det tredie fra dybet, Et stade paa store Munchedragsbanche, det sextende fra dybet, og et stade fra grunden, paa Siufuende banche , noch et stade i pøtten ...". Desuden får han lovning på noget udefineret jord i Mariager -ligeledes for tjenester.

Knud Danielsen har næppe haft stort udbytte af fiskeretten, dertil lå staderne for ubekvem for ham, specielt da han i 1673 blev herredsfoged i Salling. Han sælger dem derfor i 3 omgange til "VelEdle og velbaarne, Peder Lerche til Lerchenfeld", justits og cancellieråd, dommer i Nr. Jylland m.m.:

18.3. 1687 sælger han første del ("Knud Danielsen Hopp af Stoubye, Kongl. Mayst. herretsfoget i Nørre Herret, og skrifer i Harre Herret i Salling")

4.5. 1687 -anden del ("Knud Danielsen Hopp Herretsfoget i Nørreherret i Salling") .

30.1. 1688 -sidste del ("Knud Danielsen Hopp af Stoubye Ko. Ma. Herredsfoged i Nørreherret") " ...som jeg endnu for medelst min Lange stedet fraverrende, Intet af Samme stader hafuer udkommet til afgift, eller endnu haver verret paa Boestederne, og Søgt Hus dennem hafuer i brug, hafe ofte velbemelte herr Justits Raad og landsdommer Lerche Selv hafuet paa sin Egen bekostning at Søge dennem op, og dennem i brug

hafuer, Saa maa Hand ogsaa hafue dend Resterende afgift med Staderne uden nogen Dispubation af mig eller minne arfuinger efterdi de leeger mig saa langt fra Haanden saa ieg ingen nødte hafuer af den nem..."
-Ak ja! -også Hans Kirks fiskere havde besvær med at håndhæve ejendomsretten til deres tilkøbte "Klosterfiskevand"!

Den 16.8.1673 udnævnes han af kongen til herredsfoged i Nørreherred og herreds skriver i Harre herred i Salling - efter derom indgivet ansøgning af 28. 7. 1673: "Stormecktigste Allernaadigste Herre och Arffue Konning, Eftersom Ingen Confirmation er endnu tagen på Herritsfogeriet i Norreheridt udi Salling og skriffueriet i Harreheridt sammesteds, da paa det Allerunderdanigste Ombedis eders Kongl Maystat , Af Kongl: Naade ville forunde mig samme fors: herridsfogets bestilling i bmte Norreheridt och Skriffuer till Harreheridsting, eftersom det ene er saa Ringe At den som iche haffuer andet i brug till Næring Kand ey haffue sin Nødtorstig Underholdning der aff. Jeg Loffuer eders Kongl Mayst: den med ald flid och troskab skall betjenne, Och Igien med lifff Och blod till døden, forbliffuer Eders Kongl: Maysts Allerunderdanigste Tienner .

Datum Haffnia d. 28, Julii Anno 1673. Knud Danielsen Hopp"

Navnet Hop har formodentligt tilknytning til udsagnsordet "at hoppe". Det er i øvrigt påfaldende, at der netop på Ålborg egnen findes en ret udbredt slægt med samme navn i 16-1800 tallet, hvis stamfader er den i Skagen velkendte rådmænd (1671) Hans Madsen Hop (søn af 8 x tipoldefar Mads Hopp), blandt hvis efterkommere kan nævnes sønnen Knud Hansen Hop (1666-1739) - Kjærsgård og Østergård i Tornby sogn, og dennes søn, Jens Jørgen Hop, der startede sin karriere som fuldmægtig på Hegnet i Tøndering sogn, blev godsejer på Irup i Thy m.m. og endte sine dage på Svansø ved Skive. En anden søn -Thomas Knudsen Hop (Hopp), rektor i Ålborg og ifølge en elev "den allerudueligste lærer, jeg nogensinde har kendt ..." Pudsigt nok var dennes søn, Johan Høyer Hopp præst i Thise samtidig med, at Knud Danielsens søn, Knud Knudsen Hopp var degn sammesteds.

1677 nævnes Knud Danielsen Hopp, herreds foged i Nørre Herred som logerende hos enken efter Niels Parsbjerg til Restrup, til den højadelige Helle Gyldenstjerne, der ejede og beboede den lille adelsgård, "Bundgård" i Sønder Thise. Niels Parsbjerg havde på grund af gæld måttet sælge Eskjær hovedgård i 1664. Knud Danielsen Hop, der endnu var ungkarl, havde et værelse på gården.

Det har næppe været et fedt embede at være herredsfoged, hvilket fremgik af ansøgningen af 1673 og af følgende præsteanmærkning fra 1677: " Og som obenskrivne Herreds- og Birkefogeder og Skrivere i alle Contributioner, Skulle, Landgilde, Egte og Arbejde til deres Husbonder lige ved Bønder er anset og for Bestillingernes Opvartning ingen aarlig Løn eller nogen vis Indkomb nyder, lever de udi allerunderdanigste Forhaabning udi Ildsted og Quægskatten alle naadigst ogsaa som Bønder at passere".

I 1687-1688 boede Knud Danielsen, der nu var gift med Birte Pedersdatter, på en lille gård i Stouby, Grinderslev sogn. I 1687 måtte han betale 6 rigsdaler i kopskat. Gården tilhørte førnævnte Helle Gyldenstiernes arvinger. 1686 er Knud Hop herredsfoged i hekseprocessen i Thise, og vandt - som Jeppe Åkjær skriver i en artikel, "Ret og Skjel" : "En herostratisk Berømmelse ved i sommeren 1686 at lede Forhørene over de to Søstre, Anne og Mette Madsdatter, de såkaldte " Tise Trolde", der brændtes som Hexe på Breum Hede samme Aar efter Landstingsdom 28.7. 1686".

Anklagen mod de to stakkels fattige og naive søstre rejstes af Hr. Steen Bilde til Jungetgård, og herredsfogeden havde næppe noget valg m. h. til dommen, da søstrene villigt erkendte sig skyldig i omgang med djævelen, samt i alle ulykker, der kunne opremses på egnen i de sidste 20 år! Processen blev af samme grund kortvarig: Vidnerne afhørtes på herredstinget 6.7. 1686, dommen faldt samme sted 13.7., blev indstævnet for landsretten, hvor den stadfæstedes 28.7., hvorefter søstrene -trods en kongelig ordre af

21.7. 1686 om, at ingen hekse måtte brændes uden højesteretsdom -brændtes med Guds velsignelse på heden syd for Breum Præstegård.

1687 er det på tale at sammenlægge Salling herrederne, dvs. Nørre- Harre- Rødding- og Hindborg herreder samt Fur, Åsted og Krejbjerg birker. Da herredsfogederne spørges om den rette beliggenhed af tinget, svarer herredsfogeden i Nørre herred: "Kommer ald Salling tilsammen) da kan Tinget holdes ved en Høj kaldet Tinghøi liggende mellem Bostrup og Viumb ved hvilken Høj menes i gammel Tid at Ting skal have været holdt.

Viborg 3/3 1687 Kn. Danielsen Hopp"

1688, den 13. marts sammenlagdes så Salling herrederne samt de tre nævnte birker. Måske har datoen for skiftet ikke været effektiv, thi:

"Mandagen den 21. May anno 1688 Udi Herridsfogeden Sted (for Harre herred) Jens Christensen Sall af Riesumgaard) S. Christensen) Knud Danielsen Hop hf aff Stoubye, Tinghører osv.

I den sagen stævner Christen Pedersen af Junget og Knud Christensen af Skoffue (Skove i Junget sogn) Peder Pedersen Ullerup "forrige Skolemester paa Jungetgaard" for et mord. Den anklagede findes skyldig. (Skivebogen 1909: "Fra Tinghøjen").

Ved sammenlægningen måtte herredsfogederne og -skriverne ud i mørket (uden pension eller lignende). Een finder dog en plads idet nye system, nemlig Knud Danielsen Hopp, der ifl. kgl. udnævnelse dateret 26.11.1687 : " Ved dette at eftersom Vi; formedelst at Salling Land) i Viborg Stift) som bestaar af Nørre herret) harre herret) Røding herret og Hindborg herret samt Aasted Birk og Kreiberg Birk) og dend øe Fur) beqvemme-ligen af en Herretsfoget og en Herretsskriver -skal kunde betienis) allernaadzgst haver for got befundet) samme herreder og Birker med Furland saaviit Rettens admimstration angaar) at annectere og sammenlegge) da havefr vi allernådigst beskiekt og forordnet) saa og forordner Knud Danielsen Hop til at Være Herritsskriver sammesteds) Thi skal hand Være os etc. C x V"

Fra 2.4. 1698 blev herredsfogeden i Salling (Fabricius) tillige byfoged i Skive, først og fremmest for at forbedre de økonomiske vilkår. Efter Knud Hopps død i 1723 sammenlagdes tillige herreds- og byfogedembederne. Fabricius oplyser 30.11. 1712, at han har andraget om, at tingstedet flyttedes til Skive, hvor man kunne holde ting under tag. Der blev trods planer derom, nemlig aldrig bygget tinghus ved Tinghøjen, hvad også Hopps i øvrigt velførte protokol, der er bevaret for årene 1688-94, bærer tydelige vidnesbyrd om. Først efter den gamle herredsfogeds og herredsskrivers død flyttedes tingstedet til Skive, hvor det har været siden.

Knud Danielsen Hopp og Birte Pedersdatter i Stouby, Grinderslev sogn blev stamfædre til en i Salling, Skive og Viborg udbredt slægt med grene i bl.a. Vedersø, Ålborg, Thy og Varde.

Grinderslev sogns kirkebog er brændt indtil 1813, men der er rundt omkring i Salling p.t. fundet 6 børn, som blev fogeder, forvaltere, degne og gårdmænd. Næste generation arbejdede de som degne, håndværkere og husmænd. Derefter er der et par generationer af fortrinsvis småhåndværkere, husmænd og daglejere, der med baggrund i tidens sociale forhold og ofte rigtig mange børn, og i mange tilfælde dør de som almisselemmer, en skæbne, der var forundt alle de, der ikke havde kunnet skabe en formue eller havde kunnet skaffe sig aftægt eller arv.

Knud Knudsen Hopp

I perioden fra 1726 til 1762 var han sognedegn i Thise. Han var ikke uddannet til degn, og han fik denne bedømmelse ved en visitation af hans embedsførelse:

"Ustuderet, kan dog i Guds frygt lignedes ved de bedste Degne i den Egn." Han blev gift med Else Pederdatter og de fik i alt 6 børn. Han dør i 1762 og konen Else dør i 1769.

Mogens Knudsen Hopp

Mogens var skoleholder i Lyby i perioden fra 1752 til 1757. Dernæst flyttede han til Fur, hvor han også var skoleholder i nogle år. I 1760 blev han sogndegn i Jebjerg, hvor flere af hans efterkommere stadig lever. Snart efter kom han dog i uføre. Han blev i 1765 mistænkt for falskmøntneri, og da der den 4. maj blev gjort inkvisation, havde han gjort sig usynlig, med andre ord, var han flygtet fra anklagerne. I papirerne hedder det: En mand "som gav sig navn af Nikolaj Høg og at være fra Viborg, mente at han var ham behjælpelig". Han blev stævnet og dømt på "ære, hånd og bosted" for falskmøntneri.

Indtil videre har jeg heller ikke fundet frem til, hvor han flygtede hen, og hvornår han døde. Måske har han brugt et andet navn. P.t. har jeg ikke kendskab til hans hustrus navn, men jeg kender navnene på 6 af børnene, og der var desuden 1 dødfødt barn. Mogens søn Peder Mogensen Degn brugte ikke Hopp navnet, og det er siden gledet ud af navngivningen i denne gren af familien. I andre grene af familien anvendes det stadig i form af Hopp eller Hoppe helt frem til vores tid.

Arne Bjørn Jørgensen

183 Degnen og falskmøntneren Mogens Knudsen Hopp

25. april 2014

Jeg har tidligere skrevet om Hopp forfædrene, men for nyligt fik jeg en række mails fra Jens Villumsen, der kastede væsentligt nyt og langt mere omfattende lys på degnen og falskmøntneren Mogens Knudsen Hopp, som er min kone Inger Clausens 4 x tipoldefar. Jens Villumsen har været på Landsarkivet i Viborg og fundet sagsmappen fra Skivehus Amt, og han har affotograferet og siden tydet papirerne herfra. Et stort, flot og spændende stykke arbejde.

Familieskabet med Hopp'erne

Familienavnet forekommer med forskellig stavemåde, ligesom mange andre gamle navne. Det er set som Hop, Hopp og Hoppe.

Det direkte slægtskab ser således ud:

4 x tipoldefar: Mogens Knudsen Hopp født omkring 1730 død 28. juli 1765

3 x tipoldefar: Peder Mogensen Degn født 1753 død efter 3. oktober 1827

2 x tipoldefar: Mogens Pedersen født 1785 død 23 jan 1860

Tipoldemor: Sidsel Kirstine Mogensdatter født 28. februar 1823 død 2. juni 1871

Oldemor: Ane Cecilie Pedersdatter født 20. oktober 1858 død 2. april 1934

Mormor: Inger Marie Sophie Madsen født 30. oktober 1889 død 5. december 1918

Mor: Johanne Nielsen født 30. januar 1917 død 4. september 1982

Inger Clausen født 2. august 1947

Mogens Knudsen Hopp

Barndom

Mogens blev født omkring 1730 i Thise, Nørre herred, Viborg Amt som barn af sognedegn i Thise Knud Knudsen Hopp og hustru Else Pedersdatter. Han var den ældste af en børneflokk på 6 børn, hvoraf de 5 ældste var sønner. Knud Knudsen Hopp var sognedegn i Thise fra 1726 og frem til sin død i 1762. Moderen døde først i 1769, og nåede således at opleve sin ældste søns deroute.

På trods af sit faste arbejde, så havde hans fader ikke meget at gøre godt med, hvilket tydeligt fremgår af hans brev til sin foresatte: "Da jeg for mig og min familie bør svare 4 rdl., tjenestefolk har jeg ingen af ... Men hvor skal det komme fra, ved Gud; min hele indkomst af korntiende, offer og accidenter kan jeg ej beregne til højere end til 14 rdl. 1 m. Al min formue kan ej beregnes til højere end 10 rdl., da min bortskyldige gield derimod er 30 rdl., så jeg sidder ved et lidet, fattigt brød med 6 små uopfødte, nøgne børn i stor borg og gield ...".

Giftemål, arbejde og børn

Mogens blev gift med Ellen Kirstine Nielsdatter Farstrup den 16. december 1751 i Lyby kirke. Hun kom fra en gammel præsteslægt, der tog navn efter den lille Limfjordsby Farstrup, hvor de igennem flere generationer var præster. Parret fik i løbet af de kommende 10 år 7 børn, hvoraf den første fra 1752 var dødfødt. Deres næste barn Peder Mogensen blev født i 1753, og han er Ingers 3 x tipoldefar, og det er ham, som faderen senere tager med på sin flugt. Mogens søn Peder Mogensen Degn brugte ikke Hopp navnet, og det er siden gledet ud af navngivningen i denne gren af familien. I andre grene af familien anvendes det stadig i form af Hopp eller Hoppe helt frem til vores tid.

Mogens var skoleholder i Lyby i perioden fra 1752 til 1757. Dernæst flyttede han til Fur, hvor han også var skoleholder i nogle år. I forbindelse med denne stilling på Fur fik han følgende degnebedømmelse: "Han holdt skole med flid". Den 25. august 1758 blev han sognedegn i Jebjerg, hvor flere af hans efterkommere stadig lever, bl.a. Inger søster og svoger. En degn er præstens medhjælper i kirken. De kaldes også for skoletjener og skolemester. Den 29. juli 1814 blev embedet nedlagt ved indførelse af skolereformen.

Falskmøntner

Snart efter kom han dog i uføre. Han blev i 1765 mistænkt for falskmøntneri, og da der den 4. maj blev gjort inkvisation, havde han gjort sig usynlig, med andre ord, var han flygtet fra anklagerne. I papirerne hedder det: En mand "som gav sig navn af Nikolaj Høg og at være fra Viborg, mente at han var ham behjælpelig". Han blev stævnet og dømt på "ære, hånd og bosted" for falskmøntneri.

De følgende dokumenter om retssagen er hentet fra sagsmappen om Mogens Knudsen Hopp i Viborg Landsarkiv, og er blevet transskriberet af Jens Willumsen i 2014. Jeg har til hvert dokument tilføjet en overskrift, der angiver, hvornår dokumentet er skrevet, hvem det er skrevet af, hvem det er skrevet til og kort om indholdet i dokumentet. Mine kommentarer er angivet med *kursiv skrift*.



Første skrivelse er et notat om sagens omfang og de involverede personer

Nicolaj Høg angivet at være fra Viborg anses som en omløber, blev af Degnens Kone Sagt at han havde opholdt sig der i Deres Huus en 3 ugers tid, ved Michelij tiide sidst, og af ham skulde den falske Myndt gjort som sluttes af det de havde Støbt ved den stoere Skiorsteen.

1. Note om, hvem der skal være anklager og forsvarer i sagen

At beskiekes som Actor: Peder Lund Logerende paa NørGaard

Og som Defensor: Niels Falkenberg af Schive

2. Note om udlæg i sagen

Angaaende

Degnen Mogens Knudsen Hopp i Lybye, formedelst Mistanke af Falsk Mynterie 1765.

Udi denne Sag har jeg udlagt:

Budleye med Prima Stefningen til Viborg for at faae dend forkyndt ved Landstinget d: 8 Maij, der og skeede under N ^o 54. Betalt -2 Mk	-
Porto af Stæfningen tilbage, saa som Budet ej kunde bie at faae dend med sig	4 Sk
Betalt tvende Mænd for at ankyndige Stefningen for Hoved-Mænd og Vidnerne her hiemme i Amtet	4 Mk
	8 Sk
Aviserne N ^o 43, 44 og 45. For samme betalt	2 Rdr
	- -

3. 6. maj 1765: Brev til Provst Arrøe på Fur fra Verner Rosenkrantz fra Krabbesholm om at registrerer Mogens bo.

1. Velærværdige og Vellærde S^r Provst Arrøe paa Fuur

Da Degnen for Jeberg og Lyebye Meenigheder Mogens Knudsen Hopp have underkastet sig Rygte og Mistanke om, at Falske-Myndter af Croner i særdeleshed og desuden at skyldte hvor forferdiget og udgiort til en anden, og des uden i disse Dage gjort sig U-siunlig, Da han hørte ieg som Amtmand efter foregaaende Klagemaale ved Rettens Middel loed inqvirere, og undersøge Beskaffenheden. Saa vil det vel være fornøden at see hans Boes Tilstand Registeret til Sickerhed i paa kommende tilfælde. Hvorfore ieg beder S^r Provsten som hans Øvrighed uden ophold vilde holde Registering og Vurdering over hvis udj hans han maatte være Ejende, og sende mig Gienpart deraf til efterretning, saa snart Mueligt er; Thi der maa Nødvendig Anleges Sag til Vidners Førelse og viidere i saa betydelig en Post.

Jeg forbliver Velærværdige og Vellærde S^r Provstens beredvillige tjener. V. Rosenkrantz,
Krabbesholm d: 6^{te} Maj 1765 PS: Ventende et par ord til beviis, at disse er indløben.

4. 6. maj 1765: Landsdommer Casper Peter Rothe skriver en stævning, hvor han opsummerer anklagerne og omtaler vidnerne, der indkaldes til møde.

2: Stævningen

Caspar Peter Rothe Hands Kongl: Mayes^{te} General. Auditeur, Landsdommer ved Nørre Jyllands Landsting, Foget i Salling Herreder Giør vitterlig at for mig andrager Peder Lund opholdende Sig paa Nørgaard; hvorleedes hand, samt af Amtmanden over Schivehuus Amt Høy velb^r Cam: Herre Rosenkrantz Ridder anbefalet Actor # er tilføyet at undersøge og paatale beskaffenheden med eendeel falske Mynter særdeeles Croner nogen en tiid lang skal have Roulleret mellem Folk, for hvis mynttering eller forfærdigelse Degnen for Jeberg og Lybye Meenigheder Mogens Knudsen Hopp skal være mistænkt, saasom hand haver udgivet samme og fik andre, og til deels faaet samme Dem omvexlet imod anden Myndt, hvilken mistanke saa meget meere bestyrkes i dette Fald, at da Rættens Middel derom gjorde inquisition den 4 Maj sidst Degnen bem^{te} Mogens Hopp da allerede havde gjort sig u-synlig, og Hands Koene berættede, at Een omløber som gav Sig navn af Nicolai Høeg, samt at være fra Viborg paa en 3 uggers tiid ved Micheli tiide sidst havde været i Deres Huus og tillige med Hendes Mand støbt og arbeidet ved denne store Skorsteen i Degneboeligen; Item at nogle Bønder deromkring boende til Rættens middel tilbage leveret eendeel bekomne Falske Croner; men da hverken den første eller sidste af bem^{te} Personer kunde træffes til paagribelse og det sluttes Da begge ere undvigte og icke Saa vel lade Sig finde; Saa vorder De herved i Følge Loven med bem^{te} Degn Mogens Knudsen Hopp tillige med den Sig ved navn angivne Nicolai Høeg i Følge Loven med fulde 6 uggers varsel, saavel ved Nørre Jyllands Landsting, som sidste opholds stæd i Lyby Degne Boelig indkaldet at møde paa Salling, Herretz-Ting, som holdes i Schive næstkommende 1^{ste} Julii og efterfølgende Ting og tægte Dage. Vidner Stævnte og ustevnte om alt forbem^{te} med hvad deraf i nogen maade dependerer at anhøre. Attester, Breve og andre documenter, som maatte tiene til oplysning i Sagen at høit læse og See producerede, og efter Sagens Beskaffenhed Dom liide.

Herom at Vidne indkaldes for denne Sinde under Kaldemaals straf bem^{te} 1^{ste} Julii at møde paa bem^{te} Herretz Ting efterskrevne: Niels Knudsen Skrædder i Bostrup i Lyby Sogn, Jens Pedersen Høllet i Vester Lyby, Jens Pedersen og Søn Poul Jensen i Eiskier, Erich Xstensen ibm:, Thomas Xstensen i Lyby, og Degnens Koene bem^{te} Hoppes Koene sammestæds, alle Eeders Eedelige Vidnesbyrd i Sagen at aflegge og Spørsmale at besvare. Dette Stævnamaal forkyndes og saa den i Sagen anbefalede Authoriserede Defensor S^r Niels

Falkenberg Borger og Ind vohner i Schive, for at iagttage opagte hvad hand paa mistænktes vegne kand findes fornøden. Da efter hvis passerer agtes et lovlig tingsvidne beskrevne taget. Til Bekræftelse under min Haand og Seigl

Schive d: 6te Maj 1765

C:C: Rothe (L. S.)

5. 6. maj 1765: Verner Rosenkrantz skriver brev til anklageren Peder Lund om at starte sagen

3. S^r Peder Lund (: à Nørgaard :)

I den Sag som nødvendig maa anlægges imod Degnen for Jeberg og Lybye Meenigheder Mogens Knudsen Hopp og En omløber som har angivet sig ved Nafn Nicolaj Høg, der for Falske Penge Croners Mynterie og viidere er Mictænckt, og hvorom agtes at føre Tings Vidner til Sagens viidere uddrag, der tager sin Begyndelse d. 1^{ste} Julij 1765 ved Salling Herreders Tings Rett; Haver ieg udvalgt Ham, ligesom Han og herved beskikes at være Actor i bem^{te} Sag, og det i følge den Ham forhen meddeelte Constitution som Procurator her i Amtet, icke tvivlende han jo samme Tiid og fremdeeles viise sin bevaagenhed nidkærhed, saaledes som han vil have Ære og Forfremmelse af i Fremtiiden, Hvad Hans Befordring og Salarium angaar veed Han Selv hvorleedes skal skee.

Krabbesholm d 6^{te} Maj 1765.

Forblivende S^r Peder Lunds beredvillige V.R:

6. 6. maj 1765: Verner Rosenkrantz skriver Niles Falkenberg, og beder ham om at være forsvarer i sagen

4. S^r Niels Falchenberg i Schive

I den Sag som nødvendig maae anlægges mod Degnen for Jeberg og Lybye Meenigheder Mogens Knudsen Hopp og een omløber, som har angivet Sig ved Nafvn Nicolaj Høeg der for Falske Croners Mynterie og videre er Mistænkt, og hvorom agtes at Føre Tingsvidner til Sagens viidere uddrag, der tager sin Begyndelse d. 1 Juli 1765 ved Salling Herreders Tings Ræt;

Haver Jeg efter samtale beskiekt ham, ligesom hand og herved beskieks og authorisers at være Defensor i bem^{te} Sag, hvori hand haver at forholde Sig efter Hands Maysts allernaadigste lov og Forordningers bydende. Krabbesholm d 6 Maj 1765.

Falchenbergs Hands beredvilligste V.R:

Forblivende S^r

7. 14. maj 1765: Embedsmand Lauritz Møller skriver til Mogens foresatte sognepræst Patbjerg i Jebjerg for at få en beskrivelse af de efterlyste

5^{te} Velærværdige Og vellærde Hr: Patberg af Jeberg Præstegaard

Foruden at Degnen Mogens Knudsen Hopp i Vester Lybye boende og dend sig Navngivne Nicolai Høeg, saa vel ved Nørre Jyllands Landsting, som for deres sidste, bevidste opholds stæd, allerede ere Stævnedede til Salling Herreders Ting d: 1^{ste} Julij og efter følgende tægte-Dage, at høre Vidner og Dom, Angaaende det Penge-Myndterie som de ere Mistænkte for, Agter Amt Manden H^r Velbaarne Hr: Kammer Herre Rosenkrantz, end viidere, at lade disse Personer efterlyse saavel i Gazetterne som ved andre Breve; Men som Man icke veed den Rette Beskrivelse: Om Hvad Klæder de Havde paa, enten da de gik siunlig eller giordte sig u-synlig her i Amtet, hvad Stateur og anseende de haver, eller hvad slags Sprog Nicolai Høeg Havde taledede, enten det var Reen Dansk, eller med Tydsk beblandet, saa skulle jeg Tienstlig ombeede deres velærværdighed, De til Hans Mayts villies efterlevelse, ville meddeele hvad beskrivelse dem der om er viidende, eller af andre kand udspørjes, paa det Intet skal feile paa den Oplysning Mueligheden tillader.

Saa dan et Brev venter jeg med allerførste. Og dernæst forbliver
Velærværdigheds Tienstskyldigste Tiener L: Møller Schivehuus d: 14^{de} Maj 1765

Deres

8. 9. maj 1765: Al indbo hos Mogens Knudsen Hopp registreres:

6: Copie. Registrering og Vurdering hos Degnen Mogens Knudsen Hopp.

Anno 1765 d: 9 Maj i Følge et fra Velædle og Høylære H^c Provst Arrøe til mig underteignede ergangne Skrivelse af Dato 7^{de} Maj sidst indfandt ieg mig paa Velbem^{te} H^c Provstens Vegne tillige med 2^{de} Vitterligheds Mænd Nafnlig Christen Matthissen og Jens Høegh begge af Vester Lyebye, udj Degne Boeligen i Vester Lybye for at Registrere, og Vurdere alt vis Degnen Mogens Knudsen Hopp er Eyende og tilhørende, hvor da af Degnens Koene blev foreviist, og ved de ovenmeldte 2^{de} Mænds og min eftersyn fore funden saaleedes som følger:

	Rd	Mk	Sk
I Daglig Stuen			
1 Aflang Fyr Bord med Skuffe	-	5	-
2 ^{de} Bænker	-	1	8
1 Træe stoel	-	-	8
1 gl: Ditto	-	-	4
2 ^{de} Senge-stæder -	1	-	
1 Olmerdugs Overdyne	-	1	-
1 gl: Ditto	-	-	4
1 Ditto Underdyne -	-	4	
3 ^{de} Hoved Puder -	-	12	
1 Dito	-	-	4
I Kielderen			
1 Gl: Øll-tønde	-	-	10
1 stie	-	-	4
1 Ost hæcke	-	-	2
1 Løb	-	-	2
1 Kurv	-	-	1
1 Garn Vindel	-	-	3
3 ^{de} smaae skilderier	-	-	1
1 gl: Eege Kar	-	-	2

Og som intet videre ved eftersyn Forefantest blev tilstædeværende Degnes Koene tilspurt om der var meere hendes Mand tilhørende, ved hvad Navn haves kand med andmodning hun samme vilde Angive, hvor til hun svarde ney; Thi blev Degnens Koene tilholdt at være ansvarlig til hvad som foran er Registeret og Vurderet, og ey noget der af at lade bort komme eller afhende indtil viidere.

At saaledes er forrettet tilstaaes med vore hænders underskrift. Lybye Degne-Boelig Datum ut Supra C
Nøragger, Christen Matthissen Jens Høgh Ratificeret af N: Arrøe

9. Baron Verner Rosenkrantz skriver til aviserne om sagen og giver en beskrivelse af de mistænkte

7^{de} Lysning i Aviserne:

Baron Verner Rosenkrantz Ridder Deres Kongl: May^{sts} Cammer-Herre og Amtmand i Schivehuus Amt, Viborg Stift, Lader Bekjendtgiøre: At udj bem^{te} Amt paa Nogle Maaneders-Tiid er udgiven og Omvexlet endeel Penge Myndter af Croner og 24 Sk stk. som siden er befunden at være Falske. For samme Falske Penges forfærdigelse og uddeeling, er angiven som Hoved Mand Sogne Degnen for Jeberg og Lyebye Meenigheder, Mogens Knudsen Hopp udj Schivehuus Amt tillige med en Omløber der gav sig Navn af, Nicolai Høeg og sagde sig at have Hiemme i Viborg Kjøbstad; Men da Rættens midler med tiltagne Mænd d:

4^{de} Maj sidst inquirerede Degne-Boliggen og søgte at paa gribe disse Mistænkte, vare de begge undvigte, og Degnen havde taget een sin Søn paa 11^{ve} Aars Alder med sig; hvor fore der blev udtagen Stevning med 6 Uggers Varsel til 1^{te} Julig 1765 som Alt er forkyndet ved Nørre Jyllands Landsting, og hafve Opholds stæd. Beskrivelse er saa leedes: 1: ere Degnen Mogens Hopp: Hand er liden statur, lidt Kop-ared Rød og Trind Laden i Ansigtet. Sluttes at være undvigt i Sædvanlig Klædedragt: sc: 1 Gl: Sort Klæde Cabuce, 1 Par Uldgarns Periqve, 1 Gl Sort Kiortel, 1 Gl. Brun Vadmels Reise Kiortel, Sorte Skind Buxer og 1 par støvle. Sønnens Dragt var: 1 Gl: Sort Fløyels Cachet, 1 Gl forslidt sribed Contoir Kiortel, Træskoe paa Fødderne, havde guult Haar, og ellers liden af vext.

2^{det} Nicolaj Høeg, er maadelig af Statur, Maver-agtig og Smal, Skarp og Sortladen ad ansigt, Havde en Hat og sort Peruqve paa, en gl: Grøn Rye Kiortel med 2^{de} Rad Messing Knapper, Guule Skind-Buxer, hvide strømper, og et par Skoe med Metal Spender. Hand Tiggede og sagde en Sted at have forliist Skib og Gods, en anden stæd, sagde hand sig at være Naatler ja havde Spender, og Sye-naale at Sælge.

Hvem som paa griber disse Persohner, eller giver vis Kundskab hvor de ere, forsikres om Lovbydende Belønning; til hvilken Ende dette, som en Lysning og Begiering til en hvers vidende, trende sinde i Gazeterne Publiceres.

10. 25. maj 1765: *Brev fra Lauritz Møller om efterlysningen til alle gårdmændene i omegnen. Brevet skal cirkulerer rundt til alle de nævnte*

8^{de} Circulair-Brev i Schivehuus Amt.

For uden dend erhvervede Stæfning som Allerede er forkyndet for Landstinget og viidre, samt dend Lysning som med første kand læses i Post-Tidenderne; bliver her ved bekiendtgiort at Degnen for Jeberg og Lyebye Meenigheder Mogens Knudsen Hopp tillige med en omløbere der gav sig Nafn af Nicolaj Høeg og sagde sig at være fra Viborg, paa beviislig Grund ere Mistænkte for Penge-Mynterie og uddeeling, i særdeleshed falske Croner.

Men da Rættens Middel d: 4^{de} May sidste, der om gjorde inquisition og søgte at paagribe disse tvende Mistænkte, havde de alt Skiulet sig eller taget Flugten, saa ikke viides hvor de ere bleven af. Degnen Mogens Hopp er vel bekiendt af Mange for i Amtets og for de øvrige gives dend mig meddelte Beskrivelse Nemlig: Hand er Liden af Statur, Lidt Kop-ared Rød og Trindladen i Ansigtet, sluttes, Hand ved undvigelsen havde Sædvanlig Dragt paa, som var: 1 gl: Sort Klædes Cabuse, 1 Hvid Uldgarns Peruqve, 1 gl: Brun Vadmels Reise-Kiortel, 1 gl: Sort Kiortel, Sorte Skind-Buxer og 1 par Støvler, det mældes og, at Hand haver tagen sin Ældste Søn, en Dreng paa 11 aars Alder med sig, liden af vext, guul Haar, bar 1 Gl: Sorte Fløyels Cachet, 1: forslitt Sribet Contoir-Kiole og Træskoe.

Omløberen Nicolaj Høeg, er maadelig af Natur, Maveragtig og Smal, Skarp og Sortladen af Ansigt, Taled Dansk, sagde sig at være fra Viborg, havende en Hatt og Sort Praqve paa Hovedet, 1 gl: grøn Rye Kiole med 2 Rad Messing Knapper, 1 par Gule Skind-Buxer, hvide Strømper og 1 par Skoe med Metal-Spender, Kom Tiggende til Vester-Lybye, Siigende, en æ Stæd at have forliist Skib og Gods, og en anden Stæd at hand var en Naatlere, ja havde Spender og Syenaale at sælge; Skulle jeg, efter ordre, lade dette Circulere med Anmodning Deherrer Proprietair og andre Jordegods-Eyerere, ei Alleene for sig Self, men og ved ordres til Deres underhavende, ville have anvende muelig Fliid for disse Penge-Mynteres Anholdelse og hidbringelse, i mod Lovbydende Betaling;

For Resten er det en Naturlig følge, enhver vogter sig det beste de kand, for at blive bedragen med falske Penge, være sig hvad Mynt-Sorter de være kand. Dette som gaar følgende Tour: a, Nørgaard i Grove, Kiergaardsholm, Bustrup, Hostrup, Kaas, Spøttrup, S^t Heggelund i Kreyberg, Baylumgaard, Heignet, Østergaard, Fogden paa Fuur, Kieldgaard, Jungetgaard, Eskier, Astrup, Nørgaard, Grinderslef-Closter, Niels Syndergaard i Lybye og Krabbesholm, paategnes og befordres fra Sted til Andet. Schivehuus d 25 Majj 1765.

L: Møller



14. maj 1765: Skrivelse fra Lauritz Møller til sognepræst Vilhelm Patberg i Jebjerg og Lyby. Han beder om en beskrivelse af de efterlyste personer.

Skrivelse adresseret til: Velærværdige og Høylærde H^c Vilhelm Patberg, Sogne-Præst til Jeberg og Lybye Meenigheder. Jeberg Præstegaard

Velærværdige og vellærde H^c Patberg!

Foruden at Degnen Mogens Knudsen Hopp i Vester Lyebye boende, og dend sig Navngivne Nicolai Høeg, saa vel ved Nørre Jyllands Landsting, som for deres sidste, bevidste Opholds stæd, Allerreede ere Stævnedede til Salling Herreders Ting d: 1^{ste} Julij, og efterfølgende Tægte-Dage, at høre Vidner og Dom, angaaende det Penge-Myndterie som De ere Mistænkte for, Agter Amtmanden Høivelbaarne H^c Cammer Herre Rosenkrantz, endviidere at lade disse Persohner efterlyse, saa vel i Gazetterne som ved andre Breve; Men som Mand icke weed den Rette Beskrivelse, om hvad Klæder de Havde paa, enten da de gik synlig eller gjorde sig u-synlig her i Amtet, hvad Statur og Anseende de haver, eller hvad slags Sprog Nicolai Høeg Taledede, enten det var Reen Dansk eller med Tydsk beblandet.

Saa skulle jeg Tienstlig Ombeede Deres Velærværdighed, De til Hans May^{ts} Villies efterlevelse ville meddeele, hvad beskrivelse dem der om er viidende, eller af andre kand udspørgeres. Paa det Intet skal feile paa den Oplysning Mueligheden tillader. Saa dan et Brev venter jeg med aller første, og dernæst forbliver

Deres Velærværdigheds Tienstskyldigste Tiener Lauritz Møller Schivehuus d: 14^{de}

Maj 1765

11. 17. maj 1765: 3 bønder fra Lyby svarer tilbage til Lauritz Møller med en beskrivelse af de efterlyste

Ovenmælte Nicolai Høeg var maadelig af Statur, maveragtig og smal, skarp og sortladen af andsig, talede Dansk, sagde sig at være fra Viborg, havde den tiid vi saae ham, en hat og sordt paruqve paa Hovedet, en gammel grøn nye Kiole med 2 raed mehning Knapper, en par gule skindbuxer, hvide hoser og skoe med Metal Knapper Spænder, tiggende da hand kom til Vester Lybye og sagde en stæd, hand havde forliist Skib og Gods og en anden stæd sagde hand: at var en naatler ia havde spender og sye naale at selge. Hvad den undvigte Degn Mogens Hopp andgaar, Da var hand liiden af Statur, lidt Coparet rød og trinladen i Ansigtet hvad hans Klæder ved undvigelsen andgaaer, da veed vi iche hvad Klæder hand havde paa, ellers gik hand stedse med en gammel sort Clædes Cabuse, en hviid ulgarns parug, en gammel brun Vadmels reise Kiole og en gammel sort Kioel, gamle sort skind buxer og en par gamle støvle, hand siges og have sin ældste Søn med sig, en dræng 11 aar gammel, liden af vext, guul Har, gik gierne med en gammel sort Fløjels Chachet, gammel forslit strifvet Contoir Kiole, med Træskoe paa Benene, saaledes saa vi veed tilstaaer

Lybye D: 17 Maj 1765

Søren Christensen, Morten Pedersøn, Peder Madzen

12. Noter uden navn og dato om Mogens død, og hvor han er fundet død.

Den fra Lybye bort Rømte Degn navnlig Mogens Knudsøn Hop, siger sin Søn Peder Mogensøn at være Død i Heinsted Sogn Rimerslund Bye i den østre gaard i Sydvest fra Horsens, Præsten i bemelte Herret boer i Stor Ølsted, og Præsten i boer i Heinsted. Det ligger i Hatting Herridt ikke langt fra Thiisbech, Provste i Herredt heder H^f Andreas Raarup Sognepræst til Ølsted, og Sognepræsten heder uden tvifl H^f Lauridz Foss Steenberg. Sognepræst til Hedenstæd og Dalbye. Brevene gaar nok paa Veile Posthuus

13. 16. august 1765: Brev fra Baron Verner Rosenkrantz til Provst Andreas Raarup, Hatting Herredom identifikation af Morten og hans søn Peder.

Velærværdige og Højlærde H^f Proust tilhuse i Hatting Herred og Sogne Præst til Ølsted H^f Andreas Raarup. Af dette Aars Aviser N^o 43, 44 og 45. behager Deres Velærværdighed at erfahre dend ved mig, som Amtmand, forfattede Lysning, der er af saadan indhold:

Men om endskiønt disse Mistænkte for Falske-Penges Mynterie, ikke haver været at finde til paagribelse, haver jeg, paa Embeds Vegne, dog ladet Anlegge Sag som vedbør, og hvor under endeel er kommen for Lyset som viiser de undvigtes Crimen. For 2 Dage siden kom Deignens Søn, som i forbem^{te} Avertiscement er Om mældet, At være 11^{ve} Aar Gammel og siger sig at have Navn af Peder Mogensen, til mig, og ~~brevet~~ havde sin Moder med sig, som berettede at den efterlyste Degn Mogens Knudsen Hopp /: hans Fader /: ved Døden var afgangen i Hedensted Sogn, og Rimmerlunds Bye, i den Øster Gaard, Syd vest fra Horsens, og der samme steds i Kierkegaarden stedet med bekostning af de fattiges Casse. Præsten til samme Sogn skal uden tvivel, heede H^f Lauridz Foss Steenberg til Hedensted og Dalbye Meenigheder.

Det maatte altsaa behage Hr: Prousten, til Hans Mayst Villiesbefordring at er kyndige sig om denne Relation haver sin Rigtighed, og ved er par ord tilmælde mig vished der om, paa det intet i fremtiiden skulle

mangle af vore paa vores Embeds pligter. Jeg er igien til tjeneste, og forbliver Deres Velærværdigheds
Skyldige tiener V Rosenkrantz
Krabbesholm d: 16^{de} Augustij 1765.

14. 28. august 1765: Brev fra provst Andreas Raarup til baron Verner Rosenkrantz om hændelsesforløb og identifikation ved Mogens død.

Brev adresseret til: Deres Excellence Høyædle og Velbaarne Verner Rosenkrantz Baron, Ridder, Cammer-Herre, AmtMand over Schive-Hus Amt og Herre til Krabbesholm af Krabbesholm + Viborg.

Deres Excellence Høyædle og Velb^t H^t Baron Rosenkrantz, Naadige Herre.

Jeg har haft den Ære at modtage Deres Excellences Skrivelse af 16 hujus, hvorudj fordres min Efterretning, om det er sandt, at Den for falsk Myndt og Penge-handel Mistænkte undvigte og Stævnet Degn Mogens Knudsen Hopp skal være død og begravet i Hedensted Sogn under mit Provstie her i Hatting-Herret, efter den Relation, som be^{mtte} Degns Søn Peder skal have givet Deres Excellence for faae Dage siden p.p.

Herpaa tiener til underdanigst Gienmælde, at sidst afvigte Ottende Søndag efter Trinitatis d. 28 Jul. kom en Mand af Remerslund Bye i Hedensted Sogn til mig, som begiærede og fick Penge af Herrets-Cassen til at jorde en Omløber for, som samme Dag var død der, under min Examination sagde Manden, at den afdøde var liden af Statur, havde en Gl. brun Kiol paa, og havde en Kiøn lille Dreng med sig paa en halv Snees Aar med et lys haar, som heed Peder og samme Dag gick bort Nør paa.

Siden dette nu passer sig baade med Avertissementet i Gazetterne og den Berætning, som be^{mtte} Dreng skal have givet Deres Excellence, om sin Faders Dødssted, saa er det meget troeligt, at Denne Afdøde har været den Undvigte Degn fra Jeberg Mogens Knudsen Hopp. Jeg har i øvrigt den Ære at Recommendere mig og forbliver med megen soumission. Deres Excellence Høyædle og Velb^t H^t Baron, Naadige Herres Underdanigste tiener J A: Raarup Ølsted Præstegrd. d. 28 August. 1765. Fremlagt og Læst for Salling Herreders Rett Mandagen d 2^{den} Decembr: 1765. Testerer som Sættedommer JB Ring

15. 17. juli 1767: Brev fra Verner Rosenkrantz til landsdommer. Afslutter sagen efter den afsagte dom med at oversende dokumenter og de falske mønter

Copie/ Høyædle og Velbaarne Høylærde H^t: Justitz Raad og Landsdommer

Da det har behaget Hands Kongelig Mayst under dato 2: Julij sidstl. Allernaadigst at Resolvere, at dend over Delinquenterne, Deignen fra Lybye Meenighed Mogens Knudsen Hopp og om løberen Nicolay Høg, afsagte Dom, angaaende Falske Myndters udgivelse og forfærdigelse, skal indstæfnes til allernaadigste Høyeste Rætt, og samme Sag der efter Stæfningens Lovlige Forkyndelse for vedkommende, iblandt De første Sager Indeværende Aar til viidere paakiendelse foretages, ligesom og under bemeldte 2: Julij Allernaadigst befalet Procuratorerne Peter Severin Balling, Sagen imod, og Mathias Bruun, dend for bemeldte 2^{de} Delinquenter ved Allernaadigste Høyeste Ræt at udføre. Saa skulde Jeg ej Lade ermangle Allerhøystbemeldte Hands Kong^l May^{ts} Allernaadigste Ordre og Befaling herved at Communicere Deres Velbaarenhed til Eegen, øvrige Herrer Landsdommere og andre ved Commende ved Landstings Rættens Deres Efterrætning, som Jeg tjenstlig beder hver for sig maae nyde dend Behørigte Bekiendtgjørelse. Over og Under Ræts Dommene med ved hørende Documenter er forlengst oversendt til Canselliet;

Men samme af de her i Amtet forefundene og udj Salling Herreders Ræt deponerede falske penge blev her afleveret med Documenterne, altsaa icke heller fulgttes med til Cancelliet, Hvilcket alleene eftermeldes til efterrætning af mig, som ud beeder et par ord til Beviis om dessens inddigelse og dernæst forblive med Consideration Deres Velærværdigheds tjenstberedvilligsteTiener V. Rosenkrantz
Krabbesholm dend 17de Julj 1767.

16. 24. juli 1767: Brev fra rådmand Filstrup til advokat Peder Lund, Krabbesholm

Brev adresseret til: Monsieur Mons^r: Peder Lund, Advocat de la Justice /a Krabbesholm. C7^{timus}
Velædle Seig^r Lund

Fra Hr: Kammerherre og Amtmand Baron Verner Rosenkrantz er mig udi Skrivelse af 17^{de} Hujus bleven tilmeldet Hans Kongelige Mayestæts Allernaadigste Resolution den 2^{den} Julij sidst om den over Delinquenterne, Degnen for Lybye Meenighed Mogens Knudsen Hopp og Omløberen Nicolai Høg afsagde Dom Angaaende falske Myndters Udgivelse og forfærdigelse at skal indstævnes til Allernaadigste Høyeste Rætt og Sagen der foretages til Paa Kiendelse indeværende Aar jblandt de første Sager. Ligeleedes er Bemte 2^{den} Julij bleven Allernaadigst Befalet Procuratorerne Peter Severin Balling Sagen imod, og Mathias Bruun den for bem^{te} 2^{de} Delinquenter ved Allernaadigste Høyeste Rætt at udføre. Saa bliver Høyst bem^{te} Kongelig Allernaadigste Befaling her med efter Hr: Kammerherrens Anmodning Dennem, som været Actor i Sagen ved Landstinget bekiendtgjort til efterrætning, og udbeder mig et par Ord til giensvar, at dette er Dennem jndhæn....et: Forblivende

Deres Tienstberedvillige Tiener Filstrup Viborg den 24de Julij 1767.

17. 3. august 1767. Advokat Peder Lund svarer tilbage til rådmand Filstrup:
besvaret dend 3' August, og samme tilskrevet raadmand Filstrup og

Persongalleri

Werner lensbaron Rosenkrantz (9. december 1700 på Roseneje – 12. april 1777 på Willestrup) var en dansk adelsmand, amtmand, gehejmeråd og godsejer. Han var søn af justitsråd Jørgen Rosenkrantz og Marie Elisabeth de Roklenge. Werner Rosenkrantz var ældre broder til Holger baron Rosenkrantz til Rosenlund. Fra 1755 tager han ophold på Krabbesholm og var amtmand for Skivehus Amt, og dermed den øverst ansvarlige embedsmand for området.



Werner Rosenkrantz.

Niels Iversen Arrøe (1706 – 1768) var sognepræst og senere provst på Fur. Han var leder for præsterne i området.

Niels Olufsen Falkenberg (-15. oktober 1769) fra Skive, gift den 28. oktober 1763 med Anne Olufsdatter Brantborg. Han var forsvarer for Mogens.

Casper Peter Rothe (6. maj 1724 i Randers – 27. december 1784) var dansk godsejer og historisk forfatter, samt byfoged i Skive og herredsfoged i Salling Herred, samt fra 1761 landsdommer i Nørrejylland.

Vilhelm Henry Patberg (1713 - 23. august 1797) Sognepræst i Jebjerg og Lyby. Han var Mogens foresatte.

Andreas Raarup Sognepræst for Ølsted og provst over Hatting Herred. Det er her Mogens findes død.

Lauridz Foss Steenberg, sognepræst i Hedensted, hvor Mogens blev begravet

Peter Severin Balling, Prokurator (dvs. sagfører / advokat)

Filstrup, Rådmand

Peder Lund, (?-?), Advokat ved Krabbesholm, Overretsprokurator, anklager i sagen, Ejer af godset Skivehus. Jeppe Aakjær har skrevet om ham.

Nikolaj Høg var fra Viborg, og han var Mogens Knudsens medhjælper, og han blev ikke fanget i første omgang. Hans videre skæbne kendes ikke

Lauritz Møller, Embedsmand hos Verner Rosenkrantz i Skivehus Amt

J. B. Ring, Sættedommer ved Salling Herreds ret. En sættedommer er en midlertidig dommer, der er sat i stedet for den sædvanlige, hvis denne er syg eller inhabil

Arne Bjørn Jørgensen

183A Præstefamilien fra Farstrup

23. februar 2011

Når nogen spørger om, hvor vores slægter stammer fra, så giver jeg dem nogle gange den korte version: Fars slægt stammer fra Farstrup og mors fra Mors! Det passer så ikke i dette tilfælde, hvor slægten på min kones side stammer fra Farstrup, men det er ikke min slægts Farstrup på Nordvestfyn, men Farstrup ved Ålborg. Farstrup sogn ligger ud til Limfjorden i landområdet imellem Nibe og Løgstør. Der er tale om en præsteslægt, og derfor findes der oplysninger om dem længere tilbage end kirkebøgerne og folketællingerne rækker, bl.a. i Wibergs Præstehistorie.



Limfjorden



Farstrup

Slægtskabet:

Svend Madsen født omkring 1532

Peder Svendsen født omkring 1568 og død 1635

Jens Pedersen Farstrup født omkring 1611 død 23 jun 1678

Albert Jensen Farstrup født 21 jul 1649 død 1 aug 1694

Niels Albertsen Farstrup født før 1694 død 18 okt 1758

Ellen Kirstine Nielsdatter Farstrup født 23 okt 1729 død 1794

Peder Mogensen Degn født omkring 18 okt 1753 død 3 okt 1827

Mogens Pedersen født 1785 død 23 jan 1860

Sidsel Kirstine Mogensdatter født 28 feb 1823 død 2 jun 1871

Ane Cecilie Pedersdatter født 20 okt 1858 død efter 1906

Inger Marie Sophie Madsen født 30 okt 1889 død 5 dec 1918

Johanne Nielsen født 30 jan 1917 døde 4 sep 1982

Inger Clausen født 2 aug 1947

Claus Bjørn Jørgensen født 29 maj 1980

Claus er således 10 x tipoldebarn til Svend Madsen

Svend Madsen, præst og 10 x tipoldefar

Svend Madsen blev født omkring år 1532, og han blev den 3. december 1573 sognepræst i Sebber. Han boede i det nærliggende Barmer. Ved Sebbersund er der (efter danske forhold) et bjerg, hvor der i fordums tid skulle have stået en kirke bygget til ære for Sankt Nicolav.



Den nuværende Sebbø kirke.

Svend blev gift med Christine, og de fik 2 sønner og 3 døtre, hvoraf de 4 er kendte:

1. NN Svendsdatter er født omkring 1555. Hun blev gift med Niels Simonsen Prang, der var præst i Kornum ved Løgstør. Da han døde blev hun gift med den nye præst Jens Pedersen Hald, og da han også døde, så overtog Christen Christensen Stub både embedet og enken.
2. Anna Svendsdatter født omkring 1556. Hun blev gift med præsten i Strandborg Christen Nielsen Juul, og de fik 5 sønner og 5 døtre.
3. Peder Svendsen – se efterfølgende
4. Christen Svendsen Barmer er født omkring 1570. Han blev præst i Nim-Underup. Hans søn Svend Christensen Nim afløste ham som præst i Nim-Underup. I hans tid i 1659 udbrød der pest, og den dræbte hele 126 ud af sognets 426 indbyggere. Om sønnens sagdes det, at han var nidkær, og udstod meget under de svenske krige.

Peder Svendsen, præst og 9 x tipoldefar

Han blev født omkring 1568, og han blev i 1591 præst i Farstrup. Den stilling havde han frem til sin død i 1635.



Farstrup Kirke, ca. 11 km. vest for Nibe, Aalborg Stift,

bygget omkring 1100.

Fra hæftet "Farstrup Kirke": "Skib og kor er bygget i romansk stil i perioden ca. 1100-1250. Den har sikkert som mange andre steder afløst en trækirke. Materialet var tilgængeligt i naturen, nemlig de store granitblokke, som istidens gletsjere havde ført med hertil. Nutiden mennesker må stadigvæk undre sig over, hvordan man dengang magtede at tilhugge kvadresten og sokkelsten med skrånende og rejse en bygning med århundreders holdbarhed. I den gotiske periode (ca. 1250-1500) blev skivet forlænget mod vest, der blev bygget tårn, våbenhus og sakristi, men også her er det nøjagtige tidspunkt for byggeriet ukendt. Byggematerialerne var dels røde og gule munkesten, dels rå kamp og genanvendte kvadre. Et afladsbrev fra 1473 fortæller, at "kirken i Fathstrop (Farstrup) er indviet til Skt. Mauritius og hans martyrer."

Peder blev gift og fik 4 sønner og 2 døtre, hvoraf jeg har kendskab til de 5:

1. Svend Pedersen Farstrup blev født den 26. juli 1604. Han blev student fra Ålborg i 1623, og blev i 1629 præst i Vesterbølle og Østerbølle. Han blev ved bispens visitationer betegnet som "duelig og agtet". Han blev gift med Karin Lauridsdatter, og de fik datteren Johanne Svendsdatter Farstrup. Hun blev gift med Søren Thomsen Bregnholm.
2. Mads Pedersen Farstrup, født i 1609, og student fra Ålborg i 1632. Han blev præst i Ulbjerg-Lynderup i 1634. Ved visitationer blev han betegnet som "Dygtig og agtet, velhavende og godgørende."

Den 9. juni 1667 blev han gift med Anna Mogensdatter. Klip fra "Dansk biografisk Lexikon":

Farstrup, Mads Pedersen, 1609—84. Præst, var født i Farstrup i Viborg Stift, hvor hans Fader, Hr. Peder Svendsen, var Præst († 1635). Efter i 6 Aar at have besøgt Sorø Skole afgik han 1629 til Universitetet med et særdeles godt Vidnesbyrd. I Aaret 1631 var han i 3 Maaneder Amanuensis hos Professor Steffen Hansen Stephanius i Sorø, hvorpaa han tog theologisk Attestats ved Akademiet sammesteds. 1632 blev han Kapellan ved Domkirken i Viborg, hvorfra han 1634 blev kaldet til Præst i Ulbjærg og Lynderup i Rinds Herred, Viborg Stift, og der forblev han siden i 50 Aar indtil sin Død, 18. April 1684. Det var i mange Maader strænge Tider, F. oplevede: gjentagne svære Krige og trykkende Paalæg af enhver Art gjorde det tungt at leve. Herom og om andet mere har han givet Underretning i en Række historiske Optegnelser, der siden bleve fortsatte af Hr. Laurids Axelsen (s. I, 382), som ægtede hans Enke.

Dagbog sammenskrevet af M. P. Farstrup og L. Axelsen, udg. af I. Becher 1813. Rørdam, Hist. Saml. og Studier I, 264 ff. *H. F. Rørdam.*

3. Thomas Pedersen Farstrup blev født omkring 1610. Han blev i 1637 præst i Sejerslev på Mors. Han blev gift med Margrethe Jensdatter Sejerslev.
4. Jens Pedersen Farstrup, se efterfølgende
5. Kirstine Pedersdatter blev født omkring 1612. Hun blev gift med Erik Mortensen Kjær, der var præst i Skørping ved Ålborg. Han fik efter sin død en kilde på kirkegården, hvortil mange søgte. De fik 3 børn.

Jens Pedersen Farstrup, præst og 8 x tipoldefar

Han blev født omkring 1611, og blev i 1635 præst i Farstrup efter sin far. Han blev gift og fik 4 sønner og 1 datter, hvoraf de 4 er kendt. Han døde den 23. juni 1678.

1. Albert Jensen Farstrup, se efterfølgende
2. Niels Jensen Farstrup. Han blev født i 1641, og blev student fra Ålborg i 1660. Den 10. januar 1671 blev han kapellan i Roslev, og i 1689 blev han fastansat præst i Roslev. (En kapellan er en præst af lavere grad. De kaldes også for hjælpepræst). Den 30. december 1704 brænder præstegården i Roslev, og han får en kongelig bevilling gående på, at alle kirker i stiftet skal betale 1 rdl. Til hjælp til genopbygning af præstegården. Ifølge Nygaards sedler, så "førte kirkebogen grænseløst svinsk, men var også provst". Jeg har set på kirkebogen fra hans sidste år, og den er da ikke værre end så mange andre kirkebøger. Han blev gift med Sophie Henriksdatter, men de fik ingen efterkommere,

og han dør den 22. februar 1707.

3. Otto Jensen Farstrup blev født den 23. juni 1646. I 1667 blev han student fra Ålborg, og 17. september 1673 blev han kapellan i Sebber og Lundby. I 1682 bliver han præst i Sebber. Han bliver gift med Else Lauritsdatter, og de får datteren Margrethe. Han dør den 1. marts 1668 af sprinkler. Det betyder tyfus, især plettyfus. Ordet kan dog også have en bredere betydning, f.eks. hududslet ved epidemiske sygdomme.
4. NN Farstrup. Et dødfødt pigebarn fra 1657.

Albert Jensen Farstrup, præst og 7 x tipoldefar

Han bliver født den 21. juli 1649, og i 1667 får han som de øvrige sin uddannelse fra Ålborg. Den 29. juni 1669 får han en stilling på Illum. Illum er en lille ø i Helnæs Bugt, sydvest for Fyn, og det kendte bolighus er grundlagt af en familie fra øen Illum. Fra den 5. august 1672 og frem til sin død i 1694 er han præst i Farstrup som efterfølger for sin far.

Han blev gift den 15. oktober 1679 med Ellene Nielsdatter fra Østergård i Salling, og de får 3 børn.

Ved hans død den 1. august 1694 afløses han som præst i Farstrup af Hans Griff, og dermed slutter slægtens præstedømme i Farstrup.

1. Niels Albertsen Farstrup, se efterfølgende
2. Johan Otto Farstrup, der er født omkring 1690
3. Else Margrethe Farstrup blev født omkring 1692

Niels Albertsen Farstrup, degn og 6 x tipoldefar

Han er født omkring år 1688. Han bliver i 1625 sogne­degn i Jebjerg, og det er han frem til sin død den 18. oktober 1758. I 1740 får han følgende degnebedømmelse: "ungdommen vel oplært og svarende med særdeles god forstand". I 1743 var hans indkomst 14-15 sletdlr. og 5 tdr. byg. Hans gæld var 30 rdl. Han var "fattig og nødlidende". I 1750 var det ikke bedre: Hans indkomst var 25 rdl. Og "deg­nen var gammel og svag, hustruen er svag".

Han blev gift og fik 4 børn:

1. Christiane Barbara Farstrup, født og død i 1726
2. Ellen Cathrine Farstrup, født i 1727
3. Ellen Kirstine Nielsdatter Farstrup, se efterfølgende
4. Albert Farstrup, født og død i 1731

Ellen Kirstine Nielsdatter Farstrup, degnekone og 5 x tipoldemor

Ellen blev født den 23. oktober 1729 i Jebjerg i Salling. Den 16. december 1751 blev hun gift i Lyby kirke med Mogens Knudsen Hopp.

Mogens Knudsen Hopp var skoleholder i Lyby og senere på Fur. I perioden fra den 25. august 1758 til 4. maj 1765 var han sogne­degn i Jebjerg-Lyby. Da skete så katastrofen: han blev den 4. maj 1765 anklaget for falskmøntneri, og fik en dom på "ære, hånd og bosted". Han flygtede og blev ikke siden fundet. Hun dør i 1794 på Knudsgård i Daugbjerg, Fjends, Viborg hos svigersønnen Niels Mortensen.

Arne Bjørn Jørgensen

184 Lutmann og Alexander Danmark

25. august 2014

Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark.

Familiesammenhæng

2 x tipoldefar: Lutmann Danmark (1836-1885)

Tipoldefar: Alexander Danmark (1877-1947)

Oldemor: Grethe Danmark (1917-?)

Farfar: Erik Danmark Kirschner (1940)

Far: Stefan Danmark Kirschner (1978)

Baby: født den 25. august 2014

2 x Tipoldefar Lutmann kommer til Danmark

Tipoldefar Lutmann blev født i den russiske del af Polen i 1836. Han var af jødisk oprindelse, men p.t. har jeg ikke fundet noget om hans forældre. I kilderne optræder han også under navnet Lipman og Litmann. Han kom til Danmark på et tidspunkt, og mit gæt er, at han får eller påtager sig kaldenavnet Danmark, efter han er flyttet til landet, og familien og vennerne derfor kalder ham Lutmann Danmark. Dette fine og usædvanlige kaldenavn bliver i de kommende generationer til et gældende efternavn og for nogens vedkommende et mellemnavn.

Han slår sig ned i København, og omkring 1873 bliver han gift med Frederikke Christine Kobbel, der blev født den 11. juli 1842 i København. Hun er af den kendte jødiske slægt Kobbel, der ofte også staves Koppel, og det vil jeg skrive mere om ved en anden lejlighed. Han får arbejde som handelscommis, og det fremgår af folketællingen fra 1880, at de bor på Toldbovej nr. 2, og at de klarer sig godt, idet de også har en tjenestepige.

København, København (Staden), Toldbodvej, No 2, mod Toldbodvej, 272, 5, FT-1880, D4868

Navn:	Alder:	Civilstand:	Stilling i husstanden:	Erhverv:	Fødested:
Lutmann Danmark	44	Gift	Husfader	Handelscommis	Russisk Polen
Frederike Cristine f. Kobbel	38	Gift	hans Kone		Kjøbenhavn
Frede Danmark	4	Ugift	deres Datter		Kjøbenhavn
Alexander Danmark	3	Ugift	deres Søn		Kjøbenhavn
Johanne Magrethe Iversen	17	Ugift	Tjenestepige		Kjøbenhavn

I 1885 er ægteparret flyttet til Skjoldsgade 4 i Østervold Kvarteret

København, København (Staden), Skjoldsgade (Lige numre), Kjøbenhavn Østervold Kvarter, Skjoldsgade 4, matr. 75 Forhuset 1. Sal tilhøre, 3, FT-1885, C9772

Navn:	Alder:	Civilstand:	Stilling i husstanden:	Erhverv:	Fødested:
Litman Danmark	50	Gift	Husfader	Handelskomi	
Frederike Danmark	42	Gift	Husmoder		Kjøbenhavn
Fred. Danmark	9	Ugift	Datter		Kjøbenhavn
Olaf Anders Danmark	8	Ugift	Søn		Kjøbenhavn
Wladimir Danmark	4	Ugift	Søn		Kjøbenhavn

Ægteparret får 3 børn, der alle er drenge, og som alle får efternavnet Danmark, nemlig:

1. Frede Danmark (1875-?)
2. Alexander Danmark (1877-1947)
3. Wladimir Danmark (1880-?)

P.t. har jeg meget lidt information om Alexanders søskende og deres efterkommere. Lutmann døde som 49-årig den 6. oktober 1885 i København, og han blev begravet på den jødiske kirkegård i Møllegade på Nørrebro i København.

Frederikkes alderdom

Frederikke levede videre som enke, og hun boede gennem årene på mange forskellige adresser:

- I 1892 bor hun på Skjoldsgade 3, 5. th på Østerbro
- I 1909 bor hun i Malmøgade 2, 1. sal
- I 1911 bor hun i Aggersborggade 8, 1. sal
- I 1912 bor hun på Øster Farimagsgade 51, 2. sal
- I 1914 bor hun i Nordre Frihavsgade 80, 1. sal
- Og i 1916 flytter hun til Koldingsgade 30, 2. sal

Hun døde den 11. september 1921, 79 år gammel.



Fra Landsarkivet København. Østerbro 1906

Tipoldefar Alexander Danmark

Alexander blev født den 21. januar i 1877 i København, og han blev døbt i Garnisons kirken ved Sankt Annæs Plads i København.

I 1891 boede Alexander hos moderen i Skjoldsgade 3, 5. th. på Østerbro, og han arbejdede som vinkyper. I 1907 er han flyttet hjemmefra og boede på Sølvgade 98, st. i København, og i 1908 boede han på Webersgade 9, 2. sal, og i 1909 boede han i Zimsgade 3, 4. sal. Fra 1909 til 1911 boede han i Abildgårdsgade 42, 2. sal, og derefter flyttede han til Jens Juelsgade 31, 3. sal. Det var meget almindeligt, at den københavnske befolkning flyttede meget rundt, og her har Politiets Registerbladet været en stor hjælp til at finde deres adresser.

Tipoldemor Axeline Sophie Frederikke Herholdt

Axeline blev født den 21. oktober 1890 i Torslev ved Dronninglund, der ligger Nordenfjords Limfjorden. Hun er af den interessante Herholdt-familie, om hvem jeg vil skrive om ved en anden lejlighed.

Axeline boede i 1910 på Købmagergade 67 i Fredericia, og her træffer hun Ferdinand Hansen, som hun får et barn med udenfor ægteskab. Barnet døbes Ellen Ritta Herholdt Hansen, og hun blev født den 12. december 1910 i Fredericia.

Axeline og Alexander

Omkring 1911 mødtes Axeline og Alexander, og de bosatte sig i København. De fik deres første barn i 1912, og siden fik de yderligere 4 børn:

1. Frede Danmark (12. december 1912)
2. Knud Danmark (26. juni 1914)
3. Grethe Danmark (oldemor) (11. juni 1917)
4. Jørgen Danmark (17. juni 1919)
5. Kirsten Danmark (12. jan 1923)

P.t. har jeg meget lidt information om Grethes søskende, og deres eventuelle efterkommere. Alexander arbejdede i perioden 1911 – 1917 som afskriver i Frihavnen, og i 1917 var hans titel assistent.

I 1917 boede parret på Esbjerggade 15 på Østerbro i København. I 1918 flyttede de til Vestergårdsvej 20 C, st. tv. i Brønshøj, og der boede de stadig ved folketællingen i 1930. Den ligger parallelt med Borups Allé lige ved den nuværende Bispeengbue.

De blev gift

Efter at de har fået 3 børn sammen, så besluttede de sig til at blive gift. Det skete den 11. juni 1918 i Kapernaum kirke på Frederikssundvej 45 i Brønshøj. Alexander var da 40 år og Axeline var 27 år. Forlovere ved brylluppet var postkusk Jens Jensen, Eskildsgade 58, 1. og husbestyrerinde Karen Petrea Søgaard, Rosenvængets Allé 22. Vielsesbrev af 21. december 1917. Vielsen blev foretaget af Møller i præstens hjem.



Fra <http://www.kapernaumskirken.dk/kirkens-historie>

Alexander avancerede til at blive afskriverformand i København i 1925 – 1930

Alexanders død

Alexander døde den 5. januar 1947 efter et langt og smertefuldt sygeleje. Bisættelsen fandt sted fra Bispebjerg Krematorium lørdag den 11 januar kl. 12.



Dødsannoncen fra Politiken

Ved sin død betegnes han som kontorassistent.

Axelines alderdom

Axeline levede endnu en del år, men jeg har p.t. ikke yderligere oplysninger herom.

Arne Bjørn Jørgensen

184A Ankers velstillede københavnere forfædre

23. juni 2016

Nu har jeg fundet frem til mit barnebarn Anker Henning Danmark Jørgensens 5 x tipoldeforældre på sin farfars side. De var københavnere og tilhørte den velstillede del af befolkningen.

Familieforbindelsen ser således ud:

- 5 x tipoldeforældre: **Axel Johnsen** 1753-før 1833 og **Johanna Maria Henningsen** 1765- 1833
- 4 x tipoldeforældre. **Henning Johnsen** 1786-efter 1845 og Sofie Olsen 1790 – 1841
- 3 x tipoldeforældre: **Nicolai Christian Herholdt** 1815-1907 og Josephine Axeline Johnsen 1815-1895
- 2 x tipoldeforældre: **Nicolai Christian Henning Herholdt** 1856-1924 og Petrine Christensen 1856-efter 1930
- Tipoldeforældre: Alexander Danmark 1877-1947 og **Axeline Sophie Frederikke Herholdt** 1890-1964
- Oldeforældre: Ernst Kirschner 1916-1997 og **Grethe Danmark** 1917-1961
- Farfar og farmor: **Erik Kirschner** 1940 og Lis Kirschner 1947
- Forældre: **Stefan Kirschner** 1978 og Anne Katrine Jørgensen
- **Anker Henning Danmark Jørgensen** 2014



Nyklippet Anker

Axel Johnsen og Johanna Maria Henningsen

Axel blev født i år 1753, og han blev gift den 11. november 1782 med Johanna Maria Henningsen, som blev født i år 1765.

Axel var allerede som helt ung handelsmand, og han var mellemmand eller sælger på mange forskellige typer varer. Hans vigtigste område var som ejendomshandler. Han brugte flittigt de københavnske aviser til at indrykke annoncer, og i det følgende er en række eksempler på hans handler. Samtidig flyttede han ofte rundt i København, og det var også meget almindeligt på den tid.

Annonce i avisen den 9. februar 1781:

”Komplet Brændevins Værk til købs. Axel Johnsen logerende i Myntergården nr. 46 Stuen Baghuset.”

Den 18. november 1783 havde han følgende annonce i avisen:

”I en ejendomsgård, omtrent en og en halv mil her fra staden, på 1 og en halv td. hartkorn, og 80 td. udsæd som er offeureret for den kapital 7400 r.dlr. søges på første prioritet til 11. december

næstkommende for et herskab i en conditioneret gård i en af statens gader her i gaden. Nærmere anvisning giver Axel Johnsen på Guiedebakken nr. 145 første sal"

Den 15. juni 1784 købte han også aktier:

"1 aktie i Pram Laugget er tilkøbt for kontant eller mod omvesling af andre aktier. Liebhabererne vild adresserer den til Axel Johnsen Klonerstræde nr. 41"

Ved folketællingen i 1787 blev hans beskæftigelse nævnt som husbonde og commisionær i København, og ægteparret boede på Højbrostræde 73 sammen med deres nyfødte søn Henning og Karen Hansdatter, som var deres tjenestepige.

ODS: Kommissionær, en. [komi²r, k flt. -er. (fra fr. commissionnaire)

1) alm.: person, som har noget i kommission (1); befuldmægtiget person (jf. Bytnings-, Ejendomskommissionær samt Sal.²XIV.360). Moth. Jeg frier min troe aldrig ved Commissionairer. Holb. Usynl. Han (dvs.: den skinhellige) giver sig ud for det menneskelige Kiøns ydmygste Commissionaire eller Agent. sa. Hh. mange Mennesker have villet gjøre deres Præster til en lille Kristus, til en Kristi Statholder, til en Slags Kommissionær mellem sig og Kristus.
2) (især) person, som (erhvervsmæssigt) afslutter handeler for anden mands regning i eget navn; handelskommissionær. Jeg kiøbte her for nogle dage een Slavinde i Leyren af denne Jødis Commissionair. Holb. jeg (mister) min egen lille Formue, formedelst en Commissionnairs uforsigtige Speculationer.

Han havde mange annoncer i de københavnske blade om ejendomme, som han formidlede videre fra sælger til køber. Her er et eksempel fra den 23. juli 1787:

"En af sine herligheder noksom bekiende Svendborggård, med skov og fri jagt i en af provinserne, er under hånden at få til købs; nærmere oplysning fås at vide hos Axel Johnsen, Højbrostræde nr. 13"

Axel var handelsmand, og han handlede med mange forskellige ting. Den følgende annonce er dog meget usædvanlig. Han havde annoncen i "Kjøbenhavns kongelige alene Priviligerede adressecontoirs efterretninger" den 24. september 1782:



Der står: "En sund og velskabt neger forlanges til kiøb; hvem samme vil sælge vilde melde sig hos Axel Johnsen i Friderichsberggade 205 paa første sal.

Sammesteds anvistes et huus i Vognmagergade, som paa gode conditioner er tilladte at bikomme."

Sorte mennesker var meget usædvanlige i København på det tidspunkt, men Danmark havde jo kolonier, som f.eks. De Vestindiske Øer på dette tidspunkt, og derfra kom ind imellem lokale beboere til Danmark. I det følgende er klip fra Wikipedia om forholdene dengang.

Wikipedia: **Slaver i Danmark:**

Velstående fyrster og købmænd i europæiske byer kunne i 1700-tallet have en tjener af afrikansk herkomst, gerne en yngre dreng, en [page](#). [Ernst Heinrich von Schimmelmann](#) er portrætteret med en lille, afrikansk dreng ved sin side. Pagen var et af tidens statussymboler. I rigets provinsbyer kunne købmænd også have tjenere af afrikansk herkomst som Herlofsen i Arendal i Norge. Slaven Adam kom fra St. Croix til Arendal 12 år gammel i 1778 om bord på et af Herlofsens skibe. Han rømmede fra sin herre, men vendte tilbage. Adam blev alligevel stillet for retten. Dommeren konkluderede, at slaveri var ukendt i Norge, og at Adam skulle frigives.

Slaverne, som blev overført til Europa var født og opvokset på plantagerne i Caribien. De havde ikke selv oplevet andet end livet som slave. De havde en fortid som husslaver, dvs. tjenere, på plantagerne, før de blev solgt eller sendt til Europa.

Hans Jonathan og Peter Samuel var to husslaver, der var kommet til København fra Vestindien. Den ene arbejdede hos Henriette Schimmelmann, den anden hos plantageejeren Isaak Benner. Begge stak af og meldte sig til flåden som frivillige under slaget på Reden. Efter tapper indsats ansøgte de Frederik VI om ansættelse i flåden. Imidlertid skred deres ejere til handling, og kronprinsen konkluderede, at han ikke kendte til slavehold på dansk jord, men at tyende skulle adlyde deres herskab og derfor ikke stikke af. Med den begrundelse blev de dømt til slavearbejde på Vestindiens kaffeplantager. Hans Jonathan rømte til Island, hvor han har en stor efterslægt



Heinrich Carl Schimmelmann med sort tjener. Wikipedia

Annonce den 24. marts 1783:

"En honet Jomfrue, som kan accomodere, og er forsynet med gode Skudsmaal, ønsker sig en plads, for at opvarte en Dame eller Frøken; nærmere underretning giver Axel Johnsen på smedebakken no 145."

I 1795 var han stadig commisionær, men familien var nu flyttet til Gammel Strand nr. 25.

Ved Folketællingen i 1801 var han stadig husbonde og commisionær, men samtidig betegnes han som direktør. Familien var flyttet til Pilestræde 99 i Købmager kvarter i København, og de havde nu 4 børn:

1. Henning i 1786 - se efterfølgende
2. Carl født i 1789
3. Peter født i 1790
4. Axeline født i 1798

Derudover havde de 2 unge tjenestepiger og en logerende mand, hvilket klart viser, at det var gået dem godt.

I de kommende år fortsatte Axel som commisionær, men i slutningen af 1700- tallet blev han kasserer ved udrejsekontoret i København. Familien flyttet også omkring 1801 til Pilestrædet 99 på Frederiksberg, og i 1810 flyttede de lidt længere ned af gaden til Pilestræde nr. 124.

I 1806 ejede ham Matrikel 124 i Købmager Kvarter i København.

I 1822 var Axel blevet direktør, og de var flyttet til Brolæggerstræde 76.

Om gadenavnet Brolæggerstræde:

Gaden har navn efter Per Jenssøn Brolægger, som 1486-1510 ejede matrikel 123-24, hvilket omtrentlig svarer til nuværende nr. 14. Navnet anvendes dog først 1543, hvor det skrives *Per Broliggers Stræde*. På Geddes kort over København 1757 staves navnet *Broelægger Stræde*.

Skrædderlauget havde i en periode sit hus i Brolæggerstræde, nuværende 4 og 6, og her spillede man tyske komedier med megen ståhej. Holberg fik dem hurtig spiddet. I sin komedie *Uden Hoved og Hale* lader han guden Vulcanus gæste jorden for at gå på komedie. Da Vulcanus foretrækker noget for øjet, svarer hans cicerone Sganarel: "Ja, hvis saa er, min kiære Monsieur Vulcanus, saaer det bedst, at I gaar paa de Tydske Comedier i Brolægger-Strædet; thi der kand I faa at se Beleiringer, Feldslag, Gespenster, Hexerie og et halvt Hundrede Aars Historie paa eengang ..."

Ved branden 1795 blev de fleste huse ødelagt og snart efter genopført i nyklassicistisk stil. Hjørnehuset, *Brolæggerstræde 2*, blev således opført 1797 for theandler Knud Steenberg, nr. 3 blev bygget 1796 af muremester Laurits Thrane for brændevinsbrænder Jeppe Lyndegaard og nr. 4 opførtes 1796-97 af arkitekt og muremester A. C. Wilcken.

Strædet er dog mest kendt for sin andel i den danske ølbrygnings historie. Allerede i 1650erne var her bryggere i gaden, som det fremgår af mandtalslisten ved Københavns belejring 1659. I 1796 blev *Bryggergården*, Brolæggerstræde 5, opført for brygger Nicolai Rindum og 1799 blev den udvidet med Knabrostræde 11-13. Så kom brygger Christen Jacobsen til. Han havde 1811 lejet et bryggeri i Knabrostræde og 1826 kunne han købe virksomheden i Brolæggerstræde. Den tekniske kunnen og viden var på det tidspunkt ringe i de danske bryggergårde, men Christen Jacobsen indførte som den første brugen af termometer i brygprocessen.

Som det fremgår af efterfølgende annonce, så døde Axel før år 1833, og Johanne døde i 1833.

Annonce i Berlingske Tidende den 22. juli 1833:



Fredagen den 24de Jul førstk., Kl. 9 Form., bliver ved Auction i Gaarden No. 76 i Brolæggerstræde bortsolgt endeel Guld og Sølv, bestaaende af Guld, Sølv, (circa 400 Lod), Plet, Porcellain, Glas, Tin, Kobber, Messing, Jern og Stik, Mahognie og andre Meubler, Linned og Sengetøjet med andet Mere, tilhørende Eftersyn efter afgangne Johanne Marie Johnsen, Enke efter forhenværende Medbestyrer og Kasserer ved Udrejssekontoret Axel Johnsen; imod Betaling til Secretair og Procurator Schønberg, boende paa Hjørnet af Vestervold og Studiestræde No. 75, hvor, saavel som paa Auctionsstedet, de trykte Fortegnelser erholdes 8 Dage før Auctionen for 4 Sk. pr. Stk. Ovennævnte Løsøre ere til Eftersyn Dagen før Auctionen fra Kl. 11 til 2.

Der står:

Fredagen den 26de juli førstkomende, kl. 9 formiddagen, bliver auktion i gården nr. 76 i Brolæggerstræde bortsolgt endel gods og løsøre, bestående af guld, sølv cirka 400 lod, plet, porcelæn, glas, tin, kobber, messing, jern med andet mere tilhørende afgangne Johanne Marie Johnsen, enke efter medbestyrer og kasserer ved udrejssekontoret Axel Johnsen, imod betaling til sekretær og prokurator Schønberg, boende på hjørnet af Studiestræde og Vestervold nr. 75, hvor, såvelsom på auktionsstedet de trykte fortegnelser erholdes. Forannævnte løsøre er til eftersyn dagen før auktionen fra kl. 11 til 2."

Henning Johnsen og Sofie Olsen

Axels søn Henning blev født i København år 1786, og i 1801 kom han på Opdragelsesinstituttet, der lå i udenbys Vester kvarter, som er det nuværende Vesterbro.

Folketællingen i 1801:

Frederik Wilhelm Tham 24 Ugift ligeledes Lærere ved Instituttet Candidat Theologiæ Johan Frederik Grønlandt 22 Ugift ligeledes Lærere ved Instituttet Musicus Peter Riffelsen 26 Ugift ligeledes Lærere ved

Instituttet Mechanicus Francis Armstrong 17 Ugift Institutets Elever Carl Henrich Lydius Meincke 14 Ugift Institutets Elever Gotfried Schmidten 17 Ugift Institutets Elever Tully O Neil 17 Ugift Institutets Elever Daniel Wilhelm Oehme 17 Ugift Institutets Elever Peter Stefansen 19 Ugift Institutets Elever August Ebbel Juel 16 Ugift Institutets Elever Henning Johnson 15 Ugift Institutets Elever + mange flere

Som det ses, så var opdragelsesinstitut ledet af en tysk prædikant, der var som direktør, og der var en række teologer og teologistuderende som lærere. Desuden 1 læge, 1 håndværker, 1 gartner, 1 tjener, 2 gårdskarle, 1 husjomfru, 1 husholderske og 7 tjenestepiger samt omkring 70 drenge på imellem og 17 år. Næste alle drengene har specielle efternavne, og ikke de almindelige danske -sen navne. Det er fordi, at alle eleverne kommer fra Københavns gode borgerskab.

Wibergs præstehistorie skriver følgende om forstanderen:

22/3 1793 Christopher Johann Rudolph **Christiani**, f. Norby i Schwansen 15/4 61; tillige fra 95 Forst. for et Opdragelses-Institut udenfor Østerport; 1 ~ Caroline Augusta Ferdinandine Venturini, d. 9/8 72; **F.** Carl V., Kammermusicus; M. Charlotte Juliane Vilhelmine Køcky; 2 ~ Anna Mette Hallager; [1810 Sp. i Oldenburg; i Eutin 13; Superintendent i Lüneburg 14; † 6/1 1841].

Her er lidt om skolens beliggenhed på det nuværende Vesterbro fra skriftet "Kjøbenhavn under Kronprindsens Styrelse indtil 1807."

"Umiddelbart før Skydebanen laa den store Eiendom Bjørnsdal og umiddelbart efter den Christianis Opdragelsesinstitut. Paa begge Sider af Gaden fandtes i øvrigt mellem de uanseelige Privathuse talrige Skure, Hytter, Telte og Boder, som en stor Del af Aaret vare optagne af Kunstens Løsgjængere: Beridere, Musikanter, Fyrværkere, Voxkabineteiere, Luftspringere, stærke Mænd, Karussel-, Menageri- og Gyngeejere, kort sagt af alle Slags Gjøglerne. som en Tid af Aaret fik Tilladelse til at forevise deres Præstationer her."

Fra samme sted er følgende beskrivelse af skolen:

"Endnu finere var Christianis Institut udenfor Vesterport paa Vejen til Frederiksberg; det oprettedes 1795 af Hofpræsten Christiani. Her var kun Pensionærer, og Antallet var begrænset, saa der 1801 kun var 50, men disse betalte saa ogsaa 300 Rdl. hver om Aaret. 1802 deltes Skolen i en Handelsretning og en Afdeling for de Studerende. Mindre betød Drejers Læreanstalt, der var oprettet allerede 1791; den havde 1801 kun 24 Elever, hvoraf 1 Pensionær."

Fagkredsen var i de mest ansete af Skolerne særdeles stor; en alsidig Uddannelse var Programmet, og for Hensynet dertil traadte Grundigheden i de enkelte Fag noget i Skygge. Videst naaede man hos Christiani. Her undervistes i Religion og Moral, Religionshistorie og Bibelhistorie, Anthropologi, Fysik, Kemi, Mathematik, Naturhistorie, Geografi, Historie, Retslære, Handelskundskab, Dansk, Tysk, Fransk, Engelsk, Latin, Græsk, Hebraisk, Calligrafi, Ortografi, Dans, Musik, Tegning, Snedker- og Drejerarbejde, og endelig sørgedes for "den physiske Opdragelse" ved "gymnastiske Øvelser, ungdommelige Lege, Arbejde i Haven og i Marken samt en høj Grad af Orden og Renlighed." Ved de andre større Skoler havde man noget lignende, om end nok oftest lidt mindre; særlig ivrig var man overalt for Gymnastiken og Naturfagene."

og videre en ordentlig svada om forholdene i de offentlige skoler og de almindelige private skoler:

"Beretningerne bærer i alle Henseender Vidnesbyrd om, at Skolerne endnu ved denne Tid stod meget lavt. Dette var da ogsaa i høj Grad de samtidige Pædagogers Mening. Saaledes skrev Professor G. H. Olsen 1794 om Kirke- og Fattigvæsenesskolerne: "Det er for det meste fattige Haandværksmænds og Daglejeres Børn, som i disse Skoler skulde nyde Undervisning. De skulle der oplæres til at blive duelige Arbejdere, lykkelige Mennesker, hæderlige Borgere. Og hvad har man hidtil lært i disse Folkeskoler. Har Ungdommen i de 7 til 8 Aar, den hendirer i disse Skoler, høstet andet end nogle brogede Skaller af en hjerneløs Christendom og maaske lært noget lidet af en haandværksmæssig Skriven og Regnen?" Og ikke mindre kraftig udtaler 1796 Skolemanden Professor P. Hansen sig om de almindelige private Skoler: "Fattige Mænd og Kvinder, Jomfruer og mislykkede studerende etablere Skoler i alle Gader som den sidste Næringsvej, hvortil de i Nøden gribe. En Del af disse Skolelærere ere saa uskikkede til dette Arbejde, at man i deres Skoler intet kan udrette. At læse indenad i en Katekismus, udenad i Lærebogen, hvorved ikke et Ord tales af Lærerne men blot opramses af Disciplene, at skrive en Del Aar for at faa en maadelig Haand, at regne mekanisk, dermed tror man den hele Undervisning at være færdig. Opdragelsen vidner om Fordomme og Pedanteri. Ungdommen tillades Tøjlesløshed for at vinde ufornuftige Forældres Yndest, hvilke gjerne se deres Børn forkjælede, Børnene føjes i alt, da man ellers frygter for at miste dem og Levebrød, eller de holdes under et slavisk Aag. Helbredet svækkes i smaa

usunde Værelser. Med faa Ord: Fordomme, Usædelighed og Vankundighed udbrede sig blandt Almuen fra disse Vinkelskoler"

Efter den fine uddannelse på Københavns bedste privatskole, så fik Henning arbejde som proprietær i København i 1815.

Han mødte Sofie omkring 1814, og de fik deres første barn Josephine Axeline Johanne den 22. januar 1815. Det usædvanlige var, at de endnu ikke var blevet gift, og derfor foregik fødslen på Fødselsstiftelsen på Frederiks Hospital. Dette sted benyttedes normalt af enlige mødre.

De blev heller ikke gift efter Josephines fødsel og Sofie blev gravid igen, og primo maj fik de en dreng. Under denne 2. graviditet bestemte de sig dog for at blive gift, og det skete den 10. maj 1817 i Helligåndskirken i København. Ved vielsen var deres forlovere: bogtrykker H.H. Thiele, Helligåndsstræde 49 og farfar Axel Johnsen, der var direktør og boede på Brolæggerstræde nr. 76.

Kort efter vielsen blev deres andet barn døbt Thor Axel i Helligåndskirken, nemlig den 27. maj 1817. Faddere ved barnedåben var farmor Johanne Marie Johnsen fra Brolæggerstræde nr. 76 og madam Velschou fra samme adresse, samt bogtrykker Chr. Thiele.

På tidspunktet for vielsen og barnedåben boede Sofie og Henning sammen i Brolæggerstræde nr. 123 i København, altså i samme gade som Hennings forældre. I øvrigt bor en af mine gode venner i dag i Brolæggerstræde, der ligger lige bag ved Nytorv.

Henning arbejdede i 1817 – 1818 som kontorist i København. I 1920 var han handelsrepræsentant i København, og de flyttede til Badstuestrædet nr. 12.

I 1822 var familien flyttet til Fredensborg, og han var assistent ved Fredensborg Slotskirke.



Fredensborg slot med Slotskirken og kirketårnet ude til venstre.

Køb af Urbanslyst

Henning havde gjort det godt, og familien voksede, så i midten af 1820'erne han så sig om efter en større og mere præsenterabel bolig nord for København. Han fik øje på følgende annonce i Statstidende:

Annonce i Statstidende den 5. marts 1824, hvor Urbanslyst blev sat til salg:

"Lyst- og Avlsgaarden Urbanslyst, beliggende i Asminderød sogn, Kronborg Amt 1/4 mil fra Fredensborg, ved Landsvejen til Kiøbenhavn, og tilhørende Grosserer Fr. Hoch eller nu i Walker og Comps. opbud, vil blive stillet til tredje Auktioner, nemlig: 1ste Gang den 27de Marts, 2den gang den 10de April, og tredje og sidste Gang, hvorved Salg finder Sted, den 24de April, alt forkommende, og hver gang om Middagen kl. 12. De tvende første Auktioner afholdes paa Auctionsdirecteur og Ridder Lemvigs Comptoir i Esbønderup ved Esrum, og tredje aucktion paa Ejendommen. Conditionerne for Salget og Beskrivelsen over Eiendommen, der har et Area laf ca. 3 Tdr. Land, staaende for circa 4 Tdr. 6 Skpr Hartkorn, ere forinden til Eftersyn paa Undertegnedes Comptoir, i Badsturstræde no. 128
Ph. Julius Knudsen"

I forbindelse med salget var der følgende beskrivelse af ejendommen Urbanslyst:

"Ejendommen har gode Bygninger, Stuehuset er Grundmuuret og Udhusene Mure- og Ege-Bindingsværk. Der er 15 smukke og malede værelser, 2 Kjøkkener og Bryggers m.v., indrettet til 2 familier udenfor Bondestanden, en smuk Have med circa 150 fine Frugttræer, som ere i bedste alder og Skov og godt uopskjærligt Tørveskjær. Jordene ere gode og i god Drift, henimod 5 Tdr. Hartkorn paa er Areal af circa 84 Tdr. Land, hvorpaa holdes 22 Køer, 6 Heste, 10 Faar og 30 Svin. Af Vintersæd er nedlagt 2 Tdr. 6 Skpr. Hvede, samt 2 Tdr. 4 Skpr. Rug. omtrent 8 Tdr. Land er udlagte med Kløver, og af Vaarsæd er nedlagt 15 Tdr. 2 Skpr Havre, 7 Skpr. ikke, 5 Tdr. Byg i gjødet Jord og 15 Tdr. Kartoffler.

Paa Grund af det lave Hartkorn, uagtet jordene er gode, beløbede Kongelige Skatter og Afgifter er dog ikkun til circa 5 Rbd i Repræsentantativer om Aaret. Bygningerne ere assuranderede for 12.448 Rbd. Sølv, men ved den derfor til Grund lagte Vurdering taxerede til 29.670 Rbd. Sølv.

Af Conditionerne bemærkes: at 4000 Rbd. Sølv kunne forblive indestaaende i Ejendommen mod successiv Afbetaling.

Nøjere Beskrivelse saavel som de for Kjøberen særdeles fordelagtige Conditioner ere til Eftersyn ved Auktionerne og paa Undertegnedes comptoir i Badstuestræde 128.
Ph. Julius Knudsen"

Den 26. september 1926 købte Henning gården Urbanslyst i Asminderød. Den bliver i vore dage kaldt Tulstruplund. Navnet Urbanslyst stammer fra den tidligere ejer etatsråd Urban Bruun Aaskow. Han var livlæge for dronning Juliane Marie. Han ejede Urbanslyst fra den 28. januar 1791 og frem til 1803.



Urbanslyst, nu

kaldet Tulstruplund 2016. foto Arne

Tidligere ejere af Urbanslyst

Urban Aaskow solgte stedet til hr. Grandjean. Hans Søn, Christian Frederik Bredo Grandjean overtog stedet i 1811. Christian Grandjean ejede den Collin'ske Gaard, hvor han drev et meget kendt Konditori, og som var den første, der rationelt indrettede Ismagasiner i København.

Blandt de tidligere ejere kan også nævnes Hofjægermester baron Düring, Bendt Jørgensen – omkring 1800 – og sønnen Jørgen Bendtsen, samt grosserer Johan Frederich Hock og hans søn Frands Hoch Herting, der arvede Urbanslyst den 1. marts 1824.

Efterfølgende ejere af Urbanslyst

Efter Henning Johnsen, så ejedes Urbanslyst bl.a. af Wilhelm Benthien ejede i 1870. Ved folketællingen i 1880 ejedes lystgården af Pouline Christiane Amalie Kjeldgaard. I 1897 var ejeren Hindrine Magdalene Elisabeth Hadeln.

Ejendommen blev solgt adskillige gange siden, og i 1883 fik hofjægermester baron Düring Rosenkrantz kongelig bevilling på at ejendommen kunne omdøbes til at hedde Tulstruplund.

ASA Film indspillede en ny version af Morten Korchfilmen "De røde heste" 1968. Instruktør var Annelise Meineche. Heri forekommer scener fra "Tulstruplund", Kongevejen 64, 3480 Fredensborg.

I 1988/89 ejede designerægtesparret Margit og Erik Brandt "Tulstruplund" og de ønskede at oprette et kunstmuseum tegnet af arkitekterne Jørn og Jan Utzon. Planer og tegninger blev lavet, men det blev aldrig gennemført.

Den 12. februar 1992 købte firmaet Scanvet A/S lystgården. Firmaet er ejet af Flemming Velin, der er en af Danmarks rigeste mænd, og han har opkøbt adskillige lystgårde i Nordsjælland og er meget interesseret i hestesport. Ved den nyeste ejendomsvurdering for 2015 er Tulstruplund og de tilhørende jorde vurderet til 23 millioner kroner. Han er p.t. ved at anlægge en flot bane til ridebanespringning på stedet. Hans søn er Thomas Velin, der med hesten Equest Carnute var i den olympiske finale i ridebanespringning i Sydney i år 2000.

Livet på Urbanslyst

Følgende bemærkning har jeg fundet på Brondsted.dk: "Oldemors erindringer":

"På en stor Gård ved Asminderød, der hed Urbanslyst, var der også en Flok Børn; vi kom der sjældent, men dog en Gang til Bal hver Jul. Manden hed Johnsen, han havde Part i Adresseavisen og var en rig Mand"

Annonce i avisen den 18. oktober 1827:

"Den mig tilhørende Ejendom paa Fredensborg er underhaaden at faae tilkjøbs for 4000 Rbd. sedler, frit tilkjøbet, naar Kjøb sluttet inden 11th novenmer. d.A., thi ellers skeer Bortrejse paa 3 Aar, og ingen Kjøb kan da finde Sted. Man behage desangaaende at henvende sig til hr. Postekspediteur Good, der boer ligeoverfor stedet.

Urbanslyst, den 18de Oktober, 1827
Johnsen

Henning havde åbenbart planer om at rejse bort i 3 år. Om han gjorde det, det ved jeg ikke, men børnene David og Marie blev født på Urbanslyst i hhv. år 1828 og 1830.



Urbanslyst. Fra Wikipedia

Henning Johnsen deltog også i sognets sociale forhold, således bevilgede han i 1829 1.000 Rdl. til Fredensborg sogneråd til brug for byggeriet af en ny skole i Jernbanegade.

Ved folketællingen i 1834 betegnes han som landmand i Asminderød, og parret havde nu 8 børn, samt 4 mandlige tjenestekarle og 3 kvindelige tjenestepiger, så det gik dem rigtigt godt.

Det følgende klip fra 1837 giver en samtidig beskrivelse af den store lyst-og avlsgård ved Fredensborg:

26. Urbanslyst ejes og drives af Hr. H. Johnsen.
Bygningerne bestaae af 3 grundmurede og tegl-
hængte Floje, der afgive en herstabelig Bopæl, samt
4 Længder Udhus af Muur og Bindingsværk. Alle
Bygningerne ere asfurerede for 6000 Rbd. Solv.
Til Gaarden, der staaer for 4 Edr. 6 Skp.
upriv. Hartk., hører et Areal af 54 Edr. Algerland,
14 Edr. Eng, 8 Edr. Mose, 3 Edr. Land Lyffskov

*) Til det sidste hører Gaardene Prsholt og Lovisen-
lyst i Tiljob Sogn, og Haregabsgaarden i Esbø-
derup Sogn.

og Have. Jorderne, der ere taxerede fra 10 til 16,
ere for største Deel leerblandede. Den aarlige Udsæd,
6 Edr. Rug, 6 Edr. Byg, 12 Edr. Havre, 3 Edr.
Erter, 2 Edr. Blandingsfæd, 1 Ed. Boghvede, 20
Edr. Kartoffer, giver almindeligen 6 à 8 Fold. Der
avles 50 à 60 Læs Høe. Besætningen er 6 Heste,
12 Koe, 16 Faar, 4 Sovin. Sædfolge: første
Aar gjødes til Blandingsfæd, der bruges grønt;
2. Rug, 3. Byg, 4. Kartoffer eller Erter, 5. Havre,
udlagt med Klover i 3 à 4 Aar.
Præstetienden er accorderet til 3 Skp. Rug og
3 Skp. Byg pr. Ed. Hartk. De Rgl. Sk., Jorde-
bogsafgiøren, Konge- og Kirke-Tienden udgjøre 80 Rbd.
Bankhæftelsen er betalt.

S. Stern: Topographie over Fr. borg amt. 1837

Fra Fredensborg Arkiverne

Deres børn var.

1. Josephine Axeline Johanne blev født den 22. jan 1815 på Fødselsstiftelsen.
Hun er Ankers 3 x tipoldemor og hun bliver gift med Nicolai Christian Herholdt, der kommer fra en meget fin familie. Han er uddannet cand.jur. og blev krigsassessor, birkedommer og senere herredsfoged. Han fik titlen kancelliråd og blev ridder af Dannebrog og i sin alderdom udnævnt til kancelliråd!
2. Thor Axel blev født primo maj kort før forældrene blev gift 1817 og døbt den 27. maj 1817 lige efter at forældrene var blevet gift. I 1850 var han tjenestekarl og boede i Adelgade 228 i København.
3. Johanne Marie Christine blev født den 17. juni 1818
Hun blev gift med Godske Daniel Bügel, og de fik sammen 7 børn.
4. Dorteia Hansine blev født den 24. september 1820
Hun boede i 1845 hos faderen, og var da ugift.
5. Marie Lovise blev født den 9. september 1822
Hun boede også hos faderen i 1845 og var også ugift
6. Sofie Petrine blev født den 5. juni 1825
Hun boede som ugift i 1845 hos faderen, og i 1860 hos søsteren Josephine Axeline i Byrum på Læsø.
7. David Ludorius Carulus blev født 1828
Han gik på Sankt Petri skole i 1840, hvor Johannes Bruhn var inspektør og lærer. Der var kun 3 elever, som blev kaldt skolediciple.
8. Marie Charlotte blev født 12. august 1830
Marie gik på sprogscole i 1845 i Fredensborg, hvor Johan Christian Richelieu var sproglærer.

Der nævnes i nogle kilder, at Henning Johnsen havde en datter, som druknede sig med sin elskede ved Hvidovre Strand. Navn og årstal er ikke nævnt. Jeg har ikke kunnet finde noget herom i de gamle aviser.

Sofie døde den 24. juni 1841, og Henning indrykkede denne meddelelse i avisen "Københavns kongelige alene privilegerede adresse contoires efterretninger":

" Dødsannonce d. 29. juni 1841:

At det har behaget den algode Gud at bortkalde min tro hustru, mine 8 uforsørgede børns kjærlige moder Sophie Johnsen til et bedre liv, den 24de dennes, i hendes 53 Aar alder bekjendtgøres herved sørgeligt for slægt og venner.

Urbanslyst ved Fredensborg d. 26 juni
H. Johnsen"

Ved folketællingen i 1845 står han som enkemand og assistent, og de seks ældste børn boede stadig hjemme på Urbanslyst.

Jeg har ikke kunne finde oplysninger på ham senere end 1845, og har p.t. heller fundet, hvor han blev registreret som død, så her slutter historien og Axel og Henning Johnsen og deres familie.

Arne Bjørn Jørgensen

184B Kobbel familien - Alexander Danmarks mors forfædre

1. **Frederikke Christine Kobbel**, datter af **Michael Nathan Koppel** og **Ane Christine Frøstrup**, er født den 11. juli 1842 i København og døde den 11. september 1921 i en alder af 79 år.

- Bopæl:1855, i Borgergaden 154, 2., Forhuset, Sankt Annæ, København.
- Hun var Lutheran i 1880 i København.
- Hun var husmoder og sygeplejerske 1890 i København.
- Bopæl:1890-1901, i Skjoldsgade 3, 5. T.h., Østerbro, København.
- Hun var medlem af Folkekirken i 1890 i København.
- Hun var husmoder, enke, og uden erhverv 1901 og boede i Skjoldsgade 3, 5. T.h., Østerbro, København.
- Bopæl:1 Maj 1909 i Malmøgade 2, 1. København.
- Bopæl: 1. november 1911 i Aggersborggade 8, 1., København.
- Bopæl: 1. maj 1912 i Øster Farimagsgade 51, 2., København.
- Bopæl: 1. maj 1914 i Nordre Frihavnsgade 80, 1., København Ø.
- Bopæl: 1 maj 1916-1918 i Koldingsgade 30, 2., København. Hun bor i 1916 sammen med sønnen Alexander og svigerdatter Axeline

Frederikke Christine blev gift med **Lutmann Danmark**, søn af **Levin Danmark** og NN i 1873. Lutmann blev født i Stettin, Polen og døde den 6. oktober 1885 i København i en alder af 51 år, og blev begravet i 1885 på Den Jødiske Kirkegård i Møllegade, København. Andre navne for Lutmann var Litmann, Litman Danmark, Littmann Leib Dannemark, Lipman Denemark, og Litman Dännemark.

Om Lutmann og Frederikke:

- Bopæl:1880, i Borgergade 190, Sankt Annæ, København.
- Bopæl:1880, i Toldbodvej 272, 5., København.
- Bopæl:1885, i Skjoldsgade 4, Forhuset, 1. T.h., Østerbro, København.

Begravelsesnotater: Begravelsesplads: Carré A-13. Der er ingen sten på begravelsespladsen.

København, København (Staden), Toldbodvej, No 2, mod Toldbodvej, 272, 5, FT-1880, D4868

Navn:	Alder:	Civilstand:	Stilling i husstanden:	Erhverv:	Fødested:
Lutmann Danmark	44	Gift	Husfader	Handelskommis	Russisk Polen
Frederike Cristine f. Kobbel	38	Gift	hans Kone		Kjøbenhavn
Frede Danmark	4	Ugift	deres Datter		Kjøbenhavn
Alexander Danmark	3	Ugift	deres Søn		Kjøbenhavn
Johanne Magrethe Iversen	17	Ugift	Tjenestepige		Kjøbenhavn

København, København (Staden), Skjoldsgade (Lige numre), Kjøbenhavn Østervold Kvarter, Skjoldsgade 4, matr.75 Forhuset 1.Sal tilhøre, 3, FT-1885, C9772

Navn:	Alder:	Civilstand:	Stilling i husstanden:	Erhverv:	Fødested:
Litman Danmark	50	Gift	Husfader	Handelskomi	Slut?? Sogn
Frederike Danmark	42	Gift	Husmoder		Kjøbenhavn
Fred.Danmark	9	Ugift	Datter		Kjøbenhavn
Olaf Anders Danmark	8	Ugift	Søn		Kjøbenhavn
?? Danmark	4	Ugift	Søn		Kjøbenhavn

- Han var skrædderlærling 1855 i København
- Bopæl:1855, i Læderstræde 26, København. Han bor sammen med sin far Levin Danmark
- Han var Mosaik i 1855 i København.
- Han arbejdede som handelsbetjent ved Toldboden 1877 i København. Det fremgår af kirkebog ved sønnen Alexanders bryllup.
- Han arbejdede som Handelskommis i årene 1880-1885.
- Han arbejdede som Handelskontorist 1880 i København ved sønnen Wladimirs fødsel
- Han var Mosaik 1880 i København,

Frederikke Christine Kobbels aner

Forældre



2. Michael Nathan Koppel, søn af **Nathan Marcus Koppel** og **Frederikke Trier Meyer**, blev født den 3. marts 1819 i Århus og døde den 14. juni 1873 i København i en alder af 54 år, og blev begravet i 1873 på Den Jødiske Kirkegård, Møllegade, København. Andre navne for Michael Nathan var Frederikke Kirstine Koppel og Mekaël Nathan Koppel. Begravelsesnotater: Gravsted: Carré J-4

Notater: København, København (Staden), Rosenborg Kvarter, Myntergade No. 41, Kjælderen, 277, FT-1845, C3146

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Mekaël Nathan Koppel 26 Gift Snedkersvend Aarhus
Christine Koppel 28 Gift hans Kone Kjøbh.
Frederik Koppel 2 - deres Børn Kjøbh.
Frederikke Koppel 4 - deres Børn Kjøbh

- Han arbejdede som Snedkersvend 1845-1855.
- Bopæl:1855, i Borgergade 154, 2., Forhuset, Sankt Annæ, København.

Michael Nathan blev gift med **Ane Christine Frøstrup** omkring 1841. Ane Christine blev født den 26. marts 1811 i København og døde den 15. november 1853 i København i en alder af 42 år, og blev begravet den 20. november 1853.

- De boede i 1845-1848 i Møntergade 41, Kælderen, Rosenborgkvarteret, København.
- Bopæl:1851, i Vognmagergade 73, København.

- Bopæl:1853, i Borgergaden 154, 2., Forhuset, Sankt Annæ, København.

Michael Nathan blev derefter gift med **Wilhelmine Selmer**. Wilhelmine blev født i 1831.

3. Ane Christine Frøstrup, datter af **Andreas Frøstrup** og **Maren**, blev født den 26. marts 1811 i København og døde den 15. november 1853 i København i en alder af 42 år, og blev begravet den 20. Nov. 1853.

København, København (Staden), Snarens Kvarter, Badstuestræde No 132, 2den Sal, 700, FT-1840, C7996

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christiane Caroline Holm 55 Ugift Lever af sine Midler
Anne Christine Frøstrup 28 Ugift hinds Tjenestepiger

- Hun boede i Badstuestrædet 132, 2., København.
- Hun blev konfirmeret den 25. april 1827 i Trinitatis kirke.
- Hun arbejdede som Tjenestepige i København 1840.
- Bopæl:1843, i Amaliegade 230, København.

Ane Christine blev gift med **Michael Nathan Koppel** omkring 1841. Michael Nathan blev født den 3. marts 1819 i Århus, døde den 14. juni 1873 i København i en alder af 54 år, og blev begravet i 1873 på Den Jødiske Kirkegård, Møllegade, København.

Bedsteforældre

4. Nathan Marcus Koppel, søn af **Marcus Jacob Koppel** og **Edel Levy**, blev født den 21. april 1784 i Fredericia og døde den 20. december 1854 i Vejle i en alder af 70 år, og blev begravet i 1854 på Den Jødiske Kirkegård i Fredericia. Gravpladsen har nr. B-20-9-Frdr

Notater: Vejle, Nørvang, Vejle Købstad, Torvegade No 54, 4 Familie, 127, FT-1834, C4924

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Nathan Marcus Koppel 50 Enkemand Kjøbmand
Michael Nathan Koppel 15 Ugift hans Børn
Frederikke Edeline Koppel 11 Ugift hans Børn
Ludvig Salomon Trier 18 Ugift Søemand Logerende
Helene Thomsen 37 Ugift Tjenestepige

- Han arbejdede som buntmager i Århus og i Vejle.
- Han var købmand i Vejle og enkemand i 1834.
- Bopæl:1834, i Torvegade 54, Vejle.

Nathan Marcus blev gift med **Frederikke Trier Meyer**. Frederikke Trier blev født i 1790 i København og døde den 14 marts 1823 i Vejle i en alder af 33 år, og blev begravet i 1823 på Den Jødiske Kirkegård i Fredericia.



Frederikke Christine Kobbels aner

- Frederikke Trier Meyer**, datter af **Meyer**, blev født i 1790 i København og døde den 14. marts i 1823 i Vejle i en alder af 33 år, og blev begravet på 1823 på Den Jødiske Kirkegård, Fredericia.
- Andreas Frøstrup** blev født omkring 1787 i Danmark. Andreas blev gift med **Maren**. Maren blev født omkring 1785 i Danmark.
- Maren** blev født omkring 1785 i Danmark. Maren blev gift med **Andreas Frøstrup**. Andreas blev født omkring 1787 i Danmark.

Oldeforældre

- Marcus Jacob Koppel**, søn af **Jacob Koppel** og **Roesle Koppel**, blev født i 1750 i Burgkunstadt, Upper Franconia, Bayern, Tyskland og døde den 19. november 1831 i Fredericia i en alder af 81 år, og blev begravet i 1831 på Den Jødiske Kirkegård i Fredericia. Gravsten nr. 203 på gravplads B-8-9-Frdr

Notater: Vejle, Elbo, Fredericia Købstad, Fredericia Købstad, Dronningensgade (361), , FT1787, C4465

Navn:	Alder:	Civilstand:	Stilling i husstanden:	Erhverv:	Fødested:
Marcus Koppel	35	Gift	Huusbonde	Kiøbmand	
Eddele Marcusdatter	26	Gift	Hans Koun		
Nathen Marcus [Koppel]	3	Ugift	en Søn		
Rosine Kopel [Koppel]	2	Ugift	en Datter		
Levi Marcus Kop. [Koppel]	1	Ugift	en Søn		
Maria Christiansdatter	32	Enke	Tieneste Pige		
Anna Marcusdatter	10	Ugift	Hendes Datter		

Om Marcus: Han arbejdede som Købmand i Fredericia 1787-1801. Han var Mosaik.

Marcus Jacob blev gift med **Edel Levy**. Edel blev født i 1760 i Fredericia og døde den 3. december 1816 i Fredericia i en alder af 56 år, og blev begravet i 1816 på Den Jødiske Kirkegård i Fredericia.

- De boede i 1787 i Dronningensgade 361, Fredericia.
- Bopæl:1801, i Danmarksgade 354, Fredericia.

- Edel Levy** blev født i 1760 i Fredericia og døde den 3. december 1816 i Fredericia i en alder af 56 år, og blev begravet i 1816 på Den Jødiske Kirkegård i Fredericia. Gravsted B-8-10-Frdr
- Meyer** blev født omkring 1760 i Danmark og blev gift med person, hvis navn pt. er ukendt.

Tipoldeforældre

- Jacob Koppel**, søn af **Nathan Nusen Koppel**, er født omkring 1720 i Burgkunstadt, Upper Franconia, Bayern, Tyskland og døde i 1793 i en alder af ca. 73 år.

- Han arbejdede som Købmand i Burgkunstadt.

Jacob blev gift med **Meile Koppel**. Meile blev født omkring 1722.

Jacob blev derefter gift med **Roesle Koppel**. Roesle er født omkring 1730 og døde i Burgkunstadt, Upper Franconia, Bayern, Tyskland.

- Roesle Koppel** er født omkring 1730 og døde i Burgkunstadt, Upper Franconia, Bayern, Tyskland.

Tiptoldeforældre

- Nathan Nusen Koppel** er født i 1680 i Burgkunstadt, Upper Franconia, Bayern, Tyskland og døde i 1740 i Viborg i en alder af 60 år.

Notater: Name Meaning for "Koppel". North German: from Middle Low German koppel 'enclosed common pasture', hence a topographic name for someone living near such pasture, or possibly a status name for a commoner, i.e. someone who had the right to use such land for his livestock. Wikipedia: **Kobbel** (Koppel) har flere betydninger: kobbel - en flok dyr et indhegnet jordstykke, som afvekslende anvendes til sæd, høslæt kæder eller remme, der forbinder hestens seletøj med forenden af stangen sammenbundne dyr – for eksempel et kobbel heste



184C Ernst Kirschners aner 27. februar 2019

Det er Anker og Axelines oldeforældre på farfars side

1. Ernst Kirschner, søn af NN og **Ragnild Julie Antoinette Kirschner**, er født den 6. august 1916 på Rigshospitalet i København og han døde den 1. maj 1997 i Solbjerg, Frederiksberg i en alder af 80 år.

- Bopæl: 1921, i Nordre Fasanvej 269, 2., Frederiksberg. Hjemme hos morfar og mormor, men moderen bor ikke på denne adresse.
- Han arbejdede som stentrykker 1939 i København
- Bopæl: 1939, i Godthåbsvej 44, København.
- Begivenhed: Han var tæt på at blive taget af tyskerne i 1944 i København. Da politiet blev taget var han tæt på også at ryge med fangeskibet til koncentrationslejrene i Tyskland. Han stod på kajen i København og skulle føres ombord på fangeskibet. Så så han sit snit til at smutte over blandt nogle brandmænd i uniform, og den lignede hans politiuniform, og derved slap han fri for fangenskab.

Ernst blev gift med **Oda**. Oda blev født i 1927, døde den 9. oktober 2017 i en alder af 90 år, og blev begravet den 14. oktober 2017.

Dødsnotater: Der var inviteret til hendes 90-års fødselsdag, men det nåede hun ikke.

Ernst blev derefter gift med **Grethe Danmark**, datter af **Alexander Danmark** og **Axeline Sophie Frederikke Herholdt** den 21 Jan. 1939 på Københavns Rådhus. Grethe er født den 11. juni 1917 i Rosenvængets, København og døde den 26. november 1961 i Bispebjerg i en alder af 44 år.

- De boede i 1940 på Sadelmagervej 14.st. København.
- Grethe blev navngivet af moderen den 10. oktober 1918.
- Hun var arbejdskone i 1939.
- Bopæl: 1939, i Vestergårdsvej 20 b, København.

De fik børnene Erik Danmark Kirschner i 1940 og lille broderen Erik Danmark Kirschner i 1944.

Vielsesattest fra Københavns Rådhus



Grethe med sønnerne og moderen
Fra Erik Kirschner
(Omkr 1945)

184D Herholdt slægten

28. februar 2019

2 x tipoldeforældre til Anker og Axeline på farfars side

1. Nicolaj Christian Henning Herholdt, søn af **Nicolai Christian Herholdt** og **Josephine Axeline Johanne Johnsen**, er født den 11. marts 1857 i Byrum på Læsø og døde den 19. oktober 1924 på Sankt Hans i Odense i en alder af 67 år.

Notater: Hjørring, Dronninglund, Torslev, Ø.Vraa Postesgaard, , 6, FT-1890, C1870

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Niels Christian Henning Herholdt 34 Gift Husfader Postexpeditør Læsø Sogn

Petrine Johanne Marie Herholdt 25 Gift Husmoder Odense

Anna Johanne Aneline Herholdt 3 Ugift Barn Torslev Sogn

Hans Anton Srhafrank 19 Ugift Postelev Jægerspris

Lars Sørensen 28 Ugift Gendaesn Assens

Jens Andersen 25 Ugift Gendaesn Lumby Odense Amt.

Nicolaj Christian Henning blev gift med **Petrine Johanne Marie Christensen**, datter af **Niels Frederik Christensen** og **Hedevig Elisabeth Christensen** den 21. april 1886 i Odense. Petrine Johanne Marie er født den 7. januar 1865 i Agedrup, Bjerge, Odense og døde efter 1930.

- De boede i 1890-1891 i Øster Vrå Postgård, Torslev, Dronninglund, Hjørring.
- Bopæl:1901, i Dronningensgade, Fredericia.
- Bopæl:1906, i Kongensgade, Fredericia.
- Bopæl:1911, i Købmagergade, Fredericia.
- Bopæl:1924, i Skibshusvej 90, Odense.

- Hun arbejdede som husmoder i 1890.
- Hun arbejdede som husmoder 1911 i Købmagergade, Fredericia.
- Bopæl:1930 i Ridehusgade 65, 1., Odense. Det er iflg FT 1930 hendes faste bopæl i 1930. Men under folketællingen opholder hun sig hos sin datter Axe i Brønshøj.
- Bopæl:1930, i Vestergårdsvej 20 C, st.tv., Brønshøj. Hos datteren Axe og svigersønnen Alexander

Forældre

2. Nicolai Christian Herholdt, søn af **Nicolai Christian Herholdt** og **Anna Cathrine Hedvig Pehrson**, blev født den 10. september 1815 i Vor Frue, Sunds, Svendborg og døde den 19. marts 1907 i Kallerup, Hørup, Lysgård, Viborg i en alder af 91 år, og blev begravet den 26. marts 1907 på Hørup kirkegård, Lysgård, Viborg. Sognepræst Drum stod for begravelsen.

Dåbsnotater: Faddere: Jørgen ? og jomfru Thomasine Østerbye, Eric Wilhjelms Nielsen ?, Anelers (?) Rasmussen ? og ? Carstensen.

København, København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter, Amaliegade 133, 1, FT1834, C6406

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:

Nicolai Herholdt 19 Ugift Student.løgerende København, København (Staden), Klædebo Kvarter, Tornebuskgade, hjørnet af Nørrevold, Stue Etagen til venstre, No 159 B, FT-1840, C9371

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Chatarine Herholdt født Pehrson 57 Enke Justitsraadinde, pensioneret

Nicolai Christian Herholdt 24 Ugift Hendes søn, Juridisk Candidat

- Nicolai blev adopteret 16. oktober 1822 af Adopterer med ret til af få deres efternavn.
- Han blev student i 1832.
- Bopæl:1834, i Amaliegade 133, København.
- Han var studerende i 1834 i København.
- Han tog eksamen som Cand.jur. den 30. april 1839.
- Han arbejdede som Juridisk kandidat 1840.
- Bopæl:1840, i Tornebuskgade st. Tv., Nørrevold, København. Han bor sammen med sin adoptivmoder, som nu er enke.
- Han arbejdede som Cand. Jur. Copist i det kgl. Rentekammer, 1845.
- Bopæl:1845, i Kultorvet 201, 1. , Rosenborg kv., København.
- Han arbejdede som Kancellist i Generalkommisariatkollegiet 13. oktober 1845.
- Han arbejdede som Fuldmægtig i Krigsministeriet 27. december 1848.
- Han arbejdede som Cand.jur. Og fuldmægtig i krigsministeriet 1850 i København
- Han arbejdede som Krigsassessor 21. januar
- Han arbejdede som Birkedommer og skriver 11 Maj 1855 i Vesterø, Læsø



Nicolaj Christian Henning Herholdts aner

- Han arbejdede som Herredsfoged og skriver i Lysgård og Hids herred 31 Maj 1861 i Lysgård, Viborg.
- Han arbejdede som Virkelig Kancelliråd 6. oktober 1862.
- Begivenhed: Frasagde sig titlen kancelliråd, 1. juli 1874.
- Begivenhed: Ridder af Dannebrog i 1885.
- Begivenhed: Afskediget og udnævnt til Etatsråd, 25. september 1885.
- Han var husfader og etatsråd 1890 i Hørup, Kjellerup, Lysgård, Viborg.
- Han var pensioneret herredsfoged i 1906 i Hørup, Kjellerup, Lysgård, Viborg.
-

Nicolai Christian blev gift med **Josephine Axeline Johanne Johnsen** den 2. oktober 1849 København. Josephine Axeline Johanne blev født den 22. januar 1815 på Frederiks Hospital i København og døde den 13. juni 1895 i Kelderup, Hørup, Lysgård, Viborg i en alder af 80 år, og blev begravet den 19. juni 1895 på Hørup kirkegård, Lysgård, Viborg.

- De boede den 30. juni 1755 i Byrum på Læsø
- Bopæl:1850, i Rådhusstræde 119, 1., København.
- Bopæl:1. februar 1855 på i Rådhusstræde 119, 1., København.
- Bopæl:1864, i Holgersdal, Levring, Lysgård, Viborg. Ved datteren Axelines konfirmation
- Bopæl:1880-1890, i Hørup, Kjellerup, Lysgård, Viborg.
- Bopæl:1906, i Hørup, Kjellerup, Lysgård, Viborg.
-

3. Josephine Axeline Johanne Johnsen, datter af **Henning Johnsen** og **Sofie Olsen**, blev født den 22 Jan. 1815 i Frederiks Hospital i København og døde den 13. juni 1895 i Kelderup, Hørup, Lysgård, Viborg i en alder af 80 år, og blev begravet den 19. juni 1895 på Hørup kirkegård, Lysgård, Viborg.

Dåbsnotater: Der er ikke nævnt nogen forældre. Hun er født ca. 2 år før forældrene bliver gift. Deres næste barn bliver født lige før deres giftermål, men døbes lige efter forældrenes giftermål.

Bekjendgørelse i Viborg Stifttidende den 17. juni 1895:

”At min inderlige kjære hustru Axeline Herholdt f. Johnsen, er afgået ved døden torsdag eftermiddag den 13 ds., meddeles i vemod slægt og venner. Kjellerup, den 14. juni 1895. På børns og egne vegne N.C. Herholdt, Etatsråd. Begravelsen foregår efter bestemmelsen onsdagen den 19de juni kl. 2 efterm. fra Hørup kirke”. Begravelsesnotater: Sognepræst F. Bruun stod for begravelsen

Om Josephine: Bopæl: hjemmeboende, 1840, Urbanlyst, Fredensborg, Asminderød, Frederiksborg, Bopæl:1845, i Asminderød,

Lynge-Kronborg, Frederiksborg.

Josephine Axeline Johanne blev gift med **Nicolai Christian Herholdt** den 2. oktober 1849 i Helligåndskirken i København. Nicolai Christian blev født den 10. september 1815 i Vor Frue, Sunds, Svendborg, DNK, døde den 19. marts 1907 i Kelderup, Hørup, Lysgård, Viborg i en alder af 91 år, og blev begravet den 26. marts 1907 på Hørup kirkegård, Lysgård, Viborg.

184E Kirschner slægten. Erik Kirschners farmor og hendes aner

1. generation



1. Ragnhild Julie Antoinette Kirschner, datter af **Georg Carl Christian Julius Constantin Kirschner** og **Henriette Hansine Christine Petrea Rasmussen**, blev født den 19. november 1895 på Frederiksberg og døde den 24. Feb. 1919 på Rigshospitalet i en alder af 23 år, og blev begravet den 2. Mar. 1919 i Kapernaum Kirke, Sokkelund, København.

Dåbsnotater: Faddere: Typograf Albert Tverskou, Bille Brahesvej 11 og murersvend Rasmussen, Farvergade 16

Dødsnotater: Østre Fasanvej blev i 1920 ændret til at være en del af Nordre Fasanvej. Det gamle sogn kan være Kapernaum, Mariendal eller Godthåb sogn. Begravelsesnotater: Pastor Rosendal stod for begravelsen.

Der er ikke nævnt noget om dødsårsagen i kirkebogen. Ragnhild blev kun 23 år gammel. Det kan have været den spanske syge, som var meget udbredt på dette tidspunkt, som rigtigt mange i hele Europa døde af.

- Bopæl: 1. Maj 1911, i Ægirsgade 53, 4. hos forældrene
- Bopæl: 1. Nov. 1913, i Østre Fasanvej 239, 2., Frederiksberg hos forældrene
- Bopæl: 1915, i Fasanvej 239, 2., Frederiksberg. Her opholdt hun sig 10 måneder før fødslen.
- Hun arbejdede som bypige på Frederiksberg
- Hun arbejdede som bogbinderske hos Jensens Bogbinderi 1916. Hendes indkomst i 1916 var kr. 850, skat til staten 18 øre, og skat til kommunen kr. 3,79
- Bopæl: 1. Nov. 1918-1919, i Østre Fasanvej 239, 2., Frederiksberg. Hos forældrene. Vejnavnet Østre Fasanvej blev i 1920 ændret til at blive en del af Nordre Fasanvej.

Notater: Faderen til Ernst er ukendt. Moderen opholdt sig 10 måneder før fødslen på Frederiksberg.

2. generation (Forældre)

2. Georg Carl Christian Julius Constantin Kirschner, søn af **Carl Johan Frederik Kirschner** og **Julie Maria Magdalene Sørensen**, er født den 26. april 1866 i København og døde efter 1921.

Notater: København, København (Staden), H. C. Ørsteds Vej (Ulige numre), Frederiksberg, H.C.Ørsteds Vej 39 B, Forhus 5. Sal tv, 12, FT-1885, C8580

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Julie Kirschner	56	Enke	Husmoder	Kjøbenhavn
Esmaralda Kirschner	30	Ugift	Datter	Haandarbejde Kjøbenhavn
Karlsine Kirschner	27	Ugift	Datter	Haandarbejde Kjøbenhavn
Norma Kirschner	26	Ugift	Datter	Haandarbejde Kjøbenhavn
Karl Kirschner	25	Ugift	Søn	Sadelmagersvend Hvidovre
Jacobine Kirschner	21	Ugift	Datter	Haandarbejde Kjøbenhavn
Georg Kirschner	19	Ugift	Søn	Typograf Kjøbenhavn

- Bopæl: 1880, i Bille Brahesvej, Frederiksberg.
- Han arbejdede som Typograf 1885-1895.
- Bopæl: 1885, i H. C. Ørstedsvej 39, Forhus 5. Tv., København.
- Bopæl: 1890, i H. C. Ørstedsvej 4, København.
- Bopæl: 1. Maj 1911, i Ægirsgade 53, 4. Fra Wikipedia: Ægirsgade er en gade på Ydre Nørrebro. Det er en sidegade til Nørrebrogade, og fortsætter over Mimersgade til Tagensvej. Den er ca. 3/4 km lang. Gaden er ret rolig, der er charmerende, selvstændige, mindre butikker i den sydlige ende. Ellers er gaden præget af beboelsejendomme, typisk i 4 etager samt en række beværtninger. Ægirsgade indgår i det mytologiske kvarter af gader omkring Mimersgade. Alle disse gader har navne efter figurer fra den nordiske mytologi. Ægir var i den nordiske mytologi en magtfuld jætte. Ifølge den danske overlevering bor han på Læsø med en barsk jættekvinde, som forårsager storme og forlis. For vikingerne var havet vejen til handel, guld og land, måske derfor er Ægir knyttet til rigdom.



Ægirsgade

- Bopæl: 1. november 1913-1918, i Østre Fasanvej 239, 2., Frederiksberg.
- Han arbejdede som Typograf hos Græbes Bogtrykkeri 1916 i København. Hans indkomst i 1916 var kr. 1.800, og han betalte kr. 3,00 i skat til Staten og kr. 12,90 i skat til kommunen
- Han arbejdede som Typograf hos Bording 1921 i Meinungsgade 6-8, København. Bordings historie 1883-1926: F.E. Bordings nevø, Victor Pedersen, tager Bording til efternavn og viderefører onklens livsværk. Som overbevist socialdemokrat hæmmes afsætningen imidlertid til de store bogforlag, og fokus lægges i stedet på merkantile tryksager. I 1886 påbegyndes trykning af etiketter, og året efter udvides med en papirafdeling. Trykkeriet vinder præmier på internationale udstillinger i Europa og Amerika. I 1907 startes produktion af kasseblokke og gennemskriftsbøger.

Georg Carl Christian Julius Constantin blev gift med **Henriette Hansine Christine Petrea Rasmussen** den 31. august 1890 i Helligåndskirken i København.

Ragnhild Julie Antoinette Kirschners aner

Om Georg og Henriette: Bopæl: 1 Maj 1892, i Tjørnegade 6, stuen, København.

- Bopæl: 1 Nov. 1892, i Tjørnegade 5, 5., København.
- Bopæl: 2 Maj 1893-1895, i Bille Brahesvej 11 B, Frederiksberg.
- Bopæl: 1905, i Baldersgade 48, København.
- Bopæl: 1921, i Nordre Fasanvej 269, 2., Frederiksberg.

3. Henriette Hansine Christine Petrea Rasmussen, datter af **Jens Rasmussen** og **Emma Kathinka Larsen**, blev født den 1 Okt. 1870 i København.

- Bopæl: 1890, i Sværtegade 8, København.

3. generation (Bedsteforældre)

4. Carl Johan Frederik Kirschner, søn af **Anton Kirschner** og **Anne Kirstine Block**, er født den 29 Jan. 1819 i Sankt Mariae Kirke, Helsingør og døde den 3. april 1898 i København i en alder af 79 år.

Faddere: Major Lüstow, løjtnant Negler og justisråd Høst alle af Helsingør Dåbnotater: Faddere: Trine Zimmelkjær, major

København, Sokkelund, Hvidovre, Hvidovre Skoledistrikt, Hvidovre By, Et Hus, 2, FT-1860, D5205

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Carl Johan Frederik Kirschner	42	Gift	Husfader, Husmand, Skrædder	Helsingør
Julie Magdalene Sørensen	33	Gift	Hans Kone	København
Esmeralda Ane Kirstine Kirschner	7	Ugift	Deres Barn	København
Caroline Johanne Julie Kirschner	4	Ugift	Deres Barn	København
Norma Frederikke Marie Kirschner	2	Ugift	Deres Barn	København
Udøbt drengbarn	1	Ugift	Deres Barn	Hvidovre Sogn, Københavns Amt
Hansine Kirstine Jensen	21	Ugift	Tjenestepige	Rye, Roskilde Amt
Hans Vilhelm Jensen	21	Ugift	Skræddersvend	Odense
Christian Gundersen	35	Ugift	Logerende,	Stenhugger Norge

- Han arbejdede som skrædder i 1860 i Hvidovre.

Carl Johan Frederik blev gift med **Georgine Andrea Fredstrup** omkring 1839. Georgine Andrea blev født omkring 1820.

Carl Johan Frederik blev derefter gift med **Julie Maria Magdalene Sørensen** omkring 1852.

5. Julie Maria Magdalene Sørensen, datter af **Søren Sørensen** og **Anna Sophia Stauning**, er født den 20. juli 1827 i København og døde efter 1885.

Notater: København, København (Staden), Bille Brahes Vej, Frederiksberg 4, FT-1880, D3018

Julie Maria Magdalene Sørensen	50	Enke	Husmoder	
Esmeralda Kirschner	25	Ugift	Hendes datter	København
Carlsine Kirschner	23	Ugift	Hendes datter	København
Norma Kirschner	21	Ugift	Hendes datter	København
Carl Johan Frederik Kirschner	20	Ugift	Hendes søn, sadelmager	Hvidovre, Kbh.
Ludvig Valdemar Kirschner	18	Ugift	Hendes søn, stenhugger	Vor Frelser Sogn, Kbh.
Jacobine Josephine Sophie Kirschner	16	Ugift	Hendes datter	Vor Frue Sogn, Kbh.
Georg Kirschner	14	Ugift	Hendes søn	København

- Bopæl: Hjemmeboende, 1845, Prindsensgade 290, 2., Christianshavn, København.
- Bopæl: Hjemmeboende, 1850, Strandgade 23, 1., København K.
- Hun var husmoder og enke i København 1880-1885.
- Bopæl: 1880, i Bille Brahesvej, Frederiksberg.
- Bopæl: 1885, i H. C. Ørstedsvej 39, Forhus 5. Tv., København.

6. Jens Rasmussen, søn af **Frederik Kristiansen** og **Ane Jørgensdatter**, blev født den 29. juli 1830 i Kværkeby ved Ringsted.

Notater: København, København (Staden), Rørholmegade (Lige numre), Kjøbenhavn Nørrevold Kvarter, Rørholmegade 12, matr.367 Forhus Kjælder og Stuen, 2, FT-1885, D2130

Navn:	Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Fødested:
Jens Rasmussen	53 Gift Husfader Wærshusholder Kværkeby Sogn, Ringsted Amt
Emma Katinka Rasmussen	47 Gift Husmoder Frederiksborg
Anna Marie Rasmussen	20 Ugift Datter Kjøbenhavn
Henriette Hansine Christine Petra Rasmussen	14 Ugift Datter Kjøbenhavn
Emma Antoinette Rasmussen	8 Ugift Datter Kjøbenhavn
Steffen Jørgensen	24 Ugift logerende Muursvend Stege

- Han arbejdede som værtshusholder og husfader 1890.



Helligåndskirken i København
Den ligger i dag midt på Strøget

Ragnhild Julie Antoinette Kirschners aner

Jens blev gift med **Emma Kathinka Larsen**.

7. Emma Kathinka Larsen, datter af **Lars Larsen** og **Mette Marie Poulsen**, blev født den 20. marts 1837 i Værløse. Et andet navn for Emma Kathinka var Emma Kathinka Rasmussen.

- Hun var husmoder i 1890.

4. generation (Oldeforældre)

8. Anton Kirschner, søn af **Gabriel Kirschner** og **Ane Margrethe Lerche**, blev født i 1791 døde den 13. juli 1832 i Helsingør i en alder af 41 år, og blev begravet den 18 Jun. 1832 i Helsingør.

- Han arbejdede som Sergent ved det 9. Artillerikorps 1815 i Helsingør
- Militær: Underofficer ved artilleriets 9., 1819, Helsingør
- Han arbejdede som sergent ved Det Kongelige Artilleri 1832 i Helsingør. Det fremgår af kirkebogen ved hans død.

Han blev 46 år ifølge kirkebogen

Anton blev gift med **Anne Kirstine Block** den 9. juni 1815 i Sankt Mariae Kirke, Helsingør.

Bopæl: 1819, i Helsingør.



9. Anne Kirstine Block, datter af **Torsten Larsen** og **Annike Eliasdatter**, blev født den 24. august 1784 i Helsingør. Fødselsnotater: Faddere: Niels Pursen, Christoffer Krag, Søren Jensen Paul Larsen, Jomfru Anna Maria Bentzon

København, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter, Helsingøergade 329, Bagstuen, 5, FT-1834, C5734

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Bente Andersen	62	Enke	Arbejds Kone	
Bollette Catrine Hansen	32	Gift	hjemme hos Moderen, Vadsker og Vaagekone	
Nels Peter Andersen	23	Ugift	Arbejdsmand	
Peter Jacob Høyer	26	Ugift	Arbejdsmand, logerende	
Anne Black	2	Gift	logerende Fruentimmer	

- Anne blev konfirmeret i 1796 i Sankt Mariae Kirke, Helsingør
- Hun var arbejderske i 1815 i Helsingør
- Hun var logerende fruentimmer i 1834 i Helsingørgade 329, København.

10. Søren Sørensen er født i 1806 i Ørvad, Nordjyllands Amt og døde før 1870 på Frederiksberg.

Notater: **København, København (Staden), Christianshavn Kvarter, Store Torvegade, Gaarden No 379, 2. sal, 5, FT1840, C9569**

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Søren Sørensen	34	Gift lever af Væverhaandtering		
Ane Sophie Stuuving	45	Gift hans Kone		
Niels Ranit	17	Ugift deres Søn, Skibsdreng, fraværende i Comfadifart		
Julie Magdalene	13	Ugift deres Datter		
Carl Emil	7	Ugift deres Søn		
Christiane Scharlotte	14	Ugift Pleiebarn fra Fattigvæsenet		

Ved FT 1855 står, at han er født i Aale

- Han arbejdede som dugmager 10 Dec. 1830 i København. Ved brylluppet
- Bopæl: 10 Dec. 1830, i Store Torvegade 381, Christianshavn, København.
- Han arbejdede som dugmagerformand 1831-1840 i København. Ved datteren Jacobines fødsel
- Han levede af væverhaandtering 1840 i Store Torv, Christianshavn, København.
- Han arbejdede som bomuldsvæversvend 1845 i Prindsensgade 290, 2., Christianshavn, København.
- Han arbejdede som væversvend og husfader 1850 i Strandgade 23, 1., København K.
- Han arbejdede som dugmager 1855 i København.

Søren blev gift med **Anna Sophia Stauning** den 10. december 1830 i Vor Frelsers kirke i København.

- Bopæl: 1831, i Store Torvegade 381, Christianshavn, København.
- Bopæl: 1840, i Store Torvegade 379, 2., Christianshavn, København.
- Bopæl: 1845, i Prinsensgade 290, 2., Christianshavn, København.
- Bopæl: 1850, i Strandgade 23, 1., København K.

Ragnhild Julie Antoinette Kirschners aner

11. Anna Sophia Stauning, datter af **Cordt Nielsen Stauning** og **Marie Magdalene Johannesdatter Knop**, blev født i 1794 i København og døde den 24. marts 1870 på Frederiksberg i en alder af 76 år, og blev begravet den 29. marts 1870 på Frederiksberg. Andre navne for Anna Sophia var Anna Sophie Jacobsen, Ane Sophie Lauring, Anne Sophie Stavning, Ane Sophie Stuuving, Ane Sophie Sørensen, og Anne Sophie Sørensen.

Faddere: Madame Martha Cornelia Bech, jomfru Lovise Mathilde, Christian Buch, Jochum Petersen og Johannes Caspersen.
Notater: Ved FT 1855 bemærkes det, at hun er født Stauning.

- Hun blev konfirmeret den 22. oktober 1808 i Frederiksberg Kirke.
- Bopæl: Bor hos sin fader ved brylluppet, 1815, København.
- Bopæl: 1870 på Bardevejen 15, Frederiksberg.

Anna Sophia blev gift med **Johan Heinrich Christian Jacobsen** den 2. marts 1815 i Frederiksberg Kirke. Johan Heinrich Christian er født i 1787 i Danmark og døde før 1830. Han var arbejdsmand i 1810 i København.

- Han arbejdede som slagtermester 1815 i København.

Anna Sophia blev derefter gift med **Søren Sørensen** den 10. december 1830 i Vor Frelsers kirke. Søren er født i 1806 i Ørvad, Nordjyllands Amt og døde før 1870 på Frederiksberg.

12. Frederik Kristiansen blev født i 1804.

Notater: **Sorø, Ringsted, Kværkeby, en Inderste Stue, 49, FT-1834, C4176 Navn: Alder:**

Status: Stilling i familien:

<i>Frederik Kristiansen</i>	<i>30</i>	<i>Gift</i>	<i>Indsidder og Dagleier</i>
<i>Ane Jørgensdatter</i>	<i>33</i>	<i>Gift</i>	<i>hans Kone</i>
<i>Marie Rasmusdatter</i>	<i>7</i>	<i>Ugift</i>	<i>deres Børn</i>
<i>Jens Rasmussen</i>	<i>5</i>	<i>Ugift</i>	<i>deres Børn</i>
<i>Maren Frederiksdatter</i>	<i>1</i>	<i>Ugift</i>	<i>deres Børn</i>

- Frederik var indsidder og daglejer 1844 i Kværkeby ved Ringsted, Frederik blev gift med **Ane Jørgensdatter** omkring 1828.

13. Ane Jørgensdatter blev født i 1801 i Danmark.

14. Lars Larsen blev født i 1804.

Notater: København, Smørum, Værløse, Lilleværløse Bye, Huus, 171, FT-1840

Navn:	Alder:	Stilling i husstanden:	Erhverv:
Mette Marie Poulsen	36	Enke	Eierinde, Sykone, Dagleierske
Lars Larsen	35	Enkemand	Indsider, Arbejdsmand
Stine Larsdatter	12	Ugift	Deres Barn [Mette Marie Poulsen/Lars Larsen]
Laurits Larsen	10	Ugift	Deres Barn [Mette Marie Poulsen/Lars Larsen]
Ane Larsdatter	8	Ugift	Deres Barn [Mette Marie Poulsen/Lars Larsen]
Peder Larsen	5	Ugift	Deres Barn [Mette Marie Poulsen/Lars Larsen]
Emma Larsdatter	3	Ugift	Deres Barn [Mette Marie Poulsen/Lars Larsen]

- Han var husmand 1837 i Værløse. Han var indsidder og arbejdsmand 1840 i Værløse.

Lars blev gift med **Mette Marie Poulsen** omkring 1827. Mette Marie blev født i 1805 i Værløse.

15. Mette Marie Poulsen blev født i 1805 i Værløse.

- Hun var ejerinde, sykone og daglejerske 1840 i Værløse.

5. generation (Tipoldeforældre)

16. Gabriel Kirschner, søn af **Kirschner**, er født i 1748 i Schilksee, Seekamp, Flensborg, Tyskland og døde i 1810 i en alder af 62 år.

Notater: Han var soldat på Kronborg og betjente kanonerne, der pegede ud over Øresund, og var dermed med til at håndhæve, at Øresundstolden blev betalt. Øresundstolden var i rigtig mange år en god indtægtskilde for kongen og for Danmark, og den blev først ophævet i 1857.



Kronborg med kanonerne

Ved søgning på Kirschner og på Schilksee, så kunne det konstateres, at der bor mange i byen med dette efternavn, så det ser rigtigt ud, at han stammer derfra

Ragnhild Julie Antoinette Kirschners aner

• Bopæl: 1748, i Schilksee, Seekamp, Flensborg, Tyskland. Tysk Wikipedia: Das Gut Seekamp entstand aus dem Bestreben des holsteinischen Adligen Christopher Rantzau, seine drei Erben jeweils mit ausreichenden Ländereien befriedigen zu können. Rantzau gehörten bereits die Güter Knoop und Bülk, auf deren Gebiet er einen neuen Hof errichtete. Vier Jahre nach dem Tode des Vaters einigten sich dessen Söhne 1575 über die Grenzen der drei Güter. Seekamp, das anfangs noch „Sehekampf“ hieß, wurde erstmals 1350 urkundlich erwähnt und befand sich anfangs im Besitz der Familie Wisch. Seekamp kam 1450 in Besitz der Familie Rantzau, bei der es nahezu 200 Jahre bis 1632 verblieb. Auf dem Gebiet des Gutsbezirkes befanden sich neben dem Dorf Holtenau auch die Dörfer Pries und Schilksee. Alle drei Dörfer

sind somit älter als das Gut Seekamp und sie kamen erst durch die Kolonisierung des Dänischen Wohldes durch holsteinische Adlige in den Seekamper Besitz.

Seekamp selbst war wohl zu Beginn eine Art Wasserburg mit zwei Stockwerken, einem fensterlosen Kellergeschoss mit 9 Fuß starken Grundmauern, deren Reste man erst im 19. Jahrhundert abtrug, und einer Art Ausguck. Gut Seekamp ist von der Fördestraße in Kiel-Schilksee aus erreichbar. Heute befindet sich auf dem ehemaligen Guts Gelände, das der Stadt Kiel gehört, ein Skulpturenpark des Künstlers Hans Kock. In unmittelbarer Nähe liegt das in Privatbesitz befindliche ehemalige Atelierhaus von Hans Olde dem Jüngeren.

• Militær: Han var Artillerist omkring 1770.



Schilksee og Seekamp nær Kiel (1898)

Gabriel blev gift med **Ane Margrethe Lerche** den 9 Maj 1783 i Garnison, Sokkelund, Københavns Amt. De blev forlovet 17. april 1783 i Garnison kirke.

17. Ane Margrethe Lerche, datter af **Frands Lercke** og **Kirstine Christensdatter**, blev født i februar 1759 i Danmark.

Ane Sophie Lerche var tjenestepige i Østrupgaard den 14. december 1772

Søstre: Ane Margrethe Lerche 23, Ane Elisabeth Lerche 21 og Mette Kirstine Lerche 19 år

Moder: Sidsel Bernsdtr Kiaer (dod - 29 Apr 1764)

Fader: ... Lerche (dod)

Broder: Bernt Kier død 19. december 1768 i Ferritslevgaard

Niels Lerche i Herrested (død)



Gift
Gra Garnisons kirkebog
(8 maj 1783)

18. Torsten Larsen, søn af **Lars**, blev født i 1751 i Danmark.

• Han var artillerist ved militæret

Torsten blev gift med **Annike Eliasdatter** den 1. oktober 1784 i Sankt Mariae Kirke, Helsingør.

• Bopæl: 1784-1787, i Sankt Annagade 78, Helsingør.

19. Annike Eliasdatter, datter af **Elias**, blev født i 1741 i Danmark.

22. Cordt Nielsen Stauning, søn af **Niels Madsen Stauning** og **Anna Sophie Matthiædatter**, er født den 1 Jan. 1767 i Christianshavn, København og døde den 11. marts 1849 i København i en alder af 82 år.

Det fremgår bl.a. af en dødsnotits i Ålborg Stifttidende

Notater: **København, København (Staden), Udenbys Vester Kvarter, Uden Stadens Vesterport, 23, 6, FT-1787, B5771**

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:

Cort Stauning 20 Gift husbond arbejdsmand

Sofie Magdalene NN 19 Gift hustru

Carl Johans Stauning 1 Ugift søn

Lisbet NN 17 Ugift tjenestepige tjenestepige

Klip fra slagterlauget.dk: Slagterlaugets historie: Okse slagterne følte sig som fagets adel og så ned på "Svinestingerne", men i 1797 blev svineslagteren Johan Dein valgt til oldermann, og det blev på laugssamlingen besluttet, at der fremover ikke skulle være forskel på okse og svineslagtere. I 1771 begyndte politiet at registrere antallet af slagtermestre, svende og lærlinge i København, et tal som i de efterfølgende 70 år svingede meget. Fra 26 til 90 mestre og fra 41 til 123 svende. Slagterlauget havde svært ved at fastholde deres privilegier, blandt andet fordi byens magistrat i flere tilfælde nægtede at betragte slagterfaget som et håndværk, fordi man hverken afholdt svende eller mesterprøver.

I 1760 havde generalprokurator Henrik Stampe udfærdiget en omfattende redegørelse for både handlende og håndværk, hvor han forsøger at opsætte en række fagrænser.

Han giver urtekræmmerne eneret på at forhandle visse slagter-produkter, blandt andet saltet og røget flæsk og anbefaler, at der gives bevilling til flere frimestre, fordi han ikke betragter slagterne som Håndværkere, udtrykt med ordene: "Deres gerning er omtrent den samme som de fleste tjenestefolk i en husholdning på landet kan klare".



Portræt af slagtermester og kaptajn Cordt Nielsen Stauning. Usigneret. Gouache på papir. Katalog fra Rasmussens Auktioner 1511/11

Cordt Nielsen Stauning
Fra Helle Johanne Landberg

Ragnhild Julie Antoinette Kirschners aner



Trommesalen

Den sætning tog slagterne til sig. Ikke fra den ene dag til den anden, med ved en rådstueplakat den 8. september 1815 kundgjorde laugets, at der fremover ville blive afholdt både svende og mesterprøver.

For at få svendebrev skulle lærlingen i overværelse af laugets oldermand og oldgesell slagte en okse, en kalv og et lam, som blev leveret af mesteren. Var drengen oplært hos en svineslagter, skulle han tillige slagte og skolde et svin

For at få mesterbrev skulle man udføre samme slagtninger og tillige anslå vægten af de levende dyr. Bedømmelsen måtte højst afvige et lispund, d.v.s. ca. 8 kg, for en okse og ca. 3 kg for en kalv, et lam eller et svin.

I 1818 blev svendeprøven mere omfattende, således at lærlingen skulle aftrække huden af de slagtede dyr uden at beskadige dem med huller eller forkerte indsnit. Fem år senere blev svendeprøven yderligere udvidet med partering af de slagtede dyr. ca. 1,5 kg.

Lærlingen skulle dagen efter slagtingen skille oxen ned langs ryggraden med stor nøjagtighed at differencen i vægt mellem de to halvdele ikke

måtte overstige ca. 1,5 kg. Slagterihuse inden- og udenfor voldene

Slagtninger skulle foretages i lukkede gårde, og i 1813 fandtes der i hovedstadsområdet 48 slagterier, hvoraf de 31 lå inden for byportene.

Både byens styre og slagtermestrene var enige om, at man af praktiske og hygiejniske grunde burde opføre et fælles slagtehus i stil med Valkendorfs fra 1600 og stadsbygmester Meyer udarbejdede projekt til et slagtehus på arealet omkring det senere kvægtorv, men der var ingen penge i de offentlige kasser, og planerne blev skrinlagt.

I stedet blev der udlagt arealer på Østerbro og Kalvebod Strand, hvor slagtingerne kunne finde sted, og sundhedspolitiet skulle godkende oprettelsen af slagteriudsalg. Handelen med kvæg foregik i Trommesalen, og der var fortsat slagtermestre, der drog på indkøbsrejse rundt på Sjælland og købte Slagterboderne ved Nikolaj kaldet "Byens Mave". Slagtermestrenes boder flyttede fra Skindergade til det nuværende Gråbrødre Torv og fra 1841 til Nikolaj Kirkeplads, det sted som senere blev kaldt "byens mave", og som efterhånden kom til at omfatte 68 større og 10 mindre butikker. Handlen med kvæg foregik i Trommesalen, og der var fortsat slagtermestre, der drog på indkøbsrejse rundt på Sjælland og købte. Hermed fik bystyret næsten opfyldt ønsket om at samle slagteriudsalgene på et sted, men der var fortsat et par ud salg på Christianshavn og Vesterbro.

Priserne på okse og kalvekød blev givet fri, og slagterne fik tilladelse til at sælge deres varer som henholdsvis første og andenklassens kød, vurderet på basis af det levende kvæg. Handelen med kvæg foregik i Trommesalen, og der var fortsat slagtermestre, der drog på indkøbsrejse rundt på Sjælland og købte kvæg, som blev sat til græsning på fælleden, inden de blev slagtet. Viktualiehandel I første halvdel af 1800 skete der store forandringer i slagtererhvervet, først og fremmest fik man tilladelse til heste slagting. Danskerne havde, dengang som nu, modvilje mod at spise hestekød, men under de vanskelige forhold efter Englandskrigen i 1808 blev der ved kongelig resolution givet tilladelse til anlæg af hesteslagterier, som dog blev nøje overvåget af myndighederne. Slagtermestrene ville ikke acceptere hesteslagterne som medlemmer af deres laug, og de blev modtaget med dyb foragt Der var nye tider på vej. I 1828 havde franskmænd L. P. Duclot fået bevilling til at drive en viktualiehandel og i 1847 fik den franske svineslagter Beauvais en lignende bevilling. De franske slagtere fremstillede specialiteter som kogt oksetunge, leverpostej, roastbeef m.m. Slagterne så ikke med milde øjne på denne uventede konkurrence, og man granskede Beauvais' bevilling for at finde ud af, om man med loven i hånd kunne stoppe hans handel, hvilket som bekendt ikke lykkedes.

Forskningsnotater: Stor artikel i Slægtsforskeren årgang 32, nr. 3 2017 side 28-32, samt supplerende i nr. 4 samme år. Dertil førte jeg en omfattende mailkorrespondance med Helle Johanne Landberg, og vi fik i fællesskab rede på Staunings omfattende familie, og der kom en supplerende artikel i bladet Slægtsforskeren herom.

- Han blev konfirmeret i 1781 i Frederiksberg Kirke.
- Han arbejdede som arbejdsmand 1787 i København.
- Han arbejdede som slagter 1788 i Sankt Pederstræde, København. Det fremgår af kirkebogen ved sønnen Johannes fødsel
- Han arbejdede som slagter 1801 i København.
- Han arbejdede som slagter 1804 i Vesterbro 11, København. Den tyrkiske ambassade ligger i dag på denne adresse
- Han var Sekondløjtnant ved brandvæsenet og slagter 1810 i Vesterbro 13, København. Fra Krak. Vesterbrogade 13 er i dag et tyrkisk spisested ved navn Kebabish. Københavns Stadsarkiv har lister over ansatte ved brandvæsenet.
- Han var Løjtnant ved brandkorpset og slagter 1820 i Vesterbro 13, København.
 - Han købte ejendommen 1823 i Vesterbrogade 15, København.
- Han arbejdede som Kaptajn ved brandvæsenet og slagtermester 1830 i Vesterbro 4, København. Der fremgår også af Kraks vejviser
- Han arbejdede som Kaptajn ved brandkorpset og gæstgiver 1836 i Vesterbro 4, København. Her ligger i dag restaurant Bojesen.

Ragnhild Julie Antoinette Kirschners aner



Slagterudsalg ved Nicolai kirke
Fra Slagteauget.

- Han var enkemand og kaptajn, samt forhenværende gæstgiver. Lever af sine midler 1840 i København Nr. 77 i Udenbys Vester Kvarter
- Han var enkemand og kaptajn 1845 i København.
- Han var gæstgiver og kaptajn i brandkorpset 1849 i København. På dødsdagen. Det fremgår bl.a. i Viborg Stiftstidende tirsdag den 27. marts 1849.

Cordt Nielsen havde et forhold til **Cecilie Sandberg** i 1814. Parret blev ikke gift. Cecilie blev født omkring 1792 i Danmark.

Cordt Nielsen havde derefter et forhold til **NN** i 1808.

Cordt Nielsen blev gift med **Marie Magdalene Johannesdatter Knop** i 1786. De blev trolovet den 23. november 1785 i Frederiksberg Kirke.

Cordt Nielsen blev derefter gift med **Birgitte Kristine Clemensen** den 17. oktober 1824. Birgitte Kristine er født i 1777 i Danmark og døde den 22. september 1837 i en alder af 60 år.

23. Marie Magdalene Johannesdatter Knop, datter af **Johannes Knop** og **Anna Sprechelsen**, blev født i 1767 i København og døde i 1805 i en alder af 38 år, og blev begravet den 23. april 1805 på Frederiksberg Kirkegård.

Dåbsnotater: Faddere: Jomfru Catrine Lund, Peder Wulf, Rasmus Stephansen og Jacob Mathiesen

Marie Magdalene Johannesdatter blev gift med **Carl Johansen Møller** den 2. april 1783 i Vor Frue kirke. Carl Johansen er født omkring 1764 og døde i 1785 i en alder af ca. 21 år.

Marie Magdalene Johannesdatter blev derefter gift med **Cordt Nielsen Stauning** i 1786. Status for par: trolovet den 23. november 1785.

6. generation (Tiptipoldeforældre)

32. Kirschner blev født omkring 1720 i Tyskland.

34. Frands Lercke blev født omkring 1730 i Danmark.

- Han var oberst ved Gudes Crons regiment i 1759, København. Det fremgår ved datteren Anna Margrethes dåb

Frands blev gift med **Kirstine Christensdatter** den 26. februar 1753 i Garnison kirke.

35. Kirstine Christensdatter blev født omkring 1735.

36. Lars blev født omkring 1725 .

38. Elias blev født omkring 1715 i Danmark.

44. Niels Madsen Stauning blev født i 1717 i Danmark, døde i 1783 på Frederiksberg i en alder af 66 år, og blev begravet den 17. juni 1783 på Frederiksberg Kirkegård.

Notater: Navnet Stauning kommer uden tvivl af landsbyen Stauning (Stavning), der ligger ved Ringkøbing Fjord. Familien er udsprunget herfra. Den mest berømte Stauning er uden tvivl Thorvald Stauning, der var statsminister i 30'erne og frem til hans død i 1942. P.t. har jeg trods ihærdig efterforskning ikke fundet en forbindelse til denne gren af Stauning familien.

Stauning er en by i Vestjylland med 335 indbyggere beliggende ved Ringkøbing Fjord 8 kilometer vest for Skjern . Byen ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune og hører til Region Midtjylland. I Stauning ligger Stauning Kirke, der har en tilhørende præstegård fra 1789. Fem km nord/vest for Stauning ligger Stauning Lufthavn, hvor Danmarks Flymuseum holder til. Få kilometer syd for byen ligger Danmarks ældste whiskydestilleri, Stauning Whisky

- Han arbejdede som værtshusholder i 1767 i København

Niels Madsen blev gift med **Ane Cathrine Antonidatter** den 4. august 1747 i Trinitatis kirke i København. Ane Cathrine blev født omkring 1719, døde i 1766 på Frederiksberg i en alder af ca. 47 år, og blev begravet den 8. august 1766 på Frederiksberg Kirkegård.

Hun bragte mindst 4 børn med ind i ægteskabet med Niels Madsen

Niels Madsen blev derefter gift med **Anna Sophie Matthiædatter** den 22 Sep. 1766 i Vor Frelsers kirke i København. Bopæl:1767 i København.

Niels Madsen blev derefter gift med **Marthe Marie Christophersen** den 20 Feb. 1779. Marthe Marie blev født i 1758 i Danmark.

45. Anna Sophie Matthiædatter blev født omkring 1720 i Danmark, døde i 1776 i en alder af ca. 56 år, og blev begravet den 19. august 1776 på Frederiksberg Kirkegård. Et andet navn for Anna Sophie var Anna Quast.

Anna Sophie blev gift med **Cordt Nielsen** omkring 1745. Cordt er født omkring 1715 og døde omkring 1765 i en alder af ca. 50 år.

Ragnhild Julie Antoinette Kirschners aner

Anna Sophie blev derefter gift med **Niels Madsen Stauning** den 22. september 1766 i Vor Frelsers kirke.

46. Johannes Knop blev født omkring 1728. Andre navne for Johannes var Johannes Knept, Johannes Knip, og Johannes Kopp.

- Militær: Musketer i kaptajn Schmiedens kompani, 1751 i København.
- Militær: Han var soldat i 1767 i København.

Johannes blev gift med **Anna Sprechelsen** den 21. september 1751 i Garnison kirke.

47. Anna Sprechelsen blev født omkring 1729. Andre navne for Anna var Anna Kopp, Anna Knept, Ane Knip, og Anna Sprechelsen.

Slægtskabsskema

Anker Henning Danmark Jørgensen er oldeforældres 5x tipoldebarn * til Thorvald August Marinus Stauning



Anker Henning Danmark Jørgensen
(2014-)

185 Præster blandt Ankers forfædre

8. januar 2016

Ankers farmors familie stammer fra Mols, og langt de fleste af forfædrene var beskæftiget med landbruget. Nu har jeg imidlertid fundet frem til flere præster, som er blandt hans direkte forfædre.

Familiesammenhæng:

1. 13 x tipoldeforældre: Christen Andersen Bagger 1570-1650 Borger og handelsmand i Randers og hans hustru Anne Poulsdatter
2. 12 x tipoldeforældre: sognepræst Christen Christensen Bagger 1605-1679 og hans hustru Ingeborg Nielsdatter Foged
3. 11 x tipoldeforældre: Elsebeth Christensdatter 1625-1682 og sognepræst Albert Jensen 1593-1671
4. 10 x tipoldemor: Apolone Albertsdatter 1645-1688
5. 9 x tipoldemor: Elsebeth Lauridsdatter 1685-1738
6. 8 x tipoldemor: Maren Jensdatter 1716-1802
7. 7 x tipoldemor: Elsebeth Nielsdatter 1739-1777
8. 6 x tipoldemor: Maren Michelsdatter 1766-1839
9. 5 x tipoldemor: Elisabeth Rasmusdatter 1797-1827
10. 4 x tipoldemor: Kirstine Marie Laursdatter 1818-1895
11. 3 x tipoldemor: Laura Kjerstine Rasmussen 1845-1892
12. 2 x tipoldemor: Nielsine Kirstine Sørensen 1876-1942
13. Tipoldemor: Laura Katrine Christensen 1899-1978
14. Oldemor: Dagny Vester 1928-2012
15. Farmor: Lis Kirschner 1947
16. Far: Stefan Danmark Kirschner 1977
17. Anker Henning Danmark Jørgensen



Kort over den sydlige del af Mols

13 x tipoldeforældre: Christen Andersen Bagger og Anne Poulsdatter

Christen Andersen Bagger blev født omkring år 1570, og han døde i år 1650. Han blev begravet på Sankt Mortens kirkegård i Randers. Han var handelsmand og borger i Randers. Det at få et borgerbrev og være borger i en by svarer i dag nærmest til at få et næringsbrev, og det gav rettigheder til at drive selvstændig handel. Ud fra hans navn, så er det nærliggende at gætte på, at han har været bager, men det er kun et gæt.

Omtale i de gamle retsprotokoller:

Anders Poulsen Bay her sst fordrede dom over salig borgmester Mikkel Sørensens arvinger Søren Mikkelsen i Borup præstegård samt Jost Simonsen og Hans Mikkelsen angående den gård med tilliggende, han på auktion købte af borgmester Mikkel Sørensen 26/7 1686, hvoraf han ikke har kunnet bekomme de rette tilliggende agre, men er blevet udvist andre agre, som ikke gården tilhører, blandt andre en ager, som hans salig farfar Christen Andersen Bager af byen i hans livstid var med forlenet. opsat 4 uger

Hans kone Anne Poulsdatter blev født omkring år 1575.

De fik sammen 5 børn:

1. Christen født i 1605 - blev sognepræst i Vistoft – 12 x tipoldefar
2. Mads 1607
3. Poul 1610 - borger i Randers
4. Anders 1612 - borger i Randers
5. Margrethe 1618 - blev gift med Niels Nielsen Kragballe, der var borger og handelsmand i Randers



Prospekt over Randers fra Dansk Center for Byhistorie

I sin tid som enke blev Anne Poulsdatter omtalt flere gange i retsprotokollerne:

Jacob Nielsen her sst. Niels Christensen her sst vidnede, at han tit og ofte, der han tjente Jacob Nielsen på Favrskov og siden i Randers og på Vindum Overgård, nemlig 1638-1643, har krævet godtfolk her sst for smågæld, de var ham skyldig, hvor iblandt var Anne Poulsdatter, salig Christen Bagers efterleverske, for en årlig jordskyld af en ejendom på Vestergrave, hvortil hun svarede, at den kom hendes søn til at udgive, som studerede. varsel til hr Christen Christensen i Vistoft og Søren Knudsen.

Jacob Nielsen et andet vidne. Christen Jensen Vendelbo vidnede, at mens han tjente Jacob Nielsen før den svenske fejdetid, da har han tit og ofte krævet Anne Poulsdatter salig Tomas Vissings en årlig jordskyld af en gård i Vestergrave, og da har hun altid svaret, at det kom hendes søn Christen, som studerede i København, til den at udgive. varsel til hr Christen Christensen i Vistoft og Søren Knudsen her sst.

1654

* Søren Christensen borger her sst havde tiltale til Anne Poulsdatter, salig Tomas Sørensen Vissings efterleverske sst, for 100 sletdaler efter hendes fremlagte skadesløsbrev, dateret 2/10 1640, med påskrift om afbetalinger, som hun selv og hendes søn Anders Christensen bager på hendes vegne har betalt. sagen blev opsat 6 uger.

Anders Christensen Bager borger her sst lod læse og påskrive et købebrev imellem ham og hans brødre, nemlig hr Christen Christensen, sognepræst i Vistoft på Mols, og Poul Christensen Bager borger her sst, at de tilsammen har solgt hver sin 4.part i den gård ved rådhuset, deres salig mor Anne Poulsdatter påboede og fradøde, hvorefter Poul Christensen med fuldmagt af hr Christen Christensen solgte og skødede samme gårdsparter til deres bror Anders Christensen og hans arvinger.

Efter mandens død i år 1650, så giftede hun sig med Thomas Sørensen Vissing, som jeg ikke ved ret meget om. Anne døde få år efter, nemlig i år 1654 i Randers.

12 x tipoldeforældre: Christen Christensen Bagger og Ingeborg Nielsdatter Foged

Ingeborg Nielsdatter Foged blev født i den lille landsby Begstrup ved Vistoft i år 1605.

Christen blev født omkring år 1605 Støvring ved Randers, og han døde i år 1679 Vistoft på Mols.

Faderen har været rimeligt formuende, for sønnen Christen fik lov til og han havde evnerne til at studere. I 1643 blev han student fra Viborg Katedralskole, og han fortsatte med teologistudier ved Københavns Universitet, som helt frem til det 20'ende århundrede var Danmarks eneste universitet. På Københavns Universitet omtales han med sit latinske navn Christianus Christiani Baggerus. Alle studier foregik jo dengang på latin, som var det internationale videnskabsprog.



Viborg Katedralskole. Grundlagt omkr. 1100

Lige før jul den 21. december 1647 blev han den 6. sognepræst ved Vistofts kirke, så hans startede sikkert med juleprædiken for sin nye menighed.

Økonomisk må det også have gået godt for ham, for i år 1666 betalte han af egen lomme for den nye altertavle i Vistofts kirke.

Han blev gift med Lisbeth Sørensdatter, men hun er formentlig død som helt ung, for Christen og Ingeborg blev gift omkring år 1624. Jeg har kun kendskab til, at de fik ét barn, nemlig datteren Elsebeth, der blev født i Vistoft i år 1625.

Fra Wikipedia:

Vistoft Sogn omgives af Tved, Knebel og Agri Sogne, Æbeltoft Vig, Helgenæs Sogn og Begtrup Vig. Kirken, mod S. V., ligger 1 1/2 Mil V. for Æbeltoft. De højtliggende, især i den nordl. Del bakkede Jorder (Mols Bjærg; Trehøje, 404 F., 127 M.) ere dels lerede og lermuldede, dels sandmuldede, sandede, skarpsandede og stenede. Mod N. Ø. Bogens Sø, omtr. 20 Td. Ld.

I Wiberg Præstehistorie står følgende om Christen:

6. 1647**, o. 21/12, Christen Christensen **Bagger**, f. Rand.; St. Vibg. 43; 1 ~ F. D. Lisbeth Sørensdtr.; 2 ~ Ingeborg Nielsdtr. Fogh af Grønbæk-S., f. c. 20; 2 ~ Etm.; see S. J. Aagaard her; [† 1679; bekostede Altertavlen 66]. KUM I, s. 178 (»Christianus Christiani Baggerus«); P-Aarh. f. 13a, opsl. 13; Sixhøj nr. 146.

Omtale af Christen og hans familie i retsprotokollerne:

Laurids Poulsen i Randers lod læse og påskrive et købebrev, hvormed hr Christen Christensen, sognepræst til Vistoft sogn på Mols, sælger til hans svoger Niels Nielsen Kragballe handelsmand i Randers, den broderlod, som tilkommer ham i hans salig fars lejersted i skt Mortens kirke, dateret Randers 28/2 1670, hvorpå fandtes påskrevet: kendes underskrevne Mads Christensen Bager borgersøn i Randers, at han har afstået fra ham og hans mor og hendes arvinger til hans svoger Niels Nielsen Kragballe her sst den anpart dem tilkommer i hans salig far Christen Andersen Bager, forudm borger og handelsmand her sst, i hans salig fars lejersted i skt Mortens kirke, dateret 28/2 1675 Mads Christensen

Ingeborg blev sædvanen tro gift igen efter mandens død. Hendes nye mand var Laurids Lauridsen Aagaard, og han overtog både giftemålet med enken og embedet som den 6. præst i Vistoft kirke. Han overtog præsteembedet den 26. marts 1674. Laurids blev født i Viborg i den 20. november år 1623.

Ingeborg døde i 1682, og hun blev begravet på Knebel kirkegård. Laurids døde en del år senere, nemlig i december 1695.

I Wibergs Præstehistorie er Laurits omtalt således:

6. 26/3 1674*, o. 16/5 79, Laurits Lauritsen **Aagaard** af Vibg. Graabrødre K.-A.-T., f. 20/11 23; St. Helsing. 47; ~ 80 F. E., b. 26/11 06; [† 12 1695]. KUM I, s. 205 (»Laurentius Laurentij Aagardus«); P-Aarh. f. 54b, opsl. 57



Vistoft kirke. Foto fra kirkens hjemmeside.

11 x tipoldeforældre: Albert Jensen og Elsebeth Christensdatter

Albert Jensen blev født i Århus i år 1593. Han blev student i Århus i 1617, og allerede i 1618 blev han sognepræst ved kirken i Knebel på Mols. Han blev kirkens 5. sognepræst. Omkring år 1620 giftede han sig med Magdalene Jensdatter, og de fik i de følgende år 3 børn:

1. Søren født 1621 i Knebel
2. Hans født omkring 1625 i Knebel
3. Bjørn født omkring 1630 i Knebel

Magdalene døde omkring år 1640. Han giftede sig igen i 1645 med præstedatteren Elsebeth Christensdatter fra Vistoft.



Epifarium i Knebel Kirke. Albert Jensen med sin 1. og 2. hustru

Et epifarium er et mindesmærke som anbringes nær en grav f.eks. på væggen i kirken, og de døde afbilledes ofte på dem.



Elisabeth Christensdatter



Albert Jensen – klip fra Epifarium i Knebel kirke

Elsebeth og Albert fik 4 døtre – alle født i Knebel:

1. Lene født 1645

2. Apelone født 1645 - Ankers 10 x tipoldemor
3. Karen født 1646
4. Anne født 1647

Albert var åbenbart en dygtig og vellidt sognepræst for i 1660 blev han udnævnt til provst for hele Mols Herred. Albert Jensen døde i august 1671 på Knebel Præstegård, og han blev begravet i en egetræskiste under gulvet i Knebel kirke. Elsebeth døde 11 år senere i 1682 på Knebel Præstegård, og hun blev begravet den 25. oktober på Knebel kirkegård. Efterfølgende er der malet ovenstående flotte epifarium, hvor man kan se, hvordan Ankers aner for næsten 400 år siden så ud. Kan man se familieskabet?

Klip fra kirkebog for Helgenæs sogn, Mols herred, Randers amt opsl 171

D. 27 octobr: 69 Begrof Hr. Albert Jensøn udi Knebel

Provst udi Mosherrret, min hiertens allerkjæreste Sal: Kirsten Pedersdatter ..undboe oc Prædichede ofuer hinder.

Anno æt: 42, 5 uger, 4 Dage. TextusEccl: 4

Wibergs Præstehistorie om Albert Jensen.

5. c. 1618 **. Albert **Jensen***, f. Aarh. c. 93; St. Aarh. 17 ; Pr. 61 ; ~ Elsebeth Christensdr., b. 25/10 82; see S. J. Winther her; [† 1671; Eptph.; Kong Christ. IV. beneficerede Kaldet med Knebel og Roelse Kirke-, Konge- og Kvægtiende mod en aarlig Afgift til Kirkernes Vedligeholdelse; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1617].
KUM I, s. 28 (»Albertus Iohan.«); KS 3:2 (1877-80), s. 756; 3:2 (1877-80), s. 751 (»Albertus Joannis Aarhusianus«); P-Aarh. f. 5a, opsl. 6.



Knebel kirke. Foto fra kirkens hjemmeside

Den store Danske:

Knebel Kirke, romansk kirke i landsbyen Knebel på Mols, 12 km vest for Ebeltoft. Skib og kor fra 1170'erne blev udvidet og ombygget i gotisk tid; våbenhuset i syd bærer årstallet 1550. Døbefonten er romansk, prædikestolen fra 1634 er i renæssancestil; det middelalderlige alter blev nedtaget i sidste halvdel af 1800-t. Kirken har aldrig haft et egentligt tårn; en klokkestabel blev i 1738 afløst af en tagrytter med klokke i kirkens vest ende.

Arne Bjørn Jørgensen

185A Axeline og Ankers morfar og hans familie

1. generation

1. Henning Petersen, søn af **Anders Petersen** og **Dagmar Margrethe Pedersen**, er født den 24. november 1925 i Ebeltoft og døde den 13. Jan. 1990 i Ebeltoft i en alder af 64 år.

Dåbsnotater: Sognepræst Berkov stod for dåben i kirken. Faddere var havnefoged Ole Petersen og enke Sofie Rasmussen begge af Ebeltoft

- Han blev konfirmeret den 17. marts 1940 i Ebeltoft kirke, Mols, Randers.
- Militær: Han var soldat omkring 1945.
- Begivenhed: Flyttede i 1946 til Gullringen i Sverige. Han og hans fætter Peter Hjarl flyttede til Sverige og arbejdede på et savværk i Gullringen. Der var de lærte begrebet "slæbesild" at kende. Kulde, hårdt arbejde og begrænset mad fik dem hjem igen.
- Han arbejdede som slagtersvend 1947.
- Bopæl: 1947 i Rønne, Bregnet, Øster Lisbjerg ved Randers.
- Han arbejdede som forretningsbestyrer for Slagteriudsalget omkring 1955 i Rønne.

Henning blev gift med **Dagny Vester**, datter af **Hans Vester** og **Laura Katrine Møller Christensen** den 16. marts 1947 i Dråby kirke, Mols, Randers. Dagny er født den 15. april 1928 i Dråby og døde den 15. Feb. 2012 i Dråby i en alder af 83 år.

- Der blev lyst til ægteskab for dem den 16. februar 1947 i Bregnet kirke, Øster Lisbjerg, Randers.
- Hun blev konfirmeret omkring 1940.
- Hun arbejdede som husassistent 1947.
- Hun opholdt sig hos forældrene i 1947 i Dråby.



Henning Petersen
Fra MyHeritage



Dagny Vester

2. generation (Forældre)

2. Anders Petersen, søn af **Ole Marinus Petersen** og **Mette Marie Nielsen**, er født den 27. februar 1892 i Ebeltoft og døde i 1978 i Ebeltoft i en alder af 86 år.

Faddere: pige Ane Sørensen, Lille Katholm, pige Marie Christensen, Ebeltoft, gårdmand Jens Sørensen, Lille Katholm, gårdmand Ole Hansen, Grønfeldt.

- Han var hjemmeboende i 1906 på Nedergade 132, Ebeltoft.
- Han arbejdede som arbejdsmand 1921-1949 i Ebeltoft.
- Han arbejdede som arbejdsmand på Lundbergs Maltfabrik 1930 i Adelgade 39, Ebeltoft.
Wikipedia: **S.B. Lundbergs Maltfabrik A/S**, Adelgade 39-41, var en dansk maltfabrik i Ebeltoft, grundlagt 29. september 1857 af Søren Buchtrup Lundberg (1831-1901). Fabrikken blev omdannet til aktieselskab i 1910 og fungerede frem til 1997.
Købmand Søren Buchtrup Lundberg åbnede sin forretning i 1857, da han lejede nogle lokaler i sin læremester P.J. Ørtings købmandsgård på Adelgade i Ebeltoft. Da Ørting gik fallit i 1861, overtog Lundberg købmandsforretningen. Dengang var fremstillingen af malt, dvs. spiret og ristet byg til ølbrygning, en væsentlig vare i landets købmandsbutikker, og maltproduktionen i Ebeltoft blev stadig vigtigere. S.B. Lundbergs Maltfabrik leverede til bryggerier i hele landet, drev eksport til udlandet og var en overgang landets næststørste malteri. Maltfabrikken år 2014 - stedet er ved at blive udviklet til musik- og kultursted. Graffitien på billedet er "officiel" udsmykning.

Lundbergs Maltfabrik var en af Ebeltofts få industrivirksomheder og har som sådan sat sit præg på byen. Fra 1924 var Søren Carl Frederik Christian Buchtrup Lundberg (3. august 1892 - 22. maj 1980) direktør. Indtil 1970 var der 10-30 mand beskæftiget med maltfremstillingen. Fabriksanlægget ligger højt og monumentalt placeret på en bakke ved kysten. Selve malteriet er genopført i historicistisk stil efter en brand i 1861. Med sine kamtakkede gavle minder bygningskomplekset om en middelalderborg. Hovedbygningen mod Adelgade er opført i 1854 og fredet. Fabrikken er udvidet flere gange, bl.a. med en jernbetonbygning fra 1947 og en "spiresal" fra 1962.

Anders blev gift med **Dagmar Margrethe Pedersen** i 1920. Dagmar Margrethe er født den 11. december 1898 i Holme, Dråby og døde i 1983 i en alder af 85 år.



Lundbergs Maltfabrik

Henning Petersens aner

- Bopæl: Hos forældrene, 1921, Nedergade, Ebeltoft.
- Bopæl: 1925-1949, i Nedergade 25, Ebeltoft. De boede ifølge FT 1930 i Forhuset.

3. Dagmar Margrethe Pedersen, datter af **Niels Peter Pedersen** og **Ane Maria Jensen**, er født den 11. december 1898 i Holme, Dråby og døde i 1983 i en alder af 85 år.

Dåbsnotater: Sognepræsten stod for dåben. Faddere var gårdmand Peter Johnsens hustru, gårdmand Peter Johnsen begge af Holme. Tjenestekarl Peter Pedersen, Dråby, vognmand Antonius Mikkelsen, Ebeltoft.

- Hun var husmoder 1925 i Nedergade 15, Ebeltoft.

3. generation (Bedsteforældre)

4. Ole Marinus Petersen, søn af **Rasmus Petersen** og **Ane Maria Andersen**, blev født den 31. marts 1865 i Handrup, Dråby, døde den 28. Maj 1953 i Ebeltoft i en alder af 88 år, og blev begravet den 3. juni 1953 på Ebeltoft kirkegård. Faddere ved dåben: Pigen Sofia Andersen, pigen Lone Jensen, ungkarl Peter Jensen, ungkarl Rasmus Olesen, ungkarl Søren Sørensen alle af Handrup.

Han døde på en trappe til den siamesiske samling, som ligger i Ebeltoft Dødsårsag: Occlusio Coronaria. På dansk et hjerteanfald. Sognepræst Elo Sørensen stod for begravelsen

- Han arbejdede som arbejdsmand 1887 i Handrup, Dråby.
- Han arbejdede som arbejdsmand 1890-1903 i Ebeltoft.
- Han arbejdede som gårdskarl 1892 i Ebeltoft, Mols, Randers.
- Han arbejdede som havnearbejderformand 1901 i Ebeltoft, Mols, Randers. Han var ansat i Det Forenede Damskibsselskab, Århusafdelingen.
- Han arbejdede som havnearbejder 1906 i Ebeltoft, Mols, Randers, DNK.
- Han arbejdede som formand ved Ebeltoft Havn 1911-1925 i Ebeltoft.
- Han arbejdede som havneformand ved DFDS 1921 i Ebeltoft.
- Han stod fadder for barnebarn, 24. juni 1923, Ebeltoft kirke. Stod fadder for barnebarnet Peter Hjarl Petersen
- Begivenhed: Fadder til sit barnebarn, 1925, Ebeltoft kirke. Han stod fadder til sit barnebarn Henning Pedersen
- Begivenhed: Tog sig af sit barnebarn, 1925, Ebeltoft. Hans barnebarn Peter Hjarl voksede op hos ham og hans kone, da datteren Dagny tog til København
- Han arbejdede som havneformand. Ansat hos Rederiet Anholt 1930 i Ebeltoft.

Ole Marinus blev gift med **Mette Marie Nielsen** den 30. marts. 1885 i Dråby kirke. Mette Marie blev født den 18. juni 1858 i Egsmark, Dråby, døde den 9. december 1943 i Søndergade 1, Ebeltoft i en alder af 85 år, og blev begravet den 13. Dec. 1943 på Ebeltoft kirkegård.

- De boede i 1885-1887 i Dråby. De boede i 1888 i Århus.



Ole Marinus Petersen

Henning Petersens aner

- Bopæl: 1890, i Adelgade, baghuset 5, Ebeltoft.
- Bopæl: 1901-1911, i Nedergade 132, Ebeltoft. FT 1906 opslag 141 FT 1911 opslag 150
- Bopæl: 1925-1943, i Søndergade 1, Ebeltoft. Bopæl ved Mette Maries død
- Begivenhed: Guldbryllup, 30. marts 1935.



Familien samlet i stuen

- 5. Mette Marie Nielsen**, datter af **Therkild Nielsen** og **Marie Christine Jensdatter**, blev født den 18. juni 1858 i Egsmark, Dråby, døde den 9. december 1943 i Søndergade 1, Ebeltoft i en alder af 85 år, og blev begravet den 13. december 1943 i Ebeltoft kirkegård, Mols, Randers. Dåbsnotater: Født den 2 juni 1858 iflg. FT 1901. Sognepræsten stod for begravelsen
- Hun var barnepige, 1865, Ebeltoft. Mette var Oles barnepige i en alder af 7-8 år. De giftede sig 20 år senere. De fik i alt 12 børn, men kun 9 overlevede.
 - Hun var husmoder 1890-1925 i Ebeltoft.

Mette Marie blev gift med **Ole Marinus Petersen** den 30. marts. 1885 i Dråby kirke, Mols, Randers.

- 6. Niels Peter Pedersen**, søn af **Søren Pedersen** og **Mette Marie Madsdatter**, blev født den 24. juli 1866 i Dråby. Dåbsnotater: Faddere: Pigen Dorthea Andersen, Aftægtsmand Hans Andersen. Gårdmand Rasmus Sørensen alle af Dråby

- Han arbejdede som forpagter i Holme, Dråby.
- Han blev konfirmeret den 3. oktober 1880 i Dråby kirke, Mols, Randers. Han fik karakteren godt i kundskab og meget godt i opførelse
- Han arbejdede som medhjælper som arbejdskarl hos svigerfar 1890 i Dråby.

Niels Peter blev gift med **Ane Maria Jensen**. Ane Maria blev født den 17. marts 1865 i Holme, Dråby.

- 7. Ane Maria Jensen**, datter af **Emil Ferdinand Jensen** og **Karen Pedersen**, blev født den 17. marts 1865 i Holme, Dråby.

Fødselsnotater: Der er 3 personer med Ane Maria Jensen, der er født næsten samtidig. Jeg mener, at det drejer om hende her, da hun er fra Holme.

- Hun blev hjemmedøbt den 4 Maj 1865, og hun blev døbt den 12 Maj 1865 i Dråby kirke.

4. generation (Oldeforældre)

- 8. Rasmus Petersen**, søn af **Peder Rasmussen** og **Mette Marie Rasmusdatter Loiborg**, blev født i 1825 i Knebel, Mols.

- Han var sognerådsformand i Handrup, Dråby.
- Bopæl: Hjemmeboende, 1850, Knebel.
- Han arbejdede som gårdmand 1860-1865 i Handrup, Dråby.
- Han var enkemand og gårdejer 1880 i Handrup, Dråby.

Rasmus blev gift med **Ane Maria Andersen**. Ane Maria er født i 1830 i Knebel og døde omkring 1875 i Handrup, Dråby i en alder af ca. 45 år.

- **Ane Maria Andersen**, datter af **Anders Erichsen** og **Ane Marie Sørensdatter**, er født i 1830 i Knebel, Mols og døde omkring 1875 i Handrup, Dråby i en alder af ca. 45 år.
- Bopæl: Hjemmeboende, 1830-1855, Knebel, Mols.
- Hun ernærede sig ved håndarbejde i 1855.

- 10. Therkild Nielsen**, søn af **Niels Jensen Høeg** og **Ane Marie Therkildsdatter**, er født i 1823 i Dråby og døde efter 1880.

- Han arbejdede som daglejer og husfader 1850 i Dråby
- Han arbejdede som husmand og arbejdsmand 1860 i Egsmark, Dråby.



Rasmus Peter Petersen
Fra MyHeritage

Henning Petersens aner

- Han var husfader, husejer og vejmand i 1880.

Therkild blev gift med **Marie Christine Jensdatter** den 14. Jan. 1849 i Dråby kirke.

11. Marie Christine Jensdatter, datter af **Jens Jensen Hvidkjær** og **Anders**, blev født den 3. juli. 1815 i Agri, Mols, Randers.

12. Søren Pedersen, søn af **Peder Sørensen Bachmann** og **Kjerstin Erichsdatter**, blev født i 1829 i Dråby, og han døde den 27. juni 1882 i Dråby i en alder af 53 år, og blev begravet den 2. juli 1882 på Dråby kirkegård.

- Han arbejdede som fårehyrde og husfader 1860 i Rosenholm, Hornslet, Lisbjerg, Randers.
- Han arbejdede som tjenestekarl hos Rasmus Sørensen 1860 i Dråby.
- Han arbejdede som husmand 1866 i Dråby.
- Han var husfader og levede af sin jordlod i 1880 i Dråby.

Søren blev gift med **Mette Marie Madsdatter** omkring 1864.

13. Mette Marie Madsdatter, datter af **Mads Nielsen Midstrup** og **Ane Dorthe Jensdatter**, blev født den 24. august i 1846 i Helgenæs på Mols. Faddere ved dåben var: Gårdmand Peder Nielsen, Ane Rasmusdatter af Grønfeld bar barnet. Husmand Søren Christiansen, tjenestekarlene Jens Rasmussen og Søren Madsen alle af Grønfeld

- Begivenhed: Tvilling, 24. august 1846, Helgenæs, Mols, Randers, DNK.

14. Emil Ferdinand Jensen, søn af **Jens Rasmussen Hjulmand** og **Karen Marie Jensen**, blev født den 6. august 1842 i Ulstrup, Ørum, Djurs Nørre

- Han var indsidder i Holme, Dråby 1865.

Emil Ferdinand blev gift med **Karen Pedersen** den 29. Jan. 1865 i Dråby kirke, Mols, Randers.

Emil Ferdinand blev derefter gift med **Nielsine Kirstine Sofie Frederikke Petersen** omkring 1876. Nielsine Kirstine Sofie Frederikke blev født i 1853 i Mørke, Randers.

15. Karen Pedersen, datter af **Søren Sørensen** og **Ane Kirstine Sørens datter**, blev født den 5. april. 1842 i Tostrup, Djurs Nørre, Randers og døde den 8. juni 1873 i Ørum, Djurs Nørre i en alder af 31 år, og blev begravet den 15. Jun. 1873 på Ørum kirkegård, Djurs Nørre, Randers.

186 Havneformand Ole Marinus Petersen og hustru Mette Marie

5. april 2016

Ole Marinus Petersen havde en flot karriere i Ebeltoft i slutningen af 1800-tallet og frem i starten af 1900-tallet. Han og hans hustru Mette Marie er mit barnebarn Ankers 2 x tipoldeforældre.



Ebeltoft og omegn. Fra GoogleMap

Slægtsforbindelse

2 x tipoldeforældre: Ole Marinus Petersen 1865-1953 og Mette Marie Nielsen 1858-1943

Tipoldefar: Anders Petersen 1892-1978

Oldefar: Henning Pedersen 1925-1990

Farmor: Lis Kirschner født Petersen 1947

Far: Stefan Danmark Kirschner 1978

Anker Henning Danmark Jørgensen 2014



Ole Marinus i uniform. Foto fra MyHeritage

Oles fødsel og barndom

Ole blev født den 31. marts 1865 i Handrup ved Dråby på Mols. Hans forældre var Rasmus Petersen og Ane Maria Andersen. Han blev døbt i Dråby kirke den 10. september 1865. Fadderne var pigen Sofia Andersen, pigen Lone Jensen, ungkarl Peter Jensen, ungkarl Rasmus Olesen og ungkarl Søren Sørensen alle fra Handrup.



Dråby kirke. Foto fra nordens kirker.dk

Wikipedia: Den oprindelige lille røde murstenskirke fra [1200-tallet](#) blev erstattet af den nuværende kirke i [1400-1500-tallet](#). Det nuværende [styltetårn](#) blev bygget i midten af 1700-tallet. Kirken er 35 meter lang med syv krydshvælvinger og er bygget i gotisk stil. Pga. størrelsen kaldes kirken somme tider for *Djurslands Domkirke*. I [middelalderen](#) var Dråby antagelig en havneby ved [Kattegat](#) og lå på [draget](#) mod [Ebeltoft Vig](#), og kirken er viet til de søfarendes helgen Sankt Nicolaus. Kirken var tidligere knyttet til godset Skærso, som var ejet af adelsfamilien Rosenkrantz og senere slægten Gøje. Begge familiers våben ses malet i kirken.

Faderen var gårdmand i Handrup, og Ole havde mindst 3 brødre og en søster, som alle voksede op i den lille landsby Handrup. Ole kaldes også for Ole Marinus Pedersen og Ole Petersen.

Mette Maries fødsel og barndom

Mette Marie blev født den 18. juni 1858 i Egsmark nær Dråby på Mols. Forældrene er Therkild Nielsen og Marie Christine Jensdatter. Hun blev også døbt i Dråby kirke den 12. september 1858.

Faderen var husmand og arbejdsmand i Egsmark.

Dengang skulle børnene på landet så hurtigt som muligt enten hjælpe til på gården eller tjene penge ved andet arbejde. Mette Marie blev allerede i i alder af 8 år børnepasser, og en af de børn hun passede i 1865 var hendes senere mand Ole! Mette kaldes også for Mette Marie Pedersen, Mette Marie Petersen og Mette Therkildsen.



Mette Marie Nielsen. Foto fra MyHeritage

Ole og Mette Maries bryllup

Ole og Mette Marie blev viet den 30. marts 1885 i Dråby kirke. Forlovere var aftægtsmand Ole Hansen af Grønfelt og træskomand Kristian Jensen af Boeslum.

Ole og Mette Maries børn

Jeg har fundet frem til navn og fødselsdatoer på 11 af deres børn, men nogle kilde hævder, at de fik 12 børn, hvoraf de 9 blev voksne.





Ebeltoft kirke. Foto fra deres hjemmeside









Her blev de fleste af børnene døbt

Fra Ebeltoft kirke.dk: Ebeltoft Kirke omtales første gang 1458, men kaldes da blot et kapel. Under de arkæologiske undersøgelser gennemført ved restaureringen i 1983 fandt man imidlertid mønter, der stammer fra 1200-tallet, og fundamentrester under kirkens to østlige fag viser, at der allerede før byen i 1301 fik købstadsrettigheder, har ligget en noget mindre kirke i fire fag med et smallere kor og et skib i den nuværende bredde



Ole Marinus med datteren Dagny og en datter mere Fra deres guldbryllop den 30. marts 1935, hvor sønnen Theodor kom hjem fra Canada til fejringen.

1		<p>Ane Marie Catrine Petersen 1886 - 1969. Hun blev gift med Jens Kristian Appelt</p>
2	 <p><i>Ted PETERSEN</i></p>	<p>Ole Theodor Petersen 1887 – 1983. Han blev gift med Stella Violet May Miller fra Quebec i Canada og han døde i Britisk Columbia i Canada. Familien fra Canada har været i Danmark og besøge deres forfædres hjemby.</p>

3		<p>Sophie Petersen 1889 – 1966. Hun blev gift med Valdemar Rasmussen. Han døde i 1918 i Bergen i Norge, og derefter flyttede Sophie med sine 3 børn ind hos sine forældre i Ebeltoft.</p>
4		<p>Anna Petersen 1891-1891</p>
5		<p>Anders Petersen 1892-1978. Han blev gift med Dagmar Margrethe Pedersen. De er oldeforældre til mit barnebarn Anker. Anders var arbejdsmand bl.a. på Lundbergs Maltfabrik</p>
6		<p>Anna Olga Petersen 1893 - 1901</p>
7		<p>Agnes Petersen 1894 – 1970. Hun blev gift med Viggo Amando Mortensen. Han var kranfører i Frihavnen i København.</p>
8		<p>Rasmus Petersen 1895 - efter 1945. Han blev gift med Johanne Petersen. Rasmus var handelsgartner.</p>
9		<p>Thyra Petersen 1908 – 1988. Hun blev gift med Max Jørgensen. Max var portør ved DSB i København</p>
10		<p>Anna Olga Petersen 1901 - efter 1951. Hun blev gift med Aage Frobenius. Efterfølgende bliver hun gift med Otto Huss, der var fedevareekspedient på Steffensens Fedevarefabrik.</p>
11		<p>Dagny Metty Olga Petersen 1903- 1985. Hun blev forlovet med Viggo Petersen og senere med Erik Andersen. Arbejdede som ekspeditrice. Dagny er uddannet ekspeditrice i et antikvariat i København. Bøger var hendes passion, og da hun var færdig uddannet vendte hun tilbage til Ebeltoft hvor hun senere blev chef i eget antikvariat (billedet nedenfor). Dagny overtog ejendommen på Søndergade 1 efter Ole Marinus's død.</p> 



Ole og Mette Marie med 2 døtre. Foto fra MyHeritage

Bopæl



Ebeltoft centrum med Adelgade,

Nedergade og Søndergade.

1. 1885 – 1887 De boede i Dråby, og børnene blev døbt i Dråby kirke
2. 1890 De boede i Adelgade i Ebeltoft i baghuset nr. 5
3. 1901 – 1921 De flyttede til Nedergade i Ebeltoft
4. 1925 - 1943 De boede i Søndergade 1 i Ebeltoft. Her boede Mette Marie ved hendes død.



Ebeltoft Rådhus. Foto Arne Oles karriere



Ole og Mette foran deres hus i Søndergade 1i Ebeltoft.



Ole Marinus saver brænde. Fra MyHeritage

1. 1887 Han var arbejdsmand i Handrup ved Dråby
2. 1890 – 1903 Han arbejdede som arbejdsmand i Ebeltoft
3. 1892 var han gårdskar i Ebeltoft
4. I 1901 var han havnearbejderformand i Ebeltoft. Han var ansat i Det Forenede Dampskibsselskab i Århus afdelingen
5. I 1906 nævnes han som havnearbejder i Ebeltoft
6. I 1911 er han formand ved Ebeltoft Havn
7. I 1921 er han havneformand og ansat ved DFDS

8. I 1930 er han havneformand. Han er ansat hos rederiet Anholt, der holder til i Ebeltoft.
Rederiet Anholdt, skibsrueten København-[Nykøbing Sjælland](#). 1926 den 22. november meddeltes det, at rederiet Anholdt, der stiftedes i 1925 til overtagelse af d'herres V. Steen og Kapt. W. Larsens drevne rederi- og speditivsvirksomhed, agter at udvide aktiekapitalen til 200.000 kr. i anledning af at rederiet, fra generalkonsul C. P. Jensen, har overtaget ruten København-[Nykøbing Sjælland](#) med M/S "Ebba".



Færgen Vera, der i 1930 sejlede for rederiet Anholt. Foto

Faergelejet.dk



Ole Marinus som ældre. Foto fra MyHeritage

Andre begivenheder

- Den 24. juni 1923 står han fadder for sit barnebarn Peter Hjarl Petersen
- I 1925 står han fadder til sit barnebarn Henning Petersen, som er mit barnebarns oldefar, og som mit barnebarn Anker Henning Danmark Jørgensen er opkaldt efter.
- Fra 1925 tager Ole og Mette Marie sig af barnebarnet Peter Hjarl, som vokser op hos dem, da deres datter Dagny tog til København.
- I 1930 bor datteren Sophie hos dem i Søndergade 1 med sine 3 børn, da hendes mand Valdemar Rasmussen døde i Bergen, hvor ægteparret boede. Sophie gifter sig i 1932 med Wilhelm Andersen, og flytter sammen med ham.
-

Mette Maries død

Mette Marie døde den 9. december 1943 i Søndergade 1 i Ebeltoft i en alder af 85 år. Hun blev begravet den 13. december 1943 på Ebeltoft kirkegård.

Oles død

Ole var jo noget yngre end sin kone, og han levede sine sidste 10 år som enkemand. Han døde en dramatisk død på trappen til museet Den siamesiske Samling, som ligger i Ebeltoft. Dødsårsagen skrev lægen som Occlusio Coronaria, det vil på dansk sige et hjerteanfald. Det skete den 28. maj 1953, og han nåede altså den høje alder af 88 år.



Her på denne trappe døde Ole Marius Petersen. Foto fra

Den siamesiske Samling i Ebeltoft

Han blev begravet den 3. juni 1953 på Ebeltoft kirkegård, og sognepræst Elo Sørensen stod for begravelsen.

Arne Bjørn Jørgensen

186A Vester familien fra Mols - Lis Kirschners morfar og hans forfædre

1. **Hans Vester**, søn af **Rasmus Nielsen Vester** og **Karen Marie Madsen**, blev født den 4. juni 1888 i Lyngby, Djurs Sønder, Randers og døde den 7. juni 1967 i Bjødstrup, Bregnet, Øster Lisbjerg, Randers i en alder af 79 år, og blev begravet den 11. juli 1967 på Dråby kirkegård. Sognepræst Erik Ågård stod for begravelsen

- Han gik i Hemmet skole, Tarm, Nørre Horne, Ringkøbing.
- Han blev uddannet ved landbruget 1902. Han tjente først ved Brabrand, og senere på Fyn
- Han var elev i 1912-1913 ved Djursland Højskole, Lyngby, Trustrup. I det følgende ½ år tjente han ved skolens landbrug
- Han var elev i 1915-1916 på Dalum Landbrugsskole.
- Han arbejdede som gårdforpagter i Dråby 1926.
- Han var husfader og forpagter 1930 i Dråby.
- Han var gårdejer i Bjødstrup, Bregnet, Øster Lisbjerg, Randers.
- Han købte den gård, som han havde forpagtet siden 1926 1933-1947 i Dråby. Gården var på 32 tdr. land
- Han købte hus, 1947-1949, Dråby
- Han overtog gården den 15. april 1959 i Pederstrup, Sønder Djurs, Randers. Gården var på 44 tdr. land. I 1959 overdrog han gården til datteren og svigersønnen.
- Der blev foretaget skifte efter ham den 10. juni 1969 i Ebeltoft Skifteret.

Hans blev gift med **Laura Katrine Møller Christensen**, datter af **Ludvig Laurs Christensen** og **Nielsine Kirstine Sørensen**, den 4. juni 1927 i Dråby kirke. Laura Katrine Møller er født den 26. februar. 1899 i Dråby og hun døde den 1 Jan. 1978 og blev begravet på Dråby kirkegård i en alder af 78 år.

- Bopæl:1969, i Bjødstrup, Bregnet, Øster Lisbjerg, Randers.
- Laura gik i 1906 på Boeslum skole, Dråby. Hun arbejdede med husgerning 1913. Hun var beskæftiget ved husgerning, bl.a. i Lemming pr. Hasselager, 2 år i Stouby pr. Jebjerg, samt i Ebeltoft og hos Friis i Skarmsø. Hun var husmoder i 1930 i Dråby.

Forældre

2. **Rasmus Nielsen Vester**, søn af **Niels Jensen Rasmus Vester** og **Ane Marie Pedersen**, er født den 23. september. 1857 i Lyngby, Djurs Sønder, Randers og døde i Tirstrup, Djurs Sønder. Ved FT 1930 angives, at de har 3 levende og 1 dødt barn. Ifølge hans barnebarn Lis Kirschner, så købte han sin gård af en ved navn Kejser. Det kunne meget vel være hans søsters Maries mand Martinus Kejser, eller Martinus far Rasmus Sørensen Kajser. De boede alle i Lyngby på Mols.

- Han arbejdede som boelsmand og han var rentier 1930 i Dråby.

Rasmus Nielsen blev gift med **Karen Marie Madsen** den 12 Maj 1883 i Hyllested kirke, Djurs Sønder, Randers. Karen Marie er født den 13. september i 1857 i Albøge, Djurs Sønder og hun døde den 25. juni 1941 i en alder af 83 år.

3. **Karen Marie Madsen**, datter af **Mads Jørgensen** og **Ane Kirstine Pedersen**, er født den 13. september 1857 i Albøge og hun døde den 25. juni 1941 i en alder af 83 år.

- Karen var husmoder i 1930 i Dråby.

Bedsteforældre

4. **Niels Jensen Rasmus Vester**, søn af **Jens Rasmussen Vester** og **Maren Rasmusdatter Smed**, blev født den 14. november 1828 i Trustrup, Lyngby, Djurs Sønder og døde den 18 Feb. 1915 i Voldby, Djurs Nørre i en alder af 86 år, og blev begravet den 24 Feb. 1915 på Lyngby kirkegård.



Fra MyHeritage

Hans Vesters aner

Navn:	Alder:	Civilstand:	Stilling i husstanden:	Erhverv:	Fødested:
Niels Vester	32	Gift	Huusfader gaardmand	Heri Sognet	
Marie Pedersen	38	Gift	Hans hustru	Albøge	
Jens P. Vester	7	Ugift	Deres barn	Heri Sognet	
Emilie Vester	5	Ugift	Deres barn	Heri Sognet	
Rasmus Vester	3	Ugift	Deres barn	Heri Sognet	
Jensine Rasmussen	15	Ugift	Tjenestefolk	Homaa	
Kirsten Skinnerup	26	Ugift	Tjenestefolk	Heri Sognet	
Christen Busk	25	Ugift	Tjenestefolk	Heri Sognet	
Hans Henning	16	Ugift	Tjenestefolk	Heri Sognet	
Rasmus Busk	15	Ugift	Tjenestefolk		

Han var ejer af "Vesterlund", som tilskødes ham af moderen den 28. maj 1867, den største af de oprindeligt 8 store gårde i Trustrup. Værdien var sat til 8.000 rdl., og han kvitterede ved overtagelsen for den fædrene og mødrene arv. Oprindeligt lå bygningerne indeklemmet mellem Vestersminde og Trustrupgaarden, men blev omkring 1866-67 flyttet ud på marken nord for hovedvejen.

I 1881 afhænder han gården for 47.000 kroner (køber: Rasmus Jensen i Grønfeldt), og er da vistnok flyttet til Grenå. Kom 1898 som enkemand på aftægt hos sin datter Andersine og Lauersen i Hammelev. Gården blev afhændet og udstykket. I dag er kun stuehuset tilbage (nuværende Stationsgade 12 i Trustrup).

Han havde været med i treårskrigen. Hans rytterpistol gik i arv til sønnen Jens Peter og dennes søn Kristian, som solgte den til "Onkel Lars" [Lars Pedersen gift med Niels Vesters søster Astrid på Skerninggård].

- Han var tjenestekarl hos gårdmand Peder Michelsen 1845 i Fladstrup, Lyngby, Djurs Sønder.
- Han var gårdmand i 1857 i Lyngby.

: Han arbejdede som husmand og gårdmand 1860 i Trustrup, Lyngby, Djurs Sønder.

- Han var sognefoged før 1878 i Trustrup, Lyngby, Djurs Sønder.

Niels Jensen Rasmus blev gift med **Ane Marie Pedersen** den 22. november 1852 i Albøge kirke, Sønder Djurs.

Ane Marie Pedersen, datter af **Peder Jørgensen** og **Edel Benedicte Jensdatter**, blev født den 6. oktober 1822 i Hallendrup, Albøge, Djurs Sønder, Randers, døde den 1. september 1898 i Lyngby, Djurs Sønder i en alder af 75 år, og blev begravet i 1898 på Lyngby kirkegård, Djurs Sønder, Randers.



Vesterlund
Fra Tom Brøndsted
(Omkr 1930)

5. Mads Jørgensen, søn af **Jørgen Christensen** og **Karen Madsdatter**, blev født i 1818 i Lyngby, Djurs Sønder, Randers

Notater: Randers, Djurs Sønder, Albøge, Søby, En gaard, 73, FT-1860, C8320

Navn:	Alder:	Civilstand:	Stilling i husstanden:	Erhverv:	Fødested:
Mads Jørgensen	42	Gift	Gaardmand huusfader	Lyngby Sogn Randers Amt	
Ane Kirstine Petersen	40	Gift	Hans kone	Grenaa	
Jørgen P. Madsen	11	Ugift	Deres barn	Lyngby Sogn Randers Amt	
Rasmus Madsen	9	Ugift	Deres barn	Lyngby Sogn Randers Amt	
Jens Madsen	7	Ugift	Deres barn	Lyngby Sogn Randers Amt	
Karen M. Madsen	3	Ugift	Deres barn	Heri Sognet	
Hansine Madsen	1	Ugift	Deres barn	Heri Sognet	
Karen Jensen	17	Ugift	Tjenestepige	Veilby Sogn Randers Amt	
Karen Madsdatter	89	Enke	Huusfaders moder, ogsaa forsoerges af ham		

- Mads arbejdede som gårdmand 1857 i Albøge, Djurs Sønder. Han arbejdede som Gårdmand og husfader 1860 i Albøge.

Mads blev gift med **Ane Kirstine Pedersen** omkring 1850. Ane Kirstine blev født den 16. februar 1819 i Grenå.

6. Ane Kirstine Pedersen, datter af **Peder Rasmussen Colind** og **Maren Madsdatter**, blev født den 16. februar 1819 i Grenå.

Hans Vesters aner

Oldeforældre

8. Jens Rasmussen Vester, søn af **Rasmus Jensen Vester** og **Ane Cathrine Pedersdatter**, blev født den 13 Maj 1792 i Trustrup, Lyngby, Djurs Sønder, døde den 11. februar 1867 i Trustrup, Lyngby, Djurs Sønder i en alder af 74 år, og blev begravet den 19. februar 1867 i Lyngby kirke, Djurs Sønder.

Randers, Djurs Sønder, Lyngby, Trustrup By, en Gaard, 16, FT-1845, B5649



Navn:	Alder:	Stilling i husstanden:	Erhverv:	Fødested:
Jens Rasmussen Vester	53	Gift	Gaardmand	her i Sognet
Maren Rasmusdatter	52	Gift	hans Kone	Hoed Sogn Randers Amt
Bodil Katrine Jensdatter	23	Ugift	deres Børn	her i Sognet
Hans Christian Vester	11	Ugift	deres Børn	her i Sognet
Niels Hansen Friis	36	Ugift	Tjenestefolk	Albøge Sogn Randers Amt
Jens Andersen	16	Ugift	Tjenestefolk	Homaa Sogn Randers Amt
Ane Marie Pedersdatter	23	Ugift	Tjenestefolk	Albøge Sogn Randers Amt
Sara Marie Sørensdatter	20	Ugift	Tjenestefolk	

Han var siden sin ungdom sognefoged i Trustrup. Ejerskabet af Vestersminde overgik til ham ved skøde i 1824. Udbyggede gården og etablerede teglbrænderi. Der var ansat 2-3 arbejdere, og ovnen var beliggende midt i Trustrup by. Erhvervede i 1833 kirke-, korn- og kvægtiender fra Constantinsborg i Ormslev. Desuden havde han en omfattende lånevirksomhed. Han købte mindst 2 større gårde som blev overtaget af sønnerne Rasmus og Niels sandsynligvis som arveforskud. De får nemlig intet da yngste søn Hans Christian får overdraget fædrengården i 1867. I alt synes børnene at have arvet omkr. 25.000 rdl.

Hans sønner havde børn som huskes af Nanna Vester (hendes fars fætre): "Jens Rasmussen Vester, skovrider på Katholm, Peter Vester, gårdejer i Allelev, Jens Jensen Vester, ejer af Ellegård i Kolindsund, og ? Vester, gårdejer i Trustrup. Ingen af dem var brødre, og heraf har jeg kunnet slutte, at oldefar må have haft i det mindste 5 sønner". Dette kan dog ikke være helt korrekt. Han havde kun 5 sønner, hvoraf den ene (Jørgen Peder) var død uden arvinger før skiftet i 1867 og en anden døde spæd. Desuden forveksler hun oldefaren med en anden Jens Vester var også sognefoged og gårdmand og engageret i de religiøse bevægelser på enen. Denne Jens Vester var dog ugift, solgte siden sin gård og flyttede til Århus.

- Han var sognefoged siden sin ungdom i Trustrup, Dølby, Hindborg, Viborg. Desuden ejer af mindst 3 gårde og teglbrænderiejer, samt lånevirksomhed

Jens Rasmussen blev gift med **Maren Rasmusdatter Smed** den 30. oktober 1819 i Hoed kirke, Djurs Sønder. Maren Rasmusdatter blev født den 1. august 1793 i Hoed, Djurs Sønder og døde den 19 Feb. 1871 i Trustrup i en alder af 77 år, og blev begravet den 1 Mar. 1871 på Lyngby kirkegård.

9. Maren Rasmusdatter Smed, datter af **Rasmus Jørgensen Smed** og **Inger Marie Jensdatter Block**, blev født den 1. august 1793 i Hoed og hun døde den 19 Feb. 1871 i Trustrup i en alder af 77 år, og blev begravet den 1 Mar. 1871 på Lyngby kirkegård, Djurs Sønder, Randers.

Hun ventede ved giftermålet allerede deres 1. barn. Hun sad som enke i uskiftet bo. Flere af børnene fik forlods af deres arv, som i alt synes at have været omkr. 25.000 rdl. Straarup.

10. Peder Jørgensen, søn af **Jørgen Rasmussen** og **Karen Pedersdatter**, er født den 3. februar 1797 i Hallendrup, Albøge, Djurs Sønder og døde den 17. februar 1875 i Albøge i en alder af 78 år.

Peder blev gift med **Edel Benedicte Jensdatter** omkring 1820.

11. Edel Benedicte Jensdatter, datter af **Jens Pedersen** og **Anne Marie Qvitzou**, blev født den 12. februar 1799 i Glatved, Hoed, Djurs Sønder, døde den 12 Aug. 1827 i Hallendrup, Albøge i en alder af 28 år, og blev begravet den 16 Aug. 1827 på Albøge kirkegård.

Hun blev opkaldt efter fruén på herregården Katholm, hvor moderen tjente som ung. Hendes forlovere var en gårdmand. Petersen og en gårdmand. Jens Friis af Albøge.

Edel Benedicte blev gift med **Peder Jørgensen** den 1. december 1821. Peder er født den 3. februar 1797 i Hallendrup, Albøge, Djurs Sønder og døde den 17 Feb. 1875 i Albøge i en alder af 78 år.

12. Jørgen Christensen, søn af **Christen**, er født omkring 1770 i Agri på Mols og døde før 1860.

- Han arbejdede som gårdmand 1823 i Lyngby.

Hans Vesters aner

Jørgen blev gift med **Karen Madsdatter**. Karen blev født i 1771 i Lyngby, Djurs Sønder, Randers.

13. Karen Madsdatter, datter af **Mads**, blev født i 1771 i Lyngby, Djurs Sønder.

Randers, Djurs Sønder, Lyngby, B Fladstrup, En Gaard, 4, FT-1834, B5662

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Jens Sørensen Gjødesen 59 Gift Boelsmand
Marie Cathrine Jensdatter 46 Gift hans Kone
Christiane Jensdatter 16 Ugift Tjenestepige
Caroline Jensdatter 1 Ugift hans Pleiebarn næres af Fattigvæsenet
Rasmus Jensen Bahn 50 Gift Boelsmand
Karen Madsdatter 57 Gift hans Kone
Mads Jørgensen 16 Ugift hans Stifsøn
Mariane Jørgensdatter 12 Ugift hans Stifdatter
Petrine Jacobsdatter 16 Ugift hans Tjenestepige

• Bopæl: Hos sønnen Mads, 1860, Albøge, Djurs Sønder, Randers.

Karen blev gift med **Jørgen Christensen**. Jørgen er født omkring 1770 i Agri, Mols, Randers og døde før 1860.

Karen blev derefter gift med **Rasmus Jensen Bahn** omkring 1830. Rasmus Jensen blev født i 1784.

• Rasmus arbejdede som Boelsmand 1834 i Fladstrup, Lyngby, Djurs Sønder, Randers.

14. Peder Rasmussen Colind, søn af **Rasmus Jensen Colind** og **Birthe Sørensdatter**, er født den 29. april. 1791 i Grenå, og døde den 22. april. 1828 i Grenå i en alder af 36 år.

• Han arbejdede som skomager 1820 i Grenå.

Peder Rasmussen blev gift med **Maren Madsdatter** omkring 1807. Maren er født den 11. juni 1779 i Grenå og døde den 22. april 1828 i Grenå i en alder af 48 år.

15. Maren Madsdatter, datter af **Mads Christensen Muurman** og **Anne Cecilie Andersen**, er født den 11. juni 1779 i Grenå og døde den 22. april 1828 i Grenå i en alder af 48 år. Maren blev gift med **Peder Rasmussen Colind** omkring 1807. Peder Rasmussen er født den 29. april 1791 i Grenå og han døde den 22. april 1828 i Grenå i en alder af 36 år.

Tipoldeforældre

16. Rasmus Jensen Vester, søn af **Jens Sørensen Vester** og **Maren Laursdatter**, er født den 2. februar 1739 i Albøge, Djurs Sønder og døde den 22 Jul. 1811 i Trustrup, Lyngby i en alder af 72 år. Andre navne for Rasmus Jensen var Rasmus Jensen Wester og Rasmus Wæster.

Randers, Djurs Sønder, Lyngby, Saldrup Bye, , 4, FT-1801, B5113

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:

Rasmus Wæster 51 Gift Mand Husmand med Jord
Sidsel Pedersdatter 53 Gift Hans Kone

Rasmus Jensen Vester var gårdmand.

Han blev gift 1. gang 12. december 1772 i Homå med Mette Chistensdatter SKIPPER og gift 2. gang 26. november 1779 i Lyngby med Anne Katrine Pedersdatter MOLBO (1756-1844). · Fæstebonde i Trustrup i Lyngby sogn ved Grenå.

I Lykkesholm godsarkiv findes skiftet efter Rasmus Vesters død i 1811. Boets besætning vurderes til 574 rdl., redskaber til 137 rdl., indbo til 22 rdl., men da der også er en del gæld, bliver den samlede arv ansat til 389 rdl. Heraf får døtrene hver 25 rdl, sønnen Jens 50 rdl ("broderparten") og enken 150 rdl. Der hensættes midler til Rasmus Vesters begravelse, enkens begravelse osv. En ufaglærts årsløn udgjorde på den tid ca. 70 rdl., så familien har afgjort hørt til de bedrestillede bønder.

• Han arbejdede som gårdmand 1773. Gaardmand. [Fæstebonde af Gaarden med Matr. nr. 5. Gaarden kom, ved baroniet: Høgholm's ophævelse i 1748, under Herregaarden: Lykkesholm syd for Grenå og havde den næststørste hartkornsansættelse af Trustrups ialt 8 Gaarde. I Rasmus Vesters tid fra 1773 bestod hoveriet i 38 gangdage uden heste og vogne og 18 spanddage med heste og vogne, hvortil kom det store hoveri med plov dage, harvedage osv.

• Han var husmand med jord 1801 i Lyngby, Djurs Sønder.

• Der blev foretaget skifte efter ham den 1811. I Lykkesholm Godsarkiv findes skiftet efter Rasmus Vesters død i 1811. Boets besætning vurderes til 574 rdl., redskaber til 137 rdl., indbo til 22 rdl.; men da der også er en del gæld, bliver den samlede arv ansat til 389 rdl. Heraf får døtrene hver 25 rdl, sønnen Jens 50 rdl ("broderparten") og enken 150 rdl. Der hensættes midler til Rasmus Vesters begravelse, enkens begravelse osv. En ufaglærts årsløn udgjorde på den tid ca. 70 rdl., så familien har afgjort hørt til de bedrestillede bønder.



Mols
Samenklip fra Lademanns
Rejseleksikon



Albøge Kirke, ca. 12 km SV for Grenaa,
Århus Stift, bygget omkr. 1150.



Vestersminde i Trustrup før branden i
1938
Fra Tom Brøndsted

Hans Vesters aner

Rasmus Jensen blev gift med **Mette Christensdatter Skipper**, datter af **Christen Andersen Skipper** og **Kirsten Lauridsdatter**, den 12. december 1772 i Homå kirke, Djurs Sønder, Randers. Mette Christensdatter er født i marts 1747 i Revn, Vejby, Djurs Sønder og døde omkring 1779 i Trustrup, Lyngby, Djurs Sønder i en alder af ca. 32 år. De blev trolovet: 12. oktober 1772, i Vejby Kirke, Holbo, Frederiksborg.

Rasmus Jensen blev derefter gift med **Ane Cathrine Pedersdatter** den 26. november 1779 i Lyngby kirke, Djurs Sønder, de blev trolovet: Juli 1779, i Lyngby kirke,

Ane Cathrine er født i september 1756 i Trustrup, Lyngby, Djurs Sønder og hun døde den 4. februar 1844 i Trustrup, Lyngby, Djurs Sønder i en alder af 87 år.

17. Ane Cathrine Pedersdatter, datter af **Peder Rasmussen Molbo** og **Beritte Andersdatter Kruse**, er født den 12. september 1756 i Trustrup, Lyngby og døde den 4. februar 1844 i Trustrup i en alder af 87 år.

Hun købte kort efter sin mands død hans fæstegård Vestersminde til selveje. Sælgeren var proprietær Otto Mønsted til Lykkesholm. Ved tilkøb af et kærlod i 1815 står hun fortsat som ejer af gården på skøderne ("selvejer Rasmus Jensen Westers enke i Trustrup"). Gården blev i 1824 ved skøde overtaget af sønnen Jens, hos hvem hun kom på aftægt. Død 1844 efter 32 år som enke. Straarup (s. 5, 11 ff.). Grenaa Egnarkiv.

- Hun ejede en ejendom 1811 i Vestersminde, Trustrup, Lyngby. Gaarden blev købt til selveje af Rasmus Vesters enke: Anne Katrine Pedersdatter Molbo, i 1812, kort efter hans død. Senere fik den navnet "Vestersminde" - efter Vester-slægten, der havde den i 4 generationer. Gaarden brændte i 1938 og stuehuset blev genopført i 30'er-stil.

Købte, kort efter sin mands død, hans Fæstegaard: Vestersminde til selveje. Sælgeren var Proprietær: Otto Mønsted, til Lykkesholm. Ved tilkøb af et kærlod i 1815 står hun fortsat som ejer af Gaarden på skøderne ("selvejer Rasmus Jensen Westers enke i Trustrup"). Gaarden blev, i 1824 ved skøde, overtaget af sønnen: Jens, hos hvem hun kom på aftægt.

- Bopæl: Hos sønnen Jens, 1840, Trustrup, Lyngby.

Ane Cathrine blev gift med **Rasmus Jensen Vester** den 26. november 1779 i Lyngby kirke. Rasmus Jensen er født den 2. februar 1739 i Albøge og han døde den 22. juli 1811 i Trustrup i en alder af 72 år.

18. Rasmus Jørgensen Smed, søn af **Jørgen Andersen Smed** og **Anne Rasmusdatter Hiort**, blev født i 1744 i Hoed, døbt den 2. februar i Hoed kirke.

Djurs Sønder, Randers og døde den 19. juli 1825 i Hoed, Djurs Sønder i en alder af 81 år, og blev begravet den 24. juli 1825 på Hoed kirkegård.

Ved dåben båret af sin morfars tredje kone, Maren Jensdatter Brun. Bliver trolovet og gift i Hoed kirke samtidig med sin storesøster Mettes uægte søn Hans Sørensen. Bor i Hoed by og er selvejerhusmand ("Husmand med Jord") og skomager. I huset (formodentlig overtaget efter faren) i 1787 også Jens Terkildsen på 11 år, kaldet hans "Sydskende Barn". Dette er en søn af hans moster Karen Rasmusdatter Hiort og Terkild Hansen (møller i Balle efter svigerfaren) der begge døde unge. Hos kusinen Maren Jørgensdatter Smed i nabogården er Jens' søster Lisbeth Terkildsdatter anbragt. Ved Rasmus Smeds død anføres det i kirkebogen, at han blev 92 år gammel. Han blev dog kun 81 som det fremgår af både af folketællingerne og dåben. 7 børn med V.19 Inger Marie Jensdatter BLOCK

Rasmus Jørgensen blev gift med **Inger Marie Jensdatter Block** den 4. juni 1782 i Hoed kirke. Inger Marie Jensdatter blev født omkring 1758, døde den 9. februar 1832 i Hoed i en alder af ca. 74 år, og blev begravet den 16. februar 1832 på Hoed kirkegård.

19. Inger Marie Jensdatter Block blev født omkring 1758, døde den 9. februar 1832 i Hoed i en alder af ca. 74 år, og blev begravet den 16. februar 1832 på Hoed kirkegård.

Inger Marie Jensdatter blev gift med **Rasmus Jørgensen Smed** den 4. juni 1782 i Hoed kirke. Rasmus Jørgensen blev født i 1744 i Hoed, og han døde den 19. juli 1825 i Hoed i en alder af 81 år, og blev begravet den 24. juli 1825 på Hoed kirkegård.

20. Jørgen Rasmussen blev født omkring 1756.

Jørgen blev gift med **Karen Pedersdatter** den 30. juni 1792 i Albøge kirke.

21. Karen Pedersdatter, datter af **Peder Rasmussen Stidsen** og **Karen Nielsdatter**, blev født i 1762 i Albøge.

22. Jens Pedersen, søn af **Peder Jensen Tækker** og **Karen Poulsdatter**, er født i 1772 i Alsø, Djurs Sønder og han døde den 4. december 1847 i Albøge i en alder af 75 år.

Jens Petersen var skoleholder. Han boede på Katholm både ved folketællingen 1787 og to år senere ved sin konfirmation. Han er da hyrdedreng på godset. Det er derfor rimeligt at tro, at herskabet dér har sørget for hans skolegang. Blev skolelærer i Glatved (Hoed sogn) frem til 1807 og herefter skoleholder og degn i Albøge by og sogn. Hans anden kone Marianne Dorthe Broch var af et kendt købmandsdynasti i Grenå (Datter af købmand Hans Broch og Karen Jensdatter f. Rhode fra Ebeltoft). Hun har ved sin død i 1861 testamenteret en temmelig stor formue til sine afdøde søstersbørn. Albøge-familien får intet. Straarup

- Han blev konfirmeret den 19. april 1789 i Ålsø kirke, Djurs Sønder, Randers.

Hans Vesters aner

Jens blev gift med **Anne Marie Qvitzou** den 21. februar 1798 i Ålsø kirke, Djurs Sønder, Randers. Anne Marie er født i februar 1773 i Århus og døde den 25. marts 1822 i Albøge i en alder af 49 år.

Jens blev derefter gift med **Mariane Dorthea Broch** den 26. oktober 1822. Mariane Dorthea blev født den 12. juni 1782 i Grenå.

23. Anne Marie Qvitzou, datter af **Samuel Nicolai Qvitzou** og **Giertrud Marie Andersdatter Møller**, er født i februar 1773 i Århus og døde den 25. marts 1822 i Albøge i en alder af 49 år.

Gift den 8. juni 1798 i Hoed med V.22 Jens Petersen skoleholder (1772-1846). Degn og skoleholder i Albøge. · Ved dåben båret af købmand Poul Klitgaard bosat Aaen i Århus købstad og Barbera Sabroe (gift med Hans Sørensen Lemming/Lemmich, kaldt sprogmester i 1801). Faddere var konsumptionsbetjent Morten Hasle, også tjent i Randers Povel Thomas Sabroe (bror til Barbera og Mette?), og skipper Rasmus Hans. Anføres ved sit bryllup i 1798 at være "Jomfru" på Katholm. Nanna Vesters farmors mormor. 3 børn med V.22 Jens Petersen

24. Christen blev født omkring 1740.

26. Mads blev født omkring 1740.

28. Rasmus Jensen Colind blev født i 1729 i Ørum, Djurs Nørre, Randers.

- Han arbejdede som bonde og gårdbeboer 1787 i Ørum, Djurs Nørre, Randers.

Rasmus Jensen blev gift med **Birthe Sørensdatter** omkring 1777 i Ørum kirke. Birthe blev født i 1751 i Ørum.

29. Birthe Sørensdatter blev født i 1751 i Ørum.

Birthe blev gift med **Rasmus Jensen Colind** omkring 1777 i Ørum kirke. Rasmus Jensen blev født i 1729 i Ørum.

30. Mads Christensen Muurman, søn af **Anders Jensen Muurmand** og **Bodil Madsdatter**, blev født i september 1739 i Grenå, og døde den 21. december 1797 i Grenå i en alder af 58 år, og blev begravet den 24. december 1797 på Grenå kirkegård.

Notater: **Randers, Djurs Nørre, Grenaa Købstad, Grenaa Købstad, Storegade, 57, FT-1787, B6525**

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv:

Mads Muurmand 50 Gift skomager

Anne Jensdatter 27 Gift

Anders Muurmand 10 Ugift vanvittig

Maren Muurmand 8 Ugift

Jacob Muurmand 3 Ugift

Anne Cecilia 4 Ugift

Han arbejdede som skomager 1787 i Grenå.

Mads Christensen blev gift med **Anne Cecilie Andersen** den 18. oktober 1776 i Grenå kirke, Djurs Nørre, Randers. Anne Cecilie blev født i december 1756 i Grenå, og hun døde den 24. juli 1780 i Grenå i en alder af 23 år, og blev begravet den 24. juli 1780 på Grenå kirkegård, Djurs Nørre, Randers.

Mads Christensen blev derefter gift med **Anne Jensdatter** omkring 1781 i Grenå kirke, Djurs Nørre, Randers. Anne blev født i 1760 i Grenå.

31. Anne Cecilie Andersen, datter af **Anders**, blev født i december 1756 i Grenå, og døde den 24. juli 1780 i Grenå i en alder af 23 år, og blev begravet den 24. juli 1780 på Grenå kirkegård, Djurs Nørre, Randers.

187D Knud Jørgen Jacobsen og hustru Grethe

Knud og Grethe er Hans og Julianes oldefar på morfars side

1. Knud Jørgen Jacobsen, søn af **Carl Johan Henrik Jacobsen** og **Bertha Marie Facius**, blev født den 31. maj 1917 i Ålborg og døde den 9. juni 1980 på Islandsvej 8, Hjørring i en alder af 63 år, og blev begravet i 1980 på Hjørring kirkegård.

Om Knud:

- Bopæl: 1925-1930, i Ågade 28, Ålborg.
- Han arbejdede som Politibetjent 1941.
- Bopæl: 1941, i Danmarksgade 27, Hjørring.
- Han arbejdede som Kriminalbetjent 1948 i Hjørring.



Knud Jørgen blev gift med **Grethe Svarts Nielsen**, datter af **Hans Svarts**

Nielsen og **Maren Kirstine Olesen**, den 12. oktober 1941 i Sankt Marcus kirke, [Danmarksgade 27, Hjørring](#). Fra Google Street View

Ålborg. Grethe Svarts blev født den 2. januar 1917 i Ålborg og døde den 4. oktober 2008 i Hjørring i en alder af 91 år, og blev begravet i 2008 i Hjørring. Et andet navn for Grethe Svarts var Grethe Schwartz Nielsen.

Om Knud og Grethe:

- Bopæl: 1948, på Enghavevej 20, Hjørring.
Villaen på Enghavevej 20 i Hjørring er opført i 1936 og indeholder 7 værelser, et køkken og to badeværelser fordelt på 191 m². Den offentlige ejendomsvurdering er senest vurderet til 1.950.000 kr. Ejendommen ligger i Hjørring Kommune, som har i alt 65.303 indbyggere. De nærmeste naboer er fortrinsvis Overskud i Hverdagen. DinGeo har samlet geodata på Enghavevej 20 i én detaljeret boligrapport.



Enghavevej 20, Hjørring
Fra Google
(2008)

Fødselsnotater: Kirkebog for Budolfi i Ålborg, AO opslag 331.

Stiftprovst Barsøe stod for dåben i Budolfi kirke.

Faddere: Enke Sofie Olesen og typograf Marie Olesen samt forældre.

Om Grethe:

- Hun arbejdede som Kontorassistent 1941.
- Bopæl: 1941, i Kærvang 11, Ålborg.

De fik sønnen Torben Jacobsen, som blev født den 4. oktober 1948 i Hjørring

187E Fabricius slægten - Torben Jacobsens farmors forfædre

1. generation

1. Bertha Marie Facius, datter af **Johannes Philip Facius** og **Ane Catrine Andersdatter**, er født den 27. april 1874 i Ginnerup, Hurup, Refs, Thisted og døde den 3. marts 1940 i Ålborg i en alder af 65 år. Hun var husmoder i 1911 i Ålborg.

- Hun var husmoder i 1930 i Ågade 28, Ålborg.

Bertha Marie blev gift med **Carl Johan Henrik Jacobsen**, søn af **Jens Jørgen Jacobsen** og **Ane Cathrine Elisa Fladberg**, den 18. juni 1895 i Budolfi kirke, Ålborg. Carl Johan Henrik er født den 6. jan. 1864 i Grenå og han døde den 8. april 1944 i Ålborg i en alder af 80 år.

- Bopæl: 1896-1902, i Lillegade 83, Grenå.
- Bopæl: 1911, i Jernbanegade, Ålborg.
- Bopæl: 1925-1930, i Ågade 28, Ålborg.
- Han blev konfirmeret i 1878 i Grenå kirke. Kundskaber: Godt + Opførelse: Meget godt
- Han arbejdede som bogbinder 1895-1902 i Grenå.
- Han flyttede fra Ålborg til Grenå i 1905.
- Han arbejdede som papirhandler i 1911 i Ålborg.
- Han arbejdede som inkassator 1925-1941 i Ålborg.

2. generation (Forældre)

2. Johannes Philip Facius, søn af **Christian Moritz Facius** og **Irmelin Amalie Wilhelmine Köhler**, blev født den 5. juli 1833 i Lauter, Erzgebirge, Sachsen, Tyskland, døde den 9. juni 1889 i Hamborg, Tyskland i en alder af 55 år, og blev begravet i juni 1889 i Ohlsdorfer Kirchhof, Hamborg, Tyskland.

Han er stamfader til den danske gren af Facius familien.

- Han emigrerede til Danmark. Han arbejdede som inderste, tømrer og husfader i 1860 i Fuglsang, Ålsø, Djurs Sønder, Randers.
- Han arbejdede som tømrer 1880 i Grenå.
- Dødsannonce: Han døde under et ophold i Hamborg af solstik den 11. juni 1889. Der blev rejst en mindesten for ham den 9.



juni 1899 på Grenå Gammel Sogns kirkegård.



Johannes Philip blev gift med **Ane Catrine Andersdatter** den 23. april 1859 i Hoed kirke, Djurs Sønder, Randers. Ane Catrine er født den 17. april 1835 i Alsø, Djurs Sønder, Randers og døde den 31. juli 1929 i Grenå i en alder af 94 år.

- De boede i 1860 i Fuglsang, Ålsø, Djurs Sønder, Randers.
- Bopæl: 1880, i Søndergade 13, Grenå.

3. Ane Catrine Andersdatter, datter af **Anders Christiansen** og **Else Marie Rasmusdatter**, er født den 17. april 1835 i Alsø, Djurs Sønder, Randers og døde den 31. juli 1929 i Grenå i en alder af 94 år.

Bertha Marie Faciuss aner



Mochau kirke

3. generation (Bedsteforældre)

4. **Christian Moritz Facius**, søn af **Johann Christian Facius** og **Rachel Christiane Tag**, er født den 20. april 1799 i Niederzwönitz, Tyskland og døde den 29. juni 1855 i Bei Mochau, Tyskland i en alder af 56 år.

- Han blev Stud. Theologi i 1820. Senere blev han i Niederaffalter kontrollør og kulagent. Han arbejdede som præst 7. september 1845 i Lauter, Erzgebirge, Sachsen, Tyskland.

- Han arbejdede som præst 29. juni 1855 i Mochau, Tyskland. Mochau is a former municipality in the district of Mittelsachsen, in Saxony, Germany. Since 1 January 2016 it is part of the town Döbeln.

Christian Moritz blev gift med **Irmelin Amalie Wilhelmine Köhler** omkring 1830. Irmelin Amalie Wilhelmine er født i 1805 i Tyskland og døde efter 1864 i Im Prediger Witwenheim, Tyskland.

Irmelin Amalie Wilhelmine Köhler, datter af **NN Köhler** og **NN**, er født i 1805 i Tyskland og døde efter 1864 i Im Prediger Witwenheim, Tyskland.

5. **Anders Christiansen**, søn af **Chresten Jensen Rousing** og **Anne Andersdatter**, er født i 1799 i Glatved, Hoed, Djurs Sønder, Randers og døde efter 1859.

- Han arbejdede som væver i Høeberg hos Rasmus Christensen 1834. Han var indsidder 1835 i Alsø, Djurs Sønder. Han var indsidder og væver 1837 i Alsø.

- Han var indsidder og linnedvæver 1840-1845 i Alsø. ODS: Linned-væver, en. (jf. Linvæver; især i tidligere tid, mods. bomulds-, klæde-, silkevævere) person, hvis virksomhed det er at væve linned.

- Bopæl: 1859, i Grenå Mølle. Ved datteren Ana Kathrines bryllup

Anders blev gift med **Else Marie Rasmusdatter** den 3 Okt. 1835 i Hoed kirke, Djurs Sønder, Randers. Else Marie blev født i 1808 i Alsø, Djurs Sønder, Randers.

- De boede i 1835-1837, i Alsrode, Alsø, Djurs Sønder, Randers. De blev trolovet den 12. juni 1835 i Hoed kirke, Djurs Sønder, Randers. Bopæl: 1840 i Alsø.

- Bopæl: 1845-1850, i Homå Hede, Homå, Djurs Sønder, Randers.



Linnedvæver
Fra GYldendals Store Danske

Alsø.

7. **Else Marie Rasmusdatter**, datter af **Rasmus Sørensen** og **Anne Olufsdatter**, blev født i 1808 i

- Hun arbejdede som væverske i 1834.

- Bopæl: hjemme hos hendes mor, 1834, Alsrode, Alsø, Djurs Sønder, Randers.

Else Marie blev gift med **Anders Christiansen** den 3 Okt. 1835 i Hoed kirke, Djurs Sønder, Randers. Anders er født i 1799 i Glatved, Hoed og døde efter 1859.

4. generation (Oldeforældre)

8. **Johann Christian Facius**, søn af **Johann Christian Facius** og **Eva Christiane Eleonore Ott**, er født den 4 Jan. 1760 i Niederzwönitz, Tyskland og døde den 4. februar 1834 i Niederzwönitz, Tyskland i en alder af 74 år.



Niederzwönitz kirke

- Johan arbejdede som præst i Niederzwönitz, Tyskland.

Bertha Marie Faciuss aner



Grossenhain kort

Johann Christian blev gift med **Rachel Christiane Tag** den 23. februar 1784. Rachel Christiane er født den 20. juni 1760 i Achim, Tyskland og døde den 30. maj 1834 i Achen, Tyskland i en alder af 73 år.

9. Rachel Christiane Tag, datter af **Christian Gofflieb Tag**, er født den 20. juni 1760 i Achim, Tyskland og døde den 30. Maj 1834 i Achen, Tyskland i en alder af 73 år.

Rachel Christiane blev gift med **Johann Christian Facius** den 23. Feb. 1784. Johann Christian er født den 4. Jan. 1760 i Niederzwönitz, Tyskland og døde den 4. Feb. 1834 i Niederzwönitz, Tyskland i en alder af 74 år.

5. generation (Tipoldeforældre)

16. Johann Christian Facius, søn af **Christian Friedrich Facius** og **Anna Barbara Toepel**, er født i 1719 i Tyskland og døde den 29. Mar. 1789 i Niederzwönitz, Tyskland i en alder af 70 år.

- Han var præst i Niederzwönitz, Tyskland. Wikipedia: Niederzwönitz ist ein Ortsteil der sächsischen Stadt Zwönitz im Erzgebirgskreis.

Das doppelreihige Waldhufendorf Niederzwönitz liegt im oberen Teil des Zwönitztals. Zur benachbarten Ortslage von Zwönitz besteht ein direkter Übergang, die Flurgrenze befindet sich im Bereich der heutigen Bahnstraße. Der höchste Punkt von Niederzwönitz liegt im Geyserschen Wald. Durch Niederzwönitz führen die Staatsstraßen 257, 258 und 283. Niederzwönitz hat Anschluss an die Bahnstrecke Chemnitz'96Aue'96Adorf.

Johann Christian blev gift med **Eva Christiane Eleonore Ott** den 7. Nov. 1757. Eva Christiane Eleonore er født i 1716 i Tyskland og døde i 1763 i en alder af 47 år.

17. Eva Christiane Eleonore Ott er født i 1716 i Tyskland og døde i 1763 i en alder af 47 år.

Eva Christiane Eleonore blev gift med **Johann Christian Facius** den 7. Nov. 1757. Johann Christian er født i 1719 i Tyskland og døde den 29. Mar. 1789 i Niederzwönitz, Tyskland i en alder af 70 år.

6. generation (Tiptipoldeforældre)

32. Christian Friedrich Facius, søn af **Christian Friedrich Facius** og **Anna Sabina Kirsche**, er født den 13. Maj 1689 i Grossenhain, Tyskland og døde den 30. Apr. 1756 i Strehla i Tyskland i en alder af 66 år.

- Christian arbejdede som Borgmester i Strehla i Strehla, i Tyskland. Strehla (Polish: Strzelin, Upper Sorbian: Strjela) is a small town in the district of Meißen, Saxony, Germany. It is located on the river Elbe, north of Riesa. This place name means arrow in Sorbian. Strehla includes the following subdivisions: Forberge Görzig/Trebnitz Großrügeln Löbzig Oppitzsch Paußnitz Unterreußen

Christian Friedrich blev gift med **Anna Barbara Toepel** den 17. Jun. 1715 i Tyskland. Anna Barbara er født i 1686 i Tyskland og døde den 25. Feb. 1761 i Tyskland i en alder af 75 år.

33. Anna Barbara Toepel, datter af **Johann Heinrich Toepel**, er født i 1686 i Tyskland og døde den 25. Feb. 1761 i Tyskland i en alder af 75 år.

Anna Barbara blev gift med **Christian Friedrich Facius** den 17. Jun. 1715 i Tyskland. Christian Friedrich er født den 13. Maj 1689 i Grossenhain, Tyskland og døde den 30. Apr. 1756 i Strehla i Tyskland i en alder af 66 år.

7. generation (3x tiptipoldeforældre)

64. Christian Friedrich Facius, søn af **Maximilian Christian Facius** og **Maria Rosina Richter**, er født den 20. Jul. 1663 i Altenburg, Tyskland og døde efter 1689 i Grossenhain, Altenburg, Tyskland.

Wikipedia: Grossenhain, früher als Hayn bezeichnet, ist eine Große Kreisstadt in Sachsen an der Großen Röder im Landkreis Meißen. Die Bekanntheit der „freundlichen Stadt im Grünen“ wurde durch die Landesgartenschau 2002 vergrößert. 2014 war Grossenhain Austragungsort des Tages der Sachsen.

- Christian arbejdede som borger og barber i Grossenhain, Altenburg, Tyskland. Grossenhain, früher als Hayn bezeichnet, ist eine Große Kreisstadt in Sachsen an der Großen Röder im Landkreis Meißen. Die Bekanntheit der „freundlichen Stadt im Grünen“ wurde durch die

Christian Friedrich blev gift med **Anna Sabina Kirsche** omkring 1687 i Grossenhain, Altenburg, Tyskland. Anna Sabina er født omkring 1662 i Tyskland og døde den 15. Mar. 1691 i Als Wöchnerin, Tyskland i en alder af ca. 29 år.

- Bopæl: Grossenhain, Altenburg, Tyskland.

65. Anna Sabina Kirsche, datter af **Christolph Kirsche**, er født omkring 1662 i Tyskland og døde den 15. Mar. 1691 i Als Wöchnerin, Tyskland i en alder af ca. 29 år.

Bertha Marie Faciuss aner

Anna Sabina blev gift med **Christian Friedrich Facius** omkring 1687 i Grossenhain, Altenburg, Tyskland. Christian Friedrich er født den 20 Jul. 1663 i Altenburg, Tyskland og døde efter 1689 i Grossenhain, Altenburg, Tyskland.

8. generation (4x tipoldeforældre)

128. Maximilian Christian Facius, søn af **Johannes Facius** og **Rosina Leubin**, er født den 2 Okt. 1632 i Saalfeld, Tyskland og døde den 3 Jan. 1675 i Altenburg, Tyskland i en alder af 42 år.

Saalfeld/Saale ist eine Stadt in Thüringen. Sie ist die Kreisstadt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt im Südosten des Bundeslandes und liegt in einem etwa 250 km² großen



Altenburg Slot

File source:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schloss_Altenburg_02.JPG

- Han var fyrstlig saksisk regeringsregistrator i Altenburg i Altenburg, Tyskland.

Altenburg er en by i den tyske delstat Thüringen med omkring 38.000 indbyggere. Altenburg var fra 1826 til 1918 hovedstad i hertugdømmet Sachsen-Altenburg. Det tyske nationalkortspil skat blev opfundet i Altenburg mellem 1810 og 1820, og byen regnes stadigvæk for spillets mekka. Altenburg har et spillekortmuseum.

Maximilian Christian blev gift med **Maria Rosina Richter** den 19. april 1659 i Tyskland. Maria Rosina er født omkring 1635 i Tyskland og døde efter 1673.

129. Maria Rosina Richter er født omkring 1635 i Tyskland og døde efter 1673.

- Rosina blev gift med **Maximilian Christian Facius** den 19 Apr. 1659 i Tyskland. Maximilian Christian er født den 2 Okt. 1632 i Saalfeld, Tyskland og døde den 3 Jan. 1675 i Altenburg, Tyskland i en alder af 42 år.

9. generation (5x tipoldeforældre)

256. Johannes Facius, søn af **Hans Facius** og **Gertrud Heige**, blev født den 5 Okt. 1599 i Weimar, Tyskland, døde den 8 Okt. 1673 i Grafenthal, i Tyskland i en alder af 74 år, og blev begravet den 7 Nov. 1673 i Grafenthal, Tyskland. • Han var fyrstlig saksisk Amtmand i Gräfenenthal i Grafenthal i Tyskland

Gräfenenthal is located in the southern Thüringer Schiefergebirge, a low mountain range southeastern of the better known Thuringian Forest. Mountains in this region rise up to 800 meters above sea level and are usually wooded with spruce trees. 20 km north-eastern of Gräfenenthal lies district town Saalfeld.

Neighboring municipalities (clockwise, starting northwards) are: Reichmannsdorf, Probstzella, Ludwigsstadt, Tettau, Oberland am Rennsteig, Piesau, Lichte, Schmiedefeld Gräfenenthal has 8 subdivisions: Buchbach Creunitz Gebersdorf Gräfenenthal Großneundorf . In 1288 the town was first mentioned. It was for much of its early history under various Ernestine princelings

Johannes blev gift med **Rosina Leubin** den 7 Nov. 1626 i Altenburg, Tyskland. Rosina er født i 1612 i Altenburg, Tyskland og døde efter 1659 i Tyskland.

257. Rosina Leubin, datter af **Michael Leubin** og **Rosina Hartwig**, er født i 1612 i Altenburg, Tyskland og døde efter 1659 i Tyskland.

Rosina blev gift med **Johannes Facius** den 7. november 1626 i Altenburg, Tyskland. Johannes blev født den 5. oktober 1599 i Weimar, Tyskland, døde den 8 Okt. 1673 i Grafenthal i en alder af 74 år, og blev begravet den 7 Nov. 1673 i Grafenthal

10. generation (6x tipoldeforældre)

512. Hans Facius, søn af **Caspar Facius** og **Anna Koch**, er født i 1576 i Weimar, Tyskland og døde den 24 Sep. 1635 i Weimar, Tyskland i en alder af 59 år.

- Han arbejdede som slagtemester i Weimar, Tyskland.
- Blev borger, 28 Mar. 1594, Weimar, Tyskland.

Hans giftede sig med ukendt **Gertrud Heige** den 13 Nov. 1598 i Weimar, Tyskland. Gertrud er født omkring 1575 i Tyskland og døde den 6 Jun. 1637 i Weimar, Tyskland i en alder af ca. 62 år.



Gräfenenthal og omegn

Bertha Marie Faciuss aner

Hans blev gift med **Gertrud Heigen** omkring 1612. Gertrud blev født omkring 1580 i Tyskland.

Hans blev derefter gift med **Magdalene Larschbaum** den 20. Feb. 1633. Magdalene blev født omkring 1600 i Tyskland.

513. Gertrud Heige er født omkring 1575 i Tyskland og døde den 6. Jun. 1637 i Weimar, Tyskland i en alder af ca. 62 år.

Gertrud giftede sig med **Hans Facius** den 13. Nov. 1598 i Weimar, Tyskland.

11. generation (7x tipoldeforældre)

1024. Caspar Facius, søn af **Casper Facius** og **Anne** er født den 11. Jan. 1538 i Weimar, Tyskland og døde i 1584 i Weimar, Tyskland i en alder af 46 år.

- Han var borgmester i Weimar i Tyskland.

Caspar blev gift med **Anna Koch** den 11. Jan. 1563 i Weimar, Tyskland. Anna blev født omkring 1535 i Weimar, Tyskland.

Caspar blev derefter gift med **Anne Koch**, datter af **Johannes Koch**. Anne blev født omkring 1540 i Tyskland.

1025. Anna Koch, datter af **Johann Koch** og **Elisabeth Koch**, blev født omkring 1535 i Weimar, Tyskland.

Anna blev gift med **Caspar Facius** den 11. Jan. 1563 i Weimar, Tyskland. Caspar er født den 11. Jan. 1538 i Weimar, Tyskland og døde i 1584 i Weimar, Tyskland i en alder af 46 år.

12. generation (8x tipoldeforældre)

2048. Casper Facius, søn af **Caspar Facius** og **B. Facius**, er født i 1510 i Weimar, Tyskland og døde i 1565 i Weimar, Tyskland i en alder af 55 år.

- Han var Ratsherr (rådmand) i Weimar, Tyskland.

Casper blev gift med **Anne**. Anne blev født omkring 1520 i Tyskland.

2049. Anne blev født omkring 1520 i Tyskland.

Anne blev gift med **Casper Facius**. Casper er født i 1510 i Weimar, Tyskland og døde i 1565 i Weimar, Tyskland i en alder af 55 år.

13. generation (9x tipoldeforældre)

4096. Caspar Facius, søn af **Caspar Facius** og **Katherina Holtzhausen**, er født i 1480 i Weimar, Tyskland og døde i 1540 i Weimar, Tyskland i en alder af 60 år.

Caspar blev gift med **B. Facius**. B. blev født omkring 1480 i Tyskland.



Weimar
Fra Wikipedia
(1650)

4097. B. Facius blev født omkring 1480 i Tyskland.

B. blev gift med **Caspar Facius**. Caspar er født i 1480 i Weimar, Tyskland og døde i 1540 i Weimar, Tyskland i en alder af 60 år.

14. generation (10x tipoldeforældre)

8192. Caspar Facius, søn af **Bartholomäus Facius** og **NN**, er født i 1450 i Weimar, Tyskland og døde i 1510 i Weimar, Tyskland i en alder af 60 år.



Weimars Rådhus
Fra Wikipedia

Weimar er en tysk by i delstaten Thüringen, nord for Thüringerskoven, øst for Erfurt og sydvest for Halle og Leipzig. Den har omkring 65.000 indbyggere.

Den tidligste skriftlige kilde er fra 899 e.Kr. Den kulturelle arv er stor. Omkring 1800, hvor Weimar var hovedstaden i hertugdømmet (efter 1815 storhertugdømmet) Sachsen-Weimar, senere Sachsen-Weimar-Eisenach, var byen det kulturelle centrum i Tyskland og brændepunktet for den tyske oplysningstid: her boede blandt andre Goethe og Schiller, der udviklede den litterære bevægelse, weimarklassicisme.

Goethes berømte havehus, i hvilket han blev gift med Christiane Vulpius, som han havde giftet sig med af kærlighed, trods hendes meget lavere stand, ligger endnu i byen. Her skrev han flere af sine værker og litterære skrifter, som i dag står som helt centrale bidrag til den tyske og europæiske kultur.

Bertha Marie Faciuss aner

Caspar blev gift med **Katherina Holtzhausen** omkring 1479. Katherina blev født omkring 1450 i Sachen, Tyskland.

15. generation (11x tipoldeforældre)

16384. Bartholomäus Facius, søn af **Frater Facius** er født omkring 1420 i Spezzia, Genua, Italien og døde i 1457 i en alder af ca. 37 år.

Adresse : Spezia, Italien Genua, Italien Florenz, Italien Neapel, Italien Noter : Omtales i "Biographical Dictionary of Art Historians" : his 1450 Naples book included biographies of artists. hans bog om Napoli, Italien fra 1450 inkluderede biografier om kunstnere.

FACIUS (Bartholomäus), aus Spezzia, im Gebiete von Genua, stammend, ward von dem bekannten Quarinus im Griechischen und den humanioribus unterwiessen, lebte dann einige Zeit zu Genua, wo er seine Beschreibung des Krieges von Chioggia schrieb (s. Barth. Facii Epist. hinter s. Liber de vir. illustr. p. 84), studierte zu Florenz die Griechische Sprache, kam endlich an den Hof des Königs Alphons von Neapel und starb kurze Zeit nach seinem Todfeinde, dem Laurentius Valla, 1457 daselbst. Grossen Vollständiges Universallexikon aller Wissenschaften und Künste, Neunter Band Johann Friedrich Zedler 1735:

Facius, (Bartholomaeus) ein berühmter Scribent in dem 15. seculum, war gebürtig von Spezzia, unter die Republic Genua gehörig, und ein Bartholomaei Facii, der Podesta zu Savone gewesen, und ums Jahr 1350 gelebt hat. Er erwarb sich durch seine Wissenschaft bei denen vornehmsten Leuten seiner Zeit grosse hochachtung. Alphonsus von Aragonien, König zu Neapel, machte ihn zu seinem Secretario, und vertraute ihm die wichtigsten Berrichtungen, schickte ihn auch einst als Gesandten nach Genua. Aeneas Silvius, der nachgehends unter dem Namen PII II. Pabst worden schrieb sehr vertraulich an ihn.

Im übrigen lebte er mit Laurentio Valla, der seine Schriften ein wenig hart censiret, in einem unversöhnlichen Hasse, den er nicht einmal auf seinem Tod-Bette wollte fahren lassen; und starb bald nach demselben an. 1467.

- Han arbejdede som skibent.
- Forbindelsen til Frater F. Og Caspar F. er provisorisk.

16. generation (12x tipoldeforældre)

32768. Frater Facius blev født i 1225 i Verona, Italien.

Noter: Neues allgemeines Künstler-Lexikon 1835-1852 Verlag Schwarzenberg und Schumann, Leipzig: Fracius, Frater, ein berühmter Goldschmied aus Verona, welcher auri et argenti optimus fabricator gennant wird.

In einem 1265 von dem Kanonikus Oddo de Sommi verfassten Verzeichnisse der Psalmbücher findet sich eine seiner Arbeiten erwähnt. Da liest man: Aliud magnum antiphonarium divinum pariter notatum...inclusum duabus integumentis de argento et auro cum figuris insculptis domini servatoris et D.N. Marie in alba et cum earum nominibus coloratis et ornamentis opere lineato laboratis opus Facii Veronensis.

Im Cremonenser Kirchenbuche steht unterm 28. Jänner 1271, dass dieser Bruder Facius (auri et argenti optimus fabricator) achtzen Mal zum heil. Giacomo nach Galizien gepilgert sei.

- Han arbejdede som guldsmed i Verona, Italien.
- Begivenhed: Ældst kendte med slægtsnavnet Facius.

Frater blev gift med **NN**. **NN** blev født omkring 1225 i Italien.



Julies balkon i Verona
ABJ foto
(2010)

187F Vilhelm Knudsen – krigshelt fra 1. verdenskrig

22.

september 2014

Medio september fik jeg en spændende opringning fra slægtsforsker Bent Olesen. Han var stødt på en interessant historie om en dansk krigshelt på et amerikansk skib, og krigshelten kunne spores til min familie. Som en ekstra spændende ting, så var der tale om en medalje, som amerikanerne ville uddele posthumt til efterlevende.

Familieforbindelsen

Der er følgende familieforbindelse mellem Vilhelm Knudsen, og min familie:

Vilhelm Knudsen er 3x tipoldeforældres barnebarn til Hans Bjørn Galbo-Jørgensen



Vilhelm Knudsens barndom

Vilhelm (staves også nogle steder Wilhelm) blev født i København den 28. december 1884. Han var søn af detailhandler Niels Knudsen, der kom fra Nørholm nær Ålborg, og Marie Cathrine Neiss, der blev født den 2. januar 1852 i Flensborg, og dermed var født i Tyskland. Forældrene blev gift i 1880 og boede de første år i Flensborg, hvor også deres datter Anna Helena blev også født i 1881. Herefter flyttede forældrene til København, hvor alle deres sønner blev født. De hed Ferdinand (1882), Valdemar (1886) og Carl (1893). Ferdinand var åndsvag, og han blev boende hos forældrene og hjalp med i forretningen.

I '90-erne boede forældrene i Viborggade 29 på Østerbro. De flyttede senere til Nyborggade 12 lige ved Øster Gasværk. Niels drev en viktualiehandel, og børnene hjalp til. I 1907 flyttede de en anelse nordpå til Svanemølle kvarteret på Kildevældsgade 85. Senere i 1909 flyttede de igen til Viborggade, denne gang nr. 10, og fra 1910 boede de på Vesterbro på Dybbølsgade 55. Her boede de frem til 1921, hvor Niels fik arbejde som opsynsbetjent på Thorvaldsens Museum. Herefter flyttede de til Sankelmarksgade 3 på Vesterbro – det er en sidegade til Dybbølsgade.

Lillebror Valdemar

Valdemar blev gift med Johanne Marie Pedersen på Københavns Rådhus den 20. oktober 1916, og de fik et barn, som blev døbt Willy allerede den 14. marts 1917. Valdemar var maskinarbejder, og de boede på Sigerstedgade på Vesterbro i København.

Lillebror Carl

Vilhelms lillebror Carl flyttede ikke så langt hjemmefra, idet han i 1918 boede på Sankelmarksgade 19 på Vesterbro – det er en sidegade til Dybbølsgade. Senere blev han maskinsmed, og i 1916 var han maskinarbejder på det store skibsværft Burmeister & Wain. I 1919 boede han i Dybbølsgade 57, lige ved siden af forældrene. I 1921 blev Carl detailhandler, og han var flyttet tilbage hos forældrene i Dybbølsgade 55. Carl bliver i 1923 gift med Stella Helene Elvira Knudsen, der også er fra København, og parret boede frem til 1930 stadig i Dybbølsgade 55, hvor Carl er blevet viktualiehandler. I 1930 var parret stadig barnløst efter 7 års ægteskab.

Vilhelms ungdom

Fulde Navn		Christian Wilhelm	
Livsstilling		Mekaniker	
Fødested		København	
Agtenskablig Stilling			
Børn			
Baldt Bopæl			
År	Dag	Steds Navn og nr.	For første og sidste Tjeneste i det Tjeneste de var. For Legemsleder: her henvises de heres Loger
1898	5	Østergade 29	Fødested
		11 00 Nørrebro	Østergade
1905	2	til Rindøvej 72	København
1907	2	til Sølvstens alle 12	
1910	1	til Rindøvej 104	København
1918	1	til Sølvstens alle 12	København

Fra Politets Registerblade

Som 14-årig boede Vilhelm hos forældrene på Viborggade 29. I 1903 flyttede han til Randersgade, der også ligger på Østerbro i København, og i 1905 er adressen så Ålborggade 10, der er en sidevej til Randersgade. I 1905 bor han i en kort periode til leje hos Olsen på Slotsgade 30 på Nørrebro, og i 1907 flytter han til Falkoner Allé 112 i den centrale del af Frederiksberg. I denne periode bliver man formentlig uddannet indenfor maskinfaget. Året efter boede han i min barndomsby Glostrup, og kort efter i 1908 på Kildevældsgade i Svanemøllekvarteret.

I 1909 er han ude at sejle, og han går passendei land igen på Rørholmsgade 6 ved søerne i København, hvor han bor tilleje hos Andersen.

Ansættelse på U.S. Coast Guard skibet Tampa



Tampa, photographed in harbor, prior to World War I. All 131 persons aboard Tampa were lost with the ship, the largest loss of life on any U.S. combat vessel during WWI. U.S. Naval Historical Center Photog

Kutteren Tampa. Fra U.S. Coast Guards hjemmeside

I 1913 blev han ansat som maskinist på det amerikanske kystbevogtningskib Tampa og den 11. september 1917 fik han amerikansk indfødsret. Attesten blev udstedt i Massachusetts, USA.



Søfolk på Tampa i 1918 Foto: U.S. Coast Guards

hjemmeside.

Tampa

Tampa blev bygget I 1912, og det var bygget til redningsaktioner langs Floridas kyst. Ved 1. verdenskrigs udbrud blev skibet stærkere armeret, og det tjente som bevogtningskib i konvojer, der sejlede fra Gibraltar

til havne i Nordeuropa. Skibet er opkaldt efter militærbyen Tampa i Florida, som er U.S. Coast Guards hovedkvarter. Flere andre skibe har efterfølgende også fået dette navn.

Katastrofen

Tæt på slutningen af krigen, nemlig den 26. september 1918 – for 98 år siden – skete katastrofen.



Den tyske u-båd UB91. Foto: U.S. Coast Guards hjemmeside

Det var en mørk, kold og stormfuld nat, da den amerikanske kystbevogtningskutter Tampa sejlede i spidsen for en konvoj ud for Wales kyster. Kl. 8:45 blev der fra andre skibe rapporteret om en høj eksplosion, og efterfølgende kom Tampa ikke i havn. Der blev sat en eftersøgning i gang, og man fandt 2 lig.

Hele Tampas besætning på 115 personer omkom, og dertil kom 16 passagerer, som også omkom. Det var det største tab for U.S. flåde i hele 1. verdenskrig.



Tampa torpederes af UB91 og synker. Rekonstrueret billede fra U.S.

Coast Guards hjemmeside

Efterfølgende erfarede man, at det var den tyske U-båd UB-91, som sænkede Tampa med en torpedo. Det fremgik af logbogen fra UB-91.

Service Number: U.S. COAST GUARD
Name: KNUDSEN - WILHELM
Enlisted at: RECRUITING STATION - TOMPKINSVILLE, N.Y. 2-12-13
Age at Entrance: 29 YRS. 1 MO. Rate: COAL HEAVER
Home Address: DYBSOLSGADE 55 COPENHAGEN
Died: 9-26-18
Remarks: DROWNED !!! FOREIGN WATERS BY SINKING OF COAST GUARD CUTTER TAMPA 9-26-18
Date: 9-26-18
Place: COAST GUARD CUTTER TAMPA
Rating at Discharge: MACHINIST - A.

Served at	County	From	To	State	No. Days
COAST GUARD CUTTER TAMPA		1 YRS. 5 MOS.	20 DAYS	MACHINIST - A.	1 YR. 5 MOS. 20 DAYS

Fra New York, Abstracts of World War Military Service

1917-1919 for Wilhelm Knudsen

Mindesmærker



Mindestenen med søfolkenes navne. Stenen står på Arlington Militær kirkegården i Washington. Foto fra U.S. Coast Guards hjemmeside.



Krigsmindeparken i Marselisborg ved Århus, hvor faldne fra 1. verdenskrig mindes.

Medalje

På veteranernes dag den 11. september 1999 – 81 år efter katastrofen – blev der posthumt uddelt den amerikanske flådes medalje Purple Heart til efterkommere af besætningen. Det skete ved en ceremoni ved Coast Guards krigsmindesmærke for 1. Verdenskrig i Arlington Nationale kirkegård i Washington. (Den besøgte jeg for ca. 5 år siden sammen med min kone).

U.S. Coast Guard har ledt efter efterlevende til Vilhelm Knudsen, så de posthumt kunne modtage medaljen Purple Heart på hans vegne. Først nu med Bent Olesens hjælp og min efterfølgende efterforskning er det lykkedes at finde frem til nogle efterkommere.



Purple Heart medaljen. Fra Wikipedia

Purple Heart er en amerikansk militær udmærkelse som gives til dem der er blevet skadet eller dræbt i militær tjeneste efter 5. april 1917. Den blev først uddelt 22. februar 1932. Medaljen er baseret på Badge of Military Merit som er det ældste symbol og udmærkelse som stadig gives til soldater i det amerikanske militær. Den blev stiftet af George Washington 7. august 1782

Vilhelm Knudsens efterkommere

Ved yderligere søgning på nettet, har jeg fundet efterkommere til Vilhelm Knudsen. Han fik en datter født udenfor ægteskab på Rigshospitalet den 10. januar 1912. Moderen var Ingeborg Bodil Hansine Jensen, der blev født i København og boede på Vesterbro. Deres datter blev døbt Ebba Tove Jensen.

22	1912 10 Januar	A	3462 Ebba Tove Jensen	Begyndt på Rigshospitalet 20. Jan	7 April	Rigshospitalet København Kirkens Præst
----	----------------------	---	--------------------------------	--------------------------------------	------------	--

Klip fra kirkebogen fra Rigshospitalet. Ebba Tove Jensens fødsel.

Ebba blev gift den 14. februar 1934 på Københavns Rådhus med Robert Georg Lund. De fik omkring 1936 en datter, som blev døbt Annemarie, og hun blev gift med Bendt Hansen, der senere blev en meget kendt bankdirektør for Københavns Handelsbank. Der er børn af dette ægteskab, samt efterfølgende børnebørn og oldebørn. Annemarie og Bendt blev senere skilt, og Bendt Hansen blev efterfølgende gift med Kirsten Christensen, med hvem han også fik børn.

Moderen til Vilhelm Knudsens datter Ingeborg Bodil Hansine Jensen havde et forhold til stenhugger Aage Frants Johan Johansen, og de fik den 13. juni 1913 en datter, som blev døbt Alice Molly Jensen. Aage kom i fængsel i Vridsløselille i 1916, og var i øvrigt gift med en anden kvinde. Alice blev den 3. oktober 1937 gift i Kristkirken på Enghave Plads i København med Karl Frederik Hansen, der kom fra Vindinge på Fyn, og de fik et barn.

Afslutning

Det er op til disse direkte linjer efter krigshelten, at søge om tildeling af hans medalje! Jeg har koncentreret mig om denne spændende historie med de mange sidegrene!

Arne Bjørn Jørgensen

188 Torbens morfar og hans forfædre

1. generation

1. Hans Svarts Nielsen, søn af **Peder Kristian Nielsen** og **Ane Kirstine Nielsdatter**, blev født den 28. juli 1888 i Øse, Skast, Ribe Amt. Et andet navn for Hans Svarts var Hans Schwartz Nielsen.

Fødselsnotater: Faddere: Aftægtsmand Hans Svarts hustru Kirsten af Hostrup, husmand Kjeld Niensens hustru Kirsten af Ølgod, aftægtsmand Hans Svarts af Hostrup og husmand Kjeld Nielsen af Ølgod.

- Han blev uddannet som skomagerlærling 1906 i Nørregade, Thisted hos skomager Niels Møller Jensen, hos hvem han også boede
- Bopæl: 1908, i Ålborg Budolfi, Fleskum, Ålborg. Han flytter til Ålborg i 1908 iflg. FT 1921.
- Begivenhed: Indkomst og skat, 1916. Hans årsindkomst var på kr. 950, hvoraf han skulle betale kr. 2,10 til staten i skat og kr. 9,20 til kommunen i skat
- Han arbejdede som husfader og nattevægter 1916 i Ålborg Budolfi
ODS: Betydninger 1. person der holder opsyn om natten, fx på en fabrik el.lign. Synonym nattevagt. Vægter der patruljerede i byen om natten
Wikipedia: Fra gammel tid var en vægter en vagtmand, der opretholdt ro og orden om natten i en by. Vægtere var som regel bevæbnet med en morgenstjerne. Vægterne skulle også ved at synge vægtervers angive tiden på hvert timeslag. I København blev det første vægterkorps oprettet af Ole Rømer i 1683 med 68 mand. Vægterkorpserne i Danmark blev ophævet i 1863
- Han arbejdede som skomager 1917-1941 i Ålborg.



Nattevægter fra Odense

- Han arbejdede som brobetjent 1921-1930 i Ålborg. Han arbejder ved Pontonbroen. Broen blev indviet 1865 og fungerede til 1933, hvor den nye Limfjordsbro blev indviet. Billedet af Nørresundby kan dateres til før 1906, idet den flotte, hvide bygning, Hotel Royal, ikke ses på billedet.



Pontonbroen over Limfjorden
(1900)

Bygningen, der stadig eksisterer, blev opført der, hvor pontonbroen lander i Nørresundby. I venstre side ser man jernbanebroen, der blev indviet 1879

Hans Svarts blev gift med **Maren Kirstine Olesen**, datter af **Niels Christian Olesen** og **Maren Sofie Knudsen** i 1913. Maren Kirstine blev født den 27. juli 1887 i Drastrup, Frejlev, Hornum, Ålborg.

- Bopæl: 1916-1930, i Borgergade 19, Ålborg.

Fødselsnotater: Faddere: Pige Maren Olesen, husmand Morten Olesen, Gårdmand Hans Peter Villadsen, karlen Niels Kristian Pedersen alle af Drastrup

Drastrup er en landsby i det nordlige Himmerland med 52 indbyggere (2008). Drastrup er beliggende på kanten af Aalborg by og er sammenvokset med bydelen Skalborg og syv kilometer sydvest for Aalborg centrum. Landsbyen hører under Aalborg Kommune og er beliggende i Frejlev Sogn. Omkring Nibevej ligger en sammenhængende struktur af by- og landsbyhuse på begge sider af vejen. Drastrup adskiller sig fra andre landsbyer, da den er sammenvokset med Aalborg. Til trods for nærheden til Aalborg har landsbyen stadig sin egen karakter og landsystemning



Fjerlev kirke
Fra kirkens hjemmeside

- Maren kom til Ålborg i 1889 iflg. FT 1921 • Hun var husmoder 1916-1930 i Ålborg.

2. generation (Forældre)

2. Peder Kristian Nielsen, søn af **Niels Christian Kjeldsen** og **Anne Pedersdatter**, er født den 12. september 1853 i Ølgod, Øster Horne, Ribe Amt og døde efter 1916.

Ribe, Skast, Faaborg, Faaborg By, En Gaard, 161 - F2, FT-1880, D3738

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Hans Svarts Nielsens aner

Peder Kristian Nielsen	26 Gift Indsidder, Møllersvend Øse Sogn, Ribe Amt
Ane Kjerstine Nielsen	25 Gift Hans Hustru Øse Sogn, Ribe Amt
Niels Madsen Nielsen	1 Ugift Deres Barn Faaborg Sogn, Ribe Amt
Ane Marie Nielsen	21 Ugift - Øse Sogn, Ribe Amt

- Peder blev vaccineret: af dr. Bloch, 16. juni 1854.
- Han blev konfirmeret i 1867 i Ølgod kirke. Kundskaber: godt Opførsel: mg
- Bopæl: Flyttet fra Ølsted til Kvong, 1870, Kvong, Vester Horne, Ribe.
- Han var indsidder og møllersvend i Fåborg ved Ribe 1880.
- Han arbejdede som Husmand 1888 i Øe, Skast, Ribe
- Han var husfader og møllebestyrer i Nørholm 1890 i Torstrup, Øster Horne, Ribe 200 M øst for herregården Nørholm ved Varde Å ligger Nørholm vandmølle. Vandmøllen, der nævnes første gang i 1406, er i dag restaureret og dens omgivelser med forsyningskanal genskabt.



Nørholm Mølle

Vandmøllen har altid været tilknyttet herregården Nørholm, som i tidligere tid har været et befæstet borganlæg. Nørholm Vandmølle ligger ca. 200 meter øst for gården. Hvornår møllen er opført, vides ikke, men den er antagelig fra den tidlige middelalder. Den nævnes første gang i 1406 i en retssag sammen med borgen, hvor borgen tildømtes kronen ved dronning Margrethe I, mens vandmøllen dømtes dels til kirken og dels til skattejord til kronen. Der nævnes også at begge er opført for længe siden. Ligeledes var gældende, at blev Nørholm og møllen stående herefter, var det ikke af nogen ret, men af dronningens nåde.

I 1524 lykkedes det Nørholms ejere at tilbagekøbe jorden fra kronen og således igen at blive ejer af grunden, hvorpå såvel godset som møllen ligger. I 1683 nævnes, at møllen har to underfaldsvandhjul med en diameter på 7 alen (4,3 meter) og to kværne, samt at vandet kommer fra Varde å, og at den maler både sommer og vinter "og fattes ingen tid".

Møllens opland var ganske stort, idet den malede for 215 gårde og 41 huse omfattende i alt 6.593 tdr. land. I møllen er bevaret en bjælke med inskriptionen opbyggt 1792. Antagelig er der nærmere tale om en ombygning af møllefunktionen, idet der i 1796 anføres, at møllen nu har fået indlagt grubbe- og pilleværk. i 1896 nævnes, at møllen og sluseværket forbedres, samt engene drænes.

- Han arbejdede som jordbruger og frugtkører 1901 i Hodde, Øster Horne, Ribe Amt.
- Han var enkemand og aftægtsmand 1916 i Tirstrup, Øster Horne, Ribe. Indtægt kr. 400, formue kr. 2.500, statskat 0 kr. kommuneskat kr. 8,50

Peder Kristian blev gift med **Ane Kirstine Nielsdatter** omkring 1886. Ane Kirstine er født den 20. Jan. 1855 i Øse, Skast, Ribe Amt og døde før 1916.

- De boede i 1890, i Torstrup, Øster Horne, Ribe. Bopæl: 1893-1901, i Hodde, øster Horne.

3. Ane Kirstine Nielsdatter, datter af **Niels Madsen** og **Kirsten Hansdatter**, er født den 20. januar 1855 i Øse, Skast, Ribe Amt og døde før 1916. Et andet navn for Ane Kirstine var Ane Kjerstine Nielsen.

- Hun var husmoder og syerske 1901 i Hodde, Øster Horne, Ribe Amt.

Ane Kirstine blev gift med **Peder Kristian Nielsen** omkring 1886. Peder Kristian er født den 12. september 1853 i Ølgod, Øster Horne, Ribe Amt og døde efter 1916.

3. generation (Bedsteforældre)

4. Niels Christian Kjeldsen, søn af **Kjeld Christensen** og **Karen Marie Jensdatter**, er født den 20. december 1825 i Ølgod og døde efter 1880.

- Han ernærede sig af sin jordlod, og som skrædder i 1855 i Agersnap, Ølgod, Øster Horne.
- Han arbejdede som gårdmand 1867 i Ølgod ved sønnens konfirmation.

Ølgod er en stationsby i Sydvestjylland med 3.892 indbyggere (2017), beliggende i Ølgod Sogn. Byen ligger i Varde Kommune og tilhører Region Syddanmark. Første led af navnet er afledt af det olddanske aluh som betyder "helligdom", mens god ligeledes kommer af olddansk og har betydningen "gud". Ølgod er vokset frem på heden i en egn med sandede jorde der ikke var velegnede til landbrug, og derfor ernærede lokalbefolkningen sig i høj grad ved at lave lerkrugger og andre husflidsredskaber. I forbindelse med egnens kirker ligger der en del missionshuse, som vidner om en stærk religiøs bevægelse gennem områdets historie. Køkkenproducenten HTH har hovedsæde i Ølgod.

Hans Svarts Nielsens aner



Storegade i Ølgod
(2018)

- Han var husfader og husmand i 1880 i Ølgod.

5. **Anne Pedersdatter**, datter af **Peder Christian Christensen** og **Chrestense Henrikke Hansen**, er født den 18. juni 1828 i Ølgod og døde efter 1880. Faddere: Husmand Christen Hammesvang på Landbergsmark, pigen Marie

- Hun blev konfirmeret den 23. april 1843 i Ølgod kirke. Kundskaer: Ualmindeligt godt Opførsel: Meget godt
- Hun blev vaccineret den 17. juni 1933.

6. **Niels Madsen**, søn af **Mads Pedersen** og **Johanne Andersen**, blev født i 1825 i Ølgod.

- Han var almisselem 1834 i Øse kirke, Skast, Ribe.
- Han arbejdede som landmand 1855 i Øse.
- Han arbejdede som gårdfæster og husfader 1860 i Hostrup ved Øse.

Niels blev gift med **Kirsten Hansdatter** omkring 1850. Kirsten blev født i 1828 i Hodde, Øster Horne.

7. **Kirsten Hansdatter**, datter af **Hans Hansen** og **Ane Olesdatter**, blev født i 1828 i Hodde, Øster Horne.

Kirsten blev gift med **Niels Madsen** omkring 1850. Niels blev født i 1825 i Ølgod.

4. generation (Oldeforældre)

8. **Kjeld Christensen**, søn af **Christen Nielsen** og **Maren Kjeldsdatter**, blev født den 11. marts 1781 i Lindbjerg Mark, Ølgod og døde den 27. marts 1863 i Ølgod i en alder af 82 år, og blev begravet den 3. april 1863 på Øster Horne kirkegård. Han blev 81 år

FT Ribe, Øster Horne, Ølgod 1845
239 Kjeld Christensen Mand 64 1781 Gift Gaardmand
240 Karen Marie Jensdatter Kvinde 53 1792 Gift hans Kone
241 Anne Magrete Kjeldsdatter Kvinde 30 1815 Ugift Deres Barn
242 Jens Kjeldsen Mand 29 1816 Ugift Deres Barn
243 Christen Kjeldsen Mand 26 1819 Ugift Deres Barn
244 Maren Kjeldsdatter Kvinde 21 1824 Ugift Deres Barn
245 Niels Christian Kjeldsen Mand 20 1825 Ugift Deres Barn
246 Jørgen Kjeldsen Mand 16 1829 Ugift Deres Barn
247 247 Bertel Kjeldsen Mand 10 1835 Ugift Deres Barn

Kjeld blev gift med **Karen Marie Jensdatter** i 1814. Karen Marie er født omkring 1800 i Lindberg, Ølgod og døde den 13. februar 1873 i Ølgod i en alder af ca. 73 år.

9. **Karen Marie Jensdatter**, datter af **Jens Jensen** og **Ane Margrethe Christensdatter**, er født omkring 1800 i Lindberg, Ølgod og døde den 13. februar 1873 i Ølgod i en alder af ca. 73 år.

10. **Peder Christian Christensen**, søn af **Christen**, blev født i 1802 i Ølgod.

Ribe, Øster Horne, Ølgod, Lindbergmark, et Huus, 12, FT-1834, C5759

Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:

Peder Christian Christensen	32	Gift	Gartner
Chrestense Hansen	32	Gift	hans Kone
Ane Pedersen	6	Ugift	deres Børn
Christian Pedersen	3	Ugift	deres Børn



Øster Horne Herred var et herred i Ribe Amt. Herredet opstod i middelalderen omkring 1300 da Hornshæreth blev delt i Øster- og Vester Horne Herred i Ribe Amt, og Nørre Horne Herred i Ringkøbing Amt. Det hørte det under Vardesyssel. Senere kom det først under Varde Len og senere under Riberhus Len. Fra 1660 var det under Lundenæs Amt. Ved kommunalreformen i 1970 blev herredet delt mellem Varde Kommune (Horne og Thorstrup), Grindsted Kommune (Stenderup) og Ølgod Kommune (resten).

Hans Svarts Nielsens aner

- Peder arbejdede som gartner i 1834-1845 i Lindbjergmark, Ølgod
Lindbjerggaard indgik en periode i 1700-tallet i Gerhard de Lichtenbergs godsimperium Christian Hyldgaard, der var gårdens ejer fra 1807 til 1837, foretog gennemgribende forandringer i Lindbjerggaards landbrugsstruktur.

Ejerhistorie: Lindbjerggaard tilhørte i 1400-tallet adelsslægten Fasti. Gennem ægteskaber kom den i 1500-tallet først til slægten Rud og senere til Kaas, hvis medlemmer ejede den til omkring 1600.

I 1600-tallet var gården i hænderne på slægten Juel. Jens Juel arvede gården i 1612, og hans enke og søn ejede gården efter ham indtil 1705. Her blev den købt af Laurids Christensen Vesterhof, men hans stedsøn måtte i 1726 pantsætte gården til købmanden Henrik Lichtenberg og hans svoger, Hans Christensen. I 1731 overtog Hans Christensens søn, Gerhard Lichtenberg gården. Efter enevældens indførelse i 1660 var det muligt for borgerlige at eje herregårde, såvel som at blive adlet. De Lichtenberg var en af dem, der netop tog springet fra borgerlig handelsmand til godsejer, og han opbyggede med tiden et stort gods kompleks i Østjylland, hvor han på et tidspunkt ejede 17 herregårde, bl.a. Kjeldkær, Engelsholm, Bidstrup og Haraldskær.

Lichtenberg samlede sig en stor formue og et stort antal herregårde, og blev senere adlet under navnet de Lichtenberg. Han synliggjorde derved på den ene side de sociale og økonomiske muligheder, som perioden rummede for driftige borgerlige. På den anden side illustrerede han, hvordan mange danske herregårde i perioden fik tilført mange penge udefra, idet de nye ejere investerede store formuer i deres nye herregårde.

Lichtenberg, der aldrig boede på gården, solgte den i 1758 til Peder Saxesen, og der fulgte en periode med hyppige handler og ejerskifter. I forbindelse med de mange handler blev jordtilliggendet dramatisk reduceret. I 1758 var hovedgårdsjorden således sat til 45 tdr. hartkorn, mens fæstegodset var på 290 tdr. hartkorn, men i 1800 var hovedgården svundet til næsten en fjerdedel: 12 tdr. hartkorn. Fæstegårdene blev i samme periode frasolgt, således at gården i 1800-tallet alene bestod af herregårdens egen jord.

I 1807 blev Lindbjerggaard solgt til Christian Hyldgaard, der bragte gården i god drift og gennemførte en række forbedringer. Tidligere hedeområder blev opdyrket, mens engene blev afvandet, og endelig blev der anlagt en ny avlsgård. Efter Christian Hyldgaard solgte Lindbjerggaard i 1837, fulgte atter en periode med hyppigt skiftende ejere. Omkring år 1900 frasolgtes igen jorder til udstykning, og gårdens tilliggende reduceredes til ca. 40 hektar.

Peder Christian blev gift med **Chrestense Henrikke Hansen** omkring 1827. Chrestense Henrikke blev født i 1802 i Ølgod.

- Bopæl: 1845, i Ølgod, Øster Horne.

11. Chrestense Henrikke Hansen, datter af **Hans**, blev født i 1802 i Ølgod.

12. Mads Pedersen, søn af **Peder**, blev født i 1779 i Danmark.

Ribe, Øster Horne, Ølgod, Heibøl, en Gaard, 1, FT-1834, C5759. • Han var gårdmand 1834 i Heibøl, Ølgod, Øster Horne, Ribe.

Mads blev gift med **Johanne Andersen** den 10. april 1808 i Ølgod kirke. Johanne blev født den 6. juni 1786 i Ølgod, og døde den 15. december 1864 i Ølgod i en alder af 78 år, og blev begravet den 21. Dec. 1864 på Ølgod kirkegård.

13. Johanne Andersen, datter af **Anders Tholund**, blev født den 6. juni 1786 i Ølgod, døde den 15. december 1864 i Ølgod i en alder af 78 år, og blev begravet den 21. december 1864 på Ølgod kirkegård.

Johanne blev gift med **Mads Pedersen** den 10. april 1808 i Ølgod kirke.

14. Hans Hansen, søn af **Hans Hansen** og **Kirsten Madsdatter**, blev født i 1791.

Hans blev gift med **Ane Olesdatter** omkring 1822. Ane blev født i 1789.

15. Ane Olesdatter blev født i 1789.

Ane blev gift med **Hans Hansen** omkring 1822.



Lindbjerggård
Fra Google

Hans Svarts Nielsens aner

5. generation (Tipoldeforældre)



Bejsnap kirke

- 16. Christen Nielsen** blev født i 1743 i Bejsnap, Ølgod, Øster Horne, Ribe Amt og døde i 1827 i Ølgod i en alder af 84 år.

Bejsnap Kirke ligger i Ølgod sogns østlige del, opført 1892 i rundbuestil og er tegnet af J.B. Løffler. Kirken, der er en landsbykirke, ligger mellem Hejbøl og Krusbjerg. Blandt de kendte, der er begravet på Bejsnap Kirkegård er Salomon Frifelt.

Christen blev gift med **Maren Kjeldsdatter** den 5. juni 1775 i Ølgod kirke. Maren er født i 1752 i Hejbøl, Ølgod, Øster Horne, Ribe og døde i 1824 i Ølgod i en alder af 72 år.

- 17. Maren Kjeldsdatter**, datter af **Kjeld Jepsen** og **Malene Jensdatter**, er født i 1752 i Hejbøl, Ølgod, Øster Horne og døde i 1824 i Ølgod i en alder af 72 år.

- 18. Jens Jensen**, søn af **Jens Jensen Bjerg** og **Mette Hansdatter**, er født i 1757 i Ølgod og døde i 1850 i en alder af 93 år.

- Han arbejdede som gårdmand i Bjerregård, Ølgod.

Jens blev gift med **Ane Margrethe Christensdatter** i 1785. Ane Margrethe blev født omkring 1763.

- 19. Ane Margrethe Christensdatter** blev født omkring 1763.

- 20. Christen** blev født omkring 1778 i Ølgod.

- 22. Hans** blev født omkring 1775 i Ølgod.

- 24. Peder** blev født omkring 1750.

- 26. Anders Tholund** blev født omkring 1760.

- 28. Hans Hansen** blev født i 1761.

Hans blev gift med **Kirsten Madsdatter** den 19. oktober 1788 i Hodde kirke, Øster Horne, Ribe Amt. Kirsten blev født i 1768 i Hoddeskov, Hodde.

- 29. Kirsten Madsdatter**, datter af **Mads Lassen** og **Anne Nielsdatter**, blev født i 1768 i Hoddeskov, Hodde, Øster Horne, Ribe Amt, Danmark.

188A Charlottes far Hans Holger Galbo og hans forfædre

1. generation

1. Hans Holger Galbo, søn af **Adolf Peter Hansen** og **Karen Hansen**, er født den 8. februar 1916 i Gørlev, Løve, Holbæk og døde i 1996 i en alder af 80 år. Et andet navn for Hans Holger var Hans Holger Hansen.

Han blev døbt af sognepræsten i Gørlev kirke. Faddere: Gårdmand Hans Christian Hansen og hustru Dorthea af Gørlev (ABJ: det er hans mormor og morfar)

- Fik bevilling for navneforandring er dateret Overpræsidenten København 7. september 1932.

Amalie Galbo-Jørgensen: Han skiftede navn for at lægge afstand til sin far, som i en tidlig alder blev rentier, da han arvede en hel del penge. Sønnen var selv meget flittig, og syntes også, at faderen stadig burde arbejde i stedet for bare at leve af arven.

Winnie Engstrøm: Hans' begrundelse for at ville skifte navn iflg. far var, at der på studiet var tre studerende med navnet Hans Hansen. De to andre var ringe og fik konstant dårlige karakterer. Jeres far var, som den flittige student med de flotte karakterer, MEGET træt af at blive forvekslet med de to og ønskede derfor et navneskifte.

Lian Susan Galbo Ulrich: Ad Galbo: som jeg har hørt det, var det din far, Hans, der som praktiserende læge, gerne ville hedde noget mere unikt end "dr Hansen". Jeg mener ikke, det var for at lægge afstand til forældrene. Hans fik derfor en liste med mulige efternavne, som han sendte til min far Peter. Peter skrev tilbage, han gerne ville hedde det samme som sin bror, og det eneste af de foreslåede navne, han ikke brød sig om, var "Galbo". Ikke noget med "gal". Han har ikke fået skrevet det særlig tydeligt, for Hans læste det som om, det var det eneste, han ville hedde. Så derved blev det. Det er hvad far fortalte mig. • Han arbejdede som Læge 1944 i Fakse ved brylluppet

- Bopæl: 1944 i Fakse
- Han arbejdede som læge 1956 i København.

Hans Holger blev gift med **Else Garde**, datter af **Hans Georg Garde** og **Christina Nørgaard**, den 1. juni 1944 i Søllerød kirke. Else er født den 22. juni 1921 i Wesselsminde, Nærum og døde omkring 2005 i en alder af ca. 84 år. De boede i 1930 i Gentoft.

- Bopæl: 1956 på Svanevænget 9, Charlottenlund

Født i Søllerød sogn. Hun blev født under et ophold på Wesselminde. Pastor Knudsen stod for dåben i Hellerup kirke. Faddere: Kontreadmiral Thomas Garde, Kvistgård, kontorchef Gøthgue og hustru Herdis, Kirstensgade 2.

Om Else: Bopæl: 1930-1944 i Gentoft. Hun blev student i 1940.

- Hun arbejdede som laboratorieassistent 1944 på Sølundsvej 2, Østerbro, København. Ved brylluppet



Else Garde
Malet af Bertha Dorah. Billede hænger i stuen hos hendes barnebarn Amalie Galbo-Jørgensen (1932)

2. generation (Forældre)

2. Adolf Peter Hansen, søn af **Peder Hansen** og **Karen Sofie Jensen**, blev født den 30. november 1891 i Lundforlund, Slagelse. Andre navne for Adolf Peter var Adolf Peder Galbo.

Faddere: Gårdmand Hans Jensen hustru i Bakkenstrup, Anders Jensen i Gørlev, karl Jens Christian Jensen i Bakkenstrup, gårdmand Jens Hansen, Baardlunde, husmand Hans Christian Andersen, Gørlev

- Adolf boede hjemme hos moderen, som var enke i 1911, Fredensgade, Slagelse.
Winnie Engstrøm: Til det øvrige kan jeg blot tilføje, stadig iflg. far, at Adolf som barn blev klædt i brunt velour og sad på en puf ved sin silkeklædte mors fødder i den fornemme hestevogn, så han var farvekoordineret med moderen og selskabsdamen. Han blev derfor (med lidt foragt?) omtalt som 'fløjsdrengen'.
- Bopæl: Ungkarl, 1913, Gørlev Mark, Løve, Holbæk.
- Han arbejdede som boelsmand i Gørlev, Løve Holbæk 1916.

Hans Holger Galbos aner

- Han arbejdede som landmand 1916 i Gørlev. Årsindkomst i 1916: 1.200 kr. Statsskat kr. 15,30, kommuneskat kr. 36,79. Formue kr. 12.000



Klip fra Sorø Amtstidende
(1. Nov. 1916)

- Der konstateres mund- og klovsyge i hans besætning, 4. aug. 1918, Gørlev.
- Han var husfader og rentier. Tidligere gårdejer 1921 i Slagelse. ABJ: Han må have tjent godt på slag af gården og jorden, da han allerede som 30-årig er rentier.
- Han var også husfader og rentier 1925 i Slagelse.
- Han var rentier 1930 i Slagelse. Lian Susan Galbo Ulrich: Med hensyn til farfar Adolf: Hans far, vores oldefar, som var en stor gårdejer, døde vist nok relativt tidligt, og hans mor blev kaldt "den glade enke". Hun klædte sig selv og sin selskabsdame i hvidt og sort, og Adolf i matrostøj. Han arvede Nøddebjerggården (hvor min far er født) og jeg ved ikke helt, hvad der skete '96 mener faktisk ikke han kunne drive den og gik ned med den, men det er jeg ikke sikker på. Arven kan kun komme fra hans mor eller fra salg af gården. Han holdt heller ikke op med at arbejde '96 arbejdede f.eks. som skovhugger. De levede jo også uhyre spartansk '96 de fleste grøntsager og frugt dyrkede han selv i kolonihaven og høns og duer blev slagtet hjemme i Svendsgade. Han samlede også cigaretskod på gaden for at slippe for at købe tobak. Han var født omkring 1890, og han har derfor været omkring 62 år, da jeg blev født. I virkeligheden var han vel bare pensionist, men jeg husker godt, han kaldte sig rentier '96 syntes vel, det lød bedre.



Klip fra Sorø Amtstidende
(4. Aug. 1915)

- Han arbejdede som skovhugger i 1930.
- Bopæl: 1930, i Svendsgade 23, Slagelse.
- Navneændring, 7. september 1936. Navnet blev rettet i henhold til meddelelse fra Overpræsidenten i København af 7. september 1936. Rettelsen foretages af Warring. Navnerettelsen annulleres iflg. skrivelse af 11. september 1936 fra Københavns Overpræsidium. Bj. Warring.
- Han arbejdede som boelsmand 1944. Ved sønnen Hans Holgers bryllup

Adolf Peter blev gift med **Karen Hansen** den 11. april 1913 i Gørlev kirke. Karen er født den 2. Jan. 1895 i Gørlev og hun døde i 1965 i en alder af 70 år.

Om Adolf og Karen: Bopæl: 1918-1921, i Rosenkildevvej, Slagelse. Flyttet til Slagelse i 1918 ifølge FT 1921

- Bopæl: 1925, i Bredegade 19, Slagelse.
- Bopæl: 1930, i Svendsgade 23, Slagelse.

3. Karen Hansen, datter af **Hans Christian Hansen** og **Dorthea Christine Hansen**, er født den 2. Jan. 1895 i Gørlev og døde i 1965 i en alder af 70 år.

- Karen arbejdede som pige på Gørlev Mark 1913.
- Hun var husmoder i Gørlev 1916. Hun var også husmoder 1921-1925 i Slagelse.

Karen blev gift med **Adolf Peter Hansen** den 11. april 1913 i Gørlev kirke.

3. generation (Bedsteforældre)

4. Peder Hansen, søn af **Hans Jensen** og **Hanne Christensdatter**, blev født den 16. juni 1853 i Baslunde, Eggeslevmagle, Vester Flakkebjerg, Sorø og døde den 22. november 1910 i Lundforlund, Slagelse i en alder af 57 år, og blev begravet den 29. november 1910 på Lundforlund kirkegård. Sognepræst J.P. Nørsgaard stod for begravelsen.

- Peder flyttede i 1878 til Lundforlund, Slagelse.
- Han var gårdejer af Nøddebjerggård 1906-1910 i Lundforlund. Han arvede Nøddebjerggård.

I 1910 er gården Nøddebjerggård bortforpagtet, og ægteparret er flyttet til Slagelse.

Peder blev gift med **Karen Christine Andersen** i 1881. Karen Christine blev født i 1854, døde den 21. februar 1890 i Lundforlund i en alder af 36 år, og blev begravet den 28. februar 1890 på Lundforlund kirkegård

Peder blev derefter gift med **Karen Sofie Jensen** omkring 1889. Karen Sofie er født den 18. januar 1866 i Gørlev og hun døde efter 1913 i Slagelse.

- Peder og Karen boede i 1910 på Fredensgade 178, stuen, Slagelse.

Hans Holger Galbos aner

5. **Karen Sofie Jensen**, datter af **Gotfred Jensen** og **Bohline Hansen**, er født den 18. januar 1866 i Gørlev og hun døde efter 1913 i Slagelse.

- Karen boede i 1889 i Bakkendrup, Løve, Holbæk. Hun flyttede i 1890 til Lundforlund.
- Hun var husmoder i 1906 i Lundforlund. Hun var husmoder og partikuler i 1911 i Slagelse. ODS: 1) person, der ikke beklæder eller ikke optræder som indehaver af en offentlig bestilling. 2) person, der uden lønnet bestilling lever af sin formue; rentier.
- Hun boede i 1911 i Fredensgade i Slagelse.

Karen Sofie blev gift med **Peder Hansen** omkring 1889.

6. **Hans Christian Hansen**, søn af **Hans Kristiansen** og **Maren Kristensdatter**, blev født den 24. august 1861 i Kirke Helsing, Løve, Holbæk og døde den 22. juli 1930 i Landjordsgården, Gørlev i en alder af 68 år, og blev begravet den 28. juli 1930 på Gørlev kirkegård. Faddere ved hans dåb: gårdmand Lars Olsen i Ulby, Hans Pedersen i Gørlev og Jens Olsen i Hollenslev

Begravelsesnotater: Valgmenighedspræst Uffe Hansen fra Ubberup stod for begravelsen

- Hans var gårdejer 1892-1916 i Gørlev. Indkomst: i 1916 tjente han kr. 5.000 og havde en formue på 50.000. Han betalte kr. 173,20 i statskat og kr. 164,92 i skat til kommunen.
- Han arbejdede som landmand 1930 i Landjordsgården, Vinde Helsingvej 2, Gørlev, Løve, Holbæk. I dag er der bygget handicap boliger ved Landjordsgården
- Der blev foretaget skifte efter ham 22. juli 1930 i Løve Herreds Skifteret.

Hans Christian blev gift med **Dorthea Christine Hansen** den 4. november 1892 i Gørlev kirke. Dorthea Christine er født den 14. november 1869 i Gørlev og hun døde efter 1921 i Gørlev.

- De boede i 1893-1901 i Gørlev. Bopæl: 1913-1921, i Gørlev Mark, Løve, Holbæk.

7. **Dorthea Christine Hansen**, datter af **Hans Kristensen** og **Maren Larsdatter**, er født den 14. november 1869 i Gørlev og døde efter 1921 i Gørlev.

- Hun blev vaccineret den 21. juli 1870.
- Hun blev konfirmeret i 1884 i Gørlev kirke. Karakterer for kundskaber: mg og for opførelse: mg
- Hun var husmoder i 1901 i Gørlev.

Vores nye barnebarn Hans Bjørn Galbo-Jørgensen har som en af sine spændende forfædre en slavinde fra de Vestindiske øer. Det drejer sig om samboinden Charlotte Amalie Bernard, som blev hele 103 år.

1. Charlotte Amalie Bernard (1753-1856)
2. Susanna Uytendahl (1774-1847)
3. Charlotte Christina Birgitte Cappel (1793-1828)
4. Susan Elisabeth Miller (1811-1902)
5. Anna Christine Elisabeth Knudsen (1834-1919)
6. Thomas Vilhelm Garde (1859-1926)
7. Hans Georg Garde (1889-1984)
8. Else Garde (1921)
9. Charlotte Galbo
10. Amalie Galbo-Jørgensen
11. Hans Bjørn Galbo-Jørgensen

Hans Bjørn Galbo-Jørgensen er 7 x tipoldebarn til Charlotte Amalie Bernard i lige linje.

De kulørte børn

Inden jeg beretter om de enkelte personer, så er her lidt information om samfundsforholdene på de Vestindiske øer i den periode, hvor Danmark ejede dem. De danske mænds forbindelser med de lokale kvinder betød, at der kom mange kulørte børn. Pardannelserne var mange, fordi der kom flere mænd end kvinder til øerne, og selv om mange af mændene var gift med hvide kvinder, så blev kvinderne ofte hjemme i Danmark, eller tog tilbage til Danmark efter kort tid. Dødeligheden blandt europæerne var også stor. I de mere velstillede kredse tog den sorte farve i løbet af 1800-tallet af, efterhånden som generationerne fulgte hinanden. Der var tale om et slags matriarkat. Et kendt eksempel på pardannelse var generalguvernør von Scholtens mangeårige samliv med Charlotte Amalie Bernards barnebarn Anna Heegaard, der var ottendel neger og derfor ikke sort. Hun var kulørt - fra den kulørte overklasse. Da de fandt sammen, var hun 37 og han 43, med kone og børn i København.

Ordforklaringer:

1. Blank = 100 % hvid
2. Kastice = barn af en musticeinde og en blank mand, dvs. 12 % sort og 88 % hvid
3. Mustice = barn af bulatinde og blank mand, dvs. 25 % sort og 75 % hvid
4. Mulat = Barn af en negerkvinde og en blank mand
5. Sambo = barn af en mulat og en neger, dvs. 75 % sort og 25 % hvis
6. Kulørt = blanding mellem blank og sort
6. Sort = 100 % sort

Kuldlysning: Juridisk anerkendelse af forældreskab til et ikke blankt barn.

Ufrie: slaver, der kun fik et fornavn.

Naturligt ægteskab: faktisk anerkendt forhold mellem kulørt og blank, uden at de er gift

Slavinden og samboinde Charlotte Amalie Bernard

Hun blev født i 1753 på St. Croix. Hun var barn af en sort og en mulat. I 1788 var hun slave og tilhørte generalauditør Ludvig Eigtved. Hun hjalp i 1793 sin fallerede herre til flugt. Hun, der betegnedes som samboinde (se ovenfor), skulle i 1793 sælges til fordel for Eigtveds konkursbo, men frikøbtes af sin 'svigersøn', en dansk skibskaptajn, for 200 rigsdaler - 50 rigsdaler over vurderingen. Hun fik et langt liv som en anset person, bl.a. medlem af negermenighedens forstanderskab. Hendes efterkommere omtalte hende som 103 - en henvisning til hendes lange levetid.

På sine gamle dage sad hun ofte på en stol uden for sit hus med en hvid turban om hoved, og når de små kulørte børn på vej til eller fra skole glemte at hilse på hende, så kaldte hin dem til orden med et: "Come back, you young rascal!". I sine sidste år skal hun have givet udtryk for, at Vorherre måtte have glemt hende.

Hun fik 2 børn med 2 hvide mænd. Den ene var 6 x tipoldemor Susanna.

Susanna Uytendale

Hendes far er Johannes Balthazar Uytendale, Baron Bretton (omk. 1745-1779). Han er ældste søn af Baron Lucas, der var en rig plantageejer på St. Thomas. Susanna var dermed 3/8 sort og 5/8 blank.

Hun må være frigivet allerede som barn, idet hun ved hendes ældste datters dåb angives som fri. Hun ejede i 1841 3 ejendomme i Christiansted, og hun havde en butik med trikotage, hvor hun solgte flor, kammerdige m.v. til begravelser.

Hun fik 4 børn med 3 hvide mænd, der alle havde en hvid kone. Den ene af dem var 5 x tipoldemor Charlotte.

Charlotte Christina Birgitte Cappel

Hendes far var skibskaptajn Hans Michael Cappel, der blev født i 1752 i København. Charlotte var dermed 3/16 sort og 13/16 blank. Hans Cappel foretog i årene far 1779 talrige Vestindien togter. Han forliste med sit fregatskib "Philippine" ud for den norske kyst under en hjemrejse fra St. Croix og døde. Inden sin afrejse fra St. Croix havde han skænket et hus til sine døtre.

Christina fik i sit korte liv hele 9 børn med 2 hvide mænd, deriblandt 4 x tipoldemor Susan.

Susan Elisabeth Miller

Susans far var købmand og skibsreder James Miller. Susan var dermed 3/32 sort og 29/32 hvid. James Miller var født i Skotland og døde i Amerika. Han var medindehaver af firmaet "Miller, Lamb og Co." på St. Croix og i Glasgow. Han skænkede et hus i Christiansted til sine børn.

Hun blev gift med Adrian Benoni Bentzon Knudsen, der var dansk garnisons- og sygehuslæge. Hun var flere gange på rejse til Europa. Susan omtaltes som Granny. Når hun af sin familie blev spurgt: "Sig os, Granny, var dine forældre ikke gift?" Granny svarede: "Det brugte man ikke i de tider."

Adrian fik i 1857 et barn med sin kokkepiges datter - han var da 52, hun, der hed Sophia Heyliger, var 25. Dr. Knudsen var utrøstelig over sin elskelige 18-årige datters død af gul feber. Familiens trofaste cook greb ind, og for at bortlede hans tanker rådede hun ham til at søge trøst hos hendes datter Sophia - der for øvrigt allerede havde to sønner.

Det nye barn kom til at hedde Lizzy. Granny tog Lizzy til sig som plejebarn. Alle vidste, at faderen var hendes mand, men det taltes der ikke om. Adrian døde i 1873, og Granny flyttede til København med Lizzy, der blev dansk gift.

Arne Bjørn Jørgensen

190 Prokurator, skønånd og patriot

4. september 2012

I denne beretning skildres en meget spændende person, som er halvbroder til mit barnebarn Hans 4 x tipoldefader Adrian Benoni Bentzon Knudsen (lægen, som tog til De Vestindiske Øer). Hans navn er Philip Julius Knudsen.

Slægtssammenhæng

5 x tipoldefar: Peter Adolph Knudsen 1759-1820
4 x tipoldefar: Adrian Benoni Bentzon Knudsen 1806-1879 Halvbror: Philip Julius Knudsen 1792-1850
3 x tipoldemor: Anna Christine Elisabeth Knudsen 1834-1919
2 x tipoldefar: Thomas Vilhelm Garde 1859-1926
Tipoldefar: Hans Georg Garde 1889 - 1984
Oldemor: Else Garde 1921
Mormor: Charlotte Galbo 1948
Mor: Amalie Galbo-Jørgensen 1981
Hans Bjørn Galbo-Jørgensen 2012

Philip Julius Knudsen, * 12. februar 1792 i Snoldelev, Roskilde, søn af Peter Adolph Knudsen og Sofie Frederikke Oppenheim.

Omkring 1808 reddede han en pige op af Susåen, Sammen med et par øvrige drenge reddede han en druknende pige ud af Susåens rivende strøm. Han fik tildelt kongens medalje for ædel dåd herfor. I 1812 blev han student fra Herlufsholm, Philip var senere aktiv ved iværksættelse af de møder for gamle elever fra Herlufsholm, som afholdtes navnligt på Herluf Trolles fødselsdag den 14. januar, og som blev forløber for Herlovianersamfundet, og han samlede i de år han ejede Sophienholm Herlovianerne til festlige sammenkomster derude Sankt Hans aften. Blandt kammeraterne var den senere kendte læge F. V. Mansa, søn af slotsgartneren på Fredensborg og udenfor ægteskab fader til bogforlægger F. V. Hegel,

I 1817 blev han Cand.jur. med 1. karakter, og i 1818 fik han stillingen som prøveprokurator ved Landsoverretten, og kort efter i 1820 blev han udnævnt til prokurator ved landsoverretten, samt hof- og statsretten (Prokurator er en ældre betegnelse for sagfører). Han blev gift med Julie Zuschlag, også kendt som Julie Fanøe, den 21. november 1821 i Helligejst kirken, København (Ægteparret er fætter og kusine via søstrene Oppenheim.), * 14. marts 1791 i København (datter af Frederik Ludvig Zuschlag og Louise Augusta Oppenheim), † 19. november 1860 i København.

Prokurator

Som sagfører var Knudsen involveret i sager om trykkefrihed mod pressefolk som Giødvad og J.A. Hansen fra "Fædrelandet". Han var også forsvarer for den i 1840 henrettede morder Ole Kollerød ved den kommissionsdomstol, der blev nedsat til pådømmelse af sagen, og kom i sit defensorat, der findes på tryk, ind på moderne synspunkter som miljøets betydning under opvæksten og den uheldige sammenblanding i varetægtsfængslerne af ganske unge og endnu uerfarne lovovertrædere og forhærdede forbrydere.



Ole P. Kollerød.

Ole Kollerød blev tegnet i 1837, da han sad fængslet i mord-sagen.

Ole Kollerød

En enkel sag skal desuden fremhæves: Et baghus i Dronnings Tværgade brændte, og det havde i 50 år været benyttet til danselokale. Knudsen indgav den 29. marts 1839 andragende til kongen om sagen, hvor han argumenterer for at få etableret et nyt danselokale for at kunne fastholde de svenske turister.

I perioden 1821 til 1828 var han desuden redaktør på Berlingske Tidende.

Berlingske Tidende Tirsdag 13. April 1847:

Klampenborgske - Kjøbenhavnske

Dampskibsfarts-Selskab.

Paa Selskabets extraordinaire Generalforsamling den 19de Marts sidstleden, efter at nærværende Bestyrelse først var indtraadt efter Valg paa Generalforsamlingen den 15de Februar sidstleden, mødte 38 Actionairer. Med hvad der paa førstnævnte Generalforsamling af Bestyrelsen foredroges og med hvad der paa denne bragtes til Afstemning, og hvorefter Bestyrelsen nu handler, erklærede Alle, med Undtagelse af ikkun Hr. Capt. J. S. From og hans juridiske Consulent, Hr. Procurator Philip Julius Knudsen, sig enige. Disse Herrer bleve saaledes ogsaa Vidne til, hvor eenstemmigt det vedtoges: at vedblive at forfølge den mod Capt. Froms Angreb paa Selskabet nedlagte Protest. Medens dette nu skeer, har Hr. Procurator Philip Julius Knudsen paa Hr. Capt. Froms Vegne ei heller ladet det mangle paa, offentlig at ønske

HANDELS- OG SØFARTSMUSEET
PÅ KØBENBORG

Emma og William. Hjuldambsaade.

over Bestyrelsen, og han har søgt at godtgjøre, at den burde tage særligt Hensyn til hans Comitents saastaaende, formedlet dennes betydelige Actie-Andeel. Men medens Capt. From tidligere dog ikkun havde legitimeret sig som Eier af 79 af Selskabets 1120 4/6 Actier, og af disse nu har transporteret 41 paa 41 forskjellige Navne, saa at han nu ikkun er actiebetrottet for 38 Actier, paaligger det Bestyrelsen fremfor Alt, at vaage over, at ikke den enkelte, om end nok saa betydelige Actiesler, tiltvinger sig større Ret, til Skade for de øvrige, end Selskabets Love hjemle. Idet derfor Bestyrelsen fremdeles imod ethvert Angreb vil søge at værne om Actionairernes statutmæssige Ret, troer den sig istand til, paa den til den 28de d. M. berammede Generalforsamling, at overbevise enhver upartisk Mødende om, at den stadig ikkun har det samlede Interessentskabs Færv til Formaal for dens Bestræbelser..

Bestyrelsen, den 12te April 1847.

Chr. M. Bergesen. William Fiedler. C. P. C. Koch.

I 1829 fik han stillingen som landsvæsenskommisær i Københavns Amt med titel af Kammerråd.

Skønånd

I perioden 1826 - 1834 var han ejer af Roskilde Kro,¹ Den ligger midtvejs mellem Roskilde og København, nærmere bestemt lidt vest for det nuværende Albertslund. (jeg har selv været der flere gange). Han havde også et brændevinsbrænderi der, og benyttede ejendommen om sommeren som landsted og om vinteren som udgangspunkt for kanefarter. Nogle gange var de et selskab på til 8 kaner. De holdt også skildpadder gilder på stedet. Anders Brøndum overtog kroen efter ham, og han er opfinder af den stadig kendte "Brøndums Akvavit".



Roskilde Kro

I 1837 erhverver han den prægtige ejendom Sophienholm ved Bagsværd Sø. Han købte Sophienholm af dødsboet efter Frederikke og Constantin Brun efter at ejendommen forgæves havde været udbudt ved 5 foregående auktioner. Prisen blev 6.600 Rdl., og der er en efter datidens forhold i sig selv ikke ringe sum, men kun 1/10 af, hvad der var ofret på ejendommen på Bruns tid.



Sophienholm

Knudsen elskede stedet og han gjorde forsøg på at samle en litterær og kulturel kreds derude efter fra forgængerens Bruns mønster. Blandt hans bekendte var Henrik Hertz, Christian Winther og N.C.L. Abrahams, der må formodes at være kommet derude, og det lykkedes ham også at få nogle af de største koryfæer på besøg. Således f.eks. 25. maj 1840 Thorvaldsen og den 7. juni 1842 Oehlenschläger.

Her er starten på indbydelsen til Bertel Thorvaldsen, fra den 13. februar 1840:

¹ Hother Friboe Garde, *Prokurator, skønånd og patriot* (Personallhistorisk Tidsskrift 1963).



Brev til Thorvaldsen

Han lejede dele af Sophienholm ud om sommeren, men driftsudgifterne var vel for store, og i eftersommeren 1842 så han sig til sin store sorg nødsaget til at afhænde stedet, som han solgte til grev Sigfred Victor Raben for 10.000 Rdl.

Patriot

I årene 1848 - 1850 var Danmark i krig mod Tyskland, Knudsen var meget aktiv med at etablere modstand mod Tyskland. Han stillede sig selv til rådighed, og alle hans 3 sønner deltog aktivt i krigen, hvoraf den ene døde under krigen. Han ville oprette et frikorps, som uden løn ville kæmpe mod tyskerne, men tilbuddet blev ikke modtaget. Han bekostede dog en del af udrustningen til frivillige til hæren.

Død

Han døde også selv under krigen, nemlig † 13. oktober 1850, og han blev begravet i Garnisionskirken i København. Der blev afsunget et mindedigt skrevet af P. Chr. Zahle ved den efterfølgende Herlovanerfesten den 14. januar 1851. Hans portræt er litograferet hos Tegner og Kittendorff efter en profiltegning, udført af hustruen i 1849.

Børn:

- i. Louise Frederikke Knudsen, * 5 sep 1822 i København, † 1908 i Næstved. Hun blev gift med Peter Adolf Christian Julius Elisa Knudsen, 21 nov 1848 i København (Hun blev gift med sin faders yngste halvbroder.), * 9 dec 1819 i Skelby, Falster Sønder, Maribo (søn af Peter Adolph Knudsen og Dorteia Elisabeth Rude), døbt 18 jun 1820 i Skelby kirke, Falster Sønder, Maribo, stilling: Læge, dr.med., stilling: Distriktslæge på Nørrebro, København, stilling: 1869 Fysikus i Næstved, † 24 dec 1903 i Næstved, bopæl (familie) i Næstved. De boede i udkanten af Næstved overfor Rådmandshaven. Adressen var Ringstedgades Forlængelse nr 1. Det blev revet ned i forbindelse med en gaderegulering.

- ii. Theodor Knudsen, * omk 1823, uddannelse Stud.med., militærtjeneste 1848 Premiereløjtnant i 2. forstærkningsbataljon, † 3 okt 1850, dødsårsag 3 okt 1850 af tyfus pådraget i felten.
- iii. Adolph Knudsen, * 1825, eksamen i Cand.teol, militærtjeneste 1848 - 1850 stilling: omkring 1855 Højskoleleder på Ågård syd for Flensborg, stilling: Højskoleleder på Sandbjerg ved Alssund, † 1873, dødsårsag 1873 Brystsyge. Han var en fin og idealistisk ung mand, studentersanger, ven med Hostrup, F.L. Liebenberg, de unge Haunchs m.fl.
- iv. Thorvald Knudsen, * omk 1828, † omk 1852.

Arne Bjørn Jørgensen

191 Slægtskab med dansk dronning

26. september 2012

Mit barnebarn Hans Bjørn Galbo-Jørgensen er i direkte linie i slægtskab med adelsfamilien Reventlow. I Reventlow familien er der mange personer, som har siddet i centrale roller, og en af de mest spændende er Anna Sophie Reventlow, som den 1. april 1721 blev gift med den danske konge Frederik d. 4.

Slægtskab

Slægtskabet går i lige linie tilbage til Hartvig Iven Reventlow, der er 21 x tipoldefar til Hans. Hartvig er også 9 x tipoldefar til Dronning Anna Sophie.

1. Hartvig Iven Reventlow (1200-)
2. Gotskalk Reventlow (1195-1249) Ditlev Reventlow (1205-1261)
3. Henrik Gotskalksen Reventlow (1240-1272) Otto Reventlow (1240-)
4. Johannes Reventlow Kaas (1300-1336) Hartvig Reventlow (1341-)
5. Henrik Jensen Reventlow (1336-1363) Henrik Reventlow (1378-1402)
6. Anne Henriksdatter Reventlow (1398-1420) Henning Reventlow (1397-1456)
7. Mogens Nielsen Lange (1428-1486) Henning Reventlow (1456-1494)
8. NN Mogensdatter Lange (1460-) Henning Reventlow (1494-1550)
9. Mogens Knudsen Buch (1495-) Lorentz Reventlow (1525-1596)
10. Knud Mogens Buch (1533-1604) Henning von Reventlow (1551-1624)
11. Inger Knudsdatter Buch (1550-) Ditlev Reventlow (1600-1664)
12. NN Antoniusdatter (1580-) Conrad Reventlow (1644-1708)
13. Vilhelm Damianus Steendorph (1610-1671) Anna Sophie Reventlow (1693-1743)
14. Damianus Vilhelmsen Steendorph (1646-1685)
15. Bodil Damianidatter Steendorph (1683-1728)
16. Hans Knudsen (1724-1803)
17. Peter Adolph Knudsen (1759-1820)
18. Adrian Benoni Bentzon Knudsen (1806-1879)
19. Anna Christine Elisabeth Knudsen (1834-1919)
20. Thomas Vilhelm Garde (1859-1926)
21. Hans Georg Garde (1889-1984)
22. Else Garde (1921-)
23. Charlotte Galbo (1948)
24. Amalie Galbo-Jørgensen (1981)
25. Hans Bjørn Galbo-Jørgensen (2012)

Anna Sophie Reventlow er 12. slægtled som 9 x tipoldemor til Hans

Anna Sophie Reventlow



Maleri af Dronning Anna Sophie Reventlow

Anna Sophie Reventlow (16. april 1693 - 7. januar 1743[1]) var dronning af Danmark-Norge 1721-1730. Hun var i modsætning til alle hidtidige danske dronninger ikke af kongelig byrd, men datter af den adelige storkansler greve Conrad Reventlow til Clausholm.

Hun mødte kong Frederik 4. ved et maskebal på Koldinghus i 1711, og de blev forelskede. Kongen bortførte hende året efter fra hendes hjem på Clausholm slot og ægtede hende til venstre hånd, da han allerede var gift med dronning Louise. Ved hendes død i 1721 ægtede kongen Anna Sophie til højre hånd, og hun fik titel af dronning.



Clausholm gods ved Randers

De fik adskillige børn, men ingen overlevede de første år. Efterhånden blev ægtefællerne mere og mere præget af denne tragedie. Frederik 4. arbejdede næsten døgnet rundt. I deres sidste år sammen drømte de om at abdicere og trække sig tilbage til det Fredensborg, som han havde ladet opføre efter italienske forbilleder.

Hun virkede i det skjulte og undgik åbenlyse politiske handlinger. Hendes yderst kapable slægtninge indtog efterhånden alle vigtige poster i statsadministrationen og gik under navnet "den reventlowske bande". Hun blev anklaget for bestikkelse, men aldrig dømt - resultatet af en undersøgelse blev mørkelagt. Krige, arbejdspress og sygdom umuliggjorde parrets rejser til Peter den Stores Petersborg og til Frankrigs Versailles for slet ikke at tale om det Italien, Frederik 4. havde besøgt og forelsket sig som ung.

Da kongen døde i 1730, blev Anna Sophie forvist fra København til sit fødehjem, godset Clausholm i nærheden af Randers. Hadet mellem Anne Sophie og hendes stedsøn, nu kong Christian VI, blussede op. Hun blev frataget alle midler ud over Clausholm og pålagt livslangt eksil: det var hende ikke tilladt at forlade godset. I sit eksil engagerede hun sig i bøndernes liv - og i at forskønne Clausholm med haver og alleer. En videreførelse af Frederiks drømme om italienske slotte, haver og villæer i det kolde Norden. Hun led i sine sidste år af en alvorlig, ubehandlet sorgsykose, og blev mere og mere religiøs.

Hendes søskende

Anna Sophie havde flere søskende, hvoraf især den ældre halvsøster Christine blev kendt i samtiden, mens dronning Anne Sophie virkede politisk i halvmørke, var hendes søster gift med landets storkansler og var

"madame la grande chancelliere" - hun holdt litterær og politisk salon og formåede i sit hus at give besøgende en glans af enevældens Versailles. I praksis varetog hun en del af de pligter som dronning, der var umulige for Anne Sophie pga. hendes baggrund. Hun repræsenterede ikke et dynastisk valg med tilhørende alliancemuligheder, men sin slægt.



Maleri af Frederik d. 4. (11.oktober 1671 - 12.oktober 1730)

Frederik d. 4 og Anna Sophies børn:

1. Frederica Sophia (født før 1721 og død som spæd)
2. Frederica Conradine (født før 1721 og død som spæd)
3. barn, dødfødt (født før 1721)
4. Christiane Amalie (23. oktober 1723 - 7. januar 1724)
5. Frederik Christian (1. juni 1726 - 15. maj 1727)
6. Karl (16. februar 1728 - 10. december 1729)

Christian d. 6

Som det ses ovenfor, så døde alle Frederik d. 4 og Anna Sophie børn som små, så p.t. er der en kendt dronning, samt både prinser og prinsesser i familien, men ingen konger. Frederik d. 4 fik børn med sin 1. kone Louise af Mecklenburg-Güstrow, og en af disse efterfulgte sin far som konge af Danmark, og det var Christian d. 6 (30. november 1699 – 6. august 1746). Han var konge i perioden 1730-1746.



Christian d. 6

Arne Bjørn Jørgensen

192 Barsedåb med kongelige faddere

20. december 2014

Der er p.t. en del nye familiemedlemmer, der er blevet døbt, og i januar bliver mit næste barnebarn døbt. Blandt anerne er jeg stødt på en dåb med meget usædvanlige faddere, og det drejer sig om Christian Hansen Garde og Vilhelmine Jørgensdatter Reerslevs barn Sophie Amalie, samt flere af hendes søskende.

Slægtssammenhæng

7 x tipoldefar: Christian Hansen Garde (1681-1743) & Vilhelmine Jørgensdatter (1690-1757)

6 x tipoldefar: Hans Jørgen Garde (1713-1787)

Lillesøster: Anne Sophie Garde (1721-?)

Lillesøster: Sophie Magdalene Garde (1724-1807)

5 x tipoldefar: Peder Swane Garde (1759-1806)

4 x tipoldefar: Janus Andreas Garde (1792-1874)

3 x tipoldefar: Hans Georg Friboe Garde ((1825-1885)

2 x tipoldefar: Thomas Vilhelm Garde (1859-1926)

Tipoldefar: Hans Georg Garde (1889-1984)

Oldemor: Else Garde (1921-?)

Mormor: Charlotte Garde (1948)

Mor: Amalie Galbo-Jørgensen (1981)

Hans Bjørn Galbo-Jørgensen (2012)

Vilhelmine & Christian Hansen Garde

Christian blev født i 1681 i Frederiksstad i Norge. Han drog i 1708 til København, hvor han blev toldbetjent. Senere avancerede han til Overvisitør ved toldvæsenet i København. En visitator er en person som undersøger og kontrollerer personer og varer for korrekthed og giver en bedømmelse af toldbetalingen.

Christian blev først gift med Anna Lauritzdatter (1680-1711) den 23. juli 1708 i Vor Frue kirke i København, Brylluppet foregik hos Jens Pedersen Tømmermand i Fiolstræde. Men Anna døde allerede få år efter i 1811, og begravelsen foregik i For Frue kirke den 20. august 1711.

Kort efter mødte Christian Vilhelmine Jørgensdatter Reerslev, og de blev gift den 10. februar 1712 i Vor Frue Kirke i København. Jeg ved ikke ret meget om Vilhelmine.



Klip fra Vor Frues kirkebog vedrørende brylluppet.

De bosatte sig i Fiolstræde i latinerkvarteret i København. De fik 4 børn, hvoraf den ældste Hans Jørgen Garde (1713-1787) er Hans 6 x tipoldefar.



Klip fra Vor Frues kirkebog med Hans Jørgen Gardes fødsel.

Faddere ved Hans Jørgens dåb: Etatsråd Höbsk, Mons. Henrik Krag, Rungsted, ??, Johan Holst brygger i Rungsted, Fru Kammer ? Mejers i Bolslundgård. Mad.elle Mejer for sin ? Commandant i Admiralgade.

I 1714 fik de datteren Sophia Maria (1714-1780), og i 1721 Anne Sofie.



Klip fra Vor Frues kirkebog ved Sophia Marias barnedåb

Faddere ved Anne Sophies dåb: Hans Excellence H. Baron Güldenchrone; Hr. Etatsråd Ocksen på Christian?; Kammerjunkker Höbsch på Østergaard. Fruen Elisabeth Ocksen ? og Höbsch og ? Frøken Fridericia Louise Ocksen

Sophie Magdalene Garde

Den 14. februar 1724 fik de datteren Sophie Magdalene



Fra Vor Frues kirkebog: Sophie Magdalenes dåb.

Faddere ved Sophie Magdalenes dåb: Hans Højhed, vor Nådigste Kronprins Christian, Etatsråd Ocksen, kammerherre Høbsch, Hendes kongelige Højhed kronprinsesse Sophia Magdalena, Hendes Højhed Prinsesse Charlotta Amalia.

Christians død

Christian Hansen Garde døde den 26. januar 1743, og begravelsen fandt sted i Trinitatis kirke i København. Af kirkebogen fremgår det, at han døde af koldfeber.

Kold-feber, en. [II.1.5] († **Kolde-**: i flt. Koldefebre. JBaden.Horatius.I.15). (jf. Kolde, Kolde-sot, -syge) betegnelse for en ved stik af en myg (Anopheles) fremkaldt febersygdom, der kan være enten en ondartet (trope)sygdom (perniciøs koldfeber, malaria) ell. en her i landet især i tidligere tid alm., mere godartet febersygdom, der optræder i anfald (kuldestadium med efterfølgende hedestadium) med mellemliggende feberfri perioder (Febris intermittens); undertiden ogs. om feber, kuldegysninger i alm. Kolden . . hvis rette Navn er Koldfeber. vAph.(1764). Holck. KM.66. Koldefebre d. e. allehaande Sygdomme. I de ældre Tider kaldte man alle Sygdomme Kolden eller Feber, fordi

med de fleste følger en Feber. JBaden. Horatius.I.15. Bagges.L.I.6. Jeg er bange, jeg faaer selv en Koldfeber, jeg føler saadan en og anden Gysen.



Klip fra Trinitatis kirkebog vedrørende Christian Hansen Gardes død.

Fadderne

Det er ikke åbenbart for mig, hvordan ægteparret Christian og Vilhelmine Garde har fået en så fin bekendtskabskreds, som omfatter en lang række højtstående embedsmænd, adelsmænd og ikke mindst kongelige personer. Han var jo 1. gang indvandre fra Norge, men har været dygtig og fremgangsrig, og er hurtigt steget op i samfundet. Hendes baggrund kender jeg ikke, men måske ligger noget af hemmeligheden her.

Kronprins Christian



Kong Christian den 6. Fra Wikipedia

Christian blev født den 30. november 1699 på Københavns Slot som søn af kong Frederik 4. og Louise af Mecklenburg-Güstrow. Han modtog en bedre og grundigere undervisning end sin fader og bedstefar. Fra 1706 havde han Johan Georg Holstein som sin overhovmester (dvs. lærer og opdrager) og J.W. Schrøder som sin lærer. Efter faderens død i 1730 arvede Christian den dansk-norske trone og blev rigets fjerde enevældige konge. Han var kronprins ved dåben i 1924.

Kronprinsesse Sofie Magdalene



Kronprinsesse Sophie Magdalene ca. 1725. Fra Wikipedia

Kronprins Christian fik af sin fader, Frederik 4., lov til selv at finde sig en hustru. Under en rejse gennem Europa blev han ledsaget af storkansler Ulrik Adolph Holstein, og der mødte kronprinsen den tyske prinsesse Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach, der var i tjeneste som hofdame hos den sachsiske dronning Christiane Eberhardine på slottet Pretzsch i Sachsen.

Sophie Magdalene stammede fra et lille (faderens markgrevskab var ikke større end Lolland-Falster), ubetydeligt, fattigt og meget børnerigt fyrstehof. Hun havde 13 søskende og var et dårligt parti for Danmark. Men kongen gav sin tilladelse. I Christian 6.'s breve står, at han faldt for prinsessens intense religiøsitet, som mindede om hans egen. Den skulle påvirke hans regeringstid. Christian og Sophie Magdalene giftede sig den 7. august 1721 på slottet Pretzsch i Sachsen. Dåbsbarnet er jo tydeligvis blevet opkaldt efter kronprinsessen.

Prinsesse Charlotta Amalia



Portræt af Charlotte Amalie er udført af Johann Salomon Wahl.

Prinsesse Charlotte Amalie blev født den 6. oktober 1706 på Københavns Slot som datter af kong Frederik 4. i hans ægteskab med Louise af Mecklenburg-Güstrow. Prinsesse Charlotte Amalie forblev ugift og forblev hele sit liv i Danmark, hvor hun deltog aktivt i hoflivet.

I modsætning til sin bror, kong Christian 6. havde hun et godt forhold til sin stedmoder Anna Sophie Reventlow, og hun modsatte sig, at Anne Sophie blev behandlet for hårdt. I Christian 6.'s tid havde hun enapanage på 12.000 rigsdaler om året. Hun boede om sommeren sædvanligvis på Charlottenlund Slot, der tidligere hed Gyldenlund (det er opkaldt efter Ulrik Frederik Gyldenløve), men det blev i 1733 ombygget af Charlotte Amalie og blev opkaldt efter hende. Vinteren tilbragte hun som regel på Christiansborg Slot i København.

Hun døde ugift som 76-årig den 28. oktober 1782 i København og blev begravet i Roskilde Domkirke.

Mit barnebarn Hans og hans familie bor jo i dag på Gyldenlundsvej 5 i Charlottenlund, og Charlottenlund Slot ligger i gåafstand derfra. Pigenavnene Charlotte og Amalie er også yderst populære i Garde familien, og det er måske på grund af venskabet med prinsesse Charlotte Amalie for 300 år siden!

Ud over de kongelige faddere, så har jeg også fundet frem til flere af de øvrige nævnte faddere.

Etatsråd Henrik Ocksen (1660-1750)

Han var en dansk stiftamtmand, søn af silke- og klædekræmmer Thomas Ocksen (1624–1686) og Elisabeth Thofall (1634 – 1725), og bror til Johannes Ocksen.

Ocksen blev 1692 udnævnt til zahlkasserer og 1712 til deputeret for finanserne, men afskedigedes allerede 1716 fra dette embede og beklædte derefter ikke nogen offentlig funktion, før han i slutningen af 1730 udnævntes til stiftsbefalingsmandover Island og Færøerne, en stilling han beholdt til sin død uden nogen sinde ved personlig nærværelse på de nævnte øer at erhverve sig en førstehånds erfaring om deres forhold. I 1701 var han blevet kancelliråd, i 1707 justitsråd og i 1712 etatsråd.

Etatsråd var en dansk titel, som indtil 1909 uddeltes af kongen og medførte plads i 3.rangklasse og dermed ret til at indskrive sine døtre i f.eks. Gisselfeld Adelige Jomfrukloster og Vemmetofte Kloster.

Selv om titlen sprogligt betyder statsråd, var den rent honorær, f.eks. var H.C. Andersen etatsråd. En særlig fornem variant var titlen gehejmeetatsråd, der gav rang i 2. rangklasse, og som blev indført 1808. I det danske monarki bar kongens rådgivende ministre imidlertid titlen gehejmeråd, ikke etatsråd, og det var endda de færreste gehejmeråder, der havde sæde i Gehejmekonseillet.

Elisabeth Ocksen

Elisabeth Ocksen var søster til Hans Ocksen, og hun var gift med Christian Eberhardt Mushardt (død 30. marts 1732), der var en dansk officer.

Eberhardt var fyrværker i København i 1698. Han blev i 1704 stykjunker, i 1707 stykløjtnant, og i 1709 deltog han med orlov i kampagnerne i Brabant. I 1710 blev han fyrværkerkaptajn i Holsten, og da kongen havde lovet ham det første vakante kompagni, fik han 1711 kompagniet på Kronborg. Samme år kom han med til felts og vandt ved sit forhold foran Wismar i den grad kongens nåde, at han i begyndelsen af 1712 fik karakter som oberstløjtnant af infanteriet. I begyndelsen af 1713 kaldtes han over til kongen i Husum, senere ordnede han materiellet, som skulle til Pommern. I 1715 blev han kaldt over til kongen til Stralsunds belejring. I 1717 fik han ordre at gå til Gulland som chef for artilleriet, men blev i stedet sendt

til Norge, hvor han blev chef for norske artilleri, som han så kommanderede under resten af krigen. Efter freden ordnede han Norske Artillerikorps og blev i Norge, til han i 1727 forflyttedes til København som chef for Danske Artillerikorps. Han blev 1728 generalmajor og døde 30. marts 1732.

Frederikke Louise Ocksen

Hun levede i perioden 1702 til 1764, og der findes et maleri på Frederiksborg Slot af hende.



Maleri af Frederikke Louise Ocksen fra Frederiksborg Slot

Baron Christian Güldenchrone

Christian lensbaron Güldenchrone (1676 - 1746) var en dansk godsejer og stiftamtmand. I 1717 blev han konferensråd og ridder af Dannebrog; han var da amtmand på Island og Færøerne. 1719 blev han deputeret og endnu samme år førstedeputeret for finanserne. Til gehejmeråd udnævntes han 1729, men fik året efter sin afsked som deputeret og blev i stedet stiftamtmand i Viborg Stift og amtmand over Hald Amt, hvilke embeder han 1744 fratrådte til fordel for en søn. Han ejede en overgang Lerbæk, som han havde fået via sit ægteskab. Han ægtede 8. maj 1699 den 16-årige Margrethe Amalie Moth. Christian Güldenchrone ejede godset Vilhelmsborg og havde gårdene Moesgård, Østergård m. fl.

Kammerherre Høbsch

Jeg har ikke fundet mere detaljerede oplysninger om kammerherre Høbsch.

Titlen kammerherre anvendes ved hoffet. En kammerherre har oprindeligt været en fremtrædende embedsmand – ofte en adelig – med adgang til kongens kammer (deraf titlen). I dag anvendes den som ærestitel. Der udnævnes fortsat kammerherrer. Det er dronningen, der afgør, hvem titlen skal gives til. Oftest bliver den givet til afgåede højere embedsmænd eller til besiddere af større godser. Desuden er cheferne for Den Kongelige Livgarde og Gardehusarregimentet kammerherrer.

Derimod har jeg fundet flere samtidige med navnet Høbsch, som han måske var i familie med:

- Andreas Høbsch (Født i København og død i 1719 i Helsingør). Han var musiker i Helsingør.
- Hans Høbsch: Han var værthusholder af stedet Paradis i 1694. Stedet blev omtalt af Ludvig Holberg, og det lå i det sydlige hjørne mellem Vestergade og Volden. Der findes dog ingen Vært af Navnet Jakob, som Holberg kalder ham, imellem 1708 og 1722.

Arne Bjørn Jørgensen

Hans og Julianes tipoldefar og hans forfædre i Garde familien

1. Hans Georg Garde, søn af **Thomas Vilhelm Garde** og **Inger Kirstine Holm**, blev født den 1. april. 1889 i København, døde den 15 Mar. 1984 i Søllerød i en alder af 94 år, og blev begravet i 1984 i Gentofte.

Han var medstifter af Dansk Radio A/S og af Dansk Radioklub; æresmedlem af Kbhvns Radioklub; deltog 1922 i starten af den danske radiofoni og i fremskaffelsen af midlerne til den første danske radiofonistation, Kbhvns radiofonistation i Jorcks Passage; æresmedlem af Herrekoret Bel Canto; har som skibsfartens delegerede deltaget i forsk. internationale konferencer; medl. af bestyrelsesrådet for statens skoleskib Danmark, af den rådsg. komité i World Friendship Association og af bestyrelsen for Hotel Codan A/S; formidlede i 1947 en overenskomst mellem det danske marineministerium og The Decca Navigator Co., Ltd., London om etablering af en dansk deccakæde til brug ved radionavigering i danske og tilgrænsende farvande; medstifter af og vicepræsident for Dansk Decca Navigator A/S, UH. ansat som kommitteret fra 1956. Har udsendt pjecen: Et Bidrag til Kampen mod Kræften? (1947). Udenl. orden: N.St.0.31. Adresse: Sølundsvej 2, Kbhvn. Ø.

Begivenhed: Bøger om mesterdektetiven Jean G. Datteren Inger har illustreret bøgerne.

- Han blev uddannet som kadet 1906.
- Han arbejdede som sekondløjtnant 24 Sep. 1910.
- Han arbejdede som premierløjtnant i marinen 15 Apr. 1911-1913 i København. Det var han ved brylluppet i 1913
- Bopæl: 1. april 1913, i Gernersegade 13, København K. Her boede han ved brylluppet
- Han arbejdede som sekretær i DFDS 1919.
- Begivenhed: Afsked fra søetaten, 31. december 1920.
- Han var husfader og kontorchef i DFDS 1930 i København.
- Han var kontorchef i Det Forenede Dampskibsselskab (DFDS) 1930 i København.
- Han arbejdede som prokurist og leder af passagerer afdeling i DFDS 11. december. 1934.
- Han arbejdede som underdirektør i DFDS 1936-1955. Medlem af bestyrelsesområdet for Statens Skoleskib Danmark, medlem af den rådgivende komite i World Friendship Association og medlem af bestyrelsen for hotel Codan.
- Han oprettede Decca Radar 1948-1980. 1947: Formidlede en overenskomst mellem Marineministeriet og The Decca Navigator Co. Ltd i London om etablering af en dansk Decca kæde til brug ved radionavigering i danske og tilgrænsende farvande.
- Medstifter af og vicepræsident for Dansk Decca Navigator A/S. i 1956 tillige ansat som kommitteret. Ved sin afgang som 90-årig udtaler han bl.a. "Jeg får nu for alvor tid til at kaste mig over arbejdet med at løse kræftens gåde." Fantastisk livsmod!



1928

Hans Georg Gardes aner

1. generation (Forældre)

2. Thomas Vilhelm Garde, søn af Hans Georg Friboe Garde og Anna Christine Elisabeth Knudsen, blev født den 22. oktober 1859 i Holmen i København, døde den 24. Jun. 1926 på Rigshospitalet i en alder af 66 år, og blev begravet i 1926 i Gentofte kirkegård.

Thomas Vilhelm Garde (22 oktober 1859 - 24. juni 1926) var dansk søofficer, kendt for sine undersøgelser i Grønland. Garde var juniorleder af Konebådsekspeditionen af 1883-85 ledet af Gustav Holm. De udforskede grundigt kysten i det sydøstlige Grønland, ved rejser fra Kap Farvel med konebåd både. Garde udforskede Lindenows Fjord (62 ° 15 'N), hvor der er fundet de skandinaviske ruiner på østkysten. Overvintrende i Nanortalik og her opdagede han mellem der, og Kap Farvel 200 levende gletsjere, hvoraf 70 havde et hav ansigt mere end en mil (1,61 km) bredt. Under sine undersøgelser af Julianahaab distriktet, sydvest for Grønland i 1893 gjorde han en lang rejse over Grønland indlandsis, som viste sig at være uventede høje. I sin tur på 13 dage, rejste han 180 miles (290 km) over isen og nåede en højde på mere end 8000 fod (2438 m). Han blev tildelt Roquette medalje af Soci t  de G ographie af Paris.

I 1897 f rte han den russiske isbryder Nadeshny fra København til Vladivostok. Han blev kommandant i den kongelige danske fl de, stabschef, fra 1908 til 1911 assistent til ministeren for s v rnet og i 1918 kontreadmiral. Fort llinger om hans udforskninger har optr dt i Meddelelser om Gr nland, ix, XVI (50 bind, København, 1876-1912). Hans observationer dannede grundlaget for den f rste fuldst ndige beskrivelse af Vestgr nlands vandveje, herunder oplysninger om vind og is.

Se ogs  biograf i Garde sl gtens papirer.

Fra Fl dens Historie: Thomas Vilhelm Garde F dselsdato: 22. oktober 1859 Kontreadmiral Thomas V. Garde F dested: København Familierelationer: S n af kontreadmiral Hans Georg Friboe Garde og hustru Anna Christine Elisabeth Garde, f dt Knudsen  gteskab: Gift 1. gang med Inger Kirstine Garde, f dt Holm. Gift 2. gang med Christine Vilhelmine Garde, f dt Olsen

-
Udn vnelse: 1876 Kadet

26. august 1880 Sekondl jtnant m/Gerners Medalje

24. oktober 1881 Premierl jtnant

22. juni 1898 Kaptajn

14. maj 1908 Kommand r

27. april 1918 Kontreadmiral

-

Orden, dekoration el. udm rkelse:

26. august 1880 Gerners Medalje

30. januar 1902 Ridder af Dannebrogordenen

1. oktober 1908 Dannebrogsm ndenes H derstegn

25. maj 1911 Kommand r af 2. grad af Dannebrogordenen

2. april 1919 Kommand r af 1. grad af Dannebrogordenen

22. oktober 1921 Fortjenstmedaljen i Guld

-

Milit r Tjeneste

1880-1881 Med fregatten JYLLAND til Vestindien

1886 Med skonnerten FYLLA til Gr nland

1886-1887 Med fregatten JYLLAND til Vestindien

1894 N stkommanderende i skonnerten DIANA p  opm ling ved Island

1895 N stkommanderende i korvetten DAGMAR (Kadet-skib)

1896 Ledede opm ling af Hvammsfjord p  Island

1897 F rte den russiske regerings isbryder NADESHNIJ fra København til Vladivostok.

1898 og 1899 Chef for opm lingsfart jet KRIEGER p  opm ling i danske farvande

1900-1903 F rer af postdampskib (Kors r-Kiel)

1903 N stkommanderende i krydseren VALKYRIEN (i eskadre)

1904 og 1905 Stabschef i Eskadren

1904-1907 Tjeneste ved Marineministeriets stab.

1906 Chef for krydseren HEJMDAL (Kadetskib)

1907-1908 Chef for skonnerten INGOLF (Stationsskib ved de Dansk Vestindiske  er)

1908 Stabschef i Eskadren

16. december 1908 - 27. september 1911 Direkt r for Marineministeriet

1911-1914 Chef for Fl dens stab

1911-1912 Chef for panserskibet PEDER SKRAM under vinter-udrustning

1912 Chef for panserskibet OLFERT FISCHER (i Eskadre)

5. august 1914 - 1. august 1915 Chef for 2. Eskadre (Sikringsstyrke)



1894

Hans Georg Gardes aner

16. august 1915- 2. september 1917 Chef for 1. Eskadre (Sikringsstyrke)
11. april 1918 Fungerende chef for den flydende Defension ved København
27. april 1918 Chef for den flydende Defension ved København
22. oktober 1921 Afsked efter ansøgning

Præstation/Funktion:

1883-1885 Deltog i Holms Konebådsekspedition til Grønlands Østkyst
1889-1891 Fører af Grønlandske Handels skruebarkskib HVIDBJØRNEN
1893 Leder af en ekspedition til Julianehåbsdistriktet og Grønlands indlandsis.
1895-1898 Underbestyrer ved Meteorologisk Institut
30. april 1918 Formand i Overkrigsretten
1918 Formand i en international kommission i anledning af 2 tyske undervandsbådes internering i Vigo

Skrev sammen med G. Holm "Den danske Konebaadsekspedition til Grønlands Østkyst", udgivet i København, 1887

Begravelse: 24. juni 1926 Død på Rigshospitalet i København, og begravet på Gentofte kirkegård.

Han var Departementsdirektør i Marineministeriet 1908-1911.



Omtale i Dagens Nyheder
(9. Jan. 1903)



Klip fra Dagens Nyheder
(19 Dec. 1908)



Klip fra avisen
(2 Jan. 1914)



Udtrædt af bestyrelsen
(16 Feb. 1916)

- Han indtrådte i bestyrelsen af Lund & Lawerentz Aktieselskab 2 Jan. 1914 i København.
- Bopæl: 1916, i Gernersgade 15, København K.
- Han udtrådte af bestyrelsen i Lund & Lawerentz Aktieselskab 16 Feb. 1916 i København.
- Begivenhed: Fortjenstmedalje i guld, 1921.
- Han fik pension Afsked 22. oktober 1921.

Thomas Vilhelm blev gift med **Inger Kirstine Holm** den 24. november 1885 i Sankt Knuds kirke, Odense. Inger Kirstine er født den 5. oktober 1859 i Sankt Knuds, Odense og døde den 15 Maj 1904 i Hellerup i en alder af 44 år.

Hans Georg Gardes aner

Thomas Vilhelm blev derefter gift med **Christine Vilhelmine Ohlsen**, datter af **Detlef Albert Heinrich Ohlsen** og **Christina Ahlmann**, den 26 Okt. 1906 i Gentofte. Christine Vilhelmine er født den 15 Maj 1877 i Fredericia og døde den 6 Mar. 1969 i Ordrup i en alder af 91 år.



omk 1920
Thomas Vilhelm Garde og hans 2. kone
samt Inger Garde

3. Inger Kirstine Holm, datter af **Jørgen Andersen Holm** og **Frederikke Hanibaline Levetzau Egholdt**, er født den 5 Okt. 1859 i Sankt Knuds, Odense og døde den 15 Maj 1904 i Hellerup i en alder af 44 år.

- Inger blev døbt den 4 Dec. 1859 i Sankt Knuds kirke, Odense, Bopæl: 1 Maj 1892, i Livjærgergade 26, 2., København.

Inger Kirstine blev gift med **Thomas Vilhelm Garde** den 24 Nov. 1885 i Sankt Knuds kirke, Odense.

2. generation (Bedsteforældre)

4. Hans Georg Friboe Garde, søn af **Janus Andreas Garde** og **Cathrine Kirstine Qvistgaard**, er født den 30 Nov. 1825 i Garnison, Sokkelund, Københavns Amt og døde den 13 Dec. 1885 i Valetta, Malta i en alder af 60 år.

Fødselsnotater: 30. november 1825 opslag 138 nr. 32 1818-1851 Garnisons, Sokkelund, København.

Hans Georg Friboe Garde - som i listen over Søetaten Officerer står som døbt i Allinge på Bornholm - er dog ligesom sine 2 søstre døbt i Garnisonskirken - og konfirmeret i Holmens Kirke, da han var søkadet allerede på det tidspunkt. Søstrene derimod er konfirmeret i Olsker Rundkirke iflg KB fra Allinge. Familien må været kommet til Allinge ca 1830, hvor faderen var Krigsråd, By - herreds og birkeskriver og boede i Østergade. Fra 1835 til 1856 var han Justitsråd, By og herredsfoged i Rønne. Dødsnotater: Han var chef på skruekorvetten "Fyen" ved Malta ved dødsfaldet, og blev begravet der.

Notater: Kontreadmiral H. G. F. Garde, var chef for krydserfregatten Fyen på dennes kadettogt til Middelhavet i 1885-1886. 13. december 1885 døde Garde om bord, mens fregatten lå ved Malta, hvor han efterfølgende blev begravet.



Hans Georg Friboe Garde

- Han var søkadet i 1840.
- Han blev konfirmeret omkring 1840 i Holmens kirke, København.
- Han arbejdede som Sekondløjtnant 22 Sep. 1846.
- Begivenhed: På tugt med briggen Ørnen til De Vestindiske Øer og Sydamerika, 1851-1852, De Vestindiske Øer. Han skriver en lang række breve under togtet. De er udgivet i uddrag i "Paa Station i Vestindien for 100 Aar siden. Uddrag af Breve fra H.G.F. Garde" ved H.F. Garde, udgivet i Personalhistorisk Tidsskrift.
- Han var Premierløjtnant i marinen 28 Jan. 1855.
- Han var Løjtnant 24 Mar. 1858.
- Han arbejdede som Fører på jagten Karen Knuth på opmåling 1859.
- Han var Højst kommanderende 1860-1862 i Christiansø.
- Han var Næstkommanderende på dampskibet Geiser 1864.
- Han var Chef for dampskibet Slesvig i Østersøen 4 Mar. 1864.
- Han var Kaptajn på dampskibet Ægir på opmåling 1865-1868.

Hans Georg Gardes aner

- På togt til De Vestindiske Øer, 1867-1868, De Vestindiske Øer. Han deltog i alt 4 togter til Vestindien, • Begivenhed: Chef for korvetten Dagmar, 1872-1873, Brasilien. Togter til Brasilien og Vestindien
- Han arbejdede som kommandør 1874.
- Han var Chef for panserbatteriet Rolf Krake 1876.
- Han var Chef for panserbatteriet Gorm 1877.
- Han var Chef for panserbatteriet Lindormen 1879.
- Han var Chef for fregatten Jylland 1880.
- Han var Chef for panserskibet Odin 1881-1882.
- Han var Chef for kanonbådseksadren 1883.



Fregatten Jylland
(2003)

- Han var Chef for Orlogsværftet 5 Jul. 1884.
- Han var Chef for fregatten Fyen til Middelhavet 1885.



Chef for Orlogsværftet
Klip fra Kjøge Avis
(8 Jul. 1884)

- Han var kontra admiral 19 Nov. 1885.



Udnævnt til Kontræadmiral
Klip fra Randers Amtsavis
(21 Nov. 1885)

Hans Georg Friboe blev gift med **Anna Christine Elisabeth Knudsen** den 18 Dec. 1855 i Holmens kirke i København. Anna Christine Elisabeth blev født den 31 Okt. 1834 i Store Heddinge på Stevns og hun døde den 7 Jan. 1919 i Holmen, Sockelund, København i en alder af 84 år.

- De blev forlovet 16 Jun. 1852 på Sankt Croix, De Vestindiske Øer. Han skriver meget om sin forlovelse og sin forelskelse i sin kommende kone i sine breve fra Vestindien • Bopæl: Omkring 1856, i Søkvæsthuset, Christianshavn, København. Bopæl: 1880, i Rosenvængets Side Allé 1, København

5. Anna Christine Elisabeth Knudsen, datter af **Adrian Benoni Bentzon Knudsen** og **Susan Elisabeth Miller**, er født den 31 Okt. 1834 i Store Heddinge på Stevns og døde den 7 Jan. 1919 i Holmen, Sockelund, København i en alder af 84 år. Et andet navn for Anna Christine Elisabeth var Anna Christine Elisabeth Garde.

- Bopæl: 1849-1852, i Sankt Croix, De Vestindiske Øer hos forældrene
- Hun arbejdede som husmoder i København 1880.
- Bopæl: 1 Nov. 1890, i Overgaden over Vandet 60, 1., Christianshavn.
- Hun var admiralinde 6 Nov. 1890.
- Bopæl: 1 Nov. 1895, i Linnegade 8, 3., København.
- Bopæl: 1 Nov. 1898, i Linnegade 6, 4., København.

Anna Christine Elisabeth blev gift med **Hans Georg Friboe Garde** den 18 Dec. 1855 i Holmens kirke, København.

6. Jørgen Andersen Holm, søn af **Jens David Holm** og **Marthe Elisabeth Johansen**, er født den 24 Nov. 1826 fra Sankt Hans, Odense og døde i 1887 i en alder af 61 år.

- Hjemmedøbt, 17 Nov. 1826
- Han arbejdede som Underkorporal i Odense 1850.
- Han arbejdede som skolelærer i Hunderup 1859.

Hans Georg Gardes aner

- Han arbejdede som væver og husfader i Hunderup 1860.
- Han arbejdede som skolelærer i Hunderup 1870-1880.

Jørgen Andersen blev gift med **Frederikke Hanibaline Levetzau Egholdt** den 29 Dec. 1858 i Sankt Knuds kirke, Odense. Frederikke Hanibaline Levetzau er født den 2 Feb. 1832 i Næstved og døde i 1877 i Hunderup, Sankt Knuds, Odense i en alder af 45 år. Et andet navn for Frederikke Hanibaline Levetzau var Frederikke Hanibaldine Levetzov Egholdt.

- Bopæl:1860, i Hunderup, Sankt Knuds, Odense. Bopæl:1880, i Hunderup Skole, Sankt Knuds, Odense.

7. Frederikke Hanibaline Levetzau Egholdt, datter af **Hans Christian Egholdt** og **Inger Kirstine Nielsen**, er født den 2 Feb. 1832 i Næstved og døde i 1877 i Hunderup, Sankt Knuds, Odense i en alder af 45 år. Et andet navn for Frederikke Hanibaline Levetzau var Frederikke Hanibaldine Levetzov Egholdt.

- Hun blev konfirmeret i 1846 i Helligånds, København.
- Hun arbejdede som lærerinde 1850 i Fensmark, Tybjerg, Præstø.
- Bopæl:1850, i Fensmark, Tybjerg, Præstø. Fensmark er en by på Sydsjælland med 4.977 indbyggere (2017), beliggende på toppen af Maglebjerg Bakke, nordøst for Næstved i Fensmark Sogn, Næstved Kommune og tilhører Region Sjælland. Fensmark var indtil 1. januar 2007 hovedby i Holmegaard Kommune, hvor nabobyerne Holme-Olstrup og Toksværd også var underlagt, hvorefter den blev en del af Næstved Kommune. Fensmark er den næststørste by i Næstved Kommune, kun overgået af Næstved. Nord for byen ligger Holmegaard Mose, som er en af Danmarks største højmoser. Nordvest grænser byen op til Stenskov, hvor man ved gennemkørsel kommer til kroen, Gulerodshuset. Fra kroen er der landevej ind til Næstved og mod nord til Ringsted. Byen voksede oprindeligt frem omkring Holmegaard Glasværk.

Fensmark bestod i mange år af to byer. Bebyggelsen omkring Holmegaard Glasværk, i folkemunde kaldet 'glasbyen', og så selve Fensmark by omkring byens kirke og hovedgader, Holmegaardsvej og Næstvedvej. De to bydele er dog ikke længere synlige. Holmegaard Glasværk er nu lukket og der er senere blevet forsøgt at oprette et oplevelsescenter i det gamle glasværk, Holmegaard Park, men heller ikke det formåede at overleve. Holmegaard Glas er dog stadig et internationalt brand og sælges fortsat over hele verden. Fensmark har de seneste 10-15 år oplevet en betydelig befolkningstilvækst og et dertilhørende byggeboom omkring byen. Byens skole hedder Holmegaardskolen og har op til 9. klassetrin.



Fensmarks placering

"Hvor Fensmark hæver sit kirketelt med den røde top imod sky" '96 (Christian Winther). Byen er også kendt, som digteren Christian Winthers fødested. Christian Winther blev født 29. juli 1796 i byens stadig eksisterende præstegård. Blandt hans mest berømte værker er Skriftestolen fra 1843 og Hjortens Flugt fra 1855. Han døde efter et langt og begivenhedsrigt liv i Paris i 1876.

- Hun var husmoder 1870 i Hunderup, Sankt Knuds, Odense.

Frederikke Hanibaline Levetzau blev gift med **Jørgen Andersen Holm** den 29 Dec. 1858 i Sankt Knuds kirke, Odense. Jørgen Andersen er født den 24 Nov. 1826 fra Sankt Hans, Odense og døde i 1887 i en alder af 61 år.

3. generation (Oldeforældre)

8. Janus Andreas Garde, søn af **Peder Schwane Garde** og **Anne Cathrine Reistrup**, er født den 1 Jun. 1792 i Sankt Nikolaj, Sokkelund, København og døde den 4 Sep. 1874 i Sankt Johannes kirke, København i en alder af 82 år. Et andet navn for Janus Andreas var James Andreas Garde.



Enkekassen: Janus Andreas von Garde Lieutenant ved Kbhn Infanteri Regiment, senere Byefoged i Rønne Født: 28-06-1792 St. Nicolai Kirke, Kiøbenhavn Stempelmærke: Danmark Død: 04-09-1874 Notat: Dåbsattest i RA. Hustru: Policenummer: 17434 Pensionspolice oprettet: 17-06-1814 Årlig Pension: 170 Indbetalt: 0 Afdragsordning: 447 Cathrine Kirstine Qvistgaard Født: 24-02-1786 Søebye, Holbeks Amt Stempelmærke: Danmark Død: 11-12-1851 Notat: Dåbsattest i RA.

- Han blev student i 1811.
- Han blev sekondløjtnant i Kronens regiment 24 Dec. 1813-1821.
- Han tog eksamen som Cand.jur. Den 9 Apr. 1817 ved Københavns Universitet.
- Han blev Premierløjtnant i landetaten, senest 2. Livregiment 26 Nov. 1822 i København.
- Han arbejdede som Krigsråd, By - herreds og birkeskriver i Allinge 24 Jan. 1827.

Hans Georg Gardes aner

- Han arbejdede som Justitsråd, By- og herredsfoged 23 Okt. 1835-1856 i Rønne. Han blev udnævnt til justitsråd i forbindelse med kong Frederiks VII's besøg på Bornholm i 1851. Det skriver sønnen H.G.F. Garde bl.a. om i sine breve fra sit vestindiske tog.
- Begivenhed: Behandlede falskmøntnersagen, 1843-1847, Aakirkeby på Bornholm
- Han arbejdede som Justitsråd 15 Sep. 1851.
- Han arbejdede som Byfoged og rådmand 23 Nov. 1856-13 Jun. 1870 i Helsingør. Ved lov af 1/7-1870 forenedes Byskriver og Byfogedembedet i Helsingør ved indtrædende vacance.
- Han fik pension Afsked 13 Jun. 1870.

Janus Andreas blev gift med **Cathrine Kirstine Qvistgaard** den 31 Maj 1814 i Garnison, Sokkelund, København. Cathrine Kirstine er født den 24 Feb. 1787 på Nørager gods ved Holbæk og døde den 4 Dec. 1851 i Rønne i en alder af 64 år. De blev forlovet 18 Apr. 1814 i København. Hirsch's noter: Får tilladelse til at ægte Catharina Kristine Quistgaard, datter af døde Proprietær

- Bopæl: Omkr 1830, i Østergade, Allinge. De boede i den gamle Byskrivergård i Allinge
- Bopæl: 1835-1856 i Rønne, Vester, Bornholms Amt, DNK.

9. **Cathrine Kirstine Qvistgaard**, datter af **Ivar Pedersen Qvistgaard** og **Agnete Cathrine Christine Plum**, er født den 24 Feb. 1787 i Nørager gods ved Holbæk og døde den 4 Dec. 1851 i Rønne, Vester, Bornholm i en alder af 64 år.

Cathrine Kirstine blev gift med **Janus Andreas Garde** den 31 Maj 1814 i Garnison, København. **Adrian Benoni Bentzon Knudsen**, søn af **Peter Adolph Knudsen** og **Dorthea Elisabeth Rude**, er født den 14 Jan. 1806 i Tybjerg ved Præstø og døde den 9 Apr. 1879 i Christiansted, Sankt Croix, De Vestindiske Øer i en alder af 73 år.

Fødselsnotater: Arne Bjørn Jørgensen: Peter Adolf Knudsen må have kendt den karismatiske Adrian Benoni Bentzon fra sin studietid i København, og derefter navngivet sin søn efter ham. Begge Adrian'er ender på De Vestindisk Øer, og de må have kendt hinanden. Adrian Knudsen søn James bliver gift med Adrians (den ældre) barnebarn Jacobine. I skrift af H.F. Garde om ABB. fremgår det:

"Dr. A.B.B.Knudsen (1806-79) var opkaldt efter Generalguvernør Bentzon, som inden udrejsen til Vestindien i 1799 var ven med hans fader Peder Adolf Knudsen (1759-1820), Præst i Snoldelev, senere i Skelby og Gedesby."

Sct. Croix Census 1850 22 , Christiansted Hospital Street, , The King , 1850,
Benoni Knudsen M Garnisonslæge 45
Susan Elian Knudsen Født Miller F 39
Anna Kirstine Elizabeth Knudsen F 16
Geraldine Mathilde Mouritsen F Tjenestepige 24

Enkekassen: Adrian Benjamin Knudsen Practiserende Læge i Store Heddinge. Født: 14-01-1806 Skælby ved Nykøbing F, Stempelmærke: Danmark Død: 09-04-1879

Notat: Født og død ifølge Carøe: Den danske Lægestand. Kaldes Adrian Benoni Bentzon Knudsen. Hustru: Policenummer: 16525 Pensionspolice oprettet: 27-12-1833. Årlig Pension: 150 Indbetalt: 300 Afdragsordning: 320 Susanna Elisabeth Miller. Født: 30-01-1811 St. Croix Stempelmærke: Danske kolonier Død: 23-12-1902. Notat: Født og død ifølge Carøe: Den danske Lægestand.

- Han blev student i 1824 i Nykøbing Falster
- Han arbejdede som praktiserende læge 1831-1838 i Store Heddinge.
- Han fik kirurgisk eksamen i 1834.
- Han arbejdede som distriktslæge og kirurg i Hjørring og Sæby Mellem 29 Dec. 1838 og 3 Dec. 1847.
- Han arbejdede som garnisonslæge på Sankt Croix 1847-1879. Med titlen overlæge.



Klip fra Bornholms Avertissement (13 Jul. 1838)



1869
Adrian Benoni Bentzon Knudsen, fotografert af N. Willumsen, København ca. 1869.

Hans Georg Gardes aner

- Han ejede Bülowsminde, Sankt Croix 1860-1875. Ejendommen havde tidlige tilhørt Peter von Scholten og Anna Heegaard.
- På et kort besøg i Danmark i 1874.
- Han blev udnævnt til etatsråd ved sin afgang i 1879, men døde inden udnævnelsen nåede frem. Granny kunne således kalde sig etatsrådinde de sidste 23 år af sit liv.



Udsigten fra Bülowsminde
akvarel af Frederik von Scholten

Adrian Benoni Bentzon blev gift med **Susan Elisabeth Miller** den 8 Maj 1833 i Trinitatis, Sokkelund, København. Susan Elisabeth er født den 30 Jan. 1811 på Sankt Thomas, De Vestindiske Øer og døde den 23 Dec. 1902 i Holmen i en alder af 91 år.

Adrian Benoni Bentzon blev derefter gift med **Sophia Heyliger**, datter af **William Henry Heyliger** og **Salmy Miller**. Sophia er født den 10 Maj 1827 på Sankt Croix, De Vestindiske Øer og døde efter 1901.

Hun arbejdede som syerske 1841-1857. På engelsk seamstress

- Bopæl: 1841, i Nørregade 7A, Christiansted, Sankt Croix, De Vestindiske Øer.
- Hun er syerske ved folketællingen i 1841.
- Rejse til Europa sammen med Granny, 1866, Europa. De er bl.a. fotograferet i Bristol på denne rejse

11. Susan Elisabeth Miller, datter af **James Miller** og **Charlotte Christina Birgitte Cappel**, er født den 30 Jan. 1811 på Sankt Thomas, De Vestindiske Øer og døde den 23 Dec. 1902 på Holmen i en alder af 91 år. Andre navne for Susan Elisabeth var Granny og Susanne Knudsen.

Johan Garde: Susannah Elizabeth, f. Miller, min oldemor. Hun omtales som Granny. Min far og hans brødre spurgte hende: "Sig os, Granny, var dine forældre ikke gift?" Granny svarede: "Det brugte man ikke i de tider." Langt ind i det 19. århundrede var ægteskab mellem hvide og kulørte utænkeligt, og hun var selv den første af slægten, som indgik lovformeligt ægteskab med en hvid mand.

H. F. Garde: Hun blev sendt til København til opdragelse og kom i huset hos H.C. Knudsens stedmoder, præsteenken Dorthea Elisabeth Knudsen.



1850
Daguerreotypi ca. 1850

- Hun blev konfirmeret den 20 Apr. 1828 i Garnison, København.
- Hun arbejdede som i huset hos præsteenke 1833. Præsteenken var i nær familie med Anna Heegaards samlever før von Scholten.
- Bopæl: 1871-1872, i Adelgade, København. Sammen med Lizzie. Manden Adrian blev i Vestindien.
- Bopæl: 1873, i Ny Kronprinsessegade. København.
- Bopæl: 1874, i Rosenvængets Allé 7, 1., Østerbro, København.
- Bopæl: 1876, i H. C. Ørstedvej 17, København.
- Bopæl: 1883-1884, i Skjoldsgade, Østerbro, København. Sammen med Lizzie
- Bopæl: 1885, i Skjoldsgade 5A, Østerbro, København.

Susan Elisabeth blev gift med **Adrian Benoni Bentzon Knudsen** den 8 Maj 1833 i Trinitatis kirke i København.

12. Jens David Holm, søn af **Jørgen Holm** og **Ellen Sophie Holm**, blev født i 1794 fra Sankt Hans, Odense.

- Han arbejdede som hattemager i Odense 1826-1860.
- Bopæl: 1850, i Nørregade østre del 496, Odense.
- Han arbejdede som hattemager, underholdes af husfaderen 1860.

Jens David blev gift med **Marthe Elisabeth Johansen**. Marthe Elisabeth er født omkring 1800 i Danmark og døde før 1850.

13. Marthe Elisabeth Johansen er født omkring 1800 i Danmark og døde før 1850.

Marthe Elisabeth blev gift med **Jens David Holm**. Jens David blev født i 1794 fra Sankt Hans, Odense.

14. Hans Christian Egholdt er født i 1796 i Næstved og døde før 1860.

Hans Christian blev gift med **Inger Kirstine Nielsen** den 11 Maj 1827 i Sankt Peder kirke, Næstved. Inger Kirstine er født i 1806 i Agedrup, Bjerger, Odense og døde efter 1880.

- **Inger Kirstine Nielsen**, datter af **Niels**, er født i 1806 i Agedrup, Bjerger, Odense, DNK og døde efter 1880 Hun arbejdede som husholderske og enke 1860.
- Bopæl: 1860 i Aaderup, Sankt Mortens, Tybjerg, Præstø.

Hans Georg Gardes aner

- Hun lever af sine penge i 1870.
- Hun bor hos sin svigersøn Jørgen Andersen Holm i 1870-1880.
- Hun var enke 1880.

Inger Kirstine blev gift med **Hans Christian Egholdt** den 11 Maj 1827 i Sankt Peder kirke, Næstved. Hans Christian er født i 1796 i Næstved og døde før 1860.

196 Krummedige – Juliane & Hans 24 x tipoldefar for 1000 år siden!! 23. december 2015

Det er endnu en gang lykket, at komme rigtigt langt tilbage i familiehistorien. Denne gang har jeg fundet frem til mine børnebørn Juliane Galbo-Jørgensen og Hans Bjørn Galbo-Jørgensens 24 x oldefar Henrik Ottenbüttel Krummedige, som blev født for næsten 1.000 år siden. Mange forskellige kilder er gået igennem for at verificerer rigtigheden af slægtsforbindelserne. De 28 led i slægtsforbindelsen fra Juliane og Hans og tilbage til Henrik Krummedige ser således ud i korte træk:

1. 24 x tipoldefar: **Henrik Ottenbüttel Krummedige** f. 1083
Denne gamle Slægt, en af de ældste og berømteste i Holsten, har sit navn af borgen Krummendik ved Itzehoe, der alt i det 13. århundredes midte tilhørte slægten, men 1410 blev afhændet til Rantzau'erne. Dog synes det, at slægtens egentlige hjemstavn var Ottenbüttel i Aspe sogn, og at den oprindelig har båret navn herefter, men en enkelt linje kaldte sig alt i det 13. århundredes begyndelse "Busche", måske efter våbnet, som var et lindetræ, der oftest angives grønt i sølvfelt, men efter en fra 1445 stammende tegning var hvidt i blå felt. Det tilhørende hjelmtegn var to vædderhorn, dog førte hr. Henrik Krummedige til Valden to vesselhorn, hr. Erik Krummedige, død 1541, snart et lindetræ, snart to lindekviste.
2. 23 x tipoldefar: **Hasso Ottenbüttel Busche Krummedige** f. 1120



Krummedigernes gamle våbenskjold

3. 22 x tipoldefar: **Henrik Busche Krummedige de Ottenbüttel** 1155-1208
Han var foged og ridder i Ottenbüttel. Nævnes da grev Albert gav gods til kirken i Bergedorf.
4. 21 x tipoldefar: **Eler Krummedige de Ottenbüttel** omk. 1200 – efter 1286
Eler de Ottenbüttel, Ridder, trættes i år 1236 med Provsten i Neumünster om Fogediet Horst, og nævnes i år 1247 sammen med Volbrecht og Balduin Krummedige i et af Grev Johan udstedt vidne. Han kaldes endnu 1257 Hr. Eler de Ottenbüttel, men 1261 Hr. Eler de Krummedige og sluttede da et forlig med Provsten i Neumünster om en af ham opført bolig i Sognet Horst og Breitenburg
5. 20 x tipoldefar: **Nicolaus de Ottenbüttel Krummedige** 1230 – 1291
Ridder af Ottenbüttel. Hr. Nicolaus de Ottenbüttel, var 1267 voldgiftsmand i en strid mellem Hamborg og Hr. Otto von Barmstede, og var i år 1281 ridder og nævnes med sine brødre.
6. 19 x tipoldefar: **Iven Nicolaussøn Krummedige** 1274 – 1301

Grote Iven Krummedige besejlede 1297 dokument sammen med Greve Johan, og tjente i år 1298 blandt Staden Lübecks lejetropper. Han blev 1300 af Bispen af Lübeck anklaget for Paven for at have øvet overgreb mod en Kannik.



Holsteiner Tor i Lübeck. Foto Arne i 2015

7. 18 x tipoldefar: **Johan Grote Krummedige** 1294 – 1351

Grote Johan Krummedige, vistnok den Henneke K., som i 1323 besejlede det holstenske Adels Forbund og i 1342 i Lybækkernes klager kaldes "Vorgeten Sone". Gav i år 1348 sammen med sin broder Iven og Johannes Leueselle for deres frænde Lyder Krummediges sjæl et pengebeløb for hans søns Eggert Krummediges Gods i Stelnow og Growel til Itzehoe Kloster. Nævnes i 1351 sammen med Iven Engel Krummedige.

8. 17 x tipoldefar: **Segebod Johansen Krummedige** omkring 1330 – efter 1386

Gift med Cecilie Skram til Rundtoft (født 1342). Skriver sig til Mehlbeck og Løgismose. I år 1393 udstedtes et vidne om at han i sin tid med ære udløste sig af dansk Fangenskab.



Rundtoft – på tysk Rundhof er første gang nævnt i kilderne i 1231

Han var væbner og godsejer til Mehlbeck i Holsten og ejer af Rundhof i Angel, og han havde ligesom andre holstenske adelsfolk part i den fynske herregård Løgismose, Holsten.



Krummediges nye våbenskjold

9. 16 x tipoldemor: **Mette Segebodsdatter Krummedige** omk. 1350 – omk. 1399
Gift med Peder Iversen Juel, der var født i Slesvig. Han var væbner og borgmester i Flensborg, og de boede lige nord for byen.



Peder Juls våbenskjold

10. 15 x tipoldefar: **Troels Juel** 1380 – 1415
Han var i år 1400 blandt arvinger efter moderen Fru Mette Segebodsdatter, og blev i 1401 af broderen Iver gjort fuldmyndig til at dagtinge med Jens Pedersen om godset i Løgismose.



Troels Juels våbenskjold

11. 14 x tipoldemor: **Anna Troelsdatter** omk. 1410 – efter 1440
Hun var gift med Svend Winter på Astrupgård. Astrupgård er en gammel slægtsgård fra ca. 1750, som altid har været ejet af familien Obeling. Slægtshistorien kan føres tilbage til det 14. århundrede.



Anna Troelsdatter Juels våbenskjold

Astrupgaard er i dag en planteavlsbedrift med lidt hobbydyr. Astrupgård ligger meget centralt i Sønderjylland tæt ved Rømø (med Nordeuropas største og mest børnevenlige strand), Ribe og grænsebyen Tønder.



Astrupgård

12. 13 x tipoldefar: **Troels Winter** 1425 – 1514

Gårdmand på Astrupgård, Brøns sogn, Hviding herred. Han nævnes i alt 16 gange i årene 1470-1503 i forskellige tingsvidner, først som herredsfoged i Hviding herred, senere som sandemand, efter at sønnen Svend Troelsen har overtaget hvervet som herredsfoged. Af et tingsvidne fra 1514, som er et arveforlig mellem hans børn, fremgår, at han er død.



Troels Winters våbenskjold

13. 12 x tipoldefar: **Peder Troelsen** omk. 1474 – 1561

Han var herredsfoged i Hviding og ejer af Astrupgård.

14. 11 x tipoldemor: **Kirsten Pedersdatter Troelsen** 1512 – 1570

Hun var gift med Frands Madsen, som er stamfader til den talrige og indflydelsesrige Plum familie. Plum er en talrig dansk præste- og handelsslægt, som nedstammer fra borger i Ribe, kanon- og klokkestøber Frands Madsen (1500-1570).

15. 10 x tipoldefar: **Peder Frandsen** 1545 – 1608

Han var kongelig herold, samt byfoged og købmand i København.

16. 9 x tipoldefar: **Claus Pedersen Plum** 1585 – 1649

Claus Plum, 1585 -16. marts 1649, jurist. Født i København, død i København, samt begravet i Vor Frue Kirke. Han blev student 1604 fra Herlufsholm. Efter en omfattende studierejse der indbefattede ophold ved universiteter i Tyskland (Wittenberg 1605-08, Heidelberg 1608, Giessen

1609), England (1612) og Skotland, Frankrig, Italien (Padova 1616) og Nederlandene kaldtes han 1615 hjem til det ledige juridiske professorat ved Københavns universitet, men vendte først tilbage 1617. Det var første gang siden 1537 at der i dette professorat blev udnævnt en dansker, og vistnok også første gang at universitetet selv fik indflydelse på udnævnelsen. 1621 disputerede P. for den juridiske doktorgrad over en ikke bevaret afhandling om hævd. Han var fire gange universitetets rektor og blev 1623 Frue kirkes akademiske værge. Det eneste af Plums skrifter der er bevaret er den tredje af fire disputater om ægteskabsret (1627) der i tidens stil lægger hovedvægten på romerretten og kanonisk ret, men dog lejlighedsvis omtaler dansk ret. Af forelæsningskatalogerne fremgår at P. har annonceret forelæsninger over ægteskabsretten på grundlag af Frederik IIs ægteskabsordinans. Interesse for national ret viste han også ved, som det fremgår af fortalen til Christen Ostersen Veiles Glossarium juridico-Danicum, 1641 (3.udg.1665), at have ydet forfatteren bistand ved udarbejdelsen og senere revisionen af dette værk.



Familien Plums våbenskjold

17. 8 x tipoldefar: **Johan Clausen Plum** omk. 1628 – 1701

Han var generalkirkeinspektør og økonom ved børnehuset på Christianshavn.

18. 7 x tipoldefar: **Claus Johansen Plum** 1669 – 1739

Han var sognepræst for Veterslev og Høm sogn ved Ringsted.



Veterslev kirke

19. 6 x tipoldefar **Claus Plum** 1716 – 1803

Han var krigsråd og købmand i Sankt Petersborg i Rusland. Ejer af herregården Tiselholt på Sydøstfyn. Tiselholt er en dansk herregård på Sydøstfyn. Den første gård lå på det gamle voldsted, Tislot. Tiselholt ligger i Vejstrup Sogn, Gudme Kommune på sydøst Fyn. Hovedbygningen er opført i 1874-1876 ved Ludvig Fenger. Tiselholt Gods er på 253,3 hektar. Senere var han grosserer og ejede gården Nøragergård.



Tiselholt i 1820

20. 5 x tipoldemor: **Agnete Cathrine Christine Plum** 1760 – 1799

Hun var gift med Peder Iversen Qvistgaard, der var svagelig, døde ung og som blev begravet den 14. maj 1796. Samme år solgte Peder Qvistgaard Nøragergård for 56,544 Rd. til svigerdatteren, der således blev ejer af den gård, som hendes nu i Kalundborg bosatte far i 1784 havde solgt. Hun giftede sig kort efter mandens død i 1797 med Jens Korsgaard.

21. 4 x tipoldemor: **Cathrine Kirstine Quistgaard** 1787 – 1851

Hun giftede sig med Janus Andreas Garde.

Garde, Janus Andreas, f. 1., døbt 28. juni 1792 i Kbh. (Nic), d. 4. Sep. 1874 sst. (Johs.), Søn af Inspektør ved Korntørringsanstalten og Kornmagasinerne Peder Schwane G. og Anne Cathrine Reistrup. Gift den 31. Maj 1814 i Kbh. (Garn.) Cathrine Kirstine Qvistgaard, døbt 24. Feb. 1786 i Sæby, Løve Herred., d. 4. Dec. 1851 i Rønne, Datter af Proprietær til Nørager Iver Qvistgaard. og Agnete Cathrine Christine Vium. — 1811 Student, privat, 24. Dec. 1813 Sekondløjtnant ved Kronens Regiment., 10. Feb. 1816 ved 2. Livregiment, 9- Apr. 1817 cand. jur. (h. h.), 26. Nov. 1822 Premierløjtnant ved 2. Livregiment., 24. Jan. 1827 Byskriver i Hasle, Herredsskriver i Nordre Herred og Birkeskriver i Hammershus Birk, 31. Jan. s. A. Krigsråd, 23. Okt. 1835 Byfoged i Rønne og Herredsfoged i Vester Herred., 15. Sep. 1851 virkelig Justitsråd, 21. Nov. 1856 kgl. Raadmand samt By- og Rådstueskriver i Helsingør, 13. juni 1870 (fra 30. s. M.) Afskediget, 20. Sep. s. A. frasagt sig Titlen som virkelig Justitsråd. — R. St. A. 3.



Byskrivergården i Allinge

22. 3 x tipoldefar: **Hans Georg Friboe Garde** 1834 – 1919

Søofficer og han var bl.a. chef for fregatten Jylland.



Hans Georg Friboe Garde

Kontreadmiral H. G. F. Garde, var chef for krydserfregatten Fyen på dennes kadettogt til Middelhavet i 1885-1886. 13. december 1885 døde Garde om bord, mens fregatten lå ved Malta, hvor han efterfølgende blev begravet.



Mindesten for Hans G. Garde i Valetta på Malta. Vi besøgte gravstedet i 2013.

23. 2 x tipoldefar: **Thomas Vilhelm Garde** 1859 – 1926

Thomas Vilhelm Garde (22. oktober 1859 - 24. juni 1926) var dansk søofficer, kendt for sine undersøgelser i Grønland. Garde var juniorleder af Konebådsekspeditionen af 1883-85 ledet af Gustav Holm. De udforskede grundigt kysten i det sydøstlige Grønland, ved rejser fra Kap Farvel med konebåd både. Garde udforskede Lindenows Fjord (62 ° 15 'N), hvor der er fundet de skandinaviske ruiner på østkysten. Overvintrende i Nanortalik og her opdagede han mellem der, og Kap Farvel 200 levende gletsjere, hvoraf 70 havde et hav ansigt mere end en mil (1,61 km) bredt. Under sine undersøgelser af Julianehåb distriktet, sydvest for Grønland i 1893 gjorde han en lang rejse over Grønland indlandsis, som viste sig at være uventede høje. I sin tur på 13 dage, rejste han 180 miles (290 km) over isen og nåede en højde på mere end 8000 fod (2438 m). Han blev tildelt Roquette medalje af Société de Géographie af Paris.

I 1897 førte han den russiske isbryder Nadeshny fra København til Vladivostok. Han blev kommandant i den kongelige danske flåde, stabschef, fra 1908 til 1911 assistent til ministeren for søværnet og i 1918 kontreadmiral. Fortællinger om hans udforskninger har optrådt i Meddelelser om Grønland, ix, XVI (50 bind, København, 1876-1912). Hans observationer dannede grundlaget for den første fuldstændige beskrivelse af Vestgrønlands vandveje, herunder oplysninger om vind og is.



Thomas Vilhelm Garde

24. Tipoldefar: **Hans Georg Garde** 1889 – 1984

GARDE H G kommitteret, K.DM., D.r.K.M., M.T.Kha.p.p.; f. 1/4 1889 i København.; søn af kontreadmiral T V Garde (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Inger f. Holm; gift (1/4 1913) m. Chressie G., datter af gesandt Poul Nørgaard (død 1923, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Julie f. Knudsen (død 1941).

Sekondløjtnant i søværnet 1910; premierløjtnant i 1911; specialuddannelse i radiotelegrafi; afsked 1920; sekretær ved DFDS's direktion 1919, prokurist i selskabet 1935, underdirektør 1936-55.

Medstifter af Dansk Radio A/S og af Dansk Radioklub; æresmedlem af Københavns Radioklub; deltog 1922 i starten af den danske radiofoni og i fremskaffelsen af midlerne til den første danske radiofonistation, Københavns radiofonistation i Jorcks Passage; æresmedlem af Herrekoret Bel Canto; har som skibsfartens delegerede deltaget i forsk. internationale konferencer; medl. af bestyrelsesrådet for statens skoleskib Danmark, af den rådgivende komité i World Friendship Association og af bestyrelsen for Hotel Codan A/S; formidlede i 1947 en overenskomst mellem det danske marineministerium og The Decca Navigator Co., Ltd., London om etablering af en dansk deccakæde til brug ved radionavigering i danske og tilgrænsende farvande; medstifter af og vicepræsident for Dansk Decca Navigator A/S, UH. ansat som kommitteret fra 1956.



Min far som voksen. Nu er
håret blevet helt sort og
passer til de brune øjne.

Hans Georg Garde

25. Oldemor: **Else Garde** f. 1921 – omk. 2005

Laboratorieassistent, og gift med Hans Holger Galbo, der var læge i København.



Else Garde malet af Bertha Dorah

26. Mormor: **Charlotte Galbo** f. 1948

Kontorchef i Københavns kommune og gift med Torben Jacobsen, der er seniorkonsulent hos Care4you.



Charlotte Galbo

27. Mor: **Amalie Galbo-Jørgensen** f. 1981

Senior Consultan hos Deloitte BPS og gift med min søn Claus Bjørn Galbo-Jørgensen, der er økonomisk rådgiver hos Incentive Partners.



Amalie og Claus Bjørn Galbo-Jørgensen

28. **Hans Bjørn Galbo-Jørgensen** f. 2012 og **Juliane Galbo-Jørgensen** f. 2014
Mine kære børnebørn.



Hans og Juliane

Arne Bjørn Jørgensen

197 Fra Galbo til Reventlow gennem 800 år

14 juli 2016

I dette skrift vises slægtssammenhængen gennem 26 slægtled, 7 slægtsgene og over 800 år fra mine børnebørn Juliane og Hans og tilbage til de tidligste grene af Reventlow familien.

Hovedparten af de ældste slægtsled var riddere od adelsfolk samt præster, og det er derfor vi i dag har viden om dem. I de senere slægtsled er der mest tale om læger og søofficerer.

Mange forskellige kilder er gået igennem for at verificerer rigtigheden af slægtsforbindelserne, og der er naturligvis en vis usikkerhed i forbindelserne især i de ældste led af slægten. De 26 led i slægtsforbindelsen fra Juliane og Hans og tilbage til Gotskalk den ældre Reventlow ser således ud i korte træk:

Reventlow grenen

1. 22 x tipoldefar: **Gotskalk den ældre Reventlow** f. omkr. 1170
Den første kendte mand af slægten, Gotskalk Reventlow, som var vasal af grev Albrecht 2. af Orlamünde, og han var stamfader til den holstenske linje af Reventlow slægten. Slægten Reventlow er en gammel tysk og dansk adelsslægt. Slægten har været kendt i Ditmarsken fra 1223, hvor dens medlemmer var fogeder. Den var desuden kendt i Mecklenburg fra 1236 og i Danmark fra 1333.
2. 21 x tipoldefar: **Hartvig Iven Reventlow** omkr. 1190-1272
Da stamfædrene Gotskalk og Ditlev, der levede samtidigt (o.1250), hver havde en søn ved navn Hartvig, er det sandsynligt, at Gotskalk og Ditlev har været brødre og sønner af en Hartvig. Desuden taler det for, at begge linjer anvender det sjældne navn Iven, der i det 13. og 14. århundrede var et yndet fornavn, der stammer fra ridderen Iwein.



Hartvig Reventlows våbenskjold

3. 20 x tipoldefar: **Gotskalk Reventlow** 1218-efter 1249
Gotskalk nævnes i 1223 sammen med de to Brødre Halericus og Oddo af Kellingthorpe som vidne i Ratzeburg for Grev Albert af Orlamündes overdragelse af Jurisdiktionen Horst mellem Lutesov og Stillenov til Klostret i Neumünster; skænkede omkring 1240-45 sammen med sin Hustru Elisabeth, Henrik af Trent og dennes Broder Eler Kale et Stykke Jord til Bredenbergs sogn ved den østlige Bred af Stellau, var 1247 sammen med Eler Reventlow vidne for Greverne Johan og Gert af Holstens Overenskomster med Lübeck.



Holsteiner Tor i Lübeck. Foto 2015 Arne

4. 19 x tipoldefar: **Henrik Gotskalksen Rewentlow** omkr. 1240 – efter 1272
nævnes med broderen i år 1258, 1261 og I 1272.
5. 18 x tipoldefar: **Johannes Rewentlow Kaas** 1300-1336
Afstamningen er usikker, og der angives forskelligt fra flere forskere. Han levede i Holsten og er stamfader til den fynske linje Rewentlow.



Johannes Rewentlow Kaas våbenskjold

6. 17 x tipoldefar: **Henrik Jensen Rewentlow** omkring 1355 – efter 1432
Gift med Ingeborg Bendtsdatter omkr. 1355-efter 1432
Han var ridder og besejlede i år 1358 som forlover for hertuginde Rikarda forliget med Kong Valdemar og hende om Als. Han var i 1363 ridder, og siges at have ejet Søbo herregård.



Søbo

Lange grenen

7. 16 x tipoldemor: **Anne Henriksdatter Rewentlow** 1380 – 1428
Hun var gift med Niels Thomesen Lange 1370-efter 1428. Han skal have ejet Lydumgård i Vester Horne Herred, og han besejlede i 1405 sammen med sin bror Oluf Thomesen til vitterlighed med Christiern Pedersen, og var i 1406 sammen med sin bror Esge Thomesen nærværende på Kongens retterting på Lundenæs. Han nævnes i 1416 som vidne af Varde Sysselting sammen med sit næstsøskendebarn Hr. Oluf Pedersen og sin søn Iver Nielsen. Efter sin hustru Anne Henriksdatter Rewentlow død blev han gift to gange mere og det nævnes at han fik i alt 24 børn.



Lydumgård ved Vester Horne

8. 15 x tipoldefar: **Mogens Nielsen Lange** 1410-1486

Han var ridder og ejer af Lydumgård, samt bispens lensmand på Hennegård. Han boede på Hennegård, som han dog kun havde i forlening af bispen, og på Lydumgård. Han beseglede i 1454 til vitterlighed med biskop Jens Iversen Lange og i 1462 sammen med Lage Olufsen og Gunde Nielsen til vitterlighed med Erik Christiernsen. Han var død 25. februar 1486.



Hennegård

Buch grenen.

9. 14 x tipoldemor: **Inger Mogensdatter Lange** omk. 1460

Hun var gift med Knud Jepsen Buch omkr. 1450-1521. Han var gårdmand og sandemand, og han blev den første præst i Skanderup, og boede på Nagbølgård.



Nagbøl præstegård i Skanderup

Knud Jepsen Buch blev nævnt omkring 1450. Han blev den første præst i Skanderup. Han nævnes desuden i 1491 til 1509, og var antagelig bror til Tulle Buch. I 1509 vidner et stokkenævn på 12 mand på Andst Herreds Ting, at Knud Buch og hans fader Jep Buch før ham har ejet gården i 60 år, altså siden 1449. Sammen med gården brændte breve fra Kristoffer af Bayern, kong Christian og kong Hans, som bevidnede det samme med "fortne tyngte". De fik børnene: Jens, Præst i Skanderup, Mogens, hvis søn Knud blev præst i Skanderup efter hans farbror Jens. Jep overtog Nagbølgård, og Mads blev sognepræst i Egtved og Ødsted og provst i Jerlev Herred.

10. 13 x tipoldefar: **Mogens Knudsen Buch** omkr. 1495

Gårdmand og præst i Skanderup, og boede på Nagbøl præstegård ved Anst i Ribe amt.



Skanderup kirke

12 x tipoldefar: **Knud Mogensen Buch** 1536-1600

Han udførte selv bondearbejdet til sit 18. år. Siden blev han præst i Skanderup ved Ribe, og han boede på Nagbøl præstegård.

På Skanderup Kirkes prædikestol fra 1589 står der Knud Mogensen Buch's navnetræk: Chanuto Magni. I Wibergs præstehistorie nævnes, at han var meget brav.

11. 11 x tipoldemor: **Inger Knudsdatter Buch** omkr. 1550

Hun var gift med Antonius Madsen 1550-1617. Han var den 6. præst i Vonsild og Dalby ved Vejle.

Steendorph grenen

12. 10 x tipoldefar: **NN Antoniusdatter** omkr. 1580

Hun var gift med Dampe Davidsen f. 1585. Han var ejer af Stenderupgård ved Sundeved.

13. 9 x tipoldefar: **Vilhelm Damianus Stendorph** 1610-1671

Han var gennem næste 50 år sognepræst i Stenmagle og Stenlille, der ligger ved Sorø.



Stenmagle kirke

8 x tipoldefar: **Damianus Vilhelmsen Steendorph** 1646-1685

Han var gift med Paula Bodil Hansdatter Schade 1657-1729. Han efterfulgte sin far som sognepræst i Stenmagle og Stenlille.



Stenlille kirke

Knudsen grenen

14. 7 x tipoldemor: **Bodil Damianidatter Steendorph** 1685-1728

Hun var gift med Christen Knudsen omkr. 1679-1738. Han var ved København Universitets gods i Roskilde i over 40 år, heraf 28 år som ridefoged eller administrator. Han blev afskediget pga.

uregelmæssigheder med hensyn til inddrivelse og afregning af skatter og børnepenge af

bøndergodset i september 1737, og blev efterfulgt af Ludvig Holbergs søstersøn Christian Tostrup.

Efter en årrække i velstand synes han henimod 1737 efterhånden at være kommet i vanskeligheder, som han ikke længere kunne klare. Den 11. juli 1737 lod han tinglæse 4 panteobligationer til sikkerhed for nogle af hans børn og 2 steddøtre tidligere tilfaldne arveparter, som han hæftede for, hvilket skete uden indsigelser, men den 6., 7., 8. og 13. august blev hans effekter belagt med arrest, da han den 15. august 1738 ville tinglæse endnu en obligation til sikring af de 4 ældste børns arveparter efter deres mormor, nedlagde universitetets rentemester assessor Holberg ved prokurator Christen Thauson i Roskilde protest under henvisning til universitetets formodede tilgodehavende hos Knudsen. Den 5. september 1737 blev Chr. Tostrup af universitetets rektor og professorer beordret og konstitueret til at anlægge sag mod ham, og den 19. september 1737 blev der udtaget stævning, der fremlagdes i retten den 26. september. Knudsen lod et par gange møde ved sin tjener Lars Larsen og opnåede nogle ugers udsættelse for at kunne fremsætte modkrav, men ved Roskilde Bytings rets dom af 21. november 1737 blev han dømt til at betale universitetet 1.465 sletdaler 3 mark og 15½ skilling.

Knudsens ejendele blev derefter i vinteren 1737-38 realiseret ved flere auktioner, og da han i marts 1739 døde af tæring i sin store gård i Skomagergaden, var han en ruineret mand, og boet var insolvent. Skiftet, der sluttede den 11. juni 1740 fylder ca. 200 sider i skifteprotokollen. I det i note 2 nævnte brev til professorerne, der er et bønsskrift om støtte i hans armod og alderdom - henvist som han er til sine venners assistance - siger han, at han aldrig har søgt sin egen fordel eller "på nogen utilbørlig måde har bortvendt eller forødt min eller Deres velfærd". og giver ulykkelige ildsvåde i Roskilde, hvor 2 gårde og huse for mig afbrændte (den store brand i Roskilde 1735) en del af skylden for sin vanskæbne.

Knudsen var en fremtrædende borger i Roskilde og var navnlig gennem sit 2. og 4. ægteskab besvoret med en række af byens og egnens bedste mænd, således domkirkens kantor Johannes Chr. Ryge, ridefoged på Bistrupgård Lorentz Kleist, forpagter Knud Lerche på Lindholm, birkefoged Vilhelm Steendorph ved St. Jørgens Birk, økonom ved Vor Frue kloster Caspar Schade, præsterne Anders Hald i Hvalsø-Særløse, Nicolai von Essen i Skamstrup-Frydendal, Hans Lund i Agerup-Kirkerup m.fl.



Skomagergade 46 i Roskilde

15. 6 x tipoldefar **Hans Knudsen** 1724-1803

Han var ansat i det danske kancelli, 1771 registrator, 1780 arkivar og chef for Arkivkontoret i København. Hans Knudsen havde påtaget sig at bistå en præst i Norge med en ansøgning om forflyttelse og havde i et brev spurgt, hvad præsten "vilde tillægge ham for udvisende Bestræbelse".

Han blev tiltalt for overtrædelse af forordning af 23. oktober 1700 om forbud mod at give og modtage "Skienk og Gave", men retten fandt, at Knudsen havde betragtet sig som præstens kommissionær, og udtalte, at kongens undersåtter i Norge og andre langt bortliggende lande måtte have ret til at benytte sådanne kommissionærer. Senere blev han udnævnt til justitsråd.

16. 5 x tipoldefar: **Peter Adolph Knudsen** 1759-1820

Han blev uddannet som cand.theol. og blev sognepræst i Snoldelev og Tune ved Roskilde. Senere blev han sognepræst i Skelby ved Sorø.

Han var litterat og medlem af Drejers klub.

Under en visitatsrejse i året 1800 besøgte biskop Balle 1-2. august Snoldelev og Tune sogne og anfører bl.a. "Sognepræsten Hr. Knudsen prædikede over Ep. 6,4 frugtbart og tydeligt, men uden Christendom. Han catechiseres ordentlig og messer godt". Embedsbøgerne fandtes i orden.



Snoldelev kirke



Hans Adolph Knudsen

.4 x tipoldefar: **Adrian Benoni Bentzon Knudsen** 1806-1879

Han giftede sig med Susan Elisabeth Miller 1811-1902. Han var praktiserende læge i store Heddinge og efterfølgende i Hjørring og Sæby, og blev siden garnisonslæge på Sankt Croix på De Vestindiske Øer. Han boede på Bülowsminde på Sankt Croix i 1860-1875. Ejendommen havde tidlige tilhørt Peter von Scholten og Anna Heegaard. Anna var hans svigerinde.



Udsigten fra Bülowsminde. Akvarel

af Frederik von Scholten.



Etatsråd Adrian Benoni Benzon Knudsen (1806-79). Efter en familietradition fader til Lizzie Miller. Hun skulle da være et resultat af den trost han som 52-årig fandt hos en 25-årig neger pige, Sophia Heyliger, da han få måneder før havde mistet sin egen datter, Agnes. Fotografi, ca. 1869.

Adrian Benoni Benzon Knudsen. Han blev udnævnt til etatsråd

i 1879

Garde grenen

17. 3 x tipoldemor: **Anna Christine Elisabeth Knudsen 1825-1885.**

Hun giftede sig med Hans Georg Friboe Garde 1834-1919.

Han var søofficer og han var bl.a. chef for fregatten Jylland.



Fregatten Jylland



Hans Georg Friboe

Garde

Kontreadmiral H. G. F. Garde, var chef for krydserfregatten Fyen på dennes kadettogt til Middelhavet i 1885-1886. 13. december 1885 døde Garde om bord, mens fregatten lå ved Malta, hvor han efterfølgende blev begravet.

18. 2 x tipoldefar: **Thomas Vilhelm Garde 1859 – 1926**

Thomas Vilhelm Garde (22. oktober 1859 - 24. juni 1926) var dansk søofficer, kendt for sine undersøgelser i Grønland. Garde var juniorleder af Konebådsekspeditionen af 1883-85 ledet af Gustav Holm. De udforskede grundigt kysten i det sydøstlige Grønland, ved rejser fra Kap Farvel med konebåd både. Garde udforskede Lindenows Fjord (62 ° 15 'N), hvor der er fundet de skandinaviske ruiner på østkysten. Overvintrende i Nanortalik og her opdagede han mellem der, og Kap Farvel 200 levende gletsjere, hvoraf 70 havde et hav ansigt mere end en mil (1,61 km) bredt. Under sine undersøgelser af Julianehåb distriktet, sydvest for Grønland i 1893 gjorde han en lang rejse over Grønland indlandsis, som viste sig at være uventede høje. I sin tur på 13 dage, rejste han 180 miles (290 km) over isen og nåede en højde på mere end 8000 fod (2438 m). Han blev tildelt Roquette medalje af Société de Géographie af Paris.

I 1897 førte han den russiske isbryder Nadeshny fra København til Vladivostok. Han blev kommandant i den kongelige danske flåde, stabschef, fra 1908 til 1911 assistent til ministeren for søværnet og i 1918 kontreadmiral. Fortællinger om hans udforskninger har optrådt i Meddelelser om Grønland, ix, XVI (50 bind, København, 1876-1912). Hans observationer dannede grundlaget for den første fuldstændige beskrivelse af Vestgrønlands vandveje, herunder oplysninger om vind og is.



Thomas Vilhelm Garde

19. Tipoldefar: **Hans Georg Garde** 1889 – 1984

GARDE H G kommitteret, K.DM., D.r.K.M., M.T.Kha.p.p.; f. 1/4 1889 i København.; søn af kontreadmiral T V Garde (død 1926, se Kraks Blå Bog 1926) og hustru Inger f. Holm; gift (1/4 1913) m. Chressie G., datter af gesandt Poul Nørgaard (død 1923, se Kraks Blå Bog 1923) og hustru Julie f. Knudsen (død 1941).

Sekondløjtnant i søværnet 1910; premierløjtnant i 1911; specialuddannelse i radiotelegrafi; afsked 1920; sekretær ved DFDS's direktion 1919, prokurist i selskabet 1935, underdirektør 1936-55.

Medstifter af Dansk Radio A/S og af Dansk Radioklub; æresmedlem af Københavns Radioklub; deltog 1922 i starten af den danske radiofoni og i fremskaffelsen af midlerne til den første danske radiofonistation, Københavns radiofonistation i Jorcks Passage; æresmedlem af Herrekoret Bel Canto; har som skibsfartens delegerede deltaget i forsk, internationale konferencer; medl. af bestyrelsesrådet for statens skoleskib Danmark, af den rådgivende komité i World Friendship Association og af bestyrelsen for Hotel Codan A/S; formidlede i 1947 en overenskomst mellem det danske marineministerium og The Decca Navigator Co., Ltd., London om etablering af en dansk deccakæde til brug ved radionavigering i danske og tilgrænsende farvande; medstifter af og vicepræsident for Dansk Decca Navigator A/S, UH. ansat som kommitteret fra 1956.



Min far som voksen. Nu er
håret blevet helt sort og
passer til de brune øjne.

Hans Georg Garde

Galbo grenen

20. Oldemor: **Else Garde** f. 1921 – omk. 2005

Laboratorieassistent, og gift med Hans Holger Galbo, der var læge i København.



Else Garde malet af Bertha Dorah

21. Mormor: **Charlotte Galbo** f. 1948

Kontorchef i Københavns kommune og gift med Torben Jacobsen, der er seniorkonsulent hos Care4you.



Charlotte Galbo

22. Mor: **Amalie Galbo-Jørgensen** f. 1981

Senior Consultant hos Deloitte BPS og gift med min søn Claus Bjørn Galbo-Jørgensen, der er Økonomisk rådgiver hos Incentive Partners.



Amalie og Claus Bjørn Galbo-Jørgensen

23. **Hans Bjørn Galbo-Jørgensen** f. 2012 og **Juliane Galbo-Jørgensen** f. 2014

Mine kære børnebørn:



Hans og Juliane

Arne Bjørn Jørgensen



Uytendale



Bretton familiens

Deres børn:

Charlotte Galbos 6 x tipoldefar

1. generation

1. Lucas de Uytendale er født omkring 1690 i Frankrig og døde i 1742 i en alder af ca. 52 år.

Lucas var fransk emigreret officer på Sankt Croix, De Vestindiske Øer, USA, og han flyttede senere tilbage til flamsk Flandern i Belgien.

Lucas blev gift med **Marie de Bretton**, datter af **Jean de Bretton** og **Anne van Ockeren**, den 4. august 1707 i Sankt Thomas, De Vestindiske Øer. Marie blev født i 1690 på Sankt Thomas, De Vestindiske Øer og døde den 21. maj 1724 i West, Nimba, Liberia i en alder af 34 år.

2 M i. **Johannes Balthazar Uytendahl de Bretton** er født i 1708 på Sankt Thomas og døde i 1779 i en alder af 71 år. Johannes havde et forhold til **Charlotte Amalie Bernard** (f. 1753, d. 7 Maj 1856) omkring 1773.

Johannes blev gift med **Helena Molijn** (f. Omkr 1735) omkring 1758.

3 M ii. **Lucas Uytendale de Bretton** er født i 1720 i Frankrig og døde den 25. februar 1786 på Sankt Croix, De Vestindiske Øer i en alder af 66 år.

Lucas blev gift med **Marie Boudewyn de Chatain** (f. 1722, d. 1749) omkring 1740.

Lucas blev derefter gift med **Margrethe Gertrud Elisabeth Moth** (f. 1. august 1734, d. 1784) i 1750.

2. generation (Børn)

2. Johannes Balthazar Uytendahl de Bretton er født i 1708 på Sankt Thomas, De Vestindiske Øer og døde i 1779 i en alder af 71 år.

On the death of his father, in 1742, took over four of his father's plantations. He already owned a cotton estate in Red Hook, North East End on St. Thomas and estate no. 53 on St. John, where he had an overseer and seven slaves. In 1749, Johannes Balthazar was listed as the eighth highest tax payer on St. Thomas. He owned three sugar estates and three cotton estates, with slaves amounting to 85 adults and 21 children. He was married first to **Agnesa van Steel**. In the 1750's he sold all his estates on St. Thomas except his house, and moved his family to Christiansted on St. Croix. His younger brother, Lucas van Uytendaele, had already preceded him there. Sometime between 1753 and 1757, Johannes Balthazar purchased estates no. 5 & 6 in Northside B Quarter. They had been purchased originally in 1751 by Nicolas Tuite and Company for 310 and 380 rd. respectively. The estate would come to be called Rust op Twist.

As late as 1759, he was taxed in St. Thomas, even though his wife was living at 97 Strand Street, Christiansted, with 5 house servants. Initially the two estates were uncultivated, and existed with a foreman and a few slaves. After 1762, it came into fruition and the number of slaves increased to 158.

Lucas de Uytendales efterslægt

Subsequent to his brother Lucas receiving, in 1763, a baronetcy from the Danish King, Johannes himself requested the title, arguing that he had taken part in quelling the 1733 rebellion. On 25. December 1767, he was granted by the Danish King the title, Baron de Bretton, on the condition that he gave 8,000 rd. to the Society of Sciences of which he was then a member. In 1769, Johannes Balthazar took out a loan for 73,590 Dutch Florins from the Dutch bankers Abraham ter Borch & Zonen. He was married for the second time to **Helena du Molijn**. He died on St. Croix in 1779.

Children of Johannes Balthazar and Helena Uytendaele:

14. i. Paulus Moulijn Uytendaele, Baron de Bretton, 1754
 15. i. Helene Uytendael, Baronesse de Bretton i 1760.
- Begivenhed: Han overtog 4 plantager ved faderens død i 1742 på De Vestindiske Øer.
 - Begivenhed: Han var den 8. mest betalende skatteyder med 85 slaver og 21 børn, 1749, Sankt Thomas, De Vestindiske Øer.
 - Han blev udnævnt til baron af den danske konge 25. december 1767 på Sankt Croix
 - Han var på togt med skibet Fortuna tilhørende Guinea Company 18. august 1774-27. september 1774 på Sankt Croix.
 - Han var kaptajn på fregatten Accra ejet af Baltic-Guinea Company i 1779.

Johannes havde et forhold til **Charlotte Amalie Bernard** omkring 1773. Parret blev ikke gift. Charlotte blev født i 1753 på Sankt Croix og døde den 7. maj 1856 på Sankt Croix i en alder af 103 år, og blev begravet i 1856 på Christiansted kirkegård, Sankt Croix. Hun er opkaldt efter hovedstaden Charlotte Amalie på De Vestindiske Øer, og det er hovedbyen på Sankt. Thomas. Byen hed oprindeligt Christiansfort, men i 1691 blev den opkaldt efter den på det tidspunkt regerende danske konge Christian V dronning Charlotte Amalie af Hessen-Kassel (1650-1714). ABJ: Dette navn er gået igen i de følgende generationer af familien, således hedder min svigerdatter Amalie, og hendes mor Charlotte.



Charlotte Amalie på Sankt Thomas.
Maleri af Frederik Visby.

Charlotte Amalie Bernard, Anna Heegaards bedstemor blev født 1753 og døde 1856. Hun havde været slave. Hun havde hjulpet sin fallerede herre til flugt - det var kgl. kasserer Eigved, en søn af hofbygmesteren. Hun, der betegnedes som 'samboinde', skulle i 1793 sælges til fordel for Eigveds konkursbo, men frikøbtes af sin 'svigersøn', en dansk skibskaptajn, for 200 rigsdaler - 50 rigsdaler over vurderingen. Hun fik et langt liv som en anset person, bl.a. medlem af negermenighedens forstanderskab. Hendes efterkommere omtalte hende som "103" - en henvisning til hendes lange levetid. Efter sigende var 103 på sine gamle dage lidt usikker om sine børns fader, når hun pegede på sine billeder.

Ordforklaringer (Arne):

1. Blank = 100 % hvid
2. Kastice = barn af en musticeinde og en blank mand, dvs. 12 % sort og 88 % hvid
3. Mustice = barn af bulatinde og blank mand, dvs. 25 % sort og 75 % hvid
4. Mulat = Barn af en negerkvinde og en blank mand
5. Sambo = barn af en mulat og en neger, dvs 75 % sort og 25 % hvis
6. Kulørt = 100 % sort

Kuldlysning: Juridisk anerkendelse af forældreskab til et ikke blankt barn. Ufrie: slaver, der kun fik et fornavn. Naturligt ægteskab: faktisk anerkendt forhold mellem kulørt og blank, uden at de er gift

Lucas de Uytendales efterslægt

Folketælling for Sankt Croix: Household for: Nr. 47, Christiansted Hill Street, Hill Street, P. A. & H. Petersen , 1855

Name: Sex: Occupation: Age: Amalie Bernards F Supported by their children 102 Lucia Asfenecus F Daughter, Supported by their children 78 Nancy F Invalid, supported by her children 70 Anna de Windt F Daughter of Nancy, Washer 52 Emilia Petersen F 22 Erroline Johnson F 15 Victoria Johnson F 13 John Johnson M 14 James Johnson M 12 Rosaline Johnson F 4 Charles Love M 1

- Charlotte boede på flere andre af de Vestindiske øer som lille, omkring 1753-1763, Sankt Thomas. Og evt. også Sankt Jan
- Hun var som slave ejet af baron Lucas Uytendale de Bretton, Omkr 1765-1776.
- Hun tjente penge på at sy og brodere, samt at dyrke grøntsager i haven Omkr 1774. Hun sparede op til at kunne købe sig selv og sine døtre fri
- Ejer af kgl. Kasserer Eigtved, Omkr 1776-1793, Kongensgade, Sankt Croix, De Vestindiske Øer, USA.
- Hun var sort slavinde i 1788 på Sankt Croix. I fortegnelsen over den danske lutherske negermissions medlemmer i 1788 står hun opført som tilhørende generalauditør Ludvig Eigtved. Han var også kongelig kasserer. Hun arbejdede som husslave med børnepasning, husholderske, kok og selskabsdame.
- Frikøbt som slave - kalde Samboinden, 1793 på Sankt Croix. Hun tilhørte kgl. kasserer Eigtved, der var falleret og på flugt. Hun blev solgt for 200 Rdl. for at skaffe penge til hans fallitbo. Det var "svigersønnen" Hans Michael Cappel, der frikøbte hende.
- Hun bortrømmer øerne i anledning af en betydelig kasse-mangel, og hun søgte asyl på den nærliggende engelske ø Tortola. Hun har sikkert hjulpet sin ejer kasse-mester Eigtved til flugt. Kort efter blev hun antruffet på gaden af advokat Regius Nørager, og blev den 11. marts 1793 solgt ved den offentlige auktion til fordel for Eigtveds bo for 200 Rdl. Cappel frigav Charlotte Amalie kort efter købet.
- Bopæl: 1795-1856, i Bjerregade, Christiansted, Sankt Croix. På sine gamle dage sad hun ofte på en stol udenfor sig hus i Bjerregade med en hvid turban på hoved og når de små kulørte børn på vej til eller fra skole glemte at hilse på hende, kaldte hun dem til orden med et: "Come back, you young rascal!". I side sidste år skal hun have givet udtryk for, at Vorherre måtte have glemte hende. Hun købte huset, som var i 2 etager og med en stor veranda, hvor hun nød at sidde og iagttage livet.
- Hun udnævnes til Ouderling i negermenigheden, 5. februar 1795. Dvs. medlem af forstanderskabet
- Hun forsørgeres af sin familie, 1841, Hill Street 46 C, Christiansted, Sankt Croix. Hun bor sammen med sin datter Lucie Assenious. Hun er lutheraner. De bliver forsørget af deres familie Ejere: P & H. Petersen
- Hun boede sammen med sin datter Anna Lucia, 1846, Hill Street 46 C, Christiansted, Sankt Croix.
- Hun bor sammen med sin datter og svigersøn William Petersen, 1850, Hill Street 46 C, Christiansted, Sankt Croix.
- Hun bliver forsørget af sine børn, og hun er 102 år 1855 i Hillstreet 56, Christiansted.
- Bopæl i 1855, i Hillstreet 56, Christiansted, Sankt Croix.

Deres barn:

4 K i. **Susanna Uytendahl** blev født i 1774 i Sankt Croix. Hun blev døbt den 3. november 1774 på Sankt Croix og døde den 10 Jul. 1847 i Christiansted, Sankt Croix i en alder af 73 år, og blev begravet den 11. juli 1847 i Christiansted, Sankt Croix.

Susanna havde et forhold til **Jacob Heegaard**. (f. 1761, d. 6 Feb. 1804).

Susanna havde derefter et forhold til **Hans Michael Cappel**. (f. 12 Aug. 1752, d. 6 Nov. 1798)

Lucas de Uytendales efterslægt

Susanna havde derefter et forhold til **Peter Abraham Wittrog**. (f. 1771, d. 28 Mar. 1814)

Johannes blev gift med **Helena Molijn** omkring 1758. Helena blev født omkring 1735.

Deres børn:

5 M i. **Paulus Moulijn Uytendale de Bretton** blev født omkring 1754.

6 K ii. **Helena Uytendale de Bretton** blev født i 1760 på Sankt Thomas.

Helena blev gift med **Peter Duurloo**. (f. 1756, d. 1795)

Helena blev derefter gift med **Lars Olsen** (f. Omkr 1766) i 1796.

3. Lucas Uytendale de Bretton er født i 1720 i Frankrig og døde den 25. februar 1786 på Sankt Croix i en alder af 66 år.

Da Ludvig XIV under 1685 tilbagekaldte det af Henrik IV under 1595 udstedte Edict de Nantes, hvorved Huguenotterne og Katholikerne havde erholdt lige Rettigheder, emigrerede over 50,000 Familier og blandt disse Familien »de Bretton». Jean de Bretton var Admiral i fransk Tjeneste og Escadrecommandeur. I anledning af hans Emigration blev hans store besiddelser i Normandiet og Flandern confiskerede. Han havde kun een datter, der blev gift med Lucas de Uytendale, ligeledes en fransk emigreret officer. Jean Bretton og Lucas Uytendale opholdt sig efter Emigrationen i længere tid på St. Croix. Senere begav Lucas Uytendale sig tilbage til fransk Flandern. Hans søn af ægteskabet med Jean de Bretton's Datter, Lucas Uytendale, f. 1720, d. 1786, forlod atter Frankrig og bosatte sig på St. Croix, hvor han ægtede madame de Chatain, af en fransk emigreret familie; hun døde kort efter uden børn. Lucas Uytendale giftede sig nu 2den Gang 1750 med Margretha Gjertrud Elisabeth Moth, f. 1734, en datter af generallieutenant Frederik v. Moth, generalgouverneur over de vestindiske Besiddelser. I 1763 blev Lucas Uytendale og ægte afkom naturaliseret og optagen i den danske friherrelige Stand med Navn efter de tvende nævnte Bedstefædre, nemlig Lucas Uytendale Baron de Bretton.



— Kort over de Vestindiske øer —

Lucas van Uytendaele.

In late 1751 or 1752, he purchased two estates in St. Croix in King's Quarter, nos. 1 and 2, the former purchased from Jacob Lyngby in those years. These two estates were merged and came to be called Libanon Hill. He also owned no. 1 King Street in Christiansted. He also purchased no. 7 Northside B Quarter, which was called Bonne Esperance. In addition he purchased an estate in East End A Quarter called Mt. Welcome.

On 2 January 1773, he was resident with his wife and four children at his property, 1 King Street, Christiansted. On 2 January 1774, he was resident with his wife and two children at his property, 1 King Street, Christiansted.

Child of Lucas and Maria (Boudewin) van Uytendaele:

14. i. Johannes Balthazar Uytendaele, Baron de Bretton, 1779

Child of Lucas and Margareth van Uytendaele:

i. Frederik Uytendaele, bap. 10 February 1754

ii. Elizabeth Uytendaele, b. c1758 iii. Aletta Uytendaele, b. c1759

iv. Margaretha Uytendaele, b. 1760 v. Lucas Uytendaele, b. c1762

vi. Paulus Uytendaele, b. c1764

vii. Peder Uytendaele, b. c1766

Children of Lucas van Uytendaele:

15. i. Peter Uytendaele, Baron de Bretton, living 1773-1774

16. ii. Lucas Uytendaele, Baron de Bretton, living 1773

Lucas de Uytendales efterslægt

17. iii. Maria Uytendaele, living 1773 18. iv. Aletta Uytendaele, living 1773-1774

- Han var en rig plantageejer på Sankt Thomas.
- Han flyttede fra Sankt Thomas til Sankt Croix i 1750.
- Den 30. december 1763, Sankt Croix. Henholdsvis den 18. december og den 30. december 1763 blev Johan Balthazar de Uytendale og Lucas de Uytendale og deres ægte afkom naturaliseret og optaget i den danske friherrelige stand med navn efter de tvende nævnte bedstefædre, nemlig *Uytendale baron de Bretton*. Ingen senere medlemmer af slægten har dog ført navnet Uytendale, men kun Bretton. Johan Balthazar Uytendale baron de Bretton havde i ægteskabet med Helena Molijn kun en datter, Helena Uytendale baronesse de Bretton (1760).
- Han blev udnævnt til baron af den danske konge den 30 Dec. 1763.
- Bopæl: 1774, i King Street, Christiansted, Sankt Croix, De Vestindiske Øer.
- Der blev foretaget skifte efter ham. Skiftesag på baronerne Lucas og Peter de Brettion 22 Mar. 1791 i Sankt Croix.

Lucas blev gift med **Marie Boudewyn de Chatain** omkring 1740. Marie er født i 1722 i Frankrig og døde i 1749 i en alder af 27 år. Notater: Hun er af en fransk emigreret familie

Lucas blev derefter gift med **Margrethe Gertrud Elisabeth Moth**, datter af **Frederik von Moth** og **Anna Elisabeth Beverhout** i 1750. Margrethe er født den 1. august 1734 på Sankt Thomas og døde i 1784 i en alder af 50 år.

Deres børn:

- 7 K i. **Johanne de Bretton** blev født i 1751.
- 8 M ii. **Frederik Moth de Bretton** er født den 31 Jan. 1752 og døde i 1813 i en alder af 61 år.
Frederik blev gift med **Elisa Edoull** (f. Omkr 1754) omkring 1775.
Frederik blev derefter gift med **Elisabeth de Windt** (f. Omkr 1750) i 1778.
- 9 K iii. **Marie de Bretton** er født i 1754 og døde i 1784 i en alder af 30 år. Marie blev gift med **Jacob de Weer** (f. Omkr 1750) i 1772.
- 10 K iv. **Elisabeth de Bretton** er født i 1758 og døde i 1777 i en alder af 19 år.
Elisabeth blev gift med **Paul baron de Bretton** (f. Omkr 1756) omkring 1775.
- 11 K v. **Alette de Bretton** er født i 1759 og døde i 1781 i en alder af 22 år.
- 12 M vi. **Lucas Uytendale de Bretton** er født den 15 Sep. 1763 og døde den 1 Jul. 1823 i en alder af 59 år.
Lucas blev gift med **Elisabeth Sophie Bjørn**. (f. 23 Feb. 1772, d. 13 Jan. 1856)
- 13 K vii. **Gertrud Elisabeth de Bretton** blev født den 25 Feb. 1775.
Gertrud blev gift med **John Ayres**. (f. Omkr 1770)
- 14 M viii. **Peter de Bretton** blev født i 1776.
Peter blev gift med **Magdalena de Rochers**. (f. Omkr 1778)

Lucas de Uytendales efterslægt

3. generation (Børnebørn)

4. Susanna Uytendahl blev født i 1774 i Sankt Croix og blev døbt den 3 Nov. 1774 i Sankt Croix og døde den 10 Jul. 1847 i Christiansted, Sankt Croix i en alder af 73 år, og blev begravet den 11 Jul. 1847 i Christiansted. Moderen Charlotte Amalie havde både forhold til Lucas Uytendale de Bretton og til sønnerne Johannes Balthazar og Frederik, så det er usikkert, hvem der er faderen.

Notater: Maria Helleberg bruger hende, samt hendes lillesøster Lucia og hendes mor som modeller for sine romanfigurer i romanen Miss Suzanna, der udkom på Lindhardt og Ringhofs forlag i 2002. Jeg har mailet med Maria Helleberg herom.

- En fri, kulørt kvinde, 1788, Sankt Croix, De Vestindiske Øer, USA. Hun blev frikøbt af brødrene Uytendahl, og bærer også deres efternavn.
- Hun var husholderske hos Jacob Heegaard 1788 på Sankt Croix.
- Hun var butiksejer med trikotage i 1791 i Companigade 1, Christiansted på Sankt Croix. Hun solgte flor, kammerdug m.m. til begravelser.
- Bopæl: 1805-1847 i Companigade 1, Christiansted, Sankt Croix.
- Hun fik myndighedsbevilling, 11. august 1809 af kurator Christopher Hansen
- Hun fik Prokurator Friederichsen som kurator, 8. december 1825.
- Hun ejede 3 ejendomme i Christiansted 1841 i Christiansted, Sankt Croix. Hun ejede i 1841 Companigade 1, Hospitalsgade 27 A og B og Bjergegade 47 A i Christiansted.



Susanna havde et forhold til **Jacob Heegaard**, søn af **Jens Heegaard** og **Mette Kirstine Bang**. Jacob blev født i 1761 i København og blev døbt den 14 Maj 1761 i Vor Frue kirke i København og døde den 6. februar 1804 på Sankt Croix i en alder af 43 år.

Om Jacob og Susanna: Samlever, 1790, Sankt Croix. Han døde "ej i nogen høj alder, men efter flere års tærende sygdom."

Om Jacob: Han arbejdede som fuldmægtig på Sankt Croix. Og senere som toldkasserer og planter. Han arbejdede også som kontorist for den danske regering. Han ejede plantagerne Mount Washington og Union 1804 på Sankt Croix. Plantagerne blev drevet med slaver.

Deres barn:

15 K i **Anna Ulrica Elisabeth Heegaard** blev født den 25 Jan. 1790 i Christiansted, Sankt Croix og blev døbt samme sted den 14 Feb. 1790 og døde den 1 Jan. 1859 i Bülowsminde på Sankt Croix i en alder af 68 år, og blev begravet i 1859 i Bülowsminde, Sankt Croix.

Anna havde et forhold til **Christopher Hansen**. (f. Omkr 1780, d. 1834)

Anna havde derefter et forhold til **Paul Twigg**. (f. Omkr 1780)

Anna havde derefter et forhold til **Hans Christian Knudsen**. (f. 8 Jun. 1788, d. 7 Feb. 1857)

Anna havde derefter et forhold til **Peter Carl Frederik von Scholten**. (f. 17 Maj 1784, d. 26 Jan. 1854)

Susanna havde derefter et forhold til **Hans Michael Cappel**, søn af **Bendt Christensen Cappel** og **Anna Magdalene Michelsdatter**. De var samlevende i 1792-1798. Hans er født den 12. august 1752 på Holmen i København og han døde den 6 Nov. 1798 ved Den norske kyst ved Kristianstad i en alder af 46 år. Årsagen til hans død var forliste med fregatten Philippine.

Lucas de Uytendales efterslægt

Jens Villumsen beretter: Kaptajn Cappel, er kort nævnt i vedhæftede indberetning til Administrationen for Det Kongelige Danske Octroyerede Vestindiske Handels Selskab, som kaptajn på skibet Skatmester Grev Schimmelmann.

"Om Capitaine Cappels Ankomst med sit førende Skib, Skatmester Grev Schimmelmann, og derudi i god Behold, den 5^{te} Februarj hidbragte Ladning er Administrationen tilskreven over S^t Eustatius af H^f Etats-Raad Heinrich; vel har man en fuldkommen Retour Ladning for ham af Sukkere og Caffé, men, da man Speculerer paa at kunde aflade ham med Sukkere og Toback, dircte til Altona, er hans Ladning endnu ubestemt, hvilket er Aarsagen at vi ikke kand indberette til hvad Summa samme vil bestige - I Henseende til den med dette Fahrtøy udsendte Olie og andre Provisions Vahre, referere vi os til de af H^f Etats Raaden, desangaaende hjemsendte Anmerkninger. - De med samme Leilighed udkomne Boekjes og Bretagnes ere allerede afsadte, saa ingen meere Forraad deraf haves. St: Thomas den 4de Martii Ao 1780. Administrationen for Det Kongel: Danske Octroyerede Vestindiske Handels Selskab P: J: Reemke. Schwartzkopff / Meermann"

- Han blev døbt den 17. august 1752 I Holmens kirke, København.
- Han fik Borgerskab og blev skibskaptajn den 23. april 1777 i København.
- Han foretog talrige Vestindien togter, 1779
- Han tog på togt til Ostindien med skibet Kiøbenhavn, 1782-1785.
- Han ejede en ejendom på hjørnet af Kongens Nytorv og Store Kongensgade 1786.
- Han frikøbte sin svigermor Charlotte Amalie for 200 rdl., 1793, Sankt Croix, De Vestindiske Øer. Inger Garde: Datterens hvide mand købte Charlotte Amalie Bernhard fri fra slaveri, så hun kunne tilbringe sin livsaften i frihed, som det der i Vestindien hed "frikulørt". Pengene havde han bl.a. ved arv fra hans far, som døde i 1790.
- Der blev foretaget skifte efter ham Salg af hans efterladenskaber var i Christiansteds avis 20. juli. 1799 i Christiansted, Sankt Croix.

Deres børn:

- 16 K** i. **Charlotte Christina Birgitte Cappel** blev født i 1793 på Sankt Croix blev døbt den 3 Feb. 1793 på Sankt Croix og døde den 19 Jan. 1828 i Christiansted, Sankt Croix i en alder af 35 år.
Charlotte havde et forhold til **James Miller**. (f. Omkr 1790, d. 15 Aug. 1822)
Charlotte blev gift med **Laurentius Søbøtke** (f. 2 Jul. 1802, d. 1879) i 1823 i Sankt Croix,
- 17 K ii. **Sophia Magdalena Cappel** blev født i 1796 på Sankt Croix, blev døbt den 11 Sep. 1796 på Sankt Croix og døde den 10 Sep. 1835 i Sankt Croix i en alder af 39 år.
Sophia blev gift med **Hans Peter Wilhelm Petersen** (f. 13 Dec. 1797, d. 12 Jul. 1863) den 25 Aug. 1821 i Christiansted, Sankt Croix.

Susanna havde et forhold til **Peter Abraham Wittrog**, søn af **Ludvig Wittrog** og **Henriette Magdalene Rossow**. De var samlever i 1798. Peter blev født i 1771 i Vesterbro i København og blev døbt den 8. maj 1771 på Frederiksberg, og døde den 28 Mar. 1814 i Christiansted, Sankt Croix i en alder af 43 år.

Om Peter og Susanna: Samlever: Samlever, 1803-1814.

Peter var købmand og rombodholder. Og han fik borgerbrev som købmand den 26. februar 1803.

Deres barn:

- 18 M i. **Johannes Ludvig Wittrog** er født den 30 Aug. 1803 på Sankt Croix og døde den 20 Jan. 1851 på Sankt Croix i en alder af 47 år.

Lucas de Uytendales efterslægt



Helena

blev gift med **Peter Duurloo**. Peter er født i 1756 i Sankt John, Britisk Vestindiske Øer og døde i 1795 i Sankt John, Britisk Vestindiske Øer i en alder af 39 år.

Johannes blev gift med **Anna Marie Elisabeth Cuming** (f. 1803, d. 13 Jan. 1851) den 9 Sep. 1826 i Christiansted, Sankt Croix, De Vestindiske Øer, USA.

5. **Paulus Moulijn Uytendale de Bretton** blev født omkring 1754.

6. **Helena Uytendale de Bretton** blev født i 1760 på Sankt Thomas. Hun var Baronesse.

blev gift med **Peter Duurloo**. Peter er født i 1756 i Sankt John, Britisk Vestindiske Øer og døde i 1795 i Sankt John, Britisk Vestindiske Øer i en alder af 39 år.

Helena blev derefter gift med **Lars Olsen** i 1796. Lars er født omkring 1766 i Birkerød i Danmark og han døde i USA.

- Han var løjtnant i Vestindien.

7. **Johanne de Bretton** blev født i 1751.

8. **Frederik Moth de Bretton** er født den 31 Jan. 1752 og døde i 1813 i en alder af 61 år.

- Han arbejdede som kammerjunker og officer i Livgarden til hest.
- Begivenhed: Undersøgelse af Frederik de Brettons forhold, 1807, Sankt Croix, De Vestindiske Øer, USA. Forhørsprotokoller – i alt 46 sider
- Han blev baron i 1813.
- Der var en omfattende skiftesag efter ham i 1813 på Sankt Croix. Protokollen er på 180 sider.

Frederik blev gift med **Elisa Edoull** omkring 1775. Elisa blev født omkring 1754. Parret var barnløst.

Frederik blev derefter gift med **Elisabeth de Windt** i 1778. Elisabeth blev født omkring 1750 i Sankt Croix.

Parnotater: De fik 12 børn - 6 drenge og 6 piger

Deres børn:

- 19 M i. **John de Bretton** blev født omkring 1779.
- 20 M ii. **Peter de Bretton** blev født omkring 1780.
- 21 M iii. **Lucas de Bretton** blev født i 1781.
- 22 M iv. **Jacob de Bretton** blev født omkring 1782.

Lucas de Uytendales efterslægt

23 M v. **William de Bretton** blev født omkring 1783.

24 M vi. **August de Bretton** blev født omkring 1785.

9. **Marie de Bretton** er født i 1754 og døde i 1784 i en alder af 30 år.

Marie blev gift med **Jacob de Weer** i 1772. Jacob blev født omkring 1750. Jacob var guvernør over de Hollandske besiddelser i Guinea i Fransk Guinea.

10. **Elisabeth de Bretton** er født i 1758 og døde i 1777 i en alder af 19 år. Elisabeth blev gift med **Paul baron de Bretton** omkring 1775. Paul blev født omkring 1756. Parret var barnløst.

11. **Alette de Bretton** er født i 1759 og døde i 1781 i en alder af 22 år.

- **Lucas Uytendale de Bretton** er født den 15 Sep. 1763 og døde den 1 Jul. 1823 i en alder af 59 år. Han var Baron. Han var ejer af de Brettonske besiddelser på St. Croix.

Lucas blev gift med **Elisabeth Sophie Bjørn**. Elisabeth er født den 23 Feb. 1772 og døde den 13 Jan. 1856 i en alder af 83 år.

Deres børn:

25 M i. **Lucas Peter de Bretton** er født i 1797 og døde i 1880 i en alder af 83 år.

Lucas blev gift med **Marie Sophie Hellesen** (f. 7 Jul. 1799, d. 16 Feb. 1835) den 30 Jul. 1828 i Frederiksberg kirke.

Lucas blev derefter gift med **Gertrud Elisabeth Lilienskjold** (f. 8 Aug. 1808, d. 20 Nov. 1890) den 16 Jul. 1836.

26 M ii. **Frederik Emil de Bretton** er født i 1799 og døde i 1878 i en alder af 79 år.

27 K iii. **Elisabeth Sophie de Bretton** er født den 26 Apr. 1801 i København og døde den 25 Maj 1869 i Preetz, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland i en alder af 68 år.

Elisabeth blev gift med **Magnus Jens Godske Moltke**. (f. 1801, d. 1877)

8 K iv. **Lucretia de Bretton** er født den 17 Jan. 1805 i Sankt Croix, De Vestindiske Øer, USA og døde den 2 Mar. 1879 på Sankt Croix i en alder af 74 år.

12. **Gertrud Elisabeth de Bretton** blev født den 25 Feb. 1775.

Gertrud blev gift med **John Ayres**. John blev født omkring 1770. John var Dansk Generalkonsul i Lissabon, Portugal.

13. **Peter de Bretton** blev født i 1776. Peter blev gift med **Magdalena de Rochers**. Magdalena blev født omkring 1778.

Lucas de Uytendales efterslægt

4. generation (Oldebørn)

14. Anna Ulrica Elisabeth Heegaard blev født den 25 Jan. 1790 i Christiansted, Sankt Croix. Hun blev døbt den 14 Feb. 1790 i Christiansted, Sankt Croix og døde den 1 Jan. 1859 i Bülowsminde, Sankt Croix i en alder af 68 år, og blev begravet i 1859 i Bülowsminde, Sankt Croix. Dåbsnotater: Jacob Heegaard er opført som fadder, og han var også fader. Han gav hende navn, og senere medgift og arv.

Notater: Louise Daniel Hutchinson: The subject Ann/Anna Heegaard was a descendent of the Uytendahl - DeBretton families. The grand-daughter of Charlotte Amalie Bernard, who was not manumitted until sometime between 1788-1793, and who died at age 101 in 1856, Anna's mother Susanna Uyendahl, a free colored woman, was the daughter of Johannes de Bretton, the eldest son of Baron Lucas de Bretton, a wealthy planter of St. Thomas and Water Island who, according to the St. Thomian architectural historian Edith DeJongh Woods, later relocated with his family to St. Croix.



Anna Heegaard

The story of Peter Von Scholten, who freed the slaves ca. 1848, and Anna Heegaard; also, daughter of the Dane Jacob Heegaard, is legend in the folklore and written history of the Danish West Indies. Some Danish historians have called the Von Scholten-Heegaard twenty-five year relationship the greatest love story of the Danish West Indies. The late academician Neville A.T. Hall (U. of the West Indies, Mona, Jamaica) published a scholarly article "Anna Heegaard-Enigma" in the "Caribbean Quarterly": Vol. 22, No. 3; Sept. 1976 (pp. 6273); too, he wrote of Von Scholten and Anna Heegaard in his last published work "Slave Society in the Danish West Indies, St. Thomas, St. John and St. Croix", The University of the West Indies Press; 1992. Much to the chagrin of white planters and the slavocracy, Anna Heegaard was not only Von Scholten's mistress but also his official hostess who entertained the ruling class and foreign dignitaries. Without prior consent from Denmark, many believed that it was Anna Heegaard who influenced Gov. Peter von Scholten to free Denmark's slaves in its Caribbean dominion.

The love story ended when Von Scholten was recalled to Denmark to be disciplined by the King and the Diet. It is believed that he also returned to his wife and then three grown children in Copenhagen. Indeed, the history of the Uytendahl-de Bretton family is a very colorful one!

Johan Garde:

Et kendt eksempel på pardannelse var generalguvernør von Scholtens mangeårige samliv med Anna Heegaard, der var ottendel neger og derfor ikke sort. Hun var kulørt - fra den kulørte overklasse. Da de fandt sammen, var hun 37 og han 43, med kone og børn i København. I min familiemyte fylder tre kvinder særligt i landskabet: Anna Heegaard, min oldemors tante, barnløs og velhavende. Hun tog sig meget af sin søsters børn. Hun bekostede således min oldemors opdragelse i Danmark, hvor hun og min oldefar traf hinanden og blev gift i 1833. Min oldemor havde været i huset hos en præsteenke, der var i nær familie med Anna Heegaards samlever før von Scholten.

Artikel i Personalhistorisk Tidsskrift 1958 ved Hother Friboe Garde: Anna Heegaard og Peter von Scholten. Her er en grundig gennemgang af deres forhold og livet på de Vestindiske øer. Peter von

Lucas de Uytendales efterslægt

Scholten kaldte Anna for Nanan. Hun var hans livs kærlighed, og de nåede at få 21 års samliv på Sankt Croix.

Om Anna:

- Hun blev konfirmeret den 8. juli 1804 på Sankt Croix. Det blev noteret i kirkebogen, at hun var 1/4 farvet
- Hun arbejdede som husholderske for irlænderen Paul Twigg 1814. Paul Twigg var i en alder af 28 år kommet til øerne fra Dublin i 1810
- Bopæl: Bor sammen med moderen, 1816-1820, Companigade 1, Christiansted, Sankt Croix.
- Begivenhed: Hun ejede 15 slaver, 1821, Sankt Croix, De Vestindiske Øer. Hun havde endda synspunkter om at afskaffe slaveriet, men havde selv mange slaver
- Hun flytter sammen med inspektør Hans Christian Knudsen, 1821, La Grande Princess, Sankt Croix.
- Hun køber ejendom i 1829 i Companigade 5, Christiansted, Sankt Croix. Hun køber ejendommen for 6.250 Rdl.

Anna havde et forhold til **Christopher Hansen**. De var samlevende i årene 1799-1803. Christopher er født omkring 1780 og døde i 1834 på Sankt Thomas i en alder af ca. 54 år.

Christopher Hansen og Anna blev kærestes, da hun var 19 år. Han var ugift og advokat, og gjorde det fra starten klart, at han opholdt sig midlertidigt på de Vestindiske Øer, og at han ikke ville gifte sig med Anna, men ville tage økonomisk ansvar for evt. børn. Christopher arbejdede som Prokurator.

Anna havde derefter et forhold til **Paul Twigg**. Parret blev ikke gift. Paul blev født omkring 1780 i Dublin, Irland. De var samlevende i år 1814. Paul var Irsk købmand, og han rejste fra Dublin til De Vestindiske Øer i 1810.

Anna havde derefter et forhold til **Hans Christian Knudsen**, søn af **Peter Adolph Knudsen** og **Sofie Frederikke Oppenheim**. Hans er født den 8 Jun. 1788 i Snoldelev ved Roskilde og han døde den 7 Feb. 1857 i København i en alder af 68 år. De var samlevende i perioden 1821-1827

- Bopæl: Omkr 1821, i Plantagen Den store Prinsesse, Sankt Croix, De Vestindiske Øer. Det er den grevelige schimmelmanske plantage. Knudsen var inspektør for denne plantage.
- Hans var sekondløjtnant i Marineregimentet.
- Han var underofficer ved det vestindiske artilleri.
- Han var konstitueret fuldmægtig ved vejerboden i Christiansted, Sankt Croix 1. april 1815.
- Han var koloniadjutant hos generalguvernøren med Kaptajns rang 1817.
- Han var Chefinspektør Omkr 1820 i La Grande Princess, Sankt Croix, De Vestindiske Øer.
- Han ejede i 1822 plantagen Belvedere, Sankt Croix, De Vestindiske øer.
- Han arbejdede som bestyrer af kgl. Plantage Longford 1828-1837.
- Han arbejdede som forpagter af Longford 1837-1842.
- Han arbejdede som forpagter af kgl. Plantage Betzys Jewell 1844.
- Han havde stor gæld, og måtte opgive plantagerne omkring år 1852.

Lucas de Uytendales efterslægt

Anna havde derefter et forhold til **Peter Carl Frederik von Scholten**, søn af **Casimir Wilhelm von Scholten** og **Catharina Elisabeth De Moldrup**. Peter blev født den 17 Maj 1784 i Viborg og døde den 26 Jan. 1854 i Altona, Holsten, Tyskland i en alder af 69 år, og blev begravet den 6 Feb. 1854 i Holmens kirke, København.

Om Peter og Anna: Samlevet i perioden 1827-1848. Bopæl: 1834-1848, i Bülowsminde, Sankt Croix.

Begravelsesnotater: Hans kiste blev efterfølgende overført til Assistens kirkegård i kirkegårdens eneste mausoleum, hvortil hans hustru samt flere familiemedlemmer også blev overført.

Den Store Danske:

Peter von Scholten, 1784-1854, dansk koloniembedsmand. Efter officersuddannelse kom von Scholten som ung til Dansk Vestindien. Han blev i 1814 vejermester ved havnen på Sankt Thomas. Han steg hurtigt i graderne og blev i 1827 udnævnt til fungerende generalguvernør og i 1835 til generalguvernør, dvs. koloniens øverste embedsmand.

Negerslavernes og de frie farvedes forhold lå von Scholten og hans farvede samleverske, Anna Heegaard (1790-1859), stærkt på sinde. Trods modstand fra plantageejerne fik han gennemført forbedringer for slaverne, og under indtryk af de sortes oprør på Sankt Croix i 1848 ophævede han uden videre slaveriet. Dette affødte voldsom kritik, og han forlod nedbrudt øerne.

- Peter arbejdede som vejermester 1824 på Sankt Thomas, De Vestindiske Øer, USA.
- Han arbejdede som guvernør 1825 på Sankt Thomas, De Vestindiske Øer, USA.
- Rejste til De Vestindiske Øer i 1827
- Begivenhed: Tilbagekaldt til København i 1848.
- Han frigav slaverne den 3. juli 1848 på De Vestindiske Øer. Han frigav slaverne fra sin vogn på pladsen foran fortet med ordene "Now you are free, you are hereby emancipated"
- Han flyttede til sin datter og svigersøn i 1851 i Altona, Holsten, Tyskland.

16. Charlotte Christina Birgitte Cappel blev født i 1793 i Sankt Croix og blev døbt den 3 Feb. 1793 i Sankt Croix og døde den 19 Jan. 1828 i Christiansted, Sankt Croix i en alder af 35 år.

- Charlotte ejede en ejendom i Kongensgade 17, Sankt Thomas, De Vestindiske Øer.
- Hun blev beskrevet som Frimustice. Hun er barn af en mulat og en hvid, dvs. 1/4 sort og 3/4 hvid. Det kaldes mustice efter det engelske mustee
- Fik myndighedsbevilling med H.C. Knudsen som kurator, 1 Jan. 1828.



Lucas de Uytendales efterslægt

Charlotte havde et forhold til **James Miller**, søn af **John Miller** i 1808. James er født omkring 1790 i Skotland og døde den 15 Aug. 1822 i USA i en alder af ca. 32 år.

De levede i et "naturligt ægteskab".

- James arbejdede som købmand og skibsreder.
- Han var medindehaver af firmaet Lamb, Miller & Co. I Glasgow.
- Han var medindehaver af firmaet Miller, Lamp og Co. På Sankt Thomas.
- Han var ejer af sukkerplantagen "Charlotte Amalie" på Sankt Thomas 1820.



Deres børn:

- K i. **Charlotte Jane Miller** er født omkring 1809 og døde efter 1870 i England.
- K ii. **Susan Elisabeth Miller** blev født den 30 Jan. 1811 på Sankt Thomas og blev døbt den 7 Maj 1811 på Sankt Croix, og døde den 23 Dec. 1902 på Holmen i København i en alder af 91 år. Andre navne for Susan var Granny og Susanne Knudsen.



1850
Daguerreotypi ca. 1850

Susan blev gift med **Adrian Benoni Bentzon Knudsen**, søn af **Peter Adolph Knudsen** og **Dorthea Elisabeth Rude**, den 8 Maj 1833 i Trinitatis kirke i København. Adrian er født den 14 Jan. 1806 i Skelby, Tybjerg ved Præstø og han døde den 7 Apr. 1879 i Christiansted, Sankt Croix i en alder af 73 år.

- Adrian blev student 1824 i Nykøbing Falster.
- Han arbejdede som praktiserende læge 1831-1838 i Store Heddinge.
- Han tog Kirurgisk eksamen i 1834.
- Han arbejdede som Distriktslæge og kirurg i Hjørring og Sæby mellem 29 Dec. 1838 og 3 Dec. 1847.
- Han arbejdede som garnisonslæge på Sankt Croix 1847-1879. Med titlen overlæge.



Etatsråd Adrian Benoni Bentzon Knudsen (1806-79). Efter en familietradition fader til Lizzie Miller. Han skulle da være et resultat af den træer han som 52-årig fandt hos en 25-årig søstertante, Sophia Heyliger, da han til måneder før havde mistet sin egen datter, Agnes. Fotograf, ca. 1869.

1869
Adrian Benoni Bentzen Knudsen, fotograferet af N. Willumsen, København ca. 1869.

Lucas de Uytendales efterslægt

- Han ejede Bülowsminde, Sankt Croix 1860-1875. Ejendommen havde tidlige tilhørt Peter von Scholten og Anna Heegaard.
- Var på et kort besøg i Danmark i 1874.
- Blev udnævnt til etatsråd ved sin afgang i 1879, men døde inden udnævnelsen nåede frem. Granny kunne således kalde sig etatsrådinde de sidste 23 år af sit liv.



Udsigten fra Bülowsminde
— akvarel af Frederik von Scholten —

M iii. **James Capple Miller** er født den 18 Aug. 1812 på Sankt Thomas og døde i England.
James blev gift med **Miss Forster**. Miss blev født omkring 1815.

K iv. **Agnes Patterson Miller** er født den 11 Jun. 1813 på Sankt Thomas og døde den 6 Maj
1873 i København i en alder af 59 år.

Agnes blev gift med **Hans Peter Wilhelm Petersen**, søn af **Thomas Petersen** og **Anna Lucia Assenius**. Hans blev født den 13 Dec. 1797 på Sankt Croix og blev døbt den 7 Jan. 1798 på Sankt Croix og døde den 12 Jul. 1863 i København i en alder af 65 år.

- Hans arbejdede som Kongelig kasserer og kaptajn.
- Han blev uddannet ved exam.jur i København 16 Apr. 1817.



M v. **William Twigg Miller** er født den 17 Apr. 1815 på Sankt Thomas USA og døde den 19 Aug.
1818 på Sankt Thomas i en alder af 3 år.

M vi. **John Henry Miller** er født den 9 Dec. 1817 på Sankt Thomas døde omkring 1822 på Sankt
Thomas i en alder af ca. 5 år.

M vii. **John Berg Miller** blev født den 14 Feb. 1820 på Sankt Thomas

M viii. **William Gilmour Miller** er født omkring 1 Maj 1822 på Sankt Thomas og døde den 21 Maj
1840 i Altrincham, Manchester, England i en alder af ca. 18 år. Han døde af tæring.

Charlotte blev derefter gift med **Laurentius Søbøtker**, søn af **Johannes**

Lucas de Uytendales efterslægt

Søbøtker og **Johanne Margrethe Larsen**, i 1823 på Sankt Croix. Laurentius blev født den 2 Jul. 1802 i København, blev døbt i 1802, og døde i 1879 i en alder af 77 år.

Laurentius var løjtnant i 1834. Han arbejdede som købmand i Puerto Rico og Sankt Croix 28 Okt. 1835. Han fik kongebrev som købmand. Bopæl: 1841, i Kongensgade 45, Christiansted, Sankt Croix. Hans bo blev taget under behandling som fallit 12 Apr. 1848.

17. Sophia Magdalena Cappel blev født i 1796 på Sankt Croix blev døbt den 11 Sep. 1796 på Sankt Croix, og døde den 10 Sep. 1835 samme sted i en alder af 39 år.

Sophia blev gift med **Hans Peter Wilhelm Petersen**, søn af **Thomas Petersen** og **Anna Lucia Assenius**, den 25 Aug. 1821 i Christiansted, Sankt Croix. Hans blev født den 13 Dec. 1797 på Sankt Croix, blev døbt den 7 Jan. 1798 på Sankt Croix og døde den 12 Jul. 1863 i København i en alder af 65 år.

Han var generalguvernør von Scholtens betroede mand på de Vestindiske Øer. Hans arbejdede som Kongelig kasserer og kaptajn. Han blev uddannet som exam.jur i København 16 Apr. 1817.

Deres børn:

- M i. **Niels Cappel Petersen** er født den 25 Maj 1822 på Sankt Croix døde den 21 Dec. 1834 i København i en alder af 12 år.
- ii. **Anna Nathalie Susanne Petersen** er født den 8 Nov. 1823 på Sankt Croix og døde den 18 Mar. 1848 i Sankt Croix, De Vestindiske Øer, USA i en alder af 24 år.
- M iii. **Thomas Petersen** er født den 16 Aug. 1825 på Sankt Croix og døde den 17 Okt. 1828 på Sankt Croix i en alder af 3 år.
- M iv. **Carl Christian Ludvig Petersen** er født den 24 Aug. 1827 på Sankt Croix og døde den 20 Jan. 1829 på Sankt Croix i en alder af 1 år.

18. Johannes Ludvig Wittrog er født den 30 Aug. 1803 på Sankt Croix og døde den 20 Jan. 1851 på Sankt Croix i en alder af 47 år.

Johannes var Købmand på Sankt Croix. Han blev døbt den 2 Okt. 1803.

Johannes blev gift med **Anna Marie Elisabeth Cuming**, datter af **John Cuming** og **Kitzey Næser**, den 9 Sep. 1826 i Christiansted, Sankt Croix. Anna er født i 1803 i Christiansted, Sankt Croix og døde den 13 Jan. 1851 på Sankt Croix i en alder af 48 år. Hun var mustice, dvs. barn af en mulatinde og en blank mand, dvs. 25 % sort og 75 % hvid. Anna stod i mandtal i register over frikulørte mænd og kvinder, 1831, Christiansted, Sankt Croix.

Deres børn:

- K i. **Cathrine Ophelia Wittrog** er født i 1828 på Sankt Croix og døde den 10 Dec. 1885 i København i en alder af 57 år.
Cathrine blev gift med **Cornelius Heyliger**, søn af **William Heyliger** og **Mary Elisabeth Heyliger**, den 29 Apr. 1848. Cornelius er født den 9 Jan. 1820 på Sankt Croix og døde den 29 Okt. 1850 på Sankt Croix en alder af 30 år.
- Cornelius var købmand.
- M ii. **Johannes Ludvig Wittrog** er født den 16 Sep. 1829 på Sankt Croix og døde den 11 Mar. 1887 i Rødby i en alder af 57 år.
Johannes blev gift med **Helga Jacobsen**, datter af **Christian Peter Jacobsen** og **Emma Jacobsen**, den 16 Aug. 1867 i Rødby. Helga blev født den 24 Mar. 1845 i Øsløs, Vester Han, Thisted.
- M iii. **Peter Carl Frederik Wittrog** er født den 4 Jul. 1831 på Sankt Croix og døde efter 1880.
- K iv. **Anna Emma Elisabeth Wittrog** er født den 20 Jul. 1833 på Sankt Croix og døde den 28 Mar. 1868 samme sted i en alder af 34 år. Hun døde efter en fødsel af de 6. barn.

Lucas de Uytendales efterslægt



Gerhard Tetens

Anna blev gift med **Gerhard Tetens**, søn af **Henrik Wederkinch Tetens** og **Anna Kirstine Birgitte Hoff**, den 5 Jun. 1856 i Christiansted, Sankt Croix. Gerhard blev født den 18 Feb. 1831 i Store Brøndum, Helligum, Ålborg, blev døbt i Christiansted, Sankt Croix og døde den 10 Nov. 1878 i New Orleans, Louisiana, USA i en alder af 47 år. Årsagen til hans død var gul feber. Han arbejdede som Plantageforvalter.

M v. **Andrew Waldemar Wittrog** er født den 20 Jul. 1836 på Sankt Croix og han døde den 22 Feb. 1840 i en alder af 3 år.

19. **John de Bretton** blev født omkring 1779.

20. **Peter de Bretton** blev født omkring 1780.

21. **Lucas de Bretton** blev født i 1781.

Notater: Én søn, Lucas baron de Breton (1781-?), var gift med en datter af guvernøren på Guadeloupe. En anden søn skal have været general i spansk tjeneste.

22. **Jacob de Bretton** blev født omkring 1782.

23. **William de Bretton** blev født omkring 1783.

24. **August de Bretton** blev født omkring 1785.

25. **Lucas Peter de Bretton** er født i 1797 og døde i 1880 i en alder af 83 år.
Lucas var Stiftamtmand.

Lucas blev gift med **Marie Sophie Hellesen**, datter af **Frederik Christian Hellesen** og **Christiane Mariane Lycke**, den 30 Jul. 1828 i Frederiksberg kirke. Marie er født den 7 Jul. 1799 i København og hun døde den 16 Feb. 1835 i Helsingør i en alder af 35 år.

Lucas blev derefter gift med **Gertrud Elisabeth Lilienskjold**, datter af **Hans Christopher Lilienskjold** og **Maria Alette von Moth**, den 16 Jul. 1836.

Gertrud er født den 8 Aug. 1808 i Christiansted, Sankt Croix og hun døde den 20 Nov. 1890 i København i en alder af 82 år.

Deres børn:

M i. **Lucas Frederik Emil Anthon de Bretton** blev født den 1 Jul. 1830.

M ii. **Frantz Frederik Sophus de Bretton** er født den 18 Okt. 1832 i Tranekær på Langeland og døde den 3 Jul. 1864 på Augustenborg Slot i en alder af 31 år.

M iii. **Christian Frederik August Gunny de Bretton** blev født den 15 Dec. 1833.

K iv. **Marie Sophie Angelica de Bretton** blev født den 11 Apr. 1837.

M v. **Christian Frederik de Bretton** blev født den 24 Jul. 1842.

M vi. **Carl Frederik Montagne de Bretton** blev født den 12 Nov. 1843.

K vii. **Emma Augusta Alette Elisabeth de Bretton** blev født den 2 Aug. 1845.

26. **Frederik Emil de Bretton** er født i 1799 og døde i 1878 i en alder af 79 år. Frederik var Højesteretsdommer.

27. **Elisabeth Sophie de Bretton** er født den 26 Apr. 1801 i København og hun døde den 25 Maj 1869 i Preetz, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland i en alder af 68 år.

Elisabeth blev gift med **Magnus Jens Godske Moltke**. Magnus er født i 1801 og døde i 1877 i en alder af 76 år.
Magnus var Greve, ritmester og kammerherre.

28. **Lucretia de Bretton** er født den 17 Jan. 1805 på Sankt Croix hun døde den 2 Mar. 1879 på Sankt Croix i en alder af 74 år.



Lucas Peter Brettons skydeskive

199 Mail fra Samoa

17. maj 2017

Det siges, at slægtsforskning kan føre en hele verden rundt, og det blev bevist, da jeg forleden fik en spændende e-mail fra Samoa. Det var Stanley Hansell Black der skrev og spurgte til sin familie, som jeg havde oplysninger om på min familie web-side.



Samoa er en øgruppe øst for Australien. Fra Google Maps.

Hans 2 x tipoldefar Georg Theodor Haensell boede fra 1910 til 1914 på Samoa, hvor han var plantageejer, og han drev plantagen sammen med sin broder Wilhelm. Her mødte han maorikvinde Matauina Saena Blanche Raid, der var barn af den engelske slagter Edgar Reid og den indfødt maori kvinde Sealei. De blev ikke gift efter europæisk målestok, men levede sammen efter samoraisk skik. Parret fik på denne korte tid 5 børn sammen, hvoraf den ene var Stanleys tipoldefar Otto Hansell (1906-1990). Otto blev omkring 1929 gift med Lucy Hacck på Samoa, og familien fortsatte livet her. Otto og Lucy fik 5 børn og heriblandt Stanleys oldefar Jerome Howard Hansell, der er født omkring år 1932.



Emily Lina Bryce & Jerome Howard Hansells

bryllupsbillede. Foto Stanley Hansell Black.

Stanley blev født omkring år 1980 på Samoa, og han gik i nogle år på the Hutchins School i Hobart på Tasmanien. Her var det lige ved, at Inger og jeg kunne have mødt ham, for vi var i Hobart i 2009. Det var jo også her at kronprins Frederik mødte Mary.



Udsigten ved Hobart. Foto af Arne



Stanley

Hansell Black

George Theodor Haensell

Han blev født i Riga i Letland den 26. marts 1881. Faderen Adolf var tysker, og han var på det tidspunkt overlærer i Riga. Familien flyttede senere tilbage til Tyskland til Hamborg, og herfra flyttede George i 1910 til Samoa, hvor han blev plantageejer i byen Upolu, samt fik 5 børn med Matauina. Han var i 1914 også medlem af en organisation til bevarelse af næsehorn. I 1914 brød 1. verdenskrig ud. Samoa var domineret af englænderne, og de tvang derfor i 1915 alle tyskerne til at forlade Samoa. Georg flyttede i første omgang til Auckland i New Zealand, og efterfølgende omkring 1916 til Java.



Auckland, New Zealand. Foto Arne

Den efterladte kvinde Blanche søgte efterfølgende Georg for at få underholdsbidrag og børnepenge. Hun modtog aldrig nogen penge. Måske har han sendt penge til hende, men så nåede de aldrig frem, og pengene er måske forsvundet i mellemændenes lommer. Omkring 1917 flyttede han til Angola i Afrika, og det var på det tidspunkt kontrolleret af Tyskland. Her blev han igen plantageejer, og han mødte Ellen Christine Anker Garde.



Afrika med Angola markeret. Fra Google Maps

Ellen Christina Anker Garde

Hun blev født den 9. september 1887 i Tranebjerg på Samsø, og hendes forældre er Carl Christian Garde (1842-1922) og hustru Claudine Christine Marie Ancher. Faderen Carl var uddannet jurist, og han blev fuldmægtig ved Samsø Birk, og senere godsforvalter og sagfører. Moderen Claudine var af bornholmsk afstamning.

Ellen er mine børnebørn Juliane og Hans 6 x tipoldeforældres tipoldebarn. Det er her slægtskabet kommer ind i billedet! Ellen uddannede sig til sygeplejerske, og i 1911 boede hun i Øster Farimagsgade 34, og arbejdede på Børnehospitalet i København.

Ellen ville ud i verden og prøve noget mere, og derfor tog hun til Angola, hvor hun mødte Georg. De holdt deres bryllup sammen med hendes forældre i Tranebjerg kirke den 20. juni 1914.



Tranebjerg kirke på Samsø. Fra Visit Samsø

Ellen og Georg fik 7 børn:

1. Ilse Haensell, født den 21. april 1919 i Batoe Porong, Indonesien og død den 18. oktober 1994 i Weil Am Rhein, Baden-Württemberg i Tyskland.
2. Lieselotte Haensell, født på Java i Indonesien den 8. november 1921, og død efter 1999
3. Grete Haensell, født omkring 1922 i Batoe Porong i Indonesien og død i Angola
4. Lolo Haensell, født omkring 1924 i Batoe Porong i Indonesien og død i Weil am Rhein, Baden Württemberg i Tyskland
5. Otto Haensell, født omkring 1925 i Batoe Poring i Indonesien og død i Polen i 1939
6. Bogge Haensell, født omkring 1927 i Batoe Porong i Indonesien og død i Weil am Rhein, Baden Württemberg i Tyskland
7. Didi Haensell omkring 1929 i Ganda i Angola og død i Weil am Rhein, Baden-Württemberg i Tyskland

Georg døde på et tidspunkt efter år 1930 i Kovale i Angola, og Ellen døde i 1963 også i Angola.

Lande, som familien har boet i:

1. Angola
2. Australien
3. Danmark
4. England
5. Indonesien
6. Letland
7. New Zealand
8. Polen
9. Samoa
10. Tyskland

Arne Bjørn Jørgensen

Juliane Christiane Knudsen - Charlottes mormors mor og hendes familie

1. generation

1. Juliane Christiane Knudsen, datter af **Christen Knudsen** og **Juliane Jensdatter**, blev født den 29. december 1867 i Holstebro og døde den 15. maj 1941 i Ordrup i en alder af 73 år, og blev begravet den 23. Maj 1941 i Ordrup kirke. Andre navne for Juliane Christiane var Julie Knudsen, Julle Kristiane Knudsen, og Juliane Christiane Nørgaard.

Dåbsnotater: Faddere: Mar. Kjærgaard, L. Nielsen, Økonom Tofte, Kr. Godballe alle af Holstebro.

Notater: Udgivet ved Foranstaltning af Ministeriet for Industri, Handel og Søfart. 1926: Til det herværende Handelsregister er modtaget sådan Anmeldelse: Under Firma

HOLSTEBRO SVINE-SLAGTERI ved JULIE NØEGAARD driver Enkefru Julie Christiane Nørgaard, f. Knudsen, boende Wesselsminde, Nærum, Slagterivirksomhed i Holstebro. Prokura har Direktør Hjalmar Sørensen i Forbindelse med Kasserer Alfred Nørgaard eller i Forbindelse med Bogholder Christian Johannes Larsen.

Bopæl: 1923-1. Maj 1939, i Wesselsminde, Wesselsmindevej 15, Nærum. Huset blev ombygget til helårsbolig efter mandens død.

"Den nuværende ejendom "Wesselsminde", Wesselsmindevej 15 i Nærum er tegnet af arkitekt Kristen Gording og opført 1923 for fru konsulinde Julie Nørgaard." I filmen "Arven" spiller Thomas Rode Andersen kokken Adam på Wesselsminde. På ejendommens grund havde Poul Nørgaard været med til at oprette børnekolonien Wesselsminde, som ægteparret i forening var en god støtte.

Wesselsminde blev opført af Chr. Colbjørnsen (1749-1814) i 1790'erne, og han opkaldte det efter sin landsmand søhelten Peter Wessel. Wesselsminde blev solgt til direktør Svend Ejnar Albertsen lige før krigen

- Begivenhed: Meddelelse om Holstebro Svineslagteri, 1926. Bopæl: Omkr 1935, i Øresundshøj, Hellerup.

Juliane Christiane blev gift med **Poul Peter Christian Nørgaard**, søn af **Jens Pedersen Nørgaard** og **Maren Poulsen Østergaard** den 6. juni. 1888 på Thisted rådhus. Poul Peter Christian blev født den 5. juni 1866 i Thisted, døde den 6. juli 1923 i Hellerup i en alder af 57 år, og blev begravet den 11. juli 1923 på Hellerup Kirkegård.

Om Poul og Juliane:

- Bopæl: 1900-1923, i Carolinevej 12, Hellerup. Ifølge kirkebogen ved barnebarnet Inger Gardes fødsel, så boede han i nr. 15.

Notater: Dansk Biografisk Lexikon: Poul Nørgaard, Poul Peter Christian Nørgaard 5.6.1866-6.7.1923, politiker, gesandt. Født i Tingstrup ved Thisted, død i KM., urne på Hellerup kirkegård. Efter præliminæreksamen i Thisted 1881 blev Nørgaard handelsuddannet på Holstebro svineslagteri og hos G. W. Burrows i London. 1888 ansattes han som direktør for Horsens Andelssvineslagteri, men opgav stillingen 1891 for at begynde eget smørekseportfirma i Horsens. Bag beslutningen lå foretagsomhed, ønske om selv at bygge noget op og øje for eksportmulighederne efter landbrugsomlægningen. Ved sin forretningsdygtighed skabte han en betydelig eksportvirksomhed med hovedkontor i Hellerup og afdelingskontorer for smørekseport i Horsens og Randers, ægekseport i Randers og baconkseport baseret på A/S Holstebro og Randers svineslagterier, af hvilke han personligt ejede det sidstnævnte. For begge var han administrerende direktør fra 1893.

Ud over eksporten på England var han virksom i direktionen for kulimportfirmaet Kaarup & Co. og firmaet M. Michaelsens Eftf. i Randers og sad i bestyrelsen for Holstebro Aktiebryggeri og Assurancekompagniet Baltica. Hans forretning gjorde ham velhavende. På adskillige områder udøvede han et uegennyttigt socialt og kulturelt arbejde. Det gjaldt radiumfonden og radiumstationerne i Odense og Århus og hans formandskab for landbrugskolonierne for fattige børn og Gentofte kommunes hjælpfond af 1914. Han var kasserer for børnekolonien Wesselsminde som han skænkede byggegrund fra sin ejendom Wesselsminde ved Nærum. Gennem sin indsats for fattige børn kom han i samarbejde med redaktør Henrik Cavling på Politiken der iværksatte indsamlinger til Wesselsminde. N.s kulturelle interesse omfattede især teaterkunsten.

Han var 1910 blandt initiativtagerne til og den første formand for friluftsscenen i Dyrehaven og formand for Foreningen til scenekunstens fremme der 1911-14 drev Dagmar-teatret og Folketeatret i Kbh. '96 dog med tab. Denne teaterindsats knyttede ham også til Politiken og nogle københavnske radikale. Politisk gik han, der var ven med Sigurd Berg, dog ind i Venstre og var som en af partiets ret få byerhvervsmænd indvalgt i landstinget 1914-20.



1919

Juliane Christiane Knudsens aner

I tinget var hans sagsområde især love vedr. handel og skibsfart. I interne forhandlinger partierne imellem havde han betydelig indflydelse, ikke mindst pga. sine forbindelser med regeringspartiet det radikale venstre. I forhandlingerne om en nyordning af Det kgl. teater 1918-20 var han således finansminister Edvard Brandes' mellemmand ved købet af Casinoteatret hvortil opera og ballet tænkes flyttet, men da den plan ikke kunne samle flertal solgtes Casino igen med fortjeneste. Da Politiken efter påskekrisen 1920 mistede mange abonnenter og udsattes for omfattende annonceboykot førte N. på venstres vegne forhandlinger med dets ledelse om venstres overtagelse af bladet.

Det lykkedes dog Politiken at stå krisen igennem ved penge fra dets gamle venner. '96 N. var allerede 1907 blevet britisk vicekonsul i Horsens og virkede 1914-21 som konsul, fra 1919 generalkonsul for Japan i Kbh. Han var i landstinget 1918-19 ordfører for lovene om faste gesandtskaber og pressebureau i udenrigsministeriet og var medlem af kommissionen 1919-21 om udvidelse af Danmarks udenrigsrepræsentation. Overensstemmende med udenrigslovens tanke at inddrage erhvervslivets mænd i udenrigstjenesten udnævntes N. 1921 til gesandt i Prag hvor han med stor energi kastede sig ud i arbejdet for at opbygge forbindelser med det ny Tjekkosllovakiet, et arbejde der brat blev afbrudt ved hans tidlige død.

Familie: Forældre: gårdmand, handelsgartner Jens Pedersen N. (1838-1922, gift 2. gang 1873 med Kirstine Kristensen, 1850-1925) og Maren Poulsen Østergaard (1843-70). Gift 6.6.1888 i Holstebro med Julie Kristiane Knudsen, født 29.12.1867 i Holstebro, død 15.5.1941 i Hellerup, d. af postkontrahent Kristen K. (1831-90) og Juliane Kristensen (1832-93).

Udnævnelser: R. 1906. DM. 1912. K. 1921. Ikonografi: Mal. af N. V. Dorph, 1906. Afbildet på O. Matthiesens mal. 1923 af rigsdagen 1915 (folketinget).

Masken 11.6.1911. Politiken 11.7.1914, 10.5.1921 og 7.7.1923. Berlingske Tidende 9.5.1921. Nationaltid. 7.7.1923.

København 7.7. og 12.7. samme år Valdemar Koppel: Af Politikens hist. I-II, 1946. Rob. Neiiendam i Den danske rigsdag 1849-1949 V, 1953. '96 Levnedberetning i ordenskapitlet.

Venstre i Gentofte: Stifterne: 1903 Generalkonsul direktør Poul Peter Christian Nørgaard R. Marievej 22/Carolinevej 14 Hellerup, (Formand for Lyngbykredsens Venstreforening 1903 - 1912) Medlem af landstinget for venstre reformpartiet. Han havde gode kontakter til de radikale. Var socialt engageret. En af andelsorganisationernes førende mænd med udstrakt exportforretning på England. 1918 sammen med bl.a. Parkov medlem af den sønderjyske lokalkomité i Gentofte. Sammen med Harald Scavenius hovedansvarlig for omorganiseringen af udenrigstjenesten 1919 - 21. Formand for Selskabet til Scenekunstens Fremme. 1921 gesandt i Prag.

Else Garde: Han havde i mange år et lillebitte kontor i indre by, Ved Stranden 12, hvor mormors søster Tante Jens var hans sekretær (ja, ja hun har døbt Jensine, men forblev Tante Jens indtil sin død).

Han arbejdede som Volontør på Magnus Kjærs svineslagteri 1881 i Holstebro.

- Han tog eksamen fra Præliminæreksamen den 1881 i Thisted Realskole.
- Han arbejdede som Ejer af Holstebro Svineslagteri 1887 i Holstebro.
- Han arbejdede som Direktør for Horsens Andelsslakteri 1888.
- Han arbejdede som Viceauteur 1889.
- Han arbejdede som Stiftede succesrig smøreksportforretning + eksport af æg 1891.
- Han arbejdede som Startede Randers Svineslagteri i 1894 i Falslev, Onsild, Randers
- Han ejede Wesselsminde, Nærum omkring 1900.
- Han arbejdede som Landstingsmand for Venstre 1914.
- Han arbejdede som gesant i Prag med titel af minister 1921 i Prag, Tjekkiet.
- Han ejede Et stort gods udenfor Prag 1921 i Prag, Tjekkiet.

2. generation (Forældre)

2. Christen Knudsen, søn af **Knud Christensen** og **Ellen Madsdatter**, blev født den 2. marts 1831 i Holstebro og døde den 17. juni 1890 i Holstebro i en alder af 59 år, og han blev begravet den 21. juni 1890 på Holstebro kirkegård.

Han arbejdede som vognmand i 1860 i Skolegade 23, forhuset, Holstebro.

- Han var husfader og postkontrahent i Holstebro 1870. Postholder er en gængs betegnelse siden 1700-tallet for en person, der efter overenskomst med postvæsenet påtog sig med egne heste på aftalte tider at befordre posten over en bestemt strækning. Postholderen drev ofte også krovirksomhed. Den officielle benævnelse var postkontrahent.

Christen blev gift med **Juliane Jensdatter** den 10. december 1857 i Holstebro kirke. Juliane blev født den 30. april 1832 i Ringkøbing og døde den 9. april 1883 i Holstebro i en alder af 50 år, og blev begravet den 16. april 1883 i Holstebro kirkegård.

Om Christen og Juliane: Bopæl: 1870, i Østergade 68, Holstebro.

3. Juliane Jensdatter, datter af **Jens Christensen** og **Ane Kirstine Christensdatter**, blev født den 30. april 1832 i Ringkøbing, og døde den 9. april 1883 i Holstebro i en alder af 50 år, og blev begravet den 16. april 1883 på Holstebro kirkegård.

Hun døde af apoplecia cerebri / Embali

1832	1833	1834	1835	1836	1837	1838	1839	1840	1841	1842	1843	1844	1845	1846	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Juliane Jensdatters døb
(30 apr. 1832)

Juliane Christiane Knudsens aner

Wikipedia: Apopleksi (apoplexia cerebri, også kendt som slagtilfælde, hjerneblødning og blodprop i hjernen) er en pludseligt opstået neurologisk skade eller udfald på baggrund af iskæmi (nedsat blodforsyning) i hjernen. Den kan enten skyldes en blodprop i et forsynende blodkar eller en bristning af et blodkar, der medfører en blødning i hjernens væv. Diagnosen stilles ud fra en klinisk undersøgelse, men det er ikke muligt at skelne mellem en blodprop og en blødning på baggrund af denne.

Om Juliane:

- Hun blev vaccineret den 17. juli 1837 i Ringkøbing. Poul Smed stod herfor
- Hun blev konfirmeret den 19. april 1846 i Ringkøbing kirke. Hun fik karaktererne kundskaber: mg og opførsel mg.
- Hun var husmor i Holstebro 1870.

Juliane blev gift med **Christen Knudsen** den 10. december 1857 i Holstebro kirke. Christen blev født den 2. marts 1831 i Holstebro, døde den 17. juni 1890 i Holstebro i en alder af 59 år, og blev begravet den 21. juni 1890 på Holstebro kirkegård.

3. generation (Bedsteforældre)

4. Knud Christensen, søn af **Christen Jacobsen** og **Inger Chatrine Knudsdatter**, blev født den 22. september 1800 i Måbjerg, Hjerm, Ringkøbing og døde den 6. november 1849 i Holstebro i en alder af 49 år, og blev begravet den 12. november 1849 på Holstebro kirkegård. Han døde af lungeplage.

- Han arbejdede som Vognmand i Holstebro 1834.
- Han arbejdede som avlsbruger 1845 i Holstebro.



Klip fra Holstebro kirkebog
(12. Nov. 1849)

Knud blev gift med **Ellen Madsdatter** den 17. marts 1832 i Holstebro kirke. Ellen blev født den 30. december 1799 i Venø, Skodborg, Ringkøbing Amt.

Om Knud og Ellen: Bopæl:1834-1845, i Nørregade 25, Holstebro.

5. Ellen Madsdatter, datter af **Mads Jensen** og **Karen Berthelsdatter**, blev født den 30. december 1799 på Venø.

Ellen blev gift med **Knud Christensen** den 17. marts 1832 i Holstebro kirke. Knud blev født den 22. september 1800 i Måbjerg, Hjerm, Ringkøbing Amt og døde den 6. november 1849 i Holstebro i en alder af 49 år, og blev begravet den 12. november 1849 på Holstebro kirkegård.

6. Jens Christensen, søn af **Christen Iversen** og **Margreta Christensdatter**, blev født i 1799 i Nissum, Åsted, Harre, Viborg Amt og døde den 17. august 1872 i Ringkøbing i en alder af 73 år, og blev begravet den 21. august 1872 i Ringkøbing. Han døde af apopleksi.

- Bopæl:1840-1845, i Østergade 32, Ringkøbing.
- Han arbejdede som Vognmand i Ringkøbing 1845-1850.
- Bopæl:1850, i Damstrædegade 48, Ringkøbing.
- Han arbejdede som Spækhøker 1855 i Ringkøbing
- Han arbejdede som husmand og husfader 1860 i Ringkøbing.
- Han var husfader og avlsbruger 1870 i Damstræde 43, Forhuset, Ringkøbing.
- Der blev foretaget skifte efter ham Skifterets attest 17. august 1872 i Ringkøbing.



Østergade 32, Ringkøbing
Fra Google Street view
(2018)

Jens blev gift med **Ane Kirstine Christensdatter** omkring 1831. Ane Kirstine blev født den 10. november 1804 i Tim ved Ringkøbing og døde den 1. august 1875 i Ringkøbing i en alder af 70 år, og blev begravet den 5. august 1875 i Ringkøbing.

Om Jens og Ane:

- Bopæl:1860, i Østergade 10, Ringkøbing.
- Bopæl:1870, i Damstræde 43, Forhuset, Ringkøbing.
-

7. Ane Kirstine Christensdatter, datter af **Christen Mølgaard**, blev født den 10. november 1804 i Tim og døde den 1. august 1875 i Ringkøbing i en alder af 70 år, og blev begravet den 5. august 1875 i Ringkøbing.

Hun døde af alderdom. Hun blev 70 3/4 år gammel. Notater: Ved FT 1850 står hun som født i Madum. Forskningsnotater: Hun arbejdede som husmor 1870 i Damstræde 43, Forhuset, Ringkøbing.

- Der blev foretaget skifte efter hende Skifteattest 2. august 1875 i Ringkøbing
-

Ane Kirstine blev gift med **Jens Christensen** omkring 1831. Jens blev født i 1799 i Nissum, Åsted, Harre, Viborg Amt og døde den 17. august 1872 i Ringkøbing i en alder af 73 år, og blev begravet den 21. august 1872 i Ringkøbing.

200 Statistik og oversigter

Ud over historie på enkeltpersoner og på slægtsgrupper, så har jeg også udarbejdet en hel del tværgående statistikker og oversigter.

Statistikken over hele min slægtsdatabase er indbygget i mit slægtsdatabase program Legacy, og den giver et interessant overblik over indholdet og bredde af oplysningerne i slægtsdatabasen.

De øvrige oversigter har jeg selv udarbejdet. Man kan bl.a. få et indtryk af, hvor gamle anerne i familien blev i de forskellige slægtled, hvad de hed, og hvad deres beskæftigelse var.

Der er også oversigter over, hvor slægten kommer fra, og en nærmere beskrivelse af de få, der nåede at runde de 100 år.

Slægtens deltagelse i 2. verdenskrig og i krigen i 1864 er et tema i 2 artikler.

Der er en omfattende oversigt over, hvilke kendte personer der er i slægten, og her er medtaget mange, som vi kun meget langt ude er i slægt med. Der er en kort beskrivelse af de enkelte personer, samt om muligt et billede og beskrivelse af slægtskabet.

I stedet for at angive kilder i de mange enkelte indlæg, så har jeg samlet alle de kilder, som er anvendt i en lang og fortrinsvis alfabetisk oversigt.

Endelig er der også oversigter for hhv. Otto, Anker & Axeline og for Hans & Juliane for deres direkte aner 6 generationer tilbage i tiden.

De sidste 3 omtalte afsnit er flyttet til bogens bind 1 for at få omtrent lige mange sider i bogens 2 bind.

Filstatistik

1

Statistik		Antal / Dato / År
Personstatistikker		
1	Antal personer ialt	53801
2	Personer med utilstrækkelig datoinformation	0
3	Personer markeret som nulevende	9169
4	Personer markeret som døde	44632
Fødsler pr. epoke		
5	Personer født før år 1500	2992
6	Personer født mellem 1500 og 1599	1718
7	Personer født mellem 1600 og 1699	5349
8	Personer født mellem 1700 og 1799	11711
9	Personer født mellem 1800 og 1899	16884
10	Personer født mellem 1900 og 1999	14737
11	Personer født efter år 2000	410
Længstlevende personer		
12	Den person, der var længstlevende før år 1500	103 år, 0 måneder, 0 dage
13	Den person, der var længstlevende mellem 1500 og 1599	101 år, 0 måneder, 0 dage
14	Den person, der var længstlevende mellem 1600 og 1699	106 år, 0 måneder, 0 dage
15	Den person, der var længstlevende mellem 1700 og 1799	104 år, 8 måneder, 13 dage
16	Den person, der var længstlevende mellem 1800 og 1899	104 år, 3 måneder, 1 dage
17	Den person, der var længstlevende mellem 1900 og 1999	106 år, 0 måneder, 0 dage
18	Den person, der var længstlevende efter år 2000	Ingen fundet
Middellevealder for personer		
19	Middellevealder før år 1500	55 år, 6 måneder, 19 dage
20	Middellevealder mellem 1500 og 1599	56 år, 10 måneder, 11 dage
21	Middellevealder mellem 1600 og 1699	58 år, 4 måneder, 23 dage
22	Middellevealder mellem 1700 og 1799	57 år, 2 måneder, 7 dage
23	Middellevealder mellem 1800 og 1899	59 år, 5 måneder, 1 dage
24	Middellevealder mellem 1900 og 1999	64 år, 1 måneder, 8 dage
25	Middellevealder efter år 2000	Ingen fundet
Efter køn		
26	Antal mænd ialt	28065
27	Antal kvinder ialt	25381
28	Antal personer ialt med ukendt køn	355
29	Længste levealder for mænd	106 år, 0 måneder, 0 dage
30	Højeste levealder for kvinder	106 år, 0 måneder, 0 dage
31	Højeste levealder for personer med ukendt køn	77 år, 0 måneder, 0 dage
32	Middellevealder for mænd	58 år, 8 måneder, 0 dage
33	Middellevealder for kvinder	58 år, 8 måneder, 20 dage
34	Middellevealder for personer med ukendt køn	20 år, 7 måneder, 25 dage
35	Tidligste fødselsår for mænd	Omkr 370
36	Tidligste fødselsår for kvinder	Omkr 370
37	Tidligste fødselsår for personer med ukendt køn	1555
Statistikker for par		
38	Antal par ialt, hvor begge personer er kendt	17803
39	Længstvarende parforhold	79 år, 11 måneder, 10 dage
40	Gennemsnitlig varighed af parforhold	28 år, 5 måneder, 0 dage
41	Tidligste vielsesdato	493
Antal parforhold fordelt pr. århundrede		
42	Ægteskaber med ukendt vielsesdato	6734
43	Antal par ialt før år 1500	301

Filstatistik

2

Statistik		Antal / Dato / År
44	Antal parforhold ialt mellem 1500 og 1599	228
45	Antal parforhold ialt mellem 1600 og 1699	767
46	Antal parforhold ialt mellem 1700 og 1799	2329
47	Antal parforhold ialt mellem 1800 og 1899	3446
48	Antal parforhold ialt mellem 1900 og 1999	3838
49	Parforhold efter år 2000	160
Længstvarende parforhold fordelt pr. århundrede		
50	Ægteskaber før år 1500	62 år, 11 måneder, 14 dage
51	Ægteskaber/Parforhold mellem 1500 og 1599	59 år, 11 måneder, 15 dage
52	Ægteskaber/Parforhold mellem 1600 og 1699	65 år, 11 måneder, 14 dage
53	Ægteskaber/Parforhold mellem 1700 og 1799	68 år, 11 måneder, 13 dage
54	Ægteskaber/Parforhold mellem 1800 og 1899	78 år, 0 måneder, 5 dage
55	Ægteskaber/Parforhold mellem 1900 og 1999	79 år, 11 måneder, 10 dage
56	Længstvarende parforhold efter år 2000	10 år, 11 måneder, 28 dage
Middelvarighed for parforhold fordelt pr. århundrede		
57	Gennemsnitlig længde af parforhold før år 1500	17 år, 6 måneder, 24 dage
58	Gennemsnitlig varighed af parforhold mellem 1500 og 1599	18 år, 3 måneder, 4 dage
59	Gennemsnitlig varighed af parforhold mellem 1600 og 1699	18 år, 4 måneder, 28 dage
60	Gennemsnitlig varighed af parforhold mellem 1700 og 1799	18 år, 4 måneder, 3 dage
61	Gennemsnitlig varighed af parforhold mellem 1800 og 1899	19 år, 1 måneder, 28 dage
62	Gennemsnitlig varighed af parforhold mellem 1900 og 1999	11 år, 0 måneder, 28 dage
63	Gennemsnitlig varighed af parforhold efter år 2000	0 år, 5 måneder, 3 dage
Mænd gift efter diverse aldre		
64	Mænd, der blev gift i en ukendt alder	6663
65	Mænd, der blev gift før det fyldte 15. år	21
66	Mænd, der blev gift i en alder mellem 15 og 19	195
67	Mænd, der blev gift i en alder mellem 20 og 24	2158
68	Mænd, der blev gift i en alder mellem 25 og 29	3894
69	Mænd, der blev gift i en alder mellem 30 og 34	2424
70	Mænd, der blev gift i en alder mellem 35 og 39	1018
71	Mænd, der blev gift i en alder mellem 40 og 44	603
72	Mænd, der blev gift i en alder mellem 45 og 49	364
73	Mænd, der er gift efter det fyldte 50. år	463
Kvinder gift efter diverse aldre		
74	Kvinder, der blev gift i en ukendt alder	6662
75	Kvinder, der blev gift før det fyldte 15. år	69
76	Kvinder, der blev gift i en alder mellem 15 og 19	1106
77	Kvinder, der blev gift i en alder mellem 20 og 24	4150
78	Kvinder, der blev gift i en alder mellem 25 og 29	3300
79	Kvinder, der blev gift i en alder mellem 30 og 34	1323
80	Kvinder, der blev gift i en alder mellem 35 og 39	591
81	Kvinder, der blev gift i en alder mellem 40 og 44	301
82	Kvinder, der blev gift i en alder mellem 45 og 49	142
83	Kvinder, der er gift efter det fyldte 50. år	159
Statistikker for børn		
84	Antal børn ialt	36738
Antal børn i familie		
85	Familier uden børn	3824
86	Familier med kun 1 barn	9474
87	Familier med 2 børn	2586
88	Familier med 3 børn	1422

Filstatistik

3

Statistik		Antal / Dato / År
89	Familier med 4 børn	976
90	Familier med 5 børn	619
91	Familier med 6 børn	463
92	Familier med 7 børn	300
93	Familier med 8 børn	216
94	Familier med 9 børn	155
95	Familie med 10 eller flere børn	247
Familier med børn		
96	Antal familier ialt med børn	16458
97	Par med børn	14032
98	Par uden børn	3771
Statistikker over for-/mellemlavne		
99	Antal unikke for-/mellemlavne	20525
De mest populære fornavne		
100	1. NN	1280
101	2. Maren	903
102	3. Jens	884
103	4. Karen	812
104	5. Niels	787
105	6. Peder	742
106	7. Christen	631
107	8. Hans	537
108	9. Kirsten	509
109	10. Anders	490
De mest populære fornavne fordelt på tidsperiode		
De mest populære fornavne, hvor der mangler datoangivelser		
110	Ingen fundet	0
De mest populære fornavne brugt før år 1500		
111	1. NN	53
112	2. Niels	38
113	3. Peder	37
114	4. Jens	21
115	5. Margrethe	20
116	6. Elisabeth	19
117	7. Hans	18
118	8. Erik	16
119	9. Adelheid	15
120	10. Heinrich	15
De mest populære fornavne brugt mellem 1500 og 1599		
121	1. Hans	47
122	2. Peder	40
123	3. NN	36
124	4. Karen	33
125	5. Christen	32
126	6. Anna	31
127	7. Niels	31
128	8. Maren	27
129	9. Jens	25
130	10. Anders	24
De mest populære fornavne brugt mellem 1600 og 1699		

Filstatistik

Statistik		Antal / Dato / År
131	1. Maren	169
132	2. Peder	151
133	3. Jens	144
134	4. Karen	144
135	5. Christen	136
136	6. Niels	135
137	7. Anne	117
138	8. Kirsten	105
139	9. NN	100
140	10. Hans	94
De mest populære fornavne brugt mellem 1700 og 1799		
141	1. Maren	447
142	2. Karen	388
143	3. Jens	365
144	4. Peder	298
145	5. Niels	281
146	6. Christen	269
147	7. Anne	228
148	8. Kirsten	220
149	9. Hans	194
150	10. Anders	187
De mest populære fornavne brugt mellem 1800 og 1899		
151	1. Jens	260
152	2. Maren	244
153	3. Niels	236
154	4. NN	222
155	5. Peder	190
156	6. Christen	180
157	7. Karen	178
158	8. Anders	148
159	9. Ane	145
160	10. Ane Marie	143
De mest populære fornavne brugt mellem 1900 og 1999		
161	1. NN	647
162	2. Jens	68
163	3. Kirsten	68
164	4. Erik	66
165	5. Niels	66
166	6. Karen	61
167	7. Anna	58
168	8. Jørgen	55
169	9. Poul	53
170	10. Johannes	52
De mest populære fornavne brugt efter år 2000		
171	1. NN	35
172	2. Christian	4
173	3. Emil	4
174	4. Prins	4
175	5. Prinsesse	3
176	6. William	3
177	7. Anna	2
178	8. Frederik	2
179	9. Freja	2
180	10. Julie	2

Filstatistik

5

Statistik		Antal / Dato / År
Statistikker for efternavne		
181	Antal unikke efternavne	5957
De mest populære efternavne		
182	1. Jensen	2077
183	2. Nielsen	1876
184	3. Pedersen	1710
185	4. Hansen	1304
186	5. Christensen	1174
187	6. Andersen	910
188	7. Larsen	762
189	8. Sørensen	752
190	9. Pedersdatter	688
191	10. Jørgensen	682
De mest populære efternavne fordelt på tidsperiode		
De mest populære efternavne, hvor der mangler datoangivelser		
192	Ingen fundet	0
De mest populære efternavne brugt før år 1500		
193	1. Munk	42
194	2. Konge	38
195	3. Juel	37
196	4. Hvide	36
197	5. Krummedige	36
198	6. Reventlow	33
199	7. van Munthe	32
200	8. Galen	31
201	9. Friis	29
202	10. Grubbe	28
De mest populære efternavne brugt før 1500 og 1599		
203	1. Pedersen	34
204	2. Friis	32
205	3. Kofoed	27
206	4. Pedersdatter	25
207	5. Christensen	22
208	6. NN	21
209	7. Hegelund	20
210	8. Nielsdatter	18
211	9. Nielsen	18
212	10. Christensdatter	17
De mest populære efternavne brugt før 1600 og 1699		
213	1. Pedersdatter	126
214	2. Jensdatter	111
215	3. Nielsdatter	103
216	4. Pedersen	100
217	5. Jensen	91
218	6. Nielsen	84
219	7. Christensdatter	83
220	8. Kofoed	72
221	9. Christensen	66
222	10. Andersen	64
De mest populære efternavne brugt før 1700 og 1799		

Filstatistik

6

Statistik		Antal / Dato / År
223	1. Jensdatter	370
224	2. Pedersdatter	328
225	3. Nielsdatter	309
226	4. Christensdatter	292
227	5. Jensen	267
228	6. Pedersen	264
229	7. Christensen	223
230	8. Nielsen	211
231	9. Hansdatter	207
232	10. Hansen	207
De mest populære efternavne brugt før 1800 og 1899		
233	1. Jensen	881
234	2. Nielsen	743
235	3. Pedersen	704
236	4. Hansen	527
237	5. Christensen	523
238	6. Andersen	372
239	7. Larsen	366
240	8. Sørensen	294
241	9. Madsen	198
242	10. Pedersdatter	197
De mest populære efternavne brugt før 1900 og 1999		
243	1. Jensen	806
244	2. Nielsen	800
245	3. Pedersen	590
246	4. Hansen	494
247	5. Jørgensen	371
248	6. Christensen	334
249	7. Sørensen	308
250	8. Andersen	292
251	9. Larsen	283
252	10. Rasmussen	218
De mest populære efternavn brugt efter år 2000		
253	1. Nybo	17
254	2. Hansen	12
255	3. Jørgensen	11
256	4. Jensen	9
257	5. Nielsen	8
258	6. Pedersen	7
259	7. Syhler	7
260	8. Bitsch	6
261	9. Madsen	6
262	10. Sørensen	6
Statistikker for steder		
263	Antal unikke steder	13158
De mest populære steder		
264	1. København, Københavns Amt, Danmark	2399
265	2. Danmark	1934
266	3. Nexø, , Bornholms Amt, Danmark	663
267	4. Bornholm, Danmark	559
268	5. Ribe, , Ribe Amt, Danmark	542
269	6. Århus, , Århus Amt, Danmark	470

Filstatistik

Statistik	Antal / Dato / År
270 7. Sejerslev, Morsø Nørre, Thisted, Danmark	467
271 8. Tyskland	417
272 9. Odense, Danmark	392
273 10. Svaneke, , Bornholms Amt, Danmark	373

Person	5 generationer tilbage			Alle generationer		
	Aner	% dansk	Lande	Aner	% dansk	Lande
Inger og søskende	62	100	1	282	99,3	2
Arne og søskende	62	98	2	659	58	13
AK / Claus	63	100	1	942	70,4	13
Stefan og Merete	54	98	2	207	87,9	4
Amalie og søskende	62	95	2	360	66,4	11
Lis	54	100	1	144	100	0
Erik	35	97	2	62	59,7	4
Charlotte	55	98	2	260	70,4	10
Torben	47	89	2	99	55,6	3
Otto	35	50	2	945	70,2	14
Hans / Juliane	63	98	2	1272	69,6	15
Anker	60	98	2	1149	73,5	14



203 Hvor kom forfædrene fra?

5. september 2016

Der er optalt ud fra hvilket sted, som personen er født i.

Der er kun optalt alle de direkte kendte aner til Hans, Juliane, Otto og Anker

Land	Landsdel	Amt	Antal pr. amt	Antal pr. landsdel	Antal pr. land	
Danmark	Sjælland	Frederiksborg	11	307	1345	
		Holbæk	89			
		København	105			
		Præstø	36			
		Roskilde	12			
		Sorø	54			
	Lolland-Falster		8	8		
	Fyn	Odense	91	111		
		Svendborg	20			
	Bornholm		29	29		
	Jylland		Hjørring	30		839
			Haderslev	8		
			Randers	194		
			Ribe	53		
			Ringkøbing	114		
			Skanderborg	4		
			Vejle	41		
			Viborg	107		
			Thisted	243		
Tønder			12			
Ålborg			28			
Århus			5			
Belgien					17	
De Vestindiske Øer					6	
England					3	
Estland					20	
Frankrig					7	
Holland					9	
Italien					2	
Letland					9	
Norge					66	
Polen					1	
Portugal					1	
Skotland					4	
Sverige					62	
Trinidad-Tobago					3	
Tyskland					173	
I alt					1728	

204 Hvor kom forfædrene fra?

3. maj 2015

Der er optalt ud fra hvilket landsdel og hviklet land, som personen er født i.

Der er kun optalt alle de direkte kendte aner til mine børnebørn Hans, Juliane, Otto og Anker

Landsdel / Land	Pro-band	2. g	3. g	4.g	5.g	6.g	7.g	8.g	9.g	10.g	11.g	12.g	13.g	14.g	15.g	16.g	17.g	18.g	19.g	20.g	21.g	22.g	23.g	24.g	25.g	Over 25. g	Sum
Ca. årstal	2010	1980	1950	1920	1890	1860	1830	1800	1770	1740	1710	1680	1650	1620	1590	1560	1530	1500	1470	1440	1410	1380	1350	1320	1290		
København	3	1	1	2	3	5	5	8	5	10	11	5	2	3	1												65
Sjælland	1	3	2	3	4	7	19	28	29	38	23		3	3	1				1	2	1	2	2	2	2	15	189
Langeland										1	2	1	2	1	1												8
Lolland-Falster								2		1																	3
Fyn				1	1	4	8	11	19	21	9						1	1	2	1	2						81
Bornholm									1	2	4	5	4	3	3	3	1										26
Samsø									1																		1
Jylland			3	6	16	28	56	95	102	116	97	62	26	14	12	16	13	12	6	5	2	3	2	3	4	14	713
I alt Danmark	4	4	6	12	24	44	88	144	157	189	146	73	37	24	18	19	15	13	8	7	6	4	4	5	6	29	1086
Belgien											1				1	1	2			1	2	2	2	1	3	6	22
De Vestindiske								1	1	1	1	1															5
England										1																6	7
Frankrig												2	4														6
Holland												1		1				1	1		1					2	7
Italien																			1	1							2
Polen						1																					1
Norge								1	2	4	5	4	7	2	3	2	2	5	3	2						25	67
Skotland									1						1	2											4
Sverige													1					1	1			1	1			11	16
Trinidad-Tobago		1	2																								3
Tyskland						1	2	2	6	4	4	3	2	1	9	5	7	7	7	5	7	6	7	2		9	96
I alt udlandet	0	1	2	0	0	2	2	4	10	10	11	11	14	4	14	10	11	14	13	9	10	9	10	3	3	59	236
Alt I alt	4	5	8	12	24	46	90	148	167	199	157	84	51	28	32	29	26	27	21	16	16	13	14	8	9	88	1322

205 Hvor mange af forfædre blev gift, fordi de ventede barn?

6. september 2010

Da John Milo Larsen og jeg sidst var samlet for at snakke om slægtsforskning, så kom vi til at tale om ovenstående. Egentligt så regnede vi med, at del ville være en hel del, der blev gift af denne grund, så derfor har jeg undersøgt hvordan det faktisk forholder sig blandt de direkte aner.

Jeg har undersøgt dette forhold for Anne Katrine og Claus aner 7 generationer tilbage. Det har ikke været muligt at gå længere tilbage i tiden, da jeg ikke har nøjagtige fødselsdage og bryllupsdage til at kunne fastslå, hvordan det forholdt sig. Undersøgelsen svarer til, at den førstefødte 7 generationer tilbage er født omkring år 1800.

Alle direkte forfædre i de 7 generationer er medtaget – dvs. 63 forhold. Der er set på fødselsdato af den førstefødte i forhold til en eventuel bryllupsdato.

Aldrig gift	2		Disse børn kaldes i kirkebøgerne for uægte, fordi de er født udenfor ægteskab.
Født før bryllup	7		
I alt født udenfor ægteskab		9	
Født 2 måneder efter bryllup	2		
3	1		
4	3		
5	2		
7	2		
I alt gravide aner før bryllup		10	
Født 1 år efter bryllup	25		
2	11		
3	3		
4	2		
5	1		
I alt førstefødte avlet i ægteskab		42	
Bryllupsdag eller fødselsdag ukendt		2	
Alt i alt		63	Svarende til 7. generationer

Resultatet var egentlig overraskende for mig. Det er kun 1/6 af de førstefødte, som er født før ægteskabet, og 1/6, hvor kvinden var gravid ved brylluppet. For hele 2/3 af anerne var den førstefødte avlet indenfor ægteskabet, og rigtig mange har fået det første barn omkring 1 års tid efter brylluppet.

Arne Bjørn Jørgensen

Selvejrbonde	1	60	Rektor	2
Tjenestekarl	4		Ridder	8
	<hr/>		Ridefoged	2
	241		Rigsmarsk	1
			Rytter	2
			Rådmand	2
			Sandemand	2
			Skoleholder	2
			Skolelærer	4
			Sognefoged	1
			Sygeplejelærer	1
			Vejbetjent	1
			Vurderingsmand	1
			Væbner	8
			<hr/>	68
I alt antal personer	501			

Gamle stillingsbetegnelser

Afbygger: mindre landbrug, hvis ejendom er udskilt fra en gård

Bolsmand: ejer af et Boelsted, som er mindre end en gård og større end et husmandsted

Francesse: privatunderviser i fransk

Fæstebonde: Man "lejede" ejendommen med jord af en godsejer

Herredsskriver: herredets skrivekyndige embedsmand

Husmand: Mand som fæster eller lejer et hus med eller uden jord

Husmandssted: En mindre landejendom på ca. 10 hektar.

Høvedsmand: En betegnelse for en mand, der styrer f.eks. et len

Indsidder / Inderste ejer ikke selv en gård, men bor til leje på gård

Kronbonde: Bonde på en gård, som kongen ejer

Ladefoged: Arbejdsleder på en hovedgård

Lægdsmand / legsmand: Den person, som skulle føre lægdsrullen

Postcontrahent: En person, der med egne heste befordre posten over aftalte strækninger

Sandemand: Vidne ved retsager

Selvejrbonde: en landmand, der selv ejer sin gård og jord

207 Hvor kommer vores forfædre fra?

5. december 2006

Ved hjælp af programmet "Anetavle" er det muligt at tegne et Danmarkskort, hvor vores aner er påført med anenummer.

På dette kort er samtlige kendte direkte aner til Claus og Anne Katrine indtegnet med deres fødested. Som det ses, så stammer familien fra stort set alle landsdele, og p.t. er der ikke fundet en eneste ane, som kommer uden for Danmarks grænser.

Som en pudsighed, så kommer alle også fra den nordlige del af landet, dvs. Nordjylland, Nordfyn, samt Ods og Nordsjælland. Vi kan åbenbart godt lide de nordlige himmelstrøg!

Hovedtrækkene i familiens geografi fordelt på oldeforældre er således:

1. Oldefar på farfars side Niels Peder Jørgensen: Nordvestfyn
2. Oldemor på farfars side Anna Larsen: Ods herred på Sjælland
3. Oldefar på farmors side Peter Gram Petersen: Herning området
4. Oldemor på farmors side: Maren Elisabeth Hansen: Københavns Vestegn
5. Oldefar på morfars side: Christen Clausen: Mors
6. Oldemor på morfars side: Mariane Martine Marie Marcussen: Mors
7. Oldefar på mormors side: Karl Nielsen: Salling nord for Skive
8. Oldemor på mormors side: Inger Marie Sophie Madsen: Salling



208 Hvor gamle blev de gamle?

1. september 2018

Det er interessant at undersøge, hvor gamle forfædrene blev i de forskellige generationer tilbage i tiden.

Dette er en opgørelse heraf, og der er kun medtaget de direkte aner til Claus og Anne Katrine.

		Kvinder										Mænd										Bemærkning	Ca. født	
		20	30	40	50	60	70	80	90	I alt	Gnm.	20	30	40	50	60	70	80	90	I alt	Gnm.			
Proband:				1						1	45		1							1	35	Lever	1980	
2. generation	Forældre						1			1	75					1				1	65	Lever	1950	
3. generation	Bedsteforældre					1		1		2	75							1	1	2	90	komplet	1920	
4. generation	Oldeforældre	1				1		2		4	65							2	1	1	4	83	komplet	1890
5. generation	Tipoldeforældre				2		3	3		8	74			1	1	3	1	1	1	8	69	komplet	1860	
6. generation	2. tipoldeforældre			2	1	2	2	8	1	16	75	1	1	1	1	4	2	6		16	68	komplet	1830	
7. generation	3. tipoldeforældre		2		4	8	8	9	1	32	71		1	3	5	12	6	4	1	32	66	komplet	1800	
8. generation	4. tipoldeforældre	1	4	8	10	14	15	7	1	60	63		1	9	9	15	23	5	2	64	66	97 % komplet	1770	
9. generation	5. tipoldeforældre	1	5	7	10	15	20	6	2	66	64		6	8	12	25	17	8	1	77	64	50 % komplet	1740	
10. generation	6. tipoldeforældre		1	5	7	10	5	10	2	40	68		3	2	8	7	15	11	2	48	70	25 % komplet	1710	
11. generation	7. tipoldeforældre		3	1	4	7	7	5	1	28	67		1	8	8	8	3	10	1	39	65	9 % komplet	1680	
12. generation	8. tipoldeforældre		1	1	5	1	3	2		13	63			5	3	8	4	1		21	62	2 % komplet	1650	
13. generation	9. tipoldeforældre		1	1	1					3	45			1	5	7	2	4		19	67	1 % komplet	1620	
14. generation	10. tipoldeforældre			1		3	1	1	1	7	71		1	3	5	2	3			14	57	0,5 % komplet	1590	
15. generation	11. tipoldeforældre		1		2	4	1		1	9	64			2	2	4	1	1	2	12	68		1560	
16. generation	12. tipoldeforældre		2	1		2	5		1	11	65		3	2	1	4		3		13	59		1530	
17. generation	13. tipoldeforældre		2	2	2	3	1	1	1	12	60	1	2	3	3	3	3		1	16	57		1500	
18. generation	14. tipoldeforældre			4	1	1	3	2	1	12	66	1		2	3	5	4	2		17	63		1470	
19. generation	15. tipoldeforældre		1	3	3	4			1	12	58		3	1	6	3	2	1		16	57		1440	
20. generation	16. tipoldeforældre		1	4	4	2	2	2		15	59	1	2	2	9	6	1	1		22	56		1410	
	i alt	3	24	41	56	78	77	59	14	352	65	4	25	53	81	117	89	60	13	442	64		1380	

Ældste:	Johanne Lsd. Sandbeck	106	1676-1782	6 x tipoldemor	Gift med Jens Christensen Staunstrup
	Christen Jensen	98	1747-1845	4 x tipoldefar.	Ifølge Folketællingen i 1845 blev han 102 år, men det stemmer ikke med kirkebogen.
	Johanne Erichsdtr.	97	1745-1842	4 x tipoldemor	Fra Mors
	Johanne Pedersdtr.	97	1706-1803	5 x tipoldemor	Fra Mors
	Jacob Ibsen	97	1536-1633	11 x tipoldefar	Døde i Norge

Margrethe Fosnes	97	1500-1597	13 x tipoldemor Levede i Norge
Margrethe	96	1497-1593	11 x tipoldemor Claus Kames hustru
Staffan Olufsen	96	1520-1616	11 x tipoldefar Levede i Sverige
Enevold Nielsen	96	1682-1798	6 x tipoldefar Fra Thyregod ved Vejle
Kirsten Dige	95	1652-1747	6 x tipoldemor Fra Nors ved Hillerslev
Adrian Falckener	95	1500-1595	13 x tipoldefar Født i Holland, døde i Norge
Peder Bertelsen	94	1696-1790	6 x tipoldefar Fra Brande
Erich Pedersen	93	1698-1791	5 x tipoldefar Fra Mors, Johanne E. far
Johanne Ibsdatter	92	1623-1715	7 x tipoldemor Fra Rønbjerg ved Ringkøbing
Christen Ped. Grand	92	1750-1842	3 x tipoldefar Fra Næstild
Otto Jørgensen	91	1916-2008	Farfar
Niels Peter Jørgensen	91	1883-1974	Oldefar
Jesper Jørgensen	91	1845-1937	Tipoldefar

Yngste	Jens Rotfeld	24	1439-1463	13 x tipoldefar Fra Bratskov Gods
	NN	26	1755-1781	5 x tipoldemor. Gift med Niels Jensen, Agger.
	Ane Pedersdtr.	26	1730-1756	5 x tipoldemor Fra talum ved Hammerum
	Anna Chr.dtr.	27	1630-1657	7 x tipoldemor Fra Vejgård ved Ringkøbing
	Hans Svendsen	28	1831-1859	2 x tipoldefar Fra Brøndbyvester
	Anne Nielsdatter	28	1772-1770	4 x tipoldemor. Hun dør ifm. en fødsel, hvor barnet er dødfødt.
	Inger Marie Madsen	29	1889-1916	Oldemor. Døde af den spanske syge

lagttagelser:

Kvindes og mænds gennemsnitsalder er næsten den samme, nemlig hhv. 65 og 64 år.

Der er fundet registreringer på betydelig flere mænd end kvinder. I gamle kirkebøger angives ofte kun faderen.

I 2., 3., 5., 6., 7. og 14. generation er kvindernes gennemsnitsalder høj.

I 3. og 4. generation er mændenes gennemsnitsalder langt over gennemsnittet.

Registreringerne er fuldstændige i de første 7 generationer, men naturligvis bliver gennemsnitsalderen højere i de 2 første generationer, da de fortsat lever.

Kun ganske få aner er døde før de blev 40 år.

209 Anernes navne

29. juni 2012

Hvad hed vores forfædre egentlig? Der er meget mode i navne, og det har skiftet meget gennem tiderne. Dette er en opgørelse over både for- og efternavne på alle kendte aner til Claus og Anne Katrine pr. d.d. Der er kun talt de direkte aner, så f.eks. søskende m.v. ikke er med.

Der er optalt på fornavn, mens der ikke er taget hensyn til mellemnavn. Forskellige stavemåder er samlet under ét navn, som f.eks. Ane / Anne / Anna, og de enkelte personer ofte optræder med disse forskellige stavemåder. For kvinder er efternavnet fødenavnet.

Navnet Lars er det mest besværlige navn af alle. Personer med dette navn kaldes i flæng for: Lars, Lauritz, Laurits, Laurids, Lau, Laurs, Laust og Las. De er alle talt under ét.

Mandlige og kvindelige efternavne er talt under ét, som f.eks. Jensen og Jensdatter. Hvor der ikke er et tilsvarende mandeefternavn, så er kun det kvindelige efternavn nævnt

Der er en del flere mænd end kvinder. Det skyldes, at kirkebøgerne i gamle dage i mange tilfælde kun opgiver faderens navn ved en fødsel, selv om man nok skulle synes, at moderen var nok så væsentlig. Der er et færre antal med efternavne end med fornavne, idet jeg i en del tilfælde kun kender fornavnet, f.eks. At Peder Jensens far hedder Jens til fornavn.

Anenavnene i alfabetisk orden.

Nr.	Mænd fornavn	Antal	Kvinder fornavn	Antal	Efternavn	Antal
1	Albert	1	Anne / Ane / Anna	47	Andersen	34
2	Anders	29	Apelone	1	Andreasdatter	1
3	Andreas	1	Birthe / Berthe	5	Aude	1
4	Arne	1	Bodil	8	Balle	1
5	Bertel	1	Caroline	1	Baunsgaard	1
6	Bode	1	Cecilie	1	Bechgaard	1
7	Børge	1	Christine / Christiane	3	Bedsted	1
8	Christen	48	Dorthe / Dorethe	2	Bertelsen	2
9	Christian	3	Elisabeth	4	Bierk	1
10	Christopher	2	Elise	1	Bierre	1
11	Claus	5	Ellen / Elle / Ellene	4	Biorup	1
12	Daniel	2	Else	17	Blymester	3
13	David	1	Frederikke	1	Boddum	2
14	Didrich	1	Gertrud	4	Bodsen / Bodtzen	2
15	Dynes	1	Hanne	1	Bolm	1
16	Enevold	1	Ingeborg	4	Børgesen	1
17	Erik / Erich	2	Inger	15	Christensen	49
18	Eskild / Eske	4	Johanne	20	Christiansen	2
19	Esper	1	Karen	23	Christoffersen	2
20	Grave / Gravers	2	Karina	1	Clausen	7
21	Gregers	1	Kirsten	21	Colding	2
22	Hans	18	Kirstine	2	Cordsen / Cortsen	3
23	Holger	1	Malene	1	Dahl	1
24	Ib	2	Maren	40	Dalsgaard	3
25	Iver	1	Margrethe	4	Dam	1
26	Jacob	6	Mariane	4	Danielsdatter	1
27	Jens	48	Marie	1	Davidsdatter	1
28	Jeppe / Jep	2	Mette	12	Degn	1

29	Jesper	1	Nikoline	1	Dich	7
30	Johan	1	Ovens	1	Didrichsdatter	1
31	Just	1	Sidsel / Zidsel	8	Dige	2
32	Jørgen	4	Sophie	1	Dynesen	1
33	Karl / Carl	2	Tora	1	Enevoldsdatter	1
34	Key	1	Woldborg	1	Ennigsdatter	1
35	Knud	4	I alt	261	Eriksen / Erichsen	2
36	Kurt / Cort	1			Eskildsen / Eskesen	4
	Lars/ Laurits / Lauritz / Laurids / Laurs / Laust /					
37	Las	30			Espersen	2
38	Mads	13			Farstrup	4
39	Marcus / Markus	4			Fonnesbech	3
40	Mathias	1			Furbo	1
41	Michel / Mikkel	5			Geisler	1
42	Milter	1			Grand	3
43	Mogens	4			Grauesdatter / Graversdatter	4
44	Morten	6			Gregersen	1
45	Niels	42			Greisner	1
46	Nikolaj	1			Hansen	17
47	Offer	1			Heede	2
48	Ole	4			Helligbrønd	1
49	Oluf	3			Hoele	2
50	Otto	1			Holgersen	1
51	Peder / Peiter / Peter	41			Holm	4
52	Poul / Povl	9			Hoff	1
53	Rasmus	11			Hopp	6
54	Sander	2			Husted	1
55	Simon	1			Ibsen	4
56	Skammel	1			Iversen	1
57	Svend	5			Jacobsen	6
58	Svenning	4			Jensen	47
59	Søren	14			Jepsen	5
60	Therkel	1			Jespersen	1
61	Thomas	5			Johansen	1
62	Villads / Willads	2			Josephsen	1
63	I alt	413			Justdatter	1
64					Jørgensen	12
65					Kam	4
66					Keyesdatter	1
67					Kloumann	1
68					Knudsen	3
69					Kock	2
70					Krog / Krogh	4
71					Kærgaard	1
72					Larsen / Lauridsen / Lassen	34
73					Leed	4
74					Lund	2
75					Maagaard	2
76					Madsen	13

77	Marcussen	5
78	Mariager	1
79	Mathiasen	1
80	Mikkelsen / Michelsen	8
81	Miltersen	1
82	Mogensen	3
83	Mortensen	5
84	Møller	3
85	Nielsen	44
86	Nikolaisen	1
87	Nørlund	1
88	Nørgaard	2
89	Olsen	4
90	Olufsen	4
91	Padsgaard	1
92	Pedersen / Petersen	52
93	Poulsen / Povelsen	10
94	Prostrup	1
95	Rasmussen	13
96	Riis	3
97	Sahl	1
98	Sand	1
99	Sandbech	1
100	Simonsen	1
101	Skammelsdatter	1
102	Skomager	3
103	Smed	3
104	Snedker	2
105	Soldat	1
106	Staunstrup	1
107	Sveigaard / Svejgaard	3
108	Svendsen	6
109	Svenningsen	3
110	Sørensen	18
111	Therkildsen	1
112	Thomsen	2
113	Thomasen	3
114	Thorsdatter	1
115	Toft	4
116	Tydsk	1
117	Uhrbrand	3
118	Vendelbo	1
119	Vestergaard	5
120	Villadsen	2
121	Winther / Vinter	4
122	Vrå	1
123	Østergaard	5
	<hr/>	
	I alt	592

Fornavnene er stort set kendte danske navne alle sammen med nogle ganske få undtagelser. P.t. er der også kun nogle få aner, som ikke stammer fra Danmark, og de kommer fra Sverige (Lund), Tyskland (Tydsk, Hoff) og Skotland (Dich og Kam).

Efternavnene er naturligvis præget af de mange -sen navne. Derudover kommer gårdnavnene, og både Øster-, Vester, Nørre- og Søndergård er præsenteret. Dertil kommer en række navne efter stilling som f.eks. Smed og Skomager, og en række stednavne som Vendelbo og Staunstrup

Sorteret efter hyppighed

Nr.	Mænd fornavn	Antal	Kvinder fornavn	Antal	Efternavn	Antal
1	Christen	48	Anne / Ane / Anna	47	Pedersen / Petersen	52
2	Jens	48	Maren	40	Christensen	49
3	Niels	42	Karen	23	Jensen	47
4	Peder m.v.	41	Kirsten	21	Nielsen	44
5	Lars m.v.	30	Johanne	20	Andersen	34
6	Anders	29	Else	17	Larsen m.v.	34
7	Hans	18	Inger	15	Sørensen	18
8	Søren	14	Mette	12	Hansen	17
9	Mads	13	Bodil	8	Madsen	13
10	Rasmus	11	Sidsel / Zidsel	8	Rasmussen	13
11	Poul / Povl	9	Birthe / Berthe	5	Jørgensen	12
12	Jacob	6	Elisabeth	4	Poulsen / Povelsen	10
13	Morten	6	Ellen / Elle / Ellene	4	Mikkelsen / Michelsen	8
14	Claus	5	Gertrud	4	Clausen	7
15	Michel / Mikkel	5	Ingeborg	4	Dich	7
16	Svend	5	Margrethe	4	Hopp	6
17	Thomas	5	Mariane	4	Jacobsen	6
18	Eskild / Eske	4	Christine / Christiane	3	Svendsen	6
19	Jørgen	4			Jepsen	5
20	Knud	4			Marcussen	5

Hele 238 af de 413 mænd hedder enten Christen, Peder, Jens, Niels, Anders eller Lars, så det er ikke den store fantasi, der i gamle dage prægede navngivningen. Tager man top ti af listen over drengenavne, så dækker det hele 71 % af alle brugte navne!

På pigesiden er navnene Anne (Ane / Anna) og Maren de suverænt mest populære. Alene disse 2 navne dækker 37 % af alle pigenavnene. Tager man her top ti navnene, så dækker de hele 81 % af navnene, så der er endnu mindre variation af pigenavne end af drengenavne.

Som man kan se, så følger de mest almindelige efternavne naturligvis meget præcist de mest almindelige drengenavne. Sådan må det jo være når Peders børn enten kom til Pedersen eller Pedersdatter.

Der er 57%, som er dækket af top ti efternavnene, så her er navnespredningen lidt større end for fornavnene. Det skyldes, at man i mange tilfælde kaldte folk ved gårdnavne, stednavne eller beskæftigelse for at skelne dem fra alle de almindelige navne.

210 De 100-årige

4. juni 2015

Det er noget helt særligt, at nå at blive 100 år, og det er meget få, at der opnår denne høje alder. I min slægtsdatabase har jeg ledt efter forfædre, som passere denne markante runde fødselsdag, og jeg har kun fundet 7 personer ud af de over 35.000 slægtninge, som jeg har registreret.

Her er samlet historier om familiens 7 alderspræsidenter, som kommer i rækkefølge efter hvor gamle de blev.

Den hidtidige aldersrekord på 103 år har følgende spændende og usædvanlige person:

Charlotte Amalie Bernard – 103 år

Data: Født i 1753 på Sankt Croix og død samme sted den 7. maj 1856. Hendes forældres navne er ikke kendt.

Familieforbindelse: Hun er 7 x tipoldemor til mine børnebørn Juliane og Hans.

Slavinden og samboinde Charlotte Amalie Bernard

Hun blev født i 1753 på St. Croix som barn af en sort og en mulat. I 1788 var hun slave og tilhørte generalauditør Ludvig Eigtved. Hun hjalp i 1793 sin fallerede herre til flugt. Hun, der betegnedes som samboinde, skulle i 1793 sælges til fordel for Eigtveds konkursbo, men frikøbtes af sin 'svigersøn', en dansk skibskaptajn, for 200 rigsdaler - 50 rigsdaler over vurderingen. Hun fik et langt liv som en anset person, bl.a. medlem af negermenighedens forstanderskab. Hendes efterkommere omtalte hende som "103" - en henvisning til hendes lange levetid.

På sine gamle dage sad hun ofte på en stol uden for sit hus med en hvid turban om hoved, og når de små kulørte børn på vej til eller fra skole glemte at hilse på hende, så kaldte hin dem til orden med et: "Come back, you young rascal!". I sine sidste år skal hun have givet udtryk for, at Vorherre måtte have glemt hende.

Johan Garde skriver om hende:

"Min gudmor, der var født 1848 og først døde i 1939, fortalte os om 103. Det var fantastisk: En stammorm havde været slave, og det sad min egen gudmor og fortalte! Efter sigende var 103 på sine gamle dage lidt usikker om sine børns fader, når hun pegede på sine billeder."

Inger Garde skriver om hende:

"Datterens hvide mand købte Charlotte Amalie Bernhard fri fra slaveri, så hun kunne tilbringe sin livsaften i frihed, som det der i Vestindien hed "frikulørt"."

Lidt om betegnelser for børn født i blandede ægteskaber på De Vestindiske øer:

1. Blank = 100 % hvid
2. Kastice = barn af en musticeinde og en blank mand, dvs. 12 % sort og 88 % hvid
3. Mustice = barn af mulatinde og blank mand, dvs. 25 % sort og 75 % hvid
4. Mulat = Barn af en kulørt kvinde og en blank mand
5. Sambo = barn af en mulat og en kulørt, dvs. 75 % sort og 25 % hvid
6. Kulørt = 100 % sort

Kuldlysning: Juridisk anerkendelse af forældreskab til et ikke blankt barn.

Ufrie: slaver, der kun fik et fornavn.

Naturligt ægteskab: faktisk anerkendt forhold mellem kulørt og blank, uden at de er gift

Charlotte Amalie fik 2 børn med 2 hvide mænd. Med baron Johannes Balthazar Uytendahl de Bretton fik hun i 1774 datteren Susanna Uytendahl, der er 6 x tipoldemor til mine børnebørn.

I 1777 fik hun datteren Anna Lucia Assenius med kaptajn Erich Holgersen Assenius, der blev født i Endelave den 10. juli 1743. Han var kaptajn i det Guinesiske Kompani, og kom til Sankt Croix med snouen "Ada", der bragte en ladning slaver fra Guldkysten i Afrika til de Vestindiske Øer, hvor de blev solgt som arbejdskraft på de mange sukkerrør farme.

Pigenavnene Charlotte og Amalie er også ret populære blandt hendes efterkommere. Således hedder min svigerdatter Amalie og hendes mor Charlotte.



Susanna Uytendahl (1774-1847) er mor til Peter von Scholtens partner Anna Heegaard.



Charlottes barnebarn Anna Heegaard (1790-1859). Fra "Sukker og Guld"

Karen Nielsen Krogh – 102 år

Data: Hun blev født den 30. august 1905 i Breum i Salling og hun døde på ældrecenteret i Jebjerg i Salling den 16. januar 2008.

Familieforbindelse: Min kone Ingers 3 x tipoldefars 2 x tipoldebarn. Karen havde en lille Tatol forretning igennem 35 år i Jebjerg.



Tatols kendte loge. Fra Tatols hjemmeside

Hun blev gift med snedkermester Viggo Nielsen den 18. november 1927 i Grinderslev kirke. Han drev i 35 år en selvstændig forretning med fabrikation af Ventisol staldvinduer. Målbjerg var designeren af vinduerne. Parret fik 2 børn: Elly i 1928 og Jytte i 1930. Viggo døde i 1978 som 76-årig, mens Karen levede hele 30 år mere. Min kone Inger og hendes 2 søstre Mariane og Kirsten, der er født og opvokset i Jebjerg, handlede jævnligt i hendes Tatol forretning.



III C 2 - Viggo Nielsen
Karen Nielsen Krogh

Fra Baunsgård slægtsbog

Fra Skive Folkeblad:

Velkommen til femte generation



Det sker ikke hver dag, at kvinder i fem generationer kan fotograferes sammen, men forleden blev Rikke Libach fra Skive mor til datteren Merle Kirstine Libach Kristensen. Dermed trådte en ny generation ind i familien, der kommer fra Jebjerg. Mellem nyfødte Merle og tipoldemor Karen Nielsen, som bor på ældrecentret i Jebjerg, er der 101 år. Den opmærksomme læser vil bemærke, at de brune øjne går igen fra generation til generation. Fra venstre ses mor Rikke Libach, oldemor Søster Thorsen, tipoldemor Karen Nielsen med Merle og mormor Jane Sørensen. Den stolte fader til Merle fik af åbenlyse årsager ikke lov at være med på dette generationsbillede, men han hedder altså Karl Martin Kristensen, og datteren hedder Kirstine efter hans bedstemor.

Privatfoto

Karen Nielsen

med efterkommere



Karen & Viggø Nielsens gravsten på Jebjerg kirkegård. Fra DK-

Gravsten

Ane Kirstine Bjerre – 102 år

Data: Født den 24. marts 1870 i Vejrum, Hjerm, Ringkøbing og død den 31. marts 1972 i Holstebro
 Familieforbinding: Hun er min kone Ingers 5 x tipoldemors 3 x tipoldebarn. Ane er ud af den kendte Bjerre slægt fra Sir ved Hjerm i Ringkøbing amt. Hun blev gift med gårdejer i Gimsing Andreas Lundby, og de fik 4 børn: Signe i 1905, tvillingerne Viktor og Anker i 1909 og Gunnar i 1911.

Midd.	12	Lundby Andreas					17.5. 1853	68	0	48	dansk	81	Hjerpolder	1	1100
	x	" " Kirstine					24. 1870	70	1	48	"	81	Hjerpolder	2	1100
	+	" " Signe					24. 1905	06	1	48	"	80	Bakke	1	1800
	+	" " Anker					12. 1909	10	0	48	"	80	Lise	1	1800
	x	" " Viktor					12. 1909	10	0	48	"	80	Lise	1	1800
		" " Gunnar					24. 1911	63	0	48	"	80	Lise	1	1800

Klip fra Folketællingen i 1930 fra Gimsing ved Hjerm i Ringkøbing Amt



Anes farfar Jacob Christensen Bjerre (1800-1891). Fra Bjerre slægten

Hans Marius Jørgensen – 101 år

Data: Hans blev født den 23. november 1879 i Veflinge på Nordvestfyn og han døde den 16. februar 1981 i Kusterslev på Nordvestfyn.

Familieforbinding: Min fars farbror. Andetsteds her i bogen er hans liv og hans 100-års fødselsdag beskrevet.



Hans med sin kone Kirstine og kagen med de 100 lys.

Rasmus Andersen - 100 år

Data: Født i 1654 i Ørup, Rosmus, Djurs Sønder og død i 1754. Begravet den 10. marts 1754 på Rosmus kirkegård.

Familieforbindelse: Mit barnebarn Ankers 8 x tipoldefar. Rasmus var søn af fæster i Rugård Anders Rasmussen. Han blev gift den 27. januar 1695 i Rosmus kirke med Anne Jensdatter, og de fik 2 børn Anders i 1695 og i 1697 Sophie, som er Ankers 7 x tipoldemor. Rasmus er den af de 100-årige, som er født længst tid tilbage. Han levede på den tid og på det sted, hvor de berygtede hekseprocesser fandt sted.



Rugård i Rosmus. Fra Wikipedia

Wikipedia om Rugård:

Rugård er en hovedgård i Rosmus Sogn i det tidligere Djurs Sønder Herred, Randers Amt, nu Syddjurs Kommune Region Midtjylland. Navnet nævnes første gang i 1183. Den har oprindeligt ligget i landsbyen Rosmus, og hørte indtil reformationen under Øm Kloster. Den nuværende hovedbygning ved Nørresø er opført omkring 1580-1590 af Hans Arenfeldt. Rugård er nok mest kendt for hekseprocesserne i 1680'erne under Jørgen Arenfeldt, kendt som Heksejægeren på Rugård.

Rugaard Gods ligger på østkysten af Djursland, vel nogenlunde midtvejs mellem Grenaa og Ebeltoft. Mod nord grænser Rugaard til Katholm Gods, men Katholm ligger i Norddjurs, mens Rugaard ligger i Syddjurs. Der er store sten- og kalkbrud på Rugaards nordlige arealer og på Katholms sydlige. I et af de gamle Rugaard-kalkbrud ligger i dag Djurslands fælles renovationsselskab Reno Djurs. Rugaards hovedbygning stammer fra omkring 1588. Den ligger i dag omgivet af avlsbygninger og den tidligere forvalterbolig, der nu er delt i tre lejligheder. Øst for hovedbygningen ligger Nørresø og syd for den Søndersø. Begge søer er tidligere fjordarme fra Kattegat, der er blevet afsnøret fra havet, såkaldt lagunesøer. Søndersø har været kunstigt udtørret, men er i dag ved et naturgenopretningsprojekt igen blevet sø. I forbindelse med dette projekt opstod også en mindre sø øst for Søndersø, populært kaldet "Østersøen". Rugaards jorder ligger på kanten af den gamle isrand fra det østjyske is fremstød allersidst i istiden, for 12 - 14.000 år siden - et fremstød fra det baltiske område ned gennem Østersøen og derfra nordpå, hvor fremstødet standsede midt på Djursland. De nordlige arealer er dannet af smeltevandet fra isen mod syd, de er sandede og stenede, mens arealerne mod syd er aflejringer under og foran isranden, og de er - helt modsat - frugtbar og lerede.

Rugaard ejes i dag af de fire søstre Mourier-Petersen, døtre af Chr. Mourier-Petersen, der døde i 1982. Godset bebos og drives af den ældste af søstrene, Elisabeth Mourier-Petersen, og hendes mand Henning Madsen. Historien. Arenfeldt-slægten Rugaard opstod i 1579 ved at adelsmanden Hans Axelsen Arenfeldt ved et mageskifte med kronen overtog krongodset på Øst-Djursland med gårde i Attrup, Rosmus, Balle, Hyllested samt endelig 16 gårde i landsbyen Rove. Disse 16 gårde lagde Arenfeldt sammen til godset Rovegaard / Rugaard, og han lod den imponerende to-etagers hovedbygning, der står der endnu, opføre. Landsbyen Rove blev nedlagt, og det nye gods blev derefter dyrket ved hoveri fra bønderne i gårdene i de andre landsbyer, som Arenfeldt havde erhvervet. Efter Hans Arenfeldt blev Rugaard overtaget af sønnen Mogens Arenfeldt, der blev benyttet af den kongelige administration som lensmand flere steder, og som efter lenenes ophævelse efter enevældens indførelse i 1660 blev stiftamtmand. Efter Mogens Arenfeldt overtog sønnen Hans Arenfeldt Rugaard, men da hans ægteskab med Helle Urne var barnløst, overdrog han allerede før sin død, i begyndelsen af 1680'erne, Rugaard til sin fætter Jørgen Arenfeldt. Han skulle komme til at gøre Rugaard vidt berømt, eller snarere berygtet, som centrum for de sidste store hekseprocesser i Danmark. Jørgen Arenfeldt lod de hekseanklagede underkaste den såkaldte "vandprøve". De anklagede blev kastet i voldgraven, bundet på hænder og fødder, og hvis de gik til bunds, var de uskyldige, men hvis de flød ovenpå, blev det anset som et bevis på skyld og derefter var bålet den sandsynlige udgang på processen.

Men til sidst gik Jørgen Arenfeldt for vidt. Da den 28-årige Anne Sørensdatter blev anklaget og vanen tro udspurgt om, hvilke andre hekse hun stod i forbindelse med, nævnte hun en række respekterede og velhavende borgere i Ebeltoft, Grenaa og Aarhus. Men disse borgere lod sig ikke uden videre kyse, da de kom under hekseanklage. I stedet anklagede de Jørgen Arenfeldt for falsk anklage og æreskrænkelser. Deres sag kom for højesteret, og her idømtes Jørgen Arenfeldt en klækkelig bøde for æreskrænkelser. Anne Sørensdatter undgik bålet, men dømtes til kagstrykning og landsforvisning for sin "løgnagtige bekendelse på ærlige og uberygtede folk". Men nu havde landets højeste domstol fået øje for de excesser, der foregik på Rugaard, og det blev bestemt, at ingen heks i fremtiden kunne dømmes uden at sagen havde været for højesteret. Dermed blev der sat en effektiv stopper for folk som Jørgen Arenfeldt. Den sidste heksebrænding i Danmark fandt sted få år senere, på Falster i 1693. Jørgen Arenfeldt opgav videre hekseprocesser. Med hans godser gik det heller ikke godt, det sidste af dem var Rugaard, som han måtte opgive 1707. Herefter flyttede han til Ebeltoft, hvor han døde i stort armod i 1717. Han blev begravet i Fuglslev kirke."

Bodil Bathum – 100 år

Data: født den 19 december 1903 i Køge og død i 2003 NB: jeg ved ikke hvornår hun døde i 2003, så måske nåede hun ikke de 100 år)

Familieforbindelse: Min kone Ingers 2 x tipoldefars 5 x tipoldebarn

Hun blev den 28. oktober 1925 gift i Randers med Knud Valdemar Marcussen, der var født den 12. januar 1897, og var grosserer og købmand. De fik 3 børn, hvoraf den ene var Vibeke Marcussen, mens jeg ikke kender navnet på de øvrige 2. Bodils far var Jens Christensen Bathum, der i perioden 1907-1934 var bryggeridirektør for bryggeriet Thor i Randers.



Bryggeridirektør Jens Christensen Bathum (1869-1934). Fra MyHeritage

Fra Wikipedia:

Thor var et dansk bryggeri beliggende centralt i Randers (hjørnet af Nordregrave & Thorsgade).

Det blev grundlagt i 1850 af Johan Peter Lindahl (svensker). Et af de første navne var "Synnestvedts Bayerske Ølbryggeri", mens navnet Thor først kom til i 1873. I marts 1897 blev den første Thor pilsner fremstillet. Blandt de mest kendte øl-mærker fra bryggeriet er Thor Pilsner, Blå Thor (lanceret og fik guldmedalje i 1964 ved den store ølkonkurrence i Bruxelles), Buur-Øl & X-mas. I 1976 blev bryggeriet en del af Jyske Bryggerier. Bryggeriet blev lukket i 2003, og øllen Thor blev efterfølgende brygget hos Ceres i Århus. I dag er produktionen dog flyttet til Faxe på Sjælland. Difko, KPC og Henton Ejendomme har i marts 2005 indgået en aftale med Bryggerigruppen A/S om køb af grunden på 30.000 m². Thor er i dag en del af Royal Unibrew A/S (indtil 2005: Bryggerigruppen).

Moderen var Gerda Franciska Rosenstad (1880-1965)



Gerda Franciska Rosenstad. Fra MyHeritage

Else Agnete Jørgensen – 100 år

Data: Født den 25. februar 1910 i Kosterslev på Nordvestfyn og død den 22. maj 2010 på plejehjemmet i Tølløse. Familieforhold: Min faster. Else blev gift med skomager Aksel Augustinus Larsen den 28. marts 1942, og de fik sønnen John Milo i 1943. Aksel døde den 19. marts 1969. Jeg har flere gange tidligere skrevet om faster Else, og andetsteds her i bogen er en artikel om Else og om hendes 100-års fødselsdag.



Else på 100-års fødselsdagen sammen med søster Annas

barnebarn Leah Malou Syhler, der er ½ år.

Vi har mange gange været på besøg hos faster Else og hendes familie i Tølløse. Far hjalp ofte med murerarbejde, bl.a. fik han lavet et komplet badeværelse i kælderen, og som betaling, så var der Prins Jørgen sko til hele familien.

Arne Bjørn Jørgensen

211 Familien på fliserne!

5. august 2008 og opdateret den 16. april 2014

Da jeg i 2007 lagde fliserne om til herregårdssten, så fik jeg den idé, at indskrive familiestamtræet på de 7 fliserækker foran skuret. Der er 33 fliser i 7 rækker, så det er jo som beregnet hertil.

I sommer 2008 blev idéen realiseret. Siden har jeg med jævne mellemrum malet fliserne op, samt her i 2014 ajourført oversigten med ekstra fliser til de nye børnebørn samt påført svigerbørn.



Der er indskrevet 7 generationer med Anne Katrine og Claus som probander. Børnebørnene har derudover fået deres egne rækker, og der er nu indsat 4 fliser i denne række til henholdsvis Otto, Hans og Juliane, samt Anne Katrine og Stefans drengebarn, der har forventet fødsel i juli 2014.

På Ingers side har mændene gennem 7 generationer skiftevis heddet Claus og Clausen.

Det er mit håb, at projektet "Familien-på-fliserne" vil medvirke til at udbrede kendskabet til anerne i den øvrige del af familien, og især hos den kommende generation.

Arne

212 Historier fra 2. verdenskrig

Nu er 2. verdenskrig efterhånden på så lang afstand, at det er muligt at fortælle nogle historier om de begivenheder, som nogle af slægtens medlemmer var ude for i de onde år fra 1940 til 1945. Yderligere materiale modtages naturligvis gerne.

Otto Jørgensen

Otto var flyttet til Glostrup under krigen, og boede i kælderen i onkel Marius Jørgensens store hus på Lunddalsvej 1 i Glostrup. Han arbejdede som murer.



1944: Otto Jørgensen som CB-er

Efter at politiet blev taget i 1943 blev der udpeget en række civilbetjente (CB-er), der skulle sørge for ro og orden, og Otto, der på det tidspunkt var 28 år blev udpeget hertil.

Kælderen var et godt gemmested, at den blev af og til brugt, når nogen havde brug for et kortvarigt skjulested for tyskerne.

Else Marie Jørgensen



Else var under krigen i huset hos en række velhavere i Hellerup. Hun var ikke involveret i nogle aktiviteter, men fik ved flere lejligheder tip om, at nogle af hendes herskabsfolk var tyskervenlige, og derfor skulle hun ikke blande sig med dem, og helst skifte plads så hurtigt som muligt. En gang fik hendes daværende tyskervenlige herskabsfolk besøg af en person, som hed Ole fra vandrelavene. Ham kendte hun godt, for hun var selv meget aktivt medlem af vandrelavene, og hun blev forfærdet over at erfarer, at Ole også var involveret med tyskerne. Hun prøvede at aflytte samtalen, og

hun kunne høre, at Ole havde genkendt hende, men som han sagde, så mente han, at hun var for naiv til at være til nogen fare for dem! Else fik ikke fat i så meget af samtalen, at det kunne bruges mod dem.

Peter Gram Petersen



Der er ret sikkert, at Peter var involveret i modstandsbevægelsen. Han fortalte aldrig sin familie om det, for ikke at bringe dem i fare, og efter krigen talte han heller ikke om det. På et tidspunkt gav han datteren Else et tip om, at hendes herskabsfolk var tyskervenlige, og at de nok ville blive taget ved krigens slutning, og det kom også til at passe.

Da Den franske skole ved et uheld blev bombet den 21. marts 1945 af Royal Air Force (RAF), kort før krigens afslutning, var Peter med til at rydde op blandt de mange døde børn. Det gik der en hel uge med. Der døde 110 mennesker, hvoraf hovedparten var børn. Efter nogle dage, da alle havde opgivet håbet om at finde flere overlevende børn, så fandt Peter en fastklemt pige, og fik hende gjort fri. Hun overlevede og klarede sig fint. Denne heltedåd blev omtalt i aviserne.

Mange år senere trådte pigen frem i pressen og efterlyste sin redningsmand, men da var Peter afgået ved døden. Han døde den 28. maj 1982.

Hans Peter Jørgensen (bror til Otto)



Ottos lillebroder Hans Peter boede i Søndersø under krigen, og der havde han en vognmandsforretning. Han kørte materiale for tyskerne, men det var ikke altid, at han afleverede materialet de steder, som tyskerne ville have. Han blev derfor arresteret i november 1944, og sad i en periode i arresthu-

set i Odense. Hans far Niels Peter Jørgensen besøgte ham flere gange, og prøvede at overtale tyskerne til at frigive sin søn, men forgæves.

Her er det brev, som han skrev til sine forældre fra Arresthuset i Odense:

Odense. 14-11-44

Kontrolleret f Clausen

Kære Far og Mor

Ja jeg er ked af det, der er sket, men nu skal i tage det roligt, for det gør jeg, der er jo ikke andet at gøre end tage det, som det kommer. Jeg ved det har været haardt for dig at tage Mor, men hold Humøret oppe, det burde jo være jer der skulle trøste mig nu, men vi har det saamænd godt. Jeg bor sammen med tre flinke fyre der er gift, den ene er Bagermester her i Byen. Kunde i ikke faa Edith til at tage op til Sønderød, og hente min lille Kuffert og et par sæt Undertøj og to Skjorter og to par tykke sokker, Barbermaskine, Barbersæbe og Kost, og saa købe en stor pakke gode Barberblade og saa Skrivepapir og Konverlutter og Frimærker, og i min Skivebordsskuffe ligger en sort Blyant den vilde jeg også nok have; og et spil kort. Køb bare nogle nye og min mørkerøde Uldrøje uden krave (saa lidt Æbler op lidt Paalæg). hvis i vil, i skal nok faa det betalt.

Og saa en Besked til Nielsen, der hvor jeg bor, sig til Ham Edith og du han vise ham dette her, at foreløbig kan han laase for Bil og min Cykel i Garagen og ligeledes for Værelse, men det der staar i Vaskerummet kan jo sættes ind i Værelset og laases for det hele, saa du Edith vil nok ordne det saa godt for mig som du kan, Nielsen (?) har faaet en fuldmagt til at hæve mine Penge paa Flyveplads (?) den kan du faa Edith. Han kørte jo Folkevogn (?) et Par Dage jeg var syg (?), saa sender jeg én med du kan levere op til Ole Pedersens, saa kan de faa dem og bringe dem over til Dig, de gør det, hvis du beder dem om det, naa men det jeg skrev om vilde jeg gerne have sendt saa hurtigt som muligt som Postpakke hertil (Arresthuset Albanigade 28 altsaa til Vognmand Hans Peter Jørgensen) Tysk Afdeling, Odense.

*Venlig hilsen til jer alle hils dem jeg kender
Hans Peter*

Noter:

Edith er storesøsteren.

Hans Peter blev sendt til arbejdslejren i Mecklenburg, hvor han fik en hård tid frem til befrielsen. De fik næsten ingen mad, og skulle arbejde under hårde og barske betingelser. Hvis de under arbejdet så nogle roer på marken, så kastede de sig over dem, for at få lidt at spise.

Hans søn Bruno har fortalt, at da Hans Peter var tømrer blev han i den tyske fangelejr sat til at fælde træer sammen med en kammerat. De brugte en stor 2 mands betjent sav, og de måtte ikke tale sammen. På et bestemt indbyrdes tegn vippede de imidlertid savklingen så den knækkede, og de fik samlet nogle stumper af klinken op og gemt dem. Stumperne tilvirkede de til knive, som de byttede for mad hos de øvrige fanger, og det gav helt uvurderlig ekstra mad. En desperat medfange spiste af skosværten for at få noget næring, men det blev han kun mere syg af.

Ved krigens slutning i april 1945 blev han stærkt afkræftet bragt hjem via Sverige med De hvide busser. De hvide busser blev en frihedsbebuder i april 1945. Redningsaktionen kom i stand med den svenske grev Folke Bernadotte som mellemmand. Bernadotte var også vicepræsident i Svensk Røde Kors og det lykkedes ham at forhandle sig til frihed for de danske og norske fanger i tyske kz-lejre. Redningsaktionen hentede i alt 15.000 skandinaviske fanger hjem.

Det lykkedes at redde livet for mange danske og norske fanger – under 10 procent døde i fangenskab under krigen. Genève-konventionerne gav kun Røde Kors mulighed for at hjælpe krigsfangerne under Anden Verdenskrig. Først fire år efter krigen – i 1949 – blev Genève-konventionerne udvidet til også at omfatte civile.



De hvide busser

Hans Peter døde den 22. november 1994 i en alder af 76 år.

De amerikanske Sloth brødre og deres fætter

Langt ude i familiegrenene er der også aktive deltagere i 2. verdenskrig. Tre amerikanske brødre af Sloth familien deltog på hver sin måde i krigen. De er i familie med Claus og Anne Katrine som 8. slægtled til Inger Clausen via forfaderen Niels Jacobsen., som er født i 1660.

Eric Niels Sloth: (f. 1922) Direktør ved Enviromental Improvement for staten Nebraska. Han har studeret kemi ved Illinois Universitetet i USA, og deltog under 2. verdenskrig i den amerikanske flåde i 5½ år og var med i kampene mod japanerne i Stillehavet. Eric gik ind i flåden i 1940, 18 år gammel. I 1941 var han på vej til Pearl Harbor med destroyeren "Crosby" - men nåede først frem efter det japanske angreb. Eric var med i mange søslag i Stillehavet og så mange amerikanske krigsskibe synke. "Crosby" overlevede ikke alene serier af torpedoangreb - men også fly med japanske "kamikaze" = selvmordspiloter.

Harry Christian Sloth: (f. 1923): U.S.Customs. Han har studeret på Grand View College i Iowa. Deltog under verdenskrigen i den amerikanske flåde, var med ved den første invasion af de japanske øer Saipan Tinian og Iwo Jima. Harry begyndte i flåden 19 år gammel i infirmeriet. På et tidspunkt blev han sendt til Hawaii for at træne i landsætning af amfibie-tanks. Det var hård kost at indtage Stillehavsøer, stærkt befæstet af japanerne. Mange tanks blev ødelagt - eller hele mandskabet omkom; så var det sygehjælpernes opgave at fjerne de døde, så tanken kunne gøres operativ igen. Da han under et slag havde mistet sin hjelm, gik han tilbage for at lede efter den, og blev af en officer skældt ud for at gå uden hjelm. Harry bøjede sig ned for at samle en op, der lå ved siden af en død amerikansk soldat. Det viste sig at være hans egen hjelm.

Han har også studeret forretningsadministration ved Hamline Universitetet, Sct. Paul, Minnesota. Er præsident for Dansk-Amerikansk Atletik, Chicago.

Arthur Carl Sloth: (f. 1924): Han har studeret ved Grand View College i Iowa. Under verdenskrigen var man ansat i militærpolitiet i den amerikanske arme i tre år. Mod krigens slutning hjalp han med at modtage sårede soldater, 2.500-3.000 kom med "Queen Elisabeth". Mange led af psykiske forstyrrelser på grund af krigen; Arthur havde bl.a. til opgave at ledsage de sårede soldater til hospitaler over hele USA. Mod krigens slutning var han med til bevogtning af et depot for A-våben i Oak Ridge i Tennessee.

Poul Egon Pedersen: (f. 1922): PEP er fætter til Sloth brødrene, og er også bosat i USA. Han tog eksamen fra Lane Technical Highschool som honor-student med 4 scholarship diplomas, der gav fri adgang til videre uddannelse. Derefter studerede han i 2 år på Wright College. Han deltog i 2. verdenskrig i England, Frankrig og Tyskland. Efter krigen fortsatte han studierne ved Chicago Aeronautical Universitet, og fik i 1947 en god eksamen, samt tilbud om at fortsætte ved universitetet som lærer, og det modtog han.

(kilde: Bjerre slægten)

Inger Merete Nordentoft



I Folketinget

IMN er i familie med Claus og Anne Katrine som. 6. slægtled til Inger Clausen via forfaderen Laurits Andersen Vestergaard, som er født i 1681.

Uddrag fra Kvindebiografisk leksikon:

Midt i 1930'erne kastede hun sin energi på pædagogik og politik. Hun meldte sig ind i Socialdemokratiet, var medlem af Kbh.s Kommunalærerindeforenings (KKL) bestyrelse 1935-45, formand i de vanskelige år under Anden Verdenskrig 1939-45, i samme periode formand for Fælleslærerrådet i Kbh. og medlem af Nordisk Lærerindeforbunds bestyrelse. Desuden var hun medlem af Dansk Kvindesamfund (DK) og 1939-49 Danske Kvinders Nationalråds (DKN) repræsentant i The International Council of Women's Education Committee.

IMN fik pædagogisk inspiration fra mange sider i disse år, fra de nordiske kolleger, fra progressive kræfter i USA og fra et tæt samarbejde med bl.a. Anne Marie Nørvig. Hun var indtrådt i udvalget til udgivelse af Psykologisk-pædagogisk Bibliotek, og i 1939 kom læsebogen *Min egen Bog*, som IMN bidrog til og var medredaktør af, i 1942 *Nu kan jeg læse*. Størst indflydelse på hendes udvikling fik samarbejdet i gruppen omkring tidsskriftet *Kulturkampen*, 1935-39, med bl.a. Torben Gregersen, Elias Bredsdorff, Poul Henningsen og Martin Andersen-Nexø. I 1939 redigerede hun et særnummer om demokratiet og skolen.

IMN var ved besættelsen i april 1940 stærkt engageret fagpolitisk, pædagogisk, i en større sammenhæng kulturradikalt i beredskabet mod nazismen, og i kampen for ligestilling mellem kønnene. Sommeren 1940 kom hun gennem Torben Gregersen i kontakt med Aksel Larsen, og gennem ham med den kommunistiske modstandsbevægelse. Desuden var hun fra starten i 1941 med i Dansk Studie Ring, siden kaldet Ringen, stiftet af bl.a. Frode Jakobsen og John Christmas Møller. Hun var tilknyttet Frit Danmarks lærergruppe og var bl.a. med til at skaffe jøder og kommunister til Sverige. Da Aksel Larsens netværk blev optrevet efter hans arrestation, blev IMN og den kommunistiske radiotelegrafist, hun husede, arresteret af Gestapo, og i marts 1943 idømtes hun fem måneders fængsel. Hun klarede sig igennem fængselstiden ved at færdiggøre Min ABC, 1-2, 1944, og fortsatte så i øvrigt sit illegale arbejde efter løsladelsen. I 1941 havde hun meldt sig ind i Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), politisk stod hun herefter for en systemændring, og hendes lille skrift Opdragelse til Demokrati, der blev udgivet illegalt i 1944 må opfattes som hendes forberedelse af Efterkrigstidens kamp for et ændret samfund.

I KKL murrede opstanden imod IMN, adskillige medlemmer fandt illegalt arbejde uforeneligt med formandskabet i en tjenestemandorganisation. Ikke desto mindre blev hun i februar 1945 udnævnt til efterfølger for den højt estimerede pædagog Margrethe Petersen som inspektør på Katrinedals-skolen i Vanløse, en udnævnelse, der var i direkte modstrid med daværende skoledirektør Thorkild Jensens indstilling. I oktober 1945 kom hun i Folketinget for kommunisterne, opstillet i Valby og valgt med 27% af kredsens stemmer. Også for partiet som helhed var valget i 1945 en markant sejr, idet DKP fik 18 mandater.

Sigmund Riis-Knudsen

Til sidst i denne beretning er beretningen om en fjern slægtning, som af overbevisning kæmpede på den tyske side. SRK er født i 1889. Han er i familie med Claus og Anne Katrine som 6. slægtled til deres bedstefar Claus Clausen via forfaderen Christen Jensen Staunstrup Riis, der er født i 1709, og som var ejer af det store Blidstrup Gods på Mors.

Fra Erik Haaest: Frikorpsfolk:

Sigmund Riis-Knudsen: Jeg var 51, da jeg som overbevist nationalsocialist meldte mig til Waffen-SS. Havde forskellige opgaver som ordonnansofficer mellem SS-hovedkvarteret og Frikorps Danmark. Senere kom jeg ind i Schalburgskorpset på skrivebordsarbejde...

Sigmund Riis-Knudsen: Jeg var manden, som rejste ud med stemmesedlerne til Frikorps Danmark. Jeg hentede dem i marts i gesandtskabet i Berlin og bragte dem med kurérkuffert til Brobuisk, hvor jeg afleverede til chefen. Hvordan de er kommet med i stemmeoptællingen ved valget, véd jeg derfor ikke. Jeg ved heller ikke, om der blev lavet en samlet optælling af Frikorpssets stemmeafgivning. Indenrigsministeriets valgkontor: Det blev der ikke. Stemmerne blev fordelt til de enkelte sogneråd, som det dengang hed.

Jeg har 27.4.2003 og 28.4.2003 fået nogle mails fra en skibsreder L. i Spanien. Her gør han rede for nogle familieforhold (som han har misforstået), ligeledes nogle økonomiske forhold (også misforstået). Jeg sendte ham så hvad jeg havde om hele Riis/Knudsenegrenen. Der var også oplysninger som jeg ikke havde.

Hans første brev:

Christen Riis-Knudsen var - så vidt jeg ved - fader til ?? Riis-Knudsen, der blev en kendt og skattet mæcen i Københavns teater-verden. Han brugte - og tabte - betydelige beløb på sine initiativrige,

men ikke altid lige heldige opsætninger. --- Christen Riis-Knudsen havde derfor båndlagt familieformuen i Overformynderiet, således at hverken hans egen søn Riis-Knudsen eller dennes søn, berider Sigmund Riis-Knudsen (f.1889) har kunnet forbruge af formuen... Sigmund Riis-Knudsen har dog omkring 1950-erne fået frigivet et beløb, til køb af et lille landbrug i Vildmosen. -- Sigmund Riis-Knudsen blev gift med en smuk dyrlægedatter fra Holbækegnens. -- Poul-Heinrich Riis-Knudsen er søn af Sigmund Riis-Knudsen og den smukke og sympatiske dyrlægedatter. (ABJ: Christen Riis-Knudsen er far til Sigmund)

Hans andet brev:

Tak for dit svar. Jeg mener at kunne huske at jeg i sin tid talte med Poul-Heinrich, det er omkring 15 år siden, og han sagde, at hans far var død, men moderen - dyrlægedatteren, stadig levede.

Hans tredje og fjerde brev:

Fru Riis-Knudsen var mindst 20 år yngre end Sigmund Riis-Knudsen. Jeg lærte Sigmund Riis-Knudsen at kende i 1944, i Prag, - hvor han var indlagt på et lazaret med dårligt hjerte, - vistnok forårsaget af dårlige tænder.

På en rejse til København i 1944, lovede jeg ham at bringe en hovedpude og noget hårfixateur PERI ned til ham. - Så jeg besøgte fru Riis-Knudsen i deres duplexlejlighed på Ordrupvej - jeg har glemt nummeret, men det var umiddelbart i nærheden af en sporvognsendestation, vistnok linje 15. - Han fik så sin hovedpude og sin hårfixateur.

Da han skulle rejse hjem, fik jeg det arrangeret sådan, at han kun skulle med jernbane fra Prag til Berlin - derfra kunne han på min foranledning flyve til Kastrup.

Efter krigen besøgte jeg ham på hans "lille sted" i Jylland. Adressen havde jeg fået af hans sagfører..... - Sønnen Poul-Heinrich var dengang omkring et år gammel. - Han "red ranke" på mit knæ. Deres "lille sted" havde ikke elektricitet. Sigmund Riis-Knudsen var gal på naboerne, og ville ikke deltage i en fælles transformator... - Så der var petroleumslamper overalt i huset. Under krigen havde han blandt andet været ride lærer for tyske officerer, delvis i Wien, og delvis i Prag.

Efter krigen samlede vi mågeæg på Nekselø, en lille sparsomt beboet ø udfør Havnsø i Nordvestsjælland, - derefter var vi sammen med andre pæne feudale mennesker i pension på "Villa Strandlyst", beliggende på bredden af Kalundborg bugten.

Siden, da jeg flyttede til "Arresødal Slot" ved Arresø, kom vi fra hinanden, og vi sås altså ikke igen før jeg besøgte ham, hans frue og sønnen Poul-Heinrich i Jylland.

Sigmund Riis-Knudsens tjenestegrad i sommeren 1944 var Oberscharführer(=sergent), om han senere - 30. januar 1945 - blev forfremmet til Hauptscharführer(=oversergent), - ved jeg ikke...

Arne Bjørn Jørgensen

213 Krigen i 1864

6. februar 2015

Vi har netop rundet 150 året for krigen mod prøjserne og østrigerne i 1864, og omtalen heraf har fyldt godt op i medierne. Derfor har jeg fundet anledning til at finde frem til, hvem af vores forfædre, der var involveret i denne forfærdelige krig, samt hvilken rolle de spillede i krigen.

Jeg har fundet frem til en hel del personer, og der kan naturligvis sagtens være flere, som jeg ikke har



kendskab til.

Bajonetangreb den

18. april 1864 i Dybbølstillingen. Brevkort

2. Slesvigske krig

Krigen i 1864 bliver kaldt den 2.- Slesvigske krig, og den blev udkæmpet mellem på den ene side Preussen og Østrig og på den anden side Danmark i tiden 1. februar – 20. juli 1864. Danmark tabte, og måtte afstå hertugdømmerne Holsten, Lauenborg og Slesvig (= Sønderjylland). Det svarede arealmæssigt til 2/5 af riget der blev tabt, og befolkningsmæssigt blev Danmark reduceret fra 2,8 mill. Indbyggere til 1,7 mill. Indbyggere.



De tabte områder. Fra Danmark.dk

Christen Christensen Riis

19. juni 1832 – 1864. Familierelation: Han er barnebarn til min kone Inger Clausens 3 x tipoldeforældre.

Om Christen: Han blev født i Vejerslev på Mors, og han var gårdejer på Hardsyssel. Hans rolle i krigen: Han deltog som soldat, og han døde i krigen i 1864. Efter krigen: Han efterlod sig sin enke Maren Jensen. Jeg har ikke nogen oplysninger om evt. børn.

Laurits Christensen Riis

11. december 1837 – 22. januar 1921

Familierelation: Lillebror til Christen.



Laurits Christensen Riis med sine ordner.

Om Laurits: Han blev også født i Vejerslev på Mors. Hans rolle i krigen: Han var med i slaget ved Als den 29. juni 1864. Han blev såret, og kom på lazaret i København. I 1870 blev han Dannebrogsmænd for sin indsats under krigen.

Dannebrogsmændenes Hæderstegn også kaldet Sølvkorset blev tildelt de veteraner fra krigene 1848 - 1850 og 1864, der levede endnu i 1920-erne.

Dannebrogordenen består af et hvid-emaletteret guld eller sølvkors med en rød kant, en kongekrone samt den regerende monarks monogram. Den anvendes til dekoration af fortjente danske statsborgere, og beslutningen om tildeling er udelukkende regentens. Siden, som bæres udadtil, bærer indskriften: Gud og Kongen, og i midten pryder Christian V's monogram.

Dannebrogordenen er en gammel dansk ridderorden, indstiftet af Christian 5. i 1671, senere forandret og udvidet.

Dannebrogordenen har hvidt ordensbånd med røde kanter. I rangordenen følger efter storkommandører af Dannebrog (kun fyrstelige personer) 3 klasser:

- storkors
- kommandør af Dannebrog (delt i 2 grader)
- ridder af Dannebrog (delt i 2 klasser)

Siden 1951 kan både mænd og kvinder dekorerer med Dannebrogordenen.

Dannebrogordenens Hæderstegn, til 1952 Dannebrogsmændenes Hæderstegn, er et sølvkors, der i særlige tilfælde kan tildeles bærere af Dannebrogordenen. Ordenen uddeles af regenten uden en ministers underskrift. Alle ordenstegn skal leveres tilbage, når bæreren dør.

Efter krigen: I 1870 købte han Nygård i Mollerup på Mors. Han giftede sig også den 24. maj 1870 med Karen Marie Christensdatter Nørgaard, og de fik 4 børn. Han fik et langt liv, og døde som 83-årig.

Niels Christen Jensen Storqaard

2. november 1826 – 11. juni 1915. Familierelation: Han er 5 x tipoldebarn til min kone Inger Clausens 9 x tipoldeforældre

Om Niels: Han er også fra Mors. Han var med i Treårskrigen om Slesvig i 1848-51. Han var underkorporal ved 1. reservekorps. Han blev såret i det ene ben ved udfaldet fra Fredericia. Efter lazaretophold var han med i resten af krigen.

Han blev gift med Mariane Madsdatter Sveigaard den 12. april 1852, og de fik 5 børn i perioden 1855 – 1863. Hans rolle i krigen: Og han var også med som erfaren soldat og veteran i 1864.

Efter krigen: Hans kone Mariane døde den 19. februar 1868, og den 17. maj 1869 giftede han sig med Dorthea Christensdatter Mark, med hvem han fik 2 børn. Han døde i Vester Assels på Mors i 1915.

Mikkel Peter Filtenborg

23. september 1838 – 24. juli 1926. Familierelation: I slægt med Inger Clausen.

Om Mikkel: I 1861 blev han fri for militærtjeneste mod betaling på 400 Rd., og i han blev gift med Helle Pedersdatter Søndergård den 15. oktober 1862, samtidig med at han overtog fædrenegården i Solbjerg på Mors. I 1864 var han far til 2 små børn på 1 og 0 år.

Hans rolle i krigen: Om vinteren i 1864 blev han alligevel indkaldt, og han deltog i slaget ved Dybbøl den 18. april. Efter krigen: Parret fik yderligere 4 børn, og han blev sognefoged. Han fik et langt liv, og døde som 87-årig i 1926.

Poul Christian Sejersen

3. maj 1937 – efter 1901. Familierelation: Slægtning til Inger Clausen.

Om Poul: Han blev født i Nykøbing Mors, og han blev gift med Ane Marie Nielsdatter Odgaard den 18. april 1862. De fik et barn i 1863, som imidlertid straks døde. Hans rolle i krigen: Han deltog i krigen i 1864. Han blev såret i knæet, og kom på Lazaret i København

Efter krigen: Poul Og Ane fik yderligere 10 børn i perioden 1865 – 1884. Ane døde i 1889. Derefter giftede han sig med Maren Christensen, med hvem han fik yderligere 4 børn i perioden 1892 – 1898. I 1901 rejste han til USA for at besøge flere af sine børn, som var udvandret til hertil.

Anders Hove Christensen

8. december 1833 – 26. maj 1923. Familierelation: 6 x tipoldebarn til Ingers 9 x tipoldeforældre til Inger.

Om Anders: Han blev født på Mors. Hans rolle i krigen: Han var med i krigen i 1864 mod Preussen, og deltog i det blodige slag ved Dybbøl den 18. april. Her blev han taget til fange, og sad som krigsfange i Graudenz, som er en lille by i det nordlige Polen.

Efter krigen: Han blev i 1864 gift med Karen Marie Andersen Bækhøj, og de fik et barn omkring år 1871.

Hans Georg Friboe Garde

30. november 1825 – 13. december 1885. Familierelation: Min svigerdatter Amalie Galbo-Jørgensens 2 x tipoldefar.

Om Hans: I 1860 – 62 var han højst kommanderende på Christiansø.

Rolle i krigen: I 1864 var han næstkommanderende på dampskibet Geiser.

Hjuldampskibet Geiser blev søsat 1844 og færdigbygget 1845. Til rådighed for Postdirektoratet 1845-47. Deltog i treårskrigen 1848-50 og igen krigsudrustet 1863-65. I årene 1871-75 blev det anvendt til troppetransport. Udgået 1879.

Den 4. marts 1864 blev han udnævnt til chef på dampskibet Slesvig, der sejlede i Østersøen.

Hjuldampskibet Slesvig blev søsat i 1845. Indkøbt til Postvæsenet. Udlånt til Marinen og krigsudrustet 1848-50. Anvendt som kongeskib i 1856-79. I 1884 igen overtaget af Marinen og ombygget til transportskib. I 1892 klassificeret som kaserneskip. Ophugget i 1893.

Efter krigen: Han var med på togter til Vestindien og Brasilien og senere blev han chef for panserbatteriet Gorm og Rolf Krake. I 1880 blev han chef for fregatten Jylland, og i 1881-82 chef for panserskibet Odin. Den

19. november 1885 blev han udnævnt til kontreadmiral, samt chef for fregatten Fyen, der sejlede på Middelhavet.

Han blev gift med Anna Christine Elisabeth Knudsen, og de fik 7 børn i perioden 1856 – 1876. Den 13. december 1885 døde Garde om bord på Fyen, mens fregatten lå ved Malta, hvor han efterfølgende blev begravet.



Mindestenen på militærgravpladsen i Valletta på Malta

Adolph Wilhelm Dinesen

27. december 1807 – 10. juli 1876



Adolph Wilhelm Dinesen

Familierelation: Tipoldebarns mand til Amalies 7 x tipoldeforældre. Om Adolph: Han blev født på Kragerup gods i Ørslev i Vestsjælland. Han var officer, politiker og godsejer.

I 1817 blev han volontær, 2 år senere artillerikadet, i 1823 stykjuncker og i 1826 sekondløjtnant i artilleriet med aldersorden fra 1823. Efter at have gennemgået skolerne berejste han i 1830 Preussen, Østrig og Schweiz, hvorefter han i 1833 blev premierløjtnant. I 1837 rejste Dinesen til Paris og deltog derefter som frivillig i Frankrigs krig i Algier, og han var med ved Constantines erobring, hvorfor han modtog Æreslegionens ridderkors. Efter hjemkomsten i 1839 købte han godset Katholm, og han fik rang af kaptajn i 1841. Han virkede derefter som landmand, og blev i 1842 medlem af Randers Amtsråd, samtidig med af han skrev om sine rejseindtryk fra Algier i skriftet Abd-el-Kader.

Dinsen, blev gift den 29. september 1840 i Garnison kirken i København med Dagmar Alvide Haffner, datter af general Wolfgang Haffner til Egholm, og de fik 8 børn, hvoraf 2 gjorde karriere i militæret. En af børnene var Wilhelm Dinesen.

Hans rolle i krigen: Treårskrigen

I 1847 meldte han sig igen til tjeneste og blev i begyndelsen af 1848 chef for 5. batteri, hvor han med udmærkelse deltog i Treårskrigen 1848-50. Allerede ved Bov viste Dinesen sig som en dygtig artilleriofficer, idet han bragte fjendens godt dækkede kanoner til tavshed; senere deltog han i slaget ved Slesvig, i kampen ved Ullerup, i slaget ved Isted og i kampen ved Mysunde 1850. I denne sidste bidrog Dinesen ved anvendelse af sit artilleri imod fjendens store overmagt til et heldigt udfald af fægtningen. Dinesen tog i 1852 afsked fra krigstjenesten, udnævntes da til major og trak sig tilbage til Katholm, som han satte i god stand, medens han i 1854 valgtes som folketingsmand for Randers Amts 5. kreds. Han sad dog kun 1 år på tinge, hvor han repræsenterede Højre. Endvidere deltog han i den almindelige debat om landets befæstningsvæsen og udgav i 1854 pjecen: *Kjøbenhavns Betydning i den danske Stats Forsvarssystem*. Han udnævntes til kammerherre i 1858. 1835 var han blevet Ridder af Dannebrog og 1850 Dannebrogsmænd.

2. Slesvigske Krig

Da man i de ledende militære kredse begyndte at tillægge Dannevirkestillingen, som i 1850 havde været til stor nytte, udtalte han sig fra 1861 i mange bladartikler imod Dannevirkes befæstning, som han kaldte "et politisk Skjærnbræt". Hans råb formåede dog ikke at trænge igennem, hvilket dog ikke forhindrede ham i, da krigen i vinteren 1863-64 stod for døren, at melde sig til tjeneste som frivillig. Han blev ansat i general Christian de Mezas stab, men forlod hæren, da de Meza blev kaldt tilbage.

Efter krigen: Han tog atter ophold på Katholm, hvor han henlevede sine dage til sin død, 10. juli 1876, idet han forinden havde købt Stensmark hovedgård og gods.

Wilhelm Dinesen

19. december 1845 – 28. marts 1895



Wilhelm Dinesen, kaldet Kaptajn Dinesen

Familierelation: 2 x tipoldebarn til min svigerdatter Amalies 7 x tipoldeforældre. Søn af Adolph Wilhelm Dinesen.

Rolle i krigen: Det er skildret i 2 bind af Tom Buk-Swienty. Han var hærens yngste officer (kun 18 år) og leder af det 8. regiment, der kæmpede ved Dybbøl Mølle, og han var meget aktiv i det modstød, som danskerne foretog efter preussernes storm på Dybbøl den 18. april 1864. Efter krigen: Han blev gift den 17. maj 1856 med Ingeborg Westenholtz, og de fik 5 børn bl.a. Karen Blixen i 1885.

Kristen Sørensen Thestrup

25. marts 1838 – 1903. Familierelation: Svigerfamilie til Riis grenen af min kone Inger Clausens familie.

Om Kristen: Kristen er stamfader til en jernbanefamilie fra Jylland. Hans rolle i krigen: Han deltog i 2. Slesvigske krig. Han var efterfølgende svækket af krigen med gigt. Det var en barsk "oplevelse", fordi han bl.a. var med i modangrebet umiddelbart efter prøjserne løb de danske bastioner over ende.

Efter krigen: Han blev ansat indenfor jernbanevæsenet. I 1882 blev han landpostbud i Rindsholm ved Viborg. I 1901 brændte han hus pga. uforsigtighed ved fyring. Han blev gift, og fik minimum 1 barn, der blev født i 1870.

Fritz Ræder

1843 – 1928. Familierelation: Gift ind i Dinesen familien, der er i slægt med min svigerdatter Amalie

Om Fritz: Ven med Wilhelm Dinesen. Omtalt i Tom Buk-Swientys bog "Kaptajn Dinesen Ild og blod" fra 2013.

Han og familien er også omtalt mange steder i bind 2 af Kaptajn Dinesen: "Til døden os skiller" fra 2014



Familien Ræder. Foto fra Buk-Swientys bog

Hans rolle i krigen: Støtte for Kaptajn Dinesen. Efter krigen: Han blev godsejer på Palstrup ved Viborg. Han blev gift i 1871 med Thyra Dinesen, som er søster til Wilhelm Dinesen. De fik 8 børn i perioden 1872- 1898.

Mogens Christian greve Krag-Juel-Vind-Frijs

4. maj 1849 – 22. maj 1923. Familierelation: 2 x tipoldebarn til Amalies 7 x tipoldeforældre.



Mogens Frijs. Fra Tom Buk-Swientys bog

Mogens Christian lensgreve Krag-Juel-Vind-Frijs var en dansk godsejer og politiker. Han var kendt som grev Mogens Frijs til Frijsenborg.

Han blev student i Horsens 1868, cand.phil. 1869 og var legationssekretær i Sankt Petersborg og London 1876—1880.

Hans rolle i krigen: Han var ven med Kaptajn Dinesen, og støttede ham, og omtalt i bogen "Kaptajn Dinesen Ild og Blod".

Efter krigen: Frijs var Landstingsmand for 10. kreds fra 1880, medlem af Skanderborg Amtsråd 1886-1904 og medlem af Rigsretten. Han blev lensgreve ved faderens død i 1896. I 1899-1918 var han De frikonservatives leder.

Han var Storkors af Dannebrogordenen og Dannebrogsmænd.

I kraft af sin besiddelse af grevskabet Frijsenborg var Mogens Frijs Danmarks største jordbesidder. Gennem datteren Inger Dorte, (der den 26. januar 1906 blev gift med Julius Carl Hannibal lensgreve Wedell), kom Frijsenborg i slægten Wedells besiddelse.

Mogens Frijs var søn af Christian Emil Frijs, der var konseilspræsident i 1865-1870. Han giftede sig med Frederikke Sophie Elisabeth komtesse af Danneskiold-Samsøe (født 26. juni 1865). De fik 4 døtre, men ingen sønner.

Christian Emil greve Krag-Juel-Vind-Frijs



Christian Frijs. Fra Wikipedia

8. december 1817 – 12. oktober 1896. Familierelation: Gift med Amalies 7 x tipoldeforældres tipoldebarn.
Far til Mogens Frijs

Om Christian: Lensgreve til Grevskaftet Frijsenborg, tiltrådt 1849, og Stamhuset Steensballegaard arvet han i 1867. Han var godsejer, kammerherre, hofjægermester, udenrigsminister, statsminister og landstingsmedlem.

Hans rolle i krigen: Omtalt og karakteriseret i Tom Buk-Swientys bog "Kaptajn Dinesen Ild og blod". Han var medlem af Rigsrådets landsting i 1864, og dermed med til at tage beslutninger om krigens førelse.

I hans femårige regeringstid som statsminister i 1865-1870 blev flere vigtige love gennemført inden for kommunal-, militær-, kirke-, retspleje- og jernbanevæsenet og Grundloven blev revideret 1866. I denne periode blev godsejerne den dominerende gruppe i dansk politik, hvilket fortsatte indtil systemskiftet i 1901. Udenrigspolitikken stod i skyggen af nederlaget i den 2. slesvigske krig 1864 og Frijs' kompetente diplomatiske indsats forhindrede Danmarks indblanding i nye militære konflikter.

1864 valgtes han til medlem af Rigsrådets Landsting og 1865 for ganske kort tid tillige til medlem af Rigsdagens Folketing. Efter den katastrofale 2. slesvigske krig voksede godsejergruppen frem til større politisk indflydelse, og Frijs blev ved sin sociale position, i forbindelse med sin støtte og tillidsindgydende personlighed og sine gode evner gruppens naturlige fører.

Efter krigen udtalte han de ofte citerede ord:

"Jeg vil med mit Hus og Alt, hvad jeg ejer, tjene Danmark, mit kjære, nu sønderrevne Fædreland".

Han indløste dette løfte ved 6. november 1865 at danne det ministerium, hvis konseilspræsident og udenrigsminister han blev.

Som udenrigsminister havde C.E. Frijs den utaknemmelige opgave at føre forhandlingerne med Preussen om opfyldelsen af Pragfredens §5, der lovede Danmark en afstemning om grænsedragningen i Slesvig.

Regeringen ønskede en afstemningsgrænse syd for Flensborg, som nogenlunde svarer til datidens grænse mellem befolkningsgrupperne, men han ville ikke have vægret sig ved at takke ja til en noget nordligere linje, medmindre den skulle købes via alt for vidtgående garantiforpligtelser med hensyn til den tysktalende befolkningsgruppe. Frijs' ønske om at se Slesvig vende tilbage til Danmark var så brændende, at han i foråret 1866 tilbød Preussen en alliance, da det trak op til krig mellem Preussen og Østrig. Men efter at Preussen havde slået Østrig, blev §5 i Pragfreden annulleret, og enhver tanke om at kunne få en folkeafstemning om grænsedragningen i Slesvig blev håbløs indtil genforeningen i 1920.

Efter sin tilbagetræden levede han på sine godser. Den nordlige del af grevskaftet overdrog han dog fra 1882 sin søn, Mogens Frijs, at styre. Frijs var højagtet af alle for sin noble og retsindige karakter og sin levende følelse for de forpligtelser, hans fremragende stilling pålagde ham over for samfundet.

Han blev gift 1. maj 1847 med Thyra Valborg Haffner (24. juli 1821 – 1. marts 1881), datter af generaløjtnant Johan Wolfgang Reinhold Haffner og søster til Wolfgang Haffner. Blandt deres børn var Mogens Frijs.

C.E. Frijs blev hofjægermester 1844, kammerherre 1849, Kommandør af 1. grad af Dannebrog 1864, Storkorsridder 1866, Dannebrogsmænd 1866 og Ridder af Elefanten 1869. Han døde på godset Boller i 1896 og blev begravet i parken ved Frijsenborg.

Jacob Sepstrup Knudsen

14. november 1816 – 16. april 1869. Familierelation: Oldebarn til Ingers 5 x tipoldeforældre. Storebror til Poul Knudsen.

Om Jacob: Godsejer. Hans rolle i krigen: 1849 – 1869 folketingsmedlem, og dermed med til at tage beslutninger om krigens forløb.

Jacob: Fader til Christen Riis Knudsen og Johan Knudsen. Efter hans død blev de adopteret af broderen Poul Knudsen, der giftede sig med hans enke.

Jacob Sepstrup Knudsen var medlem af Vejerslev-Blidstrup sogneråd 1848-61 og 1865-69 og var formand i to perioder. Han sad også i to perioder i Thisted amtsråd og fik andre tillidshverv. Ved valget til den grundlovgivende forsamling i 1848, var han den ene af fire kandidater men opnåede ikke valg. Ved det første folketingsvalg på Mors i 1849 blev han en sikker vinder med 392 stemmer mod byfoged Rummelhoffs 277 stemmer. Ved det næste valg i 1852 valgtes Knudsen ved kåring, der var altså ikke andre kandidater, og i 1853 valgtes han igen efter afstemning. Endnu en periode var han i Folketinget, da han i 1858 blev kåret i Skive- kredsen.

Moustrup gods på Mors blev udbygget og forbedret flere gange fra 1853 til 1857. Forsikringssummen for stuehuset hævedes i 1855 fra 1700 til 3000 rdl. og i 1857 til 5000 rdl. I 1857 udvidedes stuehuset med 5 fag, der også rummede kælder. Da de andre dele af gården ligeledes blev forbedret, øgedes forsikringssummen fra 7900 til 12000 rdl.



Blidstrup Gods. I forgrunden Inger. Foto Arne

Hovedgården Blidstrup ejedes på denne tid af Christen Riis (1793-1873). I ægteskabet med Maren Tøttrup Nielsen var der to piger: Ane Jensine, født i 1827, og Ane Kirstine født året efter. Allerede tidligere havde der været slægtsforbindelse mellem Moustrup og Blidstrup, nu knyttedes de to gårde igen sammen, idet Jacob Sepstrup Knudsen i 1857 ægtede den yngste af døtrene på Blidstrup. Hun døde dog allerede det følgende år kun 30 år gammel. Da folketingsperioden var afsluttet i 1851, giftede han sig med sin svigerinde Ane Jensine Riis. I dette ægteskab fødtes sønnerne Christen Riis Knudsen i 1863 og Johan Christian Severin Knudsen i 1865. Imidlertid døde Jacob S. Knudsen i 1869 af tyfus, og da Christen Riis døde i 1873, forenedes de to store gårde med Ane Jensine Knudsen som enearving.

Enken Ane Jensine Knudsen, født Riis giftede sig igen i 1873 med sin afdøde mands broder Poul.

Poul Knudsen

1819 – 28. maj 1905. Familierelation: Oldebarn til Ingers 5 x tipoldeforældre.

Om Poul: Han blev forpagter på Højriis 1843. Hans rolle i krigen: Han sad i landstinget i 1863-1866, og var dermed med til at tage beslutninger om krigsforløbet under hele den 2. Slesvigske krig. Godsejer på Blidstrup Gods på Mors. I 1865 blev han udnævnt til kammerråd.



Højriis

Poul Knudsen fik en praktisk uddannelse med henblik på senere at kunne drive en større gård. Som det var ret almindeligt på den tid, begyndte han på herredskontoret i Nykøbing i 1833, blev derefter landvæsenselev og var i nogle år forvalter på Glomstrup og fra 1843 forpagter på Højris. I 1855 flyttede Poul Knudsen til Thy, hvor han købte hovedgården Hundstrup i Ulstrup sogn. I en alder af 40 år var han nu proprietær.

Som broderen blev også Poul Knudsen politiker både på landsplan og lokalt. Fra 1856 til 1858 var han valgt til Folketinget for Thisted Amts 1. kreds, Frøstrup, og 1863-66 sad han i landstinget. Han var medlem af Thisted Amtsråd 1859-83. I 1873 blev han som 54-årig ungkarl viet til sin brors 46-årige enke til Moutrup og Blidstrup i 1873. Poul Knudsen adopterede senere sin brors to drenge.

Ane Jensine måtte skifte, før hun kunne indgå et nyt ægteskab, for drengenes arv skulle jo sikres. Deres væрге var farbror købmand K. S. Knudsen, mens enken var repræsenteret af Poul Knudsen. Boet behandledes i 1873-74 og bestod af hovedgården Blidstrup på 26 tdr. hartkorn til en værdi af 80.000 rdl., Moutrup på godt 14 tdr. hartkorn til 60.000 rdl., en række tiendeindtægter og et stort antal fæstegårde, der hørte under Blidstrup. Værdien blev opgjort til den meget store sum 321.268 rdl. Hertil kom 221.490 rdl. fra ikke færre end 123 pantebreve. Det var kapital fra Blidstrup, som Christen Riis havde udlånt i tidens løb, men herfra gik gæld af forskellig art, så der blev 196.071 rdl. til deling. Hver af de 2 sønner fik altså 98.035 rdl. - et beløb, der endeligt hævdes til 125.000 rdl., som så skulle være uforrentet, til drengene blev 18 år. Derefter skulle de have 4 % i rente. Da rigsdaleren netop nu blev afløst af kronen, kan vi tale om en arv på 250.000 kr. til udbetaling, når hver af drengene blev 18 år. Til sammenligning kan nævnes, at Poul Knudsen solgte Ulstrup i 1888 for 183.000 kr.

Poul Knudsen blev kammerråd i 1865, justitsråd 1876 og etatsråd i 1882. "Etatsråd Knudsen" blev hans navn på Mors i samtid og eftertid. Ud fra herkomst og stand måtte Knudsen være konservativ. Han havde da også som landstingsmand stemt for grundloven i 1866, der begrænsede den demokratiske udvikling.

Herman Bang skrev en bemærkelsesværdig mindeartikel i avisen "København". Under overskriften "Kongen paa Mors" skrev han bl.a.:

"Etatsraad Knudsen er død deroppe, hvor han har levet, på Mors, på Blidstrup. I Nordjylland kendtes hans Navn af hver Mand. Med Rette. For den døde Etatsråd var en af de rigtige, stærke og lune, sindige og ubøjelige Nordjyder. Støt røgtede han sit, sindigt regnede han sammen, lunt rundede han af og handlede, ubøjeligt øgede han og lagde Jorder til Jorder. Tilsidst var han "Mors' Konge". Men Kongen var ikke alene rig. Han var ogsaa højagtet. For den gamle Etatsraad var midt i sin egen Rigdom, baade hjælpsom og villig. Naar han saa, det kunne nytte, saa hjalp han. Og han vidste oftest, hvor det kunde nytte. For han var saare klog. Han var saa klog, at hans kloge Menneskesyn gjorde ham fordomsfri som faa og mildt dømmende som endnu færre. Af Væsen var han jævn, som den er jævn, der ved, hvem han er. Moderne Kruseduller var ham som Pesten, men i al Stilhed var der paa Blidstrup dog en Slags Etikette, nok saa stram som ved noget Hof. Det var "Respekten", som skabte Husordenen. Der var ingen Pragt, den hadede Etatsraaden som onde Bylder. Der sad Mors' Konge og drev sine Gaarde, og styrede sit saa fordringsløs som den Drot af Landet, han var".

Fra Jens Mathias Lavsens Mindebog:

"De (J.M.Ls svigerforældre) nød og nogen Legat fra Blidstrup og Ullerup. Svigerfar var jo Søskendebarn til Godsejer Stadiis Hustru til Ullerup og ligeledes Søskendebarn til Etatsraad Knudsen til Blidstrup. Jeg skal fortælle et Par Smaatræf, jeg havde med Etatsraaden angaaende hans nære Slægtsskab med Svigerfar. Han havde Laan hos Etatsraaden, som han ikke gav uden 2% af aarlig. Engang jeg skulle betale Renter for ham og han spurgte mig om den Gamle, fortalte jeg, at det var galt, de havde mistet deres eneste Ko og havde ikke Penge nok til at købe igen; han gav mig saa 20 Kroner at fly den Gamle. Dengang mine Svigerforældre kunde holde Guldbryllup, kom jeg ind paa, at jeg vilde forsøge at paavirke Etatsraaden, om han ikke kunde yde disse gamle, hæderlige Folk lidt af sit Overflod nu paa deres sidste Tid. Jeg havde sat mig for for Alvor at tale deres Sag og gjorde det ogsaa efter Evne, men Etatsraaden var ubønhørlig. Det hele, jeg fik ud deraf, var 10 kr., som Svigerfar saa fik aarligt siden, i de faa Aar, han levede."

Bertel Sørensen

6. december 1831 – 5. februar 1913. Slægtsforbindelse: Oldebarn til Ingers 4 x tipoldeforældre.

Om Bertel: Bertel blev født i Thyregod ved Vejle, og han var husmand. Hans rolle i krigen: Soldat.

Efter krigen: Bertel Sørensen var medlem af sognerådet i perioden fra 1870-1877, og heraf formand i perioden 1873-1876.

Han blev Dannebrogsmænd den 7. januar 1907.

Han giftede sig den 14. oktober 1863 i Thyregod kirke med Sidsel Marie Nielsen, og de fik 2 børn den 11. juni 1864 og i 1871. Det vil sige, at konen var højgravid med deres første barn under krigen i 1864.

Carl von Rosen

9. september 1819 – 7. december 1891. Familierelation: Gift ind i Ræderfamilien, der er beslægtet med Amalie. Om Carl: han var departementschef, overpræsident og politiker.

Han var første søn af amtmænd, kammerherre Wilhelm von Rosen (1788-1853) og Sophie Marie født Decker (1799-1868). 1840 blev han student i Lübeck, studerede i Heidelberg 1840-42 og i Kiel 1842-44. Efter at han her var blevet juridisk kandidat 1844, blev han samme år amtssekretær i Segeberg Amt, 1845 auskultant i Finansdeputationen i København, 1848 ansat i Det slesvig-holstenske Kancelli, 1851 chef for sekretariatet i det slesvigske ministerium, 1852 tillige departementschef under samme ministerium. 1853 deltog han sammen med gehejmearkivaren i tilbageleveringen af de augustenburgske familiepapirer. Han blev kammerherre 1853.

Hans rolle i krigen: 1854 blev han overpræsident i Flensborg og det var han indtil 1864, og var dermed til stede midt i krigen i det Slesviske område i en høj administrativ rolle.

Efter krigen: Han blev kommandør af Dannebrogordenen 1867.

I 1867 blev han ejer af Henriksholm ved Vedbæk. Her var han fra 1869 sognerådsmedlem og medlem af bestyrelsen for Brandforsikringsselskabet Danmark, fra 1878 amtsrådsmedlem. I 1873-76 var han kongelig dansk kommissær ved udleveringen af Hertugdømmernes arkivsager. Fra 1876 indtil sin død, 7. december 1891, repræsenterede han Lyngbykredsen i Folketinget.

Han ægtede i 1863 Marianne Elise Noline Catharina Ræder, datter af generalløjtnant Philip Ræder, og dermed også søster til Fritz Ræder. Philip Ræder var oberst, og deltog aktivt i den 1. Slesvigske krig.

Sammendrag

Som det kan læses af ovenstående beretninger, så havde vores forfædre mange forskellige baggrunde og roller i den skæbnesvangre krig. I skematisk oversigt ser det således ud:

Person	Født	Alder i 64	Død	Civil stilling	Rolle i 1864	Bemærkning	Ordner
CC Riis	1832	32	1864	Gårdejer	Soldat	Døde	
LC Riis	1837	27	1921	Gårdejer	Soldat	Såret. På Lazaret i København	Dannebrogsmænd
NCJ Storgaard	1826	38	1915	Gårdejer	Veteran og korporal	Også med i 1848-51	
MP Filtenborg	1838	26	1926	Gårdejer	Soldat	Først fritaget, senere indkaldt	
PC Sejersen	1837	27	Efter 1901	Gårdejer	Soldat	Såret. På Lazaret i København	
AH Chistensen	1833	31	1923	Bonde	Soldat	I fangelejr i Polen	
HGF Garde	1825	39	1885	Søofficer	Søofficer	Kaptajn	
AW Dinesen	1807	57	1876	Godsejer	Med i officerstaben	Udtrådte sammen med de Meza	Ridder af Dannebrog m.v.
W Dinesen	1845	18	1895	Godejerssøn	Officer	Med i modstødet den 18. april	
KS Thesterup	1838	26	1903	Jernbanemand	Soldat	Med i modstødet den 18. april	
F Ræder	1843	21	1928	Godsejer	Rådgiver		
MC Frijs	1849	15	1923	Godsejer	Rådgiver	Danmarks største jordbesidder	Dannebrogsmænd m.v.
CE Frijs	1817	47	1896	Greve	I Landstinget	Senere statsminister	Mange ordner
JS Knudsen	1816	48	1869	Godsejer	I folketinget		
P Knudsen	1819	45	1905	Godsejer	I Landstinget		Etatsråd
B Sørensen	1831	33	1913	Husmand	Soldat		Dannebrogsmænd
C von Rosen	1819	45	1891	Politiker	Overpræsident i Flensborg		Dannebrogordenen m.v.

Arne Bjørn Jørgensen

214 De islandske forbindelser

11. juli 2013

Efter en spændende op oplevelsesrig tur til Island i sommeren 2013, synes jeg, at det ville være interessant at skrive om familiens forbindelser til Island og til islændinge. Så her er hvad slægtsdatabasen indeholder om Island.



Foto: Arne

Om Island

Landet har 321.857 indbyggere og et areal på 103.000 km, hvilket gør det til Europas tyndest befolkede land. Island er ca. 2½ gange større end Danmark. Hovedstaden er Reykjavik, hvor der bor omkring 260.000 indbyggere. Landet blev selvstændigt i 1944, hvor det løsrev sig fra Danmark, og det historie rækker tilbage til vikingetiden. De vigtigste erhverv er fiskeri, aluminiumproduktion og turisme.

Marianne Dybkjær

Hun er i slægt med min kone Inger, og hun arbejdede ½ år i Island i 1985.

Bjørn Helge Snorrason

Han er født i Island den 23. maj 1898, og blev gift med Helene Baunsgaard (slægtning til Inger) den 2. februar 1947 i København. Han gik på Den Internationale Højskole i Helsingør, og blev i 1925 uddannet til bogbinder, og parret bosatte sig i København.



IV K 4 - Helene Baunsgaard
Bjørn Helge Snorrason

Fra Baunsgaard slægtsbog

Jeg har kendskab til både hans forældre, bedsteforældre og søskende, der alle er født i Island. Desuden har jeg oplysning om et par af hans søskendes ægtefæller, der også alle er islændinge.

Gerda Nielsine Larsen

Hun er slægtning til Inger Clausen, og blev født den 17. juli 1937 i Hjallesø ved Odense.

Før giftemålet var hun 7 år på kontor, 2 år i huset hos Finne Gundelack og frue og 8 måneder i Island, hvor hun traf sin mand Poul Landmark. Poul blev født den 22. december 1938 i København og han blev gårdejer. Parret blev gift den 21. marts 1964.

Marie Bjerre

Marie er slægtning til Inger Clausen. Hun blev født den 7. juni 1912 i Lomborg ved Ringkøbing. Hun var forstander på Danebod Højskole i 1933 og på Nordisk lærerkursus på Askov 1953. Hun tog en uddannelse til sygeplejerske på kolonien Filadelfia og på Diakonissestiftelsen 1941-46. Senere arbejdede hun på Dianalund Nervesanatorium 1946-55, var på udveksling til Lovisenberg i Norge 1951 og i Island 1955-56. Senere blev hun forstanderinde på Danmarks Lærereforenings rekreations- og feriehus Sixtus i Middelfart 1957-76.

Karen Ahasveridatter

Karen er født i Island i 1766 og hun blev gift med Christen Svane, der blev født i 1760 i Vejerslev på Mors. De blev gift omkring år 1789, og de bosatte sig i Vejerslev. De fik 7 børn, og den yngste af dem hed Poul Christensen Svane, og han blev født den 29. marts 1804 i Vejerslev.

Han blev omkring 1840 gift med Maren Andersdatter, som er af Vestergaard slægten (Ingers direkte aner). Poul var husmand i Vejerslev, og de fik sammen 2 børn, der også begge stiftede familie på Mors.

Hallgrímur Sveinsson

Han blev født den 5. april 1841 i Blöndudalsholm i Island. Han blev den 16. december 1871 gift med Elina Marie Bolette Feveile, der er i slægt med undertegnede. Marie er dansk født og datter af Frederik Christian Feveile, der var overlæge ved hæren i København.



Hallgrímur Sveinsson. Fra Altingets hjemmeside

Wikipedia:

Hallgrímur Sveinsson biskop islandske kirke fra 1889 til 1908 . F. i Blöndudalur College 5 April 1841, d.. 16. December 1909. Gik. Sveinn Nielsson (født August 14, 1801, d. 17.. Januar 1881) Altha. og 2 kh Gudrun Jonsdottir (født 27 marts 1807, d.. 10 Jun 1873) husmor. K. (16 september. 1871) Elina Marie Bolette, f.. Fevejle (født 12 Juni 1847, d.. 14 Juni 1934) husmor. Far: Fr. Chr.F. Fevejle. Børn: Frederick (1872), Gudrun (1875), Svein (1876), August (1877). Graduated LSK. I 1863. Teologi Test København i 1870. Uddannet Pastorseminariet i København 1870-1871. Dómkirkjuprestur i Reykjavik 1871-1889. Biskop of Iceland 1889-1908. Formand for udvalget og bibelske håndbog udvalg. Kgk. Altha. 1885-1887 og 1893-1905 (Framffl., Framsf. Ovenfor).Formanden for FN. Fra 1897 til 1899. Vice President Ed. I 1903. Redaktør: Kirken nyheder for Island (1878-1879).

BISKUPAR ÍSLANDS	
GEIR VÍDALÍN	1801 – 1823
STEINGRÍMUR JÓNSSON	1824 – 1845
HELGI THORDERSEN	1846 – 1866
PÉTUR PÉTURSSON	1866 – 1889
HALLGRÍMUR SVEINSSON	1889 – 1908
ÞÓRHALLUR BJARNARSON	1908 – 1916
JÓN HELGASON	1917 – 1938
SIGURGEIR SIGURÐSSON	1939 – 1953
ÁSMUNDUR GUÐMUNDSSON	1954 – 1959
SIGURBJÖRN EINARSSON	1959 – 1981
PÉTUR SIGURGEIRSSON	1981 – 1989
ÓLAFUR SKULASON	1989 – 1997
KARL SIGURBJÖRNSSON	1998 – 2012
AGNES M. SIGURDARDÓTTIR	2012

Tavle med alle Islandsbiskopper i Skálholt

kirke. Foto Arne



Skálholt kirke. Foto Arne



Udsigten fra Skálholt kirke – Vulkanen Hekla

ses i baggrunden. Foto Arne

Elina og Hallgrímur fik 4 børn: Fridrik i 1872, Gudrun i 1875, Svein i 1876 og Augusta i 1877. De var alle født i Island. Augusta Sveinsson blev gift med Dethlef Thomsen, der var købmand i Reykjavik og grosserer i København. De fik i 1899 en søn, som blev døbt Hallgrímur August Thomsen. Han var også født i Island, og han blev landsretssagfører i København. Han blev gift med Tove Louise Agnes Lützhøft Christensen, der var født i 1919 i Danmark, og hun var sekretær i København. Slægten videreførtes herefter i Danmark.

Søren Knudsen

Søren Knudsen blev født i 1726 i Roskilde, og er i slægt med Amalie Galbo-Jørgensen. Han er søn af Christen Knudsen, der var Københavns Universitets ridefoged for deres gods i Roskilde. Søren døde på en rejse til Island uden at have efterladt sig livsarvinger.

Thorkild Fjeldsted

Han er født i 1740 i Island, og han blev gift med Anna Birgitte Wildenrath, der er i slægt med Amalie. Thorkild blev stiftamtmand, og døde i 1796.

Norsk Wikipedia:

Thorkild Jonsson Fjeldsted (født 1740 på Island, død 19. november 1796 i Trondheim) var en islandsk jurist og amtmann. Fjeldsted var født på Island, han ble student i 1762 og tok juridisk eksamen 1766. Han var dommer på Island i en periode og fra 1769 til 1772 var han lagmann på Færøylene. Etter dette kom han til Norge. Fra 1772 besatte han embetet som amtmann i Finmarkens amt. Fra 1778 var han amtmann på Bornholm og i 1780 lagmann i Kristiansand. Fra 1786 til 1795 var han stiftsamtmand i Trondhjem. Fra 1774 var han medlem av Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. I 1783 ble han tildelt gullmedalje fra Landhusholdningsselskabet for en avhandling med forslag til nye handelsinnretninger på Island.

Kristjana Gudmundsdóttir

Hun blev født den 15. februar 1951 i Reykjavik, og blev gift med Jørgen Jonathan Motzfeldt, der er i slægt med Amalie.



Jonathan Motzfeldt. Foto Wikipedia

Dansk Biografisk leksikon:

Jonathan Jakob Jørgen Otto Motzfeldt, 25.9.1938-28.10.2010, landsstyreformand. Født i bygden Qagssimiut ved Julianehåb, død i Nuuk og begravet samme sted. M. tog lærereksamen fra Godthåb seminarium 1960 og blev 1966 exam.teol. fra Kbh.s univ. S.å. blev han ansat som præst i Julianehåb der blev hans politiske hovedbastion. Her blev han valgt til landsrådet ved en overraskende valgsejr i 1971 og tilkæmpede sig snart en stærk position i rådet, ikke blot som den stærkeste repræsentant for det folkerige Sydgrønland, men efterhånden også som partipolitiker. M. var med til at skabe siumut-partiet der stod for en mere grønlandsk præget udvikling i landet. 1975 blev han næstformand i landsrådet og dermed leder af den opposition mod det siddende flertal, som siumut repræsenterede. Ved bevægelsens omdannelse til et egentligt parti 1977 blev M. dets første formand. Han fortsatte som partiformand frem til 1987 og var igen formand 1998-2001. Og da partiet ved det første landstingsvalg efter hjemmestyrets indførelse 1979 sikrede sig flertal og kom til at danne det første landsstyre (Grønlands første regering) blev M. dets leder og tingets formand og dermed landets politiske førstemand.

M. var i flere perioder formand for landstinget: 1979-88, 1997 og igen 2002-08. Ligeledes var han landsstyreformand 1979-91 og 1997-2002. I 2008 trak han sig som formand for landstinget for at kunne koncentrere sig om arbejdet i Grønlandsk-dansk selvstyrekommissionen. Han sad i landstinget frem til 2009, hvor han ikke blev genvalgt.

M. var politisk aktiv omkring 40 år og kæmpede ihærdigt først for hjemmestyre, siden selvstyre. Han må betragtes som en af grundlæggerne af det grønlandske hjemmestyre, som han personificerede, og hermed en af de helt centrale skikkelser i forbindelse med dannelsen af det moderne Grønland. Trods diverse beskyldninger om alkoholmisbrug og misbrug af offentlige midler var han en samlingsfigur for det grønlandske samfund, og han blev af mange grønlændere betragtet som en landsfader.

I kraft af sit politiske arbejde havde han sæde i adskillige udvalg og råd, således Grønlandsrådet 1971-80, hjemmestyrekommissionen 1975-79, Kommunalreformkommissionen 1992-95, Fællesrådet vedr. mineralske råstoffer i Grønland 1979-91 og for Grønlandsfly A/S 1991-97.

M. blev i 1985 æresdoktor i politisk videnskab ved University of Alaska, USA. Han tildeltes Grønlandshjemmestyres fortjentsmedalje, Nersornaat, i guld.

Familie

F: fanger Søren M. (1902-84) og Kirsten Klømmensen (1904-79). Gift 1. gang 18.12.1965 i Kbh. med Margit Kock Petersen, født 19.2.1945 på Frbg., d. af disponent Hans P. (født 1905) og Ellen Margrethe Jørgensen (født 1912). Gift 2. gang 9.8.1992 med Kristjana Gudmundsdóttir, født 15.2.1951 i Reykjavik, d. af skipper Gudmundur Kristjánsson og Lilly Isksson.

Udnævnelser: R. 1978. K. K1 2003.

De gamle høvdinge m.v.

Følgende gamle høvdinge m.v. har også tilknytning til Island. De er i slægt med undertegnede, men oplysningerne herom er naturligvis meget usikre.

Skjalm Tokesen Hvide

Han blev født i Fjenneslev på Sjælland i 1034, og var stamfader til den berømte Hvide slægt. Han omtales i de islandske værker Fagrskinna og Morkinskinna

Geni: Hvide, Skjalm,

Høvding, hørte til en mægtig sjællandsk Stormandsæt. Som hans Fader nævner en sen Overlevering Toke Trylle; stridende mod Saxos Ord og i sig selv værdiløs er Paastanden om Ættens Nedstammen fra Sagnhelten Palnatoke. S. H. havde Ejendomme vidtomkring paa Sjælland, fremfor alt i Sorøegnen. Tidlig har han faaet det Hverv at være sin Fødeøes Jarl. Som saadan fulgte han Svend Estridsen til Kampen mod Harald Haardraade i Nisaa (1062), hvor han kæmpede tappert, men da Sejeren hældede til Nordmændenes Side, blev han saaret og taget til Fange; ved Gedesø lykkedes det ham imidlertid at slippe fra sine Bevogtere. Nu hører man ikke noget om ham før i Oluf Hungers Kongetid. Under de daværende opløste Forhold blev hans Broder Aute paa Vejen fra Sjælland til Falster overrasket og fældet af vendiske Sørøvere. Uden at ty til Kongens Hjælp samlede S. H. da paa egen Haand en sjællandsk Hær, drog til Julin og tvang Indbyggerne til at udlevere de skyldige, der blev dræbte under de grusomme Pinsler. Da Erik Ejegod begyndte sine sejjerrige Tog mod Venderne, har S. H. staaet ved hans Side.

Efter Rygens Erobring blev han sat til Høvding over denne Ø. Da Kong Erik og Dronning Bodil droge ud paa deres store Pilgrimsfærd (1102), overlod deres lille Søn Knud til S. H.s Varetægt; han blev saaledes Fosterfader for en af Danmarks berømteste Mænd, For øvrigt sendte han nogle Aar efter den unge Kongesøn til Hertug Lothar af Sachsen, og det er tvivlsomt, om han senere har set sin Fostersøn. S. H. maa være døde. 1113, i høj Alder. Han blev begravet i Fjenneslev Kirke, der har hørt til hans Hovedgaard. Senere blev hans Lig af Sønnesønnen Absalon flyttet til Sorø. -- Som S. H. havde været Danmarks mægtigste Høvding, blev han ogsaa Stamfader til den mægtigste Stormandsæt, der nogen Sinde har levet blandt de danske. Allerede hans 4 Sønner, Toke, Sune, Ebbe og Asser Rig, vare ansete Høvdinger, og fra de 2 sidste nedstammer mange af vore ypperste Mænd, fremfor alle Absalon, Esbern Snare og Anders Sunesen. Langt mere end nogen som helst anden Æt have S. H.s Efterkommere hævet Danmark, saa længe de virkede sammen med Kongerne; men da Venskabet forvandlede til Fjendskab, voldte «Hvide-Ætten» ogsaa de største Ulykker over Folk og Land. -- Foruden Sønnen havde S. H. 2 Døtre: Cæcilia ægtede Peder Thorstensen paa Borg ved Sorø; Margrethe blev ogsaa gift, uvist med hvem, men tilbragte sin Enkestand i Roskilde Nonnekloster.

Toke Trylles Palnesen

Formentlig Skjalms fader. Født i 975 i England. Han omtales hos Saxo Grammaticus og i den islandske Jomsvikingsaga

Dronning Sigrid Storråde

Nordisk dronning, der blev født omkring år 967 i Götaland i Sverige. Med stor usikkerhed er hun min 30 x tipoldemor.

Wikipedia:

Sigrid Storråde (islandsk: Sigríðr stórráða) var en nordisk dronning, hvis historie, der hersker stor usikkerhed om. Ifølge Olav Tryggvasons saga levede hun fra ca. 967 til ca. 1014 og var datter af Skoglar-Toste, en svensk stormand. Hun blev først gift med Erik Sejrsæl og fik med ham den senere konge Olof Skötkonung. Senere i 994 blev hun gift med kong Svend Tveskæg, med hvem hun fik fem døtre, heriblandt Estrid Svendsdatter, Svend Estridsens mor og Knud den Stores halvsøster. Hun skal endvidere have indebrændt Harald Grenske, far til Olav den hellige, og været troløvet med Olav Tryggvason. Deraf stammer hendes tilnavn, der betyder stolt. Det fortælles også, at Sigrid nægtede at lade sig døbe, men var "hedensk som en hund". Da Olav Tryggvason håned hende, planlagde hun den krig, der førte til hans død i slaget ved Svold. Hun optræder i adskillige sagaer og historiske krøniker, men det er usikkert, om hun var en historisk person, eller en fiktiv, der bygger på forskellige kvinders liv. Hun er identificeret under flere navne; fx Swietoslawa, Saum-Aesa og Gunnhilda. Ud fra kildematerialet er det vanskeligt at afdekke autenticiteten af sagaernes beretninger.[1] Det er fx foreslået, at det var en slavisk

prinsesse, som var mor til Olaf Skötkonung, og som senere giftede sig med Svend Tveskæg. Om hun er identisk med Sigrid Storråde kan ikke bevises. Skoglar-Toste knyttes blandt andet til Axvalla Hus i Sverige, det kan meget vel have været hans hjem

Halvdan Svarte Hårfager

Han blev født omkring år 810 i Agder i Norge. Med meget stor usikkerhed min 35 x tipoldefar.

Norsk Wikipedia:

Halvdan Svarte Gudrødsson vart truleg fødd kring år 810. Han døydde kring år 860. Frå om lag 850 var han konge over store delar av austlandet i Noreg. Han var far til kong Harald I Hårfagre, som er kjend som den som samla Noreg til eitt rike.

Tilnamnet «Svarte» fekk Halvdan på grunn av det svarte håret sitt.

Tradisjonen knytt til Halvdan Svarte er uviss. Han er nemnd i fleire historiske verk; Ågrip (Trondheim, om lag. 1190),

Heimskringla (Snorre Sturlason, om lag 1220) og Fagrskinna (Island, om lag 1225).

Olof Skötkonung

Født omkring 980 og døbt i 1008 i Husaby i Vestgotland i Sverige. Jeg er med stor usikkerhed i slægt med ham.

Wikipedia:

Olof Skötkonung (oldislandsk: Óláfr sænski, oldsvensk: Olawær skotkonongær) født omkring 980, sandsynligvis død i vinteren 1021-1022, var konge af Sverige cirka 995-1022. Han var søn af Erik Sejrsæl og Sigrid Storråde. Ifølge de islandske sagaer havde Olof far regeret sammen med sin bror, Olof Björnson. Da han døde blev Olof Skötkonung udråbt som medkonge endnu før han var blevet født. Ved sin fars død arvede han den svenske trone, og regerede som enekonge.

Olof er den første konge, som med sikkerhed regerede over både Mälardalen og Västergötland. Han var også den første sveakonge, der blev døbt, og som forblev kristen. Desuden var han den første, der slog mønt i Sverige. Netop møntslagningen tyder på at hans magtcentrum var Sigtuna i Mälardalen. Mod slutningen af sit liv blev han afsat som overkonge og tvunget til at være lyd-konge for sin egen søn Anund Jakob i Västergötland.

Arne Bjørn Jørgensen

Afrunding

Nu foreligger der et digert værk i hele 2 bind om slægtshistorier fortrinsvis om Ingers og mine forfædre og slægtninge. Jeg håber, at I kære læsere får nogle interessante timer til at gå med at læse om alle disse gamle forfædre, og måske er der endda noget at lære om fortiden, og om noget, der også kan bruges i nutiden og fremtiden.

Jeg vil fortsat skrive nye slægtshistorier, så måske kommer der om 10 år et bind 3!

Med stor hast bliver der også nye oplysninger tilgængelige om fortiden, så højst sandsynligt, så kan de mange gamle historier opdateres med nyfundne informationer, og det vil jeg i et vist omfang give mig af med.

Det er også mit håb, at nogle fra familien vil opbevare og videreføre min slægtsdatabase, således at de nye generationer også får kendskab til deres forfædre.

Tekniske oplysninger:

Bogen er ligesom mine øvrige bøger blevet trykt hos:

Jan Christensen

Christensen Grafisk

Rentemestervej 56B, København NV

Den bliver trykt i 5 eksemplarer, som uddeles til den nærmeste familie. Derudover kan interesserede for tilsendt en pdf-udgave af bogen. Det sker med programmet WeTransfer, da den fylder for meget til at kunne vedhæftes i en mail.

Undervejs med denne bog, så er alle historierne blevet konverteret til enten word-filer eller excel-filer til brug for kladden. Dernæst er de omdannet til pdf-filer, som er flettet sammen ved hjælp af produktet "Icecream PDF Split and Merge", og det har jeg købt på Internettet.

Alle mine slægtsoplysninger opbevares i slægtsdatabase programmet Legacy, og bilag, billeder m.v. er organiserede i mapper på min bærbare computer, og der tages jævnligt back-up til min eksterne harddisk.

Derudover har jeg et stort antal mapper og bøger, som befinder sig på mit arbejdsværelse på Kirsebærlunden.

Bistrup den 30. marts 2019

Arne Bjørn Jørgensen