

5 dobbelt slægtssammenfald

26. august 2015

Det er flere gange sket, at jeg har fundet sammenfald mellem de forskellige slægtsgrene, men det nyeste fundne sammenfald er ikke mindre end 5-dobbelt!

Sammenfaldet af slægter vil sige, at den pågældende person er i slægt med både min svigerdatter Amalie Galbo-Jørgensen, med min kone Inger Clausen og med mig selv!

Det drejer sig om Peder Kristian Staunstrup, der blev født den 20. maj 1783 i Vejerslev på Mors. Han døde den 12. august 1864 i Vejer slev, og blev begravet på Vejerslev kirkegård den 19. august 1864.



Peder Christian Staunstrup. Foto fra MyHeritage

Vi er i slægt med ham på følgende 5 måder:

1. Han er barnebarn til min kone Inger Clausens 4 x tipoldeforældre Maren Christendatter (1713-1793) og Christen Jensen Staunstrup Riis (1709-1782).

Christen var godsejer, og ejede bl.a. det store Blidstrup Gods på Mors.



Blidstrup Gods. Foto Arne

Det er Inger, som står i forgrunden.

2. Han er 5 x tipoldebarn til mine 12 x tipoldeforældre Anne Sørensdatter (1509-1575) og Søren Jacobsen Stage (1509-1577)

Han var en rig handelsmand, og i 1547-1571 rådmand i Ribe og i 1571 til sin død i 1577 borgmester i Ribe.



Søren Jacobsen Stages gravskrift ved Sankt Kathrines kirke i Ribe. Fra MyHeritage

3. Han er 6 x tipoldebarn til mine 12 x tipoldefar Ib Jep Christiensen (1464-1536).

Han var også fra Ribe.



Stemningsbillede fra Ribe. Foto Arne

4. Han er 4 x tipoldebarn til min svigerdatter Amalie Galbo-Jørgensens 11 x tipoldefar Laurids Thøgersen (1517-1594).

Han var rådmand i 1571 og pengemester i Ribe. Gift første gang i Ribe med Karen Jensdatter Varder (?-1570) og gift anden gang 26. november 1570 i Ribe med Ingeborg Lambertsdatter (1550-1612). Der findes et digt til hans pris, hvor digteren anråber Gud om at begunstige hans foretagender, hvad enten han deltog i rådets forhandlinger eller drog frem med "en dobbelthornet hær" i fremmede lande. Det sidste kan sigte til handel med stude eller til hans deltagelse i Syvårskrigen. I 1583 forpagtede han sammen med to andre et af byens teglværker. I 1584 blev han pengemester og senere samme år borgmester i Ribe. Som sådan deltog han samme år i prins Christian IV's hylnding som tronarving; denne rejse til København foretoges af mænd fra Ribe i fem vogne og varede i fem dage. Som yngre rejste han tit til andre byers markeder, således træffes han i 1546 i Kolding, hvor han solgte konfektsukker og "peberkomyn" til kongens brug. Han ejede og boede i en stor gård på torvet i Ribe, senere kendt som gæstgivergården Dagmarhus.

Der er en ligsten for ham ved Ribe Domkirke med denne indskrift:

"Her hviler udi Herren Erlig oc velforstandig Mand, Laurids Tøgersen, Borgemester her udi Ribe i 10 Aar, som døde Anno 1594, Nyt Aars Dag, i hans Alders 77 Aar: Med sin første Hustru, Karen, Mag. Jens Warders Daatter, som døde d. 6. November 1560. Ætat. 55 Aar: Og med sin anden Hustru, Ingeborg, S. Lambert Ibsens Daatter, som døde 1620 d. 21 Februar. Ætat 78. Ecteskabs 31 oc Enkesædes 26 Aar."



Dagmarhus i Ribe. Foto Arne

Hotel Dagmar er et af byens mest kendte hoteller og spisesteder. Det oprindelige hus på Torvet blev i 1580 ødelagt af en brand, men rådmand, og senere borgmester, Laurids Thøgersen, opførte i 1581 en ny gård. I det meste af 1700-tallet var bygningen bolig for byens præsident, som var en slags overborgmester. Fra omkring 1800 blev bygningerne til gæstgivergård under navnet "Greisens Hotel" eller "Gæstgivergården". Navnet "Hotel Dagmar" opstod først i 1912 i forbindelse med en større renovering.

5. Han er 6 x tipoldebarn min svigerdatter Amalie Galbo-Jørgensens 12 x tipoldeforældre Marina Archis (1483-1579) og Thøger Nielsen (1480-1568).

De er forældre til Laurids Thøgersen, og han var også borger i Ribe.

Peder Kristian Staunstrup er den ældste af Christen Christensen Staunstrup og Dorothea Kirstine Søltofts 3 børn.

Han var godt nok søn af en rig godsejer, men det var den ældste broder, som arvede godset. Han arbejdede ved landbruget, og i 1834 var han gårdmand i Ljørslev på Mors, og var ugift, og hans gamle mor Dorothes (også kaldet Dorthe) Søltoft, der var blevet 83 år, og var enke, boede hos ham.

I 1836 blev han gift med Marianne Jensdatter fra Ørsted på Mors.



Marianne Jensdatter. Foto fra MyHeritage

Hun blev født i 1797. ægteparret fik 3 børn: Dorthe Kirstine i 1837, Ane Kirstine i 1838 og Christiane i 1842.

De bosatte sig i Vejerslev på Mors, hvor han i de kommende år levede som husmand og af sin jordlod.

I 1855 er han blevet aftægtsmand, og de bor stadig i Vejerslev sammen med deres ugifte datter Ane Cathrine, samt enken Cathrine Michelsdatter, som var almisselem.

I 1860 boede de stadig som aftægtsfolk i Vejerslev, og datteren, som nu er 22 år, boede stadig hos dem.

Den 12. august 1864 døde Peder i den høje alder af 81 år, og han blev begravet på Vejerslev kirkegård den 19. august. Da han døde, blev han betegnet som almisselem i kirkebogen.

Marianne klarede den et par år endnu som almisselem og enke, men den 2. februar 1866 døde hun i en alder af 69 år.

Kilder:

- Folketællingerne fra 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855 og 1860
- Kirkebøger
- MyHeritage – israelsk slægtsbase
- Olav Riis Laursen, slægtsforsker
- Wikitree
- Alfred Larsen, "Om nogle Descendenter af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde," i Personalhistorisk Tidsskrift, 11 Række, Bind III, 1942, s. 188-200
- www.ribe.1300.dk

Arne Bjørn Jørgensen