

Cecilie og Carl fra Carlsberg Bryggeri

15. januar 2015

Dette er historien om mine tipoldeforældre Cecilie Cathrine Sørensen og Carl Lorentz Holm på min mormors side. Familieforholdet ser således ud:

- *Tipoldeforældre: Cecilie Cathrine Holm (1839-efter 1911) og Carl Lorentz Holm (1838-1876)*
- *Oldeforældre: Ingeborg Marie Lorentse Holm (1864-1918) og Lars Peter Hansen (1858-1903)*
- *Bedsteforældre: Maren Elisabeth Hansen (1899 – 1980) og Peter Gram Petersen (1894 – 1982)*
- *Forældre: Else Marie Petersen (1924 – 2008) og Otto Jørgensen (1916 – 2008)*
- *Arne Bjørn Jørgensen (1949)*

Cecilie Cathrine Sørensens fødsel og barndom

Cecilie blev født den 13. juli 1839 i Agger, der ligger lige nord for Limfjorden helt ud mod Vesterhavet. Hun blev døbt dagen efter den 14. juli i Agger kirke.

Hun er datter af husmand og fisker Søren Sørensen (1806-1854) og hustru Karen Jensdatter (1802-1870). Begge forældre stammer i flere generationer fra den lille fiskerby Agger, og stort set alle forfædre var fiskere. Hun havde mindst 2 søskende, hvoraf hun var den mellemste. Desuden havde forældrene en plejesøn, hvis mor også i en periode boede hos dem.

Den 14. august 1848 blev hun vaccineret af lægen Willemoes, og den 23. april 1854 blev hun konfirmeret i Agger kirke. Allerede her viste det sig, at hun var en dygtig pige, idet hun fik karaktererne Meget God for opførsel og Meget God for kundskaber.

Kort efter konfirmationen, nemlig den 18. juni 1854 tog hun til Nykøbing Mors, hvor hun var tjenestepige hos skipper Niels Christian Christensen.

I nogle folketællinger optræder hun med stavemåden Sidsel Cathrine Sørensdatter.

Carl Lorentz Holm fødsel og barndom

Carl blev født den 5. september 1838, og han blev døbt i Vor Frelser kirke på Christianshavn i København den 4. november 1838. Han var søn af bødkersvend Hans Carl Holm og hustru Caroline Geisler. Forældrene blev gift ganske kort tid før hans fødsel, nemlig den 27. juli 1838 i Vor Frelser kirke. De fik efterfølgende yderligere 7 børn. Hans fader døde i 1875, og moderen døde i 1885 af cancer.

Ved fødslen boede forældrene i Holms Huse nr. 28 på Christianshavn, og i 1840 flyttede de til Overgaden Oven Vandet 202. I 1842-45 boede de igen i Holms Huse nr. 28, og i år 1850 var adressen Sofiegade 359 st. th., Amagerbro, der også ligger på Christianshavn. Senere flyttede de til Dronningensgade 290 og efterfølgende til nr. 257 og derefter til i nr. 12.



Dronningegade i 1934 med Vor Frelsers kirke i baggrunden. Fra

Wikipedia

Christianshavn var i Carls barndom et slumkvarter, hvor arbejderfamilierne med deres mange børn boede meget tæt i dårlige boliger. I dag er det jo blevet et mondænt kvarter.

Cecilies og Carls bryllup og børn

Det undrer mig lidt, hvordan de 2 unge mennesker har mødt hinanden, da de er opvokset i hver sin ende af landet. Det får jeg sikkert ikke opklaret, men parret flyttede sammen, og de boede i starten hos Carls forældre i Dronningegade 12 på Christianshavn den 12. maj 1864, hvor Cecilie fødte tvillingepiger. Det var i den tid, hvor krigen mod Tyskland rasede. Slaget ved Dybbøl foregik den 18. maj 1864, og slaget om Als var den 29. juni 1864.

På det tidspunkt var de ikke blevet gift, hvilket er noget usædvanligt. Men det blev de 1 måned senere, nemlig den 21. juni 1864, og det foregik i Frederiksberg kirke. Ved brylluppet var forloverne Lorentz Cornelius Holm (Carls farbror), han var skibsfører og boede i Strandgade nr. 22, og Mathias Meyer, der var urtekræmmer og boede i Wildersgade nr. 52.

Tvillingerne blev efterfølgende døbt den 25. september kl. 14 i Frederiksberg kirke. Faddere ved dåben var som ved brylluppet farbror Lorentz Cornelius Holm og urtekræmmer Mathias Meyer.



Cecilie & Carl omkring 1870. Fra min mors fotoalbum

I 1868 boede parret i Wildersgade 37, og i 1870 flyttede de til Valby.

De fik i alt 9 børn:









1. Tvillingerne Elisabeth og Ingeborg blev født 12. maj 1864. Elisabeth blev sygeplejerske. Min **oldemor** Ingeborg blev gift med købmanden i Brøndbyvester.
2. Carl Sophus Lorentz Holm (1866-efter 1892). Han blev maskinist på Carlsberg.
3. Cecilie Marie Frederikke Holm (1868-?). Hende ved jeg p.t. ikke mere om.
4. Vilhelmine Caroline Holm (1869-efter 1908). Hun rejste til London, men vendte tilbage og blev ansat hos T & S. Plum
5. NN Holm (omkring 1871-før 1901)
6. Vilhelm Victor Emanuel Holm (1872-1948). Han blev brygmester og senere direktør for bryggeriet Fønix i Næstved. Læs min historie herom på web siden.
7. Sophus Johannes Holm (1874-1941). Han blev apoteker i Glostrup. Læs min historie herop på web siden.
8. Klara Lorentze Hansine Holm (1876-1948). Hun blev gift ind i lægefamilien Lawaetz, som også er gift ind i min svigerdatter Amalie Galbo-Jørgensens familie. Læs min historie herom på Web siden.

Carls arbejde på Carlsberg

Carl blev ligesom sin far bødker. En bødker er en håndværker, der laver tøndes og fade af træstave. Han var i perioden 1864 – 69 bødkersvend på Carlsberg. I 1872-1876 avancerede han til bødkerformand på Carlsberg, og i 1874 blev han inspektør, så han gjorde en fin karriere.

Som bødkerformand tjente han 90 kr. om måneden, og nedenstående planche viser, hvor meget man kunne få for de penge:

Priser, timeløn og arbejdstid i 1880 for en faglært arbejder

 1 kg rugbrød.....	kr. 0,16	 1 pilsnerøl.....	kr. 0,08
 ¼ kg smør.....	kr. 0,50	 Timeløn/faglært.....	kr. 0,27
 1 l mælk.....	kr. 0,06	 Ugentlig arbejdstid.....	timer 64
 ½ kg kaffe.....	kr. 0,90	 Industriemuseet www.industriemuseet.dk	

Fra Indistrimuseet.dk

Med en arbejdstid på 64 timer pr. uge, så har hans timeløn været på 33 øre i timen, hvilket er en smule over gennemsnittet.

Carls sidste tid og hans død

I 1876 bliver Carl alvorlig syg. Carlsberg betaler forskellige former for medicin for ham, men det endte galt, og han døde den 13. juli 1876 i Valby. Han blev kun 37 år og 10 måneder gammel.

Dødsårsag er ifølge kirkebogen: Pthisis c hemoptysi (ifølge lægen O. Kølck). På dansk: En blodstyrtning, hvor man hoster blod op.

Ved *Lormand G. L. Holm's* Jordejerd fra Frederiksberg
 Kirke paa *Frederiksberg* Kirkegaard er betalt

	Sk.	Ø.	Sk.	Ø.
Udgifter ifølge Kirkens Reglement.				
Før Benyttelsen af Lægløs <i>3^{te}</i> Kirken <i>1/10^{te}</i>	2	--		
Teppe <i>4^{te}</i> Lys paa Alteret <i>2^{te}</i> Flor <i>2^{te}</i> Ringning	8	--		
Kirkens Oplysning				
Opvarmning				
Orgel <i>8^{te}</i> Sang <i>10^{te}</i>	18	--		
Ligbærere à				
Livogn til <i>11^{te}</i>	11	--		
Gravsted paa 8 Kv. Al. <i>for indløst papir</i>	12	--		
Gravens Gravning <i>2, 70</i> - og Pæl <i>2, 65</i>	3	35		
Gravstedskjødets				
Gebyr til Begravelseskontoret	2	--	61	35
Udgifter ifølge særlig Bestilling.				
<i>Gebyr</i>	2	--		
Pligtigt Offer, hvis Størrelse er frivillig, til				
Klokker Borregaard	8	--		
og til Kirkebetjent Andersen	4	--	12	--
Frivillige Douceurer til				
<i>Greens Høller</i>	2	--		
<i>Andersens</i>	2	--		
<i>Greens Johansen</i>	2	--		
<i>Greensraden og Ligvognsbinding</i>	1	--	7	--
Ialt Kroner			82	33

Klokker og Begravelseskontoret paa Frederiksberg,
 den *14 Juli* 1875.

hvorfor kvitteres
Borregaard

Fra Carlsberg Arkiverne

Regning fra Klokker- og Begravelseskontoret på Frederiksberg. Regningen lød på i alt kr. 82,33, og den betalte Carlberg Bryggerierne.

Carlsberg
Her Capitain og Brygger Jacobsen fra D.
For at gøre hørbart Bøtter Holm
Arbejdsude Paa Carlsberg, den 13. Decbr.
som sig er mig betalt 2. Kr.
Loofer Loofer Guitnes
Loofer
Valby d 17de 76

Regning fra ligbarbering. Carlsberg

Arkiv

Carlsberg betalte også 2 kr. for hans ligbarbering, samt for en kiste til kr. 50.

Cecilies enkestand med børn

Cecilie sad tilbage som enke med 8 børn i alderen fra 12 til 2 år, og så var hun højgravid med det 9. barn Klara, som blev født den 22. oktober 1876 3 måneder efter faderens død.

Efter Carls død ydede Carlsberg støtte til den ældste søn Carl Holm på 7. kr. om måneden, og madam Holm fik 20 kr. i understøttelse. I august 1876 står der i journalen for Carlsberg: "Ved Døden er afgaaet Formand Holm, til hans Enke efter Vedkommende Fader er udbetalt hele hans Løn for Juli Maaned = 125 kr."

Cecilie fik arbejde i vaskeriet på Gammel Carlsberg, og hun flyttede til Villa Elmebo, der ligger lige op til bryggeriet. Her boede hun med 5 af sine børn i huset sammen med familien Weylemeyer.

København, Sokkelund, Hvidovre, Valby, Elmebo, en Villa, 6, FT-1880, C9680

Navn:	Alder:	Civilstand:	Fødested:
Christian Weylemeyer	59	Gift	Husfader, Snedkermester København
Sophie Frederikke Weylemeyer	54	Gift	Hans Hustru København
Julie Marie Weylemeyer	25	Ugift	Deres børn København
Kirstine Vilhelmine Weylemeyer	16	Ugift	Deres børn København
Marie Ingeborg Weylemeyer	9	Ugift	Deres børn København
August Viliam Weylemeyer	27	Gift	Husfader, Snedker København
Caroline Kristiane Weylemeyer	22	Gift	Hans Hustru Kalundborg
Helga Elvira Weylemeyer	1	Ugift	Deres datter Frederiksberg
Cecilie Cathrine Holm	40	Enke	Husmoder, Vaskeri Aggers sogn, Thisted amt
Carl Sophus Lorenz Holm	14	Ugift	Hendes barn København
Caroline Vilhelmine Holm	10	Ugift	Hendes barn København
Vilhelm Victor Emanuel Holm	7	Ugift	Hendes barn Valby, Hvidovre sogn, Københavns amt
Sophus Johannes Holm	5	Ugift	Hendes barn Valby, Hvidovre sogn, Københavns amt
Karla Lorentza Holm	3	Ugift	Hendes barn Valby, Hvidovre sogn, Københavns amt



Cecilie med sine 5 voksne døtre omkring år 1890. Fra venstre: Klara, Vilhelmine, Cecilie, Elisabeth og Ingeborg (min oldemor). Fra min mors fotoalbum.

I 1890 bor hun i Villa Valbjerg, der også ligger lige op til Carlsberg bryggeriet.

Hun er dygtig, og hun avancerede i 1901 til at blive bestyrerinde af Gammel Carlsberg vaskeri.



Cecilie med sit barnebarn Emma (min mormors søster)

omkring år 1896. Hun er da omkring 57 år. Fra min mors fotoalbum

I 1901 – 1906 flyttede hun til Carlsbergvej nr. 14. Flere af børnene flyttede hjem til Carlsbergvej 14 i perioder, når de for en kort periode var husvilde.

Ved folketællingen i 1901 oplyses, at ægteparret havde 7 levende børn og 2 døde børn.



Kort over Carlsberg området i Valby. Fra Københavns Kommune – Københavnerkortet.

Det fremgår af folketællingen i 1911, at hun levede af sin formue, og at hun er flyttet til sønnen Vilhelm, der var direktør for bryggeriet Fønix i Næstved. Hun boede i sønnens store hus på Vordingborgvej 18 lige ved bryggeriet.

Cecilies død

Pt. Har jeg ikke fundet ud at, hvornår og hvor hun døde.

Kilder

- Kirkebøger
- Folketællinger i 1840, 1845, 1850, 1880, 1890, 1901, 1906 og 1911
- Else Marie Jørgensen (min mor)
- Politiets registerblade
- Dansk Farmaceuthistorisk Fond
- Visit Carlsberg v/Ulla Nymand
- Ordbog over Det Danske Skrog (ODS)
- Wikipedia
- Industrimuseet.dk
- Københavns Kommune - Københavnerkort

Arne Bjørn Jørgensen